
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(sept.-nov.) 2017, 48^e jaargang, nummer 5)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 03-11- 2017

KOPIJ INLEVEREN VOOR 20 oktober

E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com

voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 10 sept. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Startzondag)
- zo. 17 sept. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 24 sep. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Doopdienst)
- zo. 01 okt. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 08 okt. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Doopdienst)
- zo. 15 okt. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 22 okt. 10.00 u. dhr. G.J. Heinen
- zo. 29 okt. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 05 nov. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 03 sept. 10.00 u. ds. W. van Seventer, Sint-Oedenrode
- zo. 17 sept. 10.00 u. mevr. L. Oosten-Bouman
- zo. 01 okt. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 15 okt. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel
- zo. 29 okt. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 12 nov. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart

Van de redactie

Hij kwam weer op uw deurmat: ons Klankbord. Boordevol interessante, leuke, en ook belangrijke zaken uit onze bijzondere kerkgemeenschap. Want dat zijn we: bijzonder. Want kent u een kerkelijke gemeente waar van die heerlijke maaltijden worden gemaakt? Bij de start meer dan vijftig deelnemers. Noteer snel de nieuwe data, ze staan in het KB. En bijzonder ook dat we bijna dertig kampeerweekeinden hebben gehad. Jammer dat het dit jaar niet doorging. Maar de geïnteresseerden kregen een barbecue rond een kampvuur bij de Udense padvinders. Overigens, lees het stukje over de fotoboeken van de eerste twee weekeinden.

Natuurlijk in dit KB ook meer serieuze zaken: lees het artikel van ds. V.d. Vaart over het missionaire werk. Er staat nog veel meer op het programma zoals de startzondag, de vredesviering, twee trouwdiensten en een doopdienst, noteer de data. En tenslotte, zoals gewoon, dankzij Ria de Ruiter, ruime aandacht voor de jeugd.

Geniet ervan. Tot de volgende keer.

Namens de redactie,

Aad Begemann.



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413-261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hooftstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Missionair werk

Wat is dat eigenlijk? Stefan Paas vergelijkt het in zijn boek "Vreemdelingen en Priesters" met het werk dat diplomaten via een ambassade of consulaat in het buitenland verrichten. Zij hebben een diplomatieke missie die inhoudt dat zij ons land in het buitenland vertegenwoordigen. Zo zou je kunnen zeggen dat missionair werkers de kerk in de samenleving vertegenwoordigen als ambassadeurs. Dit is een taak voor alle kerkleden.

In het vorige Klankbord schreef ik dat je drie vormen van missionair werk kunt onderscheiden: 1. Verwelkomen (de deur van de kerk openzetten en mensen gastvrij uitnodigen binnen te komen) 2. Opzoeken (diakonaal werk) 3. Uitzenden (pioniers proberen mensen die nog niet met de christelijke traditie in aanraking zijn geweest te bereiken door een activiteit op te zetten waar omheen hopelijk een gemeenschap ontstaat naast de bijstaande gemeente). De eerste twee zijn dus gericht op het in stand houden en laten groeien van een bestaande gemeente. De derde is gericht op het vormen van een nieuwe gemeenschap.

Volle kerken zijn niet normaal.

Met pijn in het hart zien we hoe de meeste kerken in Nederland (uitgezonderd de orthodoxe- en de migrantenkerken) kleiner en kleiner worden. Met heimwee herinneren we ons hoe vol de kerken 30 jaar geleden zaten, gevuld door drie generaties: grootouders, kinderen en kleinkinderen. Omdat we van de kerk houden, verlangen we naar die tijd terug. En de vraag die dan opgeroepen wordt luidt: Hoe krijgen we de kerken weer vol?

Stefan Paas schrijft in zijn bovengenoemd boek dat wij denken dat de volle kerken van dertig jaar geleden de normale situatie zijn, maar wanneer je kijkt naar de kerkgeschiedenis, dan blijkt dit juist een grote uitzondering. Naar schatting was 10% van de bevolking van het Romeinse rijk christen voordat het christelijk geloof onder keizer Constantijn staatsgodsdienst werd. Toen werd het percentage christenen veel hoger dan tien procent, maar dat kwam omdat het christelijk geloof deel werd van de mentaliteit van de samenleving en mensen die deel waren van die samenleving ook vanzelfsprekend deelden in die christelijke mentaliteit. Ook moest je christen worden om in overheidsdienst te kunnen treden. Een tweede voorbeeld: Wanneer je kijkt naar de Middeleeuwse samenleving, dan zie je dat iedereen christelijk was. Een andere mogelijkheid was er niet. Tien procent van de bevolking was priester of kloosterling. Je kunt vermoeden dat zij niet geloofden omdat ze nu eenmaal deelden in de christelijke mentaliteit die de samenleving beheerste, maar omdat ze werkelijk innerlijk geraakt waren door het christelijk geloof. Stefan Paas stelt dat door de eeuwen heen 10% van de bevolking van Europa innerlijk christen te noemen was.

In dit perspectief staat de kerk er op dit moment nog niet eens zo slecht voor wanneer de schatting klopt dat 17 % van de Nederlanders kerkelijk te noemen is. Wanneer je de kerken weer als vanouds vol wilt krijgen, dan kun je moedeloos worden van het kleine percentage christenen dat er nu is. Kijk je naar de omvang van de christenheid in de geschiedenis, dan werkt dit heel relativerend. Wellicht moet niet een grote kerk het doel zijn, maar een kwalitatief goede kerk. Een kerk die de samenleving als zout op smaalt brengt. Al te veel moet je daar niet van hebben. Dat bederft juist de smaak. Kritische vraag: is het geloof juist niet bedoeld voor iedereen?

Weerstand tegen missionair werk.

In hun boek "Back to basics" schrijven Nynke Dijkstra – Algra en Sake Stoppels dat er in onze kerken in de afgelopen decennia weerstand was tegen missionair werken met de bedoeling mensen te laten toetreden tot de christelijke gemeente. Daarin zien ze nu een omslag.

Hoe was die weerstand te verklaren?

Ze noemen een aantal oorzaken: 1. We laten elkaar vrij in onze samenleving. We vallen elkaar niet lastig met onze levens-overtuigingen. Geloof is optioneel en bovendien iets voor achter de deur. 2. De voortdurende krimp van de kerk is niet bevorderlijk voor de werving. Onbewust kan het gevoel ontstaan dat je in onze tijd niet meer met het Evangelie aan kunt komen. Voor ons - die er nog mee zijn opgegroeid - is het misschien nog prima, maar “moderne” mensen val je er niet meer mee lastig. Dat besef kan op de bodem liggen van een kerkelijke gemeente. Doorgaans spreekt niemand dat letterlijk zo uit. Maar het kan wel een onbewuste en uiteindelijk bepalende grondtoon zijn. Als een klamme deken over ons heen kan het besef liggen dat het gedaan is met de kerk. Elk nieuw cijfer laat immers krimp en achteruitgang zien. Dat doet iets met ons, het tast ons zelfvertrouwen aan en minderwaardigheidsgevoelens liggen op de loer. 3. Denkbaar is ook dat we onze eigen geloofsgemeenschap niet ervaren als een plek waar je nieuwkomers en buitenstaanders mee naartoe kunt nemen. 4. Op persoonlijk niveau kan het zo zijn dat we ondanks onze kerkelijke betrokkenheid nauwelijks weet hebben van de vernieuwende kracht van het evangelie. Wat doet het geloof met mij? Heeft het geloof mijn leven veranderd en vernieuwd en zo ja, waar en hoe dan? Heeft het bijgedragen aan mijn menswording? Vind ik er steun aan en helpt het me richting in mijn leven te vinden?

Motivatie tot missionair werk.

We kunnen pas weer gemotiveerd raken voor missionair werk wanneer we persoonlijk antwoord kunnen geven op de onder punt vier genoemde vragen. Wellicht kunnen we hierover met elkaar in gesprek gaan.

Startzondag

Op 10 september is het startzondag. We vieren een Lopend Vuur dienst die wordt voorbereid door Dick Boerefijn, Mies Smit, Dirk Schoenmaker en ondergetekende. Het thema van de dienst is: “De wind steekt op”. Janine Heuts zal de dienst verrijken met zang. Wim de Niet begeleidt haar op het orgel.

Doopdienst

Op 24 september beleven we een bijzondere dienst. Er zullen er maar liefst vier kinderen worden gedoopt. Roos, dochter van Floor en Ralph Knuit en hun drieling Diem, Matthijs en Pleun.

Huwelijksdiensten

Op 1 september vroegen Pepijn Lankvelt en Elize Schouten een zegen over hun huwelijk in onze kerk.

Op 23 september trouwen Adam Kerr en Henrike Brussaard in de Knopstoren in Sint-Oedenrode.

We wensen beide bruidsparen veel geluk!

Doopdienst

Op zondag 8 oktober wordt Diede Coolen gedoopt. Ze is de dochter van Jip Coolen en Loes van de Brug.

Vredesviering

Op 21 september wordt er 's avonds om 19.00 uur in het Julianapark in Veghel in het kader van de vredesweek een interreligieuze vredesviering georganiseerd door vertegenwoordigers uit de Hindoestaanse, de Islamitische, de Rooms-Katholieke en de Protestantse Gemeenschap. Uit iedere traditie zal een kort verhaal worden verteld. Hiermee willen we laten zien dat een vreedzame samenleving geen utopie is, maar een mogelijkheid die we samen kunnen verwerkelijken. Doe mee!

Vorming en Toerusting

Als bijlage bij dit Klankbord vindt u het programmaboekje van de Kerkgroep V&T. We hebben gestreefd naar een gevarieerd en interessant aanbod. We hopen dat de activiteiten u zullen aanspreken en inspireren. Geef u als u wilt participeren s.v.p. zo spoedig mogelijk op. Ook niet-kerkleden zijn van harte welkom!

Binnenkort: Interkerkelijk noodfonds

Namens onze kerk werkt Aaldrik Westera al twee jaar aan de oprichting van een interkerkelijk noodfonds waaruit mensen kunnen worden

geholpen die snel hulp nodig hebben en buiten de reguliere kaders vallen. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen.

In het volgende Klankbord zal hij u hierover uitgebreid berichten.

Vriendelijke groet,

Ds. Dick van der Vaart

Mededeling Kerkelijk Bureau Uden

Met ingang van 1 september 2017 is het Kerkelijk Bureau Uden, inclusief ledenadministratie wijkgemeente Uden, overgedragen aan mevr. Edith Verver, Wetsartikel 40, 5404 MP Uden. Tel. 0413-254078. Email: edith.verver@kpnmail.nl

Ook via de website van de kerk www.sowkerk-uv.nl is het kerkelijk bureau te bereiken.

Na een lange inwerkperiode heb ik in september 2004 officieel deze werkzaamheden overgenomen van mevr. Adri Jongsma. Zeker de ouderen onder u zullen zich haar nog goed herinneren. En nu, zoveel jaren later, 3 (tijdrovende) conversies verder naar vernieuwende en verbeterde systemen voor de kerkelijke ledenadministratie, heb ik besloten te willen stoppen met deze werkzaamheden.

We hebben in de persoon van Edith Verver met haar kennis en vaardigheden een prima opvolgster kunnen vinden en hebben er alle vertrouwen in dat zij dit werk adequaat en correct zal uitvoeren.

U allen hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen, hartelijke groet en tot ziens,

Alei Veldhorst.



Levenstestament, testament en schenking

Aan de hand van deze onderwerpen zal mr. A.H. (Bram) van den Boogaart, notaris te Veghel, een lezing verzorgen in ons onderkomen achter de Protestantse kerk te Veghel.

Op dinsdag, 19 september tussen 14.00 en ± 16.00 uur zal hij ingaan op zaken, zoals:

- schenken;
- zaken te regelen vóórdat men dement wordt;
- niet alle centjes hoeven te worden 'opgegeten' vóórdat men naar een verzorgingshuis gaat;
- bijdrage in de zorg;
- wat moet men regelen vóór het overlijden;
- wat moet geregeld worden ná het overlijden.

Tijdens zijn presentatie zal de notaris gebruik maken van een Powerpoint-presentatie, waarbij hij e.e.a. op een scherm nog eens verduidelijkt.

- **Noteert u dus alvast in uw agenda: dinsdag, 19 september (14-±16 uur) in de Schakel: presentatie notaris van den Boogaart.**

Wij hopen u te mogen begroeten. Vooraf en in de pauze schenken we koffie en thee. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage van € 2,50 per persoon.

Bestuur Seniorengroep Veghel

n.d. Rien Wadners



Samen aan Tafel maaltijden

Eind juni organiseerden we de laatste ‘Samen aan tafel’ maaltijd van dit kerkelijk seizoen. Na ruim een jaar kunnen we wel stellen dat de maandelijks maaltijdbijeenkomsten een begrip zijn geworden in onze gemeente. Het doel van de maaltijden was om de onderlinge band te verstevigen en dat is onzes inziens goed gelukt. Het aantal deelnemers varieert van 30 tot 50. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er door 3 tot 5 koks gekookt; iedere kok maakt thuis een gerecht voor ca. 10 personen. Samen stemmen zij af welke gerechten ze gaan maken en brengen zoveel mogelijk variatie aan, zodat er altijd voor iedereen iets van zijn/haar gading is. In juni hebben we samen met de koks de planning voor het seizoen 2017/2018 gemaakt en die wil ik alvast met u delen.

25 augustus 2017	-	Barbecue
29 september 2017	-	Grieks
27 oktober 2017	-	Groente, aardappelen en vlees
24 november 2017	-	Ovenschotels
26 januari 2018	-	Stampotten
23 februari 2018	-	Maaltijdsoepen
30 maart 2018	-	Rijst met diverse sauzen
27 april 2018	-	Geen maaltijd i.v.m. Koningsdag
25 mei 2018	-	Hartige taarten
29 juni 2018	-	Vegetarische gerechten

Zoals u ziet hebben we ook al bedacht wat er gekookt gaat worden. Mocht u nu denken, ik heb een heel goed recept van bijvoorbeeld een heerlijke maaltijdsoep en ik wil deze soep best eens maken voor de ‘Samen aan Tafel’ maaltijd dan kunt u dat natuurlijk melden. Want ook

mensen die éénmalig willen koken bieden wij graag de gelegenheid. In de eerste plaats omdat het leuk is kennis te maken met de kookkunsten van zoveel mogelijk mensen en in de tweede plaats omdat het de vaste koks ontlast. Als u een e-mailberichtje stuurt naar samenaantafel@sowkerk-uv.nl, dan nemen wij contact met u op.

Ben je een echte kookliefhebber en lijkt het je leuk om te participeren in het team van enthousiaste hobbykoks dan horen we dat natuurlijk ook heel graag. Maar ook voor andere vragen, tips en ideeën kunt u ons e-mailen op bovengenoemd e-mailadres.

Marleen Baarslag, Peterine Kooijmans en Edith Verver

Gift

In de brievenbus van de kerk een anonieme gift aangetroffen van € 10; waarvoor onze dank.

Met vriendelijke groet

Cees van Schie

Bedankt

voor de vele kaarten, brieven, telefoontjes, bloemen en bezoekjes die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en ook daarna heb mogen ontvangen.

De operatie is voorspoedig verlopen en met de nodige nazorg hoop ik weer spoedig de oude te zijn.

Mede namens mijn vrouw hartelijk bedankt voor het medeleven tijdens de voor ons zo spannende periode.

Rien Duine

Interreligieuze viering op donderdag 21 september

Leden van de katholieke, protestantse, hindoestaanse en moslimgemeenschappen in Veghel gaan op donderdag 21 september op vredesmars naar het Julianapark. Dit in het kader van de internationale dag voor de vrede.

Vanaf 18.00 uur verzamelen ze zich bij hun eigen gebedshuis om elkaar in het park te ontmoeten. In het park zullen ze om ongeveer 19.00 uur met gebed, verhalen en liederen aandacht vragen voor VREDE.

Het maakt niet uit waar je geboren bent of met welke geloofsovertuiging je bent opgegroeid en opgevoed. Het gaat om verbroedering tussen mensen van diverse religies; omdat ieder mens recht heeft op vrede.

Doet U ook mee?

Namens het interreligieus overleg

Lies Oosten.

Start Ontmoetingen 17 september

De Ontmoetingen zoals die de afgelopen jaren zijn geweest, gaan ook dit seizoen weer van start. De eerste Ontmoeting is 17 september a.s..

Een mooie gelegenheid om samen onze geloofsbelevenis te delen, elkaar te verrijken, van elkaar te leren, door open naar elkaar te luisteren. Levensvraagstukken welke ons allemaal bezig houden. En ja, waar twee of meer mensen samen zijn in de naam van God.....

Dit zoals de eerste Christenen ooit samen zijn begonnen, een traditie in ere hersteld.

Wil je delen, luisteren, elkaar verrijken, geloof beleven vanuit de dagelijkse dingen... Wees welkom, voel je welkom Zondag 17 september 10.00 uur.

Sytze Westerhof



Hallo allemaal,

De vakantie is weer voorbij en alle activiteiten zijn weer begonnen of gaan binnenkort weer beginnen.

We hopen jullie allemaal weer te zien op de startzondag 10 september,

Kindernevendienst

Na de vakantie is er alleen nog kindernevendienst in Uden. We starten weer op 10 september.

Waar blijft de tijd

De tijd, we hebben het er vaak over:

- Je bent te laat.
- Kom je om 4 uur bij me spelen?
- Ik zet de wekker op 7 uur.
- Ik heb nu geen tijd.
- enz. enz.

En zo gaat het de hele dag door!

De tijd is erg belangrijk in ons leven. We staan er mee op en gaan ermee naar bed! Weet je wie nooit slaapt?

God! Hij slaapt nooit, Hij doet zelfs nooit even een dutje.

God is altijd wakker, en Hij let altijd op hoe het met je gaat.

Hij gaat nooit op vakantie, Hij is nooit druk. Hij zegt nooit:

Ik heb nu even geen tijd. God verliest je nooit uit het oog.

Dat is een veilig gevoel!! God waakt over ons, altijd.
Maar,.... hoor ik je denken, Waar is God dan als er nare

dingen gebeuren? Juist dan is God ook bij ons, Hij wil ons door nare dingen heen dragen. Maar we kunnen niet altijd begrijpen waarom nare dingen gebeuren. En dat hoeft ook niet, als we maar weten dat God bij ons is.

Lieve God,
Wij hebben het vaak druk, Heer,
soms komen we tijd te kort.
U hebt nooit tijd te kort, U waakt
altijd over ons. Daarvoor wil ik U bedanken.
Leer ons ook een beetje tijd te maken voor U.
Zodat we elke dag even een stille tijd houden,
waarin we met U praten en in de Bijbel lezen.
Amen.



kim zegt: Ik schrijf op mijn blaadje
K I M dat is mijn naam.
Kijk, de K, mijn eerste letter,
staat in jouw naam achteraan.

Rik zegt: Ik weet al twee woordjes.
Met 3 letters schrijf ik Rik.
Maar als ik de R nu weg gum,
staat er nog een woordje: ik.



Tienerkerk:

Noteer maar vast de volgende datums in je agenda: 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, 3 december, 17 december.

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter Telefoon 0413 254937 E mail riaderuiter2@gmail.com



Helaas, na 28 jaar SOW – kampen, hebben we dit jaar een vervelende mededeling.

Er zijn te weinig aanmeldingen dit jaar om het SOW kamp door te laten gaan. We hopen van harte dat er een ander jaar meer mensen mee willen.

De mensen die zich hebben aangemeld werden uitgenodigd voor de BBQ op 2 september, die al heeft plaatsgevonden.

Met veel spijt, toch de hartelijk groeten,

SOW –bestuur: Hans, Tosca, Tineke, Loes en Eline