
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(dec.-jan.) 2017, 48^e jaargang, nummer 7)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 02-02-2018
KOPIJ INLEVEREN VOOR 19 januari
E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 24 dec 22.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel
Kerstnachtsdienst, m.m.v. Kadanz
- ma. 25 dec. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
Eerste Kerstdag, m.m.v. Daniëlle Sluijmers
- zo. 7 jan. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 14 jan. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart, ontmoetingskerkdienst
- zo. 21 jan. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 28 jan. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 4 febr. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 11 febr. 10.00 u. mevr. L. Oosten-Bouman

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 24 dec. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 24 dec. 22.00 u. ds. D. v.d. Vaart,
Kerstnachtsdienst, m.m.v. Marianne van Oorschot
- ma. 25 dec 10.00 u. ds. W.A.W.G van de Wouw, Nuenen
Eerste Kerstdag
- zo. 31 dec. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart, Oudejaarsdienst
- zo. 7 jan. 10.00 u. ds. W. van Seventer, Sint-Oedenrode
- zo. 21 jan. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart, Heilig Avondmaal bidweek
voor de eenheid van de kerken
- zo. 4 febr. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart

Van de redactie

Het is weer Kerst. Zo rond de 2000ste keer vieren we de geboorte van Jezus.

De redactie van het Klankbord wenst alle lezers een geweldige fijne kersttijd. Hoe? Dat is voor ieder persoonlijk. De een doet het op zijn Amerikaans, met veel poeha, kadoos, uitgebreid en extra lekker eten. Maar er zijn er ook die het feestelijke wat afremmen en er aan denken hoe Maria de geboorte van haar kind Jezus, moest vieren, in armoede.

In het Klankbord staan interessante verhalen. Zo van onze predikant Dick van der Vaart over de voormalige Anglicaanse aartsbisschop Rowan Williams. En sla, ook als ouderen niet over het verhaal van Ria de Rooter over de diverse verschillende vieringen van kerst. Een leuk verhaal voor iedereen.

Er zijn zes kerstdiensten, noteer ze, en ook die van en voor de jeugd namelijk op zaterdag 23 dec.

En leuk tenslotte zijn de plannen om de jeugd actiever deel te laten nemen in onze kerkdiensten. Al met al een boeiend Klankbord

Nogmaals: fijne feestdagen.

Namens de redactie:

Aad Begemann



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen

Klankbord dec-feb 2017-2018



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

ds. Dick van der Vaart

De herders die 's nachts in het veld bij Bethlehem de wacht houden bij hun kudde schrikken hevig wanneer er opeens een engel van de Heer bij hun komt staan en ze omgeven worden door stralend licht. "Wees niet bang" zegt de engel hen "want ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met vreugde zal vervullen".

Rowan Williams, de voormalige Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, ziet in de angst van de herders, de angst die de hedendaagse seculiere mens voor religie heeft. De angst voor een dreigende irrationele macht die de wereld van verstandige mensen zal overnemen. Deze angst probeert men te bezweren door religie te verbannen uit het publieke domein naar het privé-domein achter de voordeur.

Deze angst is voor een deel te verklaren uit de geschiedenis waarin de kerk zich nauw verbond met machthebbers, heerste over mensen en geen oog had voor het geluk van mensen. Deze geschiedenis heeft een beeld van de kerk laten ontstaan dat eenzijdig is (de kerk heeft heel veel goed gedaan b.v. onderwijs, ziekenzorg, armenzorg) maar dit eenzijdige beeld is wel hardnekkig. En in de tegenwoordige tijd komt daar nog bij het geweld dat in naam van de verschillende religies gedaan wordt, hoewel het haaks staat op de kern van de religies: compassie.

Als christenen willen we tegen seculiere mensen zeggen: "Wees niet bang!" Maar dan moeten we wel uitleggen waarom ze dan niet bang zouden moeten zijn gezien het verleden waarin de kerk probeerde te heersen over de levens van mensen.

Volgens Rowan Williams (in de kerstprekenbundel: "Kies het leven") beantwoordt het kerstverhaal de vraag waarom men niet bang hoeft te zijn voor het christelijk geloof. Waarom zouden de herders uit het kerstverhaal niet bang zijn? Omdat wat er gebeurt wanneer God naar de aarde komt niet zoiets is als de invasie van een leger. Verre van dat. Dit gebeuren wordt door de evangelist Johannes beschreven als "Het Woord is vleesgeworden". Wanneer God in ons midden komt, zet Hij niet eerst de mensheid aan de kant zodat Hij de boel kan overnemen, maar wordt Hij mens. Hij werkt zich niet naar binnen om te domineren en te vernietigen, maar kondigt Zijn komst aan in de vorm van het schrille, hongerige gehuil van een pasgeboren baby. Hij verandert de wereld niet met wetten en bedreigingen, maar met Zijn dood en wederopstanding. In een gedicht van Robert Southwell worden al onze schrikbeelden en zorgen op een prachtige manier tenietgedaan:

"Zijn schoten klonken als babygehuil, achter zijn pijl ging droefenis schuil".

En uit een anoniem middeleeuws gedicht komen de woorden: "Hij kwam zo stille waar zijn moeder was. Als dauw in april dat valt op het gras".

Hij komt in stilte. Hij komt in afhankelijkheid en zwakte. Hij komt als een geheel onbaatzuchtig geschenk van God. En toch komt Hij ook uit het hart van onze eigen menselijke wereld en ons eigen leven, uit de schoot van een moeder, uit de liefde van Maria's hart dat ze toevertrouwde aan God. En dit is op mysterieuze wijze hetzelfde als zijn "neerdalen uit de hemel". Hij is totaal anders, het menselijke wezen dat Gods leven leidt. Hij is totaal hetzelfde, net als ons in alle dingen.

Kerkdiensten

Vierde advent en kerstnacht

Zondag vierde advent valt dit jaar op 24 december. Dat betekent dat er op die dag drie kerkdiensten zijn.

Zondag 24 december 's ochtends om 10.00 uur in Veghel en 's avonds de kerstnachtdiensten om 22.00 uur in Uden en Veghel.

Dus:

24 december 10.00 uur Veghel vierde Advent
22. 00 uur Veghel kerstnachtdienst
m.m.v. Marianne van Oorschot
22. uur Uden kerstnacht dienst
m.m.v. KADANZ met speciale aandacht voor de
Jeugd

Eerste kerstdag 25 december

In Veghel gaat om 10.00 uur ds. Van der Wouw uit Nuenen voor.

In Uden gaat om 10.00 uur ds. Dick van der Vaart voor. Zang: Daniëlle Sluijmers. In deze dienst wordt het adventsproject van de kindernevendienst voltooid.

Oudejaarsdag

Oudejaarsdag valt dit jaar ook op zondag. Daarom wordt er 's avonds geen oudejaarsdienst gehouden maar vieren we de ochtenddienst als zodanig.

Ontmoetingskerkdienst

Op zondag 14 januari vieren we in Uden een Ontmoetingskerkdienst. We volgen een van de gebruikelijke liturgieën maar i.p.v. te luisteren naar een preek gaan we samen in gesprek. We zitten niet in rijen maar aan tafels en drinken voor en na de dienst een kopje koffie of thee. Het thema van deze dienst is: de betekenis van namen.

("Ontmoeting "is de bijeenkomst die gehouden wordt in de koffiekamer in Uden wanneer er kerk is in Veghel. Ontmoetingskerkdienst wordt gehouden in de kerk in Uden als normale dienst met speciale vorm.)

Avondmaal en bidweek voor de eenheid

Zondag 21 januari valt in de week van gebed voor eenheid van de kerken. We volgen dan de liturgie die door de Raad van kerken wordt aangeboden en door Antoon van der Steen van de Franciscusparochie in Veghel is samengesteld. Als teken van verbondenheid zullen we weliswaar in afzonderlijke kerken dezelfde liturgie volgen. Op deze zondag vieren we ook het avondmaal.

Preekvoorziening door Jaap Smit

Jarenlang was Jaap Smit de preekvoorziening voor Uden. Hij zocht gastpredikanten en vroeg of ze wilden voorgaan in onze gemeente. Dat deed hij weldoordacht door altijd te zoeken naar predikanten die samen een weerspiegeling zijn van de variatie aan geloofsbelevingen die in onze gemeente te vinden zijn. Jaap: hartelijk dank voor je jarenlange trouwe inzet! Jaaps' werk zal worden overgenomen door Els van Drie die al de preekvoorziening in Veghel verzorgde. Nu we gezamenlijk kerken kan het werk door één persoon worden gedaan.

Kerstwens

Graag wens ik u allen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Hen over wier leven de schaduw ligt van eenzaamheid, ziekte of rouw wens ik toe dat het Licht van Christus uw nacht mag verlichten.

Vriendelijke groet,

Ds. Dick van der Vaart

Giften

Via ds. Dick van der Vaart ontvingen we drie giften voor de kerk: 150 Euro, 20 Euro en 5 Euro. Hartelijk dank!

De kerkrentmeesters

Uit de kerkenraad

Tja, het gebeurt wel eens dat er eigenlijk niet zoveel interessants te melden is uit de kerkenraad.

Er is maar één vergadering geweest sinds ik mijn vorige stukje schreef.

Met o.a. wat praktische zaken: zo is er op zondag 24 december wél een ochtenddienst, nl. in Veghel. En is er op zondag 31 december geen (oudejaars-)avonddienst. Wel uiteraard een ochtenddienst. Ook zijn de voorbereidingen voor het volgende jaar alweer gestart: de kerkgroep pastoraat bv. is bezig met de huiskamerbijeenkomsten 2018.

En ook is de betrokkenheid van de jeugd bij de diensten aan de orde geweest. Volgend jaar zult u dat merken in de diensten.

Ook zijn we verder gegaan met het bespreken van het studieverlag van Dick van der Vaart, m.n. over het ontwikkelen van een “missionaire visie”.

Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken u namens de kerkenraad hele goede feestdagen te wensen en alle goeds voor 2018!

Namens de kerkenraad,

Bert Brussaard

Reageren? E-mailen naar kerkenraad@sowkerk-uv.nl of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden

Het hart van het christendom

Gespreksgroep rond het boek “Het hart van het christendom” van Marcus Borg.

Jarenlang kon Marcus Borg het allemaal niet meer geloven, het christelijk geloof zoals dat hem werd aangereikt in de V.S. Dat geloof kun je samenvatten in vijf punten: 1. Geloof als een te star moreel systeem 2. Een kaft tot kaft visie op de bijbel 3. Het voor waar houden van geloofswaarheden wordt als geloof gezien (in plaats van geloof als een weg die je kunt gaan) 4. Geen oog voor het sociale onrecht 5. Heilsindividualisme (als ik maar in de hemel kom). Deze punten noemt Borg als reden waarom miljoenen Amerikanen het geloof de rug toekeerden. Borg stelt er vijf corresponderende idealen tegenover:

1. Centraal stellen van de liefde als vervulling (niet opheffing) van de moraal
2. Openheid voor allerlei genres in de bijbel
3. Geloven is vertrouwend wandelen met God, niet alleen dogma's voor waar houden
4. Daarom heeft geloof ook invloed op je handelen tegenover anderen en de schepping
5. Christelijk geloof is ook een belofte voor de mensheid (Adam) als vernieuwd volk van God

Hoewel Marcus Borg de Amerikaanse kerk voor ogen had, heeft het boek ook ons veel te zeggen.

Marcus Borg houdt in dit boek een warm en inspirerend betoog. Hij laat zien en voelen hoe je als modern mens een gelovig mens kunt zijn. Het boek kost 16 Euro en wordt uitgegeven bij uitgeverij Kok 2010/2012. Ik zou u willen vragen dit boek aan te schaffen.

Data: de maandagen 8 en 29 januari en 12 februari . Tijd: van 20.00 uur tot 21.30 uur in de SOW kerk in Uden. Opgave :

ds.dickvandervaart@kpnmail.nl

Diaconie

<i>omschrijving</i>	<i>debet</i>	<i>credit</i>	<i>re</i>
CollectieV 090717 Steunaanvragen		67,40	
CollectieV 230717 Diaconaat buitenland		79,10	
Collectie 020717 Diaconaat binnenland		75,65	
Collectie 160717 Project diaconaat binnenland	101,80		
Collectie 300717 Diaconaat buitenland		81,40	
Collectie 270817 Diaconaat binnenland		90,20	
CollectieV 060817 Steunaanvragen		44,00	
CollectieV 200817 Diaconaat binnenland		38,65	
Collectie 110917 Diaconaat binnenland		122,75	
Collectie 250917 Zending		163,22	
Saldo mutaties	0,00	864,17	

Kerkgroep Eredienst

Typisch zo'n kerkgroep die vooral achter de schermen werkt.

Nou ja, twee keer per jaar werken leden van de kerkgroep eredienst samen met de werkgroep ontmoetingen. Daaruit ontstaat dan de z.g. ontmoetingsdienst.

Zo ontstaat er toch een beetje interactie met de gemeenteleden. De kerkgroep eredienst zit echter niet stil. Integendeel. Er zijn altijd weer praktische zaken die aandacht vragen: de wijze van avondmaal vieren, de wijze van prediken, samenwerken met de jeugd, de beleving van geloofszaken, materiaalkeuze voor de eredienst, kortom een heel spectrum van aandachtsvelden.

Toch is daar soms ook de twijfel; zijn we wel goed bezig, hebben we nog wel bestaansrecht.

Daarover is in de laatstgehouden bijeenkomst op 8 november jl. uitvoerig gediscussieerd. De uitkomst daarvan was: we moeten zeker doorgaan.

Er is nog veel te doen. Maar: de communicatie moet beter, zowel met de kerkenraad als met de andere kerkgroepen en ook met de gemeente.

Ik hoor u denken; da's allemaal goed en wel, maar wordt er ook nog naar ons gemeenteleden geluisterd?

Ja, kan ik u verzekeren; sterker nog: U staat in onze activiteiten centraal.

U kunt onderwerpen of vraagstukken bij ons deponeren via de secretaris, mevr. Mies Smit.

Ons kerk-zijn en de beleving van de eredienst zullen steeds meer centraal komen te staan.

De kerkgroep eredienst is zelf ook wel toe aan vernieuwing, of beter: verjonging. Nieuwe frisse inbreng is hard nodig om een goede visie op ons kerkzijn te houden.

Wilt u ook meedoen?

U kunt alvast beginnen om een bijeenkomst van onze kerkgroep bij te wonen om te kijken of u zich daar thuis kunt voelen.

Onze bijeenkomsten zijn altijd op de woensdagavond en beginnen om 20.00 uur.

U bent van harte welkom.

Dick Boerefijn,, voorzitter

De vergaderdata van de Kerkgroep Eredienst in 2018:

7 februari 2018 – Kerkelijk Centrum te Uden

11 april 2018 – De Schakel te Veghel
30 mei 2018 – Kerkelijk Centrum te Uden
25 juli 2018 – De Schakel te Veghel
19 september 2018 – Kerkelijk Centrum te Uden
21 november 2018 – De Schakel te Veghel.



Hallo allemaal,

Op het moment dat ik dit stukje typ is het buiten helemaal wit. De winter is begonnen. De kerstdagen komen er weer aan en natuurlijk ook de kerstvakantie en het nieuwe jaar 2018. We wensen jullie vanuit de kerkgroep Jeugd allemaal hele fijn dagen.



Kerstverhaal.

Jopie en het kerstfeest

Als Jopie wakker wordt, voelt hij zich meteen blij. Het is vandaag de laatste schooldag voor de vakantie en de juf heeft beloofd dat ze vandaag een heel bijzonder kerstfeest zullen vieren. Alle kinderen van de klas zijn herders en zo gaan zij naar de stal om het kindje Jezus te gaan zien. Jopie weet natuurlijk wel dat ze eigenlijk een heel groot toneelstuk opvoeren met zijn allen, maar het is toch bijna echt. Hij vindt het vreselijk spannend. Hoe zal de stal eruitzien? Zal het mooi versierd zijn? Het is toch groot feest als de Here Jezus geboren is? En hoe zullen ze er naartoe gaan? Misschien wel met de bus zoals ze ook naar de Efteling gingen.

Om negen uur zijn alle kinderen op school. Daar moeten ze hun eigen kleren uitdoen en krijgen ze herdersmantels. Dat lijken wel een soort wollen dekens zeg! Ze kriebelen, maar ja, niemand wil zeuren want het is vandaag een bijzondere dag.

Waar blijft die bus nu toch? Vlak bij school is geen boerderij met een stal erbij. Die vindt je alleen buiten de stad. Wat valt het de kinderen tegen als de juf zegt dat er geen bus komt. De juf legt uit dat er in de tijd van Jezus geen bussen waren en ze willen nu toch kerstfeest

vieren zoals het toen ook was? Tja, dat is ook zo. Maar hoe moet dat nu? Ze gaan toch zeker niet eh.....? Ja. Ze gaan echt lopen, net zoals toen. Dapper stappen ze allemaal met de juf mee. Het is wel koud, maar na een poosje krijgen ze het weer wat warmer. Ze hebben allemaal rode wangetjes. Jopie verheugt zich al op de krentenbollen, de mandarijnen en de warme chocolademelk die ze in de stal wel zullen krijgen. Die krijgen ze anders ook altijd.

Nadat ze meer dan een half uur hebben gelopen zien ze dan eindelijk de stal. De juf wijst hem aan. Nog eventjes en dan zijn ze er. Zullen ze de kerstboom mooi versierd hebben, en zullen ze er witte of gekleurde lichtjes erin gedaan hebben? Jopie wacht het maar even af, het gaat zo raar vandaag, hij wil maar niets meer vragen.

In de stal is het koud en donker, in plaats van feestelijk versierd. Er is geen kerstboom en er zijn helemaal geen lichtjes, er is geen chocolademelk en ook geen krentenbollen of mandarijnen. Is dit eigenlijk wel een feest?

De juf vraagt of ze allemaal op de grond willen gaan zitten. Dan pas zien ze in de hoek juffrouw Maria en haar man Dirk, die zich verkleed hebben als Maria en Jozef. In een echte kribbe, een etensbak voor de koeien, ligt een bergje hooi en daarop ligt Diederik, het pasgeboren baby'tje van juffrouw Maria en haar man. Wat is hij nog klein zeg!

De juffrouw gaat het kerstverhaal vertellen. Hoe de echte Maria en Jozef zo heel ver hadden moeten lopen om naar Bethlehem te komen en hoe moe ze toen waren. Dat begrijpen de kinderen nu goed zeg, zij zijn ook moe na zo'n eind lopen! Ze begrijpen nu ook hoe teleurgesteld Maria en Jozef geweest waren toen zij nergens een slaapplaats konden vinden, terwijl Maria haar baby zou krijgen. Ze kijken naar de baby en Jopie vraagt of hij het niet koud zal hebben. In de stal is geen verwarming. (Gelukkig heeft juffrouw Maria een kruikje

bij hem gelegd en genoeg doeken om hem heen gedaan).
De juffrouw vertelt dat het kerstfeest een féést is omdat Jezus, de Zoon van God, als mens werd geboren. Alleen zo kon God de mensen redden. Vandaag vieren ze op deze vreemde manier kerstfeest. Niet omdat de juffrouw de kinderen niet graag zou willen

verwennen, maar om eens te bedenken waar het werkelijk om gaat. De geboorte van Jezus is zó belangrijk. Als Jezus nooit als mens, als baby was geboren, dan had het ook nooit goede vrijdag kunnen worden, dan had Jezus nooit kunnen opstaan uit de doden, dan had Hij niet naar de Hemel kunnen gaan, dan had het geen pinksterfeest kunnen zijn en dat zou betekenen dat de Heilige Geest nooit naar ons toe had kunnen komen. De geboorte van Jezus is het begin van de redding van de mensen.

De kinderen vinden het raar dat er helemaal niets te snoepen is maar ze begrijpen dat Maria en Jozef ook helemaal niets hadden voor de herders, toen deze kwamen om de Here Jezus te aanbidden en uit het verhaal van de juffrouw begrijpen ze heel goed dat het bij het kerstfeest niet om het eten of drinken gaat, maar om de geboorte van de Here Jezus.

Als het verhaal uit is zingen ze met elkaar (en het baby'tje huilt mee) kerstliederen voor de echte Here Jezus, die nu bij Zijn Vader in de Hemel is en daarna lopen ze terug naar school.

Zo'n bijzonder kerstfeest heeft Jopie nog nooit meegemaakt. Als hij thuis komt, vertelt hij alles aan papa en mama. Die vinden het ook heel prachtig. Ze praten erover dat het eigenlijk zo raar is, dat zij met kerstfeest altijd wel veel snoepen en allerlei lekkere dingen eten, terwijl het voor de echte Maria en Jozef zo heel anders was. Jopie vindt dat ze thuis deze keer ook eens anders kerstfeest moeten vieren.

Ze bedenken met elkaar dat ze wel het huis zullen versieren om aan de Here te laten zien hoe blij ze zijn dat Hij Zijn Zoon mens heeft laten worden, om ons allemaal te redden, maar dat ze deze keer niets te snoepen in huis zullen halen en niet heel uitgebreid zullen eten, maar juist eenvoudig.

Kindernevendienst

Zaterdag 23 december organiseren we een kinderkerstbijeenkomst. We gaan dan Kerst met de Zandtovenaar kijken. Om 18.00 uur is de kerk in Uden open en staat de warme chocolademelk klaar! Om 18.30 starten we. We hopen op een gezellige opkomst. Alle gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd (of iets jonger/ouder!) zijn welkom!

Eerste kerstdag sluiten we tijdens de Kerstochtenddienst het kerstproject af. De kinderen van de kindernevendienst hebben hieraan meegewerkt. Komen jullie allemaal kijken?

Tot slot nog dit: vraag je aan kinderen wat ze vinden van de kerkdienst, dan krijg je vaak als antwoord SAAIII. Ze vinden dat ze te lang stil moeten zitten en te weinig mogen 'doen'. We willen ze daarom meer bij de kerkdienst betrekken. Vanaf januari krijgen de kinderen daarom een nieuwe 'taak' in de kerk; ze mogen helpen bij het collecteren. Misschien heb je zelf ook nog ideeën hoe we de kerkdienst voor kinderen aantrekkelijker kunnen maken? Wat zou je daar zelf aan willen doen? Laat het weten aan de leiding van de kindernevendienst!

Lieve God,
Er zijn mensen die met Kerst geen lekker eten krijgen.
Geen mooie boom kunnen kopen,
Er zijn ook mensen die alleen zijn,
of mensen die iemand moeten missen van wie ze veel hielden.
Help alstublieft deze mensen zoals U deed
toen u op aarde was, en help ze ook een fijne Kerst te hebben.
Amen.



Waarom werd Jezus, de Zoon van God, toch bij de dieren in de stal geboren?
Jezus werd in een paar doeken gewikkeld en in een voerbak gelegd.

Armoediger kan het niet!

Jezus was toch heeeeeeel belangrijk! Hij moest toch eigenlijk in een mooi paleis geboren worden, en in een gouden wiegje liggen! Maar nee, dat gebeurde niet, waarom dan toch?

Nou, Jezus wilde laten zien dat Hij alles voor ons wilde verdragen. Hij wilde vanaf het allereerste begin laten zien dat Hij veel van ons houdt.

Jezus had alles voor ons over!

Wat hebben we dan voor Jezus over? Wat kunnen we doen om Jezus blij te maken?

Hier zijn een paar voorbeeldjes:

- We zouden kunnen praten met Jezus.
- Proberen aardig te zijn voor elkaar.
 - Je vader of moeder eens uit jezelf ergens mee helpen.
Dit soort dingen wil Jezus graag dat we doen!
Want Hij wil immers VREDE voor iedereen, en dat jij en ik en alle mensen op de wereld gelukkig zijn.



Tienerkerk:

De afgelopen bijeenkomsten zijn we bezig geweest met een voorbereiding voor de kerstnachtdienst. We hopen er met elkaar een fijne dienst van te maken

Noteer maar vast de volgende datums in je agenda; 17 december, 14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april, 22 april, 6 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Rooter

Telefoon 0413 254937

E mail riaderooter2@gmail.com