
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(febr.-maart 2018, 48^e jaargang, nummer 1)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 23-03-2018

KOPIJ INLEVEREN VOOR 9 maart

E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com

voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 4 febr. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 11 febr. 10.00 u. mevr. L. Oosten-Bouman
- zo. 18 febr. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 25 feb. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 04 mrt. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 11 mrt. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 18 mrt. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 25 mrt. 10:00 u. ds. W.G. van den Top, Ede

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 04 feb. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 18 feb. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel
- zo. 04 mrt. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 18 mrt. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart

Van de redactie

Een sober klankbord aan het begin van het kalender jaar.
Ds. van der Vaart schrijft over zout, ego en halfvol of halfleeg.
Een eyeopener. Verder uitleg over Kerk 2025, informatie over het
beleidsplan van de centrale synode.

De vaste bijdrage van de Jeugd ontbreekt nu ook niet en we
vragen uw aandacht voor de senioren groep en de informatie over
de Samen aan Tafel-maaltijd.

"Als het leven ten einde loopt", een lezing op 11 maart door Dr.
Van Hulsteijn. Een gevoelig onderwerp waar het misschien goed
is om bij stil te staan, ook als dit nog ver weg lijkt.

Het is al februari als u dit leest, maar ik wil u toch allen een
gelukkig en gezegend 2018 wensen.

Veel lees plezier.

Namens de redactie,

Bram van der Vijver



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

“Als je een handje zout in een glas water gooit, is het niet meer te drinken, gooi je het in een groot meer dan verandert de smaak van het water nauwelijks. En zo gaan de meeste mensen gebukt onder een voortdurend nutteloos lijden, door een vernauwing van de geest, doordat ze niet krijgen wat ze graag willen en geconfronteerd worden met wat ze niet willen.”

Mattieu Ricard

De vernauwing van de geest waarop Ricard doelt, wordt door Jezus onder woorden gebracht door de oproep ons geen zorgen te maken voor de dag van morgen. Zorgen vernauwen onze geest. Jezus roept ons op om op de leliën te letten. Zij zaaien niet en maaien niet, maar toch heeft God ze met groter heerlijkheid bekleed dan Salomo. Zorgenloosheid verruimt je geest.

We zijn allemaal geboren met een ego, die instantie in ons die ons helpt te overleven. Wanneer er gevaar dreigt, b.v. een auto die op ons afkomt, is het ons ego dat ons opzij doet springen en ons leven redt. Ego zorgt er ook voor dat we eten, drinken, hitte en koude ontwijken en een positie in de samenleving veroveren. Daar is niets mis mee. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar ons ego kan ons ook in de weg gaan zitten. Ego kan helemaal gefixeerd raken op het zoeken van aangename en het vermijden van onaangename zaken. Zo word je slaaf van je ego, draai je in een klein kringetje rond jezelf en heb je

geen oog voor God, de medemens, de natuur of kunst. Wanneer je ogen hiervoor opengaan kun je langzamerhand leren je wat los te

maken van de fixatie op het zoeken van het aangename en het vermijden van het onaangename. Dit betekent niet dat je dat niet zou mogen doen. Ook Jezus genoot van het leven, van de mensen, van brood en wijn en schoonheid. Ook Jezus probeerde het lijden te vermijden en zocht het niet op. Het gaat om vrij worden van fixatie en open komen te staan en ruimte krijgen. Juist wanneer je ego niet meer centraal staat kun je gelukkig worden: in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig en ook dankbaar (niet voor de tegenspoed maar voor al het goede dat er ondanks alles is).

Kerk 2025

Wat is Kerk 2025? Het is de naam van het beleidsplan van de generale synode voor de Protestantse Kerk in de komende tien jaar. De kern ervan kan worden samengevat in de woorden “terug naar de kern” (back to basics). In een krimpende kerk komt het aan op een krachtige concentratie op kernen van kerk-zijn en het overboord gooien van bestuurlijke ballast die ons hindert om de vreugde van het evangelie te ervaren en met anderen te delen. De organisatorische vereenvoudiging die daarmee gepaard zal gaan, moet daarom gericht zijn op transparantie (tot op de kern van het kerk-zijn), eenvoud en ruimte. Kort gezegd: van vergaderen naar ontmoeten. In dit kader worden vijf beleids-thema's voor kerkordelijke herinrichting nader uitgewerkt. Deze thema's zijn: 1. Kerkzijn met elkaar 2. Kerkelijke presentie 3. Predikant en mobiliteit 4. Vereenvoudiging van kerkordelijke regelgeving en beheer 5. Kerkelijke rechtspraak. Op de website van de landelijke kerk (www.pkn.nl) kunt u hierover gedetailleerde informatie lezen. Op deze plaats geef ik u een aantal hoofdzaken door.

Classis

Op dit moment telt de kerk nog 74 classes (regionale vergaderingen van plaatselijke gemeenten) die, voordat de synode een besluit neemt, moeten worden geraadpleegd en ook zelf voorstellen aan de synode mogen doen. Omdat het voor kerkenraden steeds moeilijker wordt voldoende afgevaardigden naar de classis te vinden, wordt het aantal

classes teruggebracht naar 11. De classis waar onze plaatselijke kerk toe gaat behoren valt ongeveer samen met de provincies Brabant en Limburg. In de nieuwe situatie kan niet iedere plaatselijke gemeente een afgevaardigde naar de classis sturen. Daarom blijft de oude kleine classis bestaan als “ring”. Vanuit de ringen worden afgevaardigden naar de classis gestuurd. In onze ring zijn op dit moment twee SAGE –groepen (SAmenwerkende Gemeenten). Onderzocht wordt of er nog een derde SAGE-groep kan worden geformeerd. Alle gemeenten van de ring zouden dan in een Sage-verband ondergebracht zijn. Mocht dat lukken, dan zou de afvaardiging naar de classis via deze verbanden kunnen plaatsvinden.

Classispredikant

Iedere classis krijgt een classispredikant die geestelijk leiding gaat geven aan de gemeenten binnen de classis. Het is de bedoeling dat hij/zij om de vier jaar de plaatselijke gemeenten bezoekt en hij/zij kan tussendoor bij problemen worden ingeschakeld. Hij/zij maakt deel uit van het breed moderamen van de classis, maar wordt niet de voorzitter.

Mobiliteit van de predikanten: de synode wil als regel hanteren dat een predikant maximaal 12 jaar aan een gemeente verbonden is. Op dit moment is een vijfde van de predikanten langer dan 12 jaar aan zijn/haar gemeente verbonden. De synode wil daarom de doorstroming bevorderen. Ook wil de synode bevorderen dat kleinere gemeenten samen een predikant beroepen.

Vereenvoudiging van kerkorde: om de gemeenten in staat te stellen zich te concentreren op wezenlijke zaken, wordt er een vereenvoudiging van de kerkorde doorgevoerd. Niet de regels mogen centraal staan, maar de presentie van de kerk met het evangelie in de samenleving (back to basics).

Bachlezing - Johann Sebastiaan Bach als componist en gelovige.

Dat Bach een groot componist was die veel voor de ontwikkeling van de religieuze muziek heeft betekend, is bekend. Maar welke factoren in zijn leven en werk hierbij een rol speelden, is minder bekend. Deze

wil onze organist en Bach-kenner, Dick Boerefijn belichten in een presentatie waarin muziek, film en gesproken woord elkaar aanvullen.

Hij geeft inzicht in Bachs werkwijze maar ook in zijn theologische visie. Naast verschillende historische aspecten, zoals de barokstijl, de reformatie en contra-reformatie, zijn voorliefde voor Maarten Luther en de relaties met zijn broodheren, komen ook de kerk-muzikale aspecten ruimschoots aan de orde. Een prachtige gelegenheid om Bach van meerdere kanten belicht te zien. Met dank aan onze organist en Bach-kenner die er veel werk in gestopt heeft om de muzikale en geestelijke rijkdom van de beroemde componist voor het voetlicht te brengen. Datum: 15 maart. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: SOW-kerk in Uden.

Huiskamerbijeenkomsten

In maart vinden de huiskamerbijeenkomsten weer plaats. Een mooie gelegenheid voor gemeenteleden om elkaar (beter) te leren kennen en een goed gesprek te voeren. Dit jaar is het thema “vergeving”. Wanneer er tussen mensen iets is stuk gegaan, een tekort ontstaat, worden zijn geslagen, dan stukt het leven. Dan is de vraag hoe moeten, hoe kunnen we verder? Er zijn verschillende manieren waarop mensen proberen om te gaan met wat hen werd aangedaan. Er is de weg van de vergelding, de wraak, er is de weg van het vergeten: zand erover (maar dat lukt vaak niet) en er is een derde weg: de weg van vergeving en verzoening. Maar is deze laatste weg begaanbaar? En wanneer mag je deze weg ter sprake brengen en wanneer niet? Vergeving is een onderwerp dat ons allen raakt omdat we allemaal gekwetst zijn en dikwijls onbedoeld mensen kwetsen. “Vergeving is het geheim van liefde die duurt”. Zonder kunnen we niet maar het lichtzinnig van elkaar eisen mogen we niet. Hierover willen we met elkaar spreken tijdens de huiskamerbijeenkomsten. Door middel van een brief die meegegeven wordt met de actie kerkbalans kunt u zich aanmelden. Mocht u deze brief niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Vriendelijke groet,

Ds. Dick van der Vaart



Het bestuur van de Seniorengroep hoopt op uw belangstelling op dinsdag, **20 februari a.s. tussen 14.00 uur en 16.00 uur in 'de Schakel'** te Veghel.

Die middag organiseren wij voor u een presentatie over SIEMei, de **Stichting Industrieel Erfgoed Meierij**. Het leek het bestuur van de Seniorengroep nl een goed idee iemand

van de SIEMei te vertellen over het de toekomst-plannen



vragen iets te komen ontstaan, de ideeën en van de stichting.

In haar museum aan de

'n Museum dat werkt!

Noordkade in Veghel worden voorbeelden van uiteenlopende aard getoond over de industriële en ambachtelijke bedrijvigheid in de Meierij.



In de eigen werkplaats en smederij knappen de vrijwilligers van SIEMei oude machines en materialen op.

Daarnaast is SIEMei actief betrokken bij projecten in de openbare ruimte zoals het opknappen van het Heilig Hartplein en de

renovatie van de spoorwegovergang aan de Vorstenboscheweg in Veghel en, niet in de laatste plaats, is door hen ook het **toegangshek van het Protestants kerkje aan de Hoofdstraat** aan een opknapbeurt onderworpen.

Dinsdag, 20 februari 2018, tussen 14.00 en 16.00 uur presentatie over SIEMei in 'de Schakel', Hoofdstraat 53 (achter protestantse kerk) te Veghel. Vooraf en in de pauze schenken we koffie en thee. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage van € 2,50 per persoon.

Seniorengroep
n.d. Rien Wadners

Samen aan Tafel-maaltijd

Op Tweede Kerstdag organiseerden we voor de eerste keer een gezellige High tea in de Samen op Weg kerk in Uden. We waren in totaal met 20 mensen, jong en oud en uit zowel Uden als Veghel. In de mooi versierde koffiekamer was de sfeer uitstekend en de gasten genoten van elkaars gezelschap en de lekkernijen bij de thee en koffie. We hebben dus geconcludeerd dat dit evenement zeker voor herhaling vatbaar is. Noteert u maar vast.



Voor de periode tot aan de zomervakantie hebben we de plannen voor de maaltijden ook alweer gemaakt. Zoals u weet gaan we in principe de laatste vrijdag van de maand Samen aan Tafel. Echter in 2018 is het de laatste vrijdag in maart Goede Vrijdag en valt Koningsdag op de laatste vrijdag van april. Dit zijn dus geen geschikte data om samen te eten.

Daarom hebben we het lijstje iets aangepast en ziet het er nu zo uit:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Vrijdag 26 januari 2018 | - stampotten; |
| Vrijdag 23 februari 2018 | - maaltijdsoepen; |
| Vrijdag 6 april 2018 | - éénpansgerechten met rijst |
| Vrijdag 25 mei 2018 | - hartige taarten |
| Vrijdag 29 juni 2018 | - vegetarische gerechten |

Elke maaltijd wordt door 3 á 4 koks thuis bereid. Zij stemmen onderling af welke gerechten ze gaan maken. Afhankelijk van het aantal mensen dat zich heeft aangemeld om te komen eten, koken zij ieder voor 8 à 10 personen. Tussen halfzes en zes uur komen de koks met hun gerechten naar de kerk en verrichten daar, zo nodig, de laatste handelingen. Dan komen de gerechten op tafel en vormen ze tezamen

een heerlijk buffet. Vind jij het ook leuk om te koken en heb je een erg lekker recept van bijvoorbeeld een maaltijdsoep, dan kun je dat natuurlijk bij ons melden. Ook koks die één keer willen koken kunnen we heel goed gebruiken. Bel of mail ons dan even (samenaantafel@sowkerk-uv.nl).

Een week voor elke maaltijd sturen we een e-mailberichtje om je te attenderen op de Samen aan Tafelmaaltijd. Als je je aanmeldt via de website www.sowkerk-uv.nl als abonnee krijg je dit e-mailberichtje zodat je je tijdig via de website kunt aanmelden. Beschik je niet over internet, meld je dan telefonisch aan bij Marleen Baarslag (0413-260354).

Peterine Kooijmans
Marleen Baarslag en
Edith Verver

AFSCHEIDSGROET VAN FAMILIE DE WAAL

Na twee jaar Uden en 18 jaar Veghel gaan wij de gemeente verlaten om ons te vestigen in Groesbeek. Daar kunnen wij weer samenwonen.

Wij groeten iedereen die ons gekend heeft.

Bedankt voor de fijne jaren.

Hartelijke groeten,

Frans en Toos de Waal

Gift

In de brievenbus van de kerk is een anonieme gift aangetroffen van € 10.00, waarvoor onze dank.

Beheerder,

Cees van Schie

Vooraankondiging

Dr. Van Hulsteijn, internist, zal op zondag 11 maart in de Kruisherkenkapel een lezing houden over "voltooid leven" met als titel:
"Als het leven ten einde loopt", gevoeligheden en onomkeerbare beslissingen.

Noteer het alvast in uw agenda!

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur

Toegang: € 10.00.

Nadere gegevens volgen nog.

Werkgroep Meditatie en Bezinning

Ineke, Jeanne en Erick, Heddy



Hallo allemaal,

2018 is begonnen! We gaan er met elkaar weer een mooi en actief jaar van maken. We beginnen met het thema LIEFDE. (Valentijnsdag).

Kindernevendienst

Binnenkort gaat de begeleiding zich weer voorbereiden op het 40 dagen project in de aanloop naar Pasen. In het volgend Klankbord kunnen jullie daar meer over lezen.

Zijn jullie al gewend aan het collecteren in de kerk?

Tienerkerk:

Noteer maar vast de volgende datums in je agenda; 11 februari, 25 februari, 11 maart, 25 maart, 8 april, 22 april, 6 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli.

Wij willen jullie nog bedanken voor jullie medewerking en persoonlijke inbreng bij de kerstnachtdienst. We hebben er met elkaar een mooie dienst van gemaakt.

Inmiddels zijn we al druk bezig met alle voorbereidingen van de Paaswake voor de nacht van 31 maart.

Liefde

Liefde is zo.....



En niet zo!

Er wordt veel gezongen en
gesproken over liefde.
Op de radio wordt vooral
gezongen over liefde tussen
meisjes en jongens,
of over gebroken harten
omdat de liefde overging.
Gospelartiesten zingen over
de liefde van God voor
mensen,
of over hun eigen liefde voor
God. Ook in de kerk wordt
over liefde gezongen.

Weet jij een liedje waarin over
liefde (of love) wordt
gezongen?
Er zijn er echt heel veel!
Er staat ook heel veel over de
liefde in de Bijbel.
Jezus heeft heel veel gepraat
over de liefde.
Hij zei zelfs: heb je vijanden
lief!

En ik zeg jullie: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie
vervolgen...Matteus 5:44.

Maar ook al moet je je vijanden liefhebben, je hoeft niet over je heen
te laten lopen,
je mag nee zeggen als je iets niet wilt. Als iemand steeds iets doet
wat jij niet wil,
dan zit diegene fout en niet jij! Laat het niet toe dat iemand je leven
kapot maakt.
Bid God om een oplossing en praat met een betrouwbare volwassene
over de situatie,

zodat er iets aan gedaan kan worden. Dat is geen klikken of roddelen!
Je moet ook aan je eigen welzijn denken, God heeft jou evenveel lief
als die ander
en een ander heeft geen recht om jou pijn te doen.

We hebben dus een opdracht van Jezus om elkaar
lief te hebben.
En om zelfs goed te zijn voor onze vijanden. Dat is
radicaal!
Jezus gaf zijn leven aan het kruis, uit liefde.
Daardoor hebben veel mensen,
die eerst als vijanden van God leefden, zich tot God
gekeerd.



Als jij liefhebt kunnen andere mensen zien dat je
een kind van God bent.
Want God heeft alle mensen lief (Johannes 3 vers
16) en is ook goed
voor ondankbare en slechte mensen (Lukas 6 vers
35).
En als jij vol liefde bent, dan willen ze jouw God ook
wel leren kennen!
Liefde is niet alleen een gevoel, liefde is ook iets
waarvoor je kiest.
Als je liefde alleen op je gevoel afgaat, zul je nooit
je vijand lief kunnen hebben.
Je kunt er wel voor kiezen eens iets aardigs te
zeggen tegen iemand die je bijvoorbeeld
plaagt.



Natuurlijk is liefde ook een gevoel van binnen. Je houdt van je familie en van je vrienden en dat kun je heel sterk voelen. Maar als je niet iets doet om hen dat te laten zien, dan zullen ze dat nooit merken. Dus geef je ze af en toe een knuffel, zegt dat je van ze houdt, je houdt rekening met hen en je hebt wat voor ze over.



Namens de kerkgroep Jeugd.
Ria de Ruiter
Telefoon 0413 254937
E mail riaderuiter2@gmail.com