

Jaarprogramma

Vorming en Toerusting

van de Protestantse gemeente

Uden-Veghel

seizoen 2018- 2019



Ter inleiding

Ook dit jaar hebben wij, leden van de kerkgroep Vorming en Toerusting, weer ons best gedaan om een interessant programma te bieden voor het seizoen 2018 -2019. Of we hier in geslaagd zijn mag u zelf beoordelen. We hebben gezocht naar een zo breed mogelijk aanbod.

Het leerhuis richt zich op mensen die geïnteresseerd zijn in de Joodse wortels van ons christelijk geloof. De Bergrede van Jezus wordt gelezen door Joodse bril onder leiding van Marja van den Beld.

De gespreksbijeenkomsten over het boek "*God is niet te vangen*" richt zich op mensen die zich realiseren dat hun geloof in de loop van de jaren is veranderd en zich daarop willen bezinnen.

Bibliodrama is gericht op mensen met verbeeldingskracht die zich op speelse wijze in een bijbelverhaal willen verdiepen. Peterine Kooijmans begeleidt hen.

De lezing van gemeentelid Gert Veldhorst over zijn werk bij de ontwikkelingsorganisatie PUM richt zich op een ieder die geïnteresseerd is in de persoonlijke ervaringen van een ontwikkelingswerker.

De workshop creatief met zeep werd vorig jaar zo enthousiast ontvangen dat toen al werd besloten tot

een vervolg. Een combinatie van gezelligheid en creativiteit o.l.v. Wilma Lammers

De gespreksgroep over het boek

"Dieper dan woorden" richt zich op mensen die zich willen verdiepen in het hart van het christelijk geloof en tegelijkertijd een brug willen slaan naar aanhangers van andere religies en mensen die zich niet beschouwen als aanhanger van een religie maar wel spiritueel zijn.

Vorig seizoen hebben we voor het eerst samen het theater bezocht, gekeken naar een voorstelling en er over nagepraat. Dat was zo gezellig en boeiend dat we er dit jaar een vervolg aan geven en met wie wil de van Minou Bosua *"Moeder mag niet dood"* willen gaan bekijken.

We zien uit naar gezellige, boeiende en interessante bijeenkomsten!

Clara Middel, Petra Smits, Carla Enthoven,
Dick van der Vaart

Leerhuis Veghel- Uden

De Bergrede In het leerhuis gaan we verder met de Bergrede. Een tekst die overbekend maar onbemind is in de kerk, omdat de indruk gewekt wordt dat de lat in die woorden wel erg hoog gelegd wordt. We worden geacht zachtmoedig te zijn en vreedstichters en nota bene onze vijanden lief te hebben! Wie kan dat opbrengen? Geen wonder dat deze woorden van Jezus vooral als een mooi en tegelijk onhaalbaar ideaal te boek staan. Maar in het leerhuis lezen we deze tekst met de bril van rabbijn Pinchas Lapide, en dan gaan diezelfde woorden anders klinken tegen de achtergrond van de Joodse gedachtenwereld waarin Jezus leerde en leefde. Dat levert niet alleen verrassend nieuwe inzichten op maar ook boeiende gesprekken over de relatie met onze medemens. Heel actueel in een tijd waarin we geconfronteerd worden met allerlei vijandbeelden, met religieus geweld, ook binnen onze grenzen. Nog los van de conflicten in onze privéomgeving. Ook degene die er vorig seizoen niet bij waren, kunnen zonder problemen aansluiten.

Datum: donderdag 13 december 2018; 17 januari en 21 februari 2019

Tijd : 19.30 - 21.30 uur

Plaats : de Schakel te Veghel

Inleider : Marja van den Beld
Eigen bijdrage: 5 Euro per avond
Opgave : Aldrik Westera.
E-mail : westera5@ziggo.nl
Mobiel : 06 -160.86.752



Theatervoorstelling in de kleine zaal van de Verkadefabriek.

Vrijdag 5 oktober willen we samen naar de voorstelling van Minou Bosua gaan:

“Moeder mag niet dood”

Moeder Jopie (88) heeft zich voorgenomen niet dood te gaan. Dochter Minou (48) heeft beloofd haar daarbij te helpen. Moeder danst door de dag en leert ons de rituelen van haar levensdrift. Vrolijk zwierend richting eeuwigheid geven moeder en dochter een energiek beeld van een omgekeerde euthanasie. Een ontroerende en optimistische voorstelling die mogelijk uitmondt in een levensverlengende dansavond voor iedereen.



Na afloop kunnen we onder het genot van een drankje napraten over de voorstelling in het café van de Verkadefabriek.

Prijs: 15 Euro

Aanmelden bij Carla Enthoven-Glaser

carla.glaser@ziggo.nl

Drie gespreksbijeekkomsten over het boek

“God is niet te vangen “

Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof
Jan Offringa / Evert van Baren (redactie)
Uitgeverij Skandalon 2014

Veertien kerkgangers keren in dit boek hun geloof binnenstebuiten. Zij raakten hun band met het christendom niet kwijt, maar bleven evenmin stilstaan, want de vragen van de moderne tijd zijn ook die van hen. Hoe is hun geloof door de jaren heen veranderd? Wat hebben ze zoal losgelaten en wat kwam daarvoor terug?

Predikant Jan Offringa was hun welwillende en kritische gesprekspartner. Het resultaat is een reeks unieke verhalen waarin veranderend geloof en theologische reflectie hand in hand gaan. Zowel naar vorm als naar inhoud zijn het onorthodoxe gesprekken die zich uitstekend lenen voor persoonlijke verdieping en gezamenlijke bezinning. Op heldere wijze brengt dit boek in beeld wat er leeft aan geloof en ongelooft in een moderne geloofsgemeenschap.

Data: 25 september, 9 oktober ,30 oktober 2018.

Plaats: SOW kerk Uden

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur.

Bibliodrama

"Wat een stank!" dacht Jona. Hij kneep zijn neus dicht Het stonk enorm naar rotte vis in de buik van de walvis.

Maria, wanneer de engel haar kamer heeft verlaten weet niet goed wat ze er van moet denken. Ze twijfelt, is dit wel iets wat ze echt wil?

Jakob loopt naar de waterput Daar staat een meisje, Rachel. Ze draagt een kruik op haar hoofd. Krachtig en sierlijk zijn haar bewegingen. Het is alsof hij door de bliksem wordt getroffen.

Kunt u zich dat voorstellen? Jona in de stinkende buik van een walvis, Maria die twijfelt, een Jakob die op slag verliefd is?

Bibliodrama is een manier van omgaan met Bijbelverhalen die onze verbeelding op gang brengt Door uw verbeelding te laten spreken kan het zijn dat u ineens heel anders naar een Bijbelverhaal gaat kijken. Wat u altijd dacht dat er stond komt in een ander licht te staan.

Door middel van allerlei speelse werkvormen zoals bv rollenspel, tableau vivant of rolinterview proberen we ons te verplaatsen in de situatie of in de persoon waar het om gaat Hierdoor kan het zijn

dat we opnieuw verrast worden door de inhoud van een Bijbelverhaal. Dat we ontdekken dat een verhaal uit de Bijbel ook gaat over ons en ons leven.

Een week van tevoren krijgt u te horen met welk Bijbelverhaal we aan de slag gaan, zodat u voldoende tijd heeft om het een paar keer te lezen.

Wanneer: maandag 12 november

Waar: SOW kerk Uden

Tijd: 20.00-22.00 uur

Begeleiding: Peterine Kooijmans

(www.peterinekooijmans.nl)



Lezing van Gert Veldhorst

Over het werken aan voedselzekerheid in ontwikkelingslanden met de organisatie PUM.

PUM is de afkorting van Projekt Uitzending Managers. Dit is de naam van een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie die vrijwilligers uitzendt over heel de wereld. De vrijwilligers zijn dikwijls gepensioneerden met levenslange ervaring in het bedrijfsleven. Zij stellen hun deskundigheid ten dienste van ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Ze komen uit 70 sectoren van de economie.

Gert Veldhorst is een van die vrijwilligers. Als gepensioneerd veearts is hij deskundig op het gebied van veeteelt en diervoeding. In de afgelopen jaren is hij al verschillende keren uitgezonden o.a. naar Oost-Europa, Afrika en China. Met behulp van beelden wil hij ons laten delen in zijn ervaringen.

Datum: maandag 19 november 2018

Plaats: SOW kerk Uden.

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur.

WORKSHOP: CREATIEF MET ZEEP

December is de maand van de creativiteit. We maken Sinterklaas-surprises, kerststukjes en versieren de kerstboom. Daarom biedt Wilma Lammers voor mensen die het leuk vinden om samen met anderen creatief bezig te zijn een workshop aan met de titel: "Creatief met zeep. De grondstof waarmee gewerkt wordt is gietzeep. U kunt deze gieten in een door u zelf gewenste vorm en ook zelf de geur en kleur bepalen. De "zeepjes"



die dan ontstaan kunnen worden samengevoegd met kralen, lintjes e.d. tot ornamentjes die kunnen worden opgehangen of neergelegd in een schaal of op

een bord. Datum: dinsdag 11 december 2018

Plaats: Samen op Weg kerk in Uden

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Opgave bij Wilma Lammers tel. : 06 - 14600680 of ds. Dick van der Vaart (tel. 246634)

Materiaalkosten 10 Euro

Drie gespreksbijeenkomsten over het boek

“Dieper dan woorden “

Het CREDO, een geloof dat verbindt door David Steindl - Rast

Met een voorwoord van de Dalai Lama
ledere religie - ook de christelijke - is de uitdrukking
van een basaal geloof dat we allemaal
gemeenschappelijk hebben. Geloofswaarheden
verdelen, maar het geloof waaruit ze voortkomen is
één en verbindt.

Het Credo, dat slechts iets meer dan honderd
woorden telt, is de oudst bewaard gebleven
samenvatting van het christelijk geloof. Broeder
David Steindl Rast legt de tekst zó uit dat die voor
ons, twintig eeuwen later, gaat leven. Hij laat zien
dat dit Credo spreekt met de stem van een
spiritualiteit die dieper gaat dan welke traditie ook.
Door zijn benadering brengt hij deze oude tekst tot
nieuw leven en onthult hij een universele boodschap
van vertrouwen, liefde, verbondenheid, compassie
en vrede.

De Oostenrijkse- Amerikaanse monnik
David Steindl- Rast OSB is wereldwijd bekend
vanwege zijn nauwe betrokkenheid bij de dialoog

tussen christendom en boeddhisme en als
bruggenbouwer tussen verschillende religieuze
tradities.

Dankbaarheid is voor hem de kern van een
spirituele leefwijze en een weg naar meer
levensvreugde. Hij is medeoprichter van

"A Network for Grateful Living"

www.gratefulness.org.

Dat: de dinsdagen 15 januari, 29 jan 12 februari 2019

Plaats: SOW kerk Uden

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur.

Opgave bij ds. Dick van der Vaart (0413 -24 66 34)

ds.dickvandervaart@kpnmail.nl



Passiebloem