
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(okt-dec. 2018, 48^e jaargang, nummer 6)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 14-12-2018
KOPIJ INLEVEREN VOOR 30 november
E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 14 okt. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 21 okt. 10.00 u. pastor G.J. Heinen, Dalfsen
- zo. 28 okt. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 04 nov. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 11 nov. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 18 nov. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 25 nov. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (laatste zondag kerkelijk jaar)
- zo. 02 dec. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (1^e Advent)
- zo. 09 dec. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 16 dec. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (3^e Advent)

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 14 okt. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 28 okt. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel
- zo. 11 nov. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 25 nov. 10.00 u. mevr. L. Oosten-Bouman
(laatste zondag kerkelijk jaar)
- zo. 09 dec. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (2^e Advent)

Van de redactie

Het ligt weer voor u. Ons kerkblad, gevuld met boeiende en interessante verhalen en artikelen. Een extra dik nummer. Met veel informatie over de kerkelijke organisatie. Knap samengesteld en meteen de vraag: als u nog wat tijd overheeft, zit er misschien best wat werk of een functie bij die u ligt. De kerk heeft dringend behoefte aan wat aanvulling, lees wat ds. Dick van der Vaart en anderen er over schrijven.

We gaan als kerk met onze tijd mee. We hebben naast een Klankbord ook een interessante website. En een goede samenwerking tussen die twee....

De laatste zondag van het kerkelijk jaar komt eraan en in gedachten kunnen we dan zijn bij de twaalf overledenen in onze kerkelijke gemeenschap.

Jong en oud komen aan bod in dit Klankbord met bijdragen over schoenendozen en appelflappen. Opzoeken en lezen maar. Alles bij elkaar een fijn en gezellig kerkblad. Geniet ervan.

Namens de redactie,

Aad Begemann.



adres: Schapehoek 157
tel.: 0413-261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413-351559

Dichtbij de horizon – de kunst van het sterven. Een nieuw boek van ds. Henk Veltkamp.

Gelukkig kan ds. Henk Veltkamp na zijn emeritaat het lezen en schrijven niet laten. Hij is een theoloog met denkkraft, heeft heel veel pastorale ervaring, geeft samen met zijn vrouw Ineke jaarlijks een cursus stervensbegeleiding voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en is bovendien een mens die ook zijn eigen leven tot in de diepte doordent. De vrucht van dit alles is een prachtig boek over de kunst van het sterven. In het voorwoord schrijft hij:

“Dit boek is bedoeld als steun in de rug voor wie ermee te maken krijgt dat het levenseinde nadert. Voor degene die weet: ik ga sterven. Maar ook voor wie daarbij betrokken is. Als partner, kind, ouder, broer of zus, als familie of vriend. Als vrijwilliger in de palliatieve thuiszorg of het hospice. Of als professioneel zorgverlener.

Ieder die daar ervaring mee heeft, weet dat het leven zelden zó intens wordt beleefd als juist in het zicht van de dood. Daarom wil dit boek een dubbel inzicht geven. Hoe bereid je je erop voor om straks dit leven los te kunnen laten? Maar ook: hoe leef je nú, intens en met volle teugen, juist nu je weet dat je gaat sterven?”

Ook schrijft hij:

“Alle kennis en ervaring van waaruit ik dit boek schreef is tweedehands. Dat wil zeggen: meegekregen en geleerd van anderen. Tegen mij heeft nog geen dokter gezegd: meneer u heeft nog maar kort te leven. Dus

wat er op zo'n moment (en daarna) écht met jezelf gebeurt, dat heb ik niet zelf ondervonden. Wel heb ik intens geluisterd naar veel mensen wie dat overkwam, en die mij, geestelijk verzorger in een ziekenhuis, in die ervaring betrokken.”

Bij het lezen van het boek heb ik dit intense luisteren van Henk Veltkamp echt gevoeld. Dit luisteren gebeurde met een warm hart en met een helder verstand dat gevoed werd door het lezen van veel boeken. Het boek bevat niet veel voetnoten maar is duidelijk de vrucht van een belesen man. De kracht van het boek schuilt enerzijds in het doorleefde denken en schrijven over leven en dood en anderzijds in een beknopt en begrijpelijk bespreken van de complexe problemen rond het levenseinde, zoals euthanasie en de voltooid-leven-discussie. Wij kennen Henk Veltkamp als dominee, maar hij heeft het boek vooral geschreven als geestelijk verzorger die zich, zoals hij dat in het ziekenhuis deed, niet alleen richt op christenen, maar ook op mensen met andere religieuze en seculiere levensbeschouwingen.

Overigens schaamt hij zich voor het evangelie niet. Zijn eigen geloofsvertrouwen verwoordt hij door het citeren van een paar regels uit een gedicht van J.P. Rensen:

*Die mij eertijds geschapen heeft
en veilig in leven bracht,
zal mij, heb ik mijn dag doorleefd,
ook wel geleiden door de nacht.*

Kortom: een prachtig boek dat veel wijsheid bevat, tot nadenken stemt en een oproep is om intens te leven juist omdat je weet te zullen sterven.

Uitgeverij Kokboekencentrum Uitgevers Utrecht 2018.

Kerkdiensten

Op 4 november vieren we in de kerk in Uden dankdag voor gewas en arbeid. Omdat we geen agrarische gemeente zijn is de betrokkenheid bij deze diensten onder ons niet groot. Gedurende het hele jaar kunnen we, wat vroeger seizoensgebonden producten waren in de supermarkt

kopen en de schappen zijn nooit leeg. Toch blijven we afhankelijk van regen, droogte en goede oogsten. Dit jaar proberen we in de dankdienst ons besef van verbondenheid met de zon, de wind, het water en de aarde en onze afhankelijkheid daarvan en daardoor heen onze verbondenheid en afhankelijkheid van de Schepper, te verdiepen.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op 25 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We herinneren ons hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We noemen hun naam en ontsteken een kaars aan de paaskaars: het symbool van de Opgestane Heer. Op deze zondag zal er zowel in de kerk in Uden als de kerk in Veghel een dienst gehouden worden. Mw. Lies Oosten zal voorgaan in Veghel en ds. Dick van der Vaart in Uden. De overleden die worden herdacht zijn:

In Veghel

Emma van der Harst-Bal	87 jaar
Esther Carola van Creij	51 jaar
Antonia Elisabeth Maria Hoekstra-Gruteke	66 jaar
Janke Jetje Gerbrandts-van Dijk	87 jaar
Cornelia Gerritje Vrijhof-Honing	93 jaar

In Oss

Ds. Jan van Drie	83 jaar
------------------	---------

In Uden

John Henri Krüseemann	93 jaar
Maria Buddingh-van Dijk	88 jaar
Jacomijntje de Ruiten-Klein	90 jaar
Jantine Willy de Jonge-van der Vegte	76 jaar
Eugene Samson	76 jaar
Aaltje Geertje Vermeulen Terlouw	91 jaar

Mijn leven is een splinter aan de tijd,
een oogwenk slechts van een oneindig heden.
Een verre ster, stofje van eeuwigheid,
kind van mijn tijd ben ik, zonder verleden.

Mijn toekomst komt nu ik geboren ben:
genadig ogenblik tussen de tijden.
Werk van Gods hand en letter uit zijn stem
ben ik een grasje uit zijn weidse weide.

Mijn tijden zijn in Gods verheven hand.
Geluk van uren duurt als duizend jaren.
De tijd ontschiet mij gaande naar het land
van God. Altijd zal hij mij wél bewaren.

Wonno Bleij (gezang 84)

Schoenmaatjes

De kindernevendienst wil graag in dit najaar, net als de afgelopen jaren, weer meedoen aan de actie Schoenmaatjes van Edukans. Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om echt iets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.

Kinderen EN volwassenen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Zo wordt een simpele schoenendoos een onvergetelijk cadeau.

Hoe werkt het?

1. Neem een folder mee uit de kerk en zoek thuis een normaal formaat schoenendoos, geen laarzen- of schaatsendozen. De maximale afmetingen zijn: lengte 36 cm, breedte 19 cm en hoogte 11 cm.

-
2. Versier en vul de schoenendozen met wat kinderen leuk vinden om cadeau te krijgen zoals zeep, tandpasta, schriften, pennen en een knuffel. Zoveel als een doos maar kan bevatten.
 3. Vul het machtigingsformulier in voor de 6 Euro transportkosten. De schoendozen gaan op een verre reis. Voor het transport vraagt de organisatie een bijdrage van 6 Euro per schoendoos. Bij de folders die u in de kerk kunt krijgen zit een machtigingsformulier. Dit formulier s.v.p. vastmaken met een plakbandje aan de doos.
 4. Breng de gevulde doos s.v.p. mee op zondag 4 november (dankdag) of zondag 18 november. Plak doos s.v.p. niet dicht maar sluit deze af met elastiek. Plaats de doos voorin in de kerkzaal (de kindernevendienstplek). De leiding van de kindernevendienst zal ervoor zorgen dat de dozen bij de centrale inzamelingsplek komen.
 5. Meer weten?
<https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes>. Vorige keer was het een voor ons onverwacht groot succes en hebben we er zelfs extra dozen bij moeten bestellen. In totaal kwamen we op zo'n 30 dozen vanuit onze gemeente. Het zou fantastisch zijn als we dat zouden kunnen herhalen of zelfs overtreffen. We hopen op uw deelname.

Bericht van de leiding van de kindernevendienst

Woonruimte gezocht

Vanuit Zuid – Afrika ontving ik een mail van dhr. Hans Somsen die met zijn gezin aangesloten is bij de Neder-Duits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Na twintig jaar daar gewoond te hebben keert het gezin terug naar Nederland vanwege de economische situatie aldaar. In december komt dhr. Somsen met zijn oudste zoon naar Nederland om

een huis en een baan te zoeken. De rest van het gezin, moeder en twee kinderen, volgt later. Met het oog daarop zoekt hij een appartement dat hij voor een maand of twee maanden kan huren. Vanuit het buitenland zoeken valt niet mee. Is er iemand die weet waar een appartement gehuurd zou kunnen worden? Laat het me (ds. Dick van der Vaart) s.v.p. weten.

Zoeken naar nieuwe ambtsdragers

Zoals u weet is de kerkenraad op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Gelukkig hebben voor volgend jaar een paar toezeggingen. Daar zijn we dankbaar voor. Maar dit jaar treden er een aantal ambtsdragers af. Daarmee vallen er gaten die dringend opgevuld moeten worden. De situatie begint nijpend te worden. Lange tijd was het vanzelfsprekend dat het werk dat in de gemeente moet worden verzet wel door mensen opgepakt zou worden. Maar die tijd is voorbij. Wanneer er geen nieuwe mensen gevonden kunnen worden zal er werk blijven liggen. Op de wat langere termijn komt zelfs de zelfstandigheid van de gemeente in gevaar en kunnen we alleen blijven bestaan door ambtsdragers uit buurgemeenten te vragen deel uit te komen maken van de kerkenraad. Daarom: wanneer er een beroep op u gedaan wordt, neem dit dan s.v.p. serieus in overweging. De gemeente is een kostbaar goed: de zondagse eredienst, de gemeenschap, de onderlinge ontmoeting, het pastoraat, de diakonie, V&T, allemaal zeer waardevolle activiteiten die door moeten gaan!

Elders in dit Klankbord staat een taakomschrijving van de verschillende functies. Niet alleen van ambtsdragers, maar ook van kerkgroepsleden. Lees de taakomschrijvingen s.v.p. met aandacht. Overweeg of u een taak op zich zou willen nemen. Wanneer een taak u aanspreekt, maar u te omvangrijk lijkt, is het ook mogelijk dat u een deel van die taak op u neemt. Vele handen maken licht werk!

V&T

Op 12 november is er bibliodrama o.l.v. Peterine Kooijmans. Door speelse werkvormen zoals b.v. rollenspel, tableau vivant of rolinterview verplaatsen de deelnemers zich in personen en situaties

in een bijbelverhaal. Dat levert dikwijls verrassende inzichten op!
Aanvang: 20.00 uur. Plaats: SOW-kerk, s.v.p. aanmelden bij
ds. dickvandervaart@kpnmail.nl

Op 19 november houdt Gert Velthorst, gepensioneerd veearts en vrijwilliger bij PUM (Projekt Uitzending Managers) een lezing over zijn ontwikkelingswerk in landen over heel de wereld. Gert adviseert boeren op het gebied van landbouw en veeteelt. Hij houdt een persoonlijk verhaal, verluchtigd met beelden. Heel boeiend. Aanvang 20.00 uur. Plaats: SOW-kerk.

Vakantie predikant

Van 20 oktober t/m 28 oktober heb ik een weekje vakantie.

Vriendelijke groet, *ds. Dick van der Vaart*

Afscheidsgroet lekenvoorganger Lies Oosten-Bouman

In 2006 ben ik, als een van de zes, begonnen als lekenvoorganger. In de loop van de jaren, ben ik, door omstandigheden als enige over gebleven.

Ook voor mij is het, denk ik, tijd om te stoppen met voorgaan. Op zondag 25 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar) zal ik nog voorgaan. Vanaf 2019 sta ik niet meer op het predikantenrooster, maar zal nog wel een enkele uitvaartdienst leiden waarvoor ik gevraagd ben. De kerkenraad heeft mij hiervoor toestemming gegeven.

Rest mij U allen te bedanken voor de vele lovende woorden die ik kreeg na een dienst. Dat was vaak hartverwarmend.

Verder wil ik die mensen bedanken voor alle hulp en aanwijzingen die ik kreeg bij het maken van een preek. Ik wil geen namen noemen maar diegenen die het betreft weten genoeg.

Nogmaals U allen, hartelijk dank voor alle positieve reacties.

Lies Oosten-Bouman

ACTUELE BOEKBESPREKING

Titel: Wat op het spel staat
Auteur: Philip Blom – historicus, romanschrijver, journalist en vertaler
Uitgeverij: De bezige bij
ISBN: 9 789023 465980

Flaptekst:

Wat als een historica over 50 jaar terugkijkt naar onze huidige tijd?

Zij zal versteld staan dat wij onze twee grootste bedreigingen niet zagen aankomen:

De klimaatcrisis met haar verstrekkende gevolgen, en de digitalisering van arbeid die leidde tot massawerkeloosheid en een algeheel verlies van zin en betekenisgeving.

In *Wat op het spel staat* analyseert Philipp Blom het historische scharnierpunt waarop wij ons bevinden aan de hand van verhelderende parallellen met eerdere aardverschuivingen, zoals het einde van het Romeinse rijk, de verlichting en de Weimar republiek. Het resultaat is een vlammend betoog dat iedereen zou moeten lezen die zich zorgen maakt over de toekomst en het verlies van onze waarden: vrijheid, tolerantie, milieu, welvaart, democratie en mensenrechten.

Recencenten:

Schijver beschrijft de maatschappelijke, ecologische en politieke gevolgen van de klimaatverandering op zo'n genuanceerde manier, dat er geen ontkomen aan is aan zijn conclusies. Wat staat er op het spel? Alles!

Paul Verhaeghe

Philipp Blom spreekt ons allemaal aan met zijn vertelkracht en zijn doordringende historische analyse. Dit is een onontkoombaar boek.

Jeroen Olyslaegers

Enkele zinsnedes uit het boek:

Water wordt steeds kostbaarder. Het zal de oorzaak van oorlogen zijn, het wordt machtsbasis, handelwaar, chantagemiddel en migratiemotief. Op enkele plaatsen zal het water steeds hoger komen te staan terwijl het elders helemaal wegblijft.

-

Waarom luistert de mensheid niet naar waarschuwingen vanuit de wetenschap. Nu is een omkeer nog mogelijk. De zeventien warmste jaren hebben zich tussen 2000 en 2018 voorgedaan.

-

De rijke landen willen geen toekomst. Toekomst is verandering, en verandering is verslechtering, betekent migratie van miljoenen mensen, klimaatverandering, ineenslopende sociale systemen, exploderende kosten, verblekende koraalriffen, massaal uitsterven van soorten, falende antibiotica, overbevolking, islamisering etc. De toekomst moet voorkomen worden; de rijken willen maar één ding: dat het nooit eindigt...

-

In het rijke westen kan nog geademd worden, omdat de smerigste troep, naar de periferie is verbannen, daar waar niemand kijkt Uit het oog, uit het hoofd.

Terwijl palmolie en soja elders alle leven en levensvormen vernietigen, zien de consumenten alleen maar cosmetica, chocola en hamburgers.

-

De ijskappen op de polen smelten veel sneller dan tot nu toe werd aangenomen. Daarnaast is sprake van een sterke temperatuurtoename, opwarming op grote oceanische diepte en toename van het zuurgehalte van oceanen; hetgeen een toename van de klimaatdynamiek belooft, en die we al merken aan de zwaardere orkanen, veelvuldiger onweer en oprukkende woestijnvorming.

Tenslotte

De Kerkgroep Eredienst heeft 2019 als themajaar gekozen: rentmeesterschap en milieuzorg.

Het milieu is immers een belangrijk aandachtsveld; ook bij de overheid en de politiek.

Dit boek levert een stevige bijdrage aan de beeldvorming. Een beeldvorming die ook in onze kerkelijke gemeenschap verstevigd dient te worden.

Daarom wordt er in januari 2019 een themadienst gehouden over dit belangrijke onderwerp.

Er volgen in de loop van dat jaar ook nog verdere initiatieven om elkaar als gemeenteleden te steunen in de moeilijke keuzes die wij vanuit onze Christelijke verantwoordelijkheid moeten gaan maken.

De Kerkgroep Eredienst werkt daar ook nu al aan.

Namens de kerkgroep Eredienst

Dick Boerefijn, voorzitter

Er is steeds meer te vinden op de website

We hebben nu al ruim een jaar een nieuwe website, met een prachtige lay-out, en veel nieuws over actuele evenementen. Of gewoon om iets terug te zoeken. U vindt de website onder www.sowkerk-uv.nl of te googelen op bijv. Protestantse Gemeente Uden Veghel.

Dit is dan wat u ziet:



Erg handig is de [Contact](#) pagina. Hebt u een vraag voor iemand zoals de Koster, de Scriba, de Predikant, een van de Kerkgroepen, de Klankbord- of Web redactie? U stuurt hen heel eenvoudig een mailtje via de Contactpagina!

Maar wist u dat sinds enige tijd ook de **liturgie van de afgelopen zondag** op de website nog is in te zien? Kijk maar eens op de pagina [Kerkdiensten](#)!

En op de pagina [Aankomende Evenementen](#) vindt u een kalender met niet alleen de kerkdiensten maar ook de **door-de-weekse activiteiten** van onze gemeente! Zoals die van Vorming & Toerusting, en de vergaderdata van kerkgroepen, kerkenraad, etc.

En natuurlijk vindt u er het **Klankbord**, op de pagina [Kerkblad](#) (onder Gemeente). Met alle edities van de afgelopen jaren.... En wist u dat de nieuwe editie daar staat zodra de papieren versie uitkomt? Meestal op dezelfde dag! En als u abonnee bent van de website, krijgt u vanzelf bericht dat het nieuwe Klankbord is verschenen.

Bent u nog geen abonnee? Meld u zich dan aan! Dat kan door het invoeren van uw email adres onderaan op de welkompagina van de website (zie boven), en vervolgens nog uw inschrijving te bevestigen via de mail die u daarop ontvangt.

Tenslotte: Omdat we ook via de social media zichtbaar willen maken wat er in onze gemeente gebeurt, hebben we ook een Facebook pagina. Met korte berichtjes (en foto's!) vanuit onze gemeente. Erg leuk om eens te delen met uw kennissen/vrienden.

Een tip:

Ga naar onze Facebookpagina www.facebook.com/pgudenveghe en klik op 'Volgen' en u mist niets meer!

De webredactie,
Ina Manders, Albert Verver



APPELFLAP of CHOCOLADEBOL??

Eind september jl hadden wij onze eerste bijeenkomst in het seizoen 2018-2019. Leefstijl coach Anja Faber vertelde ons vanuit haar visie en kennis over complementaire geneeswijze, interessante wetenswaardigheden over voeding en wat daarmee samenhangt, zoals kauwen en (water)

drinken. In een quiz werden we op een leuke manier geconfronteerd met 'goede' en 'slechte' voeding; het werd ons duidelijk gemaakt dat een chocoladebol 'beter' is dan een appel flap..... Al met al een leuke en interessante middag!

Ongeveer vier weken ná het verschijnen van dit Klankbord hebben we onze volgende bijeenkomst en wel op dinsdag, 20 november. We gaan naar het '**Pieter BrueghelHuis**' aan het Middegaal te Veghel.



Het Pieter BrueghelHuis (motto: **aandacht voor geluk**) is een bruisende plek waar je geluk kunt halen én brengen. Zij richten zich in de eerste plaats op thuiswonende, kwetsbare mensen, chronisch zieken, mensen met dementie, eenzame mensen, etc. etc. Hun hoofddoel is een plezierige, betekenisvolle dag voor iedereen.

Na een openingswoord door de voorzitter zullen wij o.a. een uitleg krijgen over de ontstaansgeschiedenis en de doelstelling en doelgroepen. Ook een rondleiding door het gebouw en langs de aanwezige activiteiten staat op het programma.

Dus noteer a.u.b. in uw agenda: Seniorengroep Veghel met een bezoek aan en rondleiding in het **Pieter BrueghelHuis** op **dinsdag, 20 november a.,s.** tussen 14.00 en 16.00 uur.

*Bestuur Seniorengroep
nd Rien Wadners*

Contactpersonen

De Kerkgroep Pastoraat heeft 2 groepen contactpersonen (Uden 14 personen, Veghel 4). Zij vormen een intermediair tussen de individuele kerkleden en de Kerk. Zij zijn dus niet de ouderwetse ouderling die ambtshalve op bezoek kwam.

Ik heb dat vroeger wel plichtsgetrouw gedaan. Men zit daar niet op te wachten. Religieuze zaken werden er niet besproken. Hoogstens het reilen en zeilen van kerkelijke aangelegenheden of hoe het vroeger was. Het wil niet zeggen dat er helemaal geen contact is.

Mijn "parochie" is het gebied noord van de weg Veghel – Zeeland incl. Nistelrode en bevat 15 adressen. Eén adres trouwe kerkgangers, één adres zo nu en dan in de kerk. Mijn contact met de adressen is bij het afgeven van het Klankbord (8 st) en de Actie Kerkbalans.

Bij een Actie Kerkbalans ben ik zo vrij geweest te vragen waarom zij de kerk financieel steunden. Verrassende reacties. Het is een van onze goede doelen; zo lang mijn moeder leeft zal ik dat voor haar doen; in mijn puberteit heb ik mijn ouders verteld dat ik de zondagse kerk verliet, maar toch steunt hij de kerk; soms een schrik reactie: wat een rare vraag; enz. De kerk blijkt veel donateurs / sponsors te hebben. Eenmaal ben ik op verzoek van de kerkrentmeesters n.a.v. de financiële bijdrage op pad geweest. Mijn contacten met dat adres waren naar aanleiding van kerkbalans altijd stroef / afhoudend. Ik verwachtte dat ik niet verder zou komen dan het tuinhokje. Toch niet. Mij werd koffie aangeboden. Er ontwikkelde een theologische gedachtenwisseling. Mijn enig theologische gesprek sinds 1974 tijdens een bezoek.

D. Schoemaker

PS: Ik ben niet de enige in onze gemeente die iets op papier kan zetten voor het Klankbord!!!!

Durf het te doen!!!!

Van de kerkrentmeesters

Opbrengst collectes augustus en september 2018

<u>Datum</u>	<u>doel</u>	<u>opbrengst</u>
05-08-2018	Farmfriends Kerk	€ 108,26 € 78,62
12-08-2018	Kerk in actie Kerk	€ 96,30 € 75,35
19-08-2018	Vergeten Indo's Surabaya Jeugdwerk	€ 68,40 € 44,65
26-8-2018	Kinderen uit Moldavië Kerk	€ 116,15 € 105,30
27-08-2018	Huisavondmaal St. Jan Uden	€ 33,20
02-09-2018	Missionair werk Kerk	€ 72,71 € 68,90
09-09-2018	JOP Onderhoud gebouwen	€ 107,45 € 82,16
16-09-2018	Vredeswerk Kerk	€ 51,05 € 41,31
23-09-2018	PIT Kerk	€ 172,35 € 194,35
30-08-2018	Zending: Flor Ayuda Jeudwerk	€ 81,08 € 58,75

Hartelijk dank voor uw gaven!!!

De Kerk Heeft U Nodig! Kunt u helpen?

De volgende functies zijn vacant in de kerkenraad, het college van Kerkrentmeesters, diaconie en kerkgroepen. Bij elke vacature is de taak vermeld, eventuele tijdsbesteding en vereisten.

KERKENRAAD

Scriba Kerkenraad

Taken: Voorbereiden moderamenvergadering
Moderamenvergadering bijwonen en notuleren
Voorbereiden kerkenraadsvergadering
Kerkenraadsvergadering bijwonen
Notulen kerkenraadsvergadering maken (als er geen notulist is: zie hieronder)

Acties n.a.v. kerkenraadsvergaderingen (b.v. versturen e-mail/brief); ingekomen e-mails en (papieren) post afhandelen

Kerkenraadslid vereist: Ja

Tijdsbesteding: 7x per jaar à 20 uur
(of 7x per jaar à 17 uur als er een aparte

notulist(e) is)

Notulist kerkenraad

Taak: Het notuleren van de Kerkenraadsvergadering

Kerkenraadslid vereist: Nee

Tijdsbesteding: 7x per jaar à 6 uur

Scriba Eredienst

Taken: Afspraken met gastpredikanten (schriftelijk) bevestigen (1x per jaar)

Gastpredikant er aan herinneren om de liturgie tijdig op te sturen (ca. 10x per jaar)

Liturgie van gastpredikanten versturen aan maker van de beamerpresentatie, ouderling van dienst en organist (ca. 10x per jaar)

Gegevens verzamelen voor de mededelingen van de ouderling van dienst in Uden (1x per 2 weken à 0,5 uur)

Dienstenrooster opstellen m.b.v. gegevens van anderen (predikanten, ouderlingen, diakenen, organisten) en rondsturen (1x per jaar)

Wijzigingen in dienstenrooster bijhouden

Bij voorkeur lid van de Kerkgroep Eredienst (6x per jaar à 2,5 uur)

Kerkenraadslid vereist: Nee

Tijdsbesteding: ca. 60 uur per jaar, onregelmatig verdeeld

Ouderling Pastoraat

Taak: Het bindend element zijn tussen kerkenraad en kerkgroep Pastoraat

Kerkenraadslid vereist: Ja

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK)

Beheerder Kerkelijk Centrum (KC) Uden

Bestuurlijk

Taken: Medeverantwortelijk voor het financiële beleid van de Prot. Gemeente Uden/Veghel.

Bijwonen vergaderingen CvK

Hier gemaakte afspraken opvolgen

Gemachtigde bankrekening

Kerkenraadslid vereist: ja

Tijdsbesteding: 6 à 7 x per jaar 2.5 uur. Opvolgen is moeilijk in te schatten.

Beheer.

Taken: Overleg met koster KC (2x per jaar ca. 2 uur) en bij calamiteiten

Contactpersoon tussen koster, vrijwilligers en CvK

Sleutelbeheer KC

Beheer koffiegeld

Kerkenraadslid vereist: wenselijk

Tijdsbesteding: variabel

Technisch en bouwkundig beheer KC Uden

Taken: Investeringsplan opstellen i.s.m. beheerder kerkgebouw en de Schakel Veghel

Offertes aanvragen voor verbouw en aanpassingen.

Contacten met aannemers e.d. en voortgang bewaken.

Audio/video: overleg bij reparaties en vernieuwing.

Oproepbaar bij problemen met gebouwen of apparatuur.

Kerkenraadslid vereist: ja

Verhuur KC Uden

Taken: Na aanvraag afspraken maken met huurders.

1x per jaar huurtarieven voorstellen i.s.m. beheerder Kerk en de Schakel Veghel

Kerkenraadslid vereist: nee

DIACONIE

Voorzitter diaconie

Taken: Opstellen van de vergaderagenda i.s.m. de secretaris

Vergaderingen leiden

Diaconie vertegenwoordigen naar buiten toe

Samen met andere diakenen het beleid van de diaconie

bepalen

Kerkenraadslid vereist: Ja

Tijdsbesteding: 6x per jaar ca. 4 uur

Notulist

Taken: Diaconievergadering bijwonen;

Verlag maken van diaconievergadering

Kerkenraadslid vereist: Nee

Tijdsbesteding: Tussen 6 en 10 keer per jaar.

Administrateur

Taken: Financieel overzicht maken van de diaconie van het afgelopen jaar;

Verkort overzicht van de diaconale inkomsten/uitgaven publiceren in het klankbord;

Jaarverslag maken van het afgelopen jaar;

Financiële begroting maken voor het volgende jaar

Kerkenraadslid vereist: Ja

Tijdsbesteding: Eén keer per jaar

Diaken algemeen

Taken: Kerkenraadsvergadering bijwonen;

Avondmaaldiensten verzorgen;

Betalen van rekeningen etc.

Kerkenraadslid vereist: Ja

Tijdsbesteding: Tussen 6 en 10 keer per jaar

Diverse taken

Onderstaande taken kunnen door verschillende mensen uitgevoerd worden:

Vergaderschema opstellen voor de diaconievergaderingen;

Jaarplanning (rooster) maken voor de kerkdiensten, invulling diakendiensten;

Bloemengroet paasdienst voorbereiden. Ca. 400 bestellen en verzorgen;

Avondmaalsdienst Witte donderdag voorbereiden;

Brief opstellen en versturen/verspreiden voor het vakantiefonds tussen Pasen en Pinksteren;

Voor de zomer bekijken wie in aanmerking komt voor een gift;

Kerstactie voorbereiden voor de 79+ in overleg met de

Predikant en anderen;

Voor de winter bekijken wie in aanmerking komt voor een gift en/of kerstpakket van de Rotaryclub;

Contact opnemen met de Rotaryclub voor de kerstpakketten;

Kerstpakketten van de Rotary ophalen en verspreiden;

Vorbereiden kaartenactie Amnesty International;

Viering dankdag voor Gewas en Arbeid voorbereiden samen

met de dominee.

Kerkenraadslid vereist: Nee

Tijdsbesteding: Eén keer per jaar.

KERKGROEPEN

Pastorale contactgroep Uden en Veghel

Taak: Het bezoeken van ouderen, nieuw ingekomenen, bij geboortes, jubilea en ziekte.

Kerkenraadslid vereist: Nee

Secretaris Kerkgroep Eredienst

Taken: Het verzorgen van ingekomen en uitgaande post

Het notuleren van de vergaderingen (als er geen notulist is: zie hieronder)

De voorbereiding van de agenda en de vergadering

Het vertegenwoordigen van de kerkgroep naar buiten

Kerkenraadslid vereist: Nee

Notulist kerkgroep Eredienst

Taak: Het notuleren van de vergaderingen

Kerkenraadslid vereist: Nee

Klankbord op het Web.

Ik kan me nog goed herinneren dat begin 1994 Dijkzicht werd aangesloten op het internet. Ik had toen niet door wat internet voor effect zou gaan hebben op ons dagelijks leven. Als ik nu hoor dat onze kerkenraad met tablets en telefoons de stukken downloaden via onze eigen, veilige, cloud....Ik had dat toen niet verwacht.

Ons klankbord gaat uiteindelijk ook de stap wagen. Bedoeling is dat als het laatste nieuwe klankbord is uitgedeeld, (zie pagina 1, uiterste verschijningsdatum), die editie ook online te vinden is.

Betekent dit het einde van de papieren editie?

Nee, we blijven voorlopig doorgaan met de 'ouderwetse' papieren Klankbord. Techniek, privacy en actualiteit zijn nog zaken waar we nog goed over na moeten denken en waar we mee gaan oefenen.

De eerste stap is gezet. Veel leesplezier!!

Namens de redactie,

Bram van der Vijver



Hallo allemaal,

De gouden regel

Op een keer liep er een grote groep mensen achter Jezus aan. Jezus ging op een heuvel staan zodat iedereen Hem goed kon zien. De mensen gingen allemaal in het gras zitten omdat ze wisten dat Jezus hen iets zou gaan vertellen. En Jezus begon:

Vraag en je zult krijgen, zoek en je zult vinden.
Klop en er zal worden opengedaan.
Is er van jullie een vader of een moeder die hun kind een steen zou geven als het om een brood vraagt?



Of een slang als een kind om een vis vraagt?



Niemand toch?

Iedereen geeft zijn kind alleen het goede.

Hoeveel meer zal God in de hemel goede dingen geven aan Zijn kinderen als die Hem erom vragen!

(Met kinderen van God wordt bedoeld, de mensen die Jezus hebben aangenomen als hun grote Vriend)

Behandel mensen zoals je door hen behandeld wilt worden!!

Dit is de gouden regel, en daar komt dit verhaal van Jezus op neer, en dit staat in alle wetten van vroeger en nu!

Het vorige verhaaltje staat in de Bijbel (math. 7:12)

En het gaat erom dat we eens goed naar onszelf moeten kijken, en vooral naar hoe we tegen anderen zijn.

Hoe vaak niet behandelen we anderen slechter dan onszelf!

In ieder geval zouden ze onszelf niet pesten, pijn doen, of uitschelden of uitlachen.



Ook geven we onszelf het beste plaatsje, het volste glas, het grootste snoepje, en het leukste speelgoed.

Een mens is van nature egoïstisch, dat betekent dat we het beste voor onszelf willen houden.

Het is best moeilijk om het eens anders te doen, maar toch geeft dat een goed gevoel als je eens niet het beste voor jezelf houdt.

Waarom zou je je broertje of zusje niet eens het grootste stuk taart geven, of een klasgenootje voor laten gaan in de rij?

Allemaal kleine dingen die je best over kunt hebben voor een ander.

Als we allemaal eens zouden doen wat de gouden regel van ons vraagt zou de wereld er een stuk beter uitzien.

Probeer maar eens 1 keer per dag aan deze regel te denken en het toe te passen.

Je zou je erin kunnen oefenen en het steeds vaker op een dag kunnen doen.

Als één van de kinderen in de klas altijd wordt gepest...

Maar jij doet niet mee en geeft hem of haar juist vriendschap.

Omdat de Bijbel zegt: "Als je doet wat er in de koninklijke wet staat: "Je moet een ander net zo liefhebben als jezelf", dan doe je het goede." (Jakobus 2 vers 8)



**Behandel mensen
zoals je door hen
behandeld wilt
worden**



Namens de kerkgroep Jeugd.
Ria de Ruiter
Telefoon 0413 254937
E mail riaderuiter2@gmail.com