
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(dec. 2018, 48^e jaargang, nummer 7)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 08-02-2019
KOPIJ INLEVEREN VOOR 25 januari2019
E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 16 dec. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (3^e Advent)
- zo. 23 dec. 10.00 u. Ontmoeting
- ma. 24 dec. 22.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Kerstavond)
- di. 25 dec. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Kerst)
- zo. 30 dec. 10.00 u. ds. T. Wegman, Zeist
- zo. 06 jan. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 13 jan. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Heilig Avondmaal)
- zo. 20 jan. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 27 jan. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp, Zaltbommel
- zo. 03 febr. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 10 febr. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 23 dec. 10.00 u. pastor H. van Bommel, Megen (4^e Advent)
- ma. 24 dec. 22.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel
- zo. 25 dec. 10.00 u. pastor E.-M. Spijkerman, Geldermalsen
- ma. 31 dec. 19.00 u. ds. D. v.d. Vaart (oudjaar)
- zo. 06 jan. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 20 jan. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 03 febr. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart

Van de redactie

Ergens rond 1996 liep ik ons kleine kerkje in Veghel voor het eerst binnen. Daar ontmoette ik Lies Oosten. Ik leerde via haar de speciale Brabantse protestantse sfeer ontdekken, waar ik als basis gereformeerde heel erg aan moest wennen. In die jaren zag ik Lies op vele plekken binnen onze kerk, druk bezig, in vele zichtbare en onzichtbare functies en taken. Van haar leerde ik een belangrijke les: je kunt makkelijk ouderling zijn, tussendoor kindernevendienst geven en dan nog wat koster taken tussendoor doen. Lies, we gunnen je je vrije tijd, maar we gaan je in al die hoedanigheden zeker missen. Bedankt!

Het kalenderjaar zit er weer op. Sinterklaaspapier is opgeruimd, het kerstnummer is weer gemaakt. Ook in dit nummer weer oproepen om taken binnen onze kerk over te nemen. Lees alles maar eens rustig door. PKN Uden-Veghel heeft u nodig!!

De redactie vraagt uw aandacht voor het artikel 'Betaling Klankbord'. Naar onze mening een duidelijk, maar zakelijk stuk.

Kerst 2018, iedereen zal dit op zijn/haar eigen manier vieren. Thuis, maar misschien vieren we Kerst ook met elkaar tijdens de verschillende diensten, die ook dit jaar door veel mensen voor ons zijn georganiseerd.

Een gezegende Kerst, een gelukkig 2019,

Namens de redactie,

Bram van der Vijver



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413-261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hooftstraat 53
tel.: 0413 - 351559

De drie koningen

De avond viel. De Ster waren zij kwijtgeraakt.
Hoe komt zo iets? Men kijkt ernaar, maar soms teveel...
De beide witte koningen, Chaldeese wijzen
Toch, trokken met hun staf wat cirkels op de grond.

Berekenden de stand en krabden zich de kin...
Vervlogen was de Ster, zoals gedachten vliegen.
Hun zielen dorstten naar wat hun de weg kon wijzen.
Zij zetten hun katoenen tenten op en weenden.

De arme zwarte koning, door de twee veracht,
Bedacht: "We moeten denken aan de dorst die niet
Van ons is. Dieren moeten toch te drinken krijgen."

Hij hield een emmer water bij het hengsel vast.
Kamelen dronken in het schamel hemelrond.
En daar zag hij de gouden ster in stilte dansen.

*Edmond
Rostand, 1868 – 1918, Frankrijk*

De drie koningen waren de ster die hen naar het koningskind in Bethlehem zou leiden kwijtgeraakt. Ze hadden zich er te zeer op gefixeerd. Zo kunnen mensen gefixeerd raken op geloofs-

Voorstellingen die hierdoor doel worden in plaats van sacrament, geleidend middel van het heilige, te zijn. De zwarte koning heeft oog voor de behoefte van "wat niet van ons is". Hij is empathisch (invoelend) en voelt daarom mee met andere levende wezens (compassie). Door empathie en compassie krijgen wij het heilige/de heilige weer in het oog.

Kerknachtdiensten

Op 24 december wordt er zowel in de kerk in Veghel als in de kerk in Uden een kerstnachtdienst gevierd die beide om 22.00 uur beginnen. In Veghel gaat ds. Henk Veltkamp voor en zal Janine Heuts mooie liederen ten gehore brengen. In Uden zal ds. Dick van der Vaart voorgaan. Deze dienst wordt voorbereid o.a. door Corine Crone, Peterine Kooijmans en Eline van Willigen.

Eerste kerstdag

Ook op eerste kerstdag diensten in beide kerken. In Veghel gaat pastor E.M. Spijkerman voor. In Uden ds. Dick van der Vaart. Medewerking wordt verleend door het koor KADANZ.

Oudejaarsavond

Op oudejaarsavond zal er een dienst worden gehouden in de kerk in Veghel. Aanvang 19.00 uur. Voorganger ds. Dick van der Vaart.

DRIE GESPREKSBIJEENKOMSTEN OVER HET BOEK "DIEPER DAN WOORDEN"

Het Credo een woord dat verbindt. Geschreven door David Steindl Rast. Met een voorwoord door de Dalai Lama.

Iedere religie, ook de christelijke, is een uitdrukking van een basaal geloof dat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Geloofswaarheden verdelen, maar het geloof waaruit ze voortkomen is één en verbindt. Het Credo, dat slechts iets meer dan honderd woorden telt, is de oudst bewaard gebleven samenvatting van het christelijk geloof.

Broeder Steindl-Rast legt de tekst zó uit dat die voor ons, twintig eeuwen later, gaat leven. Hij laat zien dat dit Credo spreekt met

spiritualiteit die dieper gaat dan welke traditie ook. Door zijn benadering brengt hij deze oude tekst tot nieuw leven en onthult hij een universele boodschap van vertrouwen, liefde, verbondenheid, compassie en vrede.

De Oostenrijks-Amerikaanse monnik David Steindl-Rast OSB is wereldwijd bekend vanwege zijn nauwe betrokkenheid bij de dialoog tussen christendom en boeddhisme en als bruggenbouwer tussen de verschillende tradities. Dankbaarheid is voor hem de kern van een spirituele leefwijze en een weg naar meer levensvreugde. Hij is oprichter van "A network for Grateful living", www.gratefulness.org

Data: de dinsdagen 15 januari, 29 januari en 12 februari 2019.

Plaats: SOW-kerk Uden

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur

U bent van harte welkom!

Opgave bij ds. Dick van der Vaart (0413 – 24 66 34
(ds.dickvandervaart@kpnmail.nl))

Ik wens u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en Gods nabijheid, voor iedereen maar in het bijzonder voor de zieken en rouwenden.

Vriendelijke groet,

Ds. Dick van der Vaart

Mevr. LIES OOSTEN-BOUMAN: HARTELIJK DANK

Op zondag 25 november vond in het Protestantse Kerkje van Veghel een bijzondere dienst plaats. In de eerste plaats was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die dag worden in de meeste Protestantse kerken in Nederland de leden van de kerkgemeente herdacht die in het afgelopen (kerkelijk) jaar overleden zijn. Dat gebeurde bij ons door mevr. Lies Oosten-Bouman die tijdens de gebeden hun namen voorlas. Bij iedere naam kreeg een familielid of goede kennis de gelegenheid een kaars aan te steken. Daarnaast stak de voorganger een kaars aan voor dominee Van Drie uit Oss die ons zeer geholpen heeft bij een moeilijke periode in onze geschiedenis. En de laatste kaars die werd aangestoken was bedoeld als herinnering aan familie of die goede kennis die ieder van de aanwezigen persoonlijk wilde gedenken. Het was een indrukwekkend, stijlvol gebeuren.

Maar er was nog een reden waarom deze dienst bijzonder en extra memorabel is. Het was de laatste keer dat Lies Oosten een dienst leidde op zondag. Gedurende lange tijd heeft zij de protestantse gemeente van Uden/Veghel gediend door van tijd tot tijd een dienst te leiden. Zij hielp ons daarmee geweldig uit de brand want zonder haar zouden er zo goed als zeker veel diensten niet zijn doorgedaan. Het aantal beschikbare officiële voorgangers in nu eenmaal fors geslonken in onze classis. Maar Lies bracht uitkomst, troost en bemoediging. En dat op een manier die bewondering afdwong. Haar preken waren altijd goed verzorgd, goed bijbels gefundeerd, bijdetijds en veelal verrassend. Zo las zij in deze dienst enkele zeer toepasselijke gedichten voor. O.a. van Ida Gerhardt het aangrijpende gedicht 'De Gestorvene', met de prachtige regels: 'Zeven maal om de aarde te gaan//om die éne te groeten die daar lachend te wachten zou staan'. Ook in de keus van de liederen had zij een goede hand en duidelijk verstand van wat ons nieuwe liedboek te bieden heeft voor mooie bij het onderwerp en de liturgie passende psalmen en gezangen.

Het is in onze kerken niet gebruikelijk te applaudisseren – onze katholieke medechristenen zijn daarin iets gemakkelijker – maar ik

miste een blijk van grote waardering wel aan het einde van de dienst. Daarom doe ik het nu in de stilte van mijn kamer. In de hoop en verwachting dat jullie, gemeenteleden, met mij mee klapt en zachtjes instemt: 'Liesje, bedankt. Liesje bedankt!'

(Vindt u dit melodietje te banaal, zingt dan minstens een ouderwets degelijk 'Daaltje' (Dat 's HEEREN zegen op u daal'; Zijn gunst uit Sion u bestraal'-psalm 134 vers 3 in de oude berijming).

26 november 2018, Pieter Butz

Uit de kerkenraad

Interkerkelijk noodfonds Uden

In de septembervergadering heeft Aaldrik Westera ons bijgepraat over het Interkerkelijk Noodfonds Uden. In dit fonds werken enkele kerkelijke organisaties, de gemeente en een welzijnsorganisatie samen om mensen die in financiële problemen zijn gekomen te helpen. Er worden éénmalige, kleine bijdragen gegeven voor directe steun bij dringende noodgevallen. Het gaat vooral om het vinden van een structurele oplossing voor de betrokkenen.

Verlichtingsplan kerkgebouw Uden

Al jaren worden er plannen gemaakt om de verlichting in het kerkgebouw in Uden te vernieuwen.

In het plan dat nu is aangenomen wordt de oude verlichting vervangen door energiezuinige Led-lampen. Daarmee zal ook meer sfeer in de kerkzaal gerealiseerd worden.

Ambtsdragers

Gelukkig hebben zich 3 mensen bereid verklaard om in de kerkenraad zitting te nemen.

We zijn daar erg blij mee, maar een paar belangrijke functies blijven toch onbezet, n.l. die van scriba, die van voorzitter diaconie en die van ouderling voor het pastoraat.

De problemen zijn dus nog niet allemaal opgelost!

Kerkgroepen

Vorig jaar heeft een commissie de financiële toestand van onze gemeente beoordeeld. De uitkomst was positief: de komende jaren hoeven we geen ingrijpende veranderingen te verwachten.

Maar hoe zit het met de "bemensing"?

Daar gaat de kerkenraad zich de komende tijd over buigen. Om te beginnen zijn aan alle kerkgroepen enkele vragen gesteld over hoe zij de toekomst van onze gemeente zien.

Zoals min of meer te verwachten gaven alle groepen aan dat ze het werk op dit moment met moeite kunnen vervullen.

Voor de toekomst verwachten ze dat werk met (nog) minder mensen te zullen moeten doen. En dan zullen er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden: wat doen we nog wel en wat niet meer.

Ten slotte

Dit was mijn laatste stukje als scriba. Ik wens ons allemaal (ondanks de problemen) alle goeds voor de toekomst en een gezegend 2019!

Namens de kerkenraad, Bert Brussaard

Reageren? E-mailen naar kerkenraad@sowkerk-uv.nl
of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden

Herhaalde oproep van de Kerkgroep Eredienst

Al een aantal keren heeft de kerkgroep eredienst al een oproep gedaan voor nieuwe leden.

Gebleken is dat onze kerkgroep niet overal de bekendheid geniet, die nodig is om er gemeenteleden bij te kunnen betrekken.

Dat is jammer want het werk van de kerkgroep eredienst (KE) heeft alles te maken met inhoudelijke zaken rond en in de kerkdienst, de organisatie van bijzondere diensten, het selecteren van liturgische hulpmiddelen en soms ook het regelen van huishoudelijke zaken en de taakverdelingen die er nu eenmaal bij horen.

Tijdens de bijeenkomsten van de KE wordt ook regelmatig gesproken over het grote verhaal en de intentie om de kerk van Christus ook hier in Uden en Veghel in stand te houden.

Dat betekent dat de KE 4 tot 6 keer per jaar bijeenkomt met nog altijd een overvolle agenda.

Inmiddels is er een tamelijk urgent agendapunt bijgekomen: vacatures.

In korte tijd zijn er 3 leden teruggetreden en binnenkort moeten we ook afscheid nemen van onze secretaris. Ondergetekende krijgt dan (hopelijk tijdelijk) een dubbelfunctie.

Gelukkig zijn er nog talloze vrijwilligers actief op het kerke-erf, maar we hebben als KE op dit moment behoefte aan versterking. Doet u mee?

Wilt u hierover meer weten of wilt u een bijeenkomst van onze kerkgroep bijwonen? Neemt u dan contact op met ondergetekende. U bent van harte welkom.

Dick Boerefijn
Voorzitter en interim secretaris
Kerkgroep Eredienst
Tel. 0413 – 364813
E-mail: fam.boerefijn@kpnmail.nl

Betaling Klankbord

Tot nu toe vroegen we voor het Klankbord een VRIJWILLIGE bijdrage van minimaal € 6,00 per jaar. Dat gaan we veranderen in een VERPLICHTE bijdrage van minimaal € 6,00.

De reden daarvoor is het geringe aantal mensen dat betaalt, ofwel, die niet vergeten dit kleine bedrag over te maken. Over het jaar 2018 levert een telling de volgende conclusie op:

- Er worden voor Uden 244 te betalen exemplaren geprint, waarvan er voor 144 niet en dus voor 100 stuks wel betaald wordt. Ongeveer 3/5 deel betaalt niet en slechts 2/5 deel wel.
- Er worden voor Veghel 85 te betalen exemplaren geprint, waarvan er voor 40 niet en dus voor 45 stuks wel betaald wordt. Iets meer dan de helft betaalt dus.

Het aantal exemplaren van het Klankbord dat gedrukt wordt ligt hoger dan die genoemde $244 + 85 = 329$ stuks omdat er in de beide kerkgebouwen enkele exemplaren liggen voor bezoekers of nieuw-gekomen kerkleden en ook de redactieleden en zij die dit Klankbord rondbrengen zijn in het verleden vrijgesteld van betaling. Velen van hen betalen niettemin toch een bijdrage in de kosten. Verder krijgen enkele relaties, zoals parochies, kloosters en bibliotheken een gratis exemplaar.

Na het eerste Klankbord van 2019, dat eind januari of de eerste week van februari verschijnt, worden alle namen van de lijst geschrapt die in 2017 en 2018 geen vrijwillige bijdrage hebben overgemaakt. Storten zij wel de verplicht gestelde bijdrage voor 2019 vóór 28 februari 2019, dan blijven zij het Klankbord gewoon ontvangen. Bij de hierboven genoemde medewerkers die vrijgesteld zijn van betaling en zij die in deze of voorgaande jaren een grotere som geld hebben gestort, wordt het Klankbord natuurlijk gewoon bezorgd. Niet-betalers zien nu dus pas na twee jaar geen Klankbord meer in hun brievenbus.

Nieuwe mensen die het Klankbord willen ontvangen, krijgen dit na een berichtje aan de redactie en na ontvangst van een bijdrage van minimaal € 6,00 thuisbezorgd.

Namens de redactie,

Wiebe Oosten.

Van de kerkrentmeesters

Opbrengst collectes oktober en november 2018

<u>Datum</u>	<u>doel</u>	<u>opbrengst</u>
07-10-2018	Kerk en Israel	€ 113.71
	Kerk	€ 87.16
14-10-2018	Kerk in actie: werelddiaconaat	€ 77.95
	Kerk	€ 55.00
21-10-2018	Diaconie buitenland	€ 114.90
	onderhoudgebouwen	€ 87.95
28-10-2018	Kerk in actie: hervormingsdag	€ 96.60
	Kerk	€ 66.45
04-11-2018	kerk in actie: Najaarszendingscollecte	€ 116.45
	Kerk	€ 98.84
11-11-2018	kerk in actie: binnenlands diaconaat	€ 51.20
	jeugdwerk	€ 29.80
18-11-2018	diaconaat buitenland	€ 94.60
	Kerk	€ 74.15
25-11-2018	diaconaat buitenland: noodhulp Azië	€ 124.20
	Kerk	€ 111.76
	(gezamenlijke opbrengst Uden/Veghel)	

Hartelijk dank voor uw gaven



Hallo allemaal,

Alweer het laatste Klankbord van 2018.

Sinterklaas is net geweest en nu gaan we ons bezig houden met de adventstijd voor de kerst.

De kindernevendienst is weer gestart met het Adventsproject en zal dit iedere keer in de kerk in Uden laten zien.

1e Kerstdag wordt het project afgerond.

Verder is er ook nog een Kerstknutselmiddag.

Hele gezellige voorbereiding allemaal. Fijne Kerstdagen, Goede jaarwisseling en een prachtige kerstvakantie.



Kindernevendienst



Kerst knutsel middag

Nu zullen jullie denken, een Kerst knutsel middag??

Waarom: omdat we het allemaal leuk vinden op te knutselen.

Voor wie: voor de kinderen in de kindernevendienst leeftijd.

(maar heb je nu een broertje of zusje die iets jonger is en goed kan knutselen, mag die natuurlijk ook mee komen)

Waar: Kerk Uden (Schepenhoek).

Wanneer: zaterdag 22 december van 14:00 tot 16:00 uur.

Voor de papa's en de mama's

Wij zorgen voor de knutsels en iets te eten en te drinken.

Natuurlijk zijn jullie welkom, maar misschien is dit een goed moment om rustig je kerstinkopen te doen.

Graag opgeven voor 15 december via de kindernevendienst app of bij Tosca@Knechten.eu

ivm met de inkopen.



Tienerkerk

We blijven elkaar zien om de week in de kerk in Uden. Natuurlijk besteden wij ook aandacht aan de Adventsperiode. Houd de tienerkerkapp in de gaten.

Morena heeft inmiddels afscheid genomen van de Tienerkerk. Het was voor haar niet meer mogelijk om dit te combineren met haar studie en sport. Morena, bedankt voor al in je inbreng in de afgelopen jaren. We zullen je missen.



Kerstverhaal

Het was een dag voor Kerstmis en verschrikkelijk koud. Het vroom dat het kraakte. Er lag een dikke laag ijs in de sloten en er waaide een gure wind. Toch waren er veel mensen buiten.

Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals liepen ze door de straten naar de helder verlichte winkels om boodschappen te doen, kerstkransen kopen, kippen, kalkoenen, wijn en vooral veel cadeautjes voor onder de kerstboom.

In de winkels was het lekker warm, het krioelde van de mensen. Ze waren zo druk bezig met zoeken naar allerlei dingen dat ze niet merkten dat het buiten steeds donkerder werd en de hemel inktzwart kleurde. Een eerste sneeuwvlok dwarrelde omlaag. Toen nog één en



nog één, het werden er een heleboel.

Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij dat van heel hoog uit de hemel op weg was naar de aarde. Vrolijk dwarrelde het met de andere sneeuwvlokken mee naar beneden. Onder hen lag de aarde die langzaam dichterbij kwam. Het sneeuwvlokje zag hoge kerktorens,

grote gebouwen, huizen, winkels en straten. Het hoorde het lawaai van toeterende auto's en mensen die luid tegen elkaar spraken.

“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het vlokje verschrikt aan de andere sneeuwvlokken. “Ja, dat is ons einddoel, daar vlijen we ons neer”, antwoorden de sneeuwvlokken. “We weten nu nog niet precies wààr we terecht komen. Misschien op de kerktoren, huizen, straten of het weiland, maar dat hindert ons niet. We hoeven alleen maar neer te dalen, dat is onze missie”.

Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in paniek. Het vertraagde zijn snelheid en probeerde krampachtig op dezelfde hoogte te blijven zweven door nu eens naar rechts en dan weer naar links te zwenken. Met afgrijzen keek het naar die zwarte lawaaierige aarde: “Daar wil ik niet heen”, kermde het, “het lijkt een verschrikkelijk oord. Het is er donker, druk en vol en dan die auto's. Ik wil weer terug naar de hemel waar ik vandaan kom, daar is het stil en vredig”.



Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich weer een weg omhoog te banen, botste en buitelde tegen andere sneeuwvlokken aan die zich verbaasd afvroegen waarom het vlokje zich zo tegendraads gedroeg. “Je moet naar beneden hoor”, zei een vlok. “je gaat de verkeerde kant uit”, zei een andere. “Ik wil weer terug naar mijn blauwe hemel.... ik ben bang om naar de aarde te gaan”..... snikte het kleine vlokje, terwijl het zich verder omhoog probeerde te worstelen.

De neerdalende vlokken keken meewarig naar het huilende vlokje en vertelden aldoor dat zoiets onmogelijk was. “Een sneeuwvlok wordt geboren om af te dalen naar de aarde”, sprak opeens een rustige stem naast het snikkende vlokje. Wanhopig klampte het vlokje zich aan hem vast. “Ik ben bang.... ik wil weer omhoog naar de hemel...

ik... ik wil niet verstikt of vertrappt worden...”. “Rustig maar, dat gebeurt ook niet”, sprak de dikke sneeuwvlok. “Ik blijf vlakbij je en houd je stevig vast. Onderweg zal ik je alles uitleggen over wat er gaat gebeuren en wat onze missie is”.

Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het uitgroeide tot een stevigere vlok. “Zo zie je er al een stuk beter uit”, zei de dikke vlok. “Kom nu maar mee dan gaan we samen rustig beginnen aan de afdaling”. “Luister”, begon de sneeuwvlok, terwijl ze langzaam naar de aarde zweefden. “De bedoeling is dat wij sneeuwvlokken een wit kleed over de aarde leggen. Alle gebouwen, huizen en straten zullen door ons worden bedekt waardoor alle geluiden die je nu hoort zachter zullen klinken. Zie je al die mensen hollen en draven met hun pakjes, eten, drinken of weet ik wat?” Het kleine vlokje knikte. “Het is nu bijna donker buiten”, vervolgde de sneeuwvlok. “De mensen willen graag op tijd thuis zijn, maar wat zij nog niet weten is dat wij vannacht met elkaar zo'n dikke laag sneeuw zullen vormen dat de mensen voorlopig hun huizen niet meer uit kunnen.

En dan breekt eindelijk het moment aan dat de mensen tijd zullen nemen om zich te bezinnen, zich zullen realiseren wat het Kerstfeest eigenlijk betekent n.l. dat er tweeduizend jaar geleden een Kindje werd geboren in een stal om Vrede, Liefde en Verdraagzaamheid te prediken”.

