
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(febr. 2019, 49^e jaargang, nummer 1)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 08-02-2019
KOPIJ INLEVEREN VOOR 22 maart 2019
E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENSTEN IN UDEN

- zo. 03 febr. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 10 febr. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (**themadienst**)
- zo. 17 febr. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 24 febr. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (**doop en bevestiging**)
- zo. 03 mrt. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 10 mrt. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel
- zo. 17 mrt. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 24 mrt. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (**afscheid**)
- zo. 31 mrt. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 31 mrt. 10.00 u. ?

KERKDIENSTEN IN VEGHEL

- zo. 03 febr. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 17 febr. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 03 mrt. 10.00 u. ds. W. van Seventer, Sint-Oedenrode
- zo. 17 mrt. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (**Heilig Avondmaal**)
- zo. 31 mrt. 10.00 u. ?

Van de redactie

Voor u het eerste Klankbord van dit jaar. Een jaar wat al begint met een forse uitdaging.

Na bijna 19 jaar werkzaam te zijn binnen onze kerkgemeente Uden-Veghel, gaat dominee Dick van der Vaart ons verlaten, om te gaan werken in Hoogeveen. Een hele stap voor de dominee en zijn gezin. Lees hierover meer in dit Klankbord.

Verder nieuws van de kerkenraad. De jeugd sluit dit klankbord weer af.

Er zal zeker een moment gepland worden waar we met zijn allen Dick en zijn gezin succes kunnen wensen in hun nieuwe fase van hun leven.

Vanaf deze plek wensen wij de familie veel geluk en zegen in Hoogeveen.

Namens de redactie,

Bram van der Vijver



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413-261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Afscheid van Uden en Veghel na bijna 19 jaar.

In augustus van het jaar 2000 werd ik predikant in de SOW-gemeente Uden-Veghel. Dat is bijna 19 jaar geleden. Met vreugde en voldoening heb ik hier gewerkt. Met vele mensen heb ik lief en leed gedeeld: ik mocht delen in de vreugde rond de geboorte van kinderen en ze dopen. Ik mocht delen in de vreugde rond huwelijksdiensten. Ik mocht delen in verdriet rond ziekte en overlijden. Dit laatste klink wellicht vreemd, maar in tijden van ziekte en rouw openen mensen hun harten en stroomt er liefde tussen hen. Beide dochters zijn hier opgegroeid. Als gezin zijn we hier zeer gelukkig geweest. Aan de SOW-kampen bewaren we allemaal fijne herinneringen. We mochten deel zijn van een warme gemeente. We voelden ons thuis.

Toch ga ik naar Hoogeveen. Voor de gemeente is het goed wanneer er een nieuwe predikant komt die met een frisse blik naar de gemeente kijkt en daardoor wellicht kiest voor een andere benadering van bepaalde zaken. Voor mijn eigen ontwikkeling is het goed omdat er in Hoogeveen een beroep zal worden gedaan op aspecten van mij die nu niet worden aangesproken. Beide dochters vinden het niet leuk dat we gaan verhuizen. Zij raken hun thuisbasis kwijt, hoewel het zwaartepunt van hun leven zich al aan het verplaatsen is naar de steden waar ze studeren: Tilburg (Shi) en Utrecht (Chun).

Peterine valt het zwaar om Uden-Veghel achter zich te laten maar ziet als verhalenverteller ook nieuwe mogelijkheden in Hoogeveen en omstreken.

We krijgen een mooi en ruim huis dat sterk lijkt op ons huis aan de Ploeg. Het nieuwe huis heeft wat extra's: een open haard (hebben we nog nooit gehad), voor mij een riante werkkamer op zolder met uitzicht op water en een tuin met zitje aan water. De mensen in Hoogeveen zijn hartelijk. De Protestantse Gemeente in Hoogeveen heeft drie wijken en drie predikanten, plus twee predikanten voor het ouderwerk. Ik vind het fijn om te gaan werken in een team van predikanten.

Hoogstwaarschijnlijk zal ik op 24 maart afscheid nemen van Uden-Veghel en op 31 maart intrede doen in Hoogeveen. Ds. André Heiner die in het afgelopen vacante jaar als invaller gediend heeft zal mij aan de gemeente Hoogeveen verbinden.

Door mijn vertrek komt er op de kerkenraad een hoop werk af. Vóór er een opvolger kan worden gezocht moet er een meerjarenbegroting worden ingediend bij het RCB (Regionale Commissie Beheerzaken), er moet een beleidsplan worden gemaakt op grond waarvan een profielschets van een nieuwe predikant kan worden geschilderd, er moet een beroepingscommissie worden samengesteld ... Er valt veel te doen. Gelukkig kon de kerkenraad worden versterkt met een aantal nieuwe ambtsdragers en hopelijk zullen er binnenkort nog een paar mensen bereid gevonden worden een taak op zich te nemen, want zij zijn hard nodig!

Kerkdiensten

Op 10 februari wordt er een themadienst gehouden over het klimaat. Deze dienst wordt voorbereid door de leden van de kerkgroep eredienst: Dick Boerefijn, Mies Smit, Hettie Duijff, Femke Groothof, Michèl Spoelstra en ondergetekende.

Op 24 februari zal Dina Andersen, dochter van Thomas en Daniëlle Andersen, worden gedoopt. In deze dienst zal Bart Vogel worden bevestigd als diaken.

Op 24 maart zal ik afscheid nemen als predikant van deze gemeente.

Vriendelijke groet,

Ds. Dick van der Vaart

Uit de kerkenraad

Wisseling scribaat

In de kerkenraad vergadering van 13 december 2018 heeft Cees Metselaar het scribaat van Bert Brussaard overgenomen. Met ondersteuning van Jaap Hummel voor de notulen. Jaap is al heel actief in de gemeente. Cees was de laatste jaren op afstand maar bleef betrokken mede door het Klankbord. In 2018 is dat veranderd en dat heeft mede geleid tot de inzet voor het scribaat. Overwogen wordt of Marian Metselaar Cees gaat ondersteunen in het scribaat.

Toekomst van de gemeente

Op 13 december 2018 is nagedacht over de toekomst. Toen was overigens nog niet bekend dat ds. Van der Vaart zou vertrekken. Het gesprek over de toekomst leidde tot 2 conclusies: 1. het is nodig de gemeente bewust te maken van de noodzaak om een aantal functies te bezetten, anders kan de gemeente niet meer functioneren en 2. het is tijd om een nieuw beleidsplan te maken. Toen bekend werd aan het eind van het jaar dat ds. Van der Vaart vertrekt is de noodzaak daartoe nog groter geworden. Zoals in de beroepingsgids van de PKN staat: beroepen is bezinnen. Voor onze gemeente een unieke kans om na te denken over wat voor kerk we willen zijn en hoe dat georganiseerd moet worden. Wellicht moet er veel worden veranderd, maar dat weten we nog niet.

In deze vergadering werd ook afgesproken een boodschap voor de gemeente te formuleren over nieuwe ambtsdragers. Er zijn ouderlingen nodig voor eredienst, pastoraat en diaconie. **Zie de tekst van de boodschap aan het eind van deze mededelingen uit de kerkenraad.**

Centrale gedachte: we gaan **samen met de gemeente** nadenken. En nodigen iedereen uit mee te denken.

De Kerkgroepen

Aan het begin van het nieuwe jaar, op 10 januari 2019, hebben de kerkgroepen hun plannen voor 2019 toegelicht. Allen hebben een

jaarplan ingediend. Het werd een goede gedachtewisseling. Best indrukwekkend, zeker voor een nieuwe scriba, om te zien wat er allemaal in de gemeente gebeurt, hoeveel mensen zich inzetten. Maar ook hier geldt: het kan nog net qua personele bezetting. Heel kort de accenten uit de plannen:

Kerkgroep Eredienst: Voorgesteld werd om in het komende jaar accenten te leggen bij 2 ontwikkelingen in de maatschappij en wel hoe moeten we rentmeesters zijn (klimaatverandering, energietransitie, kortom het raakt ons allemaal) en wat betekent de digitalisering voor ons leven, hoe kunnen we ermee omgaan. Dit natuurlijk geplaatst in het perspectief van ons geloof. Kunnen we hierover wat van Jezus leren?

Kerkgroep Vorming en Toerusting. Ook dit jaar weer gesprekken n.a.v. het lezen van een boek of samen naar een film of toneeluitvoering en daar over doorpraten. De deelname valt echter nogal tegen. Afgesproken is meer bekendheid te geven aan deze activiteiten waarbij ook niet leden van de gemeente van harte welkom zijn.

Kerkgroep Jeugd. Alle activiteiten voor de jeugd kunnen nog worden uitgevoerd. De oppasdiensten worden naar: behoefte op hoogtijdagen georganiseerd. De tienerkerk is gezellig. Ze hebben ook een WhatsApp.

Kerkgroep Diaconie. Aandacht voor het gebruik van de RCN vakantiehuisjes. Het werk van de Kerkgroep gebeurt discreet en is voor wie het nodig heeft van groot belang. Concreet zorgen voor elkaar.

Kerkgroep Pastoraat Deze streeft naar zoveel mogelijk ontmoeting van gemeenteleden door bezoeken. In het bijzonder de heel oude gemeenteleden worden zo veel mogelijk bezocht. Een geweldige inzet van een trouwe groep gemeenteleden. Verder worden door deze groep in- en uittrede gesprekken gevoerd. Veel gebeurt ook in o.a. Sint Jan.

Kerkgroep College van Kerkrentmeesters: Zij zorgen voor de zakelijke kanten van het gemeentezijn. De gebouwen, het geld, de

I.C.T, te veel zaken om hier allemaal op te sommen. Zij hebben de zaken goed op orde.

Kortom, de gemeente is een goed lopende organisatie die echter wel een beetje kraakt.

Beroepen van een nieuwe predikant

We gaan een spannende periode tegemoet als gemeente. Zoals gezegd, om te beroepen is bezinnen nodig, reden te meer om samen na te denken om een nieuw beleidsplan te maken. We gaan een stappenplan maken om alles een goede structuur te geven. U hoort hier snel meer van. Zeker omdat nu bekend is dat ds. van der Vaart op zo. 24 maart al afscheid neemt in een speciale dienst. Zie ook elders in dit Klankbord.

Ten slotte

Dit was mijn eerste stukje als scriba. Het blijkt nogal wat te omvatten. Maar ook een mooie uitdaging in deze tijd van verandering.

Namens de kerkenraad, Cees Metselaar, scriba
Reageren? E-mailen naar kerkenraad@sowkerk-uv.nl
of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden

Boodschap voor de Protestantse gemeente Uden-Veghel, januari 2019

De Kerkenraad wil samen met u nadenken over de komende periode en werken aan een goede toekomst.

Onze leidraad was in de afgelopen periode het beleidsplan 2014-2018 dat in onderlinge samenspraak tot stand is gekomen. Kort gezegd staat daarin welk soort kerk we willen zijn. Deze periode is nu afgelopen en we gaan een nieuwe periode in. We willen daarom graag samen met u nadenken. Dit is ook noodzakelijk om een basis te leggen voor de zoektocht naar een nieuwe predikant omdat ds. Dick van der Vaart beroepen is en hij het beroep aanvaard heeft.

We zien allemaal dat er veel verandert in de samenleving en in onze gemeente. Daar moeten we rekening mee houden. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Zou het mogelijk zijn om een weg te vinden die leidt naar een blijvend positieve verwachting voor onze gemeente in Uden en in Veghel?

Als Kerkenraad hebben we de opdracht en verantwoordelijkheid om de gemeente te dienen door ervoor te zorgen dat de gemeente goed functioneert. De kerkdiensten, het pastoraat, de diaconie, het beheer van de gebouwen, het zorgen voor elkaar en meer. Dat werkt alleen als voldoende leden van de gemeente zich willen inzetten. Daar is nu een knelpunt ontstaan. Tijdens een vergadering van de Kerkenraad drukte één van de leden het zo uit: Met 6 man kun je niet voetballen. Als dat zo is moet je meer spelers zoeken. Als je die niet kunt vinden moet je een ander spel gaan spelen.

Er is dringend behoefte aan ouderlingen en diakenen om door te kunnen gaan zoals we nu werken. Om bij het spel te blijven: we spelen nu al een tijdje voetbal met 10 man. U zult begrijpen dat de spelers

vermoeid raken maar we spelen nog een mooi spel. De bal rolt nog rond en het publiek merkt er niets van. Maar vallen er nog meer uit of stoppen er spelers dan moeten we een ander spel gaan spelen. En dat is ook niet erg. Een ander spel kan ook mooi zijn om te spelen en naar te kijken.

Terug naar de kerk. Dat andere spel, met minder spelers, kan tot gevolg hebben dat er elementen geschrappt moeten worden waar u misschien wel aan gehecht bent. Het is duidelijk, voor het huidige spel zoeken we mensen en met name ambtsdragers. Komen die er niet dan moeten we over op het andere spel.

Denk met ons mee. Spreek ons aan na de kerkdienst bij de koffie. We beloven dat we u niet meteen zullen strikken. We zijn erg benieuwd naar uw visie en kunnen die goed gebruiken

Financiële bijdrage afscheid Dominee v.d. Vaart

Beste gemeenteleden,

zoals u waarschijnlijk al weet heeft dominee van der Vaart het beroep uit Hoogeveen aangenomen.

Als Kerkenraad willen we hem namens de gemeente een mooi afscheidscadeau aanbieden. Wilt u hiervoor een financiële bijdrage geven, dan kunt u een bedrag over maken op bankrekeningnummer NL55ABNA0508246881 ten name van A.de Ruiter, met vermelding bijdrage afscheidscadeau dominee V.d. Vaart.

Bij voorbaat hartelijk dank. In overleg met de dominee zullen we het cadeau bepalen.

Namens de kerkenraad.

Ria de Ruiter

Veiligheid in de Kerk.....

Via de Kerkenraad zijn 3 mensen aangemeld voor de cursus BHV, dit staat voor Bedrijfshulpverlening. De deelnemers waren Cees van Schie, Jan Appeldoorn en Piet van der Wilden.

Deze cursus wordt verzorgd door BTB Fire & Medical Academy aan de Loopkantstraat in Uden.

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte met drie onderdelen:

1. Eerste hulp, 2. Basale reanimatie en 3. Brand en ontruimen.

Het praktisch gedeelte is inmiddels met succes afgerond.

De lesstof moest thuis via E-learning worden bestudeerd en per onderdeel werd dit afgerond met het beantwoorden van een aantal vragen. Hierop moest een minimale score van 90% worden behaald. Onderdeel van de lesstof reanimatie was een filmpje waarop je de diverse handelingen moest aangeven. Op zich best lastig, ook omdat dit onderdeel nog niet helemaal is uit ontwikkeld. Maar het is goed gekomen.

Op vrijdag 30 november was de hele dag gevuld met het praktijkgedeelte. Wondbehandeling, verslikking, beademen, gebruik van AED, brandjes blussen met diverse blusapparaten. Een leerzame, maar ook gezellige dag met een instructeur die de les gaf op een zeer begrijpelijke en ook humoristische manier.

Er zijn hiermee weer drie kerkleden die nu weten wat te doen bij een onverhoopt incident, bijvoorbeeld tijdens of na een kerkdienst.

Betaling Klankbord

De betalingsoproep in het vorige Klankbord is blijkbaar goed gelezen en heeft geleid tot de nodige betalingen, ook door hen die dat al langere tijd vergeten waren. Daarvoor dank.

Om allereerst een misverstand weg te nemen: we verkeren niet in directe financiële nood, maar we teren wel jaarlijks in op onze reserves. En deze reserves zijn met name bedoeld voor de aanschaf van papier en printerinkt, het onderhoud van de afdrukmogelijkheid en de aanschaf van nieuw materiaal als de huidige printer, nietmachine, vouwmachine e.d. er de brui aan geven.

Ik hoop dat de betalingen voor het Klankbord gestaag de komende tijd binnen blijven komen, zodat we amper mensen uit de administratie hoeven te schrappen en we de betalingsbalans toch zeker boven de 50% weten te krijgen.

Misschien ten overvloede nogmaals de voorwaarden waaronder u het Klankbord blijft ontvangen: na dit eerste Klankbord van 2019, worden alle namen van de lijst geschrapt die in 2017, zowel als 2018 geen bijdrage hebben overgemaakt. Storten zij wel de inmiddels **verplicht gestelde bijdrage** voor 2019 **vóór 28 februari a.s.**, dan blijven zij het Klankbord gewoon ontvangen., net als zij die in voorgaande jaren een grotere som geld dan de minimale € 6,00 hebben gestort. Bij ruim twee jaar niet betalen stopt de bezorging van het Klankbord.

Nieuw ingekomenen kunnen een proefexemplaar van het Klankbord ontvangen of meenemen uit de kerk en de bezorging wordt definitief na een berichtje aan de redactie en na ontvangst van een bijdrage van minimaal € 6,00. Degenen die als vrijwilliger de Klankborden rondbrengen zijn vrijgesteld van betaling.

Namens de redactie,

Wiebe Oosten.

DE PRACHT VAN EEN TUIN LIGT IN MEER DAN ONZE OGEN ZIEN

(Rudyard Kipling)

Op dinsdagmiddag 22 januari kwamen leden van de Seniorengroep van de SOW-Kerk van Veghel bijeen om naar Bea van Grinsven te luisteren naar wat zij had te vertellen over haar leven als lerares, o.a. aan het Zwijssen en haar bomentuin in Zijtaart. Het sneeuwde tegen 14.00 uur zo hard dat veel leden verstek moesten laten gaan, logisch. Mevrouw Van Grinsven had alle begrip voor de ditmaal geringe opkomst. We konden haar troosten met de uitspraak uit Prediker dat 'de glorie van de koning niet schuilt in de hoeveelheid van zijn onderdanen'. Ik kan u bovendien zeggen dat de vragen en de belangstelling van de aanwezigen een ruime compensatie vormden. De groep was bovenal geïnteresseerd in haar arboretum, haar bomentuin. Met gloed gaf zij aan hoe ze als volslagen leek aan het beplanten van 1,5 ha grond rondom een oude boerderij was begonnen. Maar leert het spreekwoord niet dat een mens vooral leert met vallen en opstaan, met vragen en proberen? Zo ook werd zij een nu bijna volleerde bomenkweekster. De resultaten van die 'groei' waren zichtbaar op een hele serie dia's van haar tuin. Die is ingericht met bomen, struiken en planten uit diverse werelddelen. Zo kunt u in haar tuin een Sequoya, een Amerikaanse mammoetboom, bewonderen. Mevrouw Van Grinsven sprak met zoveel vuur over haar hobby dat het ongemerkt 16.00 uur werd, onze vaste eindtijd.

We hadden een fijne middag. Wel hopen we dat het weer de volgende keer – eind maart, begin april – geen spelbreker zal zijn. Onze inleider dan is een bekende in onze kerkgemeente en een plezierige spreker. U bent als senior nu reeds uitgenodigd. Maar ook anderen uit onze kerkgemeente en elders zijn van harte welkom.

Een plezierige bijkomstigheid voor het bestuur was dat het BD ons persbericht in z'n geheel had geplaatst.

Namens het bestuur van de Seniorengroep,

Pieter Butz



Hallo allemaal,

Het eerste Klankbord van 2019.

Allereerst wensen we jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar en heel veel plezier in de kerk, kindernevendienst, oppas en de tienerkerk.

Dit jaar gaan we op zoek naar een andere dominee. onze dominee Dick van der Vaart is gevraagd om in Hoogeveen te komen werken en dat gaat hij doen. We noemen dat in de kerk beroepen. We zullen hem wel missen.

OP zoek naar je roeping!

Weet jij al wat je wilt worden later?

Heb jij al plannen voor de toekomst?

Sommige kinderen weten al heel vroeg wat ze willen worden.

Ze blinken ergens in uit en weten dat ze daar mee verder willen.

Andere kinderen moeten het eerst ontdekken.

We hebben allemaal wel iets wat we leuk vinden.

Bijvoorbeeld:

- Knutselen
- Bouwen met lego
- Buiten spelen
- Zingen
- Computeren

Als we opgroeien ontdekken we wie we zijn. Dat is een heel proces. Het is ook goed te luisteren en te zoeken wat God van ons wil.

Alle mensen hebben een roeping.

Dat is een doel in je leven waarvoor je je heel graag wilt inzetten en wat je ook goed kan.

Er zijn mensen die bijvoorbeeld naar het buitenland gaan en daar arme mensen gaan helpen.

Of die goed kunnen rekenen en daar iets mee gaan doen. Er zijn ook mensen die heel goed met hun handen kunnen werken, en mooie dingen bouwen.

Dat is een roeping!

Daarom is het goed, om te zoeken wat je later wilt doen. En niet alleen zelf zoeken, maar ook Gods hulp daarin vragen.

God heeft namelijk nogal eens plannen met mensen.

Sommigen worden geroepen om zuster te worden en zieke mensen te helpen.

Anderen zijn weer heel goed met de computer en doen daarin iets voor de mensheid.

Een roeping heeft te maken met talenten. Als je ergens goed in bent is het fijn om daar iets mee te doen.

Ga op zoek naar je roeping!

Succes!



Kindernevendienst

De winter is het seizoen dat de natuur in diepe rust is. Maar als je goed kijkt zie je toch al knoppen aan de bomen, de natuur bereid zich voor op weer een groeiseizoen.

Dat is toch eigenlijk allemaal mooi geregeld. Wie kan zoiets nou bedenken? De natuur zit zo knap in elkaar.

Degene die dat bedacht heeft moet wel heel veel weten! En natuurlijk weet je dat God dat heeft gedaan!

Hij geeft de natuur in de winter rust, zodat krachten worden verzameld voor de lente, wanneer alles weer gaat groeien.



Zo is het eigenlijk ook met ons, af en toe hebben we even rust nodig in ons toch wel drukke leventje.

In de nieuwe agenda van 2019 staan vast al weer heel wat afspraken! Want we moeten best veel doen. Als je een poosje druk bent geweest ben je weer even aan rust toe.

Even weer onze gedachten op God richten. Stil worden van binnen. Luisteren of God ons iets te vertellen heeft.

En waar kunnen we dat beter doen als in een mooi winters landschap. Het is heerlijk om te schaatsen, maar ook om eens rustig in een winterbos te wandelen.



Gebedje

Lieve Vader,
Wat hebt U de seizoenen goed bedacht!
Wat mooi dat de natuur in de winter even gaat rusten.
En in de lente weer begint te groeien.
Ook wij moeten af en toe rusten, Vader.
Wilt U ons helpen eraan te denken dat we af en toe stil zijn,
en naar U luisteren?
Amen.

Tienerkerk

Noteer vast de volgende datums in je agenda; 10 februari, 24 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april, 21 april, 5 mei, 19 mei, 2 juni, 16 juni en 30 juni. Natuurlijk versturen we ook nog een app. We hopen jullie weer veel te zien dit jaar, zodat we nog meer ervaringen, meningen en gevoelens kunnen delen.

Namens de kerkgroep Jeugd.
Ria de Ruiter
Telefoon 0413 254937
E mail riaderuiter2@gmail.com