
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(mei/juni/juli 2019, 49^e jaargang, nummer 4)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 13-09-2019
KOPIJ INLEVEREN VOOR 30 augustus 2019

E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie voorlaatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 28 juli 10.00 u. pastor H. van Bommel, 's-Hertogenbosch
- zo. 11 aug. 10.00 u. pastor E.-M. Spijkerman, Geldermalsen
- zo. 25 aug. 10.00 u. pastor E.-M. Spijkerman, Geldermalsen
- zo. 01 sept. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 08 sept. 10.00 u. ds. P. Molenaar, 's-Hertogenbosch
- zo. 15 sept. 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 22 sept. 10.00 u. ds. S. Lerrick, Erichem

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 04 aug. 10.00 u. ds. R. Baars, Ewijk
- zo. 18 aug. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel
- zo. 01 sept. 10.00 u. ds. R. Stiemer, 's-Hertogenbosch
- zo. 15 sept. 10.00 u. ds. H. Vijver, Oss

Van de redactie

Dit klankbord staat in het teken van, "volgens mij vergeet ik iets", en "hoe belangrijk is bandbreedte op de camping in Friesland".

Druk met werk, druk met de vakantie, uiteindelijk gepakt en gezakt afgereisd richting Friesland. Iets vergeten? Inderdaad, het samenstellen van het Klankbord. Een telefoontje van mede redactielid Wiebe Oosten schudde ons wakker, inderdaad, deze week moet de nieuwe editie klaar zijn.

Doe ik effe, in het zonnetje, labtobbetje tevoorschijn gehaald, inloggen via internet in ons kopij-postbusje.....helaas. Zwak signaal, dan weer wel, dan weer niet. Wifi-adapter met een kabel op het dak van de camper gegooid, en byte voor byte kwam de kopij binnen gedruppeld.

Op de valreep dus toch nog een Klankbord. Veel informatie, lees het maar eens rustig door.

Ook deze zomer zullen er velen zijn onder ons die er op uit trekken, maar zeker ook een groep, die om welke reden dan ook, thuisblijft.

Iedereen een fijne zomer en dat we elkaar in goede gezondheid weer mogen ontmoeten.

Namens de redactie,

Bram van der Vijver



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

UIT DE KERKENRAAD

Het bezinningsproces begint resultaten op te leveren

Het bezinningsproces begint resultaten op te leveren. Op 3 juli was de derde gemeenteavond met een select gezelschap. Helaas hadden we concurrentie van de oranjeleeuwinnen. Begrippen als compassie, meeleven, inleven en ruimte voor verschillen in geloofsbeleving binnen de uitgangspunten van ons christelijk geloof werden besproken. Op bijzondere wijze werd duidelijk gemaakt onder leiding van ds. Marloes Meijer hoe moeilijk het is niet te oordelen maar het in eerste instantie te laten bij constateren van verschillen. Laat ruimte voor een goed gesprek. Het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw was de inspiratiebron. Een ander item was het nadenken over een andere manier van organiseren. Veel flexibeler, met een aanpak via projectgroepen, met een begin en een einde op basis van een duidelijke opdracht of idee. Die dus bestaan zo lang dat nodig is. Ook werd gesproken over een ander soort Kerkenraad. Meer coachend. Dat wordt nader uitgewerkt. Er is nog niets besloten, maar dit tekent zich af. Als meer duidelijk is wat de resultaten zijn, zullen 2 projectgroepen worden geformeerd. Een projectgroep over communicatie, intern en extern en een projectgroep over inzet van vrijwilligers. De meedenkgroep vervult een belangrijke rol als aangever van ideeën, die door Marloes in een vorm gegoten worden voor de gedachtewisseling op de gemeenteavond. Een uitdaging is om recht te doen aan de grote diversiteit die aanwezig is in de gemeente in geloofsbeleving, leeftijd,

opleiding, maatschappelijke positie etc. Conclusie: er gebeurt van alles en we hebben er vertrouwen in dat dit leidt tot een nieuwe positieve toekomstverwachting. De eerstvolgende gemeenteavond staat gepland op woensdag 18 september 2019 in het Kerkelijk Centrum te Uden.

Bijeenkomsten met een bijzonder karakter

Voor de herfst staan een aantal bijeenkomsten op stapel met een bijzonder karakter.

- Op zondag 8 september is er Heilig Avondmaal in Uden.
- Op woensdag 18 september is de vierde gemeenteavond in het kader van het bezinningsproces
- Op zondag 29 september vieren we samen met de Kruisherengemeenschap een oecumenische dienst in de Kruisherenkapel
- Op woensdag 30 oktober is de laatste bijeenkomst in het kader van het bezinningsproces
- Op zondag 17 november besteden we aandacht aan het 50-jarig bestaan van de SOW-gemeente.
- Op vrijdagavond 13 december hebben we een medewerkeravond.

De datum voor aan- en aftreden van ambtsdragers moet nog worden bepaald

Organisatie erediensten

Om te zorgen dat de erediensten goed worden georganiseerd is veel inzet nodig. Uit allerlei bronnen stelt Bert Brussaard het dienstenrooster samen en houdt dit actueel. Dit begint allemaal met het tijdig werven van voorgangers. In de afgelopen jaren deed Els van Drie uit Veghel dat. Omdat zij verhuist naar elders is dit niet meer mogelijk. Gelukkig heeft Bart Vogel, (tevens diaken) zich bereid verklaard die taak over te nemen.

Pastoraat

In de afgelopen maanden bezocht mevr. Janine Mutsaerts (theologe uit Vught en ook regelmatig voorganger in onze diensten) leden van de kerk die dat nodig hebben. Dit wordt gecoördineerd door Gé Langerhuizen voor Uden en door Peter van den Broek voor Veghel. Daarbij zijn onze contactdames onze oren en ogen, zodat we weten waar behoefte is aan een pastoraal gesprek.

Het geld en de verantwoording

In de afgelopen periode is aandacht besteed aan het op de juiste wijze rapporteren over de financiën van de diaconie en van de Kerk als geheel. Voor de rapportage van de Kerk als geheel zorgt het College van Kerkrentmeesters. Dit is van belang om de ANBI-status te behouden, zodat giften aan de Kerk aftrekbaar blijven voor de inkomstenbelasting. Maaik Schijf (penningmeester van de diaconie) en Ina Spoelstra (secretaris van de diaconie) hebben voor de rapportage via de jaarrekening van de diaconie gezorgd en Margriet Bräuner (voorzitter CvK), Ria van Heezik (secretaris van de CvK) en Wilma van der Zwan (penningmeester van de CvK) met hulp van Adrie Stolk voor de jaarrekening van de Kerk. Dank voor die inzet en die dank geldt ook voor de kascommissies die beide jaarrekeningen in opdracht van de Kerkenraad hebben gecontroleerd. Beide jaarrekeningen hebben ter inzage gelegen.

Cees Metselaar, scriba

Gemeenteavond Uden-Veghel 3 juli, 2019

Na een avond over votum en groet, en een avond over kyrie, gloria en gebed om de Geest, was het 3 juli j.l. tijd voor de bijbellezing en verkondiging: waar gaat het nu echt om, in deze gemeente?

Op de gemeenteavond peilde de meedenkgroep de voorgenomen richting. Eerder was de kerkenraad al op de hoogte gesteld, op deze avond konden de aanwezige gemeenteleden hun zegje doen en vragen stellen.

Aan de hand van het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw aan de bron (Johannes 4) werden de plannen en voornemens gedeeld.

Zoals in de wereld van Jezus in die tijd, is er ook in onze wereld verdeeldheid. We leven in een land van duizend meningen.

Ook in de gemeente Uden-Veghel is een grote diversiteit. Dat is een rijkdom! In die diversiteit zoekt iedereen de mogelijkheid om zichzelf te zijn. Ieder wil gezien en gekend worden.

Soms echter zijn er oordelen, meningen, opvattingen waarmee je een ander pijn doet en buiten sluit. Vaak ook onbewust en doorgaans ongewild. Hoe voorkom je dat?

Hoe word je een gemeente waar ieder (ik èn jij) er mag zijn?

Dus:

- of je nu een taak doet of niet, er elke zondag bent of alleen met Kerst
- of je nu net zo gelooft of twijfelt als een ander of niet
- of je nu van bepaalde vormen houdt of niet
- of je jong of oud, homo of lesbisch bent
- of je nu uit Uden of Veghel komt

Wie zichzelf wil zijn, moet ook anderen de ruimte geven om zichzelf te zijn. En als gemeente, moet je je dan ook nog iets aan elkaar gelegen laten liggen. Het gesprek tussen Jezus en de vrouw aan de bron laat zien hoe lastig het is om tegen de heersende orde, de 'algemene mening' of je eigen standpunt in, met elkaar in gesprek te blijven gaan.

Houding en overtuiging

Als je werkelijk divers wilt zijn, moet je niet met elkaar over grenzen praten en elkaar vermijden, maar moet je uit zijn op ontmoeting.

Nieuwsgierig zijn naar elkaar. Elkaar benaderen vanuit compassie.

Dat is in een diverse gemeente de enige manier om ook echt gemeente te blijven. Naast diversiteit moet er sprake zijn van verbondenheid, anders valt de gemeente uit elkaar.

Aan de hand van werkvormen oefenden we met elkaar: hoe kun je positief en oordeelvrij reageren? Ook als je het niet met elkaar eens bent, kun je vanuit die houding spreken en handelen. Dat vraagt wel wat meer oefening dan we op deze avond deden.

Ook wie anders gelooft of niet gelooft, is welkom in de kerk. Want we willen iedereen vanuit compassie benaderen. Iedereen is welkom.

In de kerk hebben we woorden en rituelen die ons voeden in ons leven. Woorden als: God, Jezus, Heilige Geest, bijbel, koninkrijk van God op aarde en in de hemel. Dat doen we in de eredienst en in de onderlinge ontmoetingen. Natuurlijk verschillen we ook daarin van mening, maar juist in de kerk mag dat. Omdat we op die manier vorm en inhoud geven aan ons leven.

Dus alle zoekers van in en buiten de kerk, mogen hier aan de bron komen zitten, mogen zichzelf en hun eigen opvattingen meebrengen en worden dus vol compassie benaderd en op waarde geschat.

Wie God echt aanbidt, aanbidt hem in vrolijke diversiteit en doorgaande trouw – dat is Jezus' uitgangspunt en kunnen we in de gemeente ook proberen.

Organisatie

In de kerk heeft een kerkenraad met commissies en groepen goede papieren. Helaas is het een feit dat er steeds minder mensen bereid zijn een ambt op zich te nemen en minimaal vier jaar lang – of totdat er ooit een opvolger wordt gevonden – een taak op zich te nemen die behoorlijk omvangrijk is en vaak gaandeweg nog uitdijt.

Ons streven is een organisatievorm waarbij:

- ieder mens kan bijdragen vanuit haar of zijn eigen verlangens en geloof. Kan – het hoeft niet.
- taakdragers werken vanuit hun passie/ droom / motivatie / roeping en niet 'omdat het moet' of 'omdat iemand het moet doen'.
- de kerkenraad een coachende, faciliterende rol heeft.
- we werken vanuit onderling vertrouwen.
- we doen wat gedaan wordt, zolang mensen erin geloven en ervoor willen gaan.
- we stoppen als het niet meer werkt.

Hoe we daar praktisch mee verder gaan, zal de komende tijd ons leren.

We sloten de avond af met een voornemen:

We zouden hier in de kerk een bron van levend water willen aanboren waar mensen kunnen komen zitten en elkaar werkelijk kunnen ontmoeten, opdat we allemaal levend water delen, met elkaar en met de mensen om ons heen.

We liepen langs de doopvont en wie wilde kon het water aanraken en evt een kruisje slaan, het voorhoofd bevochtigen of anderszins symbolisch deel uitmaken van deze 'gemeente aan de bron'.

Vervolg

De volgende stap in ons proces is 'de voorbeden': wat betekenen deze plannen voor de wereld, het land, de stad en onze gemeente? En met 'de collecte' bedenken wat we daarbij nodig hebben en van wie. Kortom, tijd voor praktische invulling!

De meedenkgroep gaat na de zomervakantie verder aan de slag en hoopt u 18 september weer in groten getale te ontmoeten. Dit proces gaat iedereen aan!

Uitkomsten gesprekstafels

Op de flapover stonden verschillende reacties. Ook deze proberen we de volgende bijeenkomst te interpreteren.

compassie en diversiteit

- zeer inspirerend. luisteren is moeilijk, waardevrij met elkaar praten vergt oefening.
- zet je aan het denken.
- leidt tot actie.
- klankbord?
- diversiteit, houd er maar rekening mee!
- zeer inspirerend, maar: hoe zijn al deze mooie woorden uit te voeren of in praktijk te brengen.
- ik mis niets. Er is niets nieuws onder de zon. We zijn al jaren zo bezig.
- goed luisteren vraagt een open grondhouding.
- ook voor compassie zijn er 2 nodig.
- prettig met humor (niet te zwaar)
- het goede gesprek
- ik vind het zo mooi om te horen dat iedereen zichzelf mag zijn.
- getekend zonnetje: heel erg mooi!
- doorgesloten privacyregels belemmeren compassie met anderen, omdat ze te weinig van elkaar weten d.m.v. kerkblad of website.
- gesprekken over levensvragen en breed uitnodigen
- verruimend op de man af.
- we zullen het met elkaar moeten doen in al onze verschillen: organisatievorm

Risico's:

- verwarring / onduidelijkheid
- met goede communicatie laag risico
- wie toetst of het past?
- vrijwilligers beseffen niet altijd hoe er op ze gerekend wordt
- pure vrijblijvendheid als er geen basistaken worden geformuleerd: welke?
- vraagt grote inzet van de kerkenraadsleden.

Kansen:

- meer betrokkenheid
- mensen op basis van competenties inzetten in de gemeente
- eigen keus = betrokkenheid = inzet
- begeleiding en feedback
- er worden alleen dingen gedaan waar echt behoefte aan is
- de kans bij het zoeken naar geschikte mensen is vrij klein omdat de mensen de taak al vaak voor langere tijd vervuld hebben.
- het geeft een gevoel van ruimte en mogelijkheden – je mag er zijn. Ik ben enthousiast!
- stel aan: manager HBO, pastoraal werker HBO – 2 personen. wat zou jij willen doen in en rond de kerk?
- projecten met jongeren
- gospeldiensten organiseren
- post rondbrengen in mijn omgeving
- wat ik nu doe
- in Veghel inloopochtend op donderdag als er markt is
- zingen
- zangavond/middag (met vinkje)
- tijdelijk koortje (met vinkje)
- meditatie (met vinkje) / Taizévieringen / stilte (met vinkje)
- ben nog bezig!
- voorlezen (in en naast de dienst)
- cantorij: om nieuwe liederen uit het Liedboek te leren. Zodat de gemeentezang beter gaat (2 vinkjes)
- bijbelse musical

Wat denk jij bij de woorden: God, Jezus, Heilige Geest, bijbel, Koninkrijk van God op aarde en in de hemel?

- te complex om in een paar woorden te omschrijven
- misschien wel de moeilijkste opdracht om dat onder woorden te brengen
- dat is wat bij mijn leven hoort, zonder zal het leeg zijn

-
- gesprekken hierover met elkaar kunnen zeer verrijkend zijn/werken
 - het is van groot belang helderheid te scheppen over deze complexe begrippen. Geen geheimtaal meer.
 - dat vind ik lastig om zo op te schrijven. Ik heb daar niet de juiste woorden voor. Ik geloof in dit leven en weet niet of er een hiernamaals is.
 - de Geest is het meest, Hij gaat waar Hij wil.
 - hoe meer je denkt te weten over God, des te minder weet je.
 - de bijbel door mannen geschreven, vrouwen mochten niet lezen en schrijven.
 - te nationalistisch. Vroeger kon men niet verder kijken dan hun doop, stad, land. Graag meer universeel. Geloof is compassie, God is de goede energie/Liefde.

Uitdagingen

zoals geformuleerd op de hand-out:

- ontdek wie de ander is.
- ontdek wat verschillen en overeenkomsten zijn – zonder angst.
- vertrouw op elkaar en op de Geest.

Marloes Meijer

Namens de Diaconie.....

...wil ik hierbij iedereen bedanken die vorig jaar geld heeft overgemaakt ten behoeve van het vakantiefonds.

We hebben hier natuurlijk mensen in hun zomervakantie blij mee gemaakt, maar ook rond de Kerst hebben we mensen een kerst-attentie gegeven.

De totale opbrengst was 2317 euro, waarvan we 800 euro hebben besteed voor de vakantiegroeten, en 1586,34 euro voor de kerst-attenties.

Nogmaals dank, ik hoop dat iedereen ook dit jaar weer meedoet aan het vakantiefonds.

De Diaconie.

Anonieme gift.

In de brievenbus van de kerk een anonieme gift aangetroffen ter waarde van € 20,= ; waarvoor onze dank.

C. van Schie, beheerder

HEMELSE SPIJZEN

Granen en peulvruchten.

Peulvruchten worden meestal in één adem genoemd met granen. Het was de voornaamste bron van plantaardige eiwitten. Bijvoorbeeld de linze, dat is het zaad van de plant *Lens culinaris* dat gedroogd wordt. Er zijn verschillende kleuren en groottes.

Egyptische priesters mochten niet zoveel peulvruchten eten en dat was bijzonder, omdat Egyptische koningen een zak bonen meekregen in hun graf.

Heel duidelijk staat omschreven het gebruik van granen en peulvruchten in het boek van Ezechiël.

De profeet Ezechiël leefde in ballingschap, hij waarschuwde het volk voor de vreselijke dingen die zouden gebeuren, namelijk de totale ondergang van Juda en Jeruzalem, als het volk niet leefde volgens de wet.

God gaf hem in een visioen opdracht om symbolische handelingen te verrichten, als waarschuwing voor de val van Jeruzalem.

.....Hij moest op de grond gaan liggen, een bepaalde tijd op zijn linkerzij en een bepaalde tijd op zijn rechterzij. Om in leven te blijven moest hij een brood bakken van tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en spelt. Het rantsoen per dag was twee ons brood, nauwkeurig afgemeten en een ¼ liter water (Ezechiël 4)

Het is vastgesteld dat gerst hetzelfde is dan het Hebreeuwse seorah, dat wel 30x keer in de bijbel voorkomt. Gerst was één van de zeven goede gaven waarmee het beloofde was gezegend, het was ook het dagelijkse voedsel voor de armsten, want het groeide in gebieden waar weinig regen viel. Het was een maand eerder rijp dan tarwe, daarom kon het worden gebruikt als offerande op het paasfeest.

Eén van de bekendste gerechten is de linzensoep van Ezau. U kent het verhaal. Jacob en Ezau waren tweelingbroers, zonen

van Isaac en Rebekka. Ezau werd het eerste geboren, hij zou ook het grootste deel van de erfenis krijgen, maar eigenlijk wilde Jacob dat, die gedachte werd ingegeven door zijn moeder Rebekka. Op een dag kookte Jacob soep en Ezau kwam hongerig terug van de jacht. Hij wilde eten van dat rode daar, de rode linzensoep.

Jacob gaf hem de soep alleen als hij van Ezau zijn eerstgeboorte recht kreeg. Aldus geschiedde. (Gen. 25)

Er zijn verschillende recepten bekend van de linzensoep, ik geef u er ééntje.

Ezau's soep.

1 gesnipperde ui

1 eetlepel olijfolie

½ theelepel komijnpoeder (djintan)

½ theelepel korianderpoeder (ketoembar)

2 teentjes gehakte knoflook

1 liter runder- of groentebouillon

250 gr. rode linzen (of een blikje, maar dan wel afspoelen)

250 gr. verse spinazie of postelein

zout naar smaak

Fruit in een ruime pan de ui, komijn en koriander in de olijfolie.

Voeg de knoflook toe en de linzen en de bouillon. Breng de soep onder roeren aan de kook. Laat nog even pruttelen. Voeg 10 min. voor het opdienen de spinazie of postelein toe en zout naar smaak.

Adrie Plantinga

Van de kerkrentmeesters

Opbrengst collectes maart en april 2019

<u>Datum</u>	<u>doel</u>	<u>opbrengst</u>
05-05-2019	Kerk in actie Syrie	€ 117,00
	Kerk	€ 78,75
12-05-2019	Jeugdwerk	€ 60,20
	Kerk	€ 47,05
19-05-2019	diaconaat buitenland	€ 75,65
	jeugdwerk	€ 58,90
26-05-2019	Diaconaat buitenland onderwijs Pakistan	€ 51,37
	Kerk	€ 51,65
02-06-2019	diaconaat buitenland Zending	€ 96,00
	Kerk	€ 85,55
09-06-2019	Kerk in actie Zending	€ 80,40
	onderhoud gebouwen	€ 63,90
16-06-2019	diaconaat binnenland	€ 111,25
	Kerk	€ 92,35
23-06-2019	Kerk in actie werelddiaconaat	€ 65,10
	kerk	€ 50,45
30-06-2019	diaconaat binnenland	€ 113,89
	onderhoud gebouwen	€ 76,28

Hartelijk dank voor uw gaven

PROTESTANTSE KERK ZOEKT NIEUWE KOERS

BEZINT EER GE BEGINT

Uden/Veghel. De protestants christelijke gemeenschap in Uden zit sinds het vertrek van dominee Dick van der Vaart zonder predikant. Wat nu? Meteen maar op zoek naar een opvolger of eerst pas op de plaats maken, zoals de titel zegt, eerst bezinnen voor we beginnen. Sinds enkele maanden is er daartoe een actieve meedenkgroep aan de gang die samenwerkt met de kerkgemeenschap. Leidende vragen daarbij zijn “wat voor kerk zijn we nu eigenlijk” en “wat voor een kerk willen we zijn”. Zowel meedenkers uit de eigen geledingen als van daarbuiten zijn daarin actief met het uitwisselen van ideeën, daarbij geleid door een predikant/communicatiedeskundige van buiten.

Er is tot dit route-pad besloten omdat we graag ook willen luisteren naar onze omgeving. Hoe wordt tegen de Protestantse Kerk aangekeken en wat wordt van ons verwacht.

Meedoen in dit bezinningsproces, de positieve samenwerking en de juiste koersbepaling vraagt daarom ook de inbreng van anderen die belangstelling hebben voor het geloofsleven zoals bijvoorbeeld degenen die wellicht (enigszins) op afstand geraakt zijn en ook sociaal-maatschappelijk betrokken burgers.

Dus mocht u na het lezen van dit artikeltje denken “ik heb eigenlijk wel wat met dat protestants-christelijke gedachtengoed”, dan bent u van harte welkom op de eerstvolgende gemeenteavond op 3 juli om 20:00 uur in de kerk in Veghel, Hoofdstraat 53.
Uden Veghel, 23 juni 2019

Voor meer informatie:

Mevr. M. (Marian) Metselaar

Tel. 06-22485534

e-mail: marianmetselaar@gmail.com

zie ook de website <https://sowkerk-uv.nl/>

Het Leerhuis Uden - Veghel 2019 – 2020

In december start weer een Leerhuiscyclus en wel op de volgende data: do. 12 december; di. 21 januari; do. 13 februari en do. 12 maart.

Volgens afspraak behandelen we het boek: "Niet in Godsnaam", van Jonathan Sacks. Afsproken is om bij voldoende aanmeldingen indien mogelijk het boek gezamenlijk aan te schaffen om zodoende bij de boekhandel een korting te verkrijgen. Dus, bij deze verzoeken wij jullie om tijdig, voor 1 september, door te geven of je wel/niet mee doet.

Inleider is: Marja van den Beld

Opgave: Coby en Aaldrik Westera, M. 160.86.752 of westera5@ziggo.nl

Kosten: € 5,00 per avond

Inleiding op het thema door Marja van den Beld

Niet in Gods naam!

Vorig seizoen hebben we ons bezig gehouden met de moeilijke vraag: 'Hoe kan men zijn vijanden liefhebben?' Volgens het Oude testament moeten we immers onze vijand haten, zo suggereert althans Mattheus. Op een heldere manier liet rabbijn Pinchas Lapide zien dat deze uitleg op een groot misverstand berust. Toch is religie eeuwenlang een bron van geweld gebleven. Bij voorbeeld tussen katholieken en protestanten. Dit veranderde rond de 18^e eeuw toen religie afstand moest doen van macht.

Toch lijkt het wel of we in onze eeuw weer terug zijn bij af. Door verschillende oorzaken grijpen de religieuze extremisten (bijv. ISIS) opnieuw de macht. Het is daarom van het hoogste belang om opnieuw naar de theologie te kijken die leidt tot zulke gewelddadige conflicten.

Dat er grote behoefte is aan iemand die ons bij deze vragen de weg wijst, blijkt uit de populariteit van het boek van rabbijn Jonathan Sacks: "Niet in Gods Naam". Hierin laat hij zien dat in rustige tijden de drie broederreligies Jodendom, Christendom en Islam vredig samenleven, maar in gespannen tijden ontstaat er broedertwist.

Oorzaak is de verschillende interpretatie van de Genesisverhalen die ze met elkaar delen. Jonathan Sacks bepleit een radicaal andere manier van lezen, waardoor teksten deel van de oplossing kunnen worden. Go van mededogen.

Hij doet dit aan de hand van de verhalen over de broedertwisten in de bijbel zoals tussen Jacob en Esau, Jozef en zijn broers.

Op de achterflap lezen we: "dit boek is en heldere aanklacht tegen allen die doden in de naam van de God van het leven, oorlog voeren in de naam van de God van de vrede, haten in de naam van de God van liefde en gewelddadig zijn in de naam van de God van mededogen. Het is de hoogste tijd dat de belijders van alle religies opstaan en uitroepen: Niet in Gods naam.

Dorpskerken hebben goud in hun handen.....

In Nederland komt een heuse beweging van dorpskerken op gang. Kerken in kleine kernen krijgen toekomst, wanneer zij hun blik naar buiten richten en zich verbinden met wat er in hun dorp speelt. "In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek."

Vanzelfsprekend is dat niet. Er is beslist een wisseling van perspectief nodig, zegt praktisch theoloog Jacobine Gelderloos. Vorig jaar promoveerde zij op een onderzoek naar dorpskerken. Zelden bracht een promotie zoveel op gang in de kerk. Nu is Gelderloos projectleider dorpskerkenbeweging in de Protestantse Kerk.

Gelderloos: "Als beleidsmakers schreven of spraken over de leefbaarheid op het platteland, was de kerk doorgaans buiten beeld. Of hooguit in beeld als markant punt in het landschap: de kerktoren boven de bomen uit. Misschien komt dat omdat de huidige generatie beleidsmakers niets meer heeft met de kerk. De scheiding tussen kerk

en staat werd een scheiding tussen kerk en samenleving. Daarnaast focuste de theologie zich vooral op de kerken in de grote steden. Terwijl er op het platteland zoveel aan de hand is. Op kerkelijk gebied, zoals samenwerking tussen gereformeerd en hervormd, en samenwerking tussen verschillende dorpen. Maar ook wegtrekkende inwoners, krimp, wegvallende voorzieningen.”

Zo werd de dorpskerk een ondergeschoven kindje. Als de school sluit, dan is het dorp in rep en roer. Worden er geen kerkdiensten meer gehouden, dan gaat men over tot de orde van de dag. In Engeland is dat compleet anders. Daar denken ze al decennialang na over de toekomst van de kerk in “the countryside.”

De blik van de dorpskerk moet van binnen naar buiten.

“Alle nadruk op organisatie en fusievorming heeft de blik behoorlijk naar binnen gericht. Ik stel een wisseling van perspectief voor. Kijk wat er in je omgeving speelt en waar dat ons raakt.

Op vakantie in Engeland stuitte ik op een bundel artikelen ‘Faith and future of the countryside’. Daarin was aandacht voor ontwikkelingen op het platteland: ontvolking, veranderende woningmarkt en zorgaanbod, het verdwijnen van voorzieningen, de problemen van boeren, toerisme. Geen enkele keer ging het over de krimp van de kerk.

Met het verleggen van de focus verdwijnen de zorgen over krimp en leegloop van de kerk naar de achtergrond. Natuurlijk moet je blijven roeien met de riemen die je hebt, maar het helpt je om je aandacht te verleggen.”

Tot hier het begin van dit artikel, gepubliceerd op de site van de Protestantse Kerk Nederland. De link naar het hele artikel:

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/dorpskerken-hebben-goud-in-handen/?utm_source=nieuwsbrief_protestantse_kerk



Hallo allemaal,

Het Klankbord verschijnt dit keer midden in de zomervakantie.



Om over na te denken:

Neem even de tijd, héél even maar
om je naaste te zien - te ontmoeten op je weg.

Neem even de tijd, héél even maar
om in stilte Zijn schepping te bewonderen op je weg.

Neem even de tijd, héél even maar
om te genieten, dankbaar te zijn op je weg.

Neem even de tijd, héél even maar
om te denken dat elke nieuwe dag een gave, maar ook een opgave is
op je weg.

Neem even de tijd, héél even maar
om te kijken waar je kunt helpen op je weg.

Neem ook de tijd om gelukkig te zijn, door uit jezelf te treden,
ruimte te geven aan de ander op je weg.



We wensen jullie veel plezier!

Kindernevendienst

De kindernevendienst begint weer op 25 augustus. komen jullie ook
weer? Tot dan, een hele fijne vakantie gewenst.

De mooie wereld



Hij die de hemel zo helder en blauw heeft
gemaakt
het gras zo groen,
de bloemen zo zoet van geur.
Hij die de vogels heeft geleerd te zingen,
die de mooie vlinders heeft gemaakt,
met hun prachtige gekleurde vleugels.
Het was God die dat deed,
De zon, de hemel de lucht.
Het was God die de zee maakte en het
land.
Laten we dankbaar zijn voor al die mooie
dingen.

Tienerkerk

De tienerkerk begint weer op 8 september en daarna om de 14 dagen.
Natuurlijk versturen we ook nog een app. We hopen jullie weer veel te
zien dit jaar, zodat we nog meer ervaringen, meningen en gevoelens
kunnen delen. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar jullie vakantie
verhalen.



Namens de kerkgroep Jeugd.
Ria de Ruiter
Telefoon 0413 254937
E mail riaderuiter2@gmail.com