
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(januari / februari 2010)
41^e jaargang, nummer 1

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 21 februari 2010
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 6 februari 2010
e-mail adres: **kopij_klankbord@hotmail.com**
voor kopijadressen : zie laatste pagina

UDEN

- zo. 17 jan. 10.00 u. ds. N. Scholtens (Bergen op Zoom)
tienerdienst
- zo. 17 jan. **19.00** u. Oecumenische viering in de Petruskerk
m.m.v. Jongerenband Bisdom Den Bosch
- zo. 24 jan. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
- zo. 31 jan. 10.00 u. ds. J. v.d. Wilden *tienerdienst*
- zo. 07 febr. 10.00 u. **gezamenlijke dienst in Veghel (H.A.)**
- zo. 14 febr. 10.00 u. mevr. I. van Es *tienerdienst*
- zo. 21 febr. 10.00 u. ds. S. Jumelet (Zaltbommel)
1^e Lijdenszondag

VEGHEL

- zo. 17 jan. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zat. 23 jan. **19.00** u. Oecumenische viering in de Johanneskerk
pastor A. van der Steen,
dhr. F. van der Staak
ds. H.J. Veltkamp
- zo. 24 jan. 10.00 u. mw. ds. W. van Seventer (St.Oedenrode)
- zo. 31 jan. 10.00 u. mw. L. Oosten – Bouman
- zo. 07 febr. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp **gezamenlijke dienst viering Heilig Avondmaal**
- zo. 14 febr. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 21 febr. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
1^e lijdenszondag



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen
ds. Dick van der Vaart

Overlijden schoonvader

Vlak voor kerst overleed mijn schoonvader. Een groot verdriet voor vrijwel iedereen die hem kende. Mijn schoonvader was een man die met iedereen hartelijk omging, velen waren op hem gesteld. Toen mijn zwager de apotheek opbelde in de veronderstelling een voor de apotheker zakelijke mededeling te doen (hoeveel klanten heeft zo'n man wel niet ?) , reageerde de apotheker met de woorden:
" Daar overvalt u me wel mee. " En in de afscheidsdienst waren ook de tandarts en de garagehouder aanwezig...
Tijdens de condoleance voor de dienst bleken Henk en Ineke Veltkamp ook naar Apeldoorn gekomen te zijn om de dienst bij te wonen. Dat en de vele hartelijke reacties uit de gemeente heeft ons zeer goed gedaan. Iemand schreef : "Je vader is in goede handen "
Meer hoeft niet worden gezegd !

Niet alleen voor ons, maar ook voor andere gemeenteleden verliep de kerst door familieomstandigheden heel anders dan zij zich voorgesteld hadden. Wat is het dan fijn om elkaar in de kerk te ontmoeten en elkaar tot steun te kunnen zijn !

Kerkdiensten

Op 17 januari zullen er twee diensten worden gevierd. Om 10.00 uur in onze kerk en om 19.00 uur zal, in het kader van de week voor gebed van de eenheid van de kerken, de jaarlijkse oecumenische viering worden gehouden in de Petruskerk. De jongerenband van het bisdom zal spelen en zingen. Samen met pastoor Theo van Osch zal ik in deze dienst voorgaan.

Op 31 januari zal ds. Jaap van der Wilden, broer van onze Piet, bij ons voorgaan en weer iets vertellen over zijn werk in Indonesië.

Kerstdienst

De kerstdienst was dit jaar bijzonder sfeervol. Dat was te danken aan de sierkunst van Corine Crone en Joke Versluis, de muziek van Wim van Hoek, Eline van Willigen en Henk van de Werfhorst, de voordrachtskunst van Sytze Westerhof, de acteerprestatie van Dettie Goverde (geregisseerd door Peterine Kooijmans), de minutieuze planning van Dirk Schoenmaker, de i.c kennis van Theo Appeldoorn en Dick van Willigen die zorgden voor beamer en geluid. De beeldende kunst van Ron Beekmans die voor de beide kerstdiensten een afbeelding ontwierp.

Allen hartelijke dank !

In het bijzonder dank voor Eline van Willigen die het initiatief nam voor het vormen van een kerstdienstcommissie.

De Ark en de bijbelroof

De Ark, dat is de naam die Henk Janse bedacht voor het ornament waaraan de dooprol hangt naast de drager van de nieuwe Statenbijbel. De naam verwijst naar de kast in de synagoge waarin de boekrollen van de Tenach (het Eerste Testament) bewaard worden. De dooprol lijkt immers op een bijbelse boekrol.

De Ark is een ontwerp van de architect Harry van Schijndel die ook het nieuwe liturgisch centrum ontwierp. Het smeedwerk werd door Harrie van Velden verzorgd. De Ark is in dezelfde stijl uitgevoerd. Hiermee is de vernieuwing van het liturgisch centrum voltooid.

Vlak voor de presentatie van de Ark werd onze oude Statenbijbel geroofd door inbrekers die het aan elementaire bijbelkennis ontbrak. Zelfs het gebod: "Gij zult niet stelen." kenden ze blijkbaar niet.

Voor de grap zei ik tegen Henk Janse: " Misschien slaan ze nu voor het eerst in hun leven de bijbel op, worden ze geraakt door de inhoud ervan en krijgen we bijbel, avondmaalsstel en het dubbele bedrag van het gestolen collectegeld (zie verhaal over Zacheus de tollenaar) terug. " Henk lachte en zei: " Dan moet er wel een wonder

gebeuren. " Dat wonder is , zei het op iets andere wijze dan Henk en ik ons voorstelden, gebeurd. Henk werd geïnterviewd door een journalist van het Brabants Dagblad en zei dat het verlies van de Statenbijbel als zeer pijnlijk ervaren werd, ook omdat de Ark gepresenteerd zou worden. Een echtpaar uit Veghel las dit interview. De vrouw had haar man in het voorjaar een Statenbijbel cadeau gedaan. Zij dacht: "Ik zou die bijbel aan de kerk willen schenken maar ik kan het cadeau van mijn man niet zo maar van hem afnemen." Toen haar man thuiskwam en het bericht las, zei hij voorzichtig tegen zijn vrouw, hij wilde haar niet kwetsen door zo maar haar cadeau weg te schenken: "Zouden we de Statenbijbel niet aan de kerk schenken?" Een prachtig verhaal en een prachtig gebaar ! Hartelijk dank !

Een positieve kijk op slecht nieuws

Op een scheurkalender las ik de volgende positieve kijk op slecht nieuws.

Je kunt soms somber worden als je het nieuws leest. Een man die zijn kinderen en vrouw vermoordt of iemand die een zelfmoord-aanslag pleegt en daarbij vele onschuldige anderen het leven ontnemt.

Maar aan de andere kant mogen we ons gelukkig prijzen dat het nieuws is. Dit soort gedrag is beslist niet de menselijke norm. Het is opvallend, bijzonder pijnlijk en dramatisch. Daarom komt het in de kranten en op het journaal en spreken we er met elkaar over. We zijn geschokt, geraakt, verdrietig. We voelen mee met de nabestaanden, bedenken hoe het zou zijn als dit onszelf of onze familie zou overkomen en discussiëren met elkaar over mogelijke oplossingen. Sociaal bewogen zijn ligt in onze menselijke aard. Gelukkig maar.

Vriendelijke groet,
Ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

Bij een nieuw jaar: 20*C*M*B*10

Voor u allen een gelukkig, gezegend, zalig, kortom een goed Nieuwjaar gewenst. Veel heil en zegen, of gewoon: de beste wensen. Heel wat keren heeft dat de afgelopen weken geklonken. Dank voor de goede wensen die u mijn vrouw en mij deed toekomen.

En inmiddels zijn we wel weer overgegaan tot de orde van de dag. Maar ik heb nog een vraag. Meestal wensen we anderen iets toe. Maar wat wenste u zichzelf eigenlijk toe voor dit nieuwe jaar? Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Het hangt er ook nogal vanaf. Bijvoorbeeld of je je goed gezond voelt en jaren vooruit kijkt, of dat je almaar moet denken: hoe zal het volgend jaar om deze tijd zijn? Zo dikwijls loopt het zo volstrekt anders dan je gehoopt, gewenst, verwacht, gebeden had. Dat geldt voor dood en leven, maar ook voor al die andere verwachtingen: het leven blijkt steeds opnieuw weer een grillig patroon te zijn van vreugde om wat gaat zoals je hoopt, en teleurstelling, verdriet, woede ook om wat zo totaal anders loopt. Dat maakt een mens nuchter, en realistisch. Het leven is nu eenmaal grillig en onvoorspelbaar. En bij het ouder en wijzer worden hoort ook dat je leert om compromissen te sluiten tussen wens en werkelijkheid, tussen het ideale en het haalbare.

In Duitsland zie je op huizen soms een paar geheimzinnige letters en cijfers, in krijt boven de deurpost aangebracht: 20*C*M*B*10. De cijfers begrijpen we al snel: dit nieuwe jaar 2010. De letters hebben een dubbele betekenis. Het zijn de namen die de legende aan de drie wijzen uit het Oosten heeft gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. Maar tegelijk staan ze voor de Latijnse woorden Christus mansionem benedicat: moge Christus dit huis zegenen.

Nog even terug naar mijn vraag. Een paar vragen eigenlijk. Wat wenste u zichzelf voor dit jaar toe? Heeft u dit jaar een bijzondere wens gekregen, mondeling of op schrift, die u trof? En wat zou u ons als kerk voor dit jaar toewensen? Ik zou het op prijs stellen als u op één of meer van mijn vragen zou reageren. Saluut! ds Henk Veltkamp (0418-640912, 5301EK 24 of h.veltkamp6@kpnplanet.nl)

Als het leven ten einde gaat

Daarover hadden we op 16 december j.l. een bijzonder gesprek met elkaar, als kerkleden en gasten op een goed bezochte avond in de Udense kerk. Dr. Harry van Hulsteijn, als internist-oncoloog verbonden aan ziekenhuis Bernhoven (en lid van onze kerk) leidde samen met ondergetekende het gesprek in. Hij legde ons uit hoe hij als arts en als christen zijn patiënten begeleidt die in de laatste levensfase verkeren, en daarbij moeilijke vragen niet uit de weg gaat.

Het belangrijkste is, zo betoogde hij, dat er een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt wordt opgebouwd. Daarnaast gaf hij heldere informatie wat er in Nederland de praktijk is aangaande stervensbegeleiding, en wat de wettelijke kaders zijn rond levensbeëindigend handelen door artsen,.

Bijzonder was ook om hem heel persoonlijk te horen vertellen hoe hij zelf in deze thematiek staat.

Vervolgens heb ik vanuit de ethiek hetzelfde thema belicht. Hoe komen wij tot verantwoorde keuzen, hoe maken wij onze afwegingen en waar hebben we dan houvast aan? Concreet: wat betekent de gelovige notie dat we ons leven als geschenk van God krijgen als leven alleen nog maar lijden is?

Uit de reacties begreep ik dat de bezoekers van deze avond er veel aan gehad hebben. Om de inhoud, maar ook, zoals één van hen na afloop zei, om de sfeer waarin en de manier waarop we met elkaar over deze vragen konden spreken.

Zegt u: wat jammer dat ik het gemist heb, dan krijgt u een herkansing. De drie parochies in Veghel hebben gevraagd of

dr. Van Hulsteijn en ik een soortgelijke avond in de loop van 2010 in Veghel willen verzorgen. We houden u op de hoogte.
ds Henk Veltkamp

Heeft u e-mail?

Ruim vijftig van onze Veghelse leden kregen op Nieuwjaarsdag een e-mail van de kerk. Met de beste wensen, en ook op nog even te herinneren aan de eerste gemeenschappelijke kerkdienst op 3 januari in Uden. Heeft u een e-mail adres en dat bericht niet ontvangen? Dan heb ik uw e-mail adres niet. Zou u het mij willen mailen? Dan kunnen we voortaan, als er op korte termijn iets bijzonders te melden is, even een digitaal berichtje sturen.
Mail uw adres aan: h.veltkamp6@kpnplanet.nl

Huiskameravonden met kookdominee

In februari hopen we weer twee huiskameravonden te organiseren: op de 9^e voor de wijk Het Ven en op de 25^e voor een deelwijk van de Bunders (een ander deel was vorig jaar al aan de beurt). Als u in één van die twee wijken woont krijgt u daar binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor. We laten ons beide avonden inspireren door een bijzondere collega van mij, Han Wilmink, die behalve dominee ook kok en kookboekenschrijver is (en inmiddels al “de kookdominee” wordt genoemd) We bekijken een TV-gesprek dat Annemiek Schrijver met hem had, en daar zit heel wat stof in voor een goed gesprek met elkaar.
ds Henk Veltkamp

Verslag van de kerkenraad Veghel

Onze laatste vergadering was op 10 december vorig jaar; aandacht werd besteed aan :

- Er is een brief opgesteld voor leden van onze gemeente die uitgeschreven willen worden. Voor nieuw-ingekomenen krijgen we via de SMRA altijd een formulier toegestuurd waarop men dat eventueel kan aangeven. Voor leden die hier echter al ingeschreven staan is dit niet het geval. Vandaar deze brief. De brief wordt meegegeven aan de meldpunten en eventueel aan de “lopers” van kerkbalans deze maand.
- Alle kerkgroepen hebben hun jaarplan voor 2010 ingediend. De plannen worden besproken tijdens een extra vergadering van de AKR op 7 januari a.s. In de loop van dit jaar is het de bedoeling om 1 kerkenraad te vormen. Ook dit wordt binnen de AKR geregeld.
- Op zaterdag 16 januari is er weer de jaarlijkse bijeenkomst met onze partnergemeente uit Goch. Dit jaar is Veghel aan de beurt voor de organisatie. Het is een samenkomst van de diverse kerkelijke geledingen. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met ds. Veltkamp.
- Op 23 januari is er in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid een oecumenische dienst in de Johanneskerk. U bent van harte uitgenodigd. De dienst begint om 19.00 uur.
- Er wordt gewerkt aan het opzetten van een cursus rouwbegeleiding voor pastorale medewerkers. De plannen zijn in gevorderd stadium. Als ds. Veltkamp half 2011 vertrekt is het voor 1 predikant praktisch niet te doen om de nodige pastorale begeleiding te geven. Het is dan ook met het oog op de toekomst dat deze cursus georganiseerd wordt. Ds. van der Vaart en ds. Veltkamp zullen samen overleggen hoeveel deelnemers er evt. nodig zijn.
- Op zondag 21 februari willen we afscheid nemen van mevrouw Heleen Nijpels als ouderling.

Door miscommunicatie is e.e.a. in december mis gegaan. Mevrouw Nijpels is in 2005 bevestigd als ouderling met speciale opdracht, nl. lekenvoorganger. In 2007 heeft zij aangegeven als lekenvoorganger te willen stoppen, maar wel als "gewone" ouderling de 4 jaar vol te maken. Dit werd door de kerkenraad uiteraard met dank aanvaard. Eind 2009 zat haar ambtsperiode er op en wilde ze ook als ouderling afscheid nemen.

Op 21 februari zal ze dus, zoals bij ons gebruikelijk geworden is, vanuit de kring van ambtsdragers haar plaats in de gemeente weer innemen.

Heleen hartelijk dank voor je inzet, je warme belangstelling en het meedenken bij diverse aangelegenheden.

- Verder wordt de noodzaak aan de orde gesteld voor het zoeken naar meer vrijwilligers voor het schoonhouden van kerk en Schakel. Veel van de mensen die nu mee helpen zijn 70 +. Misschien hebt u een paar uur vrij en wilt u een keer meedraaien. Hoe groter de groep hoe minder vaak je aan de beurt bent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Gerrie van Andel.
- Namens de kerkenraad wil ik de kabouters bedanken die ook dit jaar weer de kerstboom en de kerk opgetuigd hebben. Zoals ds. Veltkamp zei : kabouters mag je niet bij de naam noemen; daarom gnoompjes alsnog hartelijk dank.
- Rest mij nog U allen een gezegend en gezond 2010 toe te wensen.

Lies Oosten-Bouman.

Henri Nouwen Lezing eenmalig in Uden

Op initiatief van Ter Linde, ontmoetingsplek voor spiritualiteit, is er op woensdag 20 januari een Henri Nouwen lezing in de Samen Op Weg kerk te Uden. Die avond wordt verzorgd door Laurent Nouwen, broer van de in 1996 overleden priester en moderne profeet Henri Nouwen.



Henri Nouwen is erg bekend in religieuze kringen. In zijn leven heeft hij meer dan 40 boeken geschreven, die in vele talen vertaald zijn waaronder het Chinees en Japans. Bekende boeken van hem zijn o.a. 'Eindelijk thuis', 'Adam' en 'Naar binnen geroepen'. Zijn teksten nodigen uit om even stil te zijn, bij jezelf thuis te komen, bij die plek in je hart waar je woont en van waaruit je leeft.

Tot 1986 doceert Henri Nouwen als hoogleraar aan de protestante universiteit Yale en later aan de Harvard-universiteit. Hij doceert over bidden en geloven, maar vindt zelf geen rust. Henri zegt in die tijd: "ik geef college over het gebed, maar heb geen tijd meer om te bidden. Ik spreek over barmhartigheid, maar leef in een voortdurende competitie. Ik spreek over het leven in een gemeenschap met anderen, maar woon alleen." Henri Nouwen gaf zijn hoogleraarschap op, verliet Harvard en nam de zorg op zich voor een zwaar gehandicapte man, Adam genaamd. Adam kon niet spreken of lopen, was ernstig epileptisch. In het contact met Adam realiseert Henri zich dat dit zijn weg is. Een weg die niet leidt naar een succesvol maatschappelijke carrière, maar een weg die vertelt dat elke mens volledig mens is met een hart dat bemint en bemind wordt, ongeacht de beperkingen die elke mens heeft.



De boeken van Henri

De boeken van Henri Nouwen vertellen een verhaal van iemand die, in onze tijd, worstelt met angst, kleinzieligheid, grootheidswaan, depressiviteit, de erfenis van moeder en vader en het verlangen om vanuit liefde te leven. Het is het levensverhaal van iemand die zich niet spaart, en dat is aanstekelijk. Het is ook het verhaal van iemand die in zijn zoeken tot in zijn vezels religieus is. Van iemand die de ervaring

heeft dat zijn bodem niet zijn eigen verdienste, maar geschonken is. Iemand die voelt dat zijn bron niet zijn persoonlijke putje is, maar groter dan hij zich voor kan stellen.

Op reis gaan

Nouwen wil niet bewijzen. Hij wil dat zijn lezers mee zoeken. Zelf spaart hij zich niet, en wil ook niet gespaard worden. En misschien komen zijn lezers dan bij een andere taal uit dan de christelijke die hij zelf telkens opnieuw ontdekt. Hij vraagt ze immers niet of ze gelovig zijn of niet. Net als Hij -of Zij, of Het- alleen maar wil dat je op reis gaat.....

Meditatieve lezing

Wie kennis wil maken met deze hedendaagse spiritualiteit of al eerder geraakt is door de zeggingskracht van Henri Nouwen, die is van harte uitgenodigd om deze unieke lezing op 20 januari bij te wonen. De meditatieve lezing duurt ca. een uur en begint om 20.00 uur in de Samen Op Weg Kerk, Schepenhoek 157, 5403 GA Uden. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond, er wordt alleen een bijdrage gevraagd voor de koffie of thee.

U bent van harte welkom!

Belangrijk bericht voor jongeren 18+ (en hun ouders)

Kloosterweekend

Vroeger ging je tijdens je schooljaren naar catechisatie, vaak jaren achter elkaar, waardoor je goed thuis raakte in het christelijk geloof, de Bijbel en de achtergronden daarvan. Tegenwoordig lukt dat haast niet meer. Het leven is vol en druk, ook voor jongeren, en voor zo'n wekelijks uurtje krijgen we jullie nauwelijks meer bij elkaar. Bovendien vertrekken jullie na je schoolexamen vaak naar een andere plaats voor studie of werk.

Toch merken we dat er juist ook bij jullie leeftijdsgroep wel degelijk behoefte bestaat om je op een manier die je aanspreekt met geloof en alle vragen daar omheen bezig te houden. Daarom hebben we als collega's uit de regio het plan opgevat om het komend voorjaar (maart of april) een kloosterweekend te organiseren voor jongeren (leeftijd globaal zo tussen 18 en 28) over deze thema's. Van vrijdagavond tot zondagmiddag maken we dan een programma waarin we met elkaar verkennen en bespreken wat het christelijk geloof inhoudt, onze vragen daarbij en wat het voor ons dagelijks leven betekent. Met daarnaast natuurlijk de nodige ontspanning en gezelligheid.

Op het ogenblik zijn we aan het inventariseren wie daarvoor belangstelling zou hebben. Concreet is onze vraag: heb je in principe belangstelling voor zo'n weekend? Reageer dan even naar één van ons beiden. Ook als je nog vragen hebt.

ds Dick van der Vaart (0413- 246634, dickenpien@hetnet.nl)

ds Henk Veltkamp (0418-640912 h.veltkamp6@kpnplanet.nl)

Oecumenische viering Johanneskerk

"En, hoe staat het in Veghel met de oecumene?" Als mij dat wordt gevraagd, antwoord ik meestal: heel goed. En leg daarbij dan uit dat je er op twee manieren naar kunt kijken. Niet dat we veel zichtbare eenheid hebben. Een plaatselijke raad van kerken hebben we

bijvoorbeeld niet. Gezamenlijke kerkdiensten: één keer per jaar. Samen brood breken en delen aan de tafel van de Heer: mag niet van de bisschop. Dat is de ene kant. Desondanks onderhouden we, en dat is de andere kant, gelukkig heel goede en hartelijke relaties met elkaar als katholieken, protestanten en de mensen van de Christengemeente. Als leden en voorgangers ontmoeten we elkaar, erkennen en waarderen we elkaar. Een paar keer per jaar hebben we in klein verband een gebedssamenkomst voor Veghel (weer op 17 februari 19.30 uur in onze kerk, komt u ook een keer?) In de vredesweek is er altijd een activiteit samen met de parochies. We hebben mooie uitwisselingscontacten met kerken in Goch (op 16 januari komen ze bij ons in Veghel). En niet te vergeten: als katholieken en protestanten werken we hartelijk samen in heel wat diakonaal werk.

Dat ter inleiding. Nu een uitnodiging. Binnenkort is het weer de Week van gebed voor de eenheid. We (Katholieke, Protestante en Christengemeente) komen samen op **zaterdagavond 23 januari om 19.00 uur in de Johanneskerk** in Zuid. Voorgangers zijn pastor Antoon van der Steen, de heer Frans van der Staak en ds Henk Veltkamp. Het belooft weer een mooie dienst te worden, waarin we ook het één en ander zichtbaar gaan maken.

In dat verband een heel praktische vraag: ik zou bij ons aandeel in de dienst graag een **wereldbol** willen gebruiken, maar die heb ik niet. Zou ik van iemand zo'n globe op standaard, met of zonder verlichting, kunnen lenen?

ds Henk Veltkamp