
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(februari / maart 2010)
41^e jaargang, nummer 2

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 29 maart 2010
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 13 maart 2010
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen : zie laatste pagina

UDEN

zo.	28 febr.	10.00 u.	ds. D.R. van der Vaart 2^e Lijdenszondag	<i>tienerdienst</i>
zo.	07 mrt.	10.00 u.	ds. D.R. van der Vaart 3^e Lijdenszondag	gezamenlijke dienst
zo.	14 mrt.	10.00 u.	ds. D.R. van der vaart 4^e Lijdenszondag	<i>tienerdienst</i>
zo.	21 mrt.	10.00 u.	ds. J. Smit (Heemstede) 5^e Lijdenszondag	
zo.	28 mrt.	10.00 u.	ds. H.J. Veltkamp Palmzondag	<i>tienerdienst</i>

VEGHEL

zo.	28 febr.	10.00 u.	dhr. W.G. Flach (Gorinchem) 2^e Lijdenszondag	
zo.	07 mrt.	10.00 u.	gezamenlijke dienst in Uden	
zo.	14 mrt.	10.00 u.	ds. H.J. Veltkamp 4^e Lijdenszondag	
zo.	21 mrt.	10.00 u.	ds. D.R. van der Vaart 5^e Lijdenszondag	
zo.	28 mrt.	10.00 u.	mw. H. van Beusekom Palmzondag	



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

Bij de kerkdiensten

Als u dit Klankbord ontvangt zijn we in de kerk begonnen aan de voorbereidingstijd van veertig dagen voor Pasen. Elders in dit nummer schrijft diaken Cora Schuiling daar het één en ander over.

Zondag 21 februari, de eerste zondag in deze veertig dagen, mogen we Benthe dopen, dochter van Coen en Linda Kuijpers, en zusje van Sterre en Veerle. We nemen afscheid van mevr. Heleen Nijpels als ouderling met bijzondere opdracht. En we kijken naar het hongerdoek (zie het artikel van Cora Schuiling).

Elke zondag in deze zes weken voor Pasen wordt weer een ander stukje van het hongerdoek uitgelegd. Op 28 februari is de heer W.G. Flach uit Gorinchem onze voorganger. De week daarop, zondag 7 maart, hebben we weer de maandelijkse gezamenlijke dienst, ditmaal in Uden, waar ds Dick van der Vaart voorgaat. Op 14 maart ben ik weer uw voorganger in Veghel. In de preek is dan het thema "Jezus' laatste week in Jeruzalem" waar we daarna drie dinsdagavonden (op 16, 23 en 30 maart) met wie dat wil dieper op ingaan (zie elders in dit nummer). Op 21 maart is ds Dick van der Vaart onze voorganger, en op Palmzondag, 28 maart, mevrouw Hanneke van Beusekom.
ds Henk Veltkamp

Ontmoetingsgroep jong-volwassenen

Er kwam heel wat aan de orde in ons groepje, op 14 januari bijeen bij Marco en Leonie. We hadden huiswerk meegekregen: van een

paar Bijbelgedeelten zouden we uitzoeken wie daar nu precies aan het woord is, wat er gezegd wordt, waarom en aan welk adres. Maar

voor we daar aan toe kwamen bleken daar nog heel wat vragen vóór te liggen, die allemaal te maken hebben met de kernvraag: hóe lees je de Bijbel? We zetten ons gesprek voort op 3 maart, thuis bij Saskia en Edwin.. En op zondag 21 februari zien we elkaar zoveel mogelijk weer in en na de kerkdienst. Meer weten? Neem contact met mij op: ds Henk Veltkamp

Seniorenmiddag met bijzondere film

We beginnen deze keer, op 23 februari, een half uur eerder, om 13.30 uur, en gaan door 16.30 uur. Dat komt door het bijzondere programma. We zien de veel geroemde tekenfilm Persepolis van Marjane Satrapi en Vincent Parranaud, die speelt in Iran, en laat zien hoe het leven daar is onder het streng islamitische bewind.

In de film zien we hoe de hoofdpersoon Marjane als negenjarige de overgang meemaakt van de vrijheid onder de Sjah naar de onderdrukking daarna. De Ayatollahs maken van Iran een Islamitische staat waarbij vooral voor de vrouwen de vrijheden drastisch aan banden worden gelegd. Om te ontkomen aan deze sociale terreur wordt ze door haar ouders naar Oostenrijk gestuurd, maar later besluit ze toch terug te gaan naar haar land.

Deze bijzondere film wordt kort voor ons ingeleid door mevrouw Thile de Visser of mevrouw Tineke Winters van de Veghelse *Kunstgroep De Compagnie*.

In de pauze krijgen we een kopje Iraanse thee met lekkers aangeboden, en na afloop zal mevrouw Parvené Groothuizen, huisarts en Iraanse van afkomst, onze vragen beantwoorden.

Dinsdag 23 februari 2010 van 13.30 tot 16.30 uur, in De Schakel, achter de Protestantse Kerk, Hoofdstraat 53 te Veghel.

Op deze Veghelse middag zijn Udenaren vanzelfsprekend welkom. Ook wie zichzelf nog niet als *senior* beschouwt maar zich door het thema voelt aangesproken, kom! Informatie bij Gerrie van Andel, tel. 350239 of ds Henk Veltkamp.

Die laatste week in Jeruzalem

Ter voorbereiding op de stille week en Pasen gaan we drie avonden met elkaar de desbetreffende passages uit het evangelie naar Marcus lezen en bespreken. Als enige van de vier evangelisten staat Marcus namelijk stil bij elk van de acht dagen in die bijzondere week, vanaf Palmzondag tot paaszondag. Daarbij zal ik steeds het één en ander vertellen uit een boek van twee Amerikaanse theologen, Marcus Borg en John Dominic Crossan, "The last week in Jerusalem". Ook bekijken we met elkaar fragmenten uit de BBC-dramaproductie "The Passion" uit 2008 (in Nederland uitgezonden door de NCRV)

Drie dinsdagavonden: **16, 23 en 30 maart 2010** steeds van 20 tot 22 uur in De Schakel in Veghel.

Aanmelding en informatie bij ds. Henk Veltkamp, tel. 0418-640912, h.veltkamp6@kpnplanet.nl

Op glad ijs

Heerlijk schaatsen was het, op de Paddengracht in Zaltbommel. Vorig jaar januari had ik met mijn dochter zo'n fantastische Molentocht geschaatst in de Alblasserwaard.



Wie weet zou dat dit jaar wel weer kunnen, dus begon ik alvast met rondjes op de gracht. Jammer genoeg brak ik bij een ongelukkige val mijn linker pols. Na twee weken gips werd er weer een foto gemaakt. Het bleek niet goed te zitten, dus stelde

de chirurg een operatie voor. Dat leek mij een goed idee. Met aandacht heb ik zijn gepeuter met een plaatje en schroeven liggen bekijken. Een week daarna kon ik al aan het werk bij de fysiotherapeut.

Een dominee met één hand kan gewoon z'n werk doen (zeker als-ie rechts is en z'n linkerpols breekt). Een enkeling dacht dat een éénhandig gegeven zegen maar vijftig procent zou zijn, maar dat is gelukkig niet zo. Het lastigste was eigenlijk nog dat ik niet mocht autorijden. Maar gelukkig rijden er treinen (naar den Bosch of Oss) en bussen (naar Veghel of Uden). Of ik kreeg 's avonds laat nog een lift naar huis aangeboden. Die bussen kosten wel wat tijd, maar ze zijn spotgoedkoop: ik ontdekte dat je met een Brabantse strippenkaart voor zestig eurocent helemaal van Den Bosch naar Veghel of Uden reist (en voor wie 65 is nog maar dertig cent!)

Vanochtend, 8 februari, mat de fysiotherapeut weer de kracht in mijn linkerhand en ziedaar, die was weer voldoende om verantwoord te kunnen autorijden. Dank aan allen die zo hartelijk met mijn lot- en polsgevallen meeleeften! En mijn schaatsen ga ik nu maar op Marktplaats zetten.
ds Henk Veltkamp

Geloofsweekend 18+

Zoals in het vorige nummer al aangekondigd: met een paar collega's uit de regio werken we aan een kloosterweekend voor jongeren (leeftijd globaal zo tussen 18 en 28), dit voorjaar. Van vrijdagavond tot zondagmiddag maken we dan een programma waarin we met elkaar verkennen en bespreken wat het christelijk geloof inhoudt, onze vragen daarbij en wat het voor ons dagelijks leven betekent. Met daarnaast natuurlijk de nodige ontspanning en gezelligheid. Vier belangstellenden uit Veghel en Uden hebben we al, maar er zijn er vast nog wel meer. In principe belangstelling? Of vragen? Reageer dan even naar ds Dick van der Vaart of ds Henk Veltkamp.



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

In mijn studieverlof heb ik onder andere Etty Hillesum bestudeerd. Ik dacht dat iedereen haar wel kende maar onlangs ontdekte ik dat dit niet het geval is. Dat is jammer omdat zij ons vandaag kan helpen ons geloof te verwoorden en te beleven. We leven in een tijd waarin vele mensen niet het gevoel en het idee hebben dat hun wijze van geloven verwoord wordt door de leerstellingen uit de traditie. Tegelijkertijd leeft er in velen, dankzij diezelfde "leerstellige" traditie wel het gevoel dat het ten diepste goed zal komen met de wereld en de mensheid, voelen ze in zichzelf een onberedeneerde, ongefundeerde maar wel heel reële hoop en weten ze zichzelf ten diepste bemind. Wat een kostbaar geschenk is ons hierin door onze ouders overgeleverd! Velen koesteren deze gevoelens van geloof, hoop en liefde maar zoeken naar nieuwe woorden waarin ze kunnen worden bewaard en doorgegeven als kostbare olie in een kruik.

Etty Hillesum is m.i. een tijdgenote die het hart van ons geloof op een wijze verwoordt waarin wij ons kunnen vinden. Zij was een Joodse vrouw die in de tweede wereldoorlog onder druk van de omstandigheden een diepgaand proces van geestelijke omvorming doorgemaakt heeft en ondanks alle ellende spiritueel tot bloei gekomen is. In 1943 werd ze in Auschwitz vermoord. Dankzij de dagboeken die ze bijhield kunnen we een beeld krijgen van de ontwikkeling die ze doormaakte. De titels van de boeken waarin haar dagboeken uitgegeven zijn luiden:

"Het verstoorde leven", "Het denkend hart van de barak." en "In duizend zoete armen".

Hieronder een fragment.

“Je hebt me zo rijk gemaakt, mijn God, laat me ook met volle handen uit mogen delen. Mijn leven is geworden tot één ononderbroken samenspraak met jou, mijn God, één grote samenspraak. Wanneer ik sta, in een hoekje van het kamp, mijn voeten geplant op jouw aarde, het gezicht verheven naar jouw hemel, dan lopen me soms de tranen over het gezicht, geboren uit een innerlijke bewogenheid en dankbaarheid, die zich een uitweg zoekt. Ook 's avonds, wanneer ik in m'n bed lig en rust in jou, mijn God, lopen me soms de dankbaarheidstranen over het gezicht en dat is dan mijn gebed.....Ik vecht niet met jou, mijn God, mijn leven is één grote samenspraak met jou. Misschien zal ik nooit een groot kunstenaars worden, wat ik toch eigenlijk wil, maar ik ben al te zeer geborgen in jou, mijn God. Ik zou soms wel kleine wijsheden willen etsen en vibrerende verhaaltjes, maar ik kom altijd weer direct terecht bij één en hetzelfde woord: God, en dat omvat alles en dan hoef ik al het andere niet meer te zeggen. En al mijn scheppingskracht zet zich om in innerlijke samenspraken met jou, de golfslag van mijn hart is breder geworden en bewegener en rustiger tegelijkertijd en het is mij of mijn innerlijke rijkdom steeds groter wordt. “

Dienst van kerk en samenleving

De dienst van kerk en samenleving waarin de heer Oorthuizen onze gast was, werd door velen positief gewaardeerd. Men zegt wel dat het evangelie een goudstaaf is die om bruikbaar te kunnen zijn in het dagelijks leven omgezet moet worden in muntstukken. In een dienst van kerk en samenleving proberen we munt te slaan uit het evangelie. Inmiddels zoeken Ron Crone en ik een tweede gast voor een dienst in maart. Binnenkort hoort u hier meer van.

Huiskameravonden

Op het moment van verschijnen van dit Klankbord zal de eerste huiskamerontmoeting in Uden al hebben plaatsgevonden en zullen er nog drie volgen: op 4, 10 en 17 maart. We kijken naar en praten

over een interview met de bekend Engelse schrijfster Karen Armstrong . Ze is van mening dat het in alle wereldreligies in de kern draait om compassie.

Mocht u zich nog niet opgegeven hebben en toch geïnteresseerd zijn, bel dan even met ondergetekende, dan zoeken we een plaatsje voor u.

Vriendelijke groet,
Ds. Dick van der Vaart

VASTENTIJD OF VEERTIGDAGENTIJD

Binnenkort begint de vastentijd oftewel veertigdagentijd, beginnend met Aswoensdag, eindigend met Pasen. Zoals bekend wil vasten zeggen het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken. In het christendom wordt er traditioneel niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode, waardoor je i.p.v. 46 dagen op 40 dagen uitkomt. Wij kennen de Veertigdagentijd of Quadragesima vooral als een periode ter voorbereiding op het Paasfeest; een periode van inkeer en bezinning. Ook: ergens vanaf zien, je iets onthouden. Je bezint je bijvoorbeeld op de ongelijke verdeling van rijkdom en armoede. Zoals Jezus mee leed met de mensen in zijn tijd, kunnen wij in de

vastentijd mee lijden met de mensen in onze tijd. Vasten kan ook zijn: ietsje méér doen, een schepje er bovenop doen, ten gunste van de mensen die het echt nodig hebben.

Onze kerk neemt deel aan KerkinActie, waarin iedere week een project centraal staat, dat ons oproept in beweging te komen, om mensen in nood te helpen. Pasen leert ons dat we het niet alleen bij bezinning moeten laten! Opstaan voor een betere wereld, met de overtuiging dat het mogelijk is om het verschil te maken tussen kansarm en kansrijk, tussen onrecht en recht, tussen gebrokenheid en heelheid. Vaak tegen alle verwachtingen en vooroordelen in.

Wij willen in Veghel in deze veertigdagentijd ook aandacht besteden aan het zgn. "hongerdoek". Enkelen van u zullen zich dit hongerdoek misschien herinneren, omdat wij in het verleden op initiatief van de toenmalige ZWO meededen aan de officiële kerkelijke Vastenactie. Deze Vastenactie heeft altijd als motto: Solidariteit leidt tot een betere wereld, waarin ook de allerarmsten ongeacht sekse, ras, religie of overtuiging kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Met een 100-tal projecten wil Vastenactie andere volkeren overal ter wereld de hand reiken.

Wij zullen in Veghel aan de hand van het hongerdoek de situatie van de schepping in deze tijd belichten. Thema is dit jaar: "Behoud de schepping, opdat allen kunnen leven", het hongerdoek is gemaakt door Tony Emekwa Nwachukwu, een kunstenaar uit Nigeria. We zullen het doek verkennen en onderzoeken wat de beelden voor onszelf nu kunnen betekenen. Welke inzichten worden ons aangereikt? Worden we erdoor geïnspireerd om een zinvolle invulling te geven aan de veertig dagen vóór Pasen?

Meer informatie over de Vastenactie kunt u vinden op de website www.vastenactie.nl.

Cora Schuiling, diaken

Jongerenreis naar Taizé

"Daar kun je gewoon over God praten, niemand die dat raar vindt!" Dat zeiden Lotte en Renske vorig jaar, toen ik hen voor het Klankbord interviewde over hun Taizé-reis. Het is goed bevallen want dit jaar, in de mei-vakantie, gaan ze weer mee. Het Franse plaatsje Taizé is een begrip geworden door de internationale jongerenweken die er gehouden worden.

Ik vroeg Lotte en Renske ook: "Hoe ziet het programma eruit in zo'n week?"

Ze vertelden: "Na het ontbijt kom je allemaal samen in die grote kerk. Daarna ga je met je eigen groepje aan de slag. Allemaal groepjes van acht leeftijdgenoten, bij ons tussen vijftien en zeventien, uit verschillende landen. Niemand spreekt goed Engels, maar dat geeft niet. We begrepen elkaar toch wel. Bloemkool-Engels noemden we dat. Niemand lacht je uit als je er niet goed uit komt. Je praat over vragen die de broeders je voor die dag meegeven. Uit de Bijbel. Maar ook over jezelf. Na een paar dagen weet je heel veel van elkaar. Je gaat elkaar echt vertrouwen."

Ben je 15 jaar of ouder en lijkt zo'n week je wel wat? Ook dit jaar gaat er weer een groepje jongeren, katholiek en protestant, uit Veghel, Heeswijk-Dinther en Uden naar Taizé. Vertrek zondag 2 mei, terug zondag 9 mei. Voor de hele week inclusief de reis betaal je € 200,- Je kunt je nog aanmelden: bel 0413-363115 en vraag naar Antoon van der Steen, pastoraal werker van de parochies in Veghel. Je kunt ook ds Dick van der Vaart bellen of mailen of mij: ds Henk Veltkamp.

Ontmoeting met zusterkerken uit Goch

Daar waren ze weer: drie auto's vol bezoekers uit Goch, Duitsland, aan onze Veghelse kerken, op zaterdag 16 januari. We kregen het kerkblad

uit Goch met een verslag daarvan, geschreven door trouwe bezoeker Peter Rössler, waar we een paar stukjes in vertaling uit citeren.

“Ons thema voor deze dag was: Heiligen in katholieke en protestantse traditie. Ds Henk Veltkamp leidde het thema in. Hij was inmiddels ervaringsdeskundige want na een confrontatie met de IJsheiligen zat zijn linkerpols in het gips. Heiligen, legde hij ons uit, vind je heus niet alleen bij katholieken. In Lutherse kerken kun je een beeld van Luther aantreffen, en Calvinisten vierden vorig jaar de 500^e verjaardag van Calvijn. En bovendien omvat ons woordje *heilig* heel wat: van heilige huisjes via heilige koeien tot heilige boontjes.

In de Bijbel wordt heel duidelijk dat alleen God heilig is. En in afgeleide zin: wat aan God gewijd is. Zoals mensen. Doorgaans heel gewone mensen. Paulus adresseert zijn brieven ‘aan de heiligen in Korinthe.’ Ds Veltkamp: Stel dat de post in Goch een brief moet bezorgen, geadresseerd ‘aan de heiligen in Goch’ – of in Veghel ‘aan de heiligen in Veghel’ – waar zou die dan terecht komen?

In groepjes van vijf, drie uit Veghel, twee uit Goch, hadden we boeiende gesprekken met elkaar over vragen als: Wie of wat is ons heilig? Wanneer en waar ervaren wij iets van ‘het heilige’? Wie zijn voor u heilige mensen?

Na de lunch vertrokken we naar het Damiaan-centrum in Olland. We zagen daar de film over het leven van de Vlaamse pater Damiaan (Jozef de Veuster) die zijn leven deelde met lepralijders op het Hawaii-eiland Molokai, en die vorig jaar heilig verklaard werd.

Na een afsluitend meditatie moment vertrokken we, na een mooie en boeiende dag, terug naar Goch.”

Pinksteren in Tsjechië?

Vele jaren onderhielden we als protestantse kerk van Veghel hartelijke betrekkingen met twee zusterkerken: een Tjechische gemeente in

Benesov (een eindje ten zuiden van Praag) en een Poolse in Czechowicze. De afgelopen jaren zijn die op een laag pitje komen te staan. Als kerkenraad vonden we dat wij onze schaarse menskracht eerst in het samengaan met Uden moesten investeren. Dat hebben we hun toen ook meegedeeld.

De Tjechen en Polen hebben wel contact met elkaar gehouden. Met kerst kregen we een mooie kaart met veel handtekeningen van kerkleden van ds Tomas Trusina uit Tsjechië. En nu ontvingen we een hartelijke uitnodiging om met Pinksteren met zo’n zes tot acht gemeenteleden naar Benesov te komen. Hetzelfde aantal gasten komt dan ook uit Czechowicze, Polen, naar Tsjechië.

Vandaar dus onze vraag: wie van ons voelen ervoor om met Pinksteren aan deze ontmoeting in Tsjechië deel te nemen?

Tijd: 21 – 24 mei (vrijdag voor Pinksteren – tweede pinksterdag).

Programma: Gezamenlijke ontmoeting en gesprekken, excursies in de omgeving, met als hoogtepunt een gezamenlijke Pinksterviering met Avondmaal.

Onderdak: bij gemeenteleden thuis, jongeren samen in de pastorie.

Afstand: zo’n dikke 900 km, grotendeels autosnelweg.

Zou het lukken met één of twee auto’s te gaan? Wie zou er in principe voor voelen? Meld dat even aan onze scriba, mevrouw Lies Oosten, of aan mij, ds Henk Veltkamp

PS En inmiddels zijn we hier één, dus natuurlijk zijn belangstellenden uit Uden ook zeer welkom!

Verslag kerkenraadsvergadering Veghel, 26 januari 2010.

-
- Door de diaconie zijn rond Kerst 226 pakketten rondgebracht in Veghel, waarvan er 170 waren ingekocht.
 - De mensen van de pastorale raad hebben onder de ouderen de kalenders verspreid.
 - Mevrouw Schuiling bezocht in de Johanneskerk de avond waarop de Vastenactie werd gepresenteerd. U hoort er meer over.
 - Er werd een collecte voor Haiti gehouden. De opbrengst van € 340,00 is door de diaconie afgerond naar € 500,00.
 - Op 11 februari a.s. start de cursus rouwbegeleiding. Er zijn 7 deelnemers uit Veghel en 6 uit Uden. De cursus bevat 4 bijeenkomsten en wordt geleid door Mevrouw Van Stratum, ds. Veltkamp en ds. v.d.Vaart.
 - Verder hebben we ruim de tijd genomen om ons verder te bezinnen over het één gemeente worden met Uden. We stelden ons de vraag wat ons dierbaar is binnen onze gemeente, wat we willen behouden, waar we aan gehecht zijn. We realiseren ons dat het voor iedereen even "wennen" zal worden. Ook het samenwerken binnen de kerkgroepen zal van iedereen een zekere flexibiliteit vragen.
 - Tenslotte is de gezamenlijke dienst van zondag 7 maart weer in Uden. Dan willen we weer een beroep op u doen om mensen zonder vervoer een lift aan te bieden

Lies Oosten-Bouman (scriba).

Uit de wijkkerkenraad Uden

Het laatste stukje met informatie uit de kerkenraadsvergadering dateert alweer uit november/december 2009. Sindsdien heeft de wijkkerkenraad twee keer vergaderd. In de vergadering van november hebben we onder andere gesproken over een gedeelte uit het studieverlag van ds. Dick van de Vaart. Hij doet daarin een aantal binnenkerkelijke aanbevelingen die zouden leiden tot 'de

inwijding van elkaar in het mysterie van het bestaan, de relatie met God en de dienst aan de gemeenschap'.

We besloten om daarmee een begin te maken tijdens de kerkenraadsvergaderingen. In het vervolg zullen we de vergaderingen beginnen met het lezen van een bijbelgedeelte of ander stukje dat door één van de kerkenraadsleden is uitgekozen. Daarna wisselen kort van gedachten over dit bijbelgedeelte . Daarna volgt het puntje 'persoonlijk', waarbij we elkaar iets vertellen over onze persoonlijke situatie. De verwachting is dat dit een positieve bijdrage zal leveren aan de vergadering en de onderlinge band zal verstevigen.

In de decembervergadering heeft Kees Nickel afscheid genomen. Naast zijn ambt van diaken heeft hij zich de afgelopen maanden beziggehouden met de mogelijkheden van het gebruik van een beamer. Hij was dan ook verheugd nog te kunnen melden dat er voor onze kerk een beamer is aangeschaft. Tijdens de Kerstnachtdienst is de nieuwe beamer gebruikt en dat heeft er mede voor gezorgd dat deze dienst bijzonder sfeervol was. Zowel de Kerstnachtdienst als de dienst op 1^e kerstdag werden kort geëvalueerd tijdens de vergadering in januari. Vanuit de kerkenraad kwam veel waardering voor de fijne diensten. Met name werd genoemd de inbreng van de jeugd tijdens de kerstnachtdienst, de prachtige versiering, het indrukwekkende toneelspel van Dettie Goverde en de muziek. In elke kerkenraadsvergadering staat de samenwerking tussen Uden en Veghel op de agenda.

De taakgroepen en commissies uit beide gemeenten zijn inmiddels al volop met elkaar in gesprek. Gezamenlijke plannen krijgen al wat vorm. Ook de beide wijkkerkenraden gaan nog voor de zomervakantie twee keer samen vergaderingen.

De gezamenlijke kerkdiensten, die afwisselend in Uden en Veghel, gehouden worden op de eerste zondagen van de maand zijn ook reeds gestart. De hoop is dat deze diensten over en weer goed bezocht zullen worden, zodat het gevoel dat Uden en Veghel één

gemeente zijn snel heel vertrouwd zal zijn.

U wordt op diverse manieren herinnerd aan deze diensten.

Tijdens de januarivergadering kregen we bezoek van Aart Floor. Hij maakt namens onze gemeente deel uit van een commissie die nadenkt over de rol van de kerk (protestants en katholiek) bij een ramp. De gemeente Uden heeft een protocol dat bij rampen ingezet wordt. U kunt zich voorstellen dat bij een ramp mensen in religieuze nood komen. Dan is het goed dat men een beroep kan doen op de professionele medewerkers van de kerken.

Ook waren Albert Verver en Dirk Schoenmaker op bezoek om iets te vertellen over het werk van de talentenbank. De kerkenraad kreeg een overzicht van de activiteiten van de talentenbank. Daaruit bleek dat bepaalde delen van het werk goede resultaten opleveren, maar dat andere minder succesvol zijn.

Besloten werd om formeel te stoppen met de talentenbank. Enkele taken van de talentenbank zullen worden voortgezet. Nieuwe gemeenteleden die tijdens het eerste kennismakingsbezoek hebben aangegeven dat ze iets willen doen binnen de gemeente zullen ook in de toekomst door iemand van de talentenbank bezocht worden voor een nader gesprek. Tijdens dit 'interview' zal getracht worden iemands talenten op te sporen, zodat hij of zij ingezet kan worden bij een taakgroep of commissie waar zijn of haar talenten het meest tot hun recht komen.

Na de pauze gaven, zoals gebruikelijk, de vertegenwoordigers van de taakgroepen kort een overzicht van de lopende zaken binnen zijn of haar groep. Het is elke keer weer verrassend te horen hoeveel er gebeurt binnen onze gemeente.

In maart komt de wijkkerkenraad Uden weer bijeen, en dat zou wel eens de laatste vergadering in de Udense samenstelling kunnen zijn. Daarna zal ook de kerkenraad in Uden/Veghel-verband verder gaan. Maar ook dan zullen wij u informeren uit de vergaderingen van de kerkenraad.

Edith Verver, scriba

Van Zij-taart naar Wij-bosch

Omdat ik de afgelopen maand nogal wat per openbaar vervoer door Brabant gereisd heb (zie elders in dit nummer) viel mij ook weer onze

rijkdom aan plaatsnamen op. Dus toen ik iets over *hier* en *daar* wilde schrijven, over *zij* en *wij*, viel mij dit opschrift in.

De meeste keren dat ik in de bus zat ging ik natuurlijk naar Veghel en Uden. Ben je in Uden, dan ben je *hier*, en is Veghel *dáár*. Ben je daarentegen in Veghel, dan is het precies omgekeerd.

Hoor je bij Veghel, dan ben je samen met andere Veghelaren *wij*, en zijn die in Uden *zij*. Hoor je bij Uden, dan is het precies omgekeerd.

Handige woordjes op zich: *hier*, *daar*, *wij*, *zij*. Maar soms ook knap lastig. Kijk nou eens naar ons (en dan bedoel ik niet een half, maar het hele *ons*). We worden als protestanten van Uden en Veghel één kerk. Vanaf medio dit jaar één kerkenraad. Vanaf medio volgend jaar één predikant. Elke eerste zondag van de maand nu al één gezamenlijke kerkdienst. Samen, met elkaar. Of toch nog een optelsom van *wij hier* en *zij daar*?

Toegegeven, het is niet allemaal hetzelfde. Gelukkig ook maar: elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, ook in de kerk, en die moet je niet dwingen tot koekoek-één-zang. Protestants Veghel en protestants Uden hebben elk hun eigen geschiedenis. De één is oud, met wortels tot in 1648, de ander is een stuk jonger, van de twintigste eeuw. De oudste is klein, de jongste groot. Ze hebben ook elk van beide hun eigen manier van doen, hun eigen kleur en geur, kortom die moeilijk te definiëren maar haarfijn aanvoelde verschillen die we doorgaans samenvatten als 'cultuur'.

En uiteraard zijn we allemaal van goede wil. Want we weten maar al te goed dat we samen meer toekomst hebben, sterker staan als we samen gaan. We proberen dat ook oprecht. En toch valt soms zomaar weer dat *zij* en *wij*, dat *hier* en *daar*.

Kerkbouwer Paulus wist daar ook al van. Dat mensen, óók in de kerk, het liefst hun eigen (nest)geur ruiken. Behoeftte hebben aan herkenbaarheid. Gehechtheid aan hoe het *hier* gaat, zoals *wij* dat *hier* met elkaar gewend zijn, en dat is toch anders dan zoals *zij* het

daar doen. "Ik ben van Paulus," riep in die tijd de één. "Maar ik ben van Apollos," antwoordde de ander dan. "Hou toch op," schrijft Paulus hun. "Weten jullie dan niet dat wij allemaal van Christus zijn?"

En hij vertelde een gelijkenis die hij speciaal daarvoor bedacht had. Dat we in de kerk met elkaar één lichaam zijn, met allerlei verschillende ledematen. De hand is weer heel anders dan de voet. Da's maar goed ook, want wie wil nou een mens zijn met vier voeten en geen handen? Leve de verschillen! Toch – of beter: juist daardoor - horen we allemaal bij één en hetzelfde lichaam. En van één zorg zijn we gelukkig bevrijd. Niemand van ons hoeft het hoofd, de baas, te zijn. Want ons hoofd is Christus.

Als we nu eens elke keer dat we onverhoeds toch nog *zij daar* zeggen in plaats van *wij samen* één euro in een busje zouden doen, dan hebben we volgend jaar ook geen financieel tekort meer.

Jammer eigenlijk dat we in het Nederlands maar één woord voor *wij* hebben. In het Indonesisch heb je er *twéé*. *Kami* betekent: wij hier, in tegenstelling tot *zij* daar. Maar *kita* omvat zowel wij hier en jullie daar *sámen*. Volgens mij is de prijsvraag voor een nieuwe naam voor onze gezamenlijke kerk nog niet gewonnen. *Kitakerk* dan maar?

ds Henk Veltkamp

Diaconie

Met veel giften die wij ontvingen tijdens de dienst van Dankdag voor gewas op 8 november 2009 hebben we met kerst veel mensen kunnen verrassen.

Ook heeft een gemeentelid voor dit doel nog extra € 100,00 overgemaakt aan de diaconie. Tevens ontving ik € 50,00 van een van onze leden om anoniem iemand te overhandigen.

Onze samenwerking met de RK kerken van Veghel, de hulpdienst diaconie, heeft ertoe geleid dat we 225 kerstpakketten in Veghel uit hebben kunnen reiken aan personen die dit heel goed konden

gebruiken. We hebben 40 pakketten ontvangen en de rest zelf ingekocht. In de gemeente Uden zijn door de Rotary Club pakketten via de diaconie verstrekt.

Onze hartelijke dank gaat uit naar een ieder die dit heeft mogelijk gemaakt.

Niek Müller

Werelddiaconaat in de praktijk

Vanuit de diaconie wordt geregeld geld overgemaakt naar organisaties voor goede doelen. Als diaken wil ik nu eens met eigen ogen zien, hoe het ingezamelde geld besteed wordt. Omdat ik wil ervaren hoe het is om onder andere, minder goede omstandigheden te leven en iets tastbaars te doen, ga ik deze zomer een maand naar Mombasa in Kenia (Afrika). In twee weeshuizen O.B.C. (Onesimus Boys Centre) en D.C.C. (Dickson Children Centre) zal ik dan als vrijwilligster meedraaien.

Het Keniaans-Nederlandse echtpaar Matheka en Ria Munyasya is de oprichter en leider van de projecten in Kenia. Tijdens een stammenopstand is de vader van Matheka omgekomen.

Hier ontstond bij Matheka de wens om een kindertehuis te beginnen, teneinde kinderen te helpen die ook hun ouders hebben verloren. Het weeshuis draagt de naam van Matheka's vader: Dickson Children Centre. De passie van Ria en Matheka is altijd geweest om mensen in Afrika te helpen en hen over God en de Bijbel te vertellen.

Op 14 december 2006 is de Shoulder 2 Shoulder Foundation opgericht met als doel het financieel ondersteunen van projecten in Mombasa gericht op het verzorgen van huisvesting, onderwijs en

medische zorg voor kwetsbare jongeren, die deze anders niet zouden krijgen.

Het echtpaar Munyasya trekt zich het lot van deze kinderen aan en leidt projecten gericht op het helpen van deze groep.

In augustus 2004 hebben zij het weeshuis Dickson Children Centre opgericht. In juli 2005 kwam daar het Onesimus Boys Centre bij dat zich bezighoudt met rehabilitatie van straatjongens. Omdat structurele financiële steun op lange termijn voor beide tehuizen ontbreekt, werd dus speciaal de stichting Shoulder 2 Shoulder Foundation opgericht. Kennissen van het echtpaar Munyasya, die zich betrokken voelen bij de projecten, vormen het bestuur van deze stichting. De missie van stichting Shoulder 2 Shoulder Foundation is: *Samen werken aan het sociaal, emotioneel en spiritueel welzijn van wezen en straatkinderen in Mombasa*. Voor meer informatie over de stichting zie de site www.s2sfoundation.org.

Voor de beide weeshuizen wil ik geld en goederen inzamelen. Bij mijn reis naar Mombasa zal ik de goederen zelf meenemen. Voor het geld is een speciale rekening geopend waarop u, geheel vrijblijvend, uw bijdrage kunt storten.

Het geld neem ik in Mombasa op en daar overleg ik met de organisatie hoe geld en goederen het beste ten goede van de kinderen kunnen komen.

Als u geld wilt doneren, kan dat op **rekeningnummer 45.15.29.162 ABN Amro Bank te Uden** ten name van Nanda Michielsen. Ik garandeer dat elke euro die op deze rekening wordt gestort voor

100% ten goede komt aan de kinderen in de weeshuizen in Mombasa.

U kunt ook helpen door goederen te geven die ik meeneem naar Mombasa.. De kosten van het vervoer betaal ik zelf. Waarschijnlijk kan ik twee volle koffers met goederen meenemen, waarvan S2S Foundation heeft aangegeven dat deze zeer welkom zijn. U kunt de goederen aan mij geven en ik zorg dat deze in Kenia komen.

Het verlanglijstje:

- onderbroeken voor de meisjes vanaf 5 jaar.
- onderbroeken voor de jongens van 3 tot 10 jaar.
- boxer shorts voor jongens vanaf 12 jaar (DCC + OBC)
- gekleurde handdoeken (graag verschillende kleuren OBC + DCC)

-
- washandjes verschillende kleuren
 - hoeslakens voor 1 pers. bedden, middelblauw voor DCC (tussen licht- en donkerblauw in) en gekleurd voor OBC
 - stevige schooltassen - puntenslijpers - gummetjes - HB potloden
 - goede pennen - ballonnen - voetballen
 - t-shirts + korte broeken voor jongens van 3 - 5 jaar
 - t-shirts voor de DCC boys vanaf 12 jaar en OBC boys
 - korte broeken (vanaf 12 jaar)
 - spellen (bijv. "Mens erger je niet", puzzels (niet meer dan 100 stukjes) - memoryspel voor jongens - knutselspullen voor OBC

De tekst uit Matteus 19 : 16 t/m 30 heeft mij geïnspireerd tot het bieden van deze hulp. Ik hoop dat deze tekst u ook inspireert om mij te helpen. Na mijn reis zal ik mijn ervaringen met u delen door middel van een stukje in het Klankbord

Met vriendelijke groet,

Nanda Michielsen-de Wilde
diaken

Berichtenservice website gestart!

Per 1 februari starten we met een email berichtenservice van de website van onze gemeente (www.sowkerk-uv.nl). Alle gemeenteleden die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen dan regelmatig per email belangrijke berichten over de activiteiten in de gemeente, nieuwsfeiten of mededelingen.

Hiermee haken we aan bij het groeiend gebruik van elektronische communicatiemiddelen, ook onder onze gemeenteleden. Op verzoek van de kerkenraad zullen er bijvoorbeeld mededelingen worden gedaan over de eerstvolgende kerkdiensten, of andere oproepen.

Later gaan we iets van een nieuwsbrief maken, of gewoon de gemeenteleden attenderen op nieuwe info op de website.

Onze webmaster, Herman Visser, heeft de aanpassingen op de website gemaakt en ondergetekende is een adressenbestand aan het opbouwen. We zijn eind januari 'live' gegaan met de uitnodiging zich aan te melden. Binnen 24 uur hadden ruim 60 mensen dit gedaan!

Wilt u ook emailberichten van uw kerk ontvangen? Meld u zich dan aan op de Contact pagina van de website, www.sowkerk-uv.nl.

Albert Verver,
email: albert.verver@sowkerk-uv.nl

Aanzet start rouwverwerkingsgroep

Als je partner je ontvalt verkeer je de eerste tijd in een soort roes. Je functioneert misschien zelfs wel op de automatische piloot. Je regelt de zaken die geregeld moeten worden en hebt het idee dat het allemaal niet waar is. Dan beseft je dat het voor altijd is. Allerlei gevoelens bestormen je: wanhoop, boosheid, verdriet, schuld, machteloosheid, eenzaamheid, een leegte. Je reageert instinctief: je doet helemaal niks meer of je verliest je in je werk. Je gaat helemaal op in de herinnering of je zegt dat het allemaal wel meevalt.

Je omgeving is er vaak sneller klaar mee. Want 'het leven gaat door' en 'de tijd heelt alle wonden'. Makkelijk gezegd. Je stoort je er wellicht aan. Het gevaar bestaat dat je niet meer goed met je omgeving communiceert en dat je in een neerwaartse spiraal terecht

komt. Mogelijk blijven daardoor ook mensen weg. Praten met lotgenoten leert dat je niet alleen staat in je verdriet. Aanzet (stichting voor Algemeen maatschappelijk werk) start maandag 1 maart een rouwverwerkingsgroep waarin u op uw eigen manier leert het verdriet en gemis een plaats te geven. De groep bestaat uit 11 wekelijkse

bijeenkomsten op de maandagochtend van 10 tot 12 uur op het kantoor van Aanzet (De Misse 46, Uden). Er zijn geen kosten aan verbonden. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarna u besluit of u deel wilt nemen aan de groep.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.aanzet.nu

Vakantie in 2010

De protestantse kerk in Nederland heeft een eigen organisatie die vakanties organiseert voor mensen die niet of moeilijk zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Deze vakanties met aandacht vinden plaats in onder meer vakantiehôtel De Werelt in Lunteren en vakantiecentrum F.D.Roosevelthuis in Doorn.

Er zijn vakanties voor bijvoorbeeld een alleenstaande man of vrouw die in een isolement dreigt te raken. Of voor mensen met lichamelijke beperking, een visuele beperking, paren met een thuiswonende dementerende partner. Tijdens hun vakantie worden de gasten begeleid en waar nodig verzorgd door vrijwilligers, onder wie gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden.

Er zijn ook vakanties voor eenoudergezinnen die het vakantiebureau organiseert in samenwerking met YMCA vakanties. Vooral vakanties voor mensen met een smalle beurs.

Wilt u meer informatie, voor uzelf of iemand die u kent, neem dan contact op met Piet van der Wilden, diaken. Tel. 264324.

Ingezonden stukje

Er moet mij iets van het hart. Als organist in onze kerken probeer ik bij te dragen aan een voor alle bezoekers fijne kerkdienst. Met andere woorden: voor de aanvang speel ik rustige muziek, zodat de kerkgangers zich in alle rust kunnen voorbereiden op de kerkdienst, preek, gebeden, lezingen en

gezing. Natuurlijk begrijp ik ook dat als mensen elkaar enige tijd niet gezien of gesproken hebben, zij het een en ander willen uitwisselen. Okay, maar moet dat dan zo luid. Een korte groet, een hoofdknik, een lachje, is dat niet al voldoende. Want na afloop, tijdens de koffie, is er nog tijd genoeg voor de wat langere gesprekken. Het gaat mij er niet om dat ik geen gehoor zou krijgen voor de muziek. Zeker niet. Maar ik heb over deze zaak met diverse gemeenteleden gesproken. En toen bleek mij dat velen juist de rust en de zachte muziek zeer waarderen als start van de zondagse kerkdienst. Wilt u hier eens over nadenken? In Veghel is het over het algemeen anders. Daar gaan mensen die elkaar willen spreken eerst even in de Schakel staan. Daarna lopen ze dan samen de kerk binnen. Kan in Uden toch ook?. We hebben een heel leuke en gezellige wijkzaal.

Nogmaals, denk er eens over na.

Aad Begemann.

