
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(maart/april 2010)
41^e jaargang, nummer 3

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 9 mei 2010
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 24 april 2010
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen : zie laatste pagina

UDEN

- do. 01 april 19.30 u. ds. D.R. van der Vaart **gezamenlijke dienst**
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. zangers o.l.v. Wim van Hoek
- vrij. 02 april 19.30 u. **gezamenlijke dienst in Veghel**
- za. 03 april 22.00 u. ds. D.R. van der Vaart **gezamenlijke dienst**
- zo. 04 april 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart **Pasen**
m.m.v. "Kadanz"
- zo. 11 april 10.00 u. **gezamenlijke dienst in Veghel**
- zo. 18 april 10.00 u. mevrouw S. Floor - Prins
- zo. 25 april 10.00 u. ds. H.J. van der Vaart
(*tienerdienst*)
- zo. 02 mei 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp **gezamenlijke dienst**
Viering Heilig Avondmaal

VEGHEL

- do. 01 april 19.30 u. **gezamenlijke dienst in Uden**
- vrij. 02 april 19.30 u. ds. H.J. Veltkamp **gezamenlijke dienst**
- za. 03 april 22.30 u. **gezamenlijke dienst in Uden**
- zo. 04 april 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
- zo. 11 april 10.00 u. ds. A. Plaatzter **gezamenlijke dienst**
- zo. 18 april 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 25 april 10.00 u. mevrouw L. Oosten – Bouman
- zo. 02 mei 10.00 u. **gezamenlijke dienst in Uden**

Van de redactie

De sneeuwperiode is achter de rug. Als ik goed rondom mij luister, is er niemand rouwig om. We gaan de lente en de zomer tegemoet. Pasen is altijd een goed begin. Onze kerkdiensten krijgen allemaal extra inhoud, al was het maar met het optreden van koren, zangers en musici. Het staat allemaal in dit Klankbord. Maar er is meer. Onze predikanten hebben weer hun best gedaan met lezenswaardige berichten. Bijvoorbeeld de lezing over de schrijfster Marilynne Robinson. Dat een "eenwording" van onze kerkelijke gemeenten van Uden en Veghel langzaam maar zeker verder gaat, is ook al een boeiend onderwerp. Zo ziet u dat ook ons kerkelijk leven, net zoals de natuur in de lente, springlevend is. Wij wensen u veel leesplezier. En mocht u eens iets van u willen laten horen, schroom niet. U kent ons e-mail adres.

Namens de redactie, Aad Begemann.





adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

PASEN

Over een paar weken vieren we het paasfeest nadat wij ons op goede vrijdag het sterven van Christus herinnerd hebben. Het is het grootste

feest van de kerk en niet alleen van de kerk maar van de mensheid en van de wereld want wat gevierd wordt gaat niet alleen de kerk aan maar de hele mensheid en de wereld en alles wat daarop leeft. Dood en opstanding storen zich niet aan grenzen tussen volkeren en religies en trekken zich niets aan van het onderscheid gelovig/niet-gelovig.

Pasen : alles en iedereen sterft en staat op uit de dood. De dood en opstanding van Christus brengen dit aan het licht, zijn er het symbool van. Ik zoek naar woorden om het wezen van Pasen uit te drukken. Ik zoek gedichten die zo aansprekend zijn dat ze de essentie van Pasen weten op te roepen. Maar ik zoek vergeefs want zoals de Australische dichter Les Murray zegt: "...niets is waar wat alleen maar in woorden verschijnt."

De uitroep: "De Heer is waarlijk opgestaan !" is uitdrukking van een ervaring van een werkelijkheid die niet in woorden kan worden gevat. Woorden kunnen slechts verwijzen naar deze werkelijkheid. En soms, heel soms en even, heel even kunnen woorden deze werkelijkheid laten oplichten als het opvlammen van een lucifer. Het moment is echter zo weer voorbij en de woorden blijven achter als een afgebrand houtje..

Laat ik het dan toch proberen om iets te stamelen over Pasen. De jonge vrouwelijke evangelisch-lutherse bisschop uit Duitsland die haar ambt neerlegde omdat ze met veel te veel drank op achter het stuur had gezeten antwoordde op de vraag of ze dit zou kunnen verwerken: "Ik heb al twee keer eerder ervaren in mijn leven (ze

doelde op een echtscheiding en op borstkanker) dat je nooit dieper kunt vallen dan in Gods hand."

Dat is je over kunnen geven aan "een kleine dood" omdat je weet dat je opgevangen zult worden door het leven door de Levende. Pasen dat is ervaren dat de vergankelijkheid ten diepste niet het vergaan van het bestaande is maar het geboren worden van het nieuwe. Pasen dat is ervaren dat de kern van het leven licht is en dat de duisternis hier geen vat op kan krijgen. Pasen wil zeggen dat het leven ten diepste niet aangetast kan worden door de dood, het goede niet door het kwaad. Pasen wil zeggen dat wij als bloemen zullen opbloeien in het licht van de zon van God.

Pasen wil zeggen dat onze dood geen einde zal maken aan ons leven maar een moment zal zijn in ons leven met God.

Kerkdiensten goede week

Witte donderdag 19.30 uur :

een gezamenlijke dienst in Uden.

We vieren het avondmaal als herinnering aan het laatste avondmaal van Jezus met Zijn leerlingen.

Wim van Hoek begeleidt niet alleen de samenzang maar ook de zang van Sandra Maassen, Ad de Vries, Marianne Arts en Bas Goverde die een prachtig Avondmaalslied van Huub Oosterhuis gaan zingen.

Goede vrijdag 19.30 uur:

Gezamenlijke dienst in Veghel o.l.v . Ds. Henk Veltkamp

Stille zaterdag 2200 uur:

In de gezamenlijke paaswake in Uden maken we de overgang van het donker naar het licht.

De paaskaars wordt de kerk binnengedragen. We ontsteken onze kleine kaarsjes eraan en ontvangen water uit het doopvont op onze handpalm als vernieuwing van onze doop.

Paaszondag 10.00 uur:

Paasfeest in zowel Uden als Veghel .

In Uden zingt Kadanz en wordt Chelsey Hailey Hummel gedoopt, dochter van Jaap en Sharon Hummel –Westhoff.

Samenvoeging Hervormde Vrouwendienst en Contactpersonen

In een gezamenlijke vergadering hebben de Hervormde Vrouwendienst en de Contactpersonen besloten om na de zomer samen te gaan in een werkgroep waarvoor nog een naam gezocht wordt.

Ge Langerhuizen wordt de voorzitter .Wil Keizer secretaris. Als predikant zal ik de vergaderingen bijwonen. De nieuwe werkgroep bestaat uit wel 25 vrouwen en mannen die samen vorm zullen geven aan het werk dat hoort bij de tweede pijler van onze gemeente: het omzien naar elkaar.

Wel veertig jaar lang hebben de vrouwen van de HVD nieuwgekomenen, ouderen , zieken, rouwenden en jubilerenden bezocht en gingen ze op kraambezoek.

De Contactpersonen richtten zich in de afgelopen zes jaar op de groep gemeenteleden die niet bezocht werd door de HVD maar desgevraagd aangegeven hadden een jaarlijks bezoek namens de kerk op prijs te stellen.

HVD-sters en Contactpersonen, hartelijk dank voor al het werk dat jullie in grote trouw verricht hebben !

De nieuwe werkgroep neemt de werkwijze van de HVD over. Daarnaast willen we natuurlijk graag iedereen blijven bezoeken die al te kennen gegeven heeft daar prijs op te stellen. Vanaf nu zullen we gemeenteleden echter niet meer vanuit de kerk benaderen met de vraag hiernaar. We gaan nu uit van het initiatief van gemeenteleden. Dus: zou u een bezoekje wensen maak dat dan s.v.p. kenbaar aan Ge Langerhuizen, Wil Keizer, ondergetekende of via iemand anders die de weg in de kerkelijke organisatie wel weet te vinden. Via het klankbord zullen we u hierop regelmatig attenderen. 25 mensen kunnen samen heel veel bezoekjes afleggen. Zij leveren daarbij een wezenlijke bijdrage aan ons gemeente-zijn !

Wat fijn dat er zoveel mensen zijn die willen omzien naar de medemens !

Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart

Vertelacademie

Toen ik vorig jaar november samen met Dettie werkte aan onze Maria monoloog, bezochten we een vertelvoorstelling in de Abdij van Berne van Pauline Seebregs over Maria. De voorstelling maakte op ons beiden een grote indruk.

Toen ik haar website op internet bezocht stuitte ik op de Vertelacademie in Utrecht. Mijn belangstelling was gewekt en ik gaf mij op voor de beginnerscursus “verhalen vertellen voor een groot publiek”. Inmiddels heb ik besloten om de hele opleiding te gaan volgen, hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een vijftig minuten durende vertelvoorstelling.

Mijn belangstelling gaat uit naar het vertellen van verhalen over vrouwenfiguren uit de bijbel.

De komende tijd ga ik hiermee aan de slag en zult u mij hopelijk regelmatig een verhaal horen vertellen in een kerkdienst.

Omdat ik hier weinig ervaring mee heb, is opbouwend commentaar na afloop van harte welkom.

Peterine Kooijmans

Paasontbijt

Zoals we de afgelopen jaren gewend zijn organiseert de kerkgroep Jeugd ook deze keer weer een paasontbijt, voorafgaand aan de eredienst, in de koffiekamer van de kerk in Uden. Dit jaar zonder wandeling vooraf, maar wel met een extra kinderactiviteit.

Iedereen kan deelnemen aan het ontbijt, ook de mensen uit Veghel. Wel graag van te voren aanmelden. Dit kan via de intekenlijst in de hal van de kerk of een telefoontje of mail naar Ria de Ruiter 254937 of r.de.ruiter@home.nl Het ontbijt start om 8.45 uur.



Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

Adres: Hooftstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Een leeservaring: "Gilead" van Marilynne Robinson

Op donderdag 22 april om 20.00 uur bespreekt ds Henk Veltkamp in het Prot. kerkcentrum Uden een bijzonder boek, *Gilead*, van een bijzondere schrijfster: *Marilynne Robinson* (1943). Zij wordt al wel Amerika's beste nog levende schrijfster genoemd. Ze is gefascineerd door zowel Barack Obama als Johannes Calvijn. Ze schrijft zowel romans als theologische essays. In een publiek debat maakte ze gehakt van Richard Dawkins' *God als misvatting*. Voor wie zich alvast wil oriënteren volgt hier een gedeelte uit een artikel dat ds Veltkamp in het blad *Volzin* (21 augustus 2009) publiceerde.

"Voor haar roman *Gilead* ontving Robinson de prestigieuze Pulitzer-prijs. Opmerkelijk, want het thema is hoe een oude dominee zijn leven opschrijft voor zijn zoon. Kan dat spannende literatuur opleveren? Ja, bij Robinson wel. Opmerkelijk is ook dat ze er openlijk voor uitkomt gelovig te zijn. In het literaire wereldje is dat spelen met vuur. In Nederland kunnen schrijvers als Vonne van der Meer en Willem Jan Otten daarover meepraten. Ook in Amerika werkt dat zo. Toch wordt Robinsons boek door de literaire kritiek alom geprezen.

In dat verkavelde landschap waarin de onderscheiden domeinen door hekken en schrikdraad van elkaar zijn gescheiden zaait de verschijning van Marilynne Robinson verwarring. Haar boeken horen, zonder twijfel, thuis in het domein van de Grote Literatuur. Maar hoe komt ze dan aan zoveel fans onder gelovige lezers, en kan haar geloof een zo herkenbare en belangrijke rol

spelen in haar werk? Hoe vrijmoedig Robinson over hekken springt en lak heeft aan zogenaamde grenzen bleek in Nederland toen haar *Gilead* verscheen. In deze roman-in-dagboekvorm vertelt een oude dominee die nog maar kort te leven heeft, op latere leeftijd nog getrouwd en vader geworden, zijn levensverhaal voor zijn nu 7-jarige zoon. Uitgeverij Mozaïek zag daar wel brood in voor het eigen marktsegment van christelijke lezers, meldde zich als gegadigde voor de Nederlandse rechten, en kreeg toen te horen dat die al verkocht waren. Aan een concurrent op dezelfde gelovige markt? Nee, aan de Arbeiderspers! Daarop sloten beide Nederlandse uitgeverijen, naar goede vaderlandse traditie, een *deal* van koopman en dominee, en deelden samen de kosten van rechten, vertaling en druk. Zo kwam *Gilead* in Nederland dubbel op de markt: de ene editie draagt het logo van de Arbeiderspers, de andere dat van Mozaïek.

Wie overigens mocht denken dat die met schrikdraad van elkaar gescheiden kavels typisch Nederlands of Europees zijn vergist zich. Ook in Amerika blijkt dat het geval te zijn, ondanks het gegeven dat godsdienst daar een veel grotere en belangrijker rol in het publieke domein speelt dan bij ons. Wat dat betreft is het niet alleen instructief maar ook vermakelijk om recensies van *Gilead* en *Home* te lezen in toonaangevende Amerikaanse bladen als *New York Times* en *Washington Post*. Zonder uitzondering zwaaien hun recensenten Robinson de hoogste lof toe, niet alleen om de literaire kwaliteiten van haar werk, maar ook om de manier waarop zij haar lezers weet te betoveren. Soms staat de recensent daarbij verbaasd naar zichzelf te kijken. "Robinsons proza is zo doordacht en tegelijk van een zo serene schoonheid, dat je je alleen al door haar te lezen als van hogerhand aangeraakt voelt. Zij laat zelfs de ongelovige lezer die ik ben de mogelijkheid voelen van een transcendente orde van genade die mensen op deze aarde voor zich weet te winnen."

En ja, ook die Amerikaanse recensenten verwonderen zich erover dat een boek met zo'n schijnbaar saai onderwerp toch zo'n onuitwisbare indruk kan maken. Een oudere dominee, uit een domineesgeslacht, terugkijkend op zijn leven – kan daar iets goeds van komen? Dat zo'n schijnbaar stoffig thema het verrassende,

complexe en rijke karakter van *Gileads* hoofdpersoon John Ames heeft opgeleverd is te danken aan Robinsons talent om al die fragmentarische mijmeringen, herinneringen, schijnbaar willekeurige observaties en dialoogfragmenten samen te smeden tot één magistraal geheel, gecomponeerd in een toonzetting die er werkelijk muziek van maakt. Hoeveel er in al dat schijnbaar gewone en alledaagse schuilgaat aan schoonheid en lelijkheid, aan vreugde en pijn, aan goed, kwaad en alles daar tussenin, dat is niet alleen de levenswijsheid van de oude Ames, maar vormt ook ten diepste de creatieve spiritualiteit van de schrijfster waardoor die wijsheden voor de lezer ook waar worden – wat nog heel wat anders is dan ze alleen maar, hoe knap ook, te beschrijven.”

Meer weten of u aanmelden? Meld u bij ds Henk Veltkamp

Seniorenmiddag

We wonen er dichtbij, velen van ons zijn er wel eens geweest, de één om een kijkje te nemen in de fantastische boekwinkel, de ander om een gespreksavond mee te maken of wat liturgische bijvoeding te halen in de kapel: abdij Berne in Heeswijk.

Eén van onze leden, de heer Pieter Butz, is niet alleen kind aan huis in de Abdij, maar heeft er ook een aantal functies. Hij komt ons vertellen over de geschiedenis van de abdij en haar positie op dit moment.

Aan de hand van een power point-presentatie zal hij voor de pauze vertellen over de orde-stichter Norbertus en de geschiedenis van de abdij tot 1857, en na de pauze over de latere ontwikkelingen en de plek in kerkelijk Nederland anno heden.

Bij voldoende belangstelling kan deze middag op een later tijdstip een vervolg krijgen door een rondleiding ter plekke.

Ook deze keer zijn gasten – ook uit Uden! – weer van harte welkom. Noteert u vast: Seniorenmiddag, dinsdag 20 april om 14.00 uur in De Schakel, Veghel.

ds. Henk Veltkamp



Namens het College van Kerkrentmeesters mag ik u meedelen dat de recent gehouden Aktie Kerkbalans een totaal bedrag aan toezeggingen heeft opgeleverd van € 104.427 (2009: € 105.344). Dit is t.o.v. 2009 een lichte daling (0,87%). We verwachten dat de daling nog wel wat geringer zal worden daar we inmiddels weten dat er nog enkele envelopjes onderweg zijn. Deze verwachting wordt nog enigszins versterkt door het feit dat, evenals voorgaande jaren, het werkelijke ontvangen bedrag aan vrijwillige bijdragen voor 2009 € 2.480 hoger is uitgekomen dan was toegezegd.

Als College van Kerkrentmeesters zijn wij, gelet op de huidige financieel-economische situatie in Nederland en de rest van de wereld, waarvan veel mensen de gevolgen ondervinden, zeer tevreden met deze uitkomst.

Natuurlijk hoop je dat je niet hoeft in te leveren, maar als het totaalbedrag aan toezeggingen in een tijd als deze vrijwel stabiel blijft, is dat zeker een reden om tevreden en dankbaar te zijn.

Langs deze weg willen wij u allen hartelijk bedanken en zeker niet in de laatste plaats alle mensen die zich op welke wijze dan ook hebben ingezet om dit resultaat te bereiken. We denken hierbij aan de administrateurs van de ledenadministratie die de enveloppen hebben klaar gemaakt, de coördinatoren en de mensen die de enveloppen bij de gemeenteleden hebben bezorgd en later weer hebben opgehaald.

Nogmaals hartelijk bedankt voor uw tijd en inspanning, het is een mooi resultaat!

Met vriendelijke groeten,
Arie van Kranenburg
Voorzitter CvK

Kerkenraadsvergadering Veghel

Beste mensen,
Hierbij een kort verslag van de laatst gehouden kerkenraad.

We waren op 9 maart maar met een klein clubje. Door omstandigheden waren 4 mensen afwezig. Toch werd het een zinvolle avond. We zijn begonnen met een moment van bezinning over onze vaak gehoorde "kreet" : omzien naar elkaar. Hoe oprecht zijn we hierin? Hoe ver kun je hier mee gaan? Willen we dat eigenlijk wel?

Na een open gesprek met elkaar konden we wat conclusies trekken :
o.a.:

- niet alles kan en mag gezegd worden (ambtsgeheim - ethische verantwoordelijkheid)
- signaleren is erg belangrijk - als er niets bekend is kunnen we ook niet "omzien"
- het omzien is niet alleen een taak van de kerkenraad, maar van de gehele gemeente.
- als we weten dat er ergens iets aan de hand is (positief of negatief) kunnen we contact opnemen.
- we geven een signaal af van interesse; de tegenpartij kan hierop ja of nee zeggen.
- de pastorale raad kan hier een belangrijke rol in spelen.

Verdere punten waren :

- Het zou goed zijn om na het vertrek van ds. Veltkamp in Veghel een soort van vertrouwenspersoon aan te stellen waar mensen terecht kunnen.
- Mevrouw Schuiling deed verslag van de avond van het dekenaat over wat betreft de vastenactie. U hebt al enkele weken lang uitleg gekregen over de plaat van het hongerdoek. Als protestantse gemeente waren we te laat om mee in te stappen in het project. Binnen de diaconie wordt gesproken over deelname in 2011.

- Mevrouw Hoogstad heeft aangegeven dat ze om gezondheidsredenen minder kan doen. In de WKR vergadering is besloten om haar vrij te stellen van het pastoraatswerk. Ze blijft de zondage diensten mee doen en zal zo veel mogelijk de kerkenraadsvergaderingen bijwonen. Er wordt gezocht om de vacature pastoraal ouderling in te vullen.
- De eigen Veghelse kerkenraad loopt op z'n laatste benen. De laatste "zelfstandige" vergadering is op 13 juli. Op 20 mei wordt voor de eerste keer een gezamenlijke kerkenraad gehouden. Hoewel de meesten wel ervaring hebben is het toch wel spannend. Hoe bereid je het geheel voor? Wie bereidt de vergadering voor? Kortom er moeten nog heel wat puntjes op de i gezet worden en wat functies zullen moeten worden aangescherpt of herbenoemd. een ding is zeker: de neuzen staan dezelfde kant op, dus het moet goed komen.
- De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 18 mei.

Met vriendelijke groet,
Lies Oosten-Bouman.

Op bezoek bij de taakgroep Vorming en Toerusting

Op 23 februari bracht ik namens de kerkenraad een bezoek aan de taakgroep Vorming en Toerusting. Een enthousiaste en bevlogen club mensen.

Aan de hand van de onderstaande vier vragen werd het afgelopen half jaar geëvalueerd.

- Was er voldoende belangstelling voor het onderwerp?
- Waren de avonden inhoudelijk goed voorbereid?
- Klopte het organisatorisch?
- Is er voldoende aandacht besteed aan de PR?

Alle avonden zijn goed verlopen, er is een grote betrokkenheid bij de thematische gespreksgroepen. Ook het leerhuis trok veel belangstelling.

Er zijn plannen om in de toekomst ook een leerhuis voor de jeugd aan te bieden.

Er zijn al weer volop plannen voor het volgend seizoen. Ik kan iedereen aanraden om eens deel te nemen aan een activiteit.

Vanuit de kerkenraad bezoeken we alle taakgroepen om te horen wat er leeft, meer inzicht te krijgen en om te kijken of de taakgroep nog ondersteuning nodig heeft van de kerkenraad.

Ik werd zo in het enthousiasme voor het ontwikkelen van nieuwe plannen meegenomen, dat ik me echt deelnemer van de vergadering voelde en mijn missie vanuit de kerkenraad vergeten ben. Mijn conclusie: een leuke groep met volop ideeën, GEWELDIG.

Ria de Ruiter

Mijn geheugen laat me in de steek.....word ik nu dement?

In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Alzheimer Nederland, Welzijnsorganisaties, Gemeente en de plaatselijke ouderenbonden nodigt Senioren Belang Uden (SBU) u uit voor een bijeenkomst op

woensdag 21 april 2010
Eigen Herd, Rooijsestraat 32, Uden
aanvang 14.00 uur.

Vanaf 13.30 uur is de zaal open en wordt u ontvangen met koffie of thee. Na de opening is er een voorlichtingsprogramma met o.a. presentatie over Vergeetachtigheid en Dementie, uitleg en discussie. Halverwege is er een pauze met koffie en thee, waarna een korte film wordt vertoond.

De entree en de consumpties zijn gratis.
Het gebouw is rolstoelvriendelijk.

Uit de praktijk blijkt dat er een grote behoefte bestaat aan informatie en advies over Vergeetachtigheid en de ziekte Dementie. Wat zijn de signalen en hoe is het verloop van het ziekteproces en waar kan men voor hulp terecht.

Tijdens de pauze en na afloop staan diverse organisaties klaar met informatiemateriaal.

Wij rekenen op uw komst.



◀ **Lentekriebels met Kadanz** ▶



Plaats: UjesHofke

Datum: Zaterdag 10 april

Tijd: 15.00 tot 18.00 uur

Als waardig opvolger van de Kadanz "Midwinter Special" organiseert zanggroep Kadanz een muzikale en culinaire special.

Onze specials staan bekend om de ongedwongen sfeer en het complete aanbod.

Onder het genot van heerlijke hapjes kunt u genieten van onze muziek en natuurlijk van elkaars gezelschap.

Ook dit jaar kunt u rekenen op een gastoptreden van kamerkoor Cabaletta uit Venlo. Kortom, een ander team in vertrouwde sferen. Dit mag u niet missen!

We vragen een geringe bijdrage in de kosten van de culinaire 'tapas'-hapjes van € 3,50 per persoon.

Natuurlijk houden we tijdens deze gezellige middag onze alom bekende loterij met werkelijk prachtige prijzen!

U bent allen van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Sandra Maassen telefoon 0413-245228.



JEUGD PAGINA'S

Hallo allemaal,

Als jullie dit lezen is het bijna Pasen. Zoals we de afgelopen jaren al gewend zijn gaan we ook eerste paasdag weer gezamenlijk ontbijten. We beginnen hiermee om 8.45 uur in de koffiekamer van de kerk. Dit jaar gaat er geen wandeltocht aan vooraf, maar hebben we wel iets anders voor de kinderen georganiseerd. Dit blijft nog even een verrassing. Mocht je je nog niet opgegeven hebben, bel of mail dan snel naar Ria de Ruiters, zie onder aan de pagina's.

Kindernevendienst

Omdat het bijna Pasen is leggen we hieronder uit welke betekenis de dagen in de goede week (de week voor Pasen) hebben.

Palm zondag:

De zondag voor Pasen kennen we als palmzondag. Het is het begin van de Goede week. We vieren dan dat Jezus als een koning werd binnengehaald in Jeruzalem. De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen hosanna. Het is haast niet te geloven dat Jezus nog geen week later werd vermoord als een zware misdadiger!

Witte donderdag:

Op deze dag at Jezus voor het laatst met Zijn vrienden. We noemen dit het laatste avondmaal. Jezus zei, toen Hij het brood in stukken brak en ronddeelde: Dit is mijn lichaam, en het wordt voor iedereen gegeven.

En bij het ronddelen van de wijn zei Hij: Dit is mijn bloed dat voor iedereen wordt vergoten.

Zijn vrienden snapten er toen niet veel van. Pas later toen Hij dood was begrepen ze wat Jezus bedoelde. In veel kerken wordt dit

laatste avondmaal nog steeds gevierd. En in de Katholieke kerk zelfs elke zondag, daar heet het brood (lichaam van Jezus) de Eucharistie of Hostie.

Goede vrijdag:

Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is doodgegaan. Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen, wat zal dat pijn hebben gedaan. Waarom zou dan toch deze dag Goede vrijdag worden genoemd? Er was toch niks goeds aan, dat Jezus dood ging! Goede vrijdag heet zo omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN heeft. Dit deed Hij omdat Hij onze dingen die we fout doen aan het kruis heeft gedragen. Dit betekent dat Hij ervoor zorgt dat God ons kan vergeven als we iets doen dat niet mag. Meestal doen we dan een ander verdriet of pijn. Als je er spijt van hebt kan God je vergeven, en jij kunt dan ook naar de ander toe gaan en zeggen dat je spijt hebt.

Paaszaterdag:

Op paaszaterdag denken we aan Jezus die nu in het graf ligt, een uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor. Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het altaar (kerktafel waar de pastoor of dominee aan staat.)

Uit www.kindengeloof.nl

Tienerkerk Uden

Hallo Tieners,
Op de volgende zondagen is het weer tienerkerk. Noteren jullie ze al vast in je agenda?
28 maart, 11 april, 25 april, 9 mei, 23 mei, 6 juni en 20 juni.

Ik geef de pen door aan.....

Selest bedankt voor je mooie verhaal in het vorig Klankbord. Selest heeft de pen doorgegeven aan zijn moeder Stella Westerhof. Hieronder volgt haar verhaal:



Ja, en dan ben ik nu aan de beurt.
Wat moet ik nu schrijven. Ik zit toch niet meer op school?
Ja, toch wel. Al 42 jaar.
Mijn school heet: het leven.
Met mooie en minder mooie vakken.
Maar wat is mooi en minder mooi?
Beide heb je nodig om te zijn wie je bent.
En dat is goed.
Die minder mooie gebeurtenissen hebben vaak toch een mooie les te geven.
Ik help mee bij de kindernevendienst.
Dat vind ik erg leuk om te doen.
Heel gezellig.
Wij wonen 10 jaar in Uden.
Daarvoor in Zuidlaren.
Het bevalt ons prima hier!
Ik geef de pen door aan Roelien,
Ook een moeder van de kindernevendienst.
Kijken of het haar ook bevalt hier.

Namens de taakgroep Jeugd.
Ria de Ruiten
E mail r.de.ruiten@home.nl