
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(juni / juli 2010)
41^e jaargang, nummer 5

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 18 juli 2010
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 7 juli 2010
e-mail adres: **kopij_klankbord@hotmail.com**
voor kopijadressen : zie laatste pagina

UDEN

- zo. 27 juni 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
dienst van kerk en samenleving
- zo. 04 juli 10.30 u. ds. D.R. van der Vaart **gezamenlijke dienst**
dienst met VOGG
Viering Heilig Avondmaal
- zo. 11 juli 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
- zo. 18 juli 10.00 u. mw. S. Floor - Prins
- zo. 25 juli 10.00 u. **Gezamenlijke dienst in Veghel**

VEGHEL

- zo. 27 juni 10.00 u. ds. J. van Drie (Oss)
- zo. 04 juli 10.00 u. **Gezamenlijke dienst in Uden**
- zo. 11 juli 10.00 u. mw. L. Oosten - Bouman
- zo. 18 juli 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 25 juli 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart **gezamenlijke dienst**

Van de redactie

Een goed gevuld kerkblad ligt weer voor u. Met veel lezenswaardige berichten. Belangrijk: leg uw agenda er maar naast, dan hoeft u al die belangrijke en leuke kerkelijke activiteiten niet te missen. Zoals speciale kerkdiensten, de voorbereidingen voor de komende rommelmarkt, de startzondag. En zo kan ik nog even doorgaan. Noteren en niet vergeten, zorgen dat u er bij bent. Want samen zijn we kerk.

Overigens: ook veel artikelen om eens over na te denken, zowel van onze predikanten als van gemeenteleden, misschien iets voor vakantiezondagen?

En over vakantie gesproken.....laat ons eens weten wat uw ervaringen zijn met het bezoek aan kerken en/of kerkdiensten in het buitenland. Zet dat eens op papier. En als u dat wat moeilijk vindt, neem dan maar contact met mij op. Dan praten we er samen over en ik schrijf het wel op. Goed idee?

Namens de redactie: veel leesgenot en een fijne vakantie, rust lekker uit en geniet ervan.

Aad Begemann.



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

“ Slaat iemand u op de wang keer hem ook de andere wang toe”
leert Jezus ons in de Bergrede. Dit is geen oproep om ons in elkaar
te laten slaan maar een vorm van geweldloze weerbaarheid die
onderdeel kan zijn van onze geestelijke wapenrusting. Het is dus
een vorm van weerbaarheid en geen onmacht.

Met het toekeren van onze wang aan degene die ons geslagen heeft
doe je een actief beroep op zijn menselijkheid. Je moet dit alleen
doen wanneer je verwacht dat dit beroep een kans van slagen heeft.
Je hoopt het maar weet het niet zeker. Je neemt een risico. Het is
geen strategie, geen berekening. Het is geen tactiek die succes
garandeert. Dan zou het een vorm van geweld zijn. Het kan alleen
dan de goede reactie bij de ander oproepen wanneer hij deze
zelfgekozen weerloosheid interpreteert als een appél op zijn vrije wil
en mededogen. Je moet dit appél echter alleen doen wanneer er
een reële verwachting is dat de ander gehoor geeft/kan geven. Maar
wanneer de ander zodanig verhard is dat je niet kunt hopen dat een
beroep op mededogen zin heeft, kun je niet anders dan of zelf
geweld gebruiken of het geweld ondergaan.

Het laatste vraagt Jezus niet van ons. Het eerste is een
gerechtvaardigde vorm van geweld. Jezus zag Zelf af van iedere
vorm van geweld. Ook van het gebruik van gerechtvaardigd geweld.
Maar dat kwam omdat Hij Zich zo één voelde met God en
medemens dat iedere vorm van geweld Hem Zelf door de ziel
sneed.

Kerkdiensten

- Op 20 juni zingt Astrid Kouwenberg in onze dienst. Ze zal door
Wim van Hoek worden begeleid op het orgel. In de afgelopen jaren
hebben we haar leren kennen en waarderen in onze
kruiswegvieringen.

- Op zondag 27 juni vieren we een dienst kerk&samenleving. Onze
gast mevrouw Elisabeth Romanillos, opbouwwerker bij de Stichting
Vivaan, zal in gesprek gaan met Ron Crone. In de visie van onze
gemeente staat dat we een open kerk willen zijn. De deur staat open
voor gasten uit de samenleving en de deur gaat open naar de
samenleving. De Heilige Geest is niet opgesloten in de kerk maar
werkt ook door mensen daarbuiten. Graag willen wij ons door hen
laten inspireren.

DIENST MET VOGG aanvang 10.30 uur.

- Op zondag 4 juli vieren we onze maandelijkse gemeenschappelijke
dienst in Uden. Deze dienst komt tot stand door samenwerking met
de VOGG = Vereniging voor ouders met kinderen met een
verstandelijke beperking. Het Sleutelorkest zal aan deze dienst
meewerken. Uit de hele regio zullen er gasten aanwezig zijn.
Samen met Eric Mickers, geestelijk verzorger van “Dichterbij” zal ik
in deze dienst voorgaan. Peterine Kooijmans zal een expressief
moment voorbereiden. Het zal een dienst zijn van Schrift en Tafel.
N.B. DE DIENST BEGINT OM 10.30 UUR

- Op 18 juli wordt in de gezamenlijke dienst in Veghel Sef Frenken
gedoopt. Sef is de zoon van Karin en Luuk Frenken.

- Startzondag zal waarschijnlijk op 5 september in Uden zijn (en
niet op 12 september in Veghel) Zangeres Daniëlle Sluyters zal
aan deze dienst haar medewerking verlenen

Samenvoeging Uden en Veghel

In het kader van de samenvoeging van beide wijken worden de wijkkerkenraden en de Algemene Kerkenraad opgeheven.

Op 17 juni zal de laatste wijkkerkenraadsvergadering van Uden plaatsvinden. Op 15 juli de laatste vergadering van de Algemene Kerkenraad.

In september zal dan de eerste “kerkenraadsvergadering” (zonder voorzetsel) plaatsvinden. Alle ambtsdragers zullen daarin zitting hebben. De voorzitter zal zijn : Andries Hofmann, scribae: Edith Verver en Michel Spoelstra.

Vriendelijke groet,
ds. Dick van der Vaart

Op zondag 4 juli a.s. in de “SAMEN OP WEG “ kerk Uden aangepaste oecumenische dienst in samenwerking met

KansPlus / VOGG.

Aanvang 10.30 uur.

Het thema zal zijn “ VAKANTIE “

Deze speciale dienst zal worden geleid door ds. Dick van der Vaart en pastoraal medewerker Erick Mickers.

Muzikaal zal er medewerking worden verleend door

“ HET SLEUTEL ORKEST “

een groepje jongeren van deze doelgroep, die muziek maken.

Wij als werkgroep nodigen u van harte uit om deze dienst samen met ons te vieren.

Graag tot zondag 4 juli,

Denk aan de gewijzigde aanvang tijd **10.30 uur.**

Na de dienst bent U van harte welkom voor een kopje koffie.

Namens de werkgroep O.D. Mevr. Puck Martijnse.



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

Op weg naar samen

In het vorige Klankbord heeft collega Dick van der Vaart al zijn vreugde erover uitgesproken dat ons samengroeien tot één kerk zo vlot en soepel verloopt. Zonder groeistuipe, om in het beeld van groeien te blijven. Of, zoals Dick schreef: tot dusver is er nog geen onvertogen woord gevallen (ook al zou dat natuurlijk best mogen, komt in de beste families voor!)

Toen ik drie jaar geleden hier als predikant bevestigd werd en aan mijn kennismakingsronde begon, heb ik heel wat keren uitspraken gehoord in de geest van: gelukkig dat we nu weer een dominee hebben, nu kunnen we weer gewoon verder. Dan legde ik maar weer uit dat ik óók blij ben om hier te mogen werken, maar dat ik beroepen ben om over een paar jaar ook weer weg te gaan, en in die tussentijd mee te werken aan het proces van één kerkorganisatie met één kerkenraad en één predikantsplaats voor Uden én Veghel. Dan zag ik de gezichten soms betrekken, zo van: moet dan nou? Of mensen antwoordden zo iets als: nou ja, dan zullen we ons maar schikken in het onvermijdelijke.

Wat mij in die afgelopen drie jaar is opgevallen (en meegevallen!) is dat gaandeweg die stemming is gaan veranderen. Van “nou ja, als ’t anders niet kan dan moet ’t maar” naar: “samengaan kan ook nieuwe impulsen geven”. En daar zijn we het afgelopen jaar volop

mee bezig geweest. In gezamenlijke kergroepen, zoals jeugd, eredienst en pastoraat (diakonaat was al langer samen), hebben we elkaar als Uden- en Veghelaren inmiddels goed leren kennen, geluisterd naar elkaars werkwijzen en die goed op elkaar afgestemd.

Belangrijk is natuurlijk dat straks na de zomer, als onze ene gezamenlijke kerkenraad van start gaat en er dus geen aparte wijkkerkeraden meer zijn, alles wat in Uden en Veghel leeft ook goed doorkomt naar die ene kerkenraad. Veel van die communicatie, weten we uit de praktijk, loopt via het scribaat. Scriba's zijn immers niet alleen schrijvers, ze zijn ook aanspreekpunt voor van alles en nog wat en weten veel van wat er in de kerk en onder de mensen omgaat.

Voor de nieuwe kerkenraad levert Veghel de voorzitter (Andries Hofman) en Uden de beide scriba's (Edith Verver en Michel Spoelstra). Dus zaten we in Veghel met de vraag: wie kan voor ons die aanspreek-, contact- en communicatiefunctie vervullen?

We schreven een functieprofiel *ambtsdrager met opdracht "communicatie, contact en signalering"* en vonden mevr. Lies Oosten bereid om als zodanig in de nieuwe kerkenraad te fungeren.

Lies, heel veel dank voor al die jaren dat je scriba van de (binnenkort voormalige) wijkkerkenraad Veghel was, en fijn dat je in die contactfunctie, die je altijd al 'erbij deed' aanblijft.

ds Henk Veltkamp

Dominee in de gevangenis

"Ga naar de gevangenis. Ga niet langs AF. U ontvangt geen f 200,-." Dat was vroeger, bij het Monopoly-spel, een gevreesd kaartje. Je moest drie beurten overslaan, of een boete betalen. Maar hoe is het om écht in de gevangenis terecht te komen, om je straf uit te zitten?

Voor onze Senioren komt ds Ton van Brussel, gevangenispredikant in Grave, daarover vertellen. Waar zijn de mensen met wie hij daar

in gesprek komt, mee bezig? Hoe verlopen kerkdiensten in de gevangenis? En als ze vrij komen, hoe dan verder? Wat kunnen wij als plaatselijke kerk betekenen?

Senioren en andere belangstellenden zijn van harte welkom op onze Seniorenmiddag op dinsdag 22 juni van 14 tot 16 uur in De Schakel. Informatie bij mevr. Gerrie van Andel.

Kloosterweekend 18+

Je bent gedoopt, gaat wel of niet naar de kerk, en vraagt je af: wat houdt de christelijke manier van geloven nu in grote lijnen in? Wat betekent geloven in en voor mijn leven? Wat wil ik ermee? En wat zijn mijn vragen daarbij?

Daarover organiseren we als predikanten uit de regio een kloosterweekend, van 5-7 november a.s. (vrijdagavond tot zondagmiddag) in Abdij Berne, Heeswijk. Met natuurlijk ook ruimte voor ontspanning en gezelligheid.

Omdat er al belangstelling gebleken is uit Uden, Veghel, Oss, Ravenstein en Lith, en we maar plaats hebben voor 9 deelnemers, vragen we je om je vóór 1 augustus op te geven bij één ons.

Wil je meer weten, bel of mail dan even: ds Dick van der Vaart en ds Henk Veltkamp

Tien geboden, anders gezegd

In onze gezamenlijke Avondmaalsdienst op 2 mei j.l. in Uden heb ik de Tien Geboden gelezen in een eigentijdse bewerking. Ik vond die in een project Eerste Communie van de Katholieke Bijbel Stichting, en geef die hier graag door om nog eens na te lezen.

Ds Henk Veltkamp.

1. *Luister goed, mijn kind ben jij, ik ben God, Ik maak je vrij, wees een evenbeeld van mij.*

2. *Geloof niet Jan en alleman vertrouw op Mij en doe wat kan ook al heb je er geen plaatje van.*

3. *Wanneer je over Mij iets zegt laat het dan eerlijk zijn en echt, gebruik mijn kost'bre naam terecht.*

4. *Niet altijd werken aan één stuk niet altijd rennen, druk, druk, druk, neem elke week een dag geluk.*

5. *Wees respectvol en wees zacht voor mensen op hun oude dag door wie jij nu leven mag.*

6. *Bedwing de woede die je voelt, en graag weer op een ander koelt, je maakt meer stuk dan je bedoelt.*

7. *Blijf trouw aan wie je liefste is ook als je soms daarbij iets mist, hou vast aan je verbintenis.*

8. *Iets stelen is een fout gebaar je brengt de vrede in gevaar wees betrouwbaar voor elkaar.*

9. *Strooi niet met leugens in het rond vertel geen praatjes zonder grond, maar help elkaar of houd je mond.*

10. *Wees niet jaloers op elke mens die iets bezit wat jij graag wenst, maar wees tevreden, ken je grens.*

Geloven zonder kerk?

“Voor mijn geloof heb ik de kerk niet nodig.” Hoe dikwijls hoor ik dat in gesprekken mensen niet zeggen. Vergis ik mij, of hoor ik daar, behalve een mededeling, soms toch ook iets van een verontschuldiging in doorklinken? Want ja, als dominee kom ik

natuurlijk voor de kerk, zoals de schoorsteenveger voor de schoorsteen. Daar verdienen we ons brood mee, *dus* daar proberen we zoveel mogelijk klanten voor te werven. Het *product* kerk, zou je tegenwoordig in eigentijdse marketing-termen zeggen. “Het spijt ons, dominee, maar met kerk hebben we niet zoveel meer.”

Wat mij opvalt is dat mensen veel gemakkelijker zeggen dat ze geen boodschap aan de kerk hebben, dan dat ze niks met geloof hebben.

“O, ik geloof heus wel, maar weet u, op mijn eigen manier.” Niks op tegen natuurlijk, want ik geloof ook op mijn eigen manier, en wie ben ik om een ander tot mijn manier over te halen? Geen haar op mijn hoofd dat daaraan denkt. Maar een andere vraag is of daarmee het gesprek af en uit is.

Mensen die er verstand van hebben leggen uit dat de terugloop van kerk-als-organisatie niet zoveel te maken heeft met een verondersteld falen in de geloofsopvoeding (waar veel ouders – meestal ten onrechte – zich schuldig over voelen) maar veel meer met de manier waarop onze moderne samenleving in elkaar steekt. Die schoorsteenveger heeft dan nog wel wat empuoi (hoewel zo'n moderne CV-ketel heel wat minder roet afgeeft dan die ouwe trouwe kolenkachel), maar allerlei klussen in huis waar vroeger de vakman voor kwam doen we tegenwoordig zelf, met dank aan de Praxis en de Gamma (nee, maak u geen zorgen, dit stukje is nog niet gesponsord.)

Ook wat levensbeschouwing en geloof betreft zijn we, zo leggen deze deskundigen uit, echte doe-het-zelvers geworden. Van het uitgebreide en uiterst gevarieerde aanbod, waartoe we dankzij de media vrij toegang hebben, kiezen we datgene wat bij ons past. Vergelijk het met een groot buffet: eigentijdse gelovigen laden hun bordje vol met de meest uiteenlopende hapjes. Hier een schepje christelijk geloof, sausje boeddhisme er overheen, lekker blaadje tarot erbij en een puntje yoga. Heel wat smakelijker (en avontuurlijker!) dan altijd maar bloemkool of die ouderwetse andijvie-met-een papje.

Deze weken lees ik, samen met mijn vrouw, een prachtig boek: “De kwestie God. De toekomst van religie,” geschreven door de Britse theologe (en ex-non) Karen Armstrong. De Udenaren die de afgelopen maanden deelnamen aan de huiskameravonden hebben al kennis met haar gemaakt. Eigenlijk zijn het steeds weer dezelfde kernwaarheden waar Armstrong de aandacht op vestigt.

Punt één. Zo'n drie, vier eeuwen geleden is er in ons Europese denken iets heel fundamenteels veranderd. We zijn als het ware in twee domeinen gaan leven, *weten* en *geloven*. In het domein van het weten gelden strenge wetten: bijvoorbeeld die van het wetenschappelijk ('*weten*'schappelijk) bewijs. Het domein van geloven kwam daarentegen steeds meer in de privé-sfeer te liggen waar iedereen mag vinden wat-ie vindt - zolang anderen daar maar geen last van hebben. Geloof wordt dan steeds meer gezien als een soort mening, als het individuele antwoord op de vraag: en wat vind jij? Gevolg van die domeinscheiding is niet alleen dat ze allebei versralen, maar ook dat er geen plek meer is waar we mét elkaar bepaald worden bij de grote levensvragen. Wetenschap kan immers prima uitleggen hóe de wereld en het leven ontstaan zijn, maar staat met de mond vol tanden als het erom gaat waarvoor en waartoe wij leven, wat onze levensdoelen zijn en waar we de kracht en de inspiratie daarvoor uit kunnen putten.

Punt twee. Precies doordat we het domein *geloven* hebben versmald en verschaald tot "iets vinden, er een bepaalde mening op nahouden" zijn we ook gaan denken dat we dat op ons eentje wel kunnen. Zonder er bij stil te staan dat we *geloven* dan op een fatale manier hebben geamputeerd. We houden alleen nog een denkend hoofd over, maar het hart van vertrouwen is eruit. En de benen waarmee het zich beweegt zijn afgesneden: de gemeenschap waarin geloven leeft en floreert én de levenspraktijk waarop het uitloopt.

ds Henk Veltkamp

Berichten WKR Veghel.

U hebt nog 2 x een verslag tegoed van de wijkkerkenraad Veghel. Op dinsdag 13 juli valt definitief het doek voor de Veghelse kerkenraad. Maar niet getreurd, de integratie verloopt vlot.

Op de laatste WKR vergadering stond de viering van het Heilig Avondmaal op de agenda als een vorm van bezinning. Niet zo zeer de manier waarop maar hoe wij dit persoonlijk beleefden.

De vragen waren :

- Wat is onze beleving bij de viering van het Heilig Avondmaal?
- Nu nodigen we iedereen uit, ook de kinderen; hoe denken we daarover?
- Ervaren we het Heilig Avondmaal als verzoening van schuld of meer als het uitzien naar Gods Koninkrijk?

Enkele reacties :

Met betrekking tot de kinderen: wie legt hun uit wat er gebeurt? De ouders? de Nevendienst? Vorig jaar heeft ds. Veltkamp samen met de leiding van de nevendienst de betekenis van het Avondmaal in 3 stappen uitgelegd en gevisualiseerd.

Zou dit vaker moeten gebeuren?

De vanzelfsprekendheid van zomaar deelnemen is minder dan vroeger

Een vaste tekst tijdens de viering slijpt op den duur in; voor sommigen is het een houvast, voor anderen een automatisme waar geen diepgang meer in zit.

Er zijn veel mooie teksten die bij een viering gebruikt kunnen worden.

De beleving is voor ieder van ons weer anders. De ene beschouwt het als een eer om te mogen meevieren. Een ander vindt het een soort van persoonlijke voorbereiding waarin het Koninkrijk van God een grote rol speelt

Weer een ander vindt het moment van beleving ook afhankelijk hoe je er zelf in staat (individueel en toch verbonden.)

Ook het gevoel van verbondenheid met de mensen speelt een grote rol.

Misschien wist u het niet, maar in de week na de viering van het Avondmaal in de kerk wordt er altijd een Avondmaal gevierd in de Watersteeg. Eén van onze diakenen doet dit samen met ds. Van Seventer.

Voor wat betreft het pastoraat zijn we blij dat mevrouw Van Beusekom het werk van mevrouw Hoogstad grotendeels overgenomen heeft.

Er is vertrouwen in de samenwerking met Uden. Wat samen kan, wordt samen gedaan. Het wijkwerk blijft gewoon doorgaan. De naam is iets aangepast. De Pastorale Werkgroep heet voortaan "Pastorale contactgroep Veghel".

De heer Peter van de Broek is de nieuwe deelnemer van de groep en gaat nieuw ingekomenen bezoeken in de wijk die mevrouw. Drok bezocht.

De middagen voor senioren verlopen goed en worden steeds goed bezocht.

Ds. Veltkamp en ds. Van der Vaart hebben samen een concept rooster opgesteld voor de kerkdiensten in 2011.

Ds. Veltkamp stelde een functie omschrijving op voor een contactpersoon tussen Uden en Veghel. Hij schrijft hier zelf meer over elders in dit nummer.

Namens de wijkkerkenraad een fijne vakantie! (Denkt u ook eens aan de thuisblijvers?)

Met vriendelijke groet,
Lies Oosten - Bouman

Kort verslag van vergadering van Generale Synode van de Protestantse Kerk op 22 en 23 april 2010.

Deze vergadering werd verdeeld over 2 dagen en voor mij persoonlijk was het een zeer inspirerende ervaring. Met ds De Knijf

heb ik gezien, dat tijdens deze vergadering belangrijke besluiten genomen worden die van soms grote invloed kunnen zijn op het toekomstig reilen en zeilen in de plaatselijke gemeenten.

Algemeen:

Om goed voorbereid te zijn op de vele agendapunten is het belangrijk om gedachten te kunnen peilen hoe één en ander beslist gaat worden. Ook tijdens de vergadering werd gepleit om contact op te nemen met vertegenwoordigers van andere classes om zodoende eventueel steun te verkrijgen om amendementen of moties in te dienen. Met de classis Limburg is hiervoor al het eerste contact gelegd, maar waarschijnlijk is het ook goed om dit uit te breiden met classis Peel en Kemperland- Eindhoven.

Het is niet doenlijk om alle agendapunten te verwoorden maar enkele wil ik toch wel noemen

- **Opening.**

De vergadering begon met verkiezingen en benoemingen. Dit gedeelte van de vergadering is vertrouwelijk en hiervan mogen geen mededelingen gedaan worden, ook niet aan de pers.

- **Protestants Theologische Universiteit.**

Vanwege ontwikkelingen op de diverse universiteiten vanwege verminderd aanbod moet er nu een beslissing genomen op welke universiteiten in de toekomst een studie voor predikant kan plaatsvinden. Diverse voorstellen werden gedaan, uiteraard gevoed door emotionele achtergronden maar het eindresultaat zal, ook vanwege geografisch belang,

waarschijnlijk op de VU Amsterdam en Universiteit Groningen worden. Dit ook omdat godgeleerdheid nog als een zelfstandige discipline op deze universiteiten geboden wordt. In november a.s. valt de beslissing.

-
- **Rapportage over de Nieuwe Bijbelvertaling. (NBV).**
Zoals bekend is in november 2004 een nieuwe bijbelvertaling uitgekomen van het NBG. Deze uitgave zou tot 2010 beproefd worden en zowel de kerkelijke gemeenten als mede classes waren om hun mening gevraagd hoe deze vertaling ervaren wordt . Dit verzoek leverde heel veel reacties op. Opzet van de discussie was om na te gaan of er op bepaalde onderdelen revisie moest plaatsvinden of dat deze vertaling niet aan de verwachtingen had voldaan. Naast deze vertaling zijn er nog andere zoals de Naardense vertaling. Deze vertaling wordt nogal veel gebruikt om bepaalde woorden of zinsnede letterlijk vertaald nader te kunnen toelichten. 450 predikanten hadden zich in een motie verzameld om de NBV 2004 niet als nieuwe Bijbelvertaling te accepteren. Verder waren er nog andere amendementen en moties . Punt van discussie werd of deze NBV vertaling gehandhaafd moest blijven en of deze het predicaat van Kanselbijbel zou krijgen . Dit laatste is niet het geval geworden maar met meerderheid van stemmen werd de NBV 2004 wel , met de nodige verbeteringen, als vervanger van de NBG vertaling van 1951 gekozen. Dit ook omdat deze vertaling reeds zeer veel wordt gebruikt in de erediensten.
 - **Ambtswoning predikant.**
Opzet van deze discussie, verandering van ord. 3-16-3 en 3-17-4. was om de opzet van het verplicht beschikbaar stellen van een ambtswoning te versoepelen. In iedere gemeente ligt dit wel anders dus over dit punt was men het snel eens. Het is een onderdeel van gesprek tussen de te beroepen dominee en de kerkenraad.
 - **Evaluatie samenwerking Kerk in Actie en ICCO.**
Na eerst enkele videopresentaties gezien te hebben kwam de discussie los of de samenwerking met andere ontwikkelingsorganisaties goed loopt. De samenwerking op zich wordt als positief ervaren maar Kerk in Actie heeft als

een belangrijk onderdeel van haar ontwikkelingswerk ook de verkondiging van het evangelie. Dit zou wel eens in gedrang kunnen komen en het is daarom belangrijk dat K.i.A haar identiteit goed bewaard. Over dit punt bestaat toch wel grote bezorgdheid. Op het rapport hoe verder te gaan met deze samenwerking werden ook amendementen ingediend, o.a. van ds De Knijf welke aangenomen werd, om deze identiteit voor Zending en Werelddiaconaat in samenhang met te voeren beleid te verankeren. Ondersteuning van de plaatselijke kerken is van groot belang.

- **Informatie over project Ledenadministratie.**
Gezien de perikelen omtrent dit punt is een project opgezet om ledenadministratie van de protestantse kerk in Nederland effectief en met zo breed mogelijke toepassingsmogelijkheden te laten functioneren. Daarnaast moet het ook een zeer betaalbaar systeem zijn. Vier projectgroepen hebben opdracht gekregen om de diverse processen te beschrijven zoals kerkelijke structuren en organisatie, ledenadministratie, bijdrageadministratie en dienstverlening. Via een video-presentatie werden alle leden ingeleid in de diverse mogelijkheden van dit project. Alle gemeenten zullen in de toekomst via regiobijeenkomsten geïnformeerd worden over dit proces.
- **Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Beleidscommissie Predikanten.**
De discussie over dit rapport (84 bladzijden) betrof 4 onderdelen en wel:

Permanente Educatie
HBO – theoloog
Wervingsplan/bezetting
Kwaliteit arbeidsvoorwaarden.

Een speciale Commissie van Rapport voor Algemene Zaken had zich over dit voortgangsrapport gebogen en was met een aantal voorstellen en amendementen gekomen. Om de discussie in goede banen te leiden werd op voorstel van de scriba van het moderamen voorgesteld om de discussie in 3 thema's op te delen en wel

1. Professionele bezetting .

Bij dit punt kwam naar voren het punt van aanbod versus vraag. Ook het punt of het studieverlof nog wel actueel is. Verder de situatie en positie van kerkelijk werker en predikant vicaris.

In dit gedeelte van het rapport wordt via uitvoerig cijfermateriaal weergegeven hoe vraag en aanbod tot 2024 zich zullen ontwikkelen. Aangenomen wordt dat voor predikanten vraag en aanbod wel in evenwicht zal blijven maar dat er een overschot van kerkelijk medewerkers zal ontstaan.

2. Predikant Vicaris.

Wat is zijn huidige positie en wat is zijn rechtspositie. Kan een kerkelijk werker met een afgeronde HBO- opleiding aan de slag als predikant vicaris. Een voorstel daartoe werd door de Generale Synode niet aangenomen. Discussie spitste zich toe op het recht van bedienen van sacramenten buiten de eigen gemeente en mogelijke neveneffecten daarvan. De discussie zal opnieuw gevoerd gaan worden maar dan in veel breder verband. Dat er een oplossing moet komen voor de juist kleinere gemeenten is duidelijk.

3. Permanente educatie

Ook een zeer gevoelig onderwerp omdat het verworven recht van studieverlof komt te vervallen en daarvoor in de plaats permanente educatie. Momenteel heeft een predikant iedere 5 jaar recht op 520 uur studieverlof. Vraag is of dit

studieverlof goed functioneert en nog wel voldoet aan de eisen van de hedendaagse tijd. Besloten is dat de permanente educatie in de plaats komt voor het studieverlof.

Voor predikanten die zich niet neerleggen bij de nieuwe regeling zullen er sancties zijn. Echter deze sancties zoals zich niet meer beroepbaar te mogen stellen kunnen ook averechts werken.

Tenslotte: op 11,12 en 13 november 2010 is de volgende vergadering van de Generale Synode. Deze vergadering is via internet bijna in zijn geheel te volgen op www.IKON.nl

Hans Schilder okr Uden/Veghel

Rommelmarkt Protestantse Kerk

Lieve mensen,

Op zaterdag 11 september 2010. vindt de rommelmarkt van de Protestantse Kerk weer plaats op het Meijerijplein te Veghel. Na het spetterende succes van vorig jaar gaan we nu op voor de 26^e editie!

Natuurlijk is het niet mogelijk om een rommelmarkt te houden zonder verkoopbare spulletjes. Dus kijk nog eens op zolder of in de garage om te zien of u niet wat overbodige dingen heeft, die we kunnen verkopen op onze rommelmarkt. Net als vorig jaar hopen we dat er ook dit jaar veel spullen uit Uden zullen komen.

Wilt u spulletjes ter beschikking stellen?

Dat kan iedere dinsdagavond vanaf 8 juni t/m 31 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur in de grijze nissenhut aan de Lagelandstraat 10 Veghel.

In de nissenhut staat elke dinsdag een team van vrijwilligers klaar om de spullen te sorteren. In verband met de hoge verwijderingskosten worden witgoed, bankstellen, grote kasten, bedden, spiralen

en matrassen niet aangenomen door het acceptatieteam. Zij beoordelen ook of de spullen verkocht kunnen worden op onze rommelmarkt.

De opbrengst van de rommelmarkt wordt gebruikt voor onderhoud en inventaris van onze kerk en voor diaconale doelen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0413-344030.

Namens de evenementencommissie en met hartelijke groet,
Andries Hofman

SAMEN ETEN = SAMEN DELEN

Ook zin om met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen?

De kerkgroep Jeugd organiseert voor iedereen een picknick op de startzondag: 5 september.



We vieren het begin van het samengaan van 2 kerken en het begin van het nieuwe seizoen.

Na de eredienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Om ongeveer 12 uur vertrekken we met elkaar naar het park (bij slecht weer blijven we in de kerk).

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meeneemt.

Het meegebrachte eten zetten we bij elkaar op tafel, zodat we het met elkaar kunnen delen en je ook iets van iemand anders kan proeven.

We vragen u ook om zelf een kleedje mee te nemen en zo nodig een stoel.

Wij zorgen voor drinken en tafels en indien nodig vervoer naar het park.

Graag opgeven via de mail bij Ria de Ruiter r.de.ruiter@home.nl of op de intekenlijst die een aantal weken voor de aanvang in de kerken zal hangen.

De kerkgroep Jeugd

Moraalridders

Tot voor kort kwam dit soort woorden nog niet voor in onze vocabulaire. Op Tv pleegt men steeds nieuwe programma 's te creëren om ons maar te prikkelen aan de buis te blijven. Het is evengoed een leuke vondst maar wel gewaagd. Bij mij roept het echter associaties op aan vroeger tijden.

Dit jaar viert men het "Honderdjarig bestaan van Scouting Nederland", een beweging met thans nog 120.000 leden.

Als ik in onze kerkelijke gelederen mijn oor te luisteren leg ontdek ik vele lieden die ooit deelachtig zijn geweest aan deze zeer nuttige maatschappelijke vereniging, hetzij als padvinder/ster, hetzij in een leidinggevende functie. Thans spreekt men over "Scouting".

En waren wij eigenlijk ook niet "Moraalridders"!! Lees de Padvinderswet er maar eens op na:

- Op de eer van een padvinder kan men vertrouwen.
- Een Padvinder is trouw.
- Het is de plicht van een Padvinder zich nuttig te maken en anderen te helpen.
- Een Padvinder is een vriend voor allen en een broeder voor alle andere Padvinders.
- Een Padvinder is RIDDERLIJK.
- Een Padvinder is een dierenvriend.
- Een Padvinder weet orders te gehoorzamen zonder tegenspreken.
- Een Padvinder glimlacht en fluit onder alle moeilijkheden.
- Een Padvinder is spaarzaam.
- Een Padvinder is rein in gedachten, woord en daad.

Je zou het een opleiding tot "Moraalridder" kunnen noemen.

Als je aan de regels kunt voldoen ben je welhaast een volmaakt mens, maar ik zie hierin ook een analogie met onze tien geboden, zij het natuurlijk dat God ontbreekt in die Padvinderswet. Wel zijn er z.g. X-groepen die mede gebaseerd zijn op kerkelijke grondslag en regelmatig speciale kerkdiensten houden.

Zelf heb ik de vreugde mogen beleven van 25 jaar "Padvinderij". Reeds in 1939 was ik zo'n leuk welpje met een groen petje op. Helaas waren de oorlogsjaren taboe voor de clubs.

Direct na de oorlog was er een enorme belangstelling voor het verenigingsleven. Ik werd lid van de "Van Weerden Poelman"-luchtverkennergroep in Den Haag. Naast het reguliere stoere padvinderswerk bouwden wij modelvliegtuigen en gingen bijvoorbeeld op de fiets naar Schiphol, lieten onze lidmaatschapskaart van de VWP zien en vroegen bij de "Flight-Planning" of er nog proefvluchten waren en vlogen zo verscheidene malen in de DC.4 en de DC3 van de KLM.

Wat je als "kwajongens" van 15, 16 jaar toen al kon meemaken. Zoiets zou nu ondenkbaar zijn.

Later had ik als Hopman een eigen groep van zo'n 30 jongens waarmee we heel wat avonturen beleefden. "Waarden en Normen" stonden toen al in het vaandel. We waren immers "Ridders-met-een-goede-moraal".

Dit alles hebben we te danken aan Lord Baden Powell die reeds in 1907 het boek schreef "Scouting for boys" en met 21 jongens het eerste kamp hield in Brownsea Island aan de Engelse zuidkust.

Ook nu nog kan ik ouders Scouting van harte aanbevelen voor de kids. Als de spelen volgens de regels worden gespeeld wordt je er wijzer van en is het een goede voorbereiding op het volwassen worden.

Kees Nickel

JEUGD PAGINA'S

Hallo allemaal,

Het is weer bijna zomer en ook bijna vakantie. In deze tijd van het jaar kan je vaak lekker lang buiten spelen. Wat voor spel spelen jullie het liefst buiten?

Buitenspelen is heel gezond, maar er zijn ook gevaren. Weten jullie welke?

Hieronder staat een gebedje wat je kunt opzeggen/bidden als je buiten gaat spelen.

Heer, als ik buiten speel met vriendjes, zijn er veel gevaren.

Leer me steeds goed uit te kijken, wilt U mij bewaren?

Amen.

Oppasdienst

Elke zondag met uitzondering van de grote vakantie is er in Uden Oppas voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar, zodat zij naar hartelust kunnen spelen terwijl de ouders/verzorgers de kerkdienst bijwonen

Voor deze oppasdienst zijn we op zoek naar oppassers???!!!!!

Deze oproep is ook voor diegene die bv maar 1 keer per 2 maanden tijdens de ochtenddienst wil oppassen

Bij de afgelopen gezamenlijke dienst in Veghel is gebleken dat daar ook behoefte is aan een oppasdienst

Deze oproep geldt dan ook voor de mensen in Veghel die willen helpen bij de gezamenlijke diensten. Info bij de leiding van de oppasdienst: Tosca Knechten: tosca.knechten@kpnmail.nl

Kindernevendienst

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ?

Vul de antwoorden in en zie de oplossing onderaan pagina. 27.

	Vragen		Antwoorden
1	Waar moest Jona naar toe?	1	Er kwam een hevige storm
2	Hij vluchtte weg en ging naar Tarsis met een...	2	Een grote vis
3	Waarom werden de zeelui bang?	3	De lading
4	Wat gooiden ze eerst in zee?	4	Hem in zee gooien

5	Wat deed Jona intussen?	5	schip
6	Wat zei Jona dat ze moesten doen?	6	Drie dagen en drie nachten
7	Wie slokte Jona op?	7	slapen
8	Hoeveel dagen zat Jona in de buik van de vis?	8	Ninevé
9	Wat deed Jona in de buik van de vis?	9	bidden
10	Wat deed de vis na drie dagen?	10	Spuwde Jona op het land

Antwoorden: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-

Ik geef de pen door aan.....

Rolien bedankt voor je verhaal in het vorig Klankbord. Rolien heeft de pen doorgegeven aan Iris de Mol. Hieronder volgt haar verhaal:



Hallo allemaal,
Mijn naam is Iris de Mol en ben geboren in Gouda. Na een aantal verhuizingen zijn we van Bodegraven naar Heiloo naar Uden verhuisd.

In Uden heb ik mijn man leren kennen bij het werken bij de EMI. Wij hebben nu samen een melkveebedrijf in Loosbroek waar we sinds 2005 wonen. Hier zijn onze twee kinderen Ruben (4 jaar) en Frank (bijna 3) geboren, in September verwachten wij de derde.

Mijn hobby's zijn zingen, dit doe ik in het koor Kadanz
Verder maak ik graag bloemstukjes, houd ik van tuinieren en van alles wat onder creatief bezig zijn hoort.

Het geloof in onze God is een onderdeel van mijn leven. Als ik de krant naast de bijbel leg kan een onderwerp me soms dagen in beslag nemen, maar ik kan het ook weer een tijd los laten.

Mark en ik willen onze kinderen opvoeden in geloof en wij hopen dat ze dat met zich mee nemen.

De groetjes van Iris en ik geef hierbij de pen door aan Mevrouw Sloff

Tienerkerk

Hallo Tieners,
Zoals afgesproken gaan we op zaterdagavond 19 juni het seizoen afsluiten met een zwemfestijn in een subtropisch zwemparadijs. De laatste tienerkerk van dit seizoen is op 20 juni. Dan eerst even lekker genieten van je vakantie (en van je diploma Gerjo?) en in september starten we dan weer met de tienerkerk.

Oplossing puzzel: 1-8 2-5 3-1 4-3 5-7 6-4 7-2 8-6 9-9 10-10

Namens de taakgroep Jeugd.
Ria de Ruiter

