
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(januari/februari 2011)
42^e jaargang, nummer 1

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 19 februari 2011
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 5 februari 2011
e-mail adres: **kopij_klankbord@hotmail.com**
voor kopijadressen : zie laatste pagina

UDEN

- zo. 23 jan. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 30 jan. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 06 febr. **10.00 u. gezamenlijke dienst in Veghel** **H.A.**
- zo. 13 febr. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 20 febr. 10.00 u. dr. J.G.B. Jansen (Heusden)

VEGHEL

- za.** 22 jan. **19.00 u.** oecumenische viering gebedsweek voor de eenheid van christenen in de Johanneskerk in Veghel-Zuid
- zo. 23 jan. 10.00 u. ds. B. Zoodsma (Eindhoven)
- zo. 30 jan. 10.00 u. mw. L. Oosten – Bouman
- zo. 06 febr. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp *viering Heilig Avondmaal*
- zo. 13 febr. 10.00 u. mw. J.S. van Beusekom – Bekman
- zo. 20 febr. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart

Van de redactie

Een nieuw jaar. Bij deze namens de redactie aan alle lezers de beste wensen. Wij hopen dat, nu het Klankbord bij veel meer kerkleden is bezorgd dan voorheen, het aantal lezers ook zal stijgen. Iedereen dus van harte welkom. Per slot van rekening is ons blad een schitterend communicatiemiddel voor en van onze kerk. En ook voor alle leeftijden. Mederedacteur Bram v.d. Vijver heeft de pen opgenomen en laten weten wat hij nog meer doet in onze kerk en vooral waarom. We willen proberen deze rubriek te gebruiken om vooral onze jeugdigen wat meer te vertellen over hoe het kerkenwerk wordt gedaan. Daarom volgende keer iets over de financiën, een niet onbelangrijk onderwerp. Maar ook in het nummer dat voor u ligt heel veel interessante zaken. Onze beide predikanten zijn wat dat betreft weer heel actief geweest. De moeite waard dus om hun bijdragen te lezen. En als u eens wat wilt schrijven, u bent welkom, stuur ons maar een mailtje. Veel leesplezier en tot de volgende keer.

Aad Begemann.



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

“Troost is geen negatie van het leed en verzwijging van het lijden laat ons ongetroost.”

Uit: “Stille omgang “ van Willem Barnard

Onlangs maakte ik een uitvaartdienst mee van iemand die niet “oud en der dagen zat was “ maar uit het volle leven weggerukt werd. De voorganger had er in samenspraak met de familie veel aan gedaan om het een goede dienst te laten worden. Er werden mooie liederen gezongen, mooie beelden vertoond en de naaste familie sprak ontroerende woorden. Toch verliet ik de kerk met een zwaar gevoel en voelde ik me niet getroost. Op dat moment was me niet duidelijk waarom dat niet zo was. Pas in de dagen daarna begon me te dagen wat de oorzaak hiervan was.

Ik realiseerde me dat er met geen woord was gerept over het lijden dat er aan het overlijden vooraf gegaan was. En ook was er herhaaldelijk zo de nadruk op gelegd dat de overledene nu leeft bij God, dat het leek alsof zijn dood voor de nabestaanden geen diep ingrijpende gebeurtenis was. Er werd geen jammerklacht geslaakt. Het gebed: “Mijn God, mijn God, waarom ..?! werd niet gebeden. De vraag: “Hoe nu verder ...?” niet gesteld. Maar als er geen ruimte wordt gegeven aan het leed dan kan er ook geen troost ontvangen worden. Dat heb ik in die dienst ervaren en dat vond ik door Willem Barnard haarscherp verwoord: “Troost is geen negatie van het leed en verzwijging van het lijden laat ons ongetroost.”

Het mooie en levensechte van de psalmen is dat het leed er niet genegeerd wordt en het lijden niet verzwegen wordt.

Lees bijvoorbeeld psalm 22: “Mijn God, mijn God waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver en redt mij niet ook al schreeuw ik het uit. Mijn God! roep ik, overdag en U antwoordt niet, ‘s nachts en ik vind geen rust..... ik ben een worm en geen mens door iedereen versmaad, bij het volk veracht.....als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf.... “ en zo gaat de jammerklacht door 22 verzen lang. Maar dan - en niet eerder - wanneer het leed ruimte gegeven is en is uitgeschreeuwd voor het aangezicht van God, dan ontstaat er de mogelijkheid van troost en is er een omslag in de psalm. Plotseling staat er dan: “U hebt mij geantwoord. Ik zal Uw Naam bekend maken. U loven in de kring van mijn volk.” De psalmdichter wordt getroost doordat hij zijn leed kon uitschreeuwen.

In zijn mooie boek “De mystiek der psalmen“ benoemt Kees Waaijman de overgang van het uitschreeuwen van leed naar je getroost weten, als een mystiek moment. Op het moment dat je voelt dat je schreeuwen gehoord wordt, voel je je getroost. Wat aan de kant van God “horen“ is, is aan de kant van de mens loslaten, het leed even in bewaring geven en tot rust komen. Die overgang hebben wij niet in de hand. Wij kunnen ons slechts overgeven aan het bidden.

Als voorganger realiseer ik mij dat ik in vreugde en verdriet vooral voorbidder moet zijn en de vreugde en het leed onder woorden moet brengen dankend, klagend, aanklagend. Dit in de hoop dat God het gebed overneemt en de mystieke omslag mogelijk wordt waarin de gemeente zich door God gehoord en getroost kan weten.

Aktie Kerkbalans

De kerkrentmeesters ,geholpen door een groot aantal vrijwilligers, zijn weer van start gegaan met de Aktie Kerkbalans. Ieder jaar ben ik weer onder de indruk van het vele werk dat door trouwe gemeenteleden hiervoor verzet wordt. Hopelijk blijkt ook dit jaar weer dat het werk van de kerk door velen gedragen wordt.

Huiskameravonden

Bij de Aktie Kerbalans hebt u een uitnodiging ontvangen voor deelname aan één van de huiskameravonden. We gaan kijken naar een uitzending van de t.v.-zender " Spirit " waarin een aantal mensen vertelt over de mooiste dag in hun leven. Ontroerend en inspirerend en uitnodigend tot de vraag wat de mooiste dag in ons leven was, is of zal zijn.

De leden van de kerkgroep pastoraat hopen dat u zich voor één van de bijeenkomsten aanmeldt ! De data voor Uden zijn: maandag 14 februari, woensdag 16 februari, maandag 28 februari, donderdag 3 maart, maandag 14 maart. De data voor Veghel zijn: dinsdag 22 februari, dinsdag 1 maart en donderdag 3 maart. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ds. Henk Veltkamp of met ondergetekende. Een mooie gelegenheid om gemeenteleden (beter) te leren kennen.

Vriendelijke groet,
Ds. Dick van der Vaart

KINDERLEERHUIS

In het kinderleerhuis willen we kinderen op een speelse wijze kennis laten maken met verhalen en symbolen uit de christelijke geloofstraditie die aansluiten bij hun eigen belevingswereld.

Op drie donderdagmiddagen zijn de kinderen van groep 4,5,6 ,7 en 8 van de basisschool, na schooltijd, vanaf half vier welkom in de Samen op Weg kerk in Uden. Ze zullen gastvrij worden ontvangen met een glaasje fris en een koekje door mevrouw Nardie Staal en ds. Dick van der Vaart

Nadat ze een beetje bijgekomen zijn van de schooldag begint het programma om 16.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Eerste bijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst mogen de kinderen de kerk gaan verkennen, een plattegrond maken van het gebouw en daarin tekenen wat hen opvalt. Vervolgens krijgen de kinderen een korte uitleg over wat er allemaal te zien valt: liturgische tafel, de liturgische kleden in de verschillende kleuren, het doopvont, de preekstoel, de bijbel die altijd opengeslagen ligt enz.

Tweede bijeenkomst

Tijdens de tweede bijeenkomst proberen we de kinderen de symbolische betekenis van de doop uit te leggen o.a. met behulp van een bijbelverhaal

Derde bijeenkomst

De derde keer gaan we in op de symbolische betekenis van het houden van een maaltijd en in het verlengde hiervan het vieren van het avondmaal.

Eerste bijeenkomst donderdag 20 januari 15.30 tot 17.00 uur

Tweede bijeenkomst: donderdag 27 januari 15.30 tot 17.00 uur

Derde bijeenkomst donderdag 10 februari 15.30 tot 17.00 uur

Vriendelijke groet, Nardie Staal, Dick van der Vaart (tel. 24 66 34)

Pech?

“ Als ongeluk, lijden, kwaad je treft heb je uiteindelijk iets wat (buiten de spirituele beleving van het leven om- DvdV) “pech” genoemd moet worden. Het christelijk geloof tracht tegen het noodlot, voorgesteld als blind en zinloos, in te denken en te leven. Niet door te doen alsof je het goddelijk plan ként maar door te geloven dat het ondoorgrondelijk en wel, iets met je voorheeft en je gehoorzaamheid vergt.....Niet: “wat veroorzaakt het lijden” is de eerste vraag maar: “wat betekent het?”

De grote clue geeft Pasen. Als er één geschiedenis is waarin niets pech is en alles plan, dan de kruisiging. Iedereen die in pech gelooft zou zich onttrokken hebben aan dit levenseinde. Iedereen die tegen het pechgeloof in wil denken, zal de betekenis van de kruisiging moeten trachten te ontcijferen.”

*Willem Jan Otten in “ O.L.V. van de Schemering “
in een essay over het boek “Stille Omgang “ van Willem Barnard.*

Dat hetgeen ons in ons leven overkomt (ik had bijna het woord “lotgevallen “ gebruikt) zin en betekenis zou hebben is geen stelling die met rationele argumenten verdedigd kan worden of als logische conclusie uit het leven zelf getrokken kan worden.

Het is een diep gevoeld verlangen , dikwijls een gemis, soms een ervaring en een geschenk die de biddende, ontvankelijke mens ten deel kan vallen.

Dit betekent niet dat er een bepaalde reden of bedoeling is voor datgene wat aanleiding geeft tot onze vreugde of verdriet (ik sprak bijna van geluk en ongeluk).

Redenen en bedoelingen worden gebruikt op rationeel niveau. Maar wie stelt dat er een reden of bedoeling is voor een bepaalde gebeurtenis b.v. dat we er iets van moeten leren of dat na onze dood zal blijken welke bedoeling God er mee heeft, probeert op rationeel niveau lijden weg te redeneren dat gevoeld wordt op lichamenlijk en psychisch niveau.

Gebeurtenissen die aanleiding geven tot onze vreugde of ons verdriet hebben geen reden of bedoeling. Ze zijn wél zinvol. Die zin

kan echter niet rationeel gekénd maar wel geloofd en ervaren worden.

Dit geeft ons de kracht om onze vreugde en ons kruis te dragen Hem achterna.

De zin van ons leven bestaat erin dat wij ons kruis dragen d.w.z. het onvermijdelijke lijden dat ons in het leven overkomt niet als slachtoffers te ondergaan maar op ons te nemen en te dragen. En wanneer je je kruis draagt blijkt er dan heel veel goeds dat in dankbaarheid ontvangen kan worden. Al dat goeds ontgaat je wanneer je helemaal opgaat in de poging het kruis van je leven te ontvluchten of van je af te schudden. Kruisdragen blijkt een belangrijke onderdeel van levenskunst te zijn. Het klinkt somber maar brengt in de praktijk gebracht levenskunstenaars voort die het leven vooral van de zonzijde bekijken.

Ds. Dick van der Vaart

kosthuis gezocht

Ik, Mark Meijer, ben 19 jaar oud, ik studeer veiligheidswetenschappen aan de Hogeschool in Utrecht. Van januari tot mei loop ik twee dagen in de week stage bij CSU in Uden. Omdat ik in Ermelo woon is op en neer reizen onhandig. Daarom zoek ik een kosthuis voor twee nachten in de week tot mei. ik ben lid van de Protestantse Gemeente in Ermelo. Natuurlijk wil ik kostgeld betalen.

Mark Meijer
tel. 0341- 55 11 54



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

Bij de kerkdiensten

Op zaterdag 22 januari om 19.00 uur bent u welkom in de oecumenische viering in de Johanneskerk in Veghel-Zuid, in de gebedsweek voor de eenheid van christenen.

Zondag 23 januari komt één van onze oude bekende gastpredikanten, ds. Zoodsma uit Eindhoven.

Op zondag 30 januari gaat onze lekenvoorganger mevr. Lies Oosten voor.

Een week later, 6 februari, is weer de maandelijkse gezamenlijke dienst, ditmaal in Veghel, waarin ik mag voorgaan en ook het Heilig Avondmaal bedienen.

Zondag 13 februari is de beurt aan onze lekenvoorganger mevr. Hanneke van Beusekom en op 20 februari aan ds. Dick van der Vaart.

ds Henk Veltkamp

Als het leven ten einde gaat...

Vorig jaar hebben dr Harry van Hulsteijn en ds Henk Veltkamp daarover twee keer gesproken, eerst in onze Prot. Kerk in Uden en daarna in de Heilig Hartkerk in Veghel. Voor wie dat toen gemist heeft komt er nog een herkansing: op dinsdag 25 februari om 20 uur in Cultureel Centrum Servaes, naast de R.K. kerk van Dinther. Aan de orde komen, net als in Uden en Veghel, vragen over leven en sterven, grenzen van medisch (be)handelen, palliatieve sedatie en euthanasie, gezien vanuit het christelijk geloof en de medische praktijk.

Bibliodrama op drie zaterdagochtenden

In ons jaarprogramma heb ik drie sessies Bibliodrama aangekondigd. Aanmeldingen tot nu toe: twee. Nodig: minimaal acht. Vraag: waarom laat u de kans lopen om zó dicht bij Bijbelverhalen te komen dat je jezelf erin tegenkomt? En om te ervaren wat een ontdekking dat is?

Een Bijbelverhaal kan heel dichtbij komen, als je je kunt identificeren met één van de karakters. Bibliodrama is een spelvorm die daarmee werkt. Voor alle duidelijkheid: het is géén toneel. Deelnemers hoeven ook absoluut niet te kunnen acteren.

Hoe werkt het? Met elkaar lees je twee of drie keer uit verschillende vertalingen, hardop, het gekozen Bijbelverhaal. Daarna benoem je de rollen die je in het verhaal herkent. In een kringgesprek help ik als spelleider de deelnemers om zich goed in die rol in te leven.

Vervolgens wordt het verhaal gespeeld. Niet 'nagespeeld', want omdat ieder vanuit de eigen rol anderen uitnodigt om daarop te reageren zal het zelden precies gaan 'zoals het er staat.' Dat is ook niet de bedoeling. Waar het om gaat is dat je a.h.w. je eigen plek in dat Bijbelverhaal zoekt. Daarom wordt het spel ook besloten met een nagesprek, waarin iedere deelnemer wordt uitgenodigd om te vertellen wat er tijdens het spel gebeurde, en wat je bij elkaar zag gebeuren.

Het mooie van bibliodrama is dat het zo heel anders is dan "praten over". En dat het dus ook niet uitmaakt of je een prater bent of juist helemaal niet. En ook niet of je veertien bent of vierentachtig. **Drie zaterdagochtenden: 12 februari, 26 februari en 19 maart, steeds van 10.00 – 12.30 uur in Veghel, de Schakel.** Vervoer uit Uden kan worden geregeld. Aanmelding en informatie bij ds. Henk Veltkamp, tel. 0418-640912 of h.veltkamp6@kpnplanet.nl

Heeft God humor?

Het antwoord op die vraag is te vinden in een onlangs verschenen boekje “Doornse Catechismus. Oude vragen, nieuwe antwoorden.” Plus nog 51 andere vragen, zoals: Bestaat God? Is God dezelfde als Allah? Wat zijn engelen? Wat gebeurt er na de dood? Jezus redt – maar waarvan eigenlijk? Komt Jezus terug? En wat merk ik van de Heilige Geest?

Vorig jaar schreef ik in ons Klankbord een stukje “Heidelbergse overpeinzingen”. Vroeger leerden we het christelijk geloof uit de Heidelbergse Catechismus, een geschrift uit 1563. Ingedeeld in 52 zondagen: voor elke zondag een hoofdstukje.

Vierhondervijftig jaar later houden dertien dominees van onze Protestantse Kerk diezelfde indeling – vraag en antwoord – en hetzelfde aantal hoofdstukjes aan in hun Doornse Catechismus. Veel voorbereidend werk werd gedaan op het Theologisch seminarium Hydepark in Doorn. Ze zijn lid van de beweging “Op Goed Gerucht”, een platform voor moderne theologie binnen de Protestantse Kerk.

Om een aantal redenen vind ik het een bijzonder boekje. In de eerste plaats omdat het kort en bondig is: per antwoord niet meer dan 500 woorden (net zo lang als dit stukje Klankbord.) Dominees zijn soms lang van stof, maar dit dertiental weet van kort en krachtig. Bijzonder ook omdat elk antwoord uit twee delen bestaat: eerst uitleg, en dan een stukje geloofsbezinning. Maar bovenal boeit het boekje mij omdat het antwoorden zoekt waar mensen van nu mee uit de voeten kunnen. Niet dus, zoals het vroeger nogal eens ging: vergeet je vragen, geloof ’t nou maar gewoon op gezag van anderen. Naar mijn ervaring en overtuiging werkt dat vandaag niet meer.

Niet dat ik het met alles in dit boekje eens ben, maar dat hoeft ook niet. Want het is zó geschreven dat je als lezer ook gestimuleerd wordt om tot je eigen antwoorden en inzichten te komen.

Als voorbeeld citeer ik uit het eerste hoofdstukje: *Wat is mijn diepste troost?* Een klassieke vraag, waar ook die oude Heidelbergse Catechismus mee begon. Uit het antwoord:

“Hoe sterk wij ook zijn, niemand ontkomt aan momenten dat het leven ons ontwapent: onze krachten nemen af, vrienden laten ons in de steek, onze rijkdom blijkt geen werkelijke bron van geluk, onze gezondheid neemt af, pillen helpen niet meer, zelfs niet onze diepzinnige gedachten. Soms lijkt alles weg te vallen.”

“Dan ontdek ik dat niets in de wereld absoluut is. Ook ik niet. Ik ontdek mijn ‘armoede’. En juist deze armoede vormt de toegang tot God. God is wat blijft als alles mij ontvalt. Hij begeleidt mij soms als een vertrouwde nabijheid, soms als een pijnlijke afwezigheid.”

“Dat geloof stelt mij in staat frank en vrij door het leven te gaan, in het besef dat niets anders het uiteindelijk geheim van het leven is dan God. Mijn diepste troost is het vertrouwen: ik val nooit uit zijn hand.”

Voor wie ’t wil lezen: het is in de boekhandel te koop voor € 14,90, ISBN 978 90 435 1746 1. En ook bij mij te leen. Volgende keer over nóg een nieuwe: Catechismus van de Compassie.

ds Henk Veltkamp

Een moderne geloofsbelijdenis

Zolang de kerk bestaat, heeft zij haar geloof verwoord in geloofsbelijdenissen. Sommige gaan al meer dan zestien eeuwen met ons mee, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Geloofsbelijdenis van Nicea. Onderstaande belijdenis ontstond een paar jaar geleden in de Remonstrantse Broederschap. De jongeren van het kloosterweekend (november j.l.) vonden ’m heel aansprekend. Wat vindt u? Reacties welkom: ds Henk Veltkamp

(Remonstrantse belijdenis, 2006)

Wij beseffen en aanvaarden
dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;
dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest
die al wat mensen scheidt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,
opdat zij, zingend en zwijgend,
biddend en handelend,
God eren en dienen.

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.

Hij had de mensen lief en werd gekruisigd
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij.
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.

Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgrondelijke liefde is, de grond van het bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.

Wij geloven dat wij zelf,
zo zwak en feilbaar als wij zijn,
geroepen worden om

met Christus en allen die geloven verbonden,
kerk te zijn in het teken van de hoop.

Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.

Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid

Amen

Hallo allemaal,

Soms denk je:
Ik sta overal alleen voor.
Soms denk je:
Iedereen laat me stikken.
Soms denk je:
Ik weet het wat ik wil.
En dan ineens
Zijn er mensen
Zijn er dingen
Die tegen je zeggen:
Wij wijzen je de weg.
Je staat stil
Je denkt na.
En als je dan die weg opgaat,
Vind je ineens
Allemaal mensen om je heen.
Ze gaan dezelfde kant op als jij.
Jij hoort bij hen,
En zij horen bij jou.
Jij luistert naar hen,
En zij luisteren naar jou
Laat maar van je horen.
Want je hebt iets te zeggen...



Uit: www.kindengeloof.nl

**LATEN WE PROBEREN OM OOK DIT JAAR WEER GOED NAAR
ELKAAR TE LUISTEREN.**

Kindernevendienst

Hoi allemaal

Deze keer hebben we voor jullie een stukje tekst met een droom. Over deze droom kun je nadenken, want er zit een diepere boodschap in. En veel plezier met kleuren!

Ik droomde van een brood waarvan men kon blijven breken,
van een arm die altijd maar langer en langer kon worden,
om meer en meer mensen te omarmen die verdrietig waren.
Ik droomde van een sleutel die alle boeien kon openen,
van een vrede die eindelijk zou komen.
Ik droomde dat ik tot God zei: "Doe het nu toch eens!"
Maar Hij antwoordde: "Weet je het dan nog niet?"
Ik geef brood, maar jij moet het delen.
Ik geef je armen maar jij moet omarmen.
Ik geef de sleutel maar jij moet openen.
Ik ben de vrede maar jij moet hem brengen.
Met Mij wordt alles anders
maar, daarvoor heb ik jullie nodig.

Uit: www.kindengeloof.nl



Tienerkerk

Hallo tieners,

Noteer de volgende data vast in je agenda:

30 januari, 13 februari, 27 februari, 13 maart, 27 maart, 10 april,
24 april, 8 mei, 22, mei, 5 juni, 19 juni.

Ik geef de pen door aan.....

Wander heeft de pen doorgegeven aan Bram van der Vijver. Hieronder volgt zijn verhaal:



Dag allemaal, mijn naam is Bram van der Vijver, en ik ben lid van het kindernevendienst team Veghel.

Ik vind het altijd erg leuk om met de kinderen te praten over de bijbel, en ik ben vooral nieuwsgierig hoe jullie er zelf over denken. Verder ben ik getrouwd, heb een hele lieve vrouw Petra, een stoere zoon Ton en een lieve dochter Veronique.

Soms gaan ze mee naar de kerk, en vooral voor Ton is het een feest. Ton is namelijk verstandelijk gehandicapt en die kijkt op zijn eigen manier de wereld in.

Rekenen en taal boeit hem niet, hij houdt vooral van muziek, niet van K3 maar van die ouderwetse kerkmuziek, misschien kennen jullie die wel van de EO.

Hij is graag in de kerk en soms laat hij ook merken dat hij het mooi vindt. Als de preek te lang duurt wil hij nog wel eens een paar keer hardop 'amen' roepen, in de hoop dat dan het orgel gaat spelen. Hij komt tenslotte voor de muziek.

Goed, dit was het dan, ik zie jullie graag in de kindernevendienst.
Ik geef de pen door aan

Bram van der Vijver.

Namens de kerkgroep Jeugd.
Ria de Ruiter

KOSTERSTEAM UDEN

Het kostersteam Uden heeft met ingang van dit jaar een algemeen telefoonnummer. Dat is: 063496762. De kosterdiensten zijn ondergebracht in een team en bestaat uit: Emmie Andersen, Henk Janse, Theo Groothoff, Dirk Schoenmaker, Ria van Heezik en Jan Visser.

De werkzaamheden zijn het beheer en gebruik van het kerkgebouw op door-de-weekse dagen, zoals voor vergaderingen, uitvaarten, huwelijken, verhuur aan derden. De zondagsdiensten vallen onder het team van gastheren en gastvrouwen.

H. Janse.

Ik geef de pen door aan.....



Dag allemaal

Wat is dit nu weer. Nog een keer ik geef de pen door aan..... ?
Ik zal het jullie uitleggen. Om dit krantje steeds weer vol te krijgen met nieuws uit de kerk hebben we altijd een redactie vergadering. Alle ingezonden stukjes worden dan nageplozen, er wordt over gepraat en uiteindelijk is dan het krantje klaar.

Soms heeft iemand een schitterend idee. Wanda heeft laatst aan mij de pen doorgegeven en toen bedacht ineens iemand op de redactie, misschien is het leuk als verschillende mensen die werken voor de kerk zich eens aan jullie voorstellen . Ze kunnen dan uitleg geven over wat ze nu precies doen voor de kerk.

Ik bedoel, weten jullie precies wat die mensen doen die steeds met de dominee de kerkzaal in lopen ? Waarom krijgt de dominee een hand voor de dienst, maar ook na de dienst ?

In het volgend klankbord zal een kerkrentmeester zich voorstellen en uitleg geven over wat nu precies zijn taken zijn.

Later !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bram van der Vijver

