

KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(mei 2011)
42^e jaargang, nummer 4

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 4 juni 2011
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 21 mei 2011
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen : zie laatste pagina

UDEN

- zo. 01 mei 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
- zo. 08 mei 10.00 u. dhr. C. Boers (Loenen a/d Vecht)
- zo. 15 mei 10.00 u. mw. S. Floor
- zo. 22 mei 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 29 mei 10.00 u. mw. L. Oosten – Bouman
- do. 02 juni Hemelvaartsdag: *geen dienst*

VEGHEL

- zo. 01 mei ***gezamenlijke dienst in Uden***
- zo. 08 mei 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
- zo. 15 mei 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 22 mei 10.00 u. mw. H. van Beusekom
- zo. 29 mei 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- do. 02 juni Hemelvaartsdag: *geen dienst*

Van de redactie

Het is er weer, ons Klankbord. Maar het lijkt wel een reisgids. Grapje. Er staan allerlei leuke “uitjes” in. Zoals een fietstocht georganiseerd door de PCOB maar iedereen mag mee, voor de jeugd een leuke dag naar de dierentuin in Nuenen. En niet te vergeten een mooie vakantiedag inclusief rondvaart voor mensen met een beperking, voor wie het wat moeilijker is om zelfstandig een dagje uit te gaan. En tenslotte ook nog een gezellige meezingavond als onderdeel van een vergadering.

Kies maar uit. Ik krijg er al een heerlijk vakantiegevoel van. Maar ook de “normale” inhoud is boeiend, zoals ondermeer die van onze beide predikanten.

Kortom, we hebben er met elkaar weer fijn aan gewerkt en we hopen dat u het Klankbord ook ditmaal met veel plezier zult lezen.

Aad Begemann.

n.b.

We hebben een verrassing voor u als lezer van Het Klankbord in petto. Het volgende nummer krijgt een nieuw jasje. Letterlijk, want de oude vertrouwde indeling blijft. Alleen de kaft wordt helemaal nieuw. En in full colour. Mis het niet en hou dat komende nummer daarom goed in de gaten. En dit laatste nummer in de oude vertrouwde uitvoering krijgt toch wel een plekje in uw boekenkast.....?



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

Bij de kerkdiensten

Zondag 1 mei is zo'n datum waarbij je eigenlijk als vanzelf een stralende voorjaarsdag verwacht. Op deze dag van de arbeid heeft bijna iedereen vrij. In de kerk noemen we deze zondag trouwens anders: Beloken Pasen. Of ook wel: Quasimodo geniti, "als pasgeboren kinderen." Zo komen we vandaag samen, als pasgeboren, dat wil zeggen als Paasgeborenen. Samen ook vanuit Uden en Veghel, in Uden. Pasen klinkt elke zondag na, maar vandaag zeker.

Een week later, 8 mei, tweede zondag na Pasen. Ook weer een zondag met een mooie naam: Misericordia Dei: zondag van Gods ontferming. We lezen uit Johannes 21 over een wel heel bijzonder nachtje vissen. Wat wil dit evangelisch visserslatijn ons zeggen?

Zondag 15 mei gaat ds Dick van der Vaart bij ons voor, op 22 mei mevr. Hanneke van Beusekom, en op 29 mei weer ds Dick van der Vaart.

De zondag voor Pinksteren, 5 juni, vieren we het Heilig Avondmaal, gezamenlijk in Veghel. Deze zondag heet "Exaudi": Hoor, Heer, hoe ik luide roep, naar Psalm 27.

En op Pinksteren, 12 juni, komen we opnieuw gezamenlijk bijeen, nu in Uden, voor een heel bijzondere Pinksterdienst, voorbereid door leden van de Kerkgroep Eredienst. Meer daarover in het volgende Klankbord!

Seniorenmiddag

Dinsdag 3 mei van 14 tot 16 uur is er een bijzondere Seniorenmiddag in de Schakel. In deze dagen van gedenken, vlak voor 4 en 5 mei, brengt onze eigen Frans de Waal ons bij zijn én elkaars herinneringen aan de Hongerwinter.

De Duitse bezettingsmacht blokkeerde alle voedseltransporten naar het westen en veroorzaakte daardoor een hongerramp van catastrofale omvang. In die periode werd het zuiden van Nederland bevrijd. De frontlijn liep dwars door Nederland, ter hoogte van de grote rivieren, zodat ook geen kolen meer kon worden aangevoerd. Doordat tevens de rivieren waren dichtgevroren en omdat vervoer over land door beschietingen vanuit de lucht bijna onmogelijk werd, was het westen van alle mogelijke hulpgoederen afgesneden. In het zicht van de bevrijding stierven door deze blokkade zo'n 20.000 Nederlanders de hongerdood.

Frans was in die hongerwinter veertien jaar. "Samen met mijn ouders [mijn broer was ondergedoken bij boeren om de Arbeitseinsatz te ontlopen] trachtten wij te overleven. Ik heb, gelijk met velen van mijn generatie, meegedaan aan hongertochten, bomen gekapt, etc. Ik hoop dat de aanwezigen ook over hun ervaringen willen vertellen zodat wij er een boeiend geheel van kunnen maken."

Geïnteresseerd maar geen senior? Van harte welkom!

Dodenherdenking

Op 4 mei is er weer de jaarlijkse herdenking van degenen die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog, maar ook de militairen die veel recenter in bevrijdingsmissies gesneuveld zijn. In de plaatselijke pers leest u over de bijeenkomst in de Blauwe Kei, en de stille tocht daarna, naar het monument. Bijzonder is dat we die avond al sinds vele jaren gasten uit onze Duitse partnergemeente in Goch in ons midden hebben. Ook zij lopen mee in de tocht en leggen hun bloemen bij het monument. Wij ontvangen hen met een

broodmaaltijd vooraf, in het Parochiecentrum aan de Burg. de Kuyperlaan. Het zou fijn zijn als er ook van onze kerk weer een paar mensen bij zouden kunnen zijn. Graag even een berichtje aan mij, ds Henk Veltkamp

Afwezig

Van 11 tot 21 mei ben ik afwezig. Bij collega Dick v.d. Vaart kunt u in die periode terecht.

Nog een nieuwe Catechismus

In Klankbord van januari schreef ik over een boekje waarin kernwoorden van het christelijk geloof eigentijds worden uitgelegd, de Doornse Catechismus. Aan het eind daarvan beloofde ik terug te komen op nóg een boekje, ook recent (najaar 2010) verschenen: "Catechismus van de compassie." De auteurs zijn twee predikanten, Christiane Berkvens en Alblas, en de kunstenaar Brigida Almeida. Zij hebben zich laten inspireren door de Engelse schrijfster Karen Armstrong, ook in Nederland bekend geworden door haar boeken over wereldgodsdiensten en het christelijk geloof, en inmiddels ook haar bevlogen pleidooi voor compassie in persoonlijke en maatschappelijke verbanden.

De "Catechismus van de compassie" bestaat uit twaalf hoofdstukken, steeds over een bepaald kernwoord. Bijzonder is de manier waarop dat steeds wordt uitgewerkt. Elk hoofdstuk begint met een kunstwerk. Daarna volgen ervaringsverhalen, met rake verwijzingen naar literatuur en film. Vervolgens worden twee Bijbelgedeelten uitgelegd, waarna de vertaalslag wordt gemaakt naar vandaag. Zo is het een boek geworden om af en toe een hoofdstuk uit te lezen, of zoals één van de recensenten schreef:

Een prachtig mijmerboek om met kleine porties van te genieten.

"De twaalf kernwoorden zijn:

<i>compassie</i>	<i>gelijkheid</i>	<i>verbondenheid</i>
<i>verzoening</i>	<i>rechtvaardigheid</i>	<i>vrede</i>
<i>waarheid</i>	<i>vrijheid</i>	<i>roeping</i>
<i>geloof</i>	<i>God</i>	<i>liefde</i>

Om een indruk te krijgen neem ik hier een paar regels over uit de vertaalslag van het hoofdstuk Verzoening. *"Echte verzoening is moeilijk. Het gaat om een weg. Jezus wijst stap voor stap de weg naar dat doel: godsdienst is dienst aan mensen. Verzoening van en met God is geen doel op zich. Die wordt vroeg of laat verspeeld als die niet wordt uitgewerkt in verzoening tussen mensen. Omgekeerd is verzoening tussen mensen soms zó zwaar, dat God er wel aan te pas moet komen."*

Misschien dat ik de komende zomertijd ga proberen om zo'n kernwoord in een kerkdienst uit de verf te laten komen. Zo mogelijk multimediaal, daar hebben we inmiddels de voorzieningen voor. Meestal begint een preek bij een Bijbeltekst om van daaruit bij ons leven hier en nu terecht te komen. Omgekeerd zoeken we in belangrijke levensvragen naar verheldering en leiding in de Bijbel. Beide bewegingen zijn belangrijk. Als mensen door een bepaalde kerkdienst geraakt zijn, is er – naar mijn ervaring - iets van die dubbele beweging tot stand gekomen. Zo'n thematische dienst zal ik tevoren aankondigen in het Klankbord. En bent u geïnteresseerd in de genoemde boeken, hier volgen de gegevens:

- Chr. Berkvens e.a., Catechismus van de compassie. (€ 17,50) ISBN 978-94-90708-15-3

- Karen Armstrong, Compassie (€ 19,90) ISBN 978-90-23459-73-6

Als altijd: reacties welkom, ds Henk Veltkamp

Nieuw gemeenteboekje!

Wat doen we allemaal als kerk? Waar vind ik wat? Wie doet wat, en hoe kan ik diegene bereiken? Het antwoord op al die vragen vindt u in ons nieuwe Gemeenteboekje. Voor het eerst sinds wij vorig jaar helemaal één gemeente werden verschijnt er nu ook een gidsje waarin alles over die ene Protestantse Gemeente Uden-Veghel te vinden is. De informatie uit de beide voorlopers, de boekjes Uden en Veghel, is samengebracht, uitgebreid en actueel gemaakt. U krijgt het binnenkort in de bus, misschien wel tegelijk met dit Klankbord.

Bewaar het goed, want het is een uitgave voor langere tijd. Achterin vindt u pagina's met naam- en adresgegevens. Die veranderen natuurlijk het snelst. Zodra dat nodig is vernieuwen we alleen die pagina's. Dan knipt u de oude eruit, en legt de nieuwe erin. Zo heeft u altijd een actueel boekje.

Het was weer hele klus om al die informatie bij elkaar te krijgen. Dank aan allen die daaraan hebben meegewerkt. En vooral aan beide eindredacteuren, Lies Oosten en Henny van Steenhoven.
ds Dick van der Vaart en ds Henk Veltkamp



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

De vioolbouwer

Hij was een vioolbouwer. Hij had grote bekendheid want de instrumenten die hij bouwde hadden een klank die zo bijzonder was, dat iedere goede man zijn instrumenten niet verkocht. Hij verdiende de kost met het repareren van violen. Zijn winkel hing vol met de meest bijzondere violen.

Ze waren voor de muzikanten uit die tijd niet te koop.

Op een dag kwam er een jonge violist naar zijn winkel. Omdat hij geen instrument bij zich had, vroeg de vioolbouwer wat hij kwam doen. "U weet immers dat ik mijn violen niet verkoop?"

De violist antwoordde: "Ik weet het. Ik kom niet om iets te kopen. Ik kom om iets te leren. Als u mij uw viool niet verkoopt, wilt u me dan leren hoe ik een viool kan maken die dezelfde bijzondere klank heeft als uw violen?"

De vioolbouwer was verbaasd. Veel violisten hadden hem hoge geldbedragen geboden. Men had hem gevraagd naar zijn motieven. Men had gepoogd hem onder druk te zetten. Niets had geholpen. Deze vraag was echter nieuw voor de vioolbouwer. Deze vraag was hem nog nooit door een violist gesteld. "Ik zal het je leren," zei de vioolbouwer. "Je hebt vijf jaar nodig om het te leren."

De violist kwam in dienst bij de vioolbouwer. Hij leerde de geheimen van het materiaal, de vergeten tradities van de techniek en de onberekenbaarheid van het toeval. Uiteindelijk had hij een viool gebouwd met een wonderlijk mooie klank. De violist ervan droomde zo'n instrument te mogen bespelen. Het wonderlijke was echter dat deze Toen hij afscheid nam van de vioolbouwer om zijn beroep als violist weer op te nemen, vroeg hij de vioolbouwer waarom hij hem nooit een instrument had willen verkopen, terwijl hij wel bereid was geweest zijn geheim aan hem te leren. "Mijn instrumenten zijn niet te koop," zei de vioolbouwer "Mijn instrumenten zijn beschikbaar voor

ieder die de inspanning wil leveren die het instrument toekomt. Mijn instrumenten zijn verkrijgbaar voor de mens die net zoveel van mijn violen houdt als ikzelf. Wie niet op die manier van zijn instrument houdt, zal haar nooit werkelijk leren bespelen. Jij bent de eerste die dat gedaan heeft. Jij bent de ware violist van mijn violen.”

De volgende dag nam de violist afscheid van zijn leermeester. En iedere keer als hij zijn instrument bespeelde kregen diens woorden meer betekenis.

Uit “Hoe heb ik je lief” Piet Weisfelt

Dit prachtige verhaal interpreteer ik als volgt. De vioolbouwer is Jezus. De jonge violist die een instrument wilde kopen een leerling, u en ik. Zoals de vioolbouwer een prachtig klank ontlokte aan zijn zelfgebouwde instrument zo speelde Jezus prachtige melodieën op het instrument van zijn leven. Vrolijke, droevige, liefdevolle, angstige en vertrouwensvolle melodieën, het hele scala van de psalmen bracht hij tot klinken.

Het verhaal kan worden gelezen als een raadgeving voor wie vervoerd raakt door de muziek van Jezus en zelf ook zulke mooie muziek zou willen maken. Voor hem of haar is het van wezenlijk belang om in te zien dat Jezus niet een ideologie leert, geen samenstel van gedachten, die je wanneer je deze eenmaal gesnapt hebt alleen maar in de praktijk hoeft te brengen. Je kunt het concept Jezus niet kopen of kopiëren. Jezus maakte muziek met zijn eigen leven, op zijn eigen, uniek, onherhaalbare manier. Wij kunnen geen muziek maken met Jezus' leven door Hem te kopiëren. Wij kunnen slechts muziek maken met ons eigen leven. Jezus kan ons wel leren hoe wij ons eigen muziekinstrument kunnen bouwen d.w.z. ons leven op spirituele wijze kunnen leren be-leven.

De kern daarvan is de biddende omgang met God. Bidden in de betekenis die Etty Hillesum eraan gaf:

“Mijn leven is één grote samenspraak met U.”

Een paar weken geleden heb ik in een preek de betekenis van het bidden en bijbellezen bij de maaltijd en de wekelijkse kerkgang gerelativeerd. Ik wilde betogen dat het slechts mogelijke vormen zijn van een gelovig leven en dat het geen ramp is wanneer deze

vormen wegvallen wanneer er andere vormen voor in de plaats komen.

Blijkbaar was mijn betoog niet helder want verschillende kerkgangers hebben mijn woorden zo begrepen dat ik van mening zou zijn dat bidden, bijbellezen en kerkgang helemaal niet belangrijk zijn. Wat ik bedoelde te zeggen was, in termen van het bovenstaande, dat het een groot geschenk is wanneer je je leven op spirituele wijze kunt beleven en dat er daarvoor in verschillende tijden en op verschillend plaatsen verschillende vormen zijn.

Bidden en bijbellezen rond de maaltijd en de wekelijkse kerkgang zijn mogelijke vormen. Deze vormen zijn echter geen doel maar middel in het bouwen van je leven tot een instrument waaraan je hemelse muziek kunt ontlokken.

Er zijn andere vormen b.v. het leren in het leerhuis, het houden van stille tijd waarin je een bijbeltekst leest, op je laat inwerken en je dan richt met woorden tot God, het zingen in een koor, het je inzetten voor de medemens in pastoraat of diakonie. Wel denk ik dat het dagelijks een paar keer even expliciet tijd nemen voor God (impliciet doe je dat b.v. door aandachtig naar een medemens te luisteren) en de wekelijkse kerkgang, de perioden daartussen in een ander, goddelijk, licht kan plaatsen maar of dat zo is hangt af van de wijze waarop een mens gebed, bijbellezing en kerkgang beleeft. Voor sommigen zijn het geleidende middelen die het heil geleiden, voor anderen obstakels.

Waar het om gaat is het leven als één grote samenspraak met God te leren beleven of met een ander beeld leren het leven te beleven als een improviserend samenspel tussen de goddelijke Violist en de menselijke violist die ieder hun instrument ZIJN.

Contactpersonen Uden

De kerkgroep pastoraat is de naam voor het orgaan dat verantwoordelijk is voor het pastorale werk in onze gemeente. De kerkgroep werkt vooral (maar niet uitsluitend) op het bestuurlijke vlak. Het uitvoerende werk wordt gedaan door twee groepen Contactpersonen:

“De Contactpersonen Uden” en de “Contactpersonen Veghel.”

De Contactpersonen Uden zijn afkomstig uit de voormalige Hervormde Vrouwendienst en de bezoekersgroep die al werkte onder de naam Contactpersonen.

De Contactpersonen uit Veghel werden eerder "meldpunten" genoemd.

Zowel in Uden als in Veghel komen de contactpersonen en paar keer per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen, om werkafspraken te maken en om elkaar te inspireren en te motiveren.

Op 7 april kwamen de contactpersonen uit Uden bijeen. In totaal zijn dat er meer dan twintig. Op de vergadering waren er zeventien mensen aanwezig. Ge Langerhuizen, de voorzitter, opende de vergadering en inventariseerde welke bezoeken er in de afgelopen periode afgelegd waren. Het deed me zeer goed om te horen hoeveel dat er waren, hoeveel vreugde de contactpersonen daaraan beleefden en hoezeer hun bezoek door de bezochten op prijs werd gesteld. Daarna werd afgesproken wie waar op bezoek zal gaan. Mensen die gevraagd werden een bezoek af te leggen baalden daar niet van maar verheugden zich erop. Een gezellige, inspirerende, motiverende vergadering. Onze gemeente rust op vier pijlers: De omgang met God, het omzien naar elkaar, de dienst aan de samenleving en de communicatie met de samenleving. De contactpersonen zijn stenen in de tweede peiler.

Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart

Gemeenteavond 19 mei a.s.

Op donderdag 19 mei a.s. wordt er weer een gemeenteavond georganiseerd. Ditmaal in de kerk c.q. Schakel in Veghel.

Het programma ziet er als volgt uit:

- Aanvang en welkom om 20.00 uur
- Verslag van de kerkenraad van het afgelopen jaar
- korte presentatie van de diverse kerkgroepen
- verslag diaconie
- kort financieel verslag van de kerkrentmeesters.

Ook willen we nadenken over de vraag:

Hoe ervaart U het samengaan van onze beide gemeentes?

Na de pauze willen we samen zingend de avond verder invullen.

U kunt uw favoriete lied opgeven (uit het Liedboek) dat we dan samen proberen te zingen. Kiest U een lied uit een andere bundel dan is voor de evt. organist handig als u de muziek erbij aanlevert.

Op deze manier gaan we samen zingend onderweg.

U kunt uw voorkeur opgeven tot 15 mei (uiterlijk) bij ondergetekende.

Na afloop van de avond om ongeveer 22.00 uur kunt u, indien u dat wilt, nog even nagenieten van een hapje en een drankje.

Wij rekenen op uw komst! – noteert u de datum!

Namens de kerkenraad

Lies Oosten-Bouman

Bezoek aan de kerkgroep Pastoraat

Op woensdag 13 april jl. waren we te gast bij de vergadering van de kerkgroep Pastoraat en kregen we als kerkenraadslid een 'kijkje in de keuken'. Na de samenvoeging van Uden en Veghel is ook het pastorale werk in de beide gemeentes meer op elkaar afgestemd. Een voorbeeld daarvan is de organisatie van de huiskameravonden. De evaluatie van deze avonden stond op de agenda. De ervaringen die de leden van de kerkgroep Pastoraat met elkaar deelden waren over het algemeen positief. Het waren fijne avonden geweest, waar mensen mooie verhalen met elkaar deelden. Het onderwerp: 'Wat is de mooiste dag in je leven' droeg bij aan een positieve sfeer, warme ontmoetingen en nieuwe- en hernieuwde kennismakingen.

Naast het organiseren van deze huiskameravonden zorgt de kerkgroep met name voor het uitzetten van beleid met betrekking tot pastoraat en voor de afstemming van de verschillende pastorale activiteiten, om er op die manier voor te zorgen dat de pastorale aandacht zo goed mogelijk verdeeld wordt over de mensen die dat behoeven. Naast de beide predikanten zetten zich hiervoor in Uden ca. 25 en in Veghel zo'n 10 mensen in. Zo worden nieuw ingekomen-, zieke- en oudere gemeenteleden bezocht. Ook worden diensten georganiseerd in huize St. Jan in Uden en in De Watersteeg te Veghel.

Onze predikanten vinden binnen deze kerkgroep een platform waar ze kunnen praten over de pastorale ontwikkelingen, waarmee ze in hun werk te maken hebben. Deze keer werd nagedacht over de vraag: Hoe ga je om met een verzoek het huwelijk in te zegenen van mensen die (nog) slechts met een zeer dun draadje verbonden zijn met onze gemeente? Na een boeiende discussie bleken alle aanwezigen de voorkeur te geven aan 'maatwerk', daarbij oog houdend voor je principes als PKN-gemeente.

Het was goed te zien dat de kerkgroep Pastoraat die nog geen jaar in deze vorm bestaat, al zo voortvarend bezig is en dat de leden elkaar met hun verschillende ervaringen aanvullen en versterken.

Arie van Kranenburg en Edith Verver

Bezoek aan de kerkgroep Vorming en Toerusting.

Aanwezig Wil, Aaldrik, Lies, Dick, Henk en Clara
Bezoekers: Hans en Andries

Na de opening door Wil van der Werfhorst waar iedereen werd welkom geheten, werd er gestart met de vergadering. Eerste punt op de agenda was de evaluatie van het programma 2010-2011.

De drie "prediker-avonden" zijn zeer geapprecieerd, met name ook de verslagen van de avonden.

De Byzantijnse liturgie: De deelnemers (7) waren onder de indruk van de zang - biddend zingen - die een prominente plaats inneemt in deze dienst.

De boekbespreking (Dorsvloer vol confetti) van Franca Treur (11 mensen): boeiende bespreking.

Bibliodrama: slechts drie aanmeldingen, dus afgelast. Waarschijnlijk hadden mensen hiervoor rechtstreeks benaderd moeten worden in plaats van via de normale kanalen.

Spiritualiteit van je kind: geen aanmeldingen.

Na een actieve benadering van ouders die recent hun kinderen hadden laten dopen, zijn wel positieve reacties gekomen. Kinderleerhuis: je moet je eigenlijk richten op kinderen van ouders die betrokken zijn bij de kerk en de mensen rechtstreeks benaderen. Misschien ook beter om een dergelijk lerend element in de kindernevendienst of speciale kinderdienst op te nemen.

De filmavonden worden goed bezocht!

Het leerhuis is goed bezocht, maar de kosten worden niet gedekt door de opbrengsten.

Er werd zeer productief gediscussieerd en binnenkort kan de kerkenraad een voorstel verwachten!

Ook de communicatie werd geëvalueerd: de posters waren er allemaal op tijd, helaas werden niet alle aangeboden stukken geplaatst door de krant.

Klankbord aankondigingen waren allemaal op tijd. Daarnaast is de - nieuwe - email service zeer veel belovend om meer mensen te wijzen op het V&T programma. Belangrijk blijft de persoonlijke benadering en mond tot mond reclame.

Benadering via email is waarschijnlijk zeer effectief, maar bovenal de persoonlijke benadering levert veel publiciteit op.

Hierna werden ideeën uitgewisseld over het toekomstige V&T programma. Het is natuurlijk niet aan ons om hierover uit te wijden..... Ideeën genoeg en het belooft weer een mooi programma te worden!

Hans Schilder en Andries Hofman

Kerkgroep Diaconie

In december 2010 is er op twee verschillende data gecollecteerd in Uden en Veghel voor de Stichting Beregowo. In Uden hebben de twee oprichters van de Stichting Beregowo een praatje gehouden en foto's van het tehuis laten zien. Ook op de website heeft een artikeltje gestaan.

De diaconie kan meedelen dat de opbrengst van de collectes en een paar giften in totaal 349,99 euro voor de Stichting heeft opgeleverd! Hartelijk dank daarvoor.

Nanda Michielsen-de Wilde
penningmeester diaconie
Beste mensen,

Als u graag nog eens een dagje uit wilt, maar dat eigenlijk niet meer kunt omdat het te duur is, of omdat u slecht ter been bent, dan

presenteren wij u hierbij het programma voor een gezellig dagje uit per bus en boot naar de Biesbosch op:

Woensdag 15 juni 2011.

Het programma ziet er als volgt uit:

Per touringcar vanuit Uden en Veghel naar Drimmelen. Vandaar een rondvaart met het ms.Zilvermeeuw door de Biesbosch. Lunch aan boord. Aansluitend via een toeristische route terug naar Veghel en Uden.

Deelnemers in het bezit van een rolstoel of rollator kunnen deze meenemen in de bus en op de boot. De bus en de boot hebben een rolstoellift. Op de boot is een invalidentoilet aanwezig. Per deelnemer willen we met u bespreken wie eventueel nodig is om als begeleider mee te gaan. Wij vragen van u bij deelname een eigen bijdrage van € 20,00 p.p.

Voor verdere informatie en aanmelden kunt u terecht bij:

Voor Uden: dhr. Piet van der Wilden, tel. 0413-26 43 24
of 06-431 91 431
dhr. Kees Nickel, tel. 0413-25 27 82
of 06-412 69 620

Voor Veghel: dhr. Niek Müller, tel. 0413-36 63 06
mw. Cora Schuiling, tel. 0413-34 38 66

Met vriendelijke groet, namens de Diaconie Uden/Veghel,
Piet van der Wilden

FIETSTOCHT PCOB

De PCOB organiseert ook dit jaar weer een jaarlijkse fietstocht voor PCOB-leden en gemeenteleden onder leiding van Kees van Kampen. Op 10 mei vertrekken we om 10 uur vanaf onze kerk in Uden naar de Abelshoeve Brugstraat in Heeswijk. We zijn daar omstreeks 11.15 uur. Daar staat de koffie klaar en kunnen we onze (zelf meegebrachte) lunch nuttigen.

We kunnen bij de hoeve ook de nieuwe melkrobot bekijken.

Vandaar fietsen we verder naar de beeldentuin Inter Art tegenover het kasteel Heeswijk. We zijn daar rond 13 uur. Zonder bandenpech zijn we ongeveer om 16 uur weer thuis.

De kosten voor de trip zijn € 6,00 inclusief entree en koffie.

U kunt zich opgeven tot 6 mei bij Cora Sinke, tel 26 53 71.

De afstanden in kilometers zijn: kerk-Abelshoeve 12 km., naar beeldentuin 8 km., naar huis 14 km.

In de tuin is geen restaurant, neem dus zelf iets te drinken mee.

Als u niet mee kunt fietsen, kom dan met de auto naar de Abelshoeve aan de Brugstraat in Heeswijk of omstreeks 13 uur naar de beeldentuin. Ook graag even aan Cora doorgeven.



Ook altijd op zoek naar contant geld voor de collecte?

Los het op door collectebonnen te bestellen!

Bij elke collecte in de kerk kunnen collectebonnen worden gebruikt. Deze bonnen kunnen zowel mondeling (tegen contante betaling) als bancair worden besteld bij de kerkrentmeesters.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel met een totaalwaarde van € 10,00 of € 20,00.

Ieder vel bevat 20 bonnen van € 0,50 (blauw) of € 1,00 (geel).

Voor Uden kunnen de bonnen besteld worden bij de heer A. Schilder, rekening nr. 15.19.53.171; voor Veghel bij de heer A. van Kranenburg, rekening nr. 15.33.73.431.

Het totale bedrag van de in een kalenderjaar via de kerk aangeschafte collectebonnen wordt fiscaal aangemerkt als giften aan de kerk. Alle giften aan de kerk zijn aftrekbaar voor de belastingen, waarbij de aankoopstroken van de collectebonnen als bewijs kunnen dienen.





JEUGD PAGINA'S

Hallo allemaal,

Lieve God,
Als ik kijk naar de dieren zie ik zoveel verschillende diersoorten.
En allemaal hebben ze hun eigen rol.
Sommige zijn planteneters, andere vleeseters.
Sommige kunnen vliegen andere weer heel hard rennen.
U hebt alles bedacht en gemaakt.
Laten we wat vaker kijken naar Uw schepping Heer en stil worden van al dat moois.
Amen

Dit gebed sluit mooi aan bij het uitstapje dat we met jullie willen maken.

Uitstapje:

Voordat dit seizoen weer afgelopen is willen we nog een keer met elkaar op stap.
Het is voor de eerste keer dat we een uitstapje samen met Veghel organiseren, zo worden we steeds meer samen één kerk. Wat gaan we doen?
Een middagje uit naar Dierenrijk Europa. Voor iedereen (jong, iets ouder en nog ouder) die mee wil, en wie wil dit niet als het nog gratis is ook!!!

Op zondag 22 mei verzamelen we na de kerkdienst in Uden en ook in Veghel, en vertrekken zo rond 12.00 uur naar Nuenen.

Rond 18.00 uur hopen we weer terug te zijn.
Wat kunnen we verwachten: Entree incl. lunch en voor hen die dat willen is er een rondleiding in de dierentuin. Er zijn veel mooie dieren en veel speeltuinen. Meer info over de dierentuin is te vinden op www.dierenrijk.nl.
Wilt u/je meedoen, dan kunt u/je zich inschrijven op de intekenlijsten in de beide kerken.

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.
We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Kinderveendienst



Dag allemaal

Wat fijn dat de lente weer is begonnen hé.

We kunnen weer buiten spelen, en soms kan de jas al uit blijven.

Het is toch wel een wonder, dat wisselen van de seizoenen.

En de lente is de mooiste, vind ik. De nieuwe bladeren aan de

bomen, vogels die 's morgens weer het hoogste lied fluiten,

trekvoegels die weer terug komen uit verre landen.

En het zonnetje word steeds een beetje warmer, de mensen worden

daar ook zo blij van. Natuurlijk regent het ook nog wel, maar je ziet

dat het gras ervan gaat groeien.

De seizoenen wisselen steeds, maar God, die dit alles zo heeft

bedacht en gemaakt, Hij veranderd niet! Hij blijft steeds dezelfde.

Onze Vader is als een zon, Hij verwarmt ons altijd met Zijn liefde,

en laat ons groeien!

www.kindengeloof.nl

Tienerkerk

Op 8 mei, 22 mei, 5 juni en 19 juni is het weer tienerkerk

Ik geef de pen door aan.....

De pen is tijdelijk overgenomen door de redactie van het Klankbord.

Zij willen een aantal mensen, die een bepaalde functie in de kerk

hebben, aan jullie voorstellen.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter

Ik geef de pen door aan.....



Wat doet een dominee?

Goeie vraag. Want er zijn vast wel kinderen (en volwassenen?) die denken: zo'n dominee werkt alleen maar 's zondags. Eerlijk gezegd dacht ik dat vroeger ook. Want 's zondags, dan zag je 'm tenminste bezig. In de kerk! Doordeweeks zag ik 'm hooguit wel eens fietsen. Maar ja, fietsen is natuurlijk geen werken.

Of soms toch een beetje. Zelf kan ik op de fiets goed nadenken (en tegelijk ook nog uitkijken.) Bijvoorbeeld over wat ik de komende zondag in de preek ga zeggen. Daar ben ik vaak best lang mee bezig. Ik begin dan met het Bijbelverhaal voor die zondag te lezen in de taal waarin dat geschreven is: Hebreeuws of Grieks. In mijn boekenkast, en tegenwoordig ook op Internet, zoek ik wat anderen daarover geschreven hebben. En vooral denk ik zelf na over wat dit Bijbelverhaal voor ons vandaag betekent. Dat is mijn doordeweekse werk voor de zondagse kerkdienst.

Vaak ga ik bij mensen op bezoek. Meestal bij hen thuis, maar soms ook in het ziekenhuis of verpleeghuis. Op zo'n manier leer ik mensen beter kennen dan alleen maar 's zondags in de kerk.

Bovendien horen er ook veel mensen bij de kerk die daar 's zondags niet komen. Tijdens die bezoeken praten we met elkaar over waar we ons in ons leven zoal mee bezighouden, wat we daarbij belangrijk vinden, en ook hoe het geloof ons daarbij helpt.

Ook komen er doordeweeks af en toe groepjes mensen bij elkaar, in de kerk of bij mensen thuis, om samen te praten over vragen die we belangrijk vinden in ons leven, of om met elkaar de Bijbel te lezen en te bespreken.

Verder zijn er in de kerk allerlei groepen mensen actief in kerkgroepen en commissies. Zo zorgen sommigen ervoor dat er

kindernevendienst is, anderen zorgen voor de jeugdkerk, voor het geld of voor het bezoeken van nieuwe leden. Er zijn diakenen (die krijgen de pen ook vast nog wel), die helpen bijvoorbeeld mensen die geen geld hebben om boodschappen te doen. Weer een andere groep poetst de kerk. En natuurlijk hebben we een kerkenraad, die gaat over zo'n beetje alles wat er in de kerk gebeurt. Als die groepen bij elkaar komen om te overleggen hoe ze 't gaan doen, is de dominee daar soms bij, om mee te denken.

Misschien wil jij later ook wel dominee worden. Ik vind het heel mooi werk om te doen. Dag!

Ik geef de pen door aan ??

