

KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(juni/juli 2011)
42^e jaargang, nummer 5

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 9 juli 2011
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 25 juni 2011
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen : zie laatste pagina

UDEN

- zo. 05 juni **gezamenlijke dienst in Veghel**
- zo. 12 juni **Pinksteren: zie kader**
- zo. 19 juni 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 26 juni **10.30** u. pastor T. Mickers en ds. D.R. van der Vaart
diens met VOGG
- zo. 03 juli 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart

zondag 12 juni: Pinksteren, gezamenlijke dienst in Uden
aanvang 10.00 uur
Voorgangers: ds. H.J. Veltkamp en ds. D.R. van der Vaart



VEGHEL

- zo. 05 juni 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp *viering Heilig Avondmaal*
- zo. 12 juni **Pinksteren: zie kader**
- zo. 19 juni 10.00 u. dhr. C. Boers (Loenen a/d Vecht)
- zo. 26 juni 10.00 u. mw. ds. W. van Seventer
- zo. 03 juli 10.00 u. **gezamenlijke dienst in Uden**

Van de redactie....

Redactioneel.....

Het is al weer juni als u dit klankbord onder ogen krijgt. Hoe vindt u het??

Een nieuw kleurrijk jasje, het geeft ons weer nieuwe energie om ons Klankbord nog completer te maken. We hopen dat u het mooi vindt.

In dit nummer een artikel over 42 jaar Klankbord, rommelmarkt 2011, inbreng van onze dominees, waaronder een algebrales. Verder een verslag van de jaarlijkse gemeentevergadering, inbreng van de Kerkgroep Jeugd en het SOW kamp Uden/Veghel.

Lees het maar eens rustig door.

Verder nog wat huishoudelijk nieuws. Meestal krijgen we onze kopij toegestuurd met de .doc extensie. De laatste tijd is er een nieuwe bijgekomen: .docx. Onze Word versie is hierop ingesteld en meestal gaat dit ook goed. Ons verzoek is dan ook om de documenten alleen met deze twee extensies, .doc of .docx, naar ons te sturen.
Bedankt alvast!

Veel leesplezier.
Namens de redactie,
Bram van der Vijver



Mededelingen ds. Dick van der Vaart

Het woordje "God"

"De vraag die toegang geeft tot een nieuwe mogelijke zin van het woordje "God" moet niet luiden:

"Wat verstaan we onder "God" ? of

"Wat dienen we te verstaan onder "God" ? maar wat zijn de situaties waarin een mens - mij maar ook een ander- het woord "God" invalt? *Aldus H.Adriaanse.*

Het komt mij voor dat de situaties waarin een mens het woordje "God" binnenvalt, situaties zijn waarin een overvloed of een gemis wordt ervaren. Situaties van overvloed in de zin van verwondering b.v. een natuurervaring : "Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij zegt het altemale dat God geschapen heeft." dicht Guido Gazelle, of de ervaring van geliefden die zo verwonderd zijn over het elkaar gevonden hebben, dat ze zeggen: "Dit kan niet toevallig zijn, God heeft ons samengebracht! " Of ouders die op het geboortekaartje van hun kind schrijven: "Uit Gods hand mochten wij ontvangen.." Situaties van overvloed kunnen er ook in negatieve zin zijn. We spreken dan van verbijstering. Bij het zien van iets verschrikkelijks kunnen mensen naar hun hoofd grijpen en verbijsterd uitroepen: "Mijn God ! "

Wellicht ervaren de meeste mensen een permanent gevoel van gemis en proberen zij hieraan te ontsnappen door continue te zoeken naar mensen, dingen en ervaringen die voldoening schenken en het gevoel van gemis kunnen opheffen.

Maar het diepe gevoel van gemis kan niet met oppervlakkige middelen opgeheven worden, het kan daardoor hoogstens tijdelijk worden verdoofd.

Het zou kunnen zijn dat dit gevoel van gemis beschouwd kan worden als een geschenk van God.

Mogelijk is het gemis dat velen ervaren verlangen naar God dat de mens ingeschapen is. In het scheppingsverhaal lezen we dat God de mens de levensadem inblies. God in-spireert de mens, be-ziel-t hem. Hij blaast hem het verlangen naar Zichzelf (God) in. Dit verlangen is het gemis, de onrust die een mens voelt wanneer hij/zij tot bewustzijn komt.

"Gij hebt ons geschapen naar U toe en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in U, o God!" schrijft de kerkvader Augustinus op onvergetelijke wijze.

Zou het uithouden van het gevoel van gemis ons de toegang kunnen verschaffen tot een nieuw verstaan van het woordje "God ?" Zou het getransformeerd kunnen worden in verlangen ? Het verlangen kan worden beschouwd als de ruimte die geschapen wordt door armen die uitnodigend worden geopend voor de geliefde. Het verlangend openen van de armen is het begin van het ontvangen. Zo is het verlangend openen van je hart het begin van het ontvangen van God.

Maar het gemis kan zeer smartelijk zijn en de transformatie naar verlangen kost tijd. En het ontvangen is een genade die soms lang op zich wachten laat. Daarom moet je het gemis niet in je eentje proberen uit te houden maar samen met anderen.

Het uithouden van het gemis kan gebeuren in het zoeken naar "God". (Het woord staat tussen aanhalingstekens omdat mensen "dat wat zou kunnen beantwoorden aan hun verlangen " dikwijls niet met dit woord benoemen.) Mensen zoeken "God " in kerken en kloosters maar ook in bibliotheken, musea, theaters, bioscopen en concertzalen. Kunst is geen verdoving van het gevoel van gemis maar vorm -, beeld- en klankgeving ervan. Kunst kan het gevoel van gemis transformeren in verlangen.

Ons leven is het zoeken van God. De vervulling van ons leven is het gevonden worden door God.

Omdat we God nooit kunnen beetpakken om Hem vast te houden

("Houdt Mij niet vast !" zei Jezus tegen Maria Madalena) of blijvend kunnen zien (alleen: zien, soms even !) volgen zoeken en gevonden worden, verlangen en het vervuld worden elkaar op als inademen en uitademen.

Kerkdiensten

Op zondag 12 juni vieren we het Pinksterfeest in een gezamenlijke dienst in Uden. Bij de samenvoeging van de gemeenten zijn er door Uden drie "nieuwe " liturgieën ingebracht.

Op een vergadering van de kerkgroep eredienst werd het idee geboren om nu ook gezamenlijk te werken aan liturgievernieuwing. Een werkgroep toog aan het werk met "Liturgie F" die voor het eerst zal worden gebruikt in de Pinksterdienst.

Collega Henk Veltkamp en ik zullen samen met een aantal leden van de voorbereidingsgroep (Dick Boerefijn, Johan Groen, Lies Oosten, Hettie Duijff) in deze dienst voorgaan.

Op zondag 26 juni vieren we in Uden een dienst met de VOGG (vereniging van ouders van kinderen die door hun verstandelijke handicap dikwijls een bron van vreugde voor hun omgeving zijn en dicht bij God leven). Het thema van de dienst luidt: "Iedereen hoort er bij." Samen met pastor Tom Mickers van "Dichterbij" hoop ik in deze dienst voor te gaan.

Let op de aanvang van de dienst 10.30 uur. Dit omdat de leden van de vereniging uit de regio komen.

Spreekuur donderdagmorgen

Iedere donderdagmorgen zit ik vanaf 10.00 uur in de consistoriekamer in de kerk. Wie iets mij zou willen bespreken of gewoon zin heeft om een kop koffie te komen drinken is van harte welkom !

Autodienst

Zou u op zondagmorgen naar de kerk willen komen of door de week een andere kerkelijke bijeenkomst willen bezoeken maar u hebt geen vervoer. Bel dan met Andre en Marijke Troost, tel. 331463.

Zij willen u graag helpen bij het vinden van een chauffeur.

Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart

Uitnodiging van de Kerkgroep Eredienst voor Pinksteren 2011

Veghel-Uden. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Daaraan willen wij op Pinksterzondag 12 juni a.s. bijzondere aandacht geven in een gezamenlijke dienst in Uden.

In een tamelijk afwijkende kerkdienst, zoals de leden van de voorbereidingscommissie deze hebben voorbereid, is ruimte voor samenzang, muziek en dans, maar vooral ook voor reflectie en gedachtewisseling. Kortom: het wordt een dienst met verrassingen.

Deze bijzondere kerkdienst beoogt in de geest van Pinksteren voor iedereen inspiratie te bieden.

Als kerk van Christus willen wij stilstaan bij het werk van Zijn geest en in de geest van Zijn handelen tijdens zijn optreden hier op onze aarde.

De geest van rechtvaardigheid, respect, mededogen en liefdevolle levenskracht zou ons beter moeten kunnen toerusten in het huidige tijdsgewricht.

Doel is: gedachtegoed hernieuwen en delen. Samen richting kiezen in deze moeilijke en enerverende tijd, die zich kenmerkt door grote tegenstellingen.

De geest geeft niet alleen inspiratie maar vooral innerlijke rust en zekerheid.

Wij hopen dat we u allemaal mogen begroeten op de inspirerende 1^e Pinksterdag.

Kerkgroep Eredienst



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

De algebraes van Thomas

Op school begreep ik niet veel van algebra. Onze leraar schreef lange reeksen cijfers, letters en tekens op het bord. Hij werd daarbij steeds enthousiaster, want er bleek iets uit te komen wat naar zijn zeggen precies klopte. Maar ik voelde me steeds ongelukkiger worden, want ik kon het echt niet zien. Ja, natuurlijk zag ik wel al die cijfers, letters en tekens, maar de zin en samenhang daarvan ontgingen mij volledig, om nog maar te zwijgen van de uitkomst.

Gelukkig legde mijn oudere broer het 's avonds nog eens uit, heel geduldig, één keer, twee keer, drie keer. En opeens zág ik het! Heel die onbegrijpelijke reeks cijfers, getallen en tekens viel ergens in mijn hoofd samen tot iets met een betekenis. Abacadabra was ineens algebra geworden.

Met geloven is het eigenlijk ook zo. Voor veel mensen is het niet meer dan abacadabra. Reeksen cijfers, getallen en tekens waarvan je denkt: wat moet ik daarmee aan? Je ziet het niet. Ja, vroeger als kind misschien. Maar heel wat kinderlijk geloof, bestaande uit die basisingrediënten van vertrouwen, verlangen en verwondering, krijgt niet de kans om mee te groeien en wordt mét de kinderkleren, te klein geworden, afgedankt.

Tot je de kans krijgt, of jezelf opnieuw de kans gunt, om écht te zien, door de dingen heen te kijken, te ontdekken waar het echt om gaat, wat werkelijk van waarde is.

Hoe mensen dat gaandeweg kunnen leren, verwondert mij steeds weer. Bijvoorbeeld in pastorale gesprekken. Wij mensen blijken over een verbazingwekkend vermogen te beschikken om wat in ons leven gebeurt, zelfs wat ons leven op de kop zet, op de één of andere manier toch onder ogen te kunnen zien, een plaats te kunnen geven en zo op te nemen in het boek van ons leven. Zelfs

wat een einde leek kan naderhand toch weer een vervolg krijgen in een nieuw hoofdstuk. Waarbij de wonden en de pijn van wat gebeurde niet worden verdrongen, maar in dat doorgaande levensverhaal worden opgenomen.

Zien dat méér is dan kijken, zo'n zien waarbij onbegrijpelijke reeksen cijfers, letters en tekens ineens zin en betekenis krijgen, dat zie ik gebeuren in het Paasverhaal over Thomas, in Johannes 20: 19-29.

Die Thomas is volgens mij niet de ongelovige die wij van hem gemaakt hebben. Hij vraagt geen bewijs op een briefje, maar wil zich ervan overtuigen of het de Gekruisigde zelf is die verschijnt in de Opgestane. Dát is voor hem de kern. Hij vraagt zijn medediscipelen niet of zijn stem wel hetzelfde klonk, en of zijn ogen wel dezelfde kleur hadden. Thomas vraagt naar zijn wonden. "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie, alleen als ik mijn hand in zijn gewonde zij kan leggen, zal ik geloven ... "

Thomas is voor mij de discipel die diep doordrongen is van de gebrokenheid van de schepping. Niet zo'n positivo, die denkt: ach, dat koninkrijk van God, dat regelen wij wel even. Daarvoor is Thomas, vermoed ik, te vertrouwd met de donkere kant van het leven, de verwoestende kracht van het kwaad, het lijden van mensen, en al die bittere vragen: God waarom? God, waar bent U in wat mensen soms moeten doormaken? Als mensen omkomen door zinloos geweld? Als kinderen misbruikt worden? Dit evangelie over Thomas laat mij zien: God is daar bij. God is daar midden in.

God zit niet ergens ver weg achter een groot bureau, als president-directeur van NV De Wereld, verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat mensen elkaar aandoen, maar is Degene die ons draagt, in alles wat ons mensen overkomt, aan vreugde en verdriet, aan goede en in kwade dagen. In en door het lijden heen.

Nee, Thomas vraagt dus niet of hij het geloof even op een briefje kan krijgen. Zijn vraag is: kan ik de Opgestane herkennen aan

zijn wonden? Dan is hij voor mij geloofwaardig, dat wil zeggen: mijn geloof en vertrouwen waard. Dan zie ik Hem.

ds Henk Veltkamp

Bidden voor de plaats waar wij wonen

Een paar keer per jaar komen enkele leden van verschillende kerken bij elkaar in De Schakel. Dan vertellen we over wat we in onze eigen woonplaats meemaken en zien gebeuren, waar we dankbaar voor zijn en waar we ons zorgen over maken. We lezen een stukje uit de Bijbel, zingen een lied en leggen dan onze dank en zorg in gebed voor aan God.

Wie zou ook eens een keer mee willen doen? Het zou fijn zijn als we dit met een paar leden van onze gemeente zouden kunnen dragen. De eerstvolgende keer is woensdag 15 juni. Het duurt een uur, en we beginnen om 19.30 uur.

ds Henk Veltkamp

Verslag van de jaarlijkse gemeentevergadering

Op donderdag 19 mei werd in Veghel de jaarlijkse` gemeentevergadering gehouden. Ook voor de gemeentevergadering is gezocht naar een vorm waarbij zowel de mensen uit Uden als uit Veghel zich 'thuis' zouden voelen . Zo was het in Veghel de laatste jaren de gewoonte de gemeentevergadering te houden op zondag, na afloop van de dienst. In Uden werd deze vergadering altijd op een doordeweekse avond gehouden. Om iedereen wat tegemoet te komen werd daarom deze eerste officiële bespreking met u als gemeente Uden-Veghel gehouden op een doordeweekse avond in Veghel.

Op de vergadering waren ongeveer 50 gemeenteleden aanwezig. Met behulp van een PowerPoint presentatie vertelden vertegenwoordigers van de kerkenraad, kerkgroepen, diaconie en

het College van Kerkrentmeesters (CvK) wat er in het jaar 2010 is geweest aan onderwerpen en activiteiten. En dat is een indrukwekkende hoeveelheid. Door de verschillende sprekers en spreeksters werd het een afwisselend geheel. Als rode draad liep door alle presentaties de samenvoegingen van Uden en Veghel. Het was goed om te horen hoe voorspoedig de samenvoeging van de diverse groepen is verlopen. Tijdens de bespreking van de vraag: "Hoe ervaart u het samengaan van Uden en Veghel?", kwam wel een punt van zorg boven nl. het kerkbezoek tijdens de gezamenlijke diensten. Het zou fijn zijn als dat nog wat zou toenemen. Het blijft belangrijk elkaar daarop aan te spreken en waar nodig vervoer te regelen.

Ook de presentatie van de jaarcijfers door de voorzitter van het CvK was erg duidelijk en dit overzicht liet een mooi resultaat zien. De gemeente staat er in financieel opzicht gezond voor.

Omdat in 2010 ook werd besloten om meer gebruik te gaan maken van de website van onze gemeente en om te gaan starten met het gemeente breed versturen van e-mails, was ook Albert Verver gevraagd hier iets over te vertellen. Uit een klein steekproefje dat hij hield bleek dat van de aanwezigen ongeveer driekwart zich had aangemeld voor de e-mailservice en ook de weg naar de website (www.sowkerk-uv.nl) al had gevonden. Als u de website nog niet kent, zou ik u willen adviseren er eens op te gaan kijken. U zult verrast zijn hoeveel actuele informatie u daarop kunt vinden.

Het was goed dat al deze informatie werd afgewisseld door het zingen van liederen die gemeenteleden in de weken voorafgaand aan de gemeentevergadering zelf hadden kunnen opgeven. En wat zingt het toch heerlijk in Veghel! Om ongeveer 22.15 uur werd de avond besloten en kon nog even worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Edith Verver, scriba

Klankbord bestaat 42 jaar

Het Klankbord in de uitvoering waarvan we nu afscheid nemen, heeft 42 jaar bestaan. Een half mensenleven eigenlijk. Het idee, maar ook de uitvoering, is van de heer Bob Wielick, toenmalig redactielid. Het eerste Klankbord, onder deze naam, verscheen namelijk in december 1969. Later, in juni 1976, werd het lettertype op de kaft "gemoderniseerd" en ontstond eigenlijk het Klankbord dat tot het vorige exemplaar in omloop is gebleven.

Het Klankbord is bij elkaar 416 keer verschenen. En wie heeft alle exemplaren? Jawel, Bob Wielick. Spijt dat de vormgeving van "zijn" Klankbord is gewijzigd? "Nee", zegt Bob, "er zijn wel andere dingen waarvoor ik op de barricade zou gaan.... Mensen weten tegenwoordig ook niet goed meer wat een klankbord is. Wij, mijn collega redactielid en ik, gingen er van uit dat het een goede naam voor het kerkblad was, maar dan ook in twee richtingen. Namelijk dat de kerkenraad zich naar de mensen kon profileren, maar ook omgekeerd, dat de kerkmensen zich hierin konden uiten."

Al ruim dertig jaar wordt het Klankbord gemaakt door en grotendeels ten huize van Rien en Bea Wadners, die aanvang jaren 80 van de vorige eeuw deel gingen uit maken van de redactie en de productie sindsdien verzorgen. Dankzij modernisatie van de apparatuur maakt Rien nog steeds alles wat we hier te lezen krijgen.

Bob Wielick kent bijna de hele geschiedenis van onze kerk uit z'n hoofd. Zoals het samengaan van hervormden en gereformeerden tot één kerk. En ook allerlei aardige bijzonderheden van het kerkblad. Zo werd al in 1953 een poging ondernomen het kerkblad een echte naam te geven. Maar dat lukte niet. In dat jaar verscheen het kerkblad elke veertien dagen in een oplage van 150 stuks. En de prijs? Jawel, vijf centen per stuk, echte oude centen wel te verstaan.

Bob Wielick: "Na het verschijnen van het samenwerkingsrapport was de eerste opdracht om snel een gezamenlijk en plaatselijk kerkblad te maken. Dat verscheen in oktober 1969. Een paar maanden later dus, als het Klankbord". Aanvankelijk werd de inhoud gestencild en sinds 1971 werd de kaft lange tijd gedrukt door een

echte drukker. Bob Wielick is heel lang ook redactielid geweest, met onderbrekingen. Hij maakte zelf ook de illustraties. Tegenwoordig kunnen we die gelukkig ook van het internet "halen". In de jaren wisselden redactieleden elkaar af. Sommigen bleven er lang bij, anderen wat korter.

Aad Begemann

SoW kamp Uden-Veghel 2011

Hallo kampeergenoten,

Wij als kampcommissie zijn er weer helemaal klaar voor en we hopen jullie ook. Want ook dit jaar is er voor iedereen wat wils. Waar het programma uit bestaat houden we natuurlijk nog geheim maar we kunnen wel verklappen dat het weer erg leuk gaat worden. Dus aarzel niet en ga mee met het allerleukste, gezelligste, ontspannendste en sportiefste kampweekend van het jaar, het SOW kamp 2011. Je begrijpt het wel, het is vanaf nu mogelijk om je op te geven voor het kamp. Het kamp is dit jaar van vrijdag 26 augustus t/m zondag 28 augustus. We gaan naar hetzelfde adres als vorig jaar, kampeerboerderij 't Zand, Zandkant 7, 5473 TA Heeswijk.

Voor degenen die geen kampeeruitrusting hebben, is er de mogelijkheid om toch mee te gaan met het kamp. Neem in dit geval dan even contact op met de kampeercommissie.

Het inschrijfgeld voor dit kamp is per persoon:

kinderen t/m 3 jaar gratis.
voor kinderen 4 t/m 17jaar € 17.00
vanaf 18 jaar € 28.00

U kunt zich opgeven door **vòòr 1 juli** het inschrijfgeld over te maken op rekening 962805181, t.n.v. H. Knechten te Uden, SOW kamp 2011. Graag ook het aantal personen en de leeftijd vermelden. U ontvangt dan vanzelf verdere informatie van ons.

De SoW kamp commissie Uden-Veghel.

Marleen en Ron Baarslag, Hans en Tosca Knechten,
Eline van Willigen, Margot van de Brug.

Rommelmarkt Protestantse Kerk

Lieve mensen,

Op zaterdag 10 september 2011. vindt de rommelmarkt van de Protestantse Kerk weer plaats op het Meijerijplein te Veghel.

Na het spetterende succes van vorig jaar gaan we nu op voor de 27^e editie!

Natuurlijk is het niet mogelijk om een rommelmarkt te houden zonder verkoopbare spulletjes. Dus kijk nog eens op zolder of in de garage of u overbodige dingen heeft, die we kunnen verkopen op onze rommelmarkt.

Net als vorig jaar hopen we dat ook dit jaar veel spullen uit Uden zullen komen.

Wilt u spulletjes ter beschikking stellen?

Dat kan iedere dinsdagavond vanaf 7 juni t/m 30 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur in de grijze Nissenhut aan de Lagelandstraat 10 Veghel.

In de Nissenhut staat elke dinsdag een team van vrijwilligers klaar om de spullen te sorteren.

In verband met de hoge verwijderingskosten worden witgoed, bankstellen, grote kasten, bedden, spiralen en matrassen niet aangenomen door het acceptatieteam. Zij beoordelen ook of de spullen verkocht kunnen worden op onze rommelmarkt.

De opbrengst van de rommelmarkt wordt gebruikt voor onderhoud en inventaris van onze kerk en diaconale doelen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0413-344030.

Namens de evenementencommissie en met hartelijke groet,

Andries Hofman

Betaling Klankbord

Aan het eind van de vijfde maand van dit jaar moet ik constateren dat **slechts 30%** van de personen op wiens adres dit Klankbord bezorgd wordt **heeft betaald** voor dit nieuws over en uit onze kerk. Dat wil dus zeggen dat 70% van ons niet de moeite heeft genomen om dat minimale bedrag van € 6,00 over te maken om de kosten voor het maken te dekken en voortzetting van het Klankbord te garanderen. Vergeten is menselijk; een automatische overschrijving is dan erg gemakkelijk.

In december 2010 schreef de kerkenraad hier dat vanaf dat moment alle mensen die een bepaalde Vrijwillige Bijdrage (als reactie op Kerkbalans) storten het Klankbord voorlopig toegezonden krijgen. Binnenkort zullen deze mensen door de kerkenraad benaderd worden of ze prijs stellen op verdere ontvangst van het Klankbord, tenzij ze dit inmiddels door betaling aan ons al duidelijk hebben gemaakt.

Aan u allen, of u nu al langer jaarlijks geld aan ons heeft over gemaakt of als u (opnieuw) kennis heeft kunnen maken met het Klankbord, vraag ik om na te kijken of u ook voor 2011 al een bijdrage hebt overgemaakt voor dit kerkblad. Stelt u verdere toezending van het Klankbord op prijs, dan zie ik graag uw bijdrage op girorekening 2777154 t.n.v. hr. W. Oosten en/of hr. R.D. Wadners.

Namens de redactie van het Klankbord,
Wiebe Oosten.



De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt.
in al wat groeit en leeft,
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernieuwd
maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

De geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Huib Oosterhuis



Hallo allemaal,

Het is al weer bijna Pinksteren, daarom voor jullie een mooie kleurplaat over de vurige tongen op de hoofden van de mensen en een mooi pinkstergebedje.

God, U hebt ons
door de Heilige Geest te sturen,
geleerd hoe we moeten leven.
Geef dat we door de Heilige Geest,
mogen doen wat goed is.
Amen

Verder vinden jullie op deze pagina een verslag van het uitstapje naar het dierenrijk in Nuenen.

Uitstapje:

We zijn op zondagmiddag 22 mei met **79** (waarvan 17 uit Veghel) personen naar het Dierenrijk in Nuenen geweest. Nog nooit eerder hebben er zoveel mensen deelgenomen aan een uitstapje. Een geweldige opkomst, mooi weer en een prima sfeer. We vertrokken met eigen vervoer na de kerkdiensten vanuit Veghel en Uden naar Nuenen. Daar aangekomen hebben we gezellig samen genoten van een lunch, waarna iedereen zich naar het park begaf. Hieronder vindt u de eerste reactie van een groot aantal deelnemers:

- Wie kijkt naar wie?
- Ontspannen genoten van de ruimte en het gezelschap.

- Wat dacht je van de pedicure bij de olifant?
- Een middag genieten met z'n allen.
- Goed initiatief om elkaar te ontmoeten.
- Geweldig genoten
- Übercool, leuk, suuuuuuuuuuper vet.
- Ik vond het erg leuk en samen met de tieners was erg gezellig om weer een uitstapje te maken.
- Een erg origineel initiatief dat zeker vervolg mag krijgen.
- We hebben leuke shows gezien, Onno mocht een slang vasthouden en Minette ratten en een fret. Ze deden het heel goed.
- Het was een zeer geslaagd uitje voor alle leeftijden.
- Ik vind de ijsberen super.
- Wat een gezellige dag en een te gekke dierentuin.
- Een heel gezellig onverwacht uitje. Super uitje heel gezellig.

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl. We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Tienerkerk

Welkom aan alle 10 de nieuwe tieners die op 22 mei de overstap hebben gedaan van de kindernevendienst naar de tienerkerk.

Op 5 juni en 19 juni is het weer tienerkerk.

Ik geef de pen door aan.....

komt deze keer te vervallen. De redactie van  het Klankbord is ijverig op zoek naar een volgende schrijver/ster.

Namens de kerkgroep Jeugd, Ria de Ruiters

