
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(september/oktober 2011)
42^e jaargang, nummer 7

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 8 oktober 2011
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 24 september 2011
e-mail adres: **kopij_klankbord@hotmail.com**
voor kopijadressen : zie laatste pagina

UDEN

- zo. 18 sept. **gezamenlijke dienst in Veghel**
- zo. 25 sept. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 02 okt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 09 okt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 16 okt. **gezamenlijke dienst in Veghel**

VEGHEL

- zo. 18 sept. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 25 sept. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
- zo. 02 okt. **gezamenlijke dienst in Uden**
- zo. 09 okt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
- zo. 16 okt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart

Van de redactie....

Het zit er weer op, de vakantie. Hel Nederland zit weer op school, is aan het werk en heeft het ritme weer opgepakt.
We gaan het hier niet over het weer hebben.

Een vol Klankbord met mededelingen van onze dominees. Aandacht voor de evenementencommissie, jeugd en een stukje van het Gezamenlijk Diaconaat. Genoeg kleine en grote onderwerpen, lees het maar eens rustig door.

Ondergetekende heeft weer hard moeten stoeien om alles in onze vaste lay-out te peren. We zijn blij met de ingezonden stukjes maar graag alles aanleveren in extensie docx of doc.

De rommelmarkt in Veghel is al snel, 10 september. Kom gerust kijken, kopen of helpen!!

Veel leesplezier,
Bram van der Vijver



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413-261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

Enige tijd geleden las ik de inleiding van een boek dat de lezer in wil wijden in de muziek theorie . Titel en auteur zijn me ontschoten. Voor mij, die nog nooit muziekonderwijs genoten heb, bleek het te moeilijk. De inleiding vond ik echter prachtig. Voor de auteur zegt wat hij onder muziek verstaat , geeft hij een definitie van kunst:

Kunst

“Kunst is: iedere uiting van de mens om wat in zijn geest aan adeldom leeft op zodanige wijze zintuigelijk waarneembaar te maken, dat kan worden aangenomen dat door middel van deze uiting bij de medemens een overeenkomstige gemoedsbeweging of geestesvervoering kan worden teweeggebracht.”

“ Onder adeldom moet worden verstaan: het geheel van alle “adelijke”(dat is :edele) vermogens,gevoelens, gedachten zoals die in een mens(kunnen) leven. Welke vermogens,gevoelens en gedachten mogen tot de “edele”worden gerekend?Daarover oordeelt ieder tijdsgewricht anders,ieder volk en iedere natie heeft daarover zijn eigen mening,iedere religieuze, levensbeschouwelijke, of politieke ideologie doet hierover andere uitspraken.Vandaar dat wat nog wél tot kunst kan worden gerekend en wat als kunst moet worden afgewezen, van eeuw tot eeuw,van volk tot volk, en van ideologie tot ideologie verschilt.”

“Met de taal,het gebaar,het schrift behoort de kunst tot de groep uitdrukkingsmiddelen en communicatiemiddelen.Zoals men taal en schrift moet leren spreken en schrijven,énmoet leren verstaan en lezen,zo moet men ook leren zich door middel van kunst te uiten,zo moet men ook leren kunst te “verstaan.”

“ In dit verband is schoonheid: die eigenschap van een kunstwerk die bewerkstelligt dat de gevoelens van adeldom(zoals die bij de kunstenaar bij het scheppen van het werk leefden) bij de genierter(min of meer onmiddellijk-en op dezelfde of op andere wijze) daadwerkelijk tot nieuw leven worden opgewekt.”

“Alle uitingen van een mens en van de menselijke geest,dus ook de kunst,zijn in diepste wezen uitingen van het leven, en daardoor gekenmerkt door beweging.Al naar gelang deze beweging zich uitstrekt in de tijd of in de ruimte spreekt men van dynamische of statische kunst.”

Muziek

“Muziek, letteren en dans zijn de drie “grote”dynamische kunsten.Schilderkunst, beeldhouwkunst en bouwkunst zijn de drie grote statische kunsten.De drie eerstgenoemde meet men in de tijd(een sonate”duurt”zo en zo lang) ,de andere drie in de ruimte(een toren verheft zich zo en zo hoog).Sommige kunstvormen zijn ontstaan uit het samengaan van een of meer van deze hoofdkunsten.(in de zangkunst gaan letteren en muziek samen),andere kunstvormen zijn derivaten van een of meer der zes hoofdkunsten(filatelie,als onderdeel der grafische kunsten , is een onderdeel van de schilderkunst),terwijl er tenslotte nog drie kunstvormen zijn,die geheel tussen twee der hoofdkunsten staan(reliëfkunst bijvoorbeeld,het midden houdend tussen schilderkunst en beeldhouwkunst).”

“Om zich te uiten behoeft de kunstenaar materiaal.Voor de bouwmeester is dit bijvoorbeeld: steen,specie,glas,beton,hout;voor de dichter:de taal en de woorden,en de voorstellingen die erdoor

worden opgeroepen; en de gebeurtenissen tenslotte zoals die leven in de verbeelding van de dichter. Voor de musicus bestaat dit materiaal uit geluid: geruisen,klanken,tonen,én-heel belangrijk!-uit systemen om die geluiden te rangschikken,te ordenen. Geluiden die niet volgens tenminste één systeem geordend zijn, vormen –hoe fraai die geluiden op zichzelf misschien ook zijn-geen muziek in de strikte zin van het woord.” (einde citaat)

Prachtige woorden die ik u niet wilde onthouden. Ze kunnen ons , denk ik , helpen om Jezus' optreden te verstaan. Het spreken over Jezus kan gemakkelijk zwaarwichtig, drukkend en moralistisch worden. Kunst kan ons daarvoor behoeden en ons leren op dezelfde speelse wijze te spreken als Jezus dat gedaan heeft. Kunst kan ons behoeden voor lelijkheid en saaiheid en door schoonheid ons aanspreken en vreugde schenken. Daarom zou ik Jezus'optreden in bovenstaande termen van kunsttheorie willen beschrijven:

Jezus was een kunstenaar die wat in zijn geest aan adeldom leefde (God) op zodanige wijze zintuiglijk waarneembaar maakte dat hij bij zijn medemensen een overeenkomstige gemoedsbeweging of geestesvervoering teweegbracht en – brengt.

Het materiaal dat Jezus gebruikte om zich te uiten was zijn omgang met God en medemensen,de wijze waarop Hij op hen reageerde en op de gebeurtenissen in zijn leven .

Zoals men taal en schrift moet leren verstaan en lezen , zoals men kunst moet leren verstaan, zo moet men ook het leven van Jezus leren lezen en verstaan.

Het leven van Jezus is een kunstwerk van grote schoonheid.Het bewerkstelligt dat de beleving van God zoals Jezus die ervoer tijdens het scheppen van het kunstwerk van zijn leven bij de genierter daadwerkelijk tot nieuw leven wordt opgewekt.

Startzondag

Zondag 4 september is startzondag. Hoewel deze zondag officiëel geen deel uitmaakt van de liturgische jaarkalender hebben we toch de behoefte om de start van een nieuw kerkelijk seizoen te markeren. Dit jaar willen we stilstaan bij de vele vrijwilligers die het werk in de gemeente dragen.

Vorming en Toerusting

De kerkgroep V&T biedt een gevarieerd en interessant programma. U vindt het ingevouwen in dit Klankbord. Hopelijk wordt uw interesse gewekt en geeft u zich op voor één of meerdere activiteiten.

Ton Lathouwers

Op donderdag 29 september om 20.00 uur spreekt Ton Lathouwers in onze kerk. Dit op uitnodiging van het Centrum voor Spiritualiteit Ter Linde. Ton Lathouwers (1932) staat aan het hoofd van Maha Karuna (het Grote Mededogen), een samenwerkingsverband tussen een twintigtal zengroepen in Nederland en Vlaanderen. Hij vertegenwoordigt de Chinese vorm van zen : “ Chan” en is een liberale en zachtmoedige leraar. Lathouwers is van Rooms – Katholieke afkomst. Hij legt het oosterse Chan uit met behulp van westerse schrijvers , vaak Russische, omdat hij hoogleraar Slavische talen is geweest. Wie hem hoort spreken weet niet of hij een christelijke boeddhist of een boeddhistisch christen is. Dat maakt ook niet uit. Hij overstijgt in zijn persoon de in theorie zo onoverbrugbaar lijkende verschillen. Het bestuur van Ter Linde nodigt de leden van de Protestantse Gemeente van harte uit om de lezing bij te wonen. Zelf heb ik Ton Lathouwers verschillende keren horen spreken. Daarom kan u de lezing van harte aanbevelen. Hij spreekt van hart tot hart. Het thema van zijn lezing is: “ Het zen-boeddhisme vanuit christelijk perspectief. “

Nico ter Linden

Het Oecumenisch Platform Uden heeft Nico Ter Linden, de bekende schrijver van “Het verhaal gaat “ (naverteling van verhalen uit de

bijbel op zo'n manier dat de uitleg erin verweven is) en schrijver van twee kinderbijbels uitgenodigd naar Uden te komen.

Dat zal gebeuren op woensdag 16 november om 20.00 uur in onze kerk. Wanneer u zijn lezing wilt bijwonen kunt u de avond alvast vrijhouden. Nadere informatie zal nog worden bekendgemaakt.

Lopend Vuur diensten

De kerkgroep eredienst hoopt het komende seizoen drie Lopend Vuur diensten te kunnen organiseren. Voor wie het nog niet weet of het niet meer scherp voor ogen heeft: een L.V. dienst wordt voorbereid door een groep gemeenteleden. De beweging is niet die van de bijbel naar het leven maar omgekeerd van het leven naar de bijbel. In een gewone dienst wordt de keuze van de Schriftlezing dikwijls bepaald door het leesrooster en kijken we welk deel van het leven oplicht door de tekst. In een LV. dienst wordt een deel van het leven(b.v. liefde , angst , boosheid) ingebracht in de bijbel en kijken we welke teksten verhalen dan oplichten. De diensten kunnen multimediaal zijn(beeld, geluid, dramatische expressive, dans etc.)

De LV diensten worden hopelijk gehouden op 6 november (dankdag voor gewas en arbeid, het thema is dan dankbaarheid), op 5 februari (het thema is dan vieren) en op 20 mei (thema :vrijheid). In de hal van de kerk hangen papieren waarop u uw naam kunt invullen wanneer u één van de diensten wilt helpen voorbereiden. We roepen u op dit te doen. Deelnemers van de voorbereidingsgroepen uit het verleden hebben dit als een zeer waardevolle ervaring beleefd.

Vriendelijke groet, Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

Bij de kerkdiensten

Zondag 4 september: Startzondag in Uden! Zie elders in dit nummer.

De eerste zondag waarop ik na mijn vakantie weer voor mag gaan in Veghel is 11 september. Een datum die vandaag sinds precies tien jaar in ons geheugen verbonden is geraakt met beelden van vliegtuigen die zich in wolkenkrabbers boren. Op deze zondag brengt het leesrooster ons bij een gelijkenis aan die Jezus vertelt over een man die dik in de schuld stond bij zijn heer, volledige kwijschelding kreeg – om vervolgens een ander die bij hém nog voor een kleinigheid in het krijt stond tot de laatste cent uit te schudden. Wie zo doet heeft echt niets begrepen van “vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons schuldig zijn.”

Natuurlijk, daarbij knikken we instemmend. Mooie gelijkenis. Maar vergeven ... dat is en blijft soms vreselijk moeilijk. En wat kun je je schuldig voelen, als het je maar niet wil lukken een ander die bij jou écht iets stuk gemaakt heeft te vergeven. Hoe meer je jezelf dan op je kop geeft, dat het tóch moet omdat God dat nu eenmaal verwacht, jezelf daartoe verplicht, hoe minder het lukt en vooral ... hoe meer je klem komt te zitten. “Double bind” noemen psychologen dat laatste: van jezelf iets moeten waar je absoluut niet toe in staat bent. In de preek n.a.v. Mattheüs 18: 21-35 probeer ik daar op in te gaan en een begaanbare weg te zoeken.

Vanaf september kerken we tweemaal per maand samen. Zondag 18 september vieren we alweer de tweede gezamenlijke zondag van de maand, in Veghel.

Zondag 25 september wijk ik af van het leesrooster, om (net als op 21 augustus j.l.) weer werk te kunnen maken van de apostel Paulus. In het programma Vorming & Toerusting ziet u dat ik in november

drie dinsdagavonden ga geven voor ieder die geïnteresseerd in deze spraakmakende én verzet oproepende apostel . Daarom wil ik deze zondag ook graag in de preek aandacht aan Paulus besteden.

Zondag 2 oktober vieren we weer samen, ditmaal in Uden.

De dienst in Veghel op zondag 9 oktober ben ik al vanaf begin dit jaar samen met onze gespreksgroep jongvolwassenen aan het voorbereiden. In het komende Klankbord meer daarover.

ds Henk Veltkamp

Uit de gemeente

We kregen een geboorteb bericht van Marco en Léonie Haagen, De Dollard 17: zij zijn erg gelukkig met de geboorte van hun zoon Fabian Raphaël op 3 augustus. “Een nieuw leven, geboren uit onze liefde. Zo klein, zo mooi, zo bijzonder. Welkom in ons leven, groot wonder.” Ik heb hem inmiddels mogen bewonderen, en inderdaad: wat een wonder, zo’n kindje! Nadere afspraken over de doop zijn in de maak.

Tot slot een vraag: Vrijdagmiddag 23 september vieren onze partnerkerken in Goch, Duitsland, het 20-jarig bestaan van hun plaatselijke Raad van kerken. Wij zijn uitgenodigd, en willen graag

met een kleine delegatie van de drie Veghelse parochies en onze Prot. kerk vertegenwoordigd zijn. Wie wil deze keer mee?

ds Henk Veltkamp

De bevrijding van onze regio, september 1944

Erwin Janssen uit Eerde, bevlogen molenaar, molenkenner én deskundig in de bevrijdingsgeschiedenis van Brabant, komt over dat laatste vertellen op onze komende Seniorenmiddag. Janssen is o.a. lid van het Airborne Comité in Eerde. De Eerdse molen speelt een belangrijke rol in de jaarlijkse herdenking daar. Parachutisten van de 101ste Luchtlandingsdivisie landden in september 1944 in Eerde en Heeswijk en werden ook de bevrijders van Veghel, terwijl de rest van de divisie de bruggen veroverden in Eindhoven, Son, Best en Sint Oedenrode. Hun strijdkreet was "Geronimo!", naar de naam van een Apache-opperhoofd, symbool van hun Regiment. Dit symbool is vereeuwigd in het monument naast de molen in Eerde.

Op de enorme zwerfkei bij het bevrijdingsmonument hier in Veghel een staat kangoeroe. Hoezo, vragen veel mensen zich af, hadden wij dan Australische bevrijders? Nee, het waren Amerikanen. Ook over hoe dat zit kan Janssen ons vertellen, evenals veel méér over de bevrijding van Veghel en omgeving.

Senioren en andere belangstellenden, ook uit Uden, zijn van harte uitgenodigd.

Gedoopt

Tweemaal deze zomer hadden we een feestelijke doopdienst. Op zondag 31 juli is in Veghel gedoopt:

Etienne Gérard Antoine, geboren 18 augustus 2009, zoon van Albert en Antonet Chermanne – Hendriks. En op 7 augustus in Uden: Job Franciscus Jan, geboren 1 mei 2011, zoon van Theo Appeldoorn en Pleuntje van Wetten. In beide diensten mochten we veel gasten verwelkomen, familie en vrienden van de doopouders die dit graag met hen en met ons mee wilden maken. Altijd weer een vreugde om met zovelen samen te zijn. Na de doop zeiden we als gemeente tegen Etienne en Job: “Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.”

De doop is een begin. Wij willen de doopouders graag ondersteunen in de geloofsopvoeding van hun kind. Bijvoorbeeld door van tijd tot tijd ouders die de afgelopen jaren hun kindje lieten dopen met elkaar

in contact te brengen om ervaringen en vragen uit te wisselen. In maart j.l. hebben ds. Dick v.d. Vaart en ik zo'n ontmoeting georganiseerd, en dat wordt vervolgd.

ds Henk Veltkamp

In wat groeit in het verborgene

In onze gezamenlijke viering op 31 juli in Veghel las ik een gedicht voor waarvan elke strofe eindigt met de zin "*in wat groeit in het verborgene leer je iets van God verstaan.*" Kerkgangers die om de tekst vroegen hebben die inmiddels van mij gekregen. Ook hier volgt straks het gedicht, mét een vraag aan u als lezer.

Het is als liedtekst geschreven door de Amerikaanse Natalie Sleeth (1930-1992), pianiste, componiste en tekstschrijfster. Zij was getrouwd met een predikant, en soms schreef ze liederen voor de kerkdienst. Zo ontstond ook dit lied in 1985. Kort nadat Nathalie het geschreven had werd bij haar man Ronald een ernstige vorm van kanker ontdekt. Het lied werd voor hen beiden heel belangrijk in de verwerking daarvan, en uiteindelijk ook gezongen toen Ronald begraven werd. Al spoedig kreeg het bredere bekendheid, en inmiddels is het opgenomen in het liedboek van de *United Church of Canada* en in het *United Methodist Hymnal*. (U kunt het horen zingen, in een fraaie clip, via <http://youtu.be/XkWYubdnc7o>; de melodie vind ik niet geweldig, dit lied had m.i. wel iets krachtigers verdiend.)

Mij overkwam het lied als een geschenk: ik vond het bij toeval op Internet toen ik iets anders aan het zoeken was. Omdat het op een andere manier heel treffend verwoordt wat ik in mijn preek in de doopdienst op 31 juli bedoelde te zeggen, wilde ik het graag voorlezen, en daartoe waagde ik een eigen vertaling.

Maar liederen en gedichten vertalen is een lastige opgave. Behalve de woorden probeer je daarbij ook iets van ritme, stijl en

kleur te behouden, en dat is knap lastig. Toen dacht ik: als ik het toch in Klankbord plaats, dan mét de Engelse tekst erbij:

*In the bulb there is a flower, in the seed, an apple tree
In cocoons, a hidden promise: butterflies will soon be free.
In the cold and snow of winter, there's a spring that waits to be
Unrevealed until its season, something God alone can see.*

*There's a song in every silence, seeking word and melody;
There's a dawn in every darkness, bringing hope to you and me.
From the past will come the future; what it holds, a mystery,
Unrevealed until its season, something God alone can see.*

*In our end is our beginning; in our time infinity;
In our doubt there is believing, in our life eternity.
In our death, a resurrection, at the last a victory,
unrevealed until its season, something God alone can see.*

In de bloembol schuilt een narcis, in het zaad een zonnebloem
in de pop die eens een rups was wacht de vlinder haar seizoen.
in de kou van sneeuw en winter kondigt zich de lente aan
in wat groeit in het verborgene leer je iets van God verstaan.

Er wacht een lied in elke stilte op wie het vindt, en 't zingen gaat,
er slaapt een licht in ieder duister, in elke nacht een dageraad,
uit verleden groeit een toekomst, niemand weet hoe die zal gaan
in wat groeit in het verborgene leer je iets van God verstaan.

Einde wordt opnieuw beginnen, hoop breekt grenzen van de tijd,
in vertwijfeling groeit vertrouwen, in voorbijgaan eeuwigheid.
Dood waar is uw schrik gebleven, nu de Heer is opgestaan
in wat groeit in het verborgene leer je iets van God verstaan.
(tekst Nathalie Sleeth, vertaling Henk Veltkamp)

Tenslotte twee vragen aan u als lezer:

- 1) Als deze tekst u aanspreekt, zou u in een paar zinnen kunnen opschrijven wát u daarin treft?

-
- 2) Als u Engels kent en van gedichten houdt, zou u de uitdaging aandurven om, net als ik deed, een eigen vertaling proberen te maken?

Mij zou u een groot plezier doen door resultaten van 1) en/of 2 aan mij te sturen!

ds Henk Veltkamp

Gezamenlijk Diakonaat in Veghel: vrijwilligers welkom

De Hulpdienst Diakonie Veghel is een project van nabije en kleine hulp aan mensen door vrijwilligers. Het lijkt op de vroeger zo bekende burenhulp en wordt gegeven aan alle mensen van welk geloof of ras of kleur of status dan ook. De Hulpdienst is georganiseerd vanuit de Veghelse kerken: Parochie H. Hart, Parochie H. Johannes en Parochie H. Lambertus (tezamen: de Pastorale Eenheid Veghel (PEV)) en de PKN, de Protestantse Gemeente in Veghel.

De Hulpdienst laat zich leiden door de zeven werken van barmhartigheid uit het Evangelie en door de trefwoorden: 'met een luisterend oor en een helpende hand'. De Stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende kerken en uit de coördinatoren van de werkgroepen van de Hulpdienst: Telefoondienst, Caritasgroep, Vervoersdienst, Klussendienst, Bezoekdienst, Rouwbegeleiding en Maatjesproject (lichamelijk gehandicapte jongeren.)

Er zijn goede en intensieve contacten met diverse instanties. De Hulpdienst is structureel vertegenwoordigd in het Platform Vrijwillige Thuiszorg Uden/Veghel (gelieerd aan de Stichting Vivaan Welzijn Ouderen), het Platform Minima Veghel, de cliëntenraad van de intergemeentelijk sociale dienst Optimisd en de Wmo-raad van de gemeente Veghel, voert regelmatig overleg met Aanzet, Optimisd en Woonbelang en onderhoudt in voorkomende gevallen contact met

de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), Rode Kruis, Zonnebloem, Thuiszorg, het Servicepunt Vrijwilligerswerk en de gemeente over onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

De Telefoondienst is het belangrijkste medium voor de bereikbaarheid van de Hulpdienst: mensen, die hulp nodig hebben, kunnen dagelijks de Hulpdienst bellen: op de werkdagen 's ochtends en 's avonds en in de weekenden 's avonds. Verder is het e-mailadres diakonie@parochiesveghel.nl beschikbaar voor hulpvragen. Steeds meer mensen maken gebruik van de diensten van de Diakonie. Vorig jaar kwamen bijna 800 aanvragen binnen, waaronder ruim 600 voor vervoer, ruim 80 voor klussen en bijna 30 voor financiële nood (Caritas). In een volgend Klankbord meer over de andere werkgroepen van de Hulpdienst.

Al dit werk wordt door meer dan honderd vrijwilligers gedaan. Er zijn momenteel op diverse plekken vacatures. Het zou fijn zijn als er ook een paar uit onze Protestantse Kerk bij zou den komen. Dhr. Niek Muller of ds Henk Veltkamp geven graag informatie.

Kerkfolder

Sinds kort beschikken we over een kleurige folder, die onze protestantse kerk van Uden – Veghel kort en bondig presenteert. Vijf korte kolommen op één gevouwen A-viertje informeren de lezer over:

- *Welkom bij de Protestantse Kerk Uden / Veghel*
- *Waar het om gaat in ons leven, daarover gaat 't ook in de kerk*
- *Wie zijn wij?*
- *Wat doen wij?*
- *Wie, wat waar?*
- *Onze kerkgebouwen*

De folders krijgen een goed zichtbaar plaatsje in onze beide kerkgebouwen, zodat iedere gast en belangstellende ze kan meenemen.

Ook onze eigen leden maken we op deze folder attent. Neem er een paar mee, en geef die aan vrienden, burens, kennissen en collega's. Met bijvoorbeeld alleen maar de opmerking: "Kijk, dit is de kerk waar ik bij hoor." Veel mensen hebben tegenwoordig nauwelijks meer een beeld van wat een kerk doet, of vreemde beelden die

nergens op slaan. En zo'n simpele folder kan zomaar leiden tot een goed gesprek.

ds Dick v.d. Vaart / ds Henk Veltkamp

Oproep

De diaconie zoekt voor een mevrouw die een naailesscursus volgt om met de opgedane kennis en vaardigheden mogelijk weer werk te vinden, lappen stof, ritsluitingen, ed. die zij kan gebruiken als lesmateriaal. Heeft u misschien nog ergens materiaal liggen, dat u toch niet meer gebruikt, dan zouden wij dat graag van u ontvangen. Als u mij belt kom ik langs, tel. 26 43 24. (na 11 augustus). U kunt ook materiaal afgeven bij de kerk.
Piet van der Wilden.

Vredesmanifestatie **Vrijdag 23 september 'De nacht van de vrede'**

Een nacht met muziek, poëzie, stilte en aandacht voor het thema:
'Elk mens een veilig bestaan'

Plaats: Protestantse Kerk, Hoofdstraat 53 Veghel, 21.00 uur – 01.00 uur:

Een initiatief van:
Katholieke kerken Veghel (PEV)
Protestante Kerk Veghel / Uden (PKN)
Turkse Moslimgemeenschap
Hindoestaanse gemeenschap Veghel

Elk jaar organiseren we in Veghel in het kader van de vredesweek, 17 t/m 24 september, een activiteit waarin we aandacht vragen voor

het thema van de vredesweek. Dit jaar is het thema: "Elk mens een veilig bestaan". Dat gaat ieder aan. Want hoe zit het met de veiligheid in onze samenleving, in onze gezinnen, voor onze kinderen? Maar ook de veiligheid in de Arabische landen, de veiligheid voor onze soldaten in Afghanistan. Aanleiding genoeg om ons daar iets bewuster van te laten zijn.

Bewustwording kan vergroot worden door er over te praten, maar ook door het gewoon onder de aandacht te brengen.

Dit jaar hebben we gekozen voor een activiteit die het thema van de vredesweek onder de aandacht wil brengen. DE NACHT VAN DE VREDE in de Protestantse kerk aan de Hoofdstraat. Vanaf 21.00 uur tot 01.00 uur presenteren we doorlopend een programma met veel zang, instrumentale muziek, gedichten en stilte momenten. Loop ook even binnen!



Hallo allemaal,

Iedereen al weer begonnen aan het nieuwe schooljaar? Het blijft wennen om na zo'n lange vakantie weer aan de slag te gaan. Hebben jullie ook zo genoten van het kamp en de picknick? Gelukkig beginnen de oppas, kindernevendienst en de tienerkerk ook weer. Laten we er met elkaar weer een warm, gezellig en leerzaam jaar van maken.

DE GOUDEN REGEL

Op een keer liep er een grote groep mensen achter Jezus aan. Jezus ging op een heuvel staan zodat iedereen Hem goed kon zien. De mensen gingen allemaal in het gras zitten omdat ze wisten dat Jezus hen iets zou gaan vertellen. En Jezus begon:

Vraag en je zult krijgen, zoek en je zult vinden.

Klop en er zal worden opgedaan.

Is er van jullie een vader of een moeder die hun kind een steen zou geven als het om een brood vraagt?

Of een slang als een kind om een vis vraagt?

Niemand toch?

Iedereen geeft zijn kind alleen het goede.

Hoeveel meer zal God in de hemel goede dingen geven aan Zijn kinderen als die Hem erom vragen!

(Met kinderen van God wordt bedoeld, de mensen die Jezus hebben aangenomen als hun grote Vriend)

Behandel mensen zoals je door hen behandeld wilt worden!!

Dit is de gouden regel, en daar komt dit verhaal van Jezus op neer, en dit staat in alle wetten van vroeger en nu!

Het vorige verhaaltje staat in de Bijbel (math. 7:12)

En het gaat erom dat we eens goed naar onszelf moeten kijken, en vooral naar hoe we tegen anderen zijn.

Hoe vaak niet behandelen we anderen slechter dan onszelf!

In ieder geval zouden ze onszelf niet pesten, pijn doen, of uitschelden of uitlachen.



Ook geven we onszelf het beste plaatsje, het volste glas, het grootste snoepje, en het leukste speelgoed.

Een mens is van nature egoïstisch, dat betekent dat we het beste voor onszelf willen houden.

Het is best moeilijk om het eens anders te doen, maar toch geeft dat een goed gevoel als je eens niet het beste voor jezelf houdt.

Waarom zou je je broertje of zusje niet eens het grootste stuk taart geven, of een klasgenootje voor laten gaan in de rij?

Allemaal kleine dingen die je best over kunt hebben voor een ander.

Als we allemaal eens zouden doen wat de gouden regel van ons vraagt zou de wereld er een stuk beter uitzien.

Probeer maar eens 1 keer per dag aan deze regel te denken en het toe te passen.

Je zou je erin kunnen oefenen en het steeds vaker op een dag kunnen doen.

Als één van de kinderen in de klas altijd wordt gepest...

Maar jij doet niet mee en geeft hem of haar juist vriendschap.

Omdat de Bijbel zegt: "Als je doet wat er in de koninklijke wet staat: "Je moet een ander net zo liefhebben als jezelf", dan doe je het goede." (Jakobus 2 vers 8)

"Behandel mensen zoals je door hen behandeld wilt worden!!"

Een gebed voor alle tieners die naar de brugklas zijn gegaan.

Nieuwe school

*Lieve God, ik vind het spannend.
Ik heb de nieuwe school gezien.
We zijn voor de vakantie wezen kijken.
Maar U weet toch wel hoe hij eruitziet.
Er zijn daar grote jongens.
Op onze school waren wij de grootsten.
Het zal wel vreemd aanvoelen.
De leraren zijn daar heel anders.
We krijgen er een heleboel.
We moeten naar verschillende lokalen,
de hele school door.
Ik ben bang dat ik daar de weg kwijtraak.
Er zijn daar overal gangen, Heer.
Ik denk dat U daar ook alles van weet.
Help me iemand te vinden die me wegwijs maakt.
Geef me alstublieft het gevoel
dat ik thuishoor op deze nieuwe school.
Het is tenslotte nu mijn school.
Amen.*

www.kindengeloof.nl

Oppasdienst:

De oppasdienst is hard op zoek naar mensen die af en toe tijdens de eredienst willen oppassen op de kinderen onder de 4 jaar. Ook ouders van deze kinderen willen graag een kerkdienst bijwonen. Verder zijn we op zoek naar iemand die de oppasdienst wil coördineren. Dit betekent roosters maken en contact onderhouden met degene die oppassen.

Mochten we geen mensen hiervoor kunnen vinden dan zou de oppasdienst wel eens kunnen verdwijnen en dat zouden we met elkaar toch niet moeten willen.

Mocht u/jij interesse hebben neem dan contact op met Tosca Knechten tel. 252069 of Tosca@knechten.com

Kindernevendienst:

Vanaf 11 september is het weer in beide kerken kindernevendienst.

Tienerkerk:

De eerste bijeenkomst is weer op 11 september.
Noteer in je agenda vast de volgende datums: 11 september, 25 september, 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 4 december, 18 december.

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.
We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Ik geef de pen door aan.....

En nu mag ik iets schrijven over de gastvrouwen en gastheren in de Protestantse Kerk in Uden (en ook die kijken meestal niet boos).
Wij doen ons werk op de zondagen. We hebben een team van 5 gastvrouwen en 3 gastheren, te weten: Ron, Bas, Femke, Anita, Hennie, Wil, Henk en ik.

Wat doen wij zoal op zondag in de kerk:

We zorgen dat we rond 9.00 uur in de kerk zijn om alles voor de dienst klaar te zetten zoals: statenbijbel neerleggen, gewone bijbel neerleggen, paaskaars en kaars van de kindernevendienst aansteken, kandelaars en avondmaalstel neerzetten. Glaasje water voor de Dominee klaarzetten en natuurlijk een lekker kopje koffie of thee zetten voor de voorganger.

Daarna gaan we om 9.45 en 9.55 uur de klok luiden en dat komt zeer nauw, want we moeten precies 30x luiden. Dat valt niet altijd mee.

En.....in de winter is het niet zo fijn dat je dan nog even naar buiten moet, maar dat hoort nu eenmaal bij onze taak.

We zijn het aanspreekpunt voor mensen die nieuw in de kerk komen of als gast aanwezig zijn. Ook als mensen vragen hebben kunnen ze bij ons terecht.

Tijdens de dienst zorgen we ervoor dat de kinderen van de kindernevendienst op tijd terug zijn in de kerk en na de kerkdienst zorgen we ervoor dat de kerk er weer netjes uitziet.

Soms moeten we tijdens het koffiedrinken na de dienst weleens het licht uitdoen, omdat het dan te gezellig is en de laatsten om 12.00 uur nog niet naar huis willen.

Maar.....we vinden het natuurlijk heel fijn dat er zo veel mensen blijven koffiedrinken na de dienst. Het geeft een saamhorigheidsgevoel.

Groeten, Jeanette Angenent-Sinke

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter

E mail r.de.ruiter@home.nl

SOW kamp 2011

Ik hou niet van kamperen.

Naar het toilet gaan op een camping vind ik al grenzen aan mijn persoonlijke mogelijkheden.

Lopend op klompen, met de beautycase en een handdoekje naar de doucheruimte is een ontbering voor een verwend iemand zoals ik.

Dus ga ik kamperen op het SOW kamp.

Aangestoken door het enthousiasme van mensen die al jaren meedoen.

Gesteund door de familie Kuiper, ook uit Veghel, zijn we op vrijdagmiddag voor het eerst richting SOW kamp gegaan.

Wat een geweldige ervaring!

De warme ontvangst, de geweldige organisatie, het imposante kampvuur. Alle ontberingen werden teniet gedaan door het gevoel van erbij horen dat we als nieuwelingen mochten ervaren.

Mijn kinderen hebben het fantastisch gehad en kennen nu de kinderen waarmee ze de gezamenlijke kindernevendiensten beleven.

Andries en ik hebben beide het gevoel dat we er helemaal bij hoorden.

De lol van het "vals spelen" De hele lange avonden met het gitaarspel van Koen bij het kampvuur en de viering zondagochtend buiten in het zonnetje zijn onvergetelijk.

We zijn dankbaar dat we dit hebben mogen meemaken en gaan volgend jaar bij leven en welzijn zeker weer.

Margriet Bräuner

Beste mensen,

Natuurlijk bestaat de evenementen commissie in Veghel al vele jaren. Als hoofdactiviteit hebben we het organiseren van een rommelmarkt eens per jaar en daarnaast worden we zo nu en dan gevraagd een activiteit te ondersteunen.

Met het samengaan van de twee gemeenten zijn alle kerkgroepen gefuseerd, maar niet de evenementencommissie, aangezien er geen formele evenementencommissie in Uden meer bestond (bij mijn weten), maar natuurlijk is de evenementencommissie nu ook een commissie voor beide gemeenten.

Het organiseren van de rommelmarkt is onze hoofdactiviteit en daar zijn we ook al volop mee begonnen.

Graag zouden we mensen willen vragen uit Uden (maar natuurlijk ook uit Veghel) die mee willen helpen om van deze dag een succes te maken.

Hier zijn verschillende kleine activiteiten waar aan bijgedragen kan worden: meehelpen om de truck vol te laden (vrijdagavond 9 september), De truck lossen om zaterdagochtend (06:00(!) uur),

de kramen opbouwen (vrijdagavond), achter een kraam staan om te verkopen (kan een hele dag, maar ook een dagdeel), aan het einde van de zaterdag de boel meehelpen opruimen, etc.

Het zijn vele kleine taken, maar zeker hier geldt: vele handen maken licht werk! Diverse mensen heb ik al rechtstreeks benaderd via de email, aangezien ik deze adressen al had, mocht u nog niet benaderd zijn, maar denken: "ok, dat lijkt me leuk!" bel of mail gerust!

Hartelijke groet,
Andries Hofman
vz. Evenementencommissie, hofman.a@ziggo.nl
0413377665

Een groet uit Heeze....

Beste mensen,
Vanuit Heeze, de "Parel van Brabant", zoals men hier zegt en waar wij op 17 augustus zijn neergestreken, willen Jan en ik u hartelijk groeten.
Op zondag 7 augustus jl. hebben wij van velen, in een gezamenlijke dienst in Uden afscheid genomen, maar vanwege de vakantieperiode ook van velen niet. Dat doen we dus op deze wijze. In de ruim 15 jaren dat ik onder u mocht zijn hebben we veel lief en leed gedeeld.
Er blijven mooie herinneringen en ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld.
En nu moet ik naar buiten want er staan 4 koeien op ons tuinpad, ze zijn uitgebroken. Kijk, zo landelijk wonen we nu!
Mede namens Jan: het ga u allen goed en, bent u in de buurt, van harte welkom!

Jan en Heleen Nijpels,