

**EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 19 november 2011**  
**KOPIJ INLEVEREN VOOR: 5 november 2011**  
e-mail adres: **kopij\_klankbord@hotmail.com**  
voor kopijadressen : zie laatste pagina

---

### UDEN

- zo. 09 okt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 16 okt. **gezamenlijke dienst in Veghel**
- zo. 23 okt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
- zo. 30 okt. 10.00 u. mw. I. van Es
- zo. 06 nov. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 13 nov. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp

### VEGHEL

- zo. 09 okt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
- zo. 16 okt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  
*viering Heilig Avondmaal*  
aftreden en bevestiging ambtsdragers
- zo. 23 okt. 10.00 u. mw. S. Floor
- zo. 30 okt. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
- zo. 06 nov. **Gezamenlijke dienst in Uden**
- zo. 13 nov. 10.00 u. ds. D. van der Vaart

## Van de redactie....

Terug van vakantie? Ver weg geweest of wat dichterbij huis gebleven? Het gewone leven begint weer. Kinderen naar school, cursussen, clubs ga maar door. En niet te vergeten onze kerk. Lees maar wat er allemaal voor interessants te gebeuren staat.

Doe mee en laat u zien, er staan zoveel leuke, gezellige, leerzame bijeenkomsten op het programma. Natuurlijk kunt u zich ook laten horen. Hiermee bedoelen wij, dat u misschien uw eigen (religieuze) ervaringen met anderen wilt delen. Het Klankbord is er voor. U hoeft niet te twitteren of hoe die sociale netwerken ook verder mogen heten. Gewoon een ingezonden stukje naar ons opsturen. Misschien zijn andere gemeenteleden best wel geïnteresseerd in u en uw mening. U vindt in dit Klankbord weer een gevarieerde inhoud om lekker lezen.

Aad Begemann



Adres: Hoofdstraat 53  
tel.: 0413 - 351559

## Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

### ***Die lastige Paulus***

Zonder Paulus was er vermoedelijk nooit een wereldwijde kerk gekomen. Maar heel wat kerkleden hebben een haat-liefde verhouding met deze apostel. Natuurlijk, we bewonderen hem om zijn visie, geloofsmoed en onvermoeibare inzet voor het Evangelie. Maar tegelijk beginnen daar ook onze vragen. Is de boodschap van Paulus eigenlijk wel dezelfde als die van Jezus? Hoe werken Paulus' brieven door in het geloof van de kerk? Is hij niet veel te dogmatisch? En hoe vrouw(on)vriendelijk is hij eigenlijk?

Om op deze en andere vragen een antwoord te vinden gaan we ons drie avonden verdiepen in persoon, levensloop en geschriften van deze bijzondere man die wel de dertiende discipel wordt genoemd. We lezen en bespreken met elkaar gedeelten uit zijn brieven, en komen zo ook met elkaar in gesprek over vitale kernen van ons geloof.

Na deelname aan deze drie avonden heeft u een helder beeld van wie Paulus was in zijn tijd, wat hem dreef en bezielde, en hoe hij ook voor ons vandaag een geloofsgetuige kan zijn.

Data en locatie:

dinsdag 1, dinsdag 15 en dinsdag 29 november 2011,  
de Schakel, Veghel. Aanvang: 20.00 uur.

Aanmelding en informatie bij de inleider, ds. Henk Veltkamp,  
tel. 0418-640912, h.veltkamp6@kpnplanet.nl

### ***Praten doen we al genoeg***

Er wordt heel wat gepraat in de kerk. Natuurlijk zijn woorden belangrijk. Maar het belangrijkste gebeurt tussen, achter, onder of voorbij de woorden.

Om dat te kunnen ervaren zoek ik nog vier mensen (M/V, leeftijd niet belangrijk). Waarom? Op dinsdagavond 18 oktober leid ik in de Schakel, Veghel, een kennismaking met bibliodrama. Wat dat inhoudt, kunt u nalezen in ons programma Vorming & Toerusting. Vier geïnteresseerden hebben zich al opgegeven. Maar dat is te weinig. Daarom zoek ik er nog vier bij, zodat het door kan gaan.

Wie neemt de uitnodiging aan? Laat me deze avond niet hoeven te annuleren!

ds Henk Veltkamp

### ***Wat betekent geloven voor jou?***

Daarover hebben we in onze Veghelse groep jong-volwassenen het afgelopen jaar een aantal avonden met elkaar gesproken. In de kerkdienst op 9 oktober (in Veghel) zal daar het één en ander van te merken zijn, want die dienst hebben we met elkaar voorbereid, en gaan we ook met elkaar invullen. Het wordt een bijzondere dienst van woord en beeld, van actie en reactie. Of, zoals dat tegenwoordig heet: met interactieve elementen. Heel stimulerend om zó een dienst met elkaar voor te bereiden!

ds Henk Veltkamp

## ***Senioren herdenken bevrijding Zuid-Nederland***

Nog nooit hadden we zoveel bezoekers op een Seniorenmiddag. De Schakel pilde uit, er moesten heel wat stoelen bij. Bijna vijftig belangstellenden volgden ademloos het boeiende relaas dat Erwin Jansen uit Eerde vertelde, samen met onze Amerikaanse eregast John Primerano, die destijds als parachutist bij Heeswijk landde .

Aan de hand van vele authentieke foto's en kaartmateriaal liet Jansen ons van dag tot dag die spannende septemberweken van 1944 meemaken, waarin de Amerikaanse en Engelse bevrijders zoveel mogelijk bruggen in handen probeerden te krijgen.

De Slag bij Arnhem, aldus Jansen, heeft sindsdien altijd - vooral als mislukking - alle aandacht gekregen. Maar de - geslaagde - slag om Veghel was militair gezien veel complexer.

Zondag 17 september 1944 was een mooie zonnige dag in bezet Nederland. Zoals op zoveel plaatsen kwamen ook in Eerde mensen naar de kerk om te bidden voor betere tijden. Uit de berichten die binnenkwamen uit België en Frankrijk wist men al dat de bevrijders niet meer ver weg waren. En toen pastoor Willenborg vanaf de preekstoel aankondigde dat er "iets" zou gaan gebeuren, wist men direct wat hij bedoelde. De organist liet alvast de eerste noten van het Wilhelmus klinken..... Op dat moment waren de paratroopers van de Amerikaanse 101ste Airborne Divisie al onder weg. Generaal Eisenhower en Veldmaarschalk Montgomery hadden - als onderdeel van operatie Market Garden - de omgeving van Eerde aangewezen als landingsplaats voor het 2e en 3e bataljon van het 501ste Parachute Infantry (Geronimo) Regiment. Samen met het 1e bataljon, dat ten noorden van Veghel landde, moesten zij de corridor tussen Sint Oedenrode en Uden veroveren en openhouden voor de doortocht van het Engelse 30ste legerkorps. Belangrijke punten in die corridor waren de bruggen in Veghel over de Zuid Willemsvaart en het riviertje de Aa.

Even na de middag was de eerste Dakota te zien die vanuit zuidelijke richting - de aanvliegroute liep via het reeds bevrijde België - naderde.

Veel van de para's waren jonge jongens van rond de twintig die - afgezien van hun verblijf in Engeland - nog nooit in het buitenland

waren geweest. Ze hadden onderweg doodsangsten uitgestaan tijdens de beschietingen van Duitse luchtafweer op hun kwetsbare vliegtuigen. Toen ze eenmaal weer vaste grond onder de voeten hadden en ze gastvrij waren ontvangen in Eerde, Heeswijk en Veghel, leek hen de oorlog weer mee te vallen. Meer ervaren paratroopers, die in juni 1944 aan de invasie in Normandië hadden meegedaan, wisten wel beter.....

In de loop van dinsdag 19 september arriveerden de eerste Britse tanks bij de brug over de Zuid Willemsvaart in Veghel. De Corridor was open, maar op nauwelijks een kilometer afstand zaten de Duitsers, die weer bezit hadden genomen van Eerde.

Kolonel Johnson vond het niet verstandig dat het hele regiment in Veghel geconcentreerd was en stuurde het 3e bataljon naar Eerde. De Nederlandse ondergrondse had informatie dat de Duitsers de Corridor wilden aanvallen vanuit Schijndel. In plaats van deze aanval af te wachten, besloot Kolonel Johnson de Duitsers in Schijndel te verrassen.

De verovering van Schijndel verliep vrijdag 22 september voorspoedig, maar 's middags kwam plotseling het bericht dat de aanval moest worden gestaakt, omdat Veghel onder vuur lag. Terwijl de Amerikanen 's morgens op weg waren naar Schijndel hadden Duitse troepen, vanuit Wijbosch, Eerde weer ingenomen en bedreigden de Corridor. Ondertussen had het 2e bataljon, dat in Veghel was achtergebleven, de handen vol aan een Duitse aanval uit oostelijke richting.

Zaterdag 23 september probeerden de Duitse troepen in Veghel nog de hele dag om de bruggen te veroveren. De Duitse aanval kon worden afgeslagen. Maar pas op dinsdag 26 september 1944 was de Corridor definitief open.

Het verhaal van Jansen kwam voor ons heel dichtbij. We zagen zoveel bekende plekken uit onze eigen omgeving.

Ook de aanwezigheid van John Primerano, die overgekomen was om diezelfde week de herdenking in Eerde mee te maken, bezorgde ons een onvergetelijke Seniorenmiddag.

Namens de Commissie,  
ds Henk Velkamp

## ***Vier uur in de kerk en geen moment verveeld***

Ooit wel eens vier uur achtereen in de kerk gezeten? Ruim twee keer zo lang als zelfs de meest zware protestanten het gewend zijn? Als bij ons een dienst langer dan vijf kwartier duurt, zie je hier en daar mensen wat ongeduldig op hun horloge kijken.

Op een vrijdagavond in september gebeurde dat, in ons eigen Veghelse “kerkje met de engel” (zie ook elders in dit nummer) . Van negen uur ’s avonds tot één uur ’s nachts werd er vrijwel onafgebroken gemusiceerd, gezongen, gebeden en gemediteerd. Tussendoor kon je in de Schakel even iets gaan drinken of elkaar ontmoeten.

Het was een vredesmanifestatie van de gezamenlijke Veghelse geloofsgemeenschappen.

Door de drie R.K. parochies, onze Protestantse kerk, de Turkse moskee en de Hindoestaanse gemeenschap was deze klinkende “Nacht voor de Vrede” georganiseerd.

De tieners Tijn van Geel (gitaar), Sanne Fresow en Lisa Cornelissen (zang) startten met spetterende nummers.

Klassiek speelden “onze” Carla Glaser (dwarsfluit) en Marleen Kerksen (piano).

Begeleid door Ton Hartgerink op orgel en piano zong sopraan Marianne van Oirschot schitterend (mis haar benefietconcert op 30 oktober in onze kerk niet!). Ton zelf speelde enkele orgelsoli, waaronder het ontroerende “Bist Du bei mir” van J.S. Bach.

Ellen van Geel vulde de hele ruimte met haar virtuoze saxofoonspel. Ook was er een octet (Favour8) met verrassende zangprestaties en tenslotte blies het echtpaar Van Amstel (trompet en hobo) de kleine uurtjes van de nacht leven in.

Tussendoor waren er korte bezinningsmomenten. De imam van de Turkse moskee reciteerde, gezeten voor de preekstoel enkele gedeelten (“*sura's*”) uit de Koran, met onder andere de tekst: “Wie één mens doodt, doodt de hele wereld, maar wie één mens redt, redt de hele wereld.”

Ronald Rattan mediteerde vanuit de Hindoestaanse gemeenschap met humor over het Vredesweek-thema “Ieder mens een veilig

bestaan” en namens de kerken leidden Antoon van der Steen en Henk Veltkamp een korte viering, geïnspireerd door de Franse kloostergemeenschap van Taizé.

Heel bijzonder was het om deze uren (die mede door de hoge kwaliteit van de bijdragen voorbijvlogen) vanuit de verschillende Veghelse geloofsgemeenschappen bij elkaar te zijn, en te ervaren hoe verbindend muziek, zang en meditatie kunnen werken.

ds Henk Veltkamp

## ***Bestellen Missie-Zendingskalender 2012.***

De kalender 2012 heeft als motto: “Ziel van de Andes” en is uitgewerkt door de Peruaanse kunstenaar Jaime Colán. Hij wil met zijn schilderkunst het Peru van de armen onder de aandacht brengen. Ook komt hij op voor moeder natuur, Pachamana, zoals de Andes-indianen haar noemen. Door de verandering van het klimaat smelt de sneeuw in de Andes. Colán wil respect voor de natuur, de schepping.

Ook pleit hij voor de eeuwenoude cultuur van de indianen, die teruggaat op die van de Inca's, maar nu bedreigd wordt.

De kosten zijn € 8,--, mits besteld via de diaconie. Via de webwinkel van kerkinactie: €12,--.

Intekenlijsten liggen in Veghel en Uden in de kerk.



adres: Schepenhoek 157  
tel.: 0413 -261488

## Mededelingen ds. Dick van der Vaart

### ***De ziele betracht de nabijheid Gods***

*Ik meende óók, de Godheid woonde verre,  
in enen troon hoog boven maan en sterre,  
en hefte menigmaal mijn oog  
met diep verzuchten naar omhoog.*

*Maar toen Gij U liefde te openbaren,  
toen zag ik niets van boven nedervaren;  
maar in de grond van mijn gemoed,  
daar wierd het lieflijk en zoet.  
Daar kwaamt Gij uit der diepten uitwaarts dringen,  
En, als een bron, mijn dorstig hert bespringen,  
Zodat ik U, o God ! bevond  
te zijn den grond van mijnen grond.*

Jan Luyken ( 1649 -1712 )

Dit prachtige gedicht heb ik enkele jaren geleden al eens eerder in het Klankbord geplaatst.

Onlangs kwam ik het weer tegen en raakte het me opnieuw. Wat me treft is dat het driehonderd jaar oude gedicht eigenlijk antwoord geeft op onze moderne problematiek.

Veel mensen hebben niets meer met het christelijke geloof omdat zij menen dat “de Godheid woonde in enen troon hoog boven maan en sterre. “ In ons denken is er een kloof ontstaan tussen God en mens en God en natuur. We zijn God gaan zien als iemand buiten ons en de natuur. God woont a.h.w. ware net over de rand van het

universum. Bovendien zijn we Zijn persoon-zijn gaan opvatten op een veel te menselijke manier.

Dat we God als “Gij” kunnen aanspreken is denk ik één van de wezenlijke kenmerken van het christelijke geloof. Dat God ons bij name kent, ons roept, ons aanspreekt en wij kunnen antwoorden dat verheft ons tot bijna goddelijke status. Dat maakt dat we ons kunnen toevertrouwen aan Hem en ons geborgen mogen weten.

Maar hoewel we God als “Gij” mogen aanspreken betekent dit niet dat Hij persoon is op de wijze waarop wij persoon zijn. God is persoon op Boven-Persoonlijke wijze. God is niet alleen de Ander, buiten ons, God is ook ( en hoe vaag ook, beter kan ik het niet zeggen) : het universum, de Bron van alles, “de grond van mijnen grond”, God is de Ander maar ook alles en iedereen, God is ook ons. Hij “is-t” ons, brengt ons voort, bestaat ons, schept ons. God “is” ons op de wijze waarop de oceaan de golf is. De oceaan en de golf zijn niet hetzelfde maar ook niet verschillend. De oceaan draagt de golf. De oceaan is de golf maar is tegelijkertijd oneindig veel groter dan de golf. De golf kan “Gij” zeggen tegen de oceaan maar de golf is ook deel van de oceaan.

In onze cultuur hebben we in ons denken de oceaan losgemaakt van de golven. We zijn God gaan zien als een supergolf in de hemel en onszelf als golfjes ver daaronder. Dit denken verhindert de ervaring van God. “Ik kan er niets meer mee” zeggen mensen dan. En ik geloof ze. Cultuurbepaalde denkbeelden staan Godservaring in de weg. Maar kan God niet door die denkbeelden heenbreken?

Dat is al eens eerder gebeurd. Dat blijkt uit bovenstaand gedicht.

Er is niet alleen een denk-kloof ontstaan tussen God en mens maar ook tussen mens en natuur.

Wellicht helpt de omschrijving van de laatste de eerste te verstaan. De westerse mens is gaan denken dat de natuur buiten ons is en daarom beleeft hij zichzelf niet als deel van de natuur. Wanneer hij een boom ziet dan ziet hij in gedachten de stapel planken die eruit gezaagd kunnen worden en verkocht kunnen worden op de houtmarkt. In werkelijkheid is de boom echter deel van ons, zoals onze longen deel van ons zijn, boom en longen zorgen voor de zuurstof die ons in leven houdt. We zijn de bomen, de zee en de lucht. Maar we denken ze niet te zijn.

Ons denken verhindert ons om onze verbondenheid met de natuur te beleven. Op dezelfde wijze verhindert ons denken ons om onze verbondenheid met God te beleven. We denken God niet te zijn (los van Hem te zijn) en kunnen Hem daarom niet meer ervaren. Kunnen we opnieuw leren om onze verbondenheid met God en met de natuur te ervaren? Ik denk dat dit mogelijk is door te leren van mensen die de verbondenheid met God en natuur wel ervaren.

“Het diepe godsbesef van anderen kan een heimwee in jou oproepen, de mystieke kern in jezelf wakker roepen“ schrijft William James.

Zo kan het gedicht hierboven een verlangen naar God oproepen. Een schilderij van Mondriaan van een boom kan een gevoel van liefde en ontzag en verwondering over de schepping oproepen.

Zo ook een schilderij van een zonnebloem van Vincent van Gogh. Beeldhouwwerk of muziek kunnen de zelfde uitwerking hebben.

Welk medium er ook gebruikt wordt: het gaat om communicatie van hart tot hart.

### ***Kerkdiensten***

Op 16 oktober treden er drie ambtsdragers af. Te weten: Ankie Hage, Niek Müller en Bram van der Vijver. Gelukkig mogen we ook een nieuwe diaken bevestigen: de heer Wallie Dalmolen.

### ***Kunst in de kerk***

Binnenkort kunt u in de kerk in Uden het werk bewonderen van de schilder/tekenaar Henk Duine (1935-2004). Henk was de broer van Rien Duine die de meesten van u wel kennen.

Henk Duine woonde in Geldrop en was van beroep elektrotechnicus maar in zijn hart een kunstenaar.

In de hal van de kerk komt een “drieluik over het leven” te hangen. Het begin van het leven, het leven op zich en het eind van het leven worden hierop verbeeld.

In de consistoriekamer komen verbeeldingen te hangen die geïnspireerd zijn aan de marmeren vloer in de gangen van de zalen van het Louvre in Parijs. “De vlakken, de vormen en de scheuren gaven mij verbeelding voor deze tekeningen” schrijft de kunstenaar. De teksten op de tekeningen komen uit het boek van David Baird getiteld: “Duizend wegen naar verlichting.”

In de kerkzaal zelf komen op de linkerwand moderne verbeeldingen te hangen van Spreuken van Salomo.

### ***Jubileum Wim de Niet***

Op 2 oktober vierden we met Wim de Niet dat hij maar liefst 40 jaar verbonden is als organist aan onze gemeente. In grote trouw en met hoorbaar enthousiasme dat in de 40 jaar niet is afgenomen begeleidde en begeleidt Wim, tot op de dag van vandaag, onze gemeentezang. Nogmaals gefeliciteerd Wim en hartelijk dank!

### ***Spreekuur***

Op donderdagmorgen ben ik tussen 9.30 en 11.30 uur in de consistoriekamer in de kerk. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.

### ***Autodienst***

Mocht u naar de kerk willen komen maar geen vervoer hebben, belt u dan met Marijke en Andre Troost tel.33 14 63 Zij zijn graag bereid vervoer voor u te regelen!

### ***Filmavond***

Op woensdag 12 oktober wordt in de Schakel in Veghel om 20.00 uur de eerste film van dit seizoen vertoond door de kerkgroep V&T. De film waar we naar gaan kijken en die we naderhand willen bespreken onder het genot van een drankje heet: “Des hommes et des dieux”. Een prachtfilm geregisseerd door Xavier Beauvois. Het gaat over een klooster ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten.

Ze helpen hen in hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld

nemen echter langzamerhand toe in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Wanneer ze besluiten om enkel gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk.

Gespreksleider: ds. Dick van der Vaart

Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart

### ***Kerkvisitatie op donderdag 10 november 2011***

Eens in de vier jaar krijgt de kerkenraad bezoek van twee leden van het Regionaal College voor Visitatie in Noord-Brabant en Limburg. De visitatoren zijn altijd een predikant en een ouderling of diaken uit de regio. Het bezoek heeft het karakter van een werkbezoek. Ze komen langs om van ons zelf te horen hoe het gaat in onze gemeente.

De visitatie heeft als hoofddoel de opbouw van de gemeente. Visiteren betekent letterlijk onderzoeken. Het is absoluut geen controle of inspectie. Het belangrijkste is dat er met de visitatoren gekeken wordt hoe de gemeente samen met de kerkenraad functioneert.

Vooraf krijgen de visitatoren allerlei documenten, zoals beleidsplannen, beleidsnotities, enkele exemplaren van ons kerkblad en een verslag van vergaderingen van verschillende taak- en ambtsgroepen, zodat zij een goed beeld krijgen van onze kerkelijke gemeente.

Het programma van het werkbezoek ziet er als volgt uit:

1. Als eerste zullen ze aan het eind van de middag een gesprek hebben met onze predikanten.
2. Daarna volgt een broodmaaltijd met de kerkenraad in het Kerkelijk Centrum in Uden waarbij gemeenteleden ook van harte welkom zijn.

3. Hierna houden ze een 'inloopspreekuur' van 19.00 tot 19.30 uur voor iedereen van onze gemeente.
4. Als laatste gaan ze vanaf 19.30 tot ± 22.00 uur praten met de leden van de kerkenraad.

Wilt u met de visitatoren in gesprek gaan en / of wilt u mee-eten met hen en met de kerkenraad? U bent van harte welkom! Reserveer dan deze datum in uw agenda. U hoeft niet te melden dat u komt praten, maar als u mee wilt eten graag een berichtje: (e-mail: edith.verver@kpnmail.nl of via ( 0413-254078).

Namens de kerkenraad,  
Edith Verver, scriba

### ***Theologische Vorming voor Gemeenteleden***

Voor gemeenteleden en geïnteresseerden die meer willen weten over de bronnen van het christelijk geloof gaat er in januari 2012 een nieuwe cursus van start in Den Bosch.

*Theologie die iets te zeggen heeft.*

In theologie gaat het om God en om mensen. Om vertrouwen en ontmoeten. Over nieuw leven, hoop, toekomst en liefde.

Theologie is ook een kring van mensen, samen lezen, samen zoeken, vragen stellen, samen studeren en leren.

Theologie die ons iets te zeggen heeft.

*Bestemd voor gemeenteleden en geïnteresseerden.*

TVG is bestemd voor iedereen die zich wil verdiepen in geloven, theologie en zingeving. Iedereen die nieuwsgierig is naar de bronnen van het christelijk geloof. Iedereen die zin heeft om dieper na te denken over de vraagstukken van het geloof, de kerk en de samenleving. Iedereen die geboeid is door de zoektocht

naar inspiratie voor zijn eigen persoonlijk leven. En voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn taal en verantwoordelijkheid voor de kerk en de samenleving.

Er bestaan geen toelatingsvoorwaarden, noch wat betreft lidmaatschap van de kerk, noch wat betreft het genoten onderwijs.

Vakken die aan de orde komen zijn:

Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek/geloofsvragen, Ethiek, Praktische Theologie (bestaande uit de deelvakken Liturgie, Diaconaat en Pastoraat.)

*Cursusduur en omvang.*

De cursus duurt drie jaar en omvat 20 bijeenkomsten per jaar, verdeeld in 2 semesters van 10 bijeenkomsten.

Als u drie jaren hebt deelgenomen ontvangt u een certificaat.

*Kosten*

De kosten bedragen € 210,00 per jaar. Het is mogelijk deze in twee termijnen te voldoen. Mocht u de kosten niet kunnen opbrengen dan mag dit geen onoverkomelijke drempel zijn en zal er een oplossing worden gezocht.

In de hal van de kerk in Uden en op de leesplank in de Schakel kunt u een informatiefolder hierover vinden.

### ***Oecumenisch Abdijgesprek***

Wat is het altijd boeiend en verrijkend: een oecumenische ontmoetingsavond in de gastvrije sfeer van de Norbertijnerabdij in Heeswijk. Op donderdagavond 13 oktober is het weer zover.

Het zal die avond gaan over de situatie van de kerk in deze tijd. Is de kerk een verdwijnende minderheid?

Hoe bouwt de Heilige Geest dan toch de kerk op? Moeten we soms heel anders gaan denken over wat kerk-zijn eigenlijk is?

Ds. Piet Vliegthart uit Berlicum-Rosmalen leidt in, en daarna gaan we met elkaar in gesprek.

Aanvang 20.00 uur.

Uw beide predikanten zijn ook van de partij. Laat hen niet alleen gaan! Wie gaat met ons mee?

Graag even een berichtje, ds Dick v.d. Vaart / ds Henk Veltkamp.

### ***Opbrengst vakantiegiften***

Ieder jaar vraagt de diaconie in een brief om een extra gift te geven voor het vakantiefonds. Van dat geld zorgt de diaconie ervoor dat mensen die weinig te besteden hebben of die eenzaam zijn, iets extra's krijgen in de vakantieperiode om iets ontspannends te doen of om op vakantie te kunnen.

Van dit geld wordt ook een gedeelte van het tweejaarlijkse uitje voor de ouderen/gehandicapten betaald.

De opbrengst is al jaren ongeveer gelijk. Elk jaar wordt dit in het klankbord gepubliceerd.

De opbrengst in 2011 is ongeveer € 1.900,00. Dit is de helft lager dan voorgaande jaren. We hebben hier geen verklaring voor. Feit is dat dit drukt op de begroting van de diaconie. Onze vraag is dan ook een extra gift te doen in het kader van dankdag voor gewas en arbeid.

De opbrengst van de collecte en giften gebruiken we om ouderen en hulpbehoevenden met Kerst een attentie te geven. Daarom vragen we uw hulp. Als u wat kunt missen, geef dan aan de

diaconie. Dit kan door het geven aan de collectes voor de diaconie of door het storten van een gift op rekeningnummer 1121015. Dan kunnen wij op dezelfde voet doorgaan met hulp in onze eigen gemeente.

Nanda Michielsen - de Wilde, penningmeester diaconie



## ***Uit de kerkenraad***

Nu de zomervakantie weer voorbij is, de scholen weer zijn begonnen en het normale leven zijn loop weer krijgt, is ook de kerkenraad weer bijeengewees. Op 15 september jl. werd in Uden vergaderd. En hoewel je stiekem hoopt dat het nog even lekker rustig zal blijven, bleek dat ijdele hoop. Er is altijd veel te doen en dus ook te bespreken, misschien wel juist aan het begin van een nieuw seizoen.

Deze vergadering had de diaconie een erg belangrijke inbreng. Gemeld werd dat er enkele belangrijke functiewijzigingen zullen gaan plaatsvinden. Twee diakenen zullen binnenkort aftreden, maar gelukkig wordt er ook een nieuwe diaken in het ambt bevestigd. Versterking om het belangrijke werk van de diaconie te kunnen blijven doen is nog steeds dringend nodig. Ook de begroting van de diaconie kwam ter tafel en deze werd door de kerkenraad goedgekeurd.

In de eerste helft van dit jaar is er een proef geweest met het verspreiden van het Klankbord op grote schaal. De vraag lag voor hoe we hier mee verder gaan. De kerkenraad hecht er veel belang aan dat de gemeenteleden goed geïnformeerd worden en zij wil met het Klankbord zoveel mogelijk ingeschreven gemeenteleden bereiken. Er wordt nog uitgezocht wat een gemakkelijke manier is om de abonnementskosten te innen, omdat het wel de bedoeling is dat mensen die dat kunnen, het abonnementsgeld van € 6,- per jaar betalen.

Eén keer per vier jaar krijgt de gemeente/kerkenraad bezoek van twee leden van het Regionaal College voor Visitatie in Noord-Brabant en Limburg. Dit bezoek is inmiddels gepland en gaat plaatsvinden op donderdag 10 november a.s. De visitatiecommissie zal dan spreken met predikanten, kerkgroepleden en kerkenraadsleden. Ook gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld met de visitatiecommissie praten. Nadere informatie hierover vindt u in dit Klankbord. Enkele kerkenraadsleden zijn bezig dit bezoek goed voor te bereiden.

Ook komend seizoen gaan de kerkenraadsleden weer op bezoek bij de kerkgroepen. Hiervoor werden afspraken gemaakt. De kerkgroepen krijgen bericht welke kerkenraadsleden er zullen komen. Elke keer wordt geprobeerd kennis te maken met een andere kerkgroep.

Omdat de agenda's van de vergaderingen in de regel gevuld zijn met veel praktische zaken is het de gewoonte geworden om ten minste één keer per jaar een bezinningsactiviteit te organiseren voor kerkenraadsleden. Ook nu werd daarvoor een plan gemaakt. Op een zaterdagmorgen in januari 2012 gaan we met elkaar en onder leiding van dhr. Henk Burggraaf in gesprek over de vraag: 'hoe laten wij ons raken door God, en hoe laten we ons daardoor voeden, ook in ons kerkenraadswerk?'

Edith Verver, scriba

## ***Benefiet Concert op 30 oktober ten behoeve van de Protestante Kerk Veghel***

Graag wil ik het volgende onder uw aandacht brengen: Namelijk een benefiet concert dat op 30 oktober in onze kerk zal worden gehouden.

Benefiet wat in dit geval wil zeggen dat de opbrengst ten goede zal komen aan onderhoud van het kerkmeubilair..., te denken valt vooral aan de kansel; een kansel met klankbord welke dateert uit het midden van de 17<sup>de</sup> eeuw en lezenaar met gekrulde bladeren gegraveerd met de datum 1751 ! Het spreekt voor zich dat zulk een kansel met prachtig houtwerk niet verloren mag gaan.

Ook de kast van het orgel met ombouw en hekwerk verdient onderhoud, om de kerkbanken maar niet te vergeten.

Als beheerder van ons kerkgebouw kom ik regelmatig in contact met allerlei mensen die of de Schakel ofwel de Kerk willen huren. In geval van de kerk zal het meestal gaan om rouw- of trouwdiensten maar ook ontmoet ik dan mensen die graag een concert in onze kerk willen houden. De concerten van bijvoorbeeld mw. Wilma Bierens, mw. Marianne van Oorschot en het kamerkoor Canta Libre zijn met regelmaat in de kerk te beluisteren.

Onder leiding van de kerkrentmeester de heer Arie van Kranenburg en met aanwezigheid van de heer Ad Wonders, van Bouwbedrijf v.d. Ven, en ondergetekende zijn er besprekingen geweest waar het onderhoud in algemene zin en de hierboven benoemde zaken aan de orde kwamen.

Aan het einde van zo'n bespreking kwamen mw. Marianne van Oorschot en dhr. Henk Huijbers de Schakel binnen lopen omdat ik met hen en afspraak had; waarschijnlijk betrof die afspraak een uitvaartdienst met begeleidende zang. Zodoende kreeg Marianne van Oorschot weet van al het onderhoud dat op de planning stond en bood aan om middels een benefiet concert een bijdrage in de kosten te kunnen doen.

Uiteraard heb ik haar aanbod met dank aangenomen en hoop nu op 30 oktober middels kaartverkoop een volle kerk te krijgen en daardoor wat extra inkomsten te genereren.

Wij ontmoeten u graag bij dit hartverwarmend concert met een verrassend en ontroerend programma van licht klassiek tot een nieuw Brabants lied; beroemde duetten en instrumentale hoogtepunten. Flyers voor dit concert zijn reeds voor het verschijnen van dit klankbord verspreid in de koffiekamers van de kerken Uden en Veghel.

Entree:

In de voorverkoop : € 15.00; op de dag zelf voor aanvang: € 17.00

Voorverkoop: Uitpunt Veghel; of: info@mariannevanoorschot.nl

Met dank voor uw aandacht en vriendelijke groet,  
Kees van Schie, beheerder Schakel en Kerk Veghel

### **Email berichtenservice: Kerknieuws**

Onze gemeente beschikt over een email berichtenservice, Kerknieuws genaamd. Hiermee informeren we een ieder die dit wenst over actuele ontwikkelingen en mededelingen. Zoals een

bijzondere kerkdienst, een evenement in de komende dagen, of een belangrijk nieuwsfeit over/voor onze gemeente.

Heel gemakkelijk, via de email.

Wilt u op de hoogte zijn van niet-te-missen activiteiten of nieuws? Of gewoon weten wat er binnenkort in onze gemeente, in Uden of Veghel gebeurt?

Als u zich op de website ([www.sowkerk-uv.nl](http://www.sowkerk-uv.nl)) met uw email adres aanmeldt, dan ontvangt ook u deze berichten (2 à 3 per maand).

Meer weten? Of vragen? Of alleen een beetje hulp nodig?

Dan graag een emailtje sturen naar de webredactie ([redactie@sowkerk-uv.nl](mailto:redactie@sowkerk-uv.nl)).

Albert Verver



### ***Bent u van het kerkje met de engel?***

Ieder van ons wordt herkend aan zijn of haar naam. Wordt er ergens "Henk" geroepen, dan kijk ik automatisch om, ook al weet ik natuurlijk best dat er nog heel wat meer Henken op de wereld zijn. Steden en dorpen hebben een naam, evenals straten, bergen en rivieren.

Ook gebouwen hebben soms een naam. Kerken bijvoorbeeld. De meeste mensen in Uden kunnen je wel de weg wijzen als je naar de Petruskerk vraagt, of, afgekort, naar "de Petrus". In Veghel kent bijna iedereen wel "de Lambertus".

Hoe wijzen mensen elkaar eigenlijk de weg naar onze Protestantse kerken? In Uden gaat het dan vaak over "de Samen-op-Weg-kerk", een naam die in de loop van de jaren goed is ingeburgerd. In Veghel zeggen mensen: "de Protestantse Kerk", soms liefkozend afgekort tot "het Protestantse kerkje." Ook hoor ik niet-Protestantse Veghelaren nogal eens spreken over : "het kerkje tegenover de HEMA."

Mij had het eigenlijk wel mooi geleken als we vorig jaar, toen we helemaal officieel één Protestantse Kerk van Uden / Veghel werden, voor ons samen ook één klinkende nieuwe naam hadden gekozen. Bijvoorbeeld "Levenskerk Uden-Veghel", en dan op onze kerkgebouwen dat mooie PKN-embleem met de duif met daaronder "Levenskerk Uden" resp. "Levenskerk Veghel". Voor zo'n nieuwe naam heeft de kerkenraad vorig jaar zelfs nog een prijsvraag uitgeschreven in het Klankbord. Toen daar niets op binnen kwam, hebben we maar geconcludeerd dat iedereen tevreden is met de bestaande namen.

Zelf blijf ik ze nogal prozaïsch vinden. Als kerk zouden we wat mij betreft best onder een wat meer levende en spirituele naam bekend mogen staan. Dus wie schetst mijn verwondering toen ik voor ons kerkgebouw in Veghel zomaar spontaan een prachtige naam kreeg aangereikt? Op de aankondiging van het benefietconcert dat de Veghelse sopraan Marianne van Oorschoot met enkele muzikale gasten op 30 oktober a.s. zal geven voor ons restauratiefonds (zie elders in dit Klankbord) lees ik: "Locatie: Het kerkje met de Engel, Hoofdstraat 53, Veghel."

Hoe vaak heb ik de afgelopen jaren niet even naar die mooie engel-met-trompet gekeken, die op ons kerkje troont? Zeker 's avonds, als hij (of is het een *zij*?) zo fraai verlicht is. Dat ik daar zelf nooit op ben gekomen! Wat wil je als kerk nog meer dan een engel boven je hoofd? "All night, all day, angels watching over me my Lord," luidt een bekende *negro-spiritual*. Dus als voortaan een niet-protestantse Veghelaar tegen mij zegt: "Dus u bent van dat kerkje tegenover de HEMA?" , zal ik antwoorden: "O, u bedoelt ons kerkje met de engel?"

ds Henk Veltkamp

## **Workshops Kerstmarkt gaan beginnen**

Evenals vorig jaar organiseren we ook in 2011 als Protestantse Kerk Uden-Veghel weer een sfeervolle **Kerstmarkt**.

Deze Kerstmarkt zal worden gehouden op zaterdag 17 december 2011 in het Kerkelijk Centrum te Uden.

In november worden de workshops gehouden om de materialen voor de Kerstmarkt te maken.

Voor de organisatie van de workshops zoeken we nog creatieve geesten.

De workshops *Kaarten maken*, *Foto bewerken* en *Marsepeinen Taarten maken* waren vorig jaar een groot succes. Die bieden we dit jaar opnieuw aan. Daarnaast hebben we weer nieuwe ideeën. Zo willen we bijvoorbeeld ook graag een workshop '**Figuurzagen**' en een workshop '**Papier knippen**' op het programma zetten. Ideeën wat we kunnen knippen en zagen zijn er al. Wat we nog nodig hebben zijn enkele handige dames of heren die zo'n leuke

workshop willen geven. Natuurlijk ontvangen wij u ook met open armen als u zelf nog een goed idee hebt voor een workshop, bijvoorbeeld iets dat u zelf als hobby heeft.

De tijd begint te dringen, dus aarzel niet en laat het ons weten. U kunt daarvoor mailen naar [kerstmarkt@sowkerk-uv.nl](mailto:kerstmarkt@sowkerk-uv.nl) of ons bellen.

Liefst nog deze week, om alle voorbereidingen tijdig gereed te hebben.

Wilt u zien hoe leuk het was? Kijk dan maar eens op onze website [www.sowkerk-uv.nl](http://www.sowkerk-uv.nl). Of klik hier om de foto's te bekijken (NB. het wachtwoord is kerst2010).

Namens de Kerstmarktcommissie,  
Marleen Baarslag 0413-260354  
Edith Verver 0413-254078



## Kindernevendienst

### Hoi allemaal,

We zijn weer begonnen na de vakantie! Helaas zijn Winny en Dettie gestopt met de kindernevendienst. Dat vinden we erg jammer. Heel erg bedankt voor jullie inzet voor de kindernevendienst!

Tijdens het SOW kamp waren er een heleboel kinderen mee. Tijdens de dienst op zondag hebben we het gehad over het "Onze Vader". De opdracht was om een deel van het "Onze Vader" van moeilijke taal om te zetten in moderne taal. Daar gingen een aantal van jullie heel enthousiast mee aan de slag.

Het eerste deel van het "Onze Vader" is geworden:

*Ons pap in de Hemel daarboven  
Uw naam wordt elke dag getwitterd  
Uw sociale netwerk wordt groter  
Uw uitspraken worden doorgetwitterd  
Wij hopen dat er wifi is in de Hemel*

Hieronder het "Onze Vader" in gebarentaal.  
Dove mensen beelden het zo uit. Probeer het maar eens!



## Tienerkerk

Noteer in je agenda vast de volgende data: 9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 4 december, 18 december.

De tieners gaan de komende periode aan de slag met het thema van het beleidsplan "missionaire communicatie". Tieners krijgen in hun dagelijks leven te maken met jongeren die een ander geloof of geen geloof belijden. De komende tijd gaan we ons verdiepen in andere godsdiensten/stromingen. Het doel is om daar ook contacten te leggen en met elkaar in gesprek te komen. We zullen ook bijeenkomsten van andere godsdiensten/stromingen bezoeken.

## Oppasdienst

Het lijkt te gaan lukken om nieuwe enthousiaste mensen te krijgen voor de oppasdienst, er zijn gesprekken gaande. We houden u op de hoogte.

**Geloven is...**



**een ander liefhebben**

### **Website**

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op [www.sowkerk-uv.nl](http://www.sowkerk-uv.nl) Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar [jeugd@sowkerk-uv.nl](mailto:jeugd@sowkerk-uv.nl). We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

### **Ik geef de pen door aan ..... ???**

De redactie van het Klankbord geeft de pen na een aantal afleveringen weer graag terug aan de jeugd.

Wie van jullie pakt de pen op?

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter,

Telefoon 0413 254937,

e-mail: [r.de.ruiter@home.nl](mailto:r.de.ruiter@home.nl)

