
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(november/december 2011)
42^e jaargang, nummer 9

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 20 december 2011
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 9 december 2011
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen : zie laatste pagina

UDEN

- zo. 20 nov. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
laatste zondag van het kerkelijk jaar
- zo. 27 nov. 10.00 u. ds. J. Smit 1^e Advent
- zo. 04 dec. **Gezamenlijke dienst in Veghel** 2^e Advent
- zo. 11 dec. 10.00 u. mevr. S. Floor 3^e Advent
- zo. 18 dec. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp 4^e Advent
viering Heilig Avondmaal

VEGHEL

- zo. 20 nov. 10.00 u. mevr. L. Oosten
laatste zondag van het kerkelijk jaar
- zo. 27 nov. 10.00 u. mevr. H. van Beusekom 1^e Advent
- zo. 04 dec. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 2^e Advent
- zo. 11 dec. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 3^e Advent
- zo. 18 dec. **Gezamenlijke dienst in Uden** 4^e Advent
viering Heilig Avondmaal

Van de redactie....

Alweer het voorlaatste "Klankbord" van dit jaar. Dit nummer is goed gevuld. We hebben weer de bijdrages van onze dominees, bericht van de kerkenraad en kerkgroep Jeugd. Lees het maar eens rustig door.. Verder graag uw aandacht voor de oproep van de oppasdienst, info over de kerstmarkt en een ideetje misschien om dit jaar (weer?) iets anders te doen met uw kerstpakket.

Hoewel het goed is om niet al te ver vooruit te kijken, graag toch even uw aandacht voor het volgende: We willen graag het kerstnummer op tijd klaar en bij u in de bus hebben en doen daarom een verzoek aan onze trouwe kopij leveranciers: graag uiterste inleverdatum **woensdag 7 december**.

Alvast bedankt voor de medewerking!!!!

Veel leesplezier!
Bram van der Vijver

Kerkelijk bureau Veghel

Het werk van het kerkelijk bureau in Veghel wordt in het vervolg verzorgd door de heer P.M.M. Enthoven, Kervellaar 8, 5467 BK Veghel, telefoon 0413 – 36 40 24

Houd de kerk op de hoogte!

Geef aan het kerkelijk bureau door wanneer u gaat verhuizen of vertrekt naar een andere gemeente. U wordt vriendelijk verzocht om wijzigingen zoals verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden zo spoedig mogelijk te melden. Ook wijzigingen in de gezinssituatie zijn van belang.



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

HEB UW NAASTE

*Toen eindelijk de mens
meervoud mensen
toen eindelijk de mensen
alle mensen elkaar eindelijk
liefhadden als zichzelf,
toen iedereen zijn
liefde wou bewijzen, toen
bracht de aarde van pure goedheid
of verbazing
of ontzetting
wie zal het zeggen - toen
bracht de aarde alleen nog rode
rozen voort . En zo, zachtjes
nagloeiend
zeilde de planeet.*

Koos van Zomeren

Dit prachtige gedicht weerspiegelt de joods-christelijke traditie. Het bijbelse gebod "Heb uw naaste lief" en het visioen van de eindtijd dat de woestijn zal bloeien als een roos worden op poëtische wijze samengebracht. Je zou het een joods of christelijk gedicht kunnen noemen. Maar tegelijkertijd overstijgt het de joodse en christelijke traditie. Het gedicht verbeeldt een universele droom. Een visioen van een aarde waarin mens en mens en mens en natuur in harmonie met elkaar gekomen zijn.

Ullrich Libbrecht, emeritus hoogleraar sinologie (China-kunde), heeft aan deze universele droom een universele geloofsbelijdenis gekoppeld. Mensen uit de verschillende wereldreligies zouden hun eigen traditie erin kunnen herkennen en er een taal in kunnen vinden waarmee ze met elkaar over hun verschillende tradities zouden kunnen spreken.

Het is niet Libbrechts bedoeling dat deze universele taal in de plaats van de concrete tradities zou komen.

De geloofsbelijdenis is universeel maar ook abstract en verhoudt zich tot een concrete geloofsbelijdenis als het begrip "mensheid" tot de concrete mens die je naaste is en jezelf bent.

"Mensheid" is een abstract begrip, heeft geen geraamte noch vlees of bloed. Je concrete naaste en jezelf hebben dat wel.

De universele geloofsbelijdenis van Ullrich Libbrecht luidt (vrij vertaald door mij):

1. Er is een mysterie (niet alles is rationeel te vatten)
2. Dit mysterie is niet kenbaar voor het verstand en wordt daarom "LEEGTE" genoemd. Deze leegte is echter de grond waaruit alles voortkomt en kan daarom ook "volheid" worden genoemd. Het mysterie is een kolkende leegte. Beeld voor het mysterie is de oceaan. Het mysterie, de oceaan is onzichtbaar. Zichtbaar zijn de verschijnselen (bloemen, bomen, bergen). Beeld hiervan zijn de golven. Alles wat we om ons heen zien zijn golven van het mysterie van de oceaan.
3. De mens is deel van het mysterie en ook een golf. De golf kan de oceaan ervaren wanneer hij/zij afdaalt in zichzelf. Dat deel in ons dat één is met de oceaan kan de "Christus-natuur" of zoals Paulus dat doet: "Christus in ons" worden genoemd. De oceaan wordt in de christelijke traditie aangeduid met het woordje "God". Dit woordje wordt ingevuld met de verhalen uit de bijbel die de neerslag zijn van ervaringen met God die mensen in de bijbelse tijden hebben opgedaan, de kerkelijke traditie die de

neerslag is van ervaring en van mensen met God in de geschiedenis van de kerk en de ervaring van mensen van vandaag.

Waar christenen spreken van “Christusnatuur”, spreken boeddhisten van “Boeddhanatuur”, Hindoes van “Atman” en Chinezen van “Te”.

4. Door de ervaring van de oceaan, onze Christus-natuur, worden wij uit de egocentrische baan om onszelf geslagen en worden we allocentrisch. De ander komt in het centrum van ons bestaan (maar om de oceaan te ervaren moeten we inkeren in onszelf en ons misschien wel los maken van een te grote gerichtheid op anderen; dit geldt vooral voor vrouwen die van jongs af aan geleerd hebben er te zijn voor anderen; dat is mooi maar alleen vol te houden vanuit een stevige verankering in het mysterie).

In de taal van deze universele geloofsbelijdenis kunnen wij zeggen dat Jezus bij Zijn doop zo in contact gekomen is met het mysterie van het bestaan (ondergedompeld werd in de oceaan van God) dat Hij uit de egocentrische baan rond zichzelf geslingerd werd en in contact kwam met Zijn Christusnatuur en Christus werd.

En “Christus worden” wil zeggen in de christelijke beeldspraak dat Hij de mens werd die God bij de schepping voor ogen had: mens naar Zijn beeld en gelijkenis.

De vraag is of wij christenen dit denkkader van Ullrich Libbrecht kunnen overnemen. Mogen wij de betekenis van Christus zo relativiseren? Die vraag kan ik niet voor u maar alleen voor mezelf beantwoorden. Mijn antwoord luidt dat m.i. de betekenis van Christus voor ons binnen dit denkkader niet minder wordt. Christus is ons venster op God en blijft dat. Wanneer er meerdere vensters op God/het mysterie zouden zijn dan impliceert dat niet een ontwaarding van het ene venster. Wel is van belang dat je kiest voor één van de vensters. Je zult het mysterie niet ontmoeten wanneer je in de abstractie blijft hangen van de overtuiging dat er meerdere vensters zijn en dat je er daarom geen hoeft te kiezen.

Zo zijn er ook heel veel vrouwen en mannen maar je kunt als partner slechts een concrete man of vrouw van vlees en bloed kiezen.

“Man” en “vrouw” zijn abstracte begrippen. Ze moeten vlees en bloed worden in een concreet mens. Zo zijn ook de woorden van Libbrechts universele geloofsbelijdenis abstract en moeten ze vlees en bloed krijgen in een concrete religie.

Mensen denken tegenwoordig in universele en abstracte begrippen. Daarom is het eerst nodig om in bovenstaande universele en abstracte taal aan te spreken voor het hun mogelijk wordt om te kiezen voor één van de concrete religies en dus vóór het hun mogelijk wordt om te kiezen voor het christelijk geloof.

De schijnbaar relativiserende taal maakt uitnodigende missionaire communicatie pas mogelijk.

Kerkdiensten

Op 20 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar en zullen we de namen noemen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en daarbij kaarsen ontsteken aan de paaskaars: het symbool van de Opgestane Heer.

Zo maken we hoorbaar dat God hen bij name blijft roepen en zij mogen leven in het Licht.

Wij gedenken:

Mw. Flora Kom – Sprong	81 jaar
Mw. Hendrika Holleman – Erwich	88 jaar
Mw. Trijntje Eekel – Lukens	87 jaar
Mw. Saartje van Doorn –Matita	93 jaar
Mw. Willy Foppen –Lolkema	63 jaar
Dhr. Joris Janssen	30 jaar
Mw. Hotske Landman –de Vries	93 jaar
Dhr. Warner Reinders	82 jaar
Dhr. Johannes Korstanje	74 jaar
Dhr. Piet Cuypers	69 jaar
Mw. Anna Gezina van der Laan – van der Sloot	85 jaar
Dhr. Joop van Nes	91 jaar
Mw. Maria Louise Smit	52 jaar
Dhr. Henk Ritmeester	89 jaar

Filmavond

De kerkgroep V&T vertoont de film: "Altipiano" geregisseerd door Peter Brosens en Jessica Hope Woodworth.

Grace, een gevierde oorlogsverslaggeefster, doet na een vreselijk incident in Bagdad afstand van haar beroep. Wanneer Graces man in verdachte omstandigheden overlijdt in de Andes, besluit zij om ook af te reizen naar Zuid- Amerika. Daar aangekomen, ontdekt ze dat er een vete woedt tussen de vredige dorpelingen en een nabijgelegen kwikmijn. Grace ziet het als haar plicht om de wereld van beelden te voorzien over deze tragedie. Hierbij zal ze verder moeten kijken dan het zichtbare.

U wordt van harte uitgenodigd de avond bij te wonen. Na de film praten we na onder het genot van een drankje. Ondergetekende zal de gespreksleider zijn.

Datum en lokatie:

woensdag 23 november,

Samen op Weg kerk Uden, aanvang: 20.00 uur.

Spreekuur predikant

Op donderdagmorgen ben ik van 9.30 tot 11.30 uur in de consistoriekamer. Wanneer u mij over iets speciaals zou willen spreken maar ook wanneer u gewoon eens wilt komen praten, dan bent u van harte welkom !

Autodienst

Mocht u naar de kerk willen of naar een kerkelijke activiteit en u hebt geen vervoer belt u dan met Marijke Sloff en Andre Troost (tel.nr. 331463) . Zij zijn graag bereid u te helpen.

Omzien naar elkaar

Mocht u zelf bezoek willen ontvangen van een contactpersoon, ouderling , diaken of predikant belt u dan s.v.p. met mevr. Ge Langerhuizen tel. 263 230

Vriendelijke groet, Ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

Gedachtenis van onze overledenen

Het kerkelijk jaar loopt ten einde. Voordat eind november met de Advent de nieuwe liturgische kalender begint, gedenken we op 20 november, de laatste zondag van het oude kerkjaar, onze overledenen. Voorganger is mw. Lies Oosten – Bouman.

In deze dienst noemen we de namen van wie in onze gemeente sinds de vorige Advent gestorven zijn. Bij elke naam steken we een kaars aan. Familieleden hebben voor deze dienst per brief een uitnodiging gekregen, met de vraag om zelf die kaars aan te steken. Na afloop van de dienst krijgen zij die kaars mee. Wij gedenken deze zondag:

Pieter van Dijk, gestorven 23 februari 2011, 82 jaar

Gerrit van Huisstede, gestorven 4 mei 2011, 81 jaar

Pieter Gerbrandts, gestorven 30 september 2011, 89 jaar

De laatste kaars die we aansteken draagt geen naam. Daarbij noemen we in stilte voor onszelf de namen van hen, korter of langer geleden gestorven, die op dat moment in onze gedachten zijn. "Dat hun namen geschreven staan in de palm van Gods hand."

In memoriam Pieter Gerbrandts

Op 30 september stierf Petrus Franciscus Gerbrandts, echtgenoot van mevrouw Jannie Gerbrandts – van Dijk. Ze woonden de laatste jaren aan de Hertog Janstraat 56, na al die vele jaren in het oude huis aan het Heilig Hartplein, waar Peter zelf ook op 12 oktober 1921 het levenslicht aanschouwde.

Pieter was een man van de natuur. Hij voelde zich intens verbonden met al wat leeft en groeit: de tuin, de kippen, de appels, de vogels. En met de mensen om hem heen: zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen. Ook de laatste jaren, toen er zoveel uit zijn hoofd zoek raakte en hij steeds stiller werd, kon hij daar in stilte van genieten.

Op 6 oktober was de afscheidsbijeenkomst in het crematorium in Uden. Kinderen en kleinkinderen hebben daar kostbare herinneringen aan hun vader en opa verteld. Uit de Bijbel lazen we de pelgrimspsalmen 121 die ons zegt: Wat er ook gebeurt in je leven, wees niet bang. Want je bent niet alleen op je levensreis. Eén is er die met je meegaat. Eén die over je waakt, altijd, waar je ook gaat. Ook over die laatste grens heen, waar wij mensen elkaar los moeten laten.

Wie is God voor u?

Hoe vaak zou het gebeuren, dat je zomaar met elkaar in gesprek raakt en een hele avond doorpraat over vragen als “wat betekent geloven voor mij?” en “wie is God voor mij?”. Zulke gesprekken hadden wij het afgelopen jaar in Veghel. “Wij” zijn negen twintigers,

dertigers en veertigers plus ondergetekende. We bedachten dat het boeiend zou zijn om vanuit onze gesprekken ook eens een themadienst op zondag te houden. Dat gebeurde op 9 oktober j.l.

“Geloven is voor mij vooral weten dat je er mag zijn,” zei één van ons. Een ander vulde aan: “Hoop en vertrouwen in de weg die ik

bewandel.” “Liefde.” “Dat God altijd bij je is.” “Dit ook proberen door te geven aan mijn kinderen.”

Als mensen elkaar zo over hun geloof gaan vertellen, komen er als vanzelf ook allerlei beelden van God mee. Geen foto’s natuurlijk, want die hebben we (gelukkig) niet, maar wel allerlei associatieve beelden. Daarom bestond de preek in deze themadienst uit een Powerpoint-collage van beelden en woorden die bij ons opkomen bij “God”.

We wilden daarbij voorkomen dat deze dienst éénrichtingsverkeer zou worden, waarbij wij alleen maar zouden vertellen over ónze gesprekken. Daarom vroegen we de kerkgangers om ook iets van zichzelf te delen. Op hun bank vonden ze een strookje met de tekst: “God is voor mij vooral ...”. Aansluitend bij de Powerpoint-preek vroegen we ieder deze zin af te maken. Het voorlezen daarvan was voor mij, en ik denk voor velen in de kerk, een kostbaar moment. Dit werd allemaal opgeschreven:

God is voor mij vooral

- ... gids die met mij meegaat op levensreis;
- ... steunpunt in mijn leven;
- ... Liefde, Licht, de Weg en de Waarheid;
- ... zekerheid dat Hij mij nooit loslaat;
- ... persoonlijk;
- ... alom;
- ... liefde en leven in alles om ons heen;
- ... troost en geruststelling;
- ... houvast;
- ... toeverlaat;
- ... de Alpha en de Omega;
- ... een groot mysterie, verwondering, hoop;
- ... leiding in mijn leven;
- ... Vader van mijn liefste vriend Jezus;
- ... iemand om mijn gedachten aan kwijt te kunnen;

... de altijd Aanwezige die deelt in mijn vreugde en mij steunt in mijn verdriet
... Degene bij wie ik altijd terecht kan;
... hoop en vertrouwen in de toekomst, nu en na dit leven;
... vertrouwen, eeuwige zekerheid maar vooral liefde;
... steeds vaker niets meer dan een drieletterwoord;
... het Al;
... iemand die er is;
... iemand die altijd bij me is, op wie ik kan vertrouwen;
... weten dat je er mag zijn, dat je gedragen wordt;
... schepper van het leven, wegwijzer in het bestaan;
... baken van rust en stabiliteit in een hectische wereld;
... weten dat ik er niet alleen voor sta;
... weten dat er iemand is die het beste met je voor heeft en de kracht om te relativëren;
... aanwezig in de dagse dingen;
... geborgenheid en licht;
... Schepper van hemel en aarde, d.w.z. overal aanwezig;
... leidt ons door het leven, in voor- en tegenspoed;
... klankbord en aanspreekpunt;
... uitgestoken hand om te vatten;
... toevlucht in moeilijke dagen;
... mijn leidsman en wegwijzer ;
... leven;
... centraal in mijn leven;
... Vader / Moeder;
... hoop en kracht om iedere dag weer verder te kunnen gaan;
... om vreugde en verdriet te delen;
... Leidsman met wie ik samen door het leven wil gaan;
... steun voor goede en slechte tijden;
... de Eeuwige die in het verborgene aanwezig is.

Soms kun je over God alleen maar zingen. Zoals in het lied uit de musical Jacob, naar Psalm 139, dat Marco in de dienst zong:

*God, u kent me.
U kijkt dwars door me heen.
U weet waar ik ga.
Als ik zit of sta,
ik ben nooit alleen.*

*U bent vóór me, u staat achter mij,
nabij en zo vertrouwd.
Het is een heel groot wonder,
te verheven, zo bijzonder
dat ú mij in uw handen houdt.*

*God, het lijkt wel
of u beter weet,
mijn binnenste verstaat.
Of u de zinnen die ik vorm
al hoort voordat ik praat.*

*God, u kent me.
U weet wat ik zeg.
U gaat waar ik ga,
waar ik zit of sta
en u wijst de weg*

Het was volgens mij zo'n kerkdienst waar elke aanwezige wel iets uit meegenomen heeft.

Reacties, zoals altijd, welkom bij: ds. Henk Veltkamp

Bibliodrama

Met tien deelnemers kwamen we op een herfstige avond bij elkaar in de bovenzaal van De Schakel. Meestal zijn daar de kinderen tijdens de zondagse kindernevendienst, om het Bijbelverhaal van die zondag te horen en te verwerken. In zekere zin deden wij hetzelfde, al varieerden onze leeftijden van midden twintig tot midden zeventig. Maar in plaats van erover te horen, of erover te praten, werden we nu zomaar deelnemers in het gebeuren. We speelden, al improviserend, met elkaar een ontmoeting uit het Evangelie.

Hoe gaat zo iets in zijn werk? We begonnen met elkaar het gekozen verhaal een paar keer hardop voor te lezen. Voor deze avond kozen we het bezoek dat Jezus met zijn discipelen brengt aan de zussen Maria en Martha (Lukas 10: 38-42). Maria zet zich aan Jezus' voeten om naar Hem te luisteren, terwijl Martha zich de benen uit het lijf loopt om heel dat gezelschap van eten en drinken te voorzien.

Vervolgens inventariseren we met elkaar welke rollen we in het verhaal tegenkomen. Maria en Martha natuurlijk, Jezus en zijn discipelen. Er waren vast ook wel burens of andere belangstellenden bij. Maar we vonden ook andere rollen: "het vele dienen", waardoor Martha zo in beslag genomen wordt, "het goede deel", dat naar Jezus' woord Maria gekozen heeft, en "de deur".

We kozen elk één van die rollen. In een korte interviewronde door de begeleider krijgt ieder de gelegenheid zich in haar of zijn rol in te leven. ("Wie ben jij?" "Ik ben het goede deel dat Maria kiest." "Maar wat ben je dan precies als het goede deel?" "Ja, dat probeer ik nu juist zelf ook op het spoor te komen.")

Dan begint het spel. Voor een deel loopt het zoals het Evangelie vertelt. Maar al snel dienen zich ook elementen aan die we tevoren niet bedacht hebben. Omdat behalve Martha ook "het dienen en zorgen van Martha" meespeelt voelen we allen hoe dat is, om zo zorgzaam, maar ook zo in beslag genomen te worden. Burens en belangstellenden grijpen hun kans om Jezus van alles te vragen. De spanning rond Martha en haar zorgen loopt op.

Hoe gaat dit aflopen, vragen we ons af. Want we voelen allemaal dat er iets belangrijks te gebeuren staat. Niet alles is na te vertellen, maar het slot wil ik u niet onthouden, omdat het voor ons allen echt een gewaarwording was. Niemand had dat tevoren kunnen bedenken. In plaats van dat Martha Maria naar de keuken haalt, weten degenen die aan Jezus' voeten zitten Martha te bewegen om er ook eens even bij te komen zitten. Een sleutelrol bleek ineens weggelegd voor "het goede deel". Dat bleek er ineens óók voor Martha te zijn. En terwijl Martha nog aarzelde, gaf "het zorgen en dienen van Martha" de doorslag. "Martha, ga jij nu ook maar bij Jezus en het goede deel zitten. Laat mij, het zorgen, nu maar even los."

Wat ik in een preek over dit verhaal nooit had kunnen bedenken, gebeurde hier zomaar, doordat we ons allemaal in een bepaalde rol inleefden en het verhaal opnieuw lieten gebeuren. Een belevenis om mee te maken. Voor alle duidelijkheid: je hoeft er absoluut niet voor te kunnen acteren. Je inleven in je rol en je openstellen voor wat er gebeurt is voldoende.

Ook een keer meedoen? Er komt een tweede avond: dinsdag 31 januari 2012 in De Schakel. Opgave bij mij, ds Henk Veltkamp

Op reis door Italië, en nog wat

Een paar jaar geleden, bij de herstart van onze Seniorenmiddagen, kwamen Kees en Tini Nickel uit Uden ons trakteren op het boeiende verslag van hun reis door Jordanië. We zijn blij dat ze nog een keer terugkomen. Ditmaal blijven we dichterbij huis, en nemen ze ons mee op reis door het prachtige Italië, onder het motto:

“In het voetspoor van de renaissance. Een reis door Umbrië en de Abruzzes in Italië. Een mix van cultuur en natuur.”

In filmbeelden en verhalen zullen zij ons deelgenoot maken van wat zij daar gezien en beleefd hebben. Het belooft opnieuw een bijzondere middag te worden.

We hopen ook deze keer weer velen van u te mogen begroeten. Vooraf en in de pauze schenken we koffie en thee. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage van € 2,- per persoon. Neem gerust uw vrienden en kennissen mee, want introducés zijn van harte welkom.

Graag nodigen wij u uit voor onze Seniorenmiddag:

Dinsdag 22 november 2011 van 14 tot 16 uur in De Schakel te Veghel

En dan nog wat. Wij zijn op zoek naar iemand die onze commissie wil komen versterken. Medio 2012 vertrekt ds Henk Veltkamp en Frans en Toos de Waal willen 't graag wat rustiger aan gaan doen. Het gaat om het volgende: voor vijf middagen per jaar onderwerpen bedenken, de publiciteit verzorgen en de praktische zaken behartigen. Het is leuk werk (vinden wij).

Informatie bij de leden van de commissie Seniorenmiddagen: Gerrie van Andel, Frans en Toos de Waal, Bea Wadners of ds Henk Veltkamp. We hopen dat iemand (senior of junior) zich meldt!

Een nieuw adventslied

door Alfred C. Bronswijk



*Ik geloof in mijn God als de kracht,
Die het licht ontsteekt, waar het duister is,
Die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,
Die een vuurvlam is in de nacht.*

*Ik geloof in mijn God als de bron,
Van waaruit alles leeft wat geboren is,
Die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,
Die het woord sprak, waarmee het begon.*

*Ik geloof in mijn God als het doel
Van de voeten die hier op aarde staan,
Van de dromen die door alle landen gaan,
Van de zoektochten van het gevoel.*

*Ik geloof in mijn God als de stem,
Die de wereld naar toekomst en vrede leidt
En de globalisering, zo lang verbeidt,
Van geloof, hoop en liefde door Hem.*

(dit lied kan worden gezongen op de melodie van gezang 51 uit het Liedboek voor de Kerken)

TONEELMONOLOG “MISSIE”

In de H.Johanneskerk aan de Van Diemenstraat in Veghel voert Marcel Thijs op 9 december de toneelmonoloog “Missie” uit van de Belgische schrijver David van Reybrouck.

De aanvang is om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 10,00, inclusief koffie of thee.

De opbrengst komt ten goede aan het Centre Simama in Kisangani in Congo.

Reserveren is gewenst, tel.: 0413-367660 of 0413-367584.

Kaartjes ophalen vóór 19.00 uur omdat ze anders opnieuw verkocht kunnen worden.

Deze avond is een activiteit van de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede in Veghel.

David van Reybrouck kreeg dit jaar de AKO-literatuurprijs voor zijn boek Congo. De schrijver heeft vele uren op verschillende missieposten doorgebracht. Daarin vond hij materiaal voor het door hem in de monoloog gecreëerde personage de witte pater André Vanneste. “Missie” is gebaseerd op een groot aantal interviews. Het stuk is in veel Belgische theaters opgevoerd. Marcel Thijs, broer van een witte pater, kreeg als amateur toestemming deze voorstelling gestalte te geven.

Diaconie/Bloemendienst

De bloemendienst heeft van een gemeentelid een gift van € 20.00 ontvangen.

Heel hartelijk dank hiervoor.

DIACONIE

Op 16 oktober heb ik als diaken van onze kerk afscheid genomen. Dit na vele jaren met plezier heb mogen doen. Als ik hierop terug kijk waarom ik in het begin dacht, is dit wel iets voor mij, kan ik dat wel, heb ik daar wel tijd voor? Nu achteraf heb ik ervaren dat in een klein team heel plezierig werken is. Dit geldt zeker voor de diaconie, omdat allen vinden dat we iets voor de medemens kunnen betekenen. De tijd dat je de diaconale taak kost zul je ervaren dat iets wat je met plezier doet je weinig moeite kost.

Een keer in de 6 weken wordt er vergaderd, een keer in Veghel en dan in Uden.

Heeft u interesse om deze taak in Veghel op u te nemen, dan is het mogelijk om vrijblijvend een keer een vergadering te bezoeken en u zult ervaren dat de drempel heel laag is.

Ik heb me bereid verklaard om als diaconaal medewerker nog enige tijd beschikbaar te zijn.

Niek Müller

Kerstpakkettenactie 2011

De werkgroep Caritas van de hulpdienst Diaconie Veghel houdt ook dit jaar een kerstpakkettenactie voor personen, die het financieel niet breed hebben of het sociaal moeilijk hebben.

Vorig jaar hebben wij 180 pakketten uit mogen reiken aan voornoemde personen.

Indien u een pakket krijgt van uw werkgever of vroegere werkgever en u dit zelf niet nodig heeft. stel dit dan beschikbaar voor iemand, die dit heel goed kan gebruiken.

U kunt natuurlijk ook, als u ons wilt steunen, geld ter beschikking stellen, via bankrekening 1063.74.915 t.n.v. Hulpdienst Diaconie Veghel, afd. Caritas.

Inleveren kerstpakketten bij parochiecentrum Lambertus, Burg. de Kuiperlaan 1 in Veghel, op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur.

Wilt u dat wij het pakket bij u ophalen dan kunt u bellen met onze hulpdienst tel. 35 22 32.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Namens wnd. coördinator Caritas, Niek Müller

Uit de kerkenraad

Donderdag 3 november jl. kwam de kerkenraad weer bijeen in de Schakel te Veghel. Een uitgebreide agenda met een groot aantal te bespreken punten lag voor ons. Na de opening, die dit keer door Hans Schilder werd verzorgd, stond het punt: 'benoeming interim voorzitter' op de agenda. Tijdens de laatste Moderamenvergadering heeft onze huidige voorzitter, de heer Andries Hofman, besloten zijn taak als voorzitter neer te leggen. Andries gaf tijdens deze vergadering aan dat zijn zeer drukke baan gecombineerd met diverse gezondheidsproblemen maakten dat hij het een erg zware opgave vond om zijn taak als voorzitter goed te kunnen uitvoeren. Na een goed gesprek hierover met het moderamen besloot Andries zijn taak neer te leggen. Met elkaar hebben nagedacht wie het voorzitterschap zou kunnen overnemen. We hebben daarbij gekeken of er iemand binnen de kerkenraad zou zijn die dit zou kunnen en mogelijk zou willen doen. En gelukkig kan ik u melden dat de kerkenraad mevrouw Wil v.d. Werfhorst heeft benoemd als interim voorzitter. We gaan de rest van het seizoen onder voorzitterschap van Wil verder aan het werk en zullen voor de zomervakantie van 2012 binnen de kerkenraad evalueren hoe het is gegaan.

We hebben deze vergadering het collecterooster voor 2012 besproken en vastgesteld. Ook werd het dienstenrooster voor 2012 besproken en vastgesteld. Het maken van het dienstenrooster is

een langdurig proces waar veel mensen een bijdrage aan leveren. Het begint met een lijst waarop alle diensten die gehouden gaan worden in 2012 in Uden en Veghel staan vermeld. Deze lijst gaat eerst naar de beide predikanten die daarop aangeven in welke diensten zij zullen voorgaan, wanneer de avondmaal- en doopdiensten gehouden worden. Ook de andere bijzondere diensten, zoals bijvoorbeeld 'Lopend vuurdiensten' of de VOGG-dienst worden er op aangegeven.

Dan gaat de bijgewerkte lijst naar de preekvoorzieners van Uden en Veghel. Zij zorgen ervoor dat de diensten, waarvoor nog geen voorganger staat ingeroosterd, worden voorzien van een voorganger. Als de lijst dan helemaal is ingevuld voor wat betreft de voorgangers, gaat de lijst verder naar Michel Spoelstra die het rooster aanvult met dienstdoende ambtsdragers.

En dan zorgen de organisten er nog voor dat er iedere dienst een organist is.

De Commissie van Kerkrentmeesters meldde dat het nieuwe Ledenregistratiesysteem in onze gemeente Uden-Veghel is geïmplementeerd. Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad en nog niet alle kinderziekten zijn eruit, maar het begint voor de mensen die ermee moeten werken allemaal wat duidelijker en werkbaarder te worden. Te verwachten is dat het in de toekomst tijdwinst zal gaan opleveren.

Nog een goed bericht van de CvK was dat er in de kerk in Veghel een benefietconcert is gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van deze kerk. De kaarten voor dit concert waren helemaal uitverkocht en het is dan ook een groot succes geworden. De kerkenraad sprak haar waardering uit voor de heer Van Schie uit Veghel die een grote bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van dit concert.

Ook uit de kerkgroepen kwam veel positief nieuws. Zo worden de activiteiten die worden georganiseerd door de kerkgroep Vorming en

Toerusting erg goed bezocht. En ook de kerkgroep Jeugd is vol enthousiasme bezig. De samenwerking tussen Uden en Veghel bij de kindernevendienst loopt erg plezierig. En er is een grote groep tieners bij de Tienerkerk. De leiding is met deze groep tieners in gesprek over de diverse stromingen van geloven. In dit kader zijn er ook bezoeken gepland bij de Christengemeente, de Petruskerk en de Moskee in Uden. De bedoeling is dat in het voorjaar 2012 deze ervaringen worden verwerkt in een dienst.

Edith Verver, scriba

Kerstmarkt
Zaterdag 17 december 2011
Van 11.00 tot 16.00 uur
Protestantse Gemeente Uden-Veghel
te Uden, Schepenhoek 157

*Mooie kerststukjes en leuke cadeautjes te koop.
 Sfeervolle muziek, glühwein en poffertjes.*

WORKSHOPS

Datum	Workshop	Aanmelden vóór
30 november	Hanger voor vetbol (figuurzagen en schilderen)	16 november
30 november	Breien	16 november
07 december	Decoratieve plank voor kerstkaarten (figuurzagen en schilderen)	23 november
07 december	Wasroosjes	23 november
14 december	Foto's bewerken op de computer	01 december

U kunt zich vanzelfsprekend voor meerdere dagen opgeven.

COLLECTES UDEN / VEGHEL

	UDEN	VEGHEL
APRIL		
0304 Onderhoud gebouwen		€ 40,00
Kerk		43,42
1004 Kerk	€ 75,72	28,32
Diaconaat Buitenland	66,92	30,55
1704 Kerkinactie: Totaal	59,62	54,23
Zending	67,00	76,72
1904 Oecumenische dienst St. Jan: kerk	17,47	
2404 Vastenactie/Cordaid	176,46	160,85
Catechese (JOP)	153,75	98,31
MEI		
0105 Vitale Kerk (1/2)	€ 95,00	
Diaconaat Binnenland	109,87	
0805 Diaconaat Binnenland	55,85	€ 83,57
Jeugdwerk	50,00	63,82
1505 Kerk	65,90	31,55
Onderhoud gebouwen	46,05	24,60
2205 Diaconaat Binnenland	106,54	21,70
Kerk	91,57	23,85
2905 Kerkinactie: Werelddiaconaat	81,60	19,15
Project Diaconaat Buitenland	58,30	28,45
JUNI		
0506 Kerk (Wezenzondag)		€ 114,40
H.A.: Steunaanvragen		115,75
0606 H.A. St. Jan: kerk	€ 46,55	
1206 Kerkinactie: Zending	201,42	
Diaconaat Buitenland	153,26	
1906 Diaconaat Binnenland	106,82	26,60
Kerk	71,25	23,30
2706 Kerk (VOGG)	?	37,40
Project Diaconaat Binnenland	77,21	29,70

Via ds. Veltkamp € 100,- en € 50,- en € 50,- ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

*College van Kerkrentmeesters,
 W. van der Zwan*



Hallo allemaal,

Hier weer het laatste nieuws van de kerkgroep Jeugd. Zoals jullie vast ook wel merken draait alles weer op volle toeren en gaan we alweer richting de adventtijd, de voorbereidingen zijn al in volle gang. Heel goed nieuws is dat we

een nieuwe medewerker bij de kerkgroep Jeugd mogen verwelkomen: Ina Manders heeft haar eerste vergadering al meegemaakt en is vanaf nu de coördinator van de oppasdienst. Ina van harte welkom, we zijn erg blij met je.

Oppasdienst:

Even voorstellen:

Na 2 oproepjes van Tosca Knechten in het Klankbord, heb ik gereageerd en word ik de nieuwe coördinator van de oppasdienst. Ik ben Ina Manders-Draaijer, 33 jaar, en woon nu 8 jaar in Uden. In 2006 ben ik getrouwd met Erwin, we hebben een dochtertje van ruim 2,5 jaar, Naomi, en in februari 2012 wordt de tweede verwacht. In het dagelijks leven werk ik 3 dagen als tandartsassistente. En de andere dagen doe ik leuke dingen met mijn dochtertje, zoals fietsen, wandelen en zwemmen.

Nu heb ik begrepen dat het aantal vrijwilligers waar ik een beroep op kan doen niet veel is.

Daarom nu gelijk maar een oproep aan alle tieners, jongeren, opa's, oma's en alle anderen die geïnteresseerd zijn:

Wie vindt het leuk om 1 keer in de 3 maanden op te passen op de kleintjes tussen de 0 en 4 jaar?

Ik hoop op veel reacties en aanmeldingen.

Anders is de toekomst van de oppasdienst onzeker!

Mocht u/jij interesse hebben neem dan contact op met Ina Manders tel: 0413-27 17 78 of mail: mandersdraaijer@home.nl

Kindernevendienst

Dag allemaal

We zijn al druk aan het voorbereiden voor de Advent en hebben een erg leuk idee voor kerst. Jullie horen er snel wat van! Voor deze keer een stukje over woorden.

Er zijn veel woorden die met het woord "praten" te maken hebben.

-Fluisteren	-roddelen	-schelden
-babbelen	-schreeuwen	
-kletsen	-spreken	

Sommige van deze woorden zijn vriendelijk bedoeld, maar andere zijn helemaal niet aardig.

We kunnen als we praten verschillende dingen bedoelen. Je kunt op een boze toon praten, maar ook heel vriendelijk. Je kunt ook boze woorden zeggen, waarmee je andere mensen verdrietig of boos maakt.

Aardige woorden maken mensen juist blij:

- Wat een leuke jas heb je aan!
- Bedankt dat je zo aardig tegen me bent.
- Zal ik je helpen, dan ben je eerder klaar.
- Wat knap van je!

Dit zijn allemaal aardige woorden waarmee je mensen blij maakt.

Welke woorden gebruik jij het meest?



Gebedje

Lieve God,

Soms zeggen we verkeerde of boze dingen tegen andere mensen en kinderen.

Wilt U ons dat vergeven.

Leer ons onze mond op de goede manier te gebruiken. Amen.

Tienerkerk:

Noteer in je agenda vast de volgende datums: 20 november, 4 december, 18 december.

De tieners zijn volop bezig met het project over andere geloven en stromingen. Binnenkort gaan we op bezoek bij de Petruskerk in Uden, bij de Christengemeente in Veghel en bij de moskee in Uden. We hopen dan ook met andere tieners te kunnen spreken. Na afloop van dit project hopen we u deelgenoot te kunnen maken van onze ervaringen in de vorm van een jeugddienst in het voorjaar van 2012.

Geloven doet iedereen, elke dag opnieuw.

Het Christelijk geloof is geloven in God en Jezus zonder dat daarvoor bewijzen nodig zijn.

Om ons tegemoet te komen heeft God er voor gezorgd dat er toch bewijzen en richtlijnen zijn,

De bijbel met alle verhalen van verschillende mensen over dezelfde gebeurtenissen.

Bijbel stukjes om te lezen:

Rom. 4:3-5 en vers 20-22. Over het diepe geloof van Abraham.

Handelingen 27 over het vertrouwen van Paulus in God.

Hebr 11:6

Website

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Ik geef de pen door aan.....

We hebben de pen inmiddels weer teruggekregen van de redactie van het Klankbord. Tosca Knechten heeft de pen opgepakt.



En dit keer mag ik een stukje gaan schrijven

Na meerder keren een oproep te hebben gedaan voor opvolging van de oppasdienst ben ik erg blij om te kunnen zeggen dat dit gelukt is. Dus word dit de eerste en meteen laatste keer dat ik in de pen iets kan schrijven voor de oppasdienst.

- Na velen jaren het oppasrooster te hebben gemaakt
- Op kinderen te hebben gepast die nu zelf mee helpen in de oppasdienst.....
- Het veel te valse pianootje steeds te hebben moeten horen (elke oppasser weet wel over welk pianootje ik het heb)
- Het troosten van kinderen die toch liever met papa en/of mama mee wilden maar meestal daarna toch lekker zijn gaan spelen
- Het steeds maar blijven zoeken naar nieuwe oppassers dus nu echt voor de allerlaatste keer

WIE WIL DE OPPASDIENST NOG KOMEN VERSTERKEN

Mag ook ik de overstap gaan maken naar de kindernevendienst en ga daar de leiding versterken

En hoop ik dat mijn opvolgster Ina Manders net zo veel plezier heeft met de kleintjes als ik.

Ik geef de pen door aan Anita Buis.

Tosca Knechten

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter