

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 18 februari 2012
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 4 februari 2012
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen : zie laatste pagina



De herders

Omdat eenvoudigen verstaan
wat door geen ingewikkeld zoeken
noch lezen in geleerde boeken
begrepen wordt of nagegaan,
zijn herders toen in uw stal
gekniel en hebben U aanbeden;
dit is tweeduizend jaar geleden
en nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld;
De rest van hun onschuldig leven
Is door geen wetenschap beschreven,
Wordt slechts aan kinderen verteld

Anton van Duinkerken (1903-1968)

De redactie van het Klankbord wenst

u

prettige kerstdagen en een voorspoedig 2012

KERKDIENTEN IN UDEN

- | | | | | | |
|-----|---------|-----------------|------------------------|---|-------------------------|
| za. | 24 dec. | 22.00 u. | ds. D.R. van der Vaart | Kerstnachtdienst
met medewerking van Sjaak v.d. Burg | Trombone |
| zo. | 25 dec. | 10.00 u. | ds. D.R. van der Vaart | Met medewerking van "Kadanz" | 1 ^e Kerstdag |



- | | | | | | |
|-----|----------|-----------------|---|---------------|--|
| za. | 31 dec. | 19.00 u. | gezamenlijke dienst in Veghel | | |
| zo. | 01 jan. | 10.00 u. | ds. H.J. Veltkamp | Nieuwjaarsdag | |
| zo. | 08 jan. | 10.00 u. | ds. D.R. van der Vaart | | |
| zo. | 15 jan. | 10.00 u. | gezamenlijke dienst in Veghel | | |
| zo. | 15 jan. | 19.00 u. | Oecumenische Ontmoeting in het Parochie
Centrum van de Petrusparochie, Kerkstraat 25, Uden | | |
| zo. | 22 jan. | 10.00 u. | mw. ds. S. Hovestad – de Jong | (Rhenen) | |
| zo. | 29 jan. | 10.00 u. | ds. D.R. van der Vaart | | |
| zo. | 05 febr. | 10.00 u. | ds. D.R. van der Vaart | | |

Lopend-Vuur dienst

zo. 12 febr. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp



KERKDIENTEN IN VEGHEL

za. 24 dec. **22.00 u.** ds. H.J. Veltkamp
met medewerking van "Kadanz"

Kerstnachtdienst

zo. 25 dec. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp
met medewerking van "Laudate Deo"

1^e Kerstdag



za. 31 dec. **19.00 u.** ds. D. van der Vaart Oudejaarsavond

zo. 01 jan. 10.00 u. **gezamenlijke dienst in Uden** Nieuwjaarsdag

zo. 08 jan. 10.00 u. mevr. H. van Beusekom

zo. 15 jan. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
Kinderleerdienst en viering Heilig Avondmaal

za. 21 jan. 19.00 u. Oecumenische gebedsdienst, voorgangers:
pastor Antoon v.d. Steen, Frans van der Staak en
ds. Henk Veltkamp, in de Johanneskerk Veghel-Zuid

zo. 22 jan. 10.00 u. mevr. L. Oosten

zo. 29 jan. 10.00 u. ds. H.J. Veltkamp

zo. 05 febr. 10.00 u. **gezamenlijke dienst in Uden**

zo. 12 febr. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

Bij de kerkdiensten (Veghel)

Kerstavond, 24 december, komen we om 22.00 uur bijeen voor de Kerstnachtdienst. "Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!" We lezen het Kerstevangelie uit Lukas 2, en zingen bekende Kerstliederen. Zanggroep Kadanz werkt aan de dienst mee.

Eerste Kerstdag, 25 december, om 10.00 uur.
Jarenlang was dit een dienst voor jong en oud. Dit jaar worden de gezinnen met kinderen uit Uden én Veghel uitgenodigd voor de dienst in Uden, terwijl we in Veghel een 'gewone' Kerstdienst houden. Nou ja, noem dat maar gewoon, wat de evangelist Johannes in het begin van zijn evangelie beschrijft, hoe het licht schijnt in onze duisternis, en de duisternis het niet heeft kunnen overmeesteren! Koor "Laudate Deo" zingt voor en met ons, en Ineke van der Zee zal een kerstverhaal vertellen.

Oudejaarsavond, 31 december, **19.00 uur**: gezamenlijke dienst in Veghel, voorganger ds Dick van der Vaart

Zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag: gezamenlijke dienst in Uden, waarin ik voor mag gaan.

Hoe nieuw is nieuw? En bij de koffie na de dienst is er natuurlijk alle gelegenheid om elkaar Nieuwjaar te wensen.

Zondag 8 januari gaat mevr. Hanneke van Beusekom bij ons voor.

Zondag 15 januari gezamenlijke Avondmaalsdienst in Veghel met aandacht voor de kinderen; zie wat elders in dit nummer ds. Van der Vaart daarover schrijft.

Zaterdag 21 januari om 19.00 uur, Johanneskerk op Zuid (Van Diemenstraat): oecumenische viering in de Gebedsweek voor de eenheid van christenen. Het thema wordt ons dit jaar aangereikt vanuit Polen: "allen zullen wij veranderd worden" (1 Korinthiërs 15). Voorgangers zijn de collega's Antoon van der Steen (RK), Frans van der Staak (Christengemeente) en ik.

Zondag 22 januari gaat mevr. Lies Oosten bij ons voor.

Zondag 29 januari is het weer mijn beurt om in Veghel voor te gaan. We lezen uit 1 Korinthiërs 9, waar Paulus een hartstochtelijk pleidooi houdt voor de vrijheid van de apostelen.

Zondag 5 februari is er gezamenlijke dienst, in Uden, met ds Dick v.d. Vaart

Zondag 12 februari gaat ds Dick van der Vaart bij ons voor, en ik in Uden.

Oecumenische zaterdag

Al vele jaren hebben we als kerken van Veghel een oecumenisch kerkcontact met de kerken in Goch, Duitsland. Op zaterdag 21 januari

verwachten we zo'n vijftien tot twintig bezoekers uit Goch in Veghel. Dit jaar zijn wij als Protestantse kerk gastvrouw/gastheer.

Om 10 uur begint het programma in de Schakel. We hebben ervoor gekozen om onze gasten te gaan vertellen hoe het met ons als kerken van Veghel gaat, over wat goed gaat en waar we ons zorgen over maken.

Vanuit onze Protestantse kerk schetsen we ook een beeld hoe we de afgelopen jaren samengegroeid zijn tot één Protestantse kerk van Veghel en Uden.

Collega Antoon van der Steen, pastoraal werker van de drie RK parochies, zal vertellen hoe het daar gaat. Ook zij gaan steeds meer samenwerken met de parochies in de omliggende kerkdorpen.

Na de lunch vertrekken we naar Megen, waar we rondgeleid worden in het Minderbroedersklooster. Daar sluiten we tegen 16.00 uur de ontmoeting af met een korte vesperviering.

Mij viel de afgelopen vier jaren steeds op dat de belangstelling aan Veghelse kant vooral van onze RK zusters en broeders kwam. Met meer dan vijf protestanten waren we zelden. Ik zou 't wel mooi vinden als er zaterdag 21 januari eens wat meer zouden zijn. Tenslotte zijn wij nu ook de ontvangende partij. Ik noteer graag aanmeldingen.

Op de avond van diezelfde zaterdag – het is Gebedsweek voor de eenheid van de christenen – komen we als Veghelse kerken samen, om 19.00 uur, in de Johanneskerk aan de Van Diemenstraat. Deze dienst hebben we samen voorbereid vanuit de RK parochies, de Christengemeente en onze kerk. De Christengemeente is in die jaarlijkse viering altijd sterk vertegenwoordigd, de katholieke zusters en broeders zijn goed, wij als protestanten doorgaans zwak vertegenwoordigd. Terwijl we tegelijk soms klagen dat er nog maar zo weinig oecumene is. Dus ook hier geldt: kom!

ds. Henk Veltkamp

Gespreksgroep Jongvolwassenen

Op donderdag 26 januari komen we weer bij elkaar, bij Marco en Léonie op De Dollard 17. We maken een begin met het werken aan de Lopend Vuur dienst op 6 mei a.s. Dat is een gezamenlijke dienst in Uden, met als thema "Vrijheid".

Meestal wordt zo'n Lopend Vuur dienst voorbereid door een groep die zich daarvoor heeft aangemeld (lees ds Van der Vaart in dit Klankbord op pag. 12 over de Lopend Vuur dienst op 5 februari).

Ditmaal leek het ons boeiend om als bestaande gespreksgroep zo'n themadienst "vrijheid" te gaan voorbereiden. Dan snijdt het mes aan twee kanten: wij zochten nog een boeiend thema voor onze gesprekken, én de hele kerk kan op 6 mei getuige zijn van hoe wij dat in een dienst door gaan geven.

Bibliodrama

In Klankbord van november j.l. heb ik verslag gedaan van een bijzondere avond Bibliodrama die we kort tevoren hadden gehad. De deelnemers van toen wilden nog wel een vervolg. Dat gaat er komen: dinsdag 31 januari 20 -22 uur in De Schakel. Er is nog ruimte voor enkele belangstellenden die zoiets ook wel eens mee willen maken. Graag even een berichtje aan mij.

ds. Henk Veltkamp

Alle mensen, die mij het vertrouwen gaven, vele jaren 'lekenvoorganger' te zijn, wil ik hartelijk danken. Een bijzonder geschenk was het voor mij om voor te mogen gaan in zondagse Erediensten.

En nu, nu ik 70 jaar mocht worden, is het, of ik dit prachtige geschenk aan de gemeente teruggeven mag. Wel blijf ik nog in het ambt van ouderling, en wil ik voorgaan in een rouwdienst als daarom gevraagd wordt. En blijf ik met velen 'Samen op Weg'... *Inge van Es-Achterberg*



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

KERST 2011

Leven in vertrouwen

Bij de rand van het dorp aangekomen was de monnik voor de nacht onder een boom gaan zitten, toen plotseling een dorpeling kwam aangelopen. "De steen! Geef mij de kostbare steen!" riep hij.

"Welke steen?" vroeg de monnik. "Verleden nacht" zei de dorpeling "verscheen een engel aan mij in een droom en vertelde aan mij dat ik aan de rand van het dorp, als ik er in het schemerdonker naartoe zou gaan, een monnik zou aantreffen, die mij een kostbare steen zou geven die mij voor altijd rijk zou maken."

De monnik rommelde in zijn reiszak en haalde er een steen uit. "Waarschijnlijk bedoelde hij deze" zei hij, de steen aan de dorpeling gevend. "Enkele jaren geleden heb ik hem op een bospad gevonden. Je mag hem gerust hebben."

Met verwondering keek de man naar de steen. Het was een diamant. Misschien wel de grootste diamant ter wereld.

De man had de steen aangenomen en ging heen. De hele nacht lag hij op zijn bed te woelen. Slapen kon hij niet. 's Anderendaags, bij het krieken van de dageraad, liep hij terug naar de monnik, wakte hem en zei: "Wilt u mij de rijkdom bezorgen die u in staat stelt zo moeiteloos de diamant weg te geven? "

Uit: Verhalen van levenskunst door Stephan de Jong

In vele kerstliederen worden de armoedige omstandigheden bezongen waaronder Jezus ter wereld kwam.

Deze liederen weerspiegelen het evangelie van Lucas waarin geschreven staat dat Jezus in een stal geboren werd. Dit tot troost en bemoediging van vele armen de geschiedenis door tot aan de dag van vandaag.

Toch moeten we niet denken dat Jezus rijkdom verachtte en armoede verheerlijkte. Jezus ging niet alleen met armen om maar net zo goed met rijken. Jezus ziet geen kwaad in rijkdom. Hij bekritiseert slechts de verafgoding ervan.

Jezus was ook geen asceet. Hij genoot van al het goede in het leven van zon en regen, van brood en wijn, van vriendschap, van schoonheid, van stilte en van muziek. Van zon, maan en sterren, van vogels en bloemen, van de zee en het land, van warmte en kou, van de schoonheid van mannen, vrouwen en kinderen.

Wat Jezus ons voorleefde was de vrijheid die in het bovenstaande verhaal tot uitdrukking wordt gebracht. Deze vrijheid bestaat in het geworteld zijn in God, in het beademd worden door God, in het voortkomen uit de bron die God is.

Hij was zo innig verbonden met God dat Hij in iedere mens een kind van God herkende en in al het goede van het leven als geschenken van God ervoer. Iedere ademhaling, iedere kleur en geur, iedere smaak, ieder mens, iedere streling, iedere lach, iedere seconde van zijn leven, beleefde hij als een geschenk van God.

Hij was niet bang om zijn rijkdom en zijn leven te verliezen.

Hij klampte zich er niet aan vast en kon ze daarom iedere seconde opnieuw als een geschenken uit handen van God ontvangen.

God blaast ons iedere keer slechts één ademtocht in. Of Hij ons de volgende ook zal schenken weten we niet. Iedere ademtocht kan ook onze laatste zijn. Maar uit angst hiervoor kunnen we niet onze adem daarom maar inhouden. Dan zouden we stikken. Nee, we ademen weer uit in het vertrouwen weer een nieuwe ademtocht te zullen ontvangen.

Wie zo in vertrouwen leeft bezit zijn adem en zijn leven en zijn rijkdom op de wijze van het niet bezitten. Zo leef je niet in angst te verliezen. Een angst die verkramp. Water kun je ontvangen in de schaal van je

handpalm. Wanneer je je hand tot vuist verkramp in de angst het water te verliezen loopt het juist tussen je vingers door weg.

De monnik uit het verhaal verachtte zijn rijkdom niet. Hij was blij met zijn mooie diamant. Hij had hem als geschenk van God ontvangen. Hij bezat hem met vreugde maar werd niet door de diamant bezeten. Hij kon hem ook weer weggeven in het vertrouwen opnieuw een steen van God te zullen ontvangen. De volgende morgen kreeg hij hem alweer terug.

Het volgende verhaal, ook uit het boek van Stephan de Jong verbeeldt hetzelfde op andere wijze:

De woestijnvader abba Bessarion wandelde met zijn leerling langs de zee. De leerling kreeg grote dorst. Daarop begon abba Bessarion te bidden en zei: "Drink het water van de zee." Toen de leerling dit deed, bleek het zeewater zoet te zijn. De leerling vulde daarop de fles. Abba Bessarion vroeg hem waarom hij dit deed. De leerling antwoordde dat hij dit deed om verderop geen dorst te hoeven lijden. Hierop zei abba Bessarion: " God is hier en God is overal. "

Jezus leefde ons voor om in vertrouwen en vrijheid te leven. Onze levenskwaliteit neemt zeer toe wanneer wij ons zijn levenslessen toe-eigenen. Het is zeer de moeite waard om de herinnering hieraan levend te houden. Met kerst vieren we de geboorte van iemand die ons leert te leven.



Kerkdiensten in Uden

In de kerstnachtdienst wordt onze samenzang begeleid door Wim van Hoek op het orgel en Sjaak van de Brug op de trombone. Peterine Kooijmans vertelt een verhaal. Sytze Westerhof en Corine Crone zullen ook een bijdrage leveren. Aanvang 22.00 uur.

Op eerste kerstdag zullen we speciale aandacht aan de kinderen schenken en zal het koor "Kadanz" mooie kerstliederen ten gehore brengen. Aanvang 10.00 uur.

De oudejaarsdienst is om 19.00 uur in Veghel.

Op nieuwjaarsdag gaat collega Henk Veltkamp voor in Uden .

Kinderdienst

Op 15 januari wordt er in de zondagochtenddienst een kinderdienst gehouden. De naam suggereert dat de dienst alleen voor kinderen is maar dat is nadrukkelijk niet het geval. Het is een dienst voor de hele gemeente waarin de kinderen centraal staan.

De liturgie is gericht op kinderen maar zal beslist niet kinderachtig zijn. Alle liederen, gebeden en lezingen kunnen in hun diepte beleefd worden door de volwassenen. In de dienst zal d.m.v. een toneelspel en het verhaal over Zacheus aan kinderen (maar dus ook aan volwassenen) de betekenis van het avondmaal worden uitgelegd. In de dienst zullen we ook avondmaal vieren.

Wanneer de dienst in een behoefte blijkt te voorzien willen we in de toekomst vaker kinderdiensten organiseren. Daarom nodigen we ouders met kinderen ook uitdrukkelijk uit om te komen zodat zou kunnen blijken dat die behoefte er ook werkelijk is. Voor ouders van

kinderen is deze dienst en het koffiedrinken erna ook een goede gelegenheid om elkaar (weer) of wellicht voor het eerst te ontmoeten.

Oecumenische ontmoeting

Op zondag 15 januari wordt er 's avonds om 19.00 uur een oecumenische ontmoeting gehouden in het mooie Parochie Centrum van de Petrusparochie, Kerkstraat 25.

Diaken Pieter Raaijmakers, Edtih Verver en ondergetekende zullen ieder aan de hand van een lied vertellen welke betekenis Jezus voor ons heeft. Deze liederen zullen we ook samen zingen. Daarna kunnen alle aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over één van de drie liederen. Daartoe wordt er per lied een groep gevormd.

U kunt kiezen over welk lied u door wilt praten. Zo kunnen leden van de Petrusparochie en van onze gemeente elkaar echt ontmoeten.

Lopend Vuur dienst

Op 5 februari vieren we een Lopend Vuur dienst . Het thema van deze dienst is "Vieren". Voor de voorbereiding van deze dienst heeft zich al een viertal mensen aangemeld. Maar de voorbereiding start in januari. Wanneer u mee wilt doen kunt u zich nog opgeven.

In een gewone kerkdienst is de beweging die er plaatsvindt die van de bijbel naar het leven. In een Lopend Vuur dienst wordt de omgekeerde beweging gemaakt. Een thema uit het leven wordt ruimte van de bijbel binnengebracht en dan wordt er gekeken welk bijbelgedeelte er oplicht.

Tijdens de voorbereiding delen de leden van de voorbereidingsgroep met elkaar welke ervaringen zij in hun leven met het thema hebben opgedaan. Velen hebben deelname aan een voorbereidingsgroep als zeer positief ervaren.

Filmavond

De kerkgroep V&T vertoont de film "BABEL" geregisseerd door A.G. Inarritu.

Twee jongens in Marokko, gewapend met geweren, gaan er op uit om hun kudde geiten te begeleiden.

Onderweg besluiten ze hun geweren te testen en dit heeft desastreuze gevolgen. Het leven van vier groepen mensen staat in direct verband met dit voorval. We zien het verhaal van een Amerikaans toeristenechtpaar, een Mexicaanse oppas die twee

kinderen de Amerikaanse grens over smokkelt en een Japanse dove tiener en haar vader. Hun gebrekkige communicatiemogelijkheden ten overstaan van de mensen om hen heen zorgen ervoor dat zij, ondanks een incident dat hen allen verbindt, volkomen geïsoleerd blijven.

Datum en locatie: woensdag 18 januari 2012 in de Schakel in Veghel.
Aanvang : 20.00 uur. Gespreksleider: ds. Dick van der Vaart.

Huiskameravonden

Bij de Aktie Kerkbalans ontvangt u een uitnodiging voor de huiskameravonden. De kerkgroep pastoraat hoopt u op één daarvan te mogen begroeten.

Spreekuur predikant

Op donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur zit ik in de consistoriekamer. U bent welkom !

Autodienst

Mocht u vervoer nodig hebben naar een kerkdienst of een andere kerkelijke activiteit, dan kunt u Marijke Sloff en Andre Troost bellen

(tel. 331463). Zij zijn graag bereid u te helpen zoeken naar een oplossing.

Omzien naar elkaar

Mocht u bezoek willen ontvangen van een contactpersoon, ouderling, diaken of predikant, belt u dan s.v.p. met Ge Langerhuizen tel. 263 230.

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Ds. Dick van der Vaart

Seniorenmiddag

Dinsdag 10 januari is van 14 tot 16 uur onze eerste Seniorenmiddag van dit nieuwe jaar. Onze gast is vanmiddag onze "eigen" Niek Muller. Hij is afgelopen najaar dan wel afgetreden als diaken van onze kerk, maar hij is nog altijd volop actief als diakonaal hulpverlener binnen onze gezamenlijke Hulpdienst Diakonie Veghel.

Als geen ander weet hij hoe er ook in Veghel in sommige huizen soms pure armoede wordt geleden. Hoe kinderen daar vaak het meest de dupe van worden. Hoe mensen soms het ene gat met het andere proberen te stoppen en in een door hen zelf onontwarbare schuldenknoop verstrikt raken.

Hoe bij de officiële instanties veel hulp beschikbaar is maar dat mensen soms bij de hand genomen moeten worden om de weg daarheen te vinden. Dat ook in Veghel heel wat vluchtelingen wonen, en hoe zij proberen rond te komen. En hoe belangrijk het is dat we als kerken de weg weten bij de hulpverlenende instanties – en dat die instanties ons werk ook kennen.

Behalve over het werk van Caritas – want zo heet het bovengenoemde stuk werk dat wij samen met de RK parochies hier in Veghel doen – zal Niek Muller ook vertellen over ander werk dat vanuit de Hulpdienst Diakonie gebeurt: Vervoersdienst, Klussendienst, Tuinonderhoud, Bezoekwerk etc.

Kortom, dat wordt dus weer een boeiende middag. Naast onze vaste bezoekers zijn ook andere belangstellenden, ook uit Uden, van harte welkom.

Uit de kerkenraad

Sinds het vorige klankbord is er nog geen reguliere kerkenraadsvergadering geweest. Wel heeft, zoals u wellicht weet, onze gemeente op 10 november jl. bezoek gehad van twee visitatoren. Dit vierjaarlijkse visitatiebezoek, verliep in een bijzonder

goede sfeer. 's Middags werden zij ontvangen door onze beide predikanten ten huize van ds. Dick van de Vaart en 's avonds was er een bespreking met de kerkenraad.

De onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. de samenvoeging van Uden en Veghel, het op handen zijnde vertrek van ds. Henk Veltkamp en wat de rol van onze gemeente is in deze maatschappij.

Op verzoek van de kerkenraad hebben we met elkaar nagedacht over de interessante vraag of er een nieuwe weg van geloofsinwijding is. Van oudsher verliep de geloofsoverdracht door gewoontevorming, maar dat is voor jongeren in deze tijd geen begaanbare weg meer. Het leverde een boeiend gesprek op. Eén van de adviezen van de visitatoren was: zoek contact met de plaatselijke basisscholen en ontvang de leerlingen in je kerk. Laat de kinderen zien wat een kerk is en laat hen er gewoon zijn. Biedt vooral ruimte en gebruik niet te veel woorden.

Verder hebben we het nog gehad over de rol van onze Protestantse kerk in de Udense en Veghelse samenleving. Wat doen we en hoe zichtbaar zijn we? Hoe zichtbaar we zijn blijkt in Uden anders te zijn dan in Veghel. Een belangrijke oorzaak hiervan is de ligging van het kerkgebouw. De beide gebouwen vervullen door hun ligging, maar ook door hun karakter, heel verschillende functies. De diaconie doet

met name erg veel zinvol werk op plaatselijk niveau. Dit is echter niet altijd goed zichtbaar vanwege het vertrouwelijke karakter van dit werk.

Uit de evaluatieronde die gehouden werd aan het eind van de avond bleek dat alle kerkenraadsleden het een erg fijn en inspirerend gesprek hadden gevonden. We hebben met behulp van de visitatoren voor de eerste keer sinds de fusie een spiegel voorgehouden gekregen en dat leverde een duidelijk beeld op over waar we nu staan en waar de uitdagingen liggen. Het gaf ons moed en energie voor de toekomst.

Edith Verver, scriba

Driemaal Paulus

Een bijzondere ervaring: drie avonden samenkomen om de apostel Paulus met elkaar te lezen en te bespreken. Er was flink wat belangstelling voor, uit zowel Uden als Veghel, plus nog enkele RK gasten die het in de krant gelezen hadden.

Kees van Schie wist in de Schakel een enorme tafel te bouwen waar we met maar liefst 25 deelnemers omheen konden zitten.

De deelnemers kregen na elke avond een verslag van wat aan de orde kwam, om het thuis nog eens rustig na te kunnen lezen. Zulke verslagen passen natuurlijk niet in het Klankbord. Omdat ik toch graag iets door wil geven volgt hier een bijzondere ontdekking, waar één van de deelneemsters mij op wees.

Paulus zien wij vaak als de apostel met het opgeheven vingertje: dit mag niet en dat móet.

Tot onze verrassing ontdekten we hoe fout dat stereotiepe beeld is. We lieten ons verrassen door de radicale *vrijheid*, in Christus, die Paulus verkondigt. "Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus." (Galaten 3: 28)

Maar, zeiden enkele deelnemers, hoe kan dan diezelfde Paulus beweren dat vrouwen in de samenkomst van gelovigen hun mond moeten houden? (1 Korinthiërs 14:34)?

Een boeiende uitleg is te vinden in "Genie of misgeboorte. Zeven vooroordelen over de apostel Paulus" door Patrick Chatelion Counet. Omdat het Grieks dat Paulus schreef geen leestekens kent, zou het heel goed kunnen zijn dat Paulus hier niet zijn eigen mening verkondigt, maar een bewering aanhaalt uit een brief van de Korinthiërs aan hem, die hij vervolgens met kracht weerlegt.

Dan lezen we dus als volgt:

(Paulus, de mening van sommige Korinthiërs citerend) "Moeten de vrouwen in uw bijeenkomsten hun mond houden? Is het hun niet toegestaan het woord te nemen? Moeten zij ondergeschikt blijven, zoals de wet voorschrijft? En, als zij iets te weten willen komen,

moeten zij het dan maar thuis aan hun man vragen? Omdat een vrouw in de gemeente immers niet het woord hoort te voeren? Pardon? (m.a.w.: wat krijgen we nou?) Is Gods woord soms van u uitgegaan? Is het alleen maar tot ú doorgedrongen?"

Dan krijgt die passage dus precies de tegenovergestelde betekenis! Deze manier van redeneren ('diatribe' is de vakterm) is heel kenmerkend voor Paulus. Dus het zou best kunnen! Paulus zou zich dus wel eens in z'n graf kunnen omdraaien als hij zou weten hoe reactionaire mannen in de kerk, tegenovergesteld aan wat hij bedoelde, vrouwen tot zwijgen veroordeelden!

ds Henk Veltkamp

NACHT

*Die nacht vol van engelen
Van hemelse koren*



*De boodschap verkondigd
Een kind is geboren*

*Die nacht van het wonder
De komst van het licht
Gods oneindige liefde
Krijgt een menselijk gezicht*

*Die nacht van belofte
Zal de dood overwinnen
Voor mensen op aarde
Kan Zijn vrede beginnen.*

©wim uijtdewilligen 2011

TIEN-DAAGSE RONDREIS DOOR ISRAEL EN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN. (dinsdag 16-10 t/m donderdag 25-10-2012)

Tijdens deze rondreis zullen we kennismaken met een andere manier van reizen.

Uitgangspunt hierbij is het ondersteunen van de Joods-Palestijnse dialoog.

We zullen een ontmoeting hebben met Palestijnse christenen, we krijgen een rondleiding door jongeren van het Aida vluchtelingenkamp en we brengen een bezoek aan de Tent of Nations.

Hier ontmoeten we Daoud en Daher Nasser, twee Palestijnse christenen.

Natuurlijk zullen we ook plaatsen bezoeken die u gezien moet hebben wanneer u een reis naar Israël en de Palestijnse gebieden maakt.

We bezoeken de grot van Machpela in Hebron, in Jericho gaan we naar de berg van de Verzoeking en we wandelen de Via Dolorosa in de oude stad van Jeruzalem. Een boottocht op het meer van Galilea, de markten in de havenstad Akko en het Carmel gebergte zullen zeker niet ontbreken.

Wandelen in de kloof van Ein Gedi en drijven in de Dode Zee zult u als uniek ervaren.

Ik nodig u van harte uit om samen met mij het indrukwekkende Israël en de Palestijnse gebieden te ontdekken.

Jan van Drie, emeritus-predikant PKN .

Mettegeupelstraat 26, 5346 JG Oss Tel.0412-648034

E-mail: jcvandriemeijer@kpnplanet.nl

Informatieavond: woensdag 1 maart 2012 om 20.00 uur in de Pinksterterp, Vianenstraat 102, 5342 AG Oss, tel.0412-63 83 64.

Deze reis wordt georganiseerd door Makor reizen in Ridderkerk in samenwerking met de PKN.

Mocht u belangstelling hebben bel of mail mij gerust.

Een hartelijke groet van *Jan van Drie, uw toekomstige reisleider.*



Hallo allemaal,



Het allerlaatste Klankbord van dit jaar. Een jaar waarin we kunnen terugkijken op een geweldige samenwerking tussen Veghel en Uden, we zijn echt samen één geworden. We hebben afscheid genomen van enkele begeleiders van de kindernevendienst en de oppas, maar gelukkig hebben we ook weer versterking gekregen. Er zijn dit jaar veel kinderen van de kindernevendienst over gegaan naar de tienerkerk. Kortom het was een jaar met veel veranderingen, maar ook een jaar waarin we veel met elkaar hebben geleerd en gedaan. We gaan dan ook vol goede moed op weg naar 2012. We wensen

iedereen een fijne kerst(vakantie) met veel aandacht en liefde voor elkaar.

Oppasdienst:

Een oproep aan alle tieners, jongeren, opa's, oma's en alle anderen die geïnteresseerd zijn:

Wie vindt het leuk om 1 keer in de 3 maanden op te passen op de kleintjes tussen de 0 en 4 jaar?

Ik hoop op veel reacties en aanmeldingen.

Anders is de toekomst van de oppasdienst onzeker!

Mocht u/jij interesse hebben neem dan contact op met Ina Manders

mandersdraaijer@home.nl

Kindernevendienst

Wat betekent KERSTMIS

De K is van kindje,

Alle kinderen vinden het fijn om te kijken naar het kleine Kindje in de kribbe.

Alle kinderen willen misschien ook lijken op dat kindje Jezus, dat zoveel geluk en vrede bracht.

De E van eenzaam,

Ook is deze tijd is er veel verdriet en eenzaamheid.

Kerstmis zegt ons: niemand mag in de kou blijven staan.

De R van rijk.

Je denkt dan meteen aan geld en goed, maar het kan ook rijk zijn van vreugde, rijk, diep in je hart, net als in de stal

De S van soldaten.

Er zijn er zoveel over de wereld, te veel.

Oorlog en vechten! Waarom?

Het Kerstkind leert ons: vrede op aarde voor alle mensen.

De T van thuis.
thuis is geborgenheid, gezelligheid en saamhorigheid.
Niet alleen rond de kerststal, maar altijd.
De M van Maria, de moeder van Jezus.
Het is ook de M van alle moeders, die zorg hebben voor hun kinderen.
Mogen zij, en natuurlijk ook de vaders,
thuis zorgen voor dezelfde sfeer als in de stal
bij het Kindje Jezus.
De I van iedereen.
Kerstmis is er voor elk van ons.
Je huis en hart open zetten voor iedereen,
want ieder heeft een ander nodig.
De S van stilte en sfeer en slot.
Stil staan bij verdriet en bij vreugde.
Stil worden van geluk, sprakeloos van een wonder.
Het wonder van de geboorte van het Kindje Jezus.

www.kindengeloof.nl

Tienerkerk

Noteer in je agenda vast de volgende datums: 18 december (moskee bezoek), 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 4 maart (Jeugddienst), 18 maart, 1 april, 15 april, 29 april, 13 mei, 27 mei (1^e Pinksterdag), 10 juni en 24 juni.

Website

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Ik geef de pen door aan.....

Tosca, bedankt voor je bijdrage van de vorige keer.
Tosca gaf de pen door aan Anita Buis. Hieronder lees je haar bijdrage:

En ik mag ook een stukje schrijven.



Zoals jullie vast wel weten doe ik mee met de kindernevendienst. Ik vind dit leuk om te doen.

Voor de spontane dingen die ontstaan, zoals een toneelstukje voor in de kerk dat in de kindernevendienst net geoefend is.

Wat ik ook erg leuk vind, is te zien hoe de jonge kinderen die net van de oppas komen zich ontwikkelen naar kinderen van groep 8.

Voor de kerk maak ik regelmatig bloemstukken, soms samen met anderen.

Ik vind het fijn om dan op een andere manier bezig te zijn met een Bijbeltekst of iets wat bij een kerkdienst past.

Ik geef de pen door aan: Stella Westerhof

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiters

E mail r.de.ruiter@home.nl