
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(april / mei 2012)
43^e jaargang, nummer 2

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 12 mei 2012
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 28 april 2012
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen : zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

zo. 08 apr.	10.00 u.	ds. D.R. van der Vaart <i>m.m.v. Astrid Kouwenberg</i>	Pasen
zo. 15 apr.	10.00 u.	gezamenlijke dienst in Veghel	
zo. 22 apr.	10.00 u.	ds. D.R. van der Vaart	
zo. 29 apr.	10.00 u.	dr. J.G.B. Jansen	(Heusden)
zo. 06 mei	10.00 u.	ds. H.J. Veltkamp	

Gezamenlijke diensten in de Stille Week

do. 05 april	Witte Donderdag : gezamenlijke dienst in Uden viering Heilig Avondmaal
aanvang:	19.30 u. voorganger ds. D.R. van der vaart
vrij. 06 april	Goede Vrijdag : gezamenlijke dienst in Veghel
aanvang:	19.30 u. voorganger ds. H.J. Veltkamp
za. 07 april	Paaswake in Uden
aanvang:	22.00 u. voorgangers ds. D.R. van der Vaart en ds. H.J. Veltkamp

KERKDIENTEN IN VEGHEL

zo. 08 apr.	10.00 u.	ds. H.J. Veltkamp <i>m.m.v. "Kadanz"</i>	Pasen
zo. 15 apr.	10.00 u.	ds. D.R. van der Vaart	
zo. 22 apr.	10.00 u.	mw. S. Floor	
zo. 29 apr.	10.00 u.	ds. H.J. Veltkamp	
zo. 06 mei	10.00 u.	gezamenlijke dienst in Uden	

UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse gemeentevergadering op 9 mei a.s.
Dit jaar zal de vergadering in Uden gehouden worden.

PROGRAMMA

Opening 20.00 uur
Kort overzicht werkzaamheden kerkenraad en kerkgroepen
Presentatie financieel overzicht door dhr. Arie van Kranenburg
Presentatie diakonie
Gelegenheid tot stellen van vragen

PAUZE

We kijken naar twee filmpjes van de dvd "De wind steekt weer op"
1. Christiaan wist van niks. Hij is niet met het geloof opgevoed maar toch in de kerk terechtgekomen.
2. Silke en Ariën ontdekken opnieuw de kerk. Een tijd lang hebben ze zonder kerk geleefd maar zijn door hun partner weer bij de kerk betrokken geraakt.
Naar aanleiding van de filmpjes praten we er samen over.

Sluiting 22.00 uur

*Onder het genot van een drankje kan wie wil nog even
napraten in de koffiekamer*



Mededelingen van ds. Henk Veltkamp

Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Bij de kerkdiensten

Zondag 1 april: Palmzondag, en dat is geen grap. In onze gezamenlijke dienst in Uden vieren we Jezus' feestelijke intocht in Jeruzalem, maar we voelen ook al de schaduw die over deze week, die de stille week genoemd wordt, valt.

Witte Donderdag, 5 april, gaat ds. Van der Vaart voor in onze gezamenlijke viering, met Avondmaal, in Uden. Aanvang 19.30 uur.

Goede Vrijdag komen we om 19.30 samen in Veghel. We lezen het evangelie van Jezus' lijden en sterven, en luisteren naar koralen uit Bach's Johannes-Passion, gespeeld door Aad Begemann, orgel en Neeltje Hoogstad, fluit.

Stille Zaterdag komen we om 22.00 uur samen in Uden. De Paaswake heeft dit jaar een bijzonder karakter, omdat onze tieners deze nacht écht blijven waken in de kerk, om vroeg in de ochtend, als de zon opkomt (op 8 april is dat bij ons 06.58 uur) "bij het aanbreken van de eerste dag der week", Christus' opstanding te vieren. Zie ook elders in dit nummer.

Eerste Paasdag, zondag 8 april, vieren we Pasen in elk van beide kerken. In Veghel werkt Kadanz mee.

Zondag 15 april is er weer een gezamenlijke dienst in Veghel, waarin ds. van der Vaart voorgaat.

Zondag 21 april gaat mw. Sannie Floor in Veghel voor.

Op 28 april mogen we in Veghel de Doop bedienen aan Jochem Henrik, geboren 21 december j.l., zoon van Saskia en Edwin Pittens – Stapel.

"Vrijheid" is het thema van de Lopend Vuur-dienst, op zondag 6 mei, gezamenlijk in Uden. Deze dienst is voorbereid samen met Ellen, Jeannette, Léonie, Linda, Marco, Rosalie en Saskia van de Veghelse gespreksgroep.

ds. Henk Veltkamp

In Memoriam

Op 27 februari stierf de heer Tabe Hoekstra, in de leeftijd van 62 jaar. Hij werd geboren in Steenwijk, maar groeide op aan de Hendrikstraat in Veghel. Al jong trouwde hij met Tonnie Grüteke. Ze kregen drie kinderen en vier kleinkinderen. In 1984 kreeg Tonnie multiple sclerose. Tabe nam de rol van verzorger op zich. Eerst thuis, en later, toen zij in de Watersteeg werd opgenomen, bracht hij daar een groot deel van zijn vrije tijd door. Hij werd er een trouwe en zeer gewaardeerde vrijwilliger.

Een jaar geleden bleek hij zelf ongeneeslijk ziek te zijn. Na een operatie was hij maanden in de Watersteeg om weer aan te sterken. Nog maar kort was hij weer thuis aan de Lingestraat, toen zijn krachten hem begaven. Terug in de Watersteeg is hij daar, bij zijn vrouw, gestorven.

Op 2 maart kwamen wij in onze kerk samen om zijn leven voor Gods aangezicht te gedenken. Op verzoek van zijn vrouw lazen we het evangelie van Jezus' verrijzenis. "Want," zei ze, "opstanding betekent hoop. Ook in ons verdriet."

Op 9 maart stierf mevrouw Anna Ankum, in de leeftijd van 85 jaar. Zij was één van de eerste bewoners van het Atrium, zo'n twaalf jaar geleden kwam ze bij ons in Veghel wonen. Ze werd geboren in Ter Apel en groeide op in Delfzijl. In haar spreken hoorde je nog altijd een mooie Groningse tongval. Soms zonk ze weg in een depressie en was ze moeilijk te bereiken, maar in haar goede dagen kon ze genieten van het leven, ook al was dat de laatste jaren beperkt tot het Atrium.

Haar geloof gaf haar kracht. Ze vond het altijd fijn om bezoek van de kerk te krijgen. Zo heeft Joke van Kranenburg haar al die jaren bezocht. Met haar zoon uit Leiderdorp en haar zus uit Tilburg waren we op 16 maart bij de afscheidsbijeenkomst in het crematorium in Rosmalen. Op de kaart staat "Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw." (Psalm 86:15) Wij gedenken deze dappere vrouw in dankbaarheid.

Bibliodrama

Inmiddels hebben we dit seizoen al twee keer met een enthousiaste groep bibliodrama gedaan. Op hun verzoek nog een derde avond: dat wordt dinsdag 10 april van 20 tot 22 uur in de Schakel, Veghel. Nieuwsgierig geworden? Bel mij en doe met deze laatste kans mee! Nog even weten wat bibliodrama is? Lees het even na op onze website, <http://www.sowkerk-uv.nl>, onder 'vorming en toerusting'.

ds. Henk Veltkamp

Seniorenmiddag 1 mei

Met veel plezier kijken we terug op de vorige Seniorenmiddag. Op 6 maart waren we met een grote groep te gast bij Sterrenwacht Halley, midden in het uitgestrekte 'niemandslaan' tussen Heesch, Vinkel en Nistelrode.

We kregen er een buitengewoon interessante snelcursus "heelal voor beginners", mochten (bij afwezigheid van de zon) door de grote telescoop kijken hoe laat het was op de kerktoren van Loosbroek, raakten onder de indruk onder de koepel van een digitaal planetarium en keken met André Kuipers mee naar onze aarde vanuit zijn ruimtestation. Dat werd een bijzondere middag!

En nu alweer op naar de volgende keer. Als je alle levenservaring die onze senioren bij elkaar verzameld hebben bij elkaar optelt, dan is dat een indrukwekkende schat. Soms vertellen we elkaar daarover, en dat leidt steevast tot boeiende gesprekken.

Van dat gegeven maken we ook op onze Seniorenmiddagen gebruik. Soms nodigen we een gast van buiten uit, en soms vertelt één van ons over zijn of haar eigen leven. We hebben daar al heel wat interessante middagen aan beleefd (mw. Reijneveld, de heren Bruggink, Muller, Nickel en de Waal).

Op onze volgende middag mag ik onze trouwe bezoeker de heer Beijen interviewen over zijn loopbaan bij de politie. Met inachtneming van zijn beroepsgeheim (want ook na zoveel jaren is niet alles voor de openbaarheid bestemd) zal hij ons deelgenoot maken van zijn veelkleurige ervaringen in het politiewerk in Veghel en elders.

***U bent allen weer van harte welkom op:
dinsdag 1 mei 14 tot 16 uur in de Schakel, Veghel.***

Deurknopgesprekken

Vroeger, bij ons thuis, kwamen nogal eens mensen over de vloer. Als kind luisterde ik maar zelden naar die grotemensen-gesprekken. Als de bezoeker eindelijk opstond en ik dacht: nou gaat-ie, dan kon 't soms nog een poos duren voordat-ie echt ging. Met de deurknop in de hand kwam er dan soms nog een heel gesprek. Later begreep ik dat het belangrijkste soms dan pas komt.

Bijna vijf jaar geleden heb ik een uitgebreide ronde kennismakingsbezoeken gebracht. Over een paar maanden zit mijn werk voor de kerk van Veghel – Uden erop en nemen we weer afscheid van elkaar. En nu dacht ik zomaar: ik schrijf in het Klankbord een stukje over deurknopgesprekken, bedoeld als een uitnodiging. Anders gezegd: het zou best kunnen zijn dat u nog wel eens ergens over zou willen praten terwijl ik – figuurlijk – al met de deurknop in de hand sta. Ik nodig u hartelijk uit om mij dan te bellen of te mailen, zodat we daarvoor een afspraak kunnen maken. Daar hebben we nog tot 24 juni ruimschoots de tijd voor.

ds Henk Veltkamp



Het College van Kerkrentmeesters kan u, mede namens de Kerkenraad, mededelen dat de Aktie Kerkbalans 2012 een totaalbedrag aan toezeggingen heeft opgeleverd

Het College wil langs deze weg allereerst u allen hartelijk bedanken voor de wijze waarop u ook dit jaar weer invulling hebt gegeven aan het motto van Aktie Kerkbalans 2012, te weten "Wat is de Kerk mij waard".

Tevens willen wij ook al degenen die, op welke wijze dan ook, aan het slagen van Aktie Kerkbalans 2012 hebben meegewerkt door er tijd en energie in te steken hartelijk bedanken. Het blijkt dat de Kerk u echt wat waard is.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
A.G. van Kranenburg
voorzitter



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

Blijf niet staren op wat vroeger was.

Wanneer ik mij bezin op de betekenis die Pasen voor mij heeft, kom ik steeds weer uit bij woorden en beelden die verwijzen naar een doorbraak. Doorbrekend licht, een doorbrekende lach, doorbrekende hoop, doorbrekende lente enzovoort.

Pasen is voor mij de doorbraak van het leven . Leven breekt door de dood heen.

Hoop door wanhoop. Liefde door onverschilligheid.

In wezen gaat het hierbij om een doorbraak van God Zelf. God breekt door als een lentebloem door harde wintergrond. God is scheppende, leven en liefde gevende doorbraak.

Wanneer God doorbreekt in ons leven vieren we Pasen.

God heeft een persoonlijk en een boven-persoonlijk aspect.

Persoonlijk: we kunnen "Hem" aanspreken als "Gij".

Boven-persoonlijk : God is de werkelijkheid. Je mag deze stelling niet omdraaien. Je mag niet zeggen: de werkelijkheid is God. In het laatste geval verkleinen we de werkelijkheid tot onze proporties en zien we meer onmogelijkheden dan mogelijkheden en buigen we voor de onmogelijkheden. Vrede op aarde, welvaart voor alle volkeren, schone luchten, oceanen en aarde lijken onhaalbare utopieën die stuklopen op de harde werkelijkheid van de politieke, economische en natuurkundige feiten. Een visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar God tussen de mensen woont, tranen afgewist, rouw en geklaag niet meer worden gehoord en de dood niemand meer in zijn greep heeft maar allen zijn opgestaan en herenigd met hun geliefden, is voor wie met beide benen in de

werkelijkheid staan helemaal “droomland.” Met de werkelijkheid zou dat niets te maken hebben.

Maar dan hebben we het over een verkleining van de werkelijkheid. Dan hebben we het, in strijd met het beeldverbod, over een beeld van de werkelijkheid. Geloven hierin leidt tot de wanhoop dat alles altijd zal blijven zoals het nu is. Een oneindige herhaling van steeds maar hetzelfde. Uitzichtloos.

Maar niet de werkelijkheid zoals wij die zien is God maar God is de werkelijkheid.

God breekt als scheppende leven en liefde schenkende macht door de werkelijkheid zoals wij die geneigd zijn om te zien.

De werkelijkheid blijkt zwanger van mogelijkheden te zijn.

Wat onmogelijk leek blijkt mogelijk: de steppe zal bloeien, de dode zal leven. Wereldvrede, welvaart voor alle volkeren, een schoon milieu zullen er komen.

Wanneer God de werkelijkheid is kunnen wij meewerken met Gods werkelijkheid. God is bezig “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde” te scheppen. Dat is Zijn werk.

In de Sowjet Unie, China en Cambodja hebben mensen autonoom (los van God, op eigen kracht, het doel heiligde de middelen, mensen mochten aan het doel worden opgeofferd) geprobeerd het Koninkrijk van God op aarde te vestigen. Dit heeft tientallen miljoenen het leven gekost. Zo moet het dus niet.

Maar niet op eigen kracht, maar meewerkend met God zijn de utopieën wél realiseerbaar. Meewerkend met God zie je mensen als kinderen Gods en zul je ze nooit opofferen aan een doel. Meewerkend met God respecteer je de heiligheid van God, mens en natuur. Meewerkend met God verklein je de werkelijkheid niet tot wat jij mogelijk acht, leg je de werkelijkheid niet vast in een beeld maar zie je dat God als werkelijkheid oneindig veel mogelijkheden heeft waarop creatief ingespeeld kan worden.

De betekenis van Pasen wordt in een notendop bezongen in het lied van Huub Oosterhuis:

*“Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.
Het is al begonnen, merk je het niet ? !”*

Paascyclus

Ook dit jaar vieren we weer de paascyclus. Spiraalsgewijs dringen we ieder jaar een stukje dieper in het mysterie van Pasen door. Het mysterie wordt hierdoor niet kleiner maar steeds groter en mooier.

Op Witte Donderdag vieren we in Uden het avondmaal aan tafel. We gedenken het laatste avondmaal dat Jezus voor Zijn dood met Zijn leerlingen vierde. “Gedenken” wil zeggen : herinneren met het oog op de actuele betekenis. Voorganger: ds. Dick van der Vaart

Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus. De dienst is in Veghel o.l.v. ds. Henk Veltkamp

Zaterdagavond vieren we samen met de jongeren van de tienerkerk de paaswake. Dit jaar moet het woord “paaswake” letterlijk worden genomen en zal de dienst een heel ander karakter hebben dan de afgelopen jaren het geval was. Tot nu toe hebben we al in de paaswake het doorbreken van het licht en de opstanding gevierd. In het begin van de dienst was de kerk schaars verlicht en lazen we over Jezus nog liggend in het graf. In de paaswake ontstaken we de paaskaars dan al als teken van de opstanding. Dit jaar gaan de jongeren echter gedurende de hele nacht een paaswake houden. Om de beurt gaan ze waken bij een vuur. Ook zullen ze zich op andere wijze verdiepen in de betekenis van die nacht.

Op de jeugdpagina, verderop in dit Klankbord daarover meer. De opstanding wordt dit jaar gevierd bij zonsopgang om 6.56 uur dus na de paaswake (wanneer u daarbij wilt zijn bent u van harte welkom om dit mee te vieren). De paaswakedienst waarvoor u allen uitgenodigd bent, vormt dus het begin van nachtwake door de jongeren. Zij zullen zelf een belangrijke bijdrage aan de dienst leveren. Het begin van de paaswake om 22.00 uur en het einde van de paaswake, het vieren van de opstanding om 6.58 uur zijn dus vieringen waar iedereen welkom is !

Voorgangers ds. Henk Veltkamp en ds. Dick van der Vaart.

Op eerste paasdag vieren we zowel in Uden als in Veghel een feestelijke paasdienst. In Veghel wordt de dienst opgeluisterd door zang van Kadanz. In Uden door de sopraan Astrid Kouwenberg.

Spreekuur predikant

Op donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur zit ik in de consistoriekamer. U bent welkom !

Autodienst

Mocht u vervoer nodig hebben naar een kerkdienst of een andere kerkelijke activiteit, dan kunt u Marijke Sloff en Andre Troost bellen (tel. 331463). Zij zijn graag bereid u te helpen zoeken naar een oplossing.

Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart

PERSONALIA UDEN

Op woensdag 1 februari 2012 is in de leeftijd van 80 jaar overleden mevrouw Wilhelmina Pieterella Maria de Wijze – Mijsbergen, weduwe, Kerkstraat 8, 5401 BE Uden (mo/St.Jan).

De afscheidsdienst o.l.v. mevr. S. Floor vond plaats op 7 februari om 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum te Uden, gevolgd door de begrafenis op de algemene begraafplaats te Uden.

Op dinsdag 28 februari 2012 is in de leeftijd van 74 jaar overleden de heer Rudolf Hendricus Hagen, weduwnaar, Kerkstraat 8, 5401 BE Uden (mo/St.Jan).

De uitvaartdienst o.l.v. ds. Dick van der Vaart vond plaats op 3 maart om 12.30 uur in het Kerkelijk Centrum te Uden, gevolgd door de crematieplechtigheid in het crematorium te Uden.

Viering Heilig Avondmaal

Naar aanleiding van een brief van een gemeentelid, heeft de kerkenraad in de februarivergadering nagedacht over het Heilig Avondmaal. Met name de vraag: 'Is het hygiënisch en verantwoord om gezamenlijk te drinken uit één beker?' was onderwerp van gesprek. Binnen de gemeente leeft de angst dat door het drinken uit één beker, het gevaar bestaat dat virussen worden overgebracht. In 2009 is hier, ten tijde van de Mexicaanse griep, ook aandacht voor geweest.

De kerkenraad vindt het belangrijk dit signaal serieus te nemen omdat voorkomen moet worden dat gemeenteleden door deze angst niet meer zouden willen meedoen aan het avondmaal.

Naast de bezwaren die er zijn tegen het drinken uit een gemeenschappelijk beker, zijn er ook argumenten aan te voeren die daar vóór zijn, zoals: we zijn het zo gewend, het versterkt het gevoel van gemeenschap en het sluit aan bij de instellingswoorden van Jezus.

Diverse alternatieven en de praktische organisatie van de viering van het Heilig Avondmaal werden doorgesproken.

Uitkomst van de discussie is, dat is besloten om in het vervolg voor het drinken van de wijn twee alternatieven naast elkaar aan te bieden. U krijgt vanaf nu de keuze om te drinken uit de gemeenschappelijke beker, dan wel om gebruik te maken van een 'dompelbeker' met wijn waar u het stukje brood indoopt. Uit deze 'dompelbeker' wordt niet gedronken.

Edith Verver, scriba

Tienerdienst 4 maart

Zowel de dienst als de vele reacties na afloop waren hartverwarmend. "Voor herhaling vatbaar." "Geweldig zoals onze tieners in deze dienst meededen." "Daar word je zelf weer jong van!"

Meerdere kerkgangers vroegen om de tekst van de beide geloofsbelijdenissen. Eén werd tijdens de collecte geprojecteerd, de andere hebben we met elkaar hardop uitgesproken. Hierbij de teksten.

Met dank aan onze tieners en de leiding van de tienerkerk,

ds Henk Veltkamp

Geloof

*Ik geloof en blijf geloven
in de goedheid van de wereld
Ondanks alle bewijzen
van het tegendeel
Ik geloof en blijf geloven
dat achter iedere hoek die wij omslaan
een wonder schuilt,
als we het willen zien
Ik geloof en blijf geloven
dat we hier
op deze tijd en plaats zijn
met een levensdoel om te vullen
Ik geloof en blijf geloven
dat het allemaal
eens goed zal komen!*

Geloofsbelijdenis

*Ik geloof in God
die er altijd voor mij is,
in goede en slechte tijden,
die mij steunt wanneer ik het moeilijk heb
en die mij laat geloven in wie ik ben..
Ik geloof in Jezus Christus, zijn zoon,
die ons mensen de schoonheid
van naastenliefde leert kennen,
die ons leert over het goede en het kwade
en die ons helpt om verder te kijken
dan alleen naar de buitenkant.
Ik geloof in Gods heilige geest,
in ieder van ons verborgen,
bij de een wat dieper dan bij de ander,
maar die er altijd is, en zal zijn.
En ik geloof in de mens,
die mag genieten van de mooie dingen,
die soms ook verdriet heeft
om wat in het leven gebeurt.
Zo proberen we in hoop en vertrouwen onze weg te gaan
en het leven te leven dat God ons geeft. Amen*

Uit vrije wil?

In de media is de laatste tijd veel aandacht geweest voor het Burgerinitiatief Voltooid Leven, waarover op 8 maart j.l. de Tweede Kamer debatteerde. Kort gezegd gaat het daarin over een mogelijke verbreding van de euthanasiewet, zodat ook bijvoorbeeld ouderen die niet ondraaglijk of uitzichtloos lijden aan een ongeneselijke ziekte, maar om andere redenen niet langer willen leven, straffeloos hulp bij zelfdoding kunnen ontvangen.

Het is duidelijk dat daarbij heel wat indringende vragen aan de orde zijn. Voor de opinierubriek van dagblad Trouw van 12 februari j.l. schreef ik een korte bijdrage aan de meningsvorming. Die kunt u hieronder nalezen.

Ik merk dat ook in onze gemeente deze vragen leven. Daarom bieden we als kerkgroep Vorming en Toerusting gelegenheid om de film die ik in mijn artikel noem met elkaar te bekijken, en daarover met elkaar door te praten.

Geïnteresseerd? Noteer dan donderdag 26 april om 19.30 uur in de Schakel, Veghel:

Film "A short stay in Switzerland" met nabespreking .

ds Henk Veltkamp

Trouw.nl

HENK VELTKAMP | THEOLOOG EN ETHICUS – 21/02/12

Onlangs zag ik een tv-documentaire die precies de dilemma's weergeeft van de zelfgekozen dood, en wat dit betekent voor de omstanders. 'A short stay in Switzerland' vertelde het (nagespeelde, maar waargebeurde) verhaal van de Britse Anne Turner.

Turner, arts van beroep, verloor haar man aan een verlammende hersenziekte, en kreeg daarna die ziekte zelf. Aan haar drie volwassen kinderen deelt Anne haar besluit mee om hulp bij zelfdoding in te roepen. Dat is in haar land bij de wet verboden, en daarom wil ze naar een zelfdodingskliniek in Zwitserland.

De film toont glashelder hoe belangrijk goede wetgeving is inzake euthanasie. Anne Turner voelde zich gedwongen om haar leven eerder te laten beëindigen dan ze gewild zou hebben. "Ik moest immers nog naar Zwitserland kunnen reizen."

Wat de film zo indringend maakt is de rol van Anne's volwassen kinderen. Terwijl zij nog volop bezig zijn het verdriet om de dood van hun vader te verwerken, blijkt hun moeder aan een soortgelijke ziekte te lijden en zelf de dood te willen zoeken. Aanvankelijk willen zij er niets van weten. Pas na een mislukte suïcidepoging begrijpen ze dat het moeder ernst is.

Dat ze zich niet langer tegen moeders zelfgekozen dood verzetten betekent overigens allerminst dat ze er vrede mee hebben. Wanneer ze al in Zwitserland zijn, vertelt Anne's zoon haar dat hij gaat trouwen, en van zijn verdriet dat zij daar niet bij zal zijn. Anne doet haar ring af en geeft die aan haar zoon. "Die is voor jouw partner, ik heb altijd geloofd in recycling." Het klinkt als een bitter tegengif voor de pijn die haar besluit veroorzaakt.

Wanneer de drie kinderen in de suïcidekliniek moeder nog even alleen moeten laten voor een laatste gesprek met de medewerker die zich ervan moet overtuigen dat zij nog steeds volledig achter haar besluit staat, wachten zij voor de gesloten deur. Spontaan zetten ze een lied in. Een bekende Engelse hymn, Thomas Tallis' avondlied *Glory to Thee, my God, this night, for all the blessings of the light*. Hun moeder, binnen, aan de tafel met de suïdeconsulent, in tranen, hoort het en zingt mee. Een ontroerend symbool voor hoe die vier levens met elkaar verbonden zijn.

Zal ze er toch nog van afzien, dacht ik als kijker, en met haar kinderen terug naar huis gaan tot het ook voor hen volstrekt duidelijk is geworden dat het niet langer draaglijk is? Nee. "Ik zal hun harten breken," zegt moeder tegen de consulent, "maar ik kies nu voor de dood."

Wie is nu eigenlijk die 'ik', het 'zelf' van Anne Turner dat ervoor kiest om de dodelijke beker met barbituraten leeg te drinken? Laat ze haar autonome zelf dat kiest voor de dood, wetende dat ze daarmee de harten van haar kinderen zal breken, uiteindelijk toch zwaarder wegen dan dat andere zelf waarin ze zo tot in alle vezels met haar kinderen

verweven is?

Zeker, er kunnen goede redenen zijn om tot de conclusie te komen: ik wil niet langer leven. Maar ook als kinderen of andere naasten welgemeend zeggen: het is en blijft j ouw besluit, wij respecteren dat, dan nog blijft het weloverwogen besluit om zichzelf te doden v ordt het lijden werkelijk ondraaglijk is geworden een bittere pil voor hen die nabestaanden gaan worden. Want degene die je zo lief is, breekt bewust en moedwillig je hart om zichzelf verder lijden te besparen. De vraag is en blijft wie in dat meervoudige 'zelf' dat ieder mens is, uiteindelijk het laatste woord heeft.

De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden.

Kennismaken met het nieuwe liedboek:

Al een aantal jaren krijgt de kerkgroep V en T de vraag of we eens aandacht kunnen besteden aan nieuwe liederen of de ontwikkelingen rond het liedboek.

Het doet ons plezier dat ds. Piet Vliegthart van de Samen op Weggemeente Berlicum/Rosmalen bereid is ons kennis laten maken met het nieuwe liedboek.

Op donderdag 10 mei organiseert de kerkgroep V en T een zangavond met als titel : "Liederen uit Iona met een knipoog naar het nieuwe liedboek." De toevoeging "met een knipoog" is omdat de commissie die het nieuwe liedboek voorbereidt de liederen nog niet vrijgegeven heeft.

Ds. Piet Vliegthart heeft in 2011 met een groep gemeenteleden een pelgrimsreis naar Iona (Schotland) gemaakt.

Zijn ervaring met de inspirerende liederen van deze Keltisch-christelijke geloofsgemeenschap wil hij graag met ons delen. De liederen zijn tekstueel en spiritueel een waardevolle aanvulling op de ons al bekende liederen.

Graag nodigen wij u uit voor deze zangavond op **donderdag 10 mei 2012 om 20.00 uur** in de Protestantse kerk Samen op Weg, Schepenhoek 157, 5403 GA Uden.

Uit de kerkenraad

U kent vast het spreekwoord 'Regeren is vooruit zien'. Dat is wat de kerkenraad probeert te doen nu het afscheid van ds. Henk Veltkamp niet lang meer op zich laat wachten. De datum voor de afscheidsdienst ligt al vast nl. 24 juni a.s., en er is al een commissie benoemd die dit afscheid gaat organiseren. Dat gaat dus goedkomen. Maar dan daarna. Wat gaat het betekenen voor de gemeente en ds. Dick v.d. Vaart? Hoe gaat hij zijn tijd verdelen? En welke taken zal hij gaan delen met of overdragen aan anderen? Het is prettig dat wij al goede ervaringen hebben met lekenvoorgangers binnen onze gemeente en dat er mensen zijn die zijn opgeleid om te kunnen voorgaan in rouwdiensten. Over dit onderwerp is in de decembervergadering uitgebreid gesproken.

Ook in de ons omringende gemeentes zoals Heeswijk-Dinther, maar ook Oss en Lith Oyen wordt nagedacht over de toekomst en over de vraag hoe gemeentes kunnen blijven functioneren met een teruglopend ledenbestand. Hierover wordt met elkaar van gedachten gewisseld. Er wordt bekeken of en zo ja wat we op termijn voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Op een zaterdagochtend in januari hebben we een Bezinningsochtend gehouden in De Schakel.

De heer Henk Burggraaff uit Zaltbommel heeft een inleiding gehouden over het onderwerp 'Spirituele verdieping'. We zijn daarna met elkaar in gesprek gegaan over de vraag: "Hoe laten wij ons raken door God" en "Hoe laten we ons daardoor voeden, ook in ons kerkenraadswork?" De ideeën en gedachten hierover lopen al snel uiteen en er bleek dan ook behoefte te bestaan om hierover verder met elkaar in gesprek te gaan. Dit tweede gesprek vindt binnenkort plaats.

In de februarivergadering hebben we gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal naar aanleiding van een ingekomen e-mail van een gemeentelid. Hierover treft u elders in het Klankbord een stukje aan. Ook namen we de begroting voor 2012 door en bespraken we Actie Kerkbalans.

We besteedden veel tijd aan de afstemming van zaken die in Uden anders geregeld zijn dan in Veghel, met name rond de eredienst. Zoals de plaats van de 'mededelingen' in de Eredienst: na het gebed van de zondag (Uden) of direct na het intochtlied (Veghel). Of de uitvoering van de liturgie: afdrukken van schriftlezingen en liederen (Uden) of liedboeken en bijbels in de bank (Veghel). Het is vaak praktisch en wenselijk om deze zaken met elkaar in overeenstemming te brengen. Behalve wanneer er een goede reden is om het niet te doen.

Na de pauze is vaak een inspirerend deel van de vergadering, nl. de mededelingen uit de kerkgroepen. Het is steeds weer fijn om te horen welke initiatieven daar worden genomen. Bijvoorbeeld de interessante activiteiten die de kerkgroep Vorming en Toerusting organiseert, de kerkgroep Jeugd die met de tieners actief op zoek gaat naar andere manieren van geloven, de kerkgroep Eredienst die probeert vernieuwende elementen in de diensten te brengen, enz. enz. Hopelijk zijn dat vooral de zaken waar u veel van ziet en hoort.

Edith Verver, scriba

Bedankt

Via de heer C. van Schie ontvingen wij een envelop met daarin een bedrag van € 100,00 met de vermelding "Bedankt voor het schoonhouden van de graven." n.n.
Hartelijk dank voor deze gift.

Aanzet start rouwverwerkingsgroep

Als je partner je ontvalt verkeer je de eerste tijd in een soort roes. Je functioneert misschien zelfs wel op de automatische piloot. Je regelt de zaken die geregeld moeten worden en hebt het idee dat het allemaal niet waar is. Dan besef je dat het voor altijd is. Allerlei gevoelens bestormen je: wanhoop, boosheid, verdriet, schuld, machteloosheid, eenzaamheid, een leegte. Je reageert instinctief: je doet helemaal niks meer of je verliest je in je werk. Je gaat helemaal op in de herinnering of je zegt dat het allemaal wel meevalt.

Je omgeving is er vaak sneller klaar mee. Want 'het leven gaat door' en 'de tijd heelt alle wonden'. Makkelijk gezegd. Je stoort je er wellicht aan. Het gevaar bestaat dat je niet meer goed met je omgeving communiceert en dat je in een neerwaartse spiraal terecht komt. Mogelijk blijven daardoor ook mensen weg.

Praten met lotgenoten leert dat je niet alleen staat in je verdriet. Aanzet (stichting voor Algemeen maatschappelijk werk) start donderdag 12 april een rouwverwerkinggroep waarin u op uw eigen manier leert het verdriet en gemis een plaats te geven. De groep bestaat uit 11 wekelijkse bijeenkomsten op de donderdagmiddag van 2 tot 4 uur op het kantoor van Aanzet (De Misse 46, Uden). Er zijn geen kosten aan verbonden. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarna u besluit of u deel wilt nemen aan de groep.

Informatie en aanmelden kan bij Cocky van Ravensteijn-van Oers en Rianne Hermanns via 0413-253900.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.aanzet.nu



GEBED VAN HOOP

Tijdens een van de geslaagde huiskamerbijeenkomsten heeft een van de deelnemers, Wim Uijtdewilligen, het volgende gedicht voorgelezen. Uiteraard gaat het over bidden, dat was ook het thema van de bijeenkomsten. Wim heeft het zelf geschreven. Hierbij het gedicht:

*Er is nog zoveel om te vragen
Er is nog zoveel onvoltooid
Er is nog veel niet te verdragen
Er wordt nog zoveel weggegooid
Er is nog heel wat te veranderen
Er is nog ongerechtigheid
Er is nog zoveel leed en schande
Er is nog vaak verkeerd beleid
Er is nog zoveel om te wensen
Er zijn nog mensen slechtgezind
Er zijn nog torenhoge grenzen
Er worden schepsels niet bemind
Er zijn nog volkeren die sterven
En er is honger, angst en nood
En er zijn luchten die bederven
Er is nog strijd op leven en dood
Maar er is veel om voor te danken
Er zijn steeds tekenen van hoop
Er zijn uw tijdeloze klanken
Er is uw macht in levensloop
Er is dat ene Kind geboren
Er is die Bron van Licht ontstaan
Er is er Eén die ons zal horen
Er is altijd God in ons bestaan.*

©Wim uijtdewilligen



Hallo allemaal,

Het voorjaar hangt weer in de lucht. We kunnen weer lekker naar buiten.

Binnenkort is het Pasen en dat vieren we uitgebreid met de jeugd.

De kindernevendienst is al volop bezig met het paasproject. De voorbereiding van de paaswake met de tieners is ook al in volle gang, zie hieronder het bericht bij de tienerkerk.

Gebedje bij het lichte kruis:

Dit is het lichte kruis, God.

Het vertelt ons van alle goede dingen die er zijn tussen mensen.

van mensen die elkaar troosten, en elkaar helpen.

En dat mensen houden van elkaar.

Het lichte kruis vertelt ons van ruzies die weer zijn goed gemaakt,

van zieke mensen die beter worden,

van eenzame mensen die weer vrienden hebben gevonden.

Van huizen die opnieuw zijn opgebouwd.

Van kinderen die genoeg te eten hebben,

van soldaten die naar huis zijn gegaan,

omdat er overal vrede is.

Lieve God, we hebben daarom het lichte kruis versierd

met bloemen, en mooie plaatjes, omdat we weten en onthouden willen,

dat er naast verdrietige dingen in de wereld,

ook heel veel goede dingen zijn. Amen



Kindernevendienst

Pasen is fijn

Pasen is een fijn feest!

Het wordt warmer buiten,

We zoeken eitjes in de tuin.

De vogeltjes fluiten,

En we worden al een beetje bruin.

Maar het allerbelangrijkste met Pasen is,

Deze belangrijke gebeurtenis:

Jesus die zich helemaal aan ons geeft,

Jesus is niet dood Hij leeft!

Op 1^e paasdag géén kindernevendienst in Veghel

Tienerkerk:

Noteer in je agenda vast de volgende datums:

1 april, 15 april, 13 mei, 27 mei (1^e Pinksterdag), 10 juni en 24 juni.

Jeugddienst

We kunnen terugkijken op een geweldige dienst! Op 4 maart stroomde de kerk vol voor de dienst die mede door de tieners tot stand is gekomen. Na maanden gewerkt te hebben aan het thema: Anders geloven, geloven wij anders? deelden zij hun ervaringen met de gemeente. Heel bijzonder was ook de aanwezigheid van veel leden van de Christengemeente uit Veghel. De tieners van deze gemeente hebben ook hun inbreng gehad in de dienst. TIENERS BEDANKT VOOR JULLIE GEWELDIGE INBRENG EN INZET..

Paaswake

De tieners zijn uitgenodigd om mee te doen aan de Paaswake. De bedoeling is dat er in de nacht van Stille Zaterdag op Paasmorgen gewaakt wordt

De Paaswake begint met de dienst voor iedereen om 22.00 uur in de kerk te Uden

Tijdens die nacht wordt er naast het waken, buiten bij het vuur, met elkaar gekeken naar de dvd van the Passion.

Tussendoor worden er verschillende workshops georganiseerd over de kruisiging, de hoop en het lijden.

Als om 6.58 uur de zon opkomt staan we stil bij de opstanding. We sluiten af met een gezamenlijk ontbijt. Het wordt een ervaring die je niet snel zal vergeten.



Website

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Ik geef de pen door aan.....

Stella, bedankt voor je bijdrage van de vorige keer. Stella gaf de pen door aan Sytze Westerhof. Hieronder lees je zijn bijdrage:



Mijn droom

*Een sprankelende geloofsbeleving met jong en oud (zoals dat heet..)
Voor ieder wat wils en voor ieder respect en begrip
Met allemaal een spiegel in de hand
Zodat je jezelf kunt zien zoals je bent
Zodat de ander zichzelf kan zien zoals hij of zij is
En dat we zien dat het mooi en goed is*

*Een geloofsbeleving waar
traan en lach,
boosheid en liefde,
warmte en koude,
donker en licht,
elkaar ontmoeten
Een stralende eenheid*

*De speelse eerlijke spontaniteit van het kind
De frisse prikkelende blik van de puber
De doordachte wijsheid van de volwassene
Een heerlijke drie-eenheid*

Blijf dromen tot morgen

Ik geef de pen door aan Jeroen Buis

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter

Telefoon 0413 254937

E mail r.de.ruiter@home.nl



*U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.*

*Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.*

*Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.*