

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 30 juni 2012

KOPIJ INLEVEREN VOOR: 16 juni 2012

e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com

voor kopijadressen : zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- | | | | | |
|-----|---------|----------|---|--|
| zo. | 06 mei | 10.00 u. | ds. H.J. Veltkamp | <i>Lopend Vuur Dienst</i> |
| zo. | 13 mei | 10.00 u. | ds. D.R. van der Vaart | <i>m.m.v. Laudate Deo</i> |
| do. | 17 mei | | | <i>Hemelvaartsdag geen dienst</i> |
| zo. | 20 mei | | | gezamenlijke dienst in Veghel |
| zo. | 27 mei | 10.00 u. | ds. D.R. van der Vaart | <i>1^e Pinksterdag</i>
<i>m.m.v. Daniëlle Sluijmers</i> |
| zo. | 03 juni | 10.00 u. | ds. D.R. van der Vaart | |
| zo. | 10 juni | 10.00 u. | dr. J.G.B. Jansen | (Heusden) |
| zo. | 17 juni | 10.30 u. | ds. D.R. van der Vaart | <i>viering Heilig Avondmaal samen met VOGG</i> |
| zo. | 24 juni | 10.00 u. | ds. H.J. Veltkamp en ds. D.R. van der Vaart | Afscheid ds. H.J. Veltkamp |

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- | | | | | |
|-----|---------|----------|------------------------|------------------------------------|
| zo. | 06 mei | | | gezamenlijke dienst in Uden |
| zo. | 13 mei | 10.00 u. | mw. H. van Beusekom | |
| do. | 17 mei | | | <i>Hemelvaartsdag geen dienst</i> |
| zo. | 20 mei | 10.00 u. | ds. D.R. van der Vaart | |
| zo. | 27 mei | 10.00 u. | ds. H.J. Veltkamp | <i>1^e Pinksterdag</i> |
| zo. | 03 juni | | | gezamenlijke dienst in Uden |
| zo. | 10 juni | 10.00 u. | ds. D.R. van der Vaart | |
| zo. | 17 juni | 10.00 u. | ds. H.J. Veltkamp | <i>Viering Heilig Avondmaal</i> |
| zo. | 24 juni | 10.00 u. | | gezamenlijke dienst in Uden |

Van de redactie

Tijd glipt een mens soms door de vingers; als u dit leest is het alweer bijna zomer. Ook in dit Klankbord weer de bijdrage van dominee Van der Vaart en dominee Veltkamp.

Dominee Van der Vaart schrijft over Pinksteren, de huiskamer-avonden, doet een oproep voor nieuwe ambtsdragers en vraagt aandacht voor de zieken binnen onze gemeente.

Dominee Veltkamp kijkt terug en toch maar weer vooruit in zijn bijdrage. Het zijn vijf mooie jaren geweest. Lees het maar eens rustig door. Zoals ik al zei, tijd glipt een mens soms door de vingers.

Verder ook nog een artikel getiteld "Het Dwaze Materialisme"; ga hier even rustig voor zitten. Een prikkelend stuk om na de dienst met elkaar over na te praten!

U vindt dit alles en nog meer in dit Klankbord.

Ook is dit Klankbord het laatste exemplaar waarvan Henny van Steenhoven met aandacht de samenstelling heeft verzorgd. Zoals al vele jaren heeft zij als redactielid het leeuwendeel van de (voor)werkzaamheden verricht. Nu zij en Jan onze gemeente verlaten zullen we het node zonder haar stimulerende inzet moeten doen. Henny: bedankt!!!

Veel leesplezier!



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

Pinksteren

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede.
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmt' in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Maria de Bruijne

Er zijn twee soorten taal: instrumentele, logische rationale taal aan de ene kant en poëtische taal aan de andere kant. Instrumentele taal wordt in de techniek gebruikt. Een instrument is een meer of minder ingewikkeld hulpstuk bij de vervaardiging van iets. Instrumentele taal moet eenduidig zijn. Wanneer een bouwvakker zijn collega vraagt om een hamer dan is het handig wanneer hij een hamer aangereikt krijgt en geen zaag, anders schiet het niet op met de bouw. Wellicht moet deze dan worden stilgelegd (zie het verhaal over de torenbouw van Babel).

Instrumentele taal moet ook logisch zijn d.w.z. uit het één moet het andere denknoodzakenlijk volgen. Wanneer je stelt dat alle zwanen wit zijn (wat in werkelijkheid natuurlijk niet het geval is) en je hoort dat er verderop in de vijver een zwaan zwemt, dan moet deze denknoodzakenlijk, logisch, wit zijn.

Instrumentele taal is verder rationale, verstandelijke taal. Taal van het hoofd, geen taal van het hart.

Poëtische taal is van een andere orde. Het is de taal van de liefde en de schoonheid. Het is beeldtaal en verhaaltaal.

Onlangs vond ik een prachtig liefdesgedicht van de Portugese dichter Pessao. Hij schreef dit gedicht onder de naam Alberto Caero. Het is het mooiste liefdesgedicht dat ik ken.

*Toen ik je nog niet had
hield ik van de natuur zoals een kalme monnik houdt van Christus...
Nu houd ik van de natuur
zoals een kalme monnik van de Maagd Maria houdt.
Religieus, op mijn manier, als vroeger,
maar op andere, meer ontroerde en meer nabije wijze.
Ik zie de rivieren beter als ik met jou door de velden ga
tot aan de oever der rivieren;
Naast jou zittend kijkend naar de wolken
kijk ik beter naar de wolken...
Jij hebt mij de natuur niet ontnomen..
Jij hebt de natuur voor mij in niets veranderd..
Jij hebt de natuur heel dicht bij mij gebracht.*

*Omdat jij bestaat zie ik haar beter, maar als natuur dezelfde.
Omdat jij mij lief hebt, heb ik haar net zo lief maar meer,
Omdat jij mij kiest om je te hebben en lief te hebben,
hebben mijn ogen haar langer aanschouwd
en boven alle dingen.
Ik heb geen spijt van wie ik vroeger was
omdat ik die nog ben.
Ik heb slechts spijt je vroeger niet te hebben liefgehad.*

Ons geloven kan niet in instrumentele, logische, rationele taal worden verwoord maar slechts in poëtische taal. De taal van de liefde en de schoonheid. De betekenis van Pinksteren kan ik niet in instrumentele taal verwoorden. Dat kan ik slechts in poëtische taal maar helaas ben ik geen dichter. Daarom heb ik het lied van Marijke de Bruijne (lied 178 uit de bundel Tussentijds) gekozen om u en mij de betekenis van Pinksteren te binnen te brengen. Iedere zin roept beelden uit het dagelijks leven op. De plek waar de Geest te vinden is. In de Pinksterdienst gaan we het zingen.



Kerkdiensten

Op zondag 13 mei wordt de dienst opgeluisterd door zang van Laudate Deo. Het wordt een feestelijke dienst !

Op 27 mei vieren we het Pinksterfeest. Deze dienst zal worden opgeluisterd door zang van Daniëlle Sluijmers, orgelspel van Wim van Hoek en trombonespel van Erik Lammers. Zij zullen bijzondere pinkstermuziek ten gehore brengen. Door de ondersteuning van Daniëlle kunnen we ook nieuwe Pinksterliederen zingen die in de bundel Tussentijds opgenomen zijn.

Huiskameravonden

De huiskameravonden die in februari en maart in Uden en Veghel gehouden zijn werden goed bezocht . De avonden met als thema "Het gebed" werden door de bezoekers hoog gewaardeerd. Enkele uitspraken : "Wat fijn om eens over een onderwerp als dit door te kunnen praten. Elders kom je daar niet gauw toe."

"Ik ben gekomen om te horen hoe anderen tegen het onderwerp "bidden" aankijken en er mee omgaan".

"Wat bijzonder om zo open en vertrouwd met elkaar te kunnen praten."

"Je beleeft een gevoel van saamhorigheid."

Het introductiefilmpje, waarin zeer verschillende mensen zeer verschillende visies op en ervaringen met bidden verwoordden, boden zoveel ruimte dat alle deelnemers zich wel in één van de geïnterviewden kon herkennen.

Bij de evaluatie van de avonden tijdens de vergadering van de Kerkgroep Pastoraat was iedereen het er over eens dat het de moeite waard is om volgend jaar een nieuwe serie huiskameravonden te organiseren.

Alle gastheren en gastvrouwen hartelijk dank voor jullie gastvrijheid!

Zoeken van nieuwe ambtsdragers

Omdat maar liefst zes ambtsdragers de kerkenraad zullen verlaten gaan we op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Het kerkenraadswerk maakt mogelijk dat er iedere zondag een kerkdienst wordt gehouden, dat er gedoopt, getrouwd en gerouwd kan worden, dat er talloze georganiseerde en ongeorganiseerde pastorale bezoeken worden afgelegd, dat er praktische hulp wordt verleend door de diakonie, dat mensen deel uit kunnen maken van een gemeenschap waarin geloofs- en levensvragen aan de orde kunnen worden gesteld.

We hopen dat wanneer er een beroep op u/jou wordt gedaan u/jij positief zult reageren om al deze belangrijke activiteiten gaande te kunnen blijven houden.

Zieken

Er zijn nogal wat zieken in de gemeente op het ogenblik. Allen heel veel sterkte en de nabijheid van God in mensen toegewenst !

Spreekuur predikant

Op donderdagmorgen tussen 9.30 en 11.30 uur zit ik in de consistoriekamer. U bent welkom !

Autodienst

Mocht u vervoer nodig hebben naar een kerkdienst of een andere kerkelijke activiteit, dan kunt u Marijke Sloff en Andre Troost bellen (tel. 331463). Zij zijn graag bereid u te helpen zoeken naar een oplossing.

Vriendelijke groet, *ds. Dick van der Vaart*



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Mededelingen van ds. Henk Velkamp

Bij de kerkdiensten: Veghel

Zondag 12 mei gaat in Veghel mw. Hanneke van Beusekom voor. Op Hemelvaartsdag, 17 mei, is er geen dienst.
Zondag 19 mei: gezamenlijk in Veghel, voorganger ds Dick v.d. Vaart
Op Pinksteren, *zondag 27 mei*, vieren we het feest van Gods Geest die door heel deze wereld waait (en óók, maar gelukkig niet alleen, door de kerk.) We ontmoeten elkaar vóór het begin van de dienst, (vanaf 09.30 uur) met een feestelijke koffie of thee met iets lekkers. Bij mooi weer buiten!
Zondag 3 juni is er weer een gezamenlijke dienst in Uden, voorganger ds. Dick v.d. Vaart.
Ook op *zondag 10 juni* gaat ds. v.d. Vaart in Veghel voor.
Zondag 17 juni is de derde zondag van de maand. Bij uitzondering deze keer geen gezamenlijke viering, die is verschoven naar 24 juni. Het wordt de laatste zondag dat ik in Veghel voorga. We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal.
Op *zondag 24 juni* bent u allen weer welkom in een gezamenlijke dienst in Uden. Twee voorgangers: ds Dick v.d. Vaart en ik. In deze dienst neem ik afscheid als predikant van Veghel en Uden, en draag ik mijn taken over aan mijn goede collega ds Dick van der Vaart, met wie ik de afgelopen vijf jaar intensief, hartelijk en met zoveel vreugde heb samengewerkt. Vanaf deze dag is hij de gezamenlijke predikant voor onze éne Protestantse Kerk Uden / Veghel.

Midden onder u

Voor de derde keer dit seizoen kwamen we bij elkaar in de Schakel om ons door een Bijbelverhaal te laten verrassen volgens een bijzondere werkvorm: bibliodrama. Daarin ga je samen op zoek naar de essentie van een bepaald Bijbelverhaal. Niet door erover te praten, maar door er zelf een rol in te kiezen en die te spelen.

Het was de dag na Pasen, dus kozen we voor één van de opstandingsverhalen: Johannes 28:1-18. We lazen dat twee keer hardop, uit verschillende vertalingen, en benoemden de verschillende rollen die we in het verhaal tegenkwamen. We komen Maria Magdalena tegen, Petrus, ook degene die in het evangelie steevast 'de andere discipel' wordt genoemd, de opgaande zon, het graf, de doeken, twee engelen, en 'natuurlijk' (maar wat is natuurlijk?) de verrezen Heer, die door Maria eerst voor de tuinman wordt aangezien.

Elke deelnemer kiest een bepaalde rol. Al spoedig hebben we een Maria Magdalena, een Petrus, een 'andere discipel', een engel, en zelfs iemand die de rol van het graf en de doeken op zich neemt. Maar ... we hebben nog geen Opgestane. Durft niemand voor die rol te kiezen? Of is dit misschien wel juist heel typerend voor de diepe betekenis van Pasen, namelijk dat wij de Opgestane niet 'hebben' maar dat Hij, op Zijn tijd en plaats, aan ons verschijnt? We besluiten het zo te laten, af te wachten en het spel zijn werk te laten doen.

Als spelleider interview ik de spelers, om hen zo te helpen zich in hun rol in te leven. Daarna spelen we het verhaal. Iedere speler nodigt in de eigen rol anderen uit om vanuit hún rol te reageren. Op een bepaald moment zeg ik 'stop' en doe opnieuw een interviewronde. Daarna leggen we onze rollen weer af, en vertellen elkaar in een nagesprek: wat gebeurde er tijdens het spel met je, en wat je bij elkaar zag gebeuren?

De meest bijzondere ontdekking van deze avond was wel deze: hoewel niemand de rol van de Opgestane speelde, bleken we Hem, via Maria Magdalena, heel indringend als áánwezig ervaren te hebben. Ook gebeurde het op een gegeven moment ('zomaar vanzelf', zeggen we dan, maar zo'n moment ervaar je inderdaad als een 'gegeven' moment) dat de engel bij het graf de woorden uitsprak

die de evangelist aan Maria toeschrijft: "Maria, wie zoek je? Waarom huil je?" Toen ik de engel daarnaar vroeg, antwoordde ze: "Ik hoorde Hem die woorden zeggen, en hoefde ze alleen maar na te spreken."

Zo ontdekten we, niet door het uitgelegd te krijgen, maar door het zelf te ervaren, iets van dat grote geheimenis van Pasen: Hij, de verrezen Heer, is in ons midden. Ook als wij Hem niet zien.

En ineens was ik weer twee dagen terug. Eerste Paasdag, 's ochtends vroeg. "Op de eerste dag der week, toen de dag aanbrak" (Mattheüs 28:1). Met de groep tieners die de hele nacht gewaakt hadden zaten we buiten in een kring, voor onze kerk in Uden. Sommigen met een slaapzak om zich heen want het was, kwart voor zeven, nog maar nauwelijks boven nul.

De tieners vertelden over hun ervaringen in die nacht. Daarna, terwijl we in het oosten de lucht zagen kleuren, las Margriet het Paasevangelie voor. Ik heb dat nog nooit zo indringend gehoord als daar, in die kring. Wij zagen Hem niet, en toch was Hij op de één of andere manier in ons midden.

ds Henk Veltkamp

Even achterom kijken ...

"Dat was weer een bijzondere avond," zei collega Dick toen we tegen half elf de deur van de Schakel achter ons sloten. "Waar maak je nou zoiets mee behalve in de kerk?"

We hadden inderdaad een bijzondere avond achter de rug. Met vijftien gemeenteleden en gasten keken we naar "A short stay in Switzerland", een indringende film over een ongeneeslijk zieke arts, moeder van drie volwassen kinderen, die in een Zwitserse kliniek een einde aan haar leven laat maken om verdere aftakeling en ontluistering te voorkomen.

Engeland kent, anders dan ons land, geen euthanasiewetgeving. Rond de tafel, in een nagesprek, spraken we aan de hand van onze eigen emoties, gedachten, overtuigingen en ook heel persoonlijke ervaringen over die meeste fundamentele vragen van goed en kwaad inzake leven en sterven.

Ook dat is samen kerk zijn: met elkaar nadenken over, en zoeken naar een begaanbare weg in actuele en vaak lastige thema's die in onze samenleving aan de orde zijn.

Toen ik naar huis reed dacht ik: ook dat zal ik missen. En langs die donkere kanaalweg, die ik de afgelopen vijf jaar zo vaak gereden heb, kwamen allerlei herinneringen boven aan zoveel bijzondere ervaringen, ontmoetingen en gesprekken die ik in die vijf jaar met u mocht delen.

Ik dacht aan al die gesprekken onder vier (of zes) ogen die we met elkaar voerden, bij u thuis, in het ziekenhuis of op mijn werkkamer in de Schakel. Om met elkaar mee te leven in blijde én verdrietige dagen. Om een begaanbare weg te zoeken bij lastige vragen. Om kracht en steun uit het geloof te putten. Om ervaringen uit te wisselen. Of om gewoon maar even bij te praten.

Ik dacht aan de boeiende bijeenkomsten die we hadden in de diverse huiskamers van de deelnemers aan onze gespreksgroep jongvolwassenen, en aan al die boeiende, in deze periode weer tot leven gewekte seniorenmiddagen.

Ik dacht, daar in het donker langs het kanaal, aan alle avonden dat we in Veghel of Uden om de tafel zaten met al die mensen die een bijdrage leveren in het werk van kerkenraad, pastoraat, eredienst, diakonie, jeugd, vorming en toerusting, over activiteiten, plannen, wie wat gaat doen, en de voor dat alles broodnodige middelen. En ik dacht natuurlijk aan dat kleine wonder, in deze jaren tot stand gekomen, dat we als Veghel en Uden nu helemaal samen één kerk zijn geworden.

Ik dacht aan wat ik mocht doen in onze Veghelse Hulpdienst Diakonie, een echte *joint venture* van katholieken en protestanten, met meer dan honderd vrijwilligers, en als voorzitter van Caritas, voor mensen die financieel vast dreigen te lopen.

Ik dacht aan onze hartelijke contacten met de andere kerken, de drie Veghelse parochies, de Christengemeente en onze zusterkerken in Goch.

Ik dacht aan die boeiende miniseries van steeds drie avonden toerusting over thema's van geloof en leven: over God (1^e jaar), spiritualiteit (2^e jaar), Jezus' lijden en sterven (3^e jaar), Prediker (4^e jaar) en Paulus (afgelopen jaar).

Ik dacht aan al die bijzondere en feestelijke kerkdiensten waarin ik mocht voorgaan. De grote feestdagen met Kerst, Pasen en Pinksteren, soms samen met de kinderen, soms met één van onze koren. Al die 'gewone' zondagse kerkdiensten, met al die inzet en bijdragen van anderen: organisten, kosters, geluidsmensen, kerkenraadsleden en niet te vergeten de onzichtbare kabouters die elke week weer voor een schone kerk zorgden.

Inmiddels was ik bij Den Bosch de A2 opgereden. Nog een kwartier tot thuis. En ik dacht aan al die keren dat we, soms met velen, soms met weinigen, op een doordeweekse dag bij elkaar kwamen, in één van onze kerken of in de aula van een crematorium, als één van ons gestorven was. Ik dacht aan wie ik mocht dopen, als kind of als volwassene, en aan wie belijdenis deden.

Kortom, ik dacht aan heel die zichtbare - en vaak onzichtbare - kerkgemeenschap. Hoe Christus als Heer van die kerk in zijn Geest onder ons aanwezig is. Nee, ook dat is niet altijd zichtbaar. Maar voor wie open staat voor kleine signalen wel merkbaar. We zijn immers geen club en geen onderneming maar een kerk. En 'kerk' (*kuriakè*) betekent van huis uit: 'wat van de Heer (*kurios*) is.'

Toen ik tegen elf uur Zaltbommel binnenreed wist ik: ik ga u missen. En ik dacht aan wat collega Dick die avond zei voordat ik in de auto stapte: "Wat bijzonder dat we zulke dingen als kerk doen. Waar vind je dat nou buiten de kerk?"

Tenslotte kwam ik thuis. "Hoe heb je 't gehad?" vroeg mijn vrouw. "Heel goed," antwoordde ik. En dat was geheel naar waarheid.

En dan weer vooruit te kijken ...

Op zondag 24 juni neem ik afscheid. Met weemoed, terugkijkend naar het vele goede dat we met elkaar mochten delen, zie boven. En tegelijk in het volste vertrouwen dat u als kerk van Uden / Veghel nu heel goed samen verder kunt, met een kerkenraad die op zijn taak berekend is, met zoveel groepen kerkleden die zich inzetten voor deeltaken, en onder de bezielde en bezielende leiding van collega Dick van der Vaart. Leiderschap is herderschap, daar heb ik op 29 april in Veghel over gepreikt.

Het was een vreugde om die afgelopen jaren met u allen, en in het bijzonder met collega Dick, te mogen samenwerken. Het is, als u dit Klankbord ontvangt, nog wat vroeg om te zeggen : "Het ga u allen wel," want dat zeg ik pas op 24 juni en tot dan ben ik nog volop bezig.

"Wat ga je daarna doen?" vroegen sommigen van u de laatste tijd al. "Ik wacht maar af wat er op me af komt," antwoordde ik dan meestal. Maar inmiddels is er, heel recent, inderdaad iets op me af gekomen. De kerkenraad van de Sint Maarten in Zaltbommel (de grote kerk met die stompe toren waar we naast wonen en lid van zijn) was op zoek naar een predikant die in tijdelijk verband hulpdiensten wil verrichten, en kwam met die vraag bij mij. We hebben daar inmiddels goed overleg over gehad, en afgesproken dat ik dat, bij leven en welzijn, vanaf 1 oktober ga doen.

P.S. In een eerder Klankbord schreef ik al over 'deurknopgesprekken'. Ik herhaal mijn aanbod: wilt u nog een keer een gesprek, waarover dan ook, neem dan even contact op, en ik kom.

ds Henk Veltkamp

Het Dwaze Materialisme

Misschien een wat moeilijk artikel. De laatste jaren bereiken ons meer dan vroeger aanmatigende atheïstische visies. Zij blijken alle gespeend van diepere paranormale of religieuze kennis. Doorgaans door lieden die zich wetenschapper noemen. Donderdag 19 april jl. was het weer zover, dit keer in ons 'eigen' Trouw, van de hand van Herman de Regt, wetenschapsfilosoof. Boven het artikel stond de hoofdboodschap al vermeld, ik citeer:

"Wetenschappelijk onderzoek is bikkelhard over de ziel ... De ziel zoals filosofen die vroeger omschreven is ter ziele gegaan." - Over de *'theologische ziel'* wordt al helemaal niet meer gerept. Een andere kop binnen het artikel luidde:

"Na de dood ben je er niet meer, zoals je er niet was voordat je geboren werd."

Beide standpunten zijn duidelijk foutief

Ik ben in het hele artikel geen steekhoudend argument tegengekomen dat bovenstaande stellingen logisch onderbouwt. Ik ontmoet er slechts het bekende vooroordeel en dogma van het materialisme. Dus dat **alles** in de wereld alleen uit materie zou bestaan of daaruit voortvloeit. Dán herken je uiteraard niet de talloze tekenen en aanwijzingen van geest en ziel. In een tijd die overstelpt is met geestelijke ondervindingen en wonderlijke verschijnselen is deze houding eigenlijk onbegrijpelijk!

De weerlegging van dit materialisme vergt helaas, door de veelheid en gevarieerdheid van alle 'geestverschijnselen', een veelvoud aan woorden, zodat ik hier noodgedwongen veel te kort moet reageren. Wie het allemaal wat te filosofisch wordt kan dit artikel gerust overslaan. Het Geloof kan aan zich zelf voldoende hebben!

De materialist is verder blind voor het bestaan van diep mystieke Eenheidsbelevingen over de hele wereld, welke opmerkelijke verwantschap met elkaar bezitten. Ook Jezus belooft ons in het Johannes evangelie de (uiteindelijke) Vereniging met Hem en God.

Alles in onze wereld wijst op een diepere, geestelijke dimensie. Uiteindelijk vormt de Goddelijke Bron het eeuwige 'Begin' van het universum. Er zijn meerdere beschouwingen mogelijk. Als we bepaalde grote mystici als Plotinus nagaan, dan komt het volgende beeld naar voren. De Goddelijke Bron 'vloeit in eeuwigheid uit', of zo men wil: 'schept', en er ontstaan in de Goddelijke Geest wat Plato en Plotinus o.a. de Goddelijke 'Ideeën' noemen en Meister Eckhart 'de Oerbeelden Gods', enz. Zij staan als soort eeuwige, oneindige Geestelijke Voorbeelden voor een verdere uitbreiding of schepping, welke de 'aangrenzende' Wereldziel en onze persoonlijke Zielen doet ontstaan. Wij mensenzielen zijn eigenlijk geboren in de eeuwigheid en zijn onsterfelijk.

De Zielen komen deels in aanraking met de verder ontstane, lagere materiële werelden, in ruimte en tijd. Vele zielen verbinden zich met biologische levensvormen, wat op de korte termijn niet altijd in hun voordeel is. In die bestaansfase begint de mens, met tussenpozen, aan zijn pelgrimstocht 'naar Boven' om zich weer te verheffen uit lagere emoties en verlangens, om uiteindelijk de Goddelijke Wereld, weer terug te winnen. Jezus heeft ons hiertoe zijn Hoofdwet van de Liefde gegeven.

Bovenstaande benadering komt ook dicht bij christelijke groeperingen zoals Antroposofen en Rozekruisers. - Onze 'val uit het Paradijs' was niet 'onlogisch' en heeft wel degelijk ook een positief gevolg: pas door het contrast met pijn, angst en moeiten kunnen de hogere, geestelijk werelden werkelijk als **zodanig** beleefd worden, en eerst dan kan de gezuiverde mensziel bewust de Goddelijke Wereld ingaan en eeuwige gelukzaligheid ervaren. Zoals in de bijbelse parabel 'de verloren zoon' pas door ongeluk en ellende de Heerlijkheid van zijn Vader wist te vinden.

Aart van Geenen (Nieuwzinnig Christen)



SoW kamp Uden-Veghel 2012

17 t/m 19 augustus

Hallo kampeergenoten,

Wij gaan weer op kamp. Wie gaat er mee?

Waar het programma uit bestaat houden we natuurlijk nog geheim maar we kunnen wel verklappen dat het weer erg leuk gaat worden. Het is altijd een super gezellig weekend, voor jong en oud. Na de zomervakantie kan iedereen uitgebreid alle vakantie verhalen met elkaar delen.

Het is vanaf nu mogelijk om je op te geven voor het kamp. We gaan naar hetzelfde adres als vorig jaar, kampeerboerderij 't Zand, Zandkant 7, 5473 TA Heeswijk. Voor degenen die geen kampeeruitrusting hebben, is er de mogelijkheid om toch mee te gaan met het kamp. Neem in dit geval dan even contact op met de kampeercommissie. Het is ook mogelijk om alleen zaterdag te komen.

Het inschrijfgeld voor dit kamp is per persoon:

Kinderen t/m 3 jaar gratis.

Voor kinderen 4 t/m 17jaar € 17.00

Vanaf 18 jaar € 28.00

Alleen zaterdag incl BBQ €10,00

U kunt zich opgeven door **vòòr 1 juni** het inschrijfgeld over te maken op rekening 962805181, t.n.v. H. Knechten te Uden, SOW kamp 2012. Graag ook het aantal personen en de leeftijd vermelden. U ontvangt dan vanzelf verdere informatie van ons.

De SoW kamp commissie Uden-Veghel.

Hans en Tosca Knechten,

Eline van Willigen,

Tineke Stolk

Margot en Loes van de Brug.

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven en belangstelling, bemoedigende woorden en kaarten met het overlijden van onze schoondochter Monique.

Piet en Willie Tiebosch

Personalia Uden

Op vrijdag 30 maart 2012 is in de leeftijd van 78 jaar overleden de heer Cornelis Schokker, echtgenoot van mevr. W. Schokker-Snel, Ploegdrijverke 1, 5404 PH Uden.

De uitvaartdienst o.l.v. mevr. I. van Es vond plaats op woensdag 4 april om 11.00 uur in het kerkelijk centrum te Uden.



Enkele dagen ná Pasen liep ik over de begraafplaats vlak achter onze kerk.

En op bekende en onbekende grafstenen, grafstenen van jong en reeds lang overledenen, zag ik rozen, bleekrode **rozen**... Hier en dáár, het leek óveral, als een groet van de levenden aan de doden.

't Ontroerde mij, deze licht verregende **rozen**... Deze groet van onze kerk, aan zowel gekende als niet-gekende overledenen...

Dank, *Inge van Es-Achterberg*



Hallo allemaal,

We hopen dat jullie allemaal een fijne meivakantie hebt gehad en weer uitgerust zijn voor alle nieuwe activiteiten.

Deze keer een verslag van de Paaswake door verschillende mensen gemaakt en de

kindernevendienst kijkt vast vooruit naar Pinksteren.

Kindernevendienst

Dag allemaal,

We hebben net Pasen gevierd en het volgende feest komt er al weer aan. Pinksteren!

Pinksteren is een mooi feest. Wat vieren we dan? Dat we niet bang moeten zijn. Omdat God ons de kracht geeft om het beste uit onszelf te halen, net zoals Jezus deed. Als Jezus voor zijn vrienden verschijnt, voelen ze dat vuur, die kracht. Ze verlaten hun angst en weten dat zij op hun beurt een verschil kunnen maken in de wereld, als ze er maar samen in blijven geloven. Jezus zette de deur open voor een nieuwe wereld. Hij maakte alvast een stevige fundering van vrede en vriendschap klaar.

Pinkstergebed

God, waar U de Heilige Geest hebt gezonden naar de mensen wordt de wereld nieuw.

Wij bidden U,

kom in ons hart

Zodat we zuinig zijn op de mooie dingen die U hebt geschapen.

en dat we andere mensen kunnen liefhebben.

Laat ons steeds opnieuw luisteren naar de Heilige Geest.

Om Jezus' wil Amen.



Tienerkerk

Noteer in je agenda vast de volgende datums:
13 mei, 27 mei (1^e Pinksterdag), 10 juni en 24 juni.

Verslag van de Paaswake

10 tieners van de tienerkerk hebben samen met 4 volwassenen een prachtige Paasnacht mogen beleven met elkaar. Er zijn hele mooie

gesprekken gevoerd bij het Paasvuur, dat vanaf 23.00 uur heeft gebrand.

De nacht was ingedeeld in drie delen, waarin we telkens hebben gepraat over het thema. Daarna lezen we het Bijbelgedeelte dat erbij paste en we keken naar de dvd van "The Passion" uit Gouda van 2011.

Het eerste thema was *het Kruis*. Wat betekent het Kruis voor jou? Voor velen het teken van geloof, maar ook een herinnering aan het lijden van Jezus. We hebben ontdekt dat het kruis in onze kerk leeg is, en in de Katholieke kerk altijd wordt afgebeeld met Jezus. Hoe zouden wij dat vinden? De conclusie was toch wel, het is maar wat je gewend bent. Na het inhoudelijke deel hebben we een kruis geveerd op kaarsen.

Het tweede thema was *Angst*. Jezus is angstig in de tuin van Gethsémane voordat hij uitgeleverd wordt. Wat maakt ons angstig? Al snel kwamen we op het verlies van dierbaren/vrienden. Er is ook gepraat over de angst om zelf te sterven. Wat zou je erger vinden: een vriend verliezen of zelf sterven? Wat helpt ons om hiermee om te gaan. Diverse jongeren konden uit eigen beleving vertellen dat er hulp van God wordt ervaren in moeilijke situaties.

We hebben onze eigen angst op een houten tegel geschreven en in gebed gebracht bij Onze Vader en daarna zijn de tegels verbrand in het vuur. Onze angst is als het ware in het vuur opgestegen naar Hem.

We zijn muzikaal aan de slag gegaan met het lied: "Geef mij je angst". Het derde thema was *De kruisiging en de opstanding*.

In de gesprekken die we tot nu toe hadden kwamen steeds onderdelen van de ervaringen van onszelf en het gevoel van de personen uit het verhaal naar voren, maar bij dit deel moesten we toch wel echt denken aan het lijden van Jezus aan het kruis. Waar is het allemaal goed voor geweest? Hij heeft het allemaal uit liefde gedaan, en hij had in onze ogen toch niets fout gedaan. Dat besef kwam bij allen van ons toch wel heel duidelijk naar boven, en zo goed hadden we het misschien nog nooit eerder ervaren.

We hebben een spel gespeeld; "Voetspoor, met je talenten naar Jeruzalem" en daarna de cake versierd met marsepein voor de gasten in de dienst op Paasmorgen. We hopen dat de cake lekker was, want wij hebben er zelf niets van op!

Om 06.58 uur kwam de zon op, met een prachtige rode gloeiende lucht vergezeld. Op dat moment waren de predikanten, diverse ouders en twee gemeenteleden gekomen om met ons het bijzondere verhaal van de opstanding te lezen. Daarna zijn we nog binnen gaan kijken naar een film/lied: Opwekkingslied 614: "Uw genade is mij genoeg". Een prachtig lied, met een mooie film. Deze woorden en beelden kwamen na deze nacht nog veel beter bij ons binnen dan aan het begin van de nacht. We waren ook begonnen met dit lied.

Na een stukje Paasbrood en een kopje koffie en thee, hebben we het op 7.30 uur afgesloten en kon een ieder zijn eigen weg gaan (naar bed!!!)

Eline, Margriet, Linda en Ria

Hieronder volgt nog een verslag van 2 tieners

Afgelopen Pasen hebben we meegedaan aan een Paaswake. Dit was georganiseerd door de kerkgroep Jeugd. Het was voor/in de SOW kerk in Uden en we hebben er van genoten.

We begonnen met een bespreking bij een vuur voor de kerk. Hierdoor was de sfeer gelijk aanwezig. Dit bracht de groep gelijk samen en gaf de avond een goed begin.

Ook waren we met een grote groep, dit was erg gezellig. Er waren daardoor ook veel verschillende mensen als we een discussie hadden, dus stil was het niet. Het was fijn dat iedereen ook serieus mee deed, omdat we daardoor ook echt bij het paasverhaal hebben stilgestaan en hoe zwaar het voor Jezus is geweest.

Het enige wat jammer was, was dat de aandacht aan het einde van de wake verslapte omdat we niet hadden geslapen. Sommige gingen ook druk doen om wakker te blijven, maar we bleven waakzaam. Kortom was het een heel bijzondere nacht en wij zullen die niet snel vergeten.

Wander en Bas.

Ik geef de pen door aan.....

Sytze, bedankt voor je bijdrage van de vorige keer. Sytze gaf de pen door aan Johan Buis. Hieronder lees je zijn bijdrage:



Paaswake 2012

Ik vond het een erg gezellige nacht met leuke mensen.

We zijn dieper in gegaan op aspecten in het paasverhaal zoals het kruis waar ik in eerste instantie eigenlijk niet zoveel bij nadenk.

Ook hebben we leuke activiteiten gedaan zoals het versieren van cake met marsepein.

Ik heb meegedaan, niet omdat ik nou zo sterk gelovig ben, maar om weer een ervaring rijker te zijn.

Zoiets maak je niet vaak mee.

We hebben 'The Passion' van vorig jaar gekeken in 3 stukken.

We zouden ook muziek gaan maken met meegebrachte instrumenten maar dat liep een beetje in de soep –om mijn moeder even te quoten - Het was een erg leerzame, leuke en vooral gezellige nacht.

Johan Buis

Johan geeft de pen door aan Gerjo Stolk

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter