

---

**KLANKBORD**  
*Protestants Informatieblad Uden-Veghel*  
(Jul/aug 2012)  
43<sup>e</sup> jaargang, nummer 4

---

**EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 25 aug 2012**

**KOPIJ INLEVEREN VOOR: 13 aug 2012**

e-mail adres: kopij\_klankbord@hotmail.com

voor kopijadressen : zie laatste pagina

---

**KERKDIENTEN IN UDEN**

- zo. 01 juli **gezamenlijke dienst in Veghel**
- zo. 08 juli 10.00 u. Ds.Slok
- zo. 15 juli **gezamenlijke dienst in Veghel**
- zo. 22 juli 10.00 u. Mw S. Floor
- zo. 29 juli **gezamenlijke dienst in Veghel**
- zo. 05 aug 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 12 aug **gezamenlijke dienst in Veghel**
- zo. 19 aug Ds. Luyk

**KERKDIENTEN IN VEGHEL**

- zo. 01 juli 10.00 u. Mw. H. van Beusekom
- zo. 08 juli **gezamenlijke dienst in Uden**
- zo. 15 juli 10.00 u. Mw L. van Oosten
- zo. 22 juli **gezamenlijke dienst in Uden**
- zo. 29 juli 10:00 u. Ds Zoodsma
- zo. 05 aug **gezamenlijke dienst in Uden**
- zo. 12 aug 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  
*Viering Heilig Avondmaal*
- zo. 19 aug **gezamenlijke dienst in Uden**

---

## Van de redactie .....

Het is weer zomer! Als u dit leest mag ik 3 weken vakantie houden met vrouw en kinderen. Inderdaad, geen europees kampioen, maar goed, er zijn belangrijker zaken.

Ds. van der Vaart schrijft hierover. Graag vragen wij hier uw aandacht voor. Verder artikelen over de kerkenraad, gemeenteavond, kerkgroep Jeugd en een oproep van de kerkgroep Eredienst.

In dit nummer ook de laatste officiële bijdrage van ds Veltkamp. Ook het Klankbord gaat hem missen. Hij hield zich meestal keurig aan de deadline, zoals dat zo mooi heet! Bedankt dominee, voor uw inzet en bijdrage voor ons Klankbord.

De vakanties gaan weer beginnen. Een aantal gaan op pad, een aantal blijven thuis. Ik wens iedereen thuis **en** uit een mooie vakantie, en gezond weer terug !!

Namens de redactie,

Bram van der Vijver

*Lieve Henny,*

*Dit is sinds tijden het eerste Klankbord die zonder jouw hulp in elkaar is gezet. Het was weer zweten . Vele jaren heb jij als redactielid het leeuwendeel van de (voor)werkzaamheden verricht. Ik was vergeten hoe lastig het is om alles netjes te ordenen. Bedankt en geniet met Jan in het mooie Rotterdam.*



adres: Schepenhoek 157  
tel.: 0413 -261488

## Mededelingen ds. Dick van der Vaart

“Maak je geen zorgen over wat je zult eten en drinken of waarmee je je zult kleden. Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg u: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel zorg zal Hij jullie dan niet kleden? Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan Zijn eigen last.” Mattheus 6: 25 vv.

Doel van de godsdienstige vorming van kinderen, jongeren en volwassenen is niet de godsdienstige traditie (die concreet wordt in bijbelverhalen, liederen, kerkgang, kindernevendienst, gespreksgroepen, theologische boeken etc.) zelf. Deze is slechts middel. De godsdienstige traditie wil een bepaalde beleving van de werkelijkheid bemiddelen.

Zo wilde ook Jezus geen traditie overdragen maar een levenswijze, een zijnswijze, een levenshouding doorgeven, door deze voor te leven. “Uw woord (de traditie) is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” (psalm 119: 105). De lamp is geen doel op zich maar middel om het (levens-)pad te verlichten.

Jezus haalde Zijn spirituele leringen dikwijls niet uit het Eerste Testament of uit andere Joodse geschriften maar uit wat Hij om Zich heen zag. Zo wijst Hij mensen die zich steeds bezorgd maken op de zorgeloosheid van de vogels in de lucht en de lelies in het veld.

Jezus ziet dieper dan wij dikwijls kunnen zien, gevangen als we vaak zijn in onze dagelijkse zorgen. Zo ziet Hij de zorgeloosheid van de lelies en de vogels. Zij vragen zich niet bezorgd af hoe het morgen moet. Zij leven zorgeloos bij de dag.

Zonder de Joodse traditie expliciet te noemen geeft Jezus deze impliciet wel door. Het verhaal over het manna dat tijdens de reis door de woestijn uit de hemel kwam vallen, heeft dezelfde bedoeling. Het volk mocht slechts manna verzamelen voor één dag. Verzamelden ze meer uit zorg voor de dag van morgen, dan bleek dat geen zin te hebben omdat het de volgende dag oneetbaar was. “Leef zorgeloos bij de dag!” was ook al de betekenis van dit verhaal.

De Vietnamese boeddhistische monnik Thich Naht Hahn die in Zuid-Frankrijk een leefgemeenschap gevormd heeft en Boeddha en Christus “broeders” noemt, beoogt, denk ik, hetzelfde als het mannaverhaal en Jezus wanneer hij schrijft:

“Als we tijdens de afwas alleen maar denken aan het kopje thee dat ons na afloop wacht of aan welke andere toekomstige gebeurtenis ook, waardoor we de afwas zo snel mogelijk afraffelen alsof het een vervelende taak is, dan doen wij de afwas niet “om de afwas te doen” - erger nog, dan leven we niet terwijl we de afwas doen ... zo worden we in de toekomst weggezogen en dat betekent in feite dat we niet in staat zijn ook maar één minuut van ons leven te doorleven.”

Levenskunst is “eet, terwijl je eet, drink terwijl je drinkt, werk terwijl je werkt, maak je geen zorgen voor de dag van morgen”, laat je niet wegzuigen naar de toekomst. Leef als het volk Israël in de woestijn, als de vogels in de hemel en de lelies op het veld, leef vandaag en Thich Naht Hahn radicaliseert dit nog: leef in het hier en in het nu als de lelie op het veld en de vogels in de lucht. “Wanneer je een mandarijntje eet, denk dan niet aan het volgende stukje dat je al bezig bent te pakken maar proef het stukje dat je in je mond hebt.”

---

Zo ontdek je dat het dagelijks leven kleur kan krijgen door het te ontvangen als een geschenk uit Gods hand. Een eenvoudig mandarijntje wordt dan een geschenk uit Gods hand. Je kauwt het niet gedachteloos weg maar proeft de goddelijke smaak.

### **Vertrek ds. Henk Veltkamp. Hoe nu verder?**

Vijf jaar lang heb ik met heel veel vreugde met collega Henk Veltkamp samengewerkt. De rust die hij uitstraalde, zijn werklust, het overduidelijke plezier waarmee hij zijn werk deed, zijn praktische raad wanneer ik hem belde wanneer ik tegen een probleem aanliep, de inspirerende theologische gesprekken en nog veel meer... Het waren vijf prachtige jaren. Ik ben er dankbaar voor.

Hoe nu verder? Velen vragen me bezorgd: Dick, hoe moet het nu Henk vertrekt? Red je dat?

Volmondig kan ik u verzekeren: Ja, dat red ik! Om een aantal redenen durf ik dat zo stellig te schrijven. In de eerste plaats: ik zal het redden omdat er zoveel mensen in de gemeente de handen uit de mouwen steken en zich voor de gemeente inzetten. Ik voel me door hen zeer gesteund. In de tweede plaats: in de afgelopen jaren hebben we Henks vertrek goed voorbereid. Onder leiding van de Commissie Toekomst 4 en 5 (Andries Hofman, Hans Schilder, Arie van Kranenburg en Henk van de Werfhorst) hebben de kerkenraad en de kerkgroepen beide wijken kunnen samenvoegen en de taken van de predikant zo geherstructureerd dat het predikantswerk inderdaad door één predikant zal kunnen worden gedaan. In de derde plaats: ik ga ervoor!

Hoewel ik natuurlijk geen onbekende ben voor de Veghelaren en ik velen van hen ken, moeten we denk ik toch in alle nuchterheid onder ogen zien dat ik tot nu toch in de eerste plaats predikant van Uden was, hoewel we natuurlijk één gemeente vormen. Echter: Henk was toch in de beleving van velen en van mezelf de predikant van Veghel en ik van Uden. Nu breekt er een tijd aan waarin de gemeente van Veghel mij hopelijk als haar predikant wil gaan beleven en ik Veghel ook in mijn beleving echt "mijn" gemeente wordt. Dit terwijl Veghel mij niet beroepen heeft als haar predikant maar Uden (hoewel er wel een

---

delegatie uit Veghel in de beroepingscommissie zat.) Kortom: van beide kanten zullen we echt van elkaar "moeten" leren houden. Daarom hoop ik ook na de vakantie tijd te vinden om een aantal gemeenteleden in Veghel te bezoeken. De keuze zal vrij willekeurig zijn. Ik spreek u gewoon zondags in de kerk aan met de vraag of u dat op prijs zou stellen. En wanneer u hiervoor het initiatief neemt en mij vraagt: "Dick kom eens langs".

Dan vind ik dat helemaal leuk!

### **Noortje**

Op 26 februari aanschouwde Noortje Corinna Petra Manders voor het eerst het levenslicht.

Haar ouders Erwin en Ina en haar zusje Naomi zijn dolblij met haar. Na de zomervakantie zal ze worden gedoopt. Van harte gefeliciteerd!

### **Bruidsparen**

Op 1 juni vroegen Thomas Andersen en Daniëlle Cöp om een zegen over hun huwelijk.

Een week later Arjan Ardonne en Chantal Eijsink. Beide bruidsparen en hun ouders, ook vanaf deze plek: van harte gefeliciteerd en veel geluk!

### **Lekenvoorgangers**

In onze gemeente kennen we sinds een aantal jaren het instituut lekenvoorganger. Om even het geheugen op te frissen: ons uitgangspunt is dat we geen domineeskerk zijn, maar een gemeente vormen van mondige leden die over kwaliteiten beschikken die zij ten dienste van de gemeente kunnen en willen stellen. Ook hebben we uitgesproken dat niet alleen wetenschappelijk geschoolde theologen maar ook anderen inspirerende woorden kunnen spreken tot de gemeente. Zo zijn we ertoe gekomen om Inge van Es, Sanny Floor,

Lies Oosten en Hanneke van Beuskom in het ambt te bevestigen als ouderling met de speciale opdracht voor te gaan in de zondagse kerkdienst en in rouwdiensten.

Een lekenvoorganger volgt voor zij/hij in de zondagse kerkdienst voorgaat een cursus om zich op de niet eenvoudige taak voor te

---

bereiden. Omdat het voorgaan in een rouwdienst weer heel andere vragen oproept en vaardigheden vereist kan een lekenvoorganger pas in een rouwdienst voorgaan na hiervoor een speciale cursus gevolgd te hebben. Onze Udense lekenvoorgangers Inge van Es en Sanny Floor hebben deze cursus al jaren geleden gevolgd.

Onze Veghelse lekenvoorgangers hebben deze cursus het afgelopen half jaar gevolgd. Dat betekent dat we nu vier lekenvoorgangers hebben die ook bevoegd zijn om in rouwdiensten voor te gaan. Na het vertrek van collega Henk Veltkamp zal regelmatig een beroep op hen worden gedaan.

### **In memoriam Bea van Helvoort , 12 februari 1934 – 3 juni 2012**

Op 3 juni overleed Bea van Helvoort, geliefde echtgenote van Kees van Kampen.

Bea verbleef al 15 jaar lang in de Watersteeg. Al die jaren was ze al niet meer aanspreekbaar. Toch bleef Kees haar in grote trouw dagelijks bezoeken.

Op 9 juni hebben we haar afscheidsdienst gevierd. Dit woord is op zijn plaats omdat Kees en zijn kinderen het leven van Bea op zo'n manier hebben doen oplichten, dat het gevierd kon worden. De dienst vond daarom niet plaats in een sfeer van verslagenheid maar in blijmoedigheid. Een blijmoedigheid die we van Kees kennen maar ook mogelijk werd omdat de dienst een afronding was van een afscheid dat al bijna twintig jaar geleden begonnen was. Sterkte Kees!

In de maand juli ga ik met vrouw en kinderen op vakantie.

Vriendelijke groet, Ds. Dick van der Vaart



Adres: Hooftstraat 53  
tel.: 0413 - 351559

---

## **Mededelingen van ds. Henk Veltkamp**

***Bij de kerkdiensten: Veghel***

### **Bidden met en zonder woorden**

Goede gesprekken hebben we met elkaar gehad. Dan denk ik aan de vijf jaar als geheel, dat ik uw predikant mocht zijn. Maar ook aan bijvoorbeeld de huiskameravonden van het afgelopen voorjaar over bidden. Dat werkte allemaal door in een preek, waarvan hier een samenvatting.

Woorden, zinnen, taal: wat zouden wij mensen zijn zónder? Toch heb ik er soms ook knap last van. In mijn geloof bijvoorbeeld. Daar willen woorden mij ook nogal eens in de weg zitten. Dan zou ik ze wel uit willen doen, als een te krap zittende jas.

Protestanten groeien op met het W(w)oord. Waar het bij onze RK-medegelovigen in de liturgie draait om de sacramenten, vooral de eucharistie, klopt het hart van de Protestantse eredienst in het Woord. Bij de voorbereiding van een oecumenische viering zegt mijn RK-collega, als het op taakverdeling aankomt, vaak: "Doe jij de preek maar, want daar zijn jullie beter in." Het geloof is uit het gehoor, schreef Paulus (Romeinen 10:17), en daarom is voor protestanten het Woord, en de uit woorden en zinnen opgebouwde preek zo belangrijk. Maar er is ook een andere kant. Want woorden leiden niet vanzelf tot inzicht, tot kennis van waarheid, tot kennis van God. Woorden kunnen je ook op een dwaalspoor leiden.

Toen ik 47 jaar geleden besloot om theologie te gaan studeren, was dat vanuit het oprechte verlangen om te leren begrijpen hoe het nu

---

allemaal precies zit met God. Terugkijkend denk ik: misschien is het belangrijkste wat ik leerde begrijpen wel dat wij mensen niet in staat zijn God te begrijpen. Zoals muizen niet méér begrijpen dan wat in hun muizenwereld past, zo begrijpen wij mensen alleen maar wat in onze mensenwereld past.

En zoals muizen met elkaar communiceren door te piepen, zo communiceren wij mensen met elkaar in woorden. Maar net zo min als muizen al piepend iets begrijpen van wat buiten hun muizenwereld ligt, kunnen wij mensen met onze woorden Degene vatten die ons mensenverstand verre te boven gaat. Want onze woorden zijn per definitie mensenwoorden, onze taal is mensentaal, en dus per definitie ongeschikt om de werkelijkheid die wij 'God' noemen te beschrijven, laat staan te verklaren.

Ophouden dus maar met spreken over God? Nee, daar mogen we gerust mee doorgaan, daar móeten we als gelovigen zelfs mee doorgaan. Als we er maar diep van doordrongen zijn dat al ons spreken over God altijd per definitie, 'bij wijze van spreken' is. Bij wijze van spreken is God rots, herder, bron van leven, vader, moeder, enzovoorts.

Nog een tweede belangrijke les leerde ik. Namelijk dat spreken óver God op zichzelf ook niet zoveel zin heeft, maar pas zin krijgt in verbinding met luisteren naar, en spreken met God. Want God is geen verklarend begrip. God is in betrekking. God is relatie. Kortom: pas in een relatie mét God krijgen woorden óver God zin.

Een belangrijke uitingsvorm voor zo'n relatie met God is bidden. Daarover hadden we het afgelopen seizoen in Veghel en Uden boeiende huiskameravonden. Een dvd waarop verschillende mensen werden geïnterviewd over wat bidden voor hen betekent leverde spannende gesprekken op. Het klassieke 'handen samen, ogen dicht' bleek maar één van de vele vormen te zijn. Er wordt heel wat gebeden 'tussen de bedrijven door': op de fiets, in de auto, wandelend in de natuur, in de rij voor de kassa bij Albert Heijn, of gewoon door even stil te zijn.

Ooit interviewde een journalist wijlen Moeder Teresa van Calcutta met de vraag: "Eerwaarde moeder, als u bidt, wat zegt u dan tegen God?" Moeder Theresa: "Meestal luister ik alleen maar."

---

De journalist: "En wat zegt God dan tegen u?"

Moeder Theresa: "Ach, meestal luistert Hij ook alleen maar."

Vreemd antwoord? Of brengt zij ons juist bij de kern? Gebed als aandachtig en liefdevol op elkaar betrokken zijn, de biddende mens en de Geest van God?

In de eerste brief van Johannes (hoofdstuk 4, de verzen 12 en 13) lezen we: "Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem."

Dat is geen praten óver, maar communiceren mét. Geen theologische theorie, maar gelovige praktijk. Pas in een relatie mét God krijgen woorden óver God zin.

### **Tentpinnen lostrekken. Ofwel: dank voor alles**

Wie ooit gekampeerd heeft weet hoe dat gaat. Bij het opzetten van de tent sla je de tentpinnen (ofwel haringen) in de grond. Bij je vertrek trek je ze weer uit de grond. Soms gaat dat makkelijk. Maar ze willen ook nog wel eens zó vast zitten dat er flink wat kracht aan te pas moet komen om ze weer los te krijgen. En vaak blijft er wat grond aan zitten.

In het Hebreeuws van de Bijbel is het werkwoord 'vertrekken' gevormd met behulp van het zelfstandig naamwoord voor 'tent pin'. In de verhalen van Genesis wordt heel wat vertrokken; de aartsvaders en aartsmoeders leefden immers als nomaden. Steeds als ze weer naar een andere plek gaan trekken ze hun tentpinnen weer uit de grond: ze vertrekken. (Grappig dat je in het Nederlands ook die overeenkomst lijkt te horen: trekken – vertrekken. maar in onze taal komt dat door die tweede betekenis van het werkwoord 'trekken': 'naar een andere plaats gaan'. )

Aan dat Hebreeuwse werkwoord en de bijbehorende handeling heb ik de afgelopen weken vaak moeten denken, toen ik volop bezig was om afscheid te nemen van mijn werk als predikant van Veghel en Uden.

---

Allemaal laatste vergaderingen, bijeenkomsten, gesprekken en bezoeken.

Afscheid nemen moet een mens ook leren. Ooit ben ik vertrokken van de ene werkplek naar de andere zonder goed afscheid te nemen. Ach, dacht ik toen, wat stelt zo'n afscheid nou helemaal voor, je wisselt nog wat laatste worden, je geeft elkaar een hand, je vertrekt, en begint elders weer opnieuw. Simple comme bonjour, zoals de Fransen zeggen. Dacht ik. Maar, zo merkte ik achteraf, dat was toch te simpel gedacht. Afscheid nemen is niet alleen maar even gedag zeggen.

Als je een poos met elkaar bent opgetrokken, ontstaan er banden. Bij het afscheid moeten die weer worden losgemaakt. De draden waarmee je aan elkaar was verbonden moeten worden afgehecht. Of, in dat mooie nomadenbeeld: de tentpinnen moeten weer worden losgetrokken.

Terwijl ik dit schrijf heb ik nog één week van afscheid te gaan, en dan op 24 juni de afscheidsdienst. Heel bewust ben ik de afgelopen tijd bezig geweest met dat losrekken en loslaten. We hebben veel met elkaar gedeeld in die afgelopen vijf jaar. Daar ben ik dankbaar voor. En dat loslaten gaat niet vanzelf. Bewust daarmee bezig zijn, bewust afscheid nemen, helpt. Aan beide kanten. Om straks weer, in een nieuwe situatie, verder te gaan.

Dank voor alles wat ik met u mocht delen. Het ga u allen goed.  
En, om met die mooie oude groet te eindigen: A Dieu. Ga met God.

Ds. Henk Veltkamp

---

## Uit de kerkenraad...

Op 19 april en op 6 juni jl. heeft de kerkenraad weer vergaderd. In deze vergaderingen is gesproken over de volgende onderwerpen:

De jaarrekening 2011, opgesteld door de Commissie van Kerkrentmeesters, werd besproken en goedgekeurd. Opmerkelijk was dat er enkele financiële meevallers zijn geweest. Maar zoals meestal het geval is, stonden daar ook weer enkele onverwachte uitgaven tegenover. Gelukkig vielen mee- en tegenvallers goeddeels tegen elkaar weg.

Ook de jaarstukken van de diaconie werden gecontroleerd door een kascontrolecommissie en werden daarna door de kerkenraad vastgesteld.

De gemeentevergadering, waarover u elders in dit Klankbord meer kunt lezen, werd voorbereid en geëvalueerd. Conclusie na afloop was dat het een goede en informatieve avond was.

Ds. Henk Veltkamp heeft uiteengezet wat de relatie is tussen de plaatselijke protestantse gemeente en de dienst Geestelijke verzorging van het ziekenhuis Bernhove. Uit dit verhaal bleek dat deze relatie in de afgelopen 4 decennia steeds minder hecht is geworden. De situatie is nu zo, dat de Dienst Geestelijke verzorging een zelfstandige functie van het ziekenhuis zelf is. Een zorginstelling is wettelijk verplicht geestelijk verzorgers in dienst te hebben. De verwachting is dat op korte termijn ook de 'ambtelijke binding' van de geestelijk verzorgen met een plaatselijke gemeente zal verdwijnen.

Het nadere afscheid van ds. Henk Veltkamp is, zoals u zult begrijpen, regelmatig aan de orde geweest. Besproken werd hoe en door wie zijn taken kunnen worden voortgezet, want u zult begrijpen dat ds. Dick van de Vaart niet alles alleen kan doen. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de oecumenische contacten die ds. Veltkamp onderhield in Veghel, het begeleiden van de ouderenclub in Veghel, het voorgaan in (rouw-)diensten, enz. enz.

Eén keer per jaar wordt uitgebreid gesproken over het onderwerp: Website/Nieuwsbrief/Klankbord/Liturgie van de Zondag. Albert Verver, die de website en de nieuwsbrieven verzorgd heeft van deze zaken

---

verslag gedaan. Leuk om te vermelden is dat de website van onze gemeente het afgelopen jaar zo'n 4000 keer werd bezocht. De nieuwsbrief wordt verspreid onder ca. 125 adressen. Dit aantal is het afgelopen jaar iets toegenomen. Indien u zich ook voor de nieuwsbrief wilt aanmelden kunt u dat heel eenvoudig doen via de website: [www.sowkerk-uv.nl](http://www.sowkerk-uv.nl). Denkt u eraan om als u uw e-mailadres wijzigt dit ook via deze site door te geven. Gesproken is over het plaatsen van foto's van gemeente-activiteiten op de website. Nu nog staan foto's op een besloten gedeelte van de website, waar u met behulp van een pass-word naar toe kunt. Afsproken is om een deel van de foto's op het algemeen toegankelijke deel op te nemen.

Ten slotte hebben we in kaart gebracht welke ambtsdragers zullen aftreden en welke mensen we kunnen vragen voor de taken die daardoor beschikbaar komen. We hopen voldoende mensen te kunnen vinden om het werk binnen en buiten de gemeente te kunnen continueren.

Edith Verver, scriba



---

## Gemeenteavond 2012

Op woensdag 9 mei jl. werd de jaarlijkse gemeentevergadering gehouden. Deze vergadering was dit keer in Uden en werd bezocht door ongeveer 40 gemeenteleden. De avond bestond uit twee delen nl. het officiële deel voor de pauze en het wat informelere deel na de pauze.

Voor de pauze gaf Lies Oosten een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen jaar, naast het 'gewone' werk dat bestaat uit het regelen van de zondagse diensten, rouw- en trouwdiensten, binnen de kerkenraad aandacht hebben gekregen.

### Folders

In het afgelopen jaar zijn folders gemaakt waarin de algemene gegevens van de beiden kerken (Uden en Veghel) zijn opgenomen. Van deze folders ligt een stapeltje op de leesplank in beide kerkgebouwen met de bedoeling dat u deze kunt meenemen en doorgeven aan belangstellenden.

### Gespek met Heeswijk-Dinther

Er vinden verkennende gesprekken plaats tussen onze gemeente en de gemeente Heeswijk-Dinther om te kijken of er in de toekomst vormen van samenwerking tot stand gebracht kunnen worden. Concrete afspraken zijn tot nu toe niet gemaakt.

### Kerkvisitatie

Op 10 november 2011 hebben we kerkvisitatie gehad. Ds. Van Wingerden en mw. Meerburg-Bosma waren de visitatoren. De vragen: 'hoe gaat het met de gemeente?'; 'wat is belangrijk voor de gemeente?' en 'zijn er zaken die zorgen baren?' zijn besproken. Vooraf kon de kerkenraad aan de visitatoren melden waar de speerpunten lagen, zowel in negatieve als in positieve zin. Als positief is genoemd het verloop van de samenvoeging van onze beide wijkgemeentes. Het is niet overdreven om te stellen dat er geen onvertogen woord is gevallen. De leden van beide gemeentes hebben elkaar royaal de ruimte gegeven om zich in te leven in de nieuwe

---

situatie. Dankbaar en blij verrast werden we door het tempo en de goede sfeer. Het punt van zorg waar we met de visitatoren over hebben gesproken is de geloofsoverdracht aan jongeren. Catechese is er al jaren niet meer. De kerkgroep jeugd spant zich erg in om de jongeren met elkaar en met onze gemeente in contact te brengen. Ander punt van zorg is het vinden van nieuwe ambtsdragers. Er zijn heel veel mensen die willen meewerken in de gemeente, maar bevestiging in het ambt is voor velen een erg grote stap. Van het spreekuur met de visitatoren voor gemeenteleden werd geen gebruik gemaakt.

### **Afscheid ds. Henk Veltkamp**

Dit jaar, waarin ds. Henk Veltkamp afscheid neemt is vooral benut om één en ander goed voor te bereiden op de toekomst van 2 kerken met 1 predikant. Diverse gesprekken zijn gevoerd met de kerkgroep Pastoraat en de beide pastorale teams in Uden en Veghel. Deze pastorale teams zullen het bezoekwerk blijven doen en zo nodig zal dat worden geïntensiveerd. Ook met de lekenvoorgangers is overleg geweest. Het zal in de toekomst vaker voorkomen dat één van hen in een rouwdienst zal voorgaan. In Uden gebeurt dit al; maar ook in Veghel zal dit in de toekomst gaan gebeuren. De lekenvoorgangers hebben, om dit werk goed te kunnen doen, een cursus gevolgd en er is goed overleg met de predikant, die uiteindelijk (samen met de kerkenraad) verantwoordelijk is. Ook is er een groepje mensen uit zowel Uden als Veghel, gestart met een cursus rouwbegeleiding. Ook met de bedoeling een deel van dit werk van ds. Dick v.d. Vaart te kunnen overnemen.

### **Bezinningsbesprekken**

Op zaterdag 14 januari 2012 is er voor de kerkenraadsleden een bezinningsochtend georganiseerd. Spreker was dhr. Henk Burggraaf. Hij gaf een inleiding met als thema 'spirituele verdieping'. Daarna volgende een gesprek over de vraag: 'Hoe laten wij ons raken door God en hoe laten wij ons daardoor voeden in ons kerkenraadswork?' De ochtend, die werd gehouden in De Schakel, werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Na deze ochtend, die door iedereen als zeer leerrijk werd ervaren, bestond bij velen van ons de behoefte om hier

---

verder over door te praten. Daarom werd op 15 maart de geplande kerkenraadsvergadering omgezet in een bezinningsavond. Deze avond werd geleid door ds. Henk Veltkamp.

### **De kerkgroepen**

De kerkgroep Pastoraat organiseerde ook dit jaar de groothuisbezoeken. Het ging dit jaar over 'bidden'. De mensen die hieraan hebben deelgenomen waren erg positief. Bezoek aan ouderen en zieken. In Veghel is de oudergroep nieuw leven ingeblazen. Deze groep komt 6x per jaar bijeen. De deelnemers zijn enthousiast en de Schakel zit dan ook vol. Bedoeling is dat deze bijeenkomst worden voortgezet.

De Diaconie verricht veel werk. Dit werk gebeurt in de anonimiteit. Het jaarverslag van de diaconie ligt ter inzage in beide kerkgebouwen. Ds. Henk Veltkamp was voorzitter van de hulpgroep Caritas. Na zijn vertrek zal ds. Andries Plaatzter deze taak van hem overnemen. De kerkenraad is hier erg blij mee.

De kerkgroep Eredienst heeft een nieuwe impuls gegeven aan de Lopend Vuurdiensten. In Veghel was men hiermee nog niet bekend, maar onlangs werd door de jongerengespreeksgroep uit Veghel in samenwerking met ds. Henk Veltkamp de dienst met het thema 'Vrijheid' voorbereid. De kerkenraad hoop van harte dat deze jongerengespreeksgroep, ook na het vertrek van ds. Veltkamp, zal blijven bestaand.

De kerkgroep Vorming en Toerusting heeft naast een leerhuis een mooi programma aangeboden.

De kerkgroep Jeugd verzorgt iedere twee weken een tienerkerkbijeenkomst. Weet u wat ze daar doen? Pas geleden is de 'Paaswake' georganiseerd. Een initiatief dat door alle deelnemende jongeren als zeer positief werd ervaren. U hebt daar vast als iets over gelezen of gehoord.

### **Publiciteit**

Veel gemeenteleden maken gebruik van de e-mailservice 'Kerknieuws'. Hiermee worden gemeenteleden attent gemaakt op activiteiten die op korte termijn plaatsvinden. Ook de website van de gemeente wordt in toenemende mate bezocht.



---

Lies maakte van de gelegenheid gebruik om namens de kerkenraad de grote groep vrijwilligers te bedanken die zich intensief inzetten voor de gemeente. Met name noemde zij de mensen die achter de schermen werken, zoals de schoonmakers, de tuinonderhouders, de kerstboomversierders enz. Het is niet vanzelfsprekend dat de kerk er is en blijft voorbestaan. We zullen elkaar moeten blijven stimuleren en bemoedigen.

Na deze woorden van Lies Oosten vertelt de heer Arie van Kranenburg met behulp van een presentatie van de jaarcijfers hoe de gemeente er financieel voorstaat. Strekking van dit verhaal is dat de gemeente er financieel gezond voor staat en dat er in het afgelopen jaar geen positieve en/of negatieve zaken zijn geweest die van grote invloed waren op de financiën.

Als laatste onderwerp voor de pauze vertelt de heer Piet v.d. Wilden iets over een van de projecten waar de diaconie steun aan geeft, t.w. het Oiko Credit. De diaconie heeft een pakket aandelen Oiko Crediet ter waarde van € 2541,72. Oiko Crediet strijdt tegen armoede door leningen te verstrekken aan mensen in ontwikkelingslanden. Met een (micro)krediet kunnen zij een beter bestaan opbouwen, bijvoorbeeld door een bedrijfje op te zetten. Oiko Crediet geeft geen geld, maar leent geld uit. Het idee hierachter is dat de mensen hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen, omdat er een gelijkwaardige relatie tussen partijen en dat zorgt voor meer economische productiviteit. De leningen hebben een looptijd van vijf tot tien jaar, er wordt geen onderpand gevraagd en er worden geen kosten of commissie berekend. De diaconie loopt nagenoeg geen risico bij de investering in dit Micro Crediet. In de afgelopen dertig jaar heeft nog geen enkele investeerder ook maar iets van zijn/haar kapitaal verloren.

Na de koffiepauze, tijdens het informele deel, hebben we gekeken naar een tweetal korte filmpjes. In het eerste filmpje vertelde een jongeman, die zelf niet kerkelijk was opgevoed, hoe hij in aanraking kwam met de kerk door zijn relatie met zijn vriendin. Hij vertelde hoe de eerste kennismaking met de kerk was verlopen en hoe hij samen

---

met zijn vriendin op zoek is gegaan naar de kerk die het beste bij hun paste.

In het tweede filmpje maakte we kennis met een jong echtpaar. De man was van huis uit wel kerkelijk opgevoed, maar had jaren niet naar de kerk omgekeken. De geboorte van hun kinderen had herinneringen boven gehaald aan hun eigen jeugd. Hierdoor hebben ze weer aansluiting gezocht bij de gemeente in hun woonplaats.

Beide filmpjes waren aanleiding tot een geanimeerd en interessant gesprek over de vraag hoe gastvrij onze gemeente Uden-Veghel is. Om ca. 22.00 uur werd de gemeente-avond besloten en bleven velen nog even napraten onder het genot van een drankje.

Edith Verver, scriba

---

## Kerkgroep Eredienst

Zoals bekend houdt deze kerkgroep zich bezig met de inhoud en vorm van erediensten, liturgie en coördinatie van de werkzaamheden van samenwerkende groepen die meewerken aan de kerkdiensten in zowel Uden als Veghel (zie ook de beschrijving in het jaarboekje). De kerkgroep eredienst komt minimaal 4 x per jaar bijeen, beurtelings in Uden en in Veghel.

In deze zeer gemotiveerde kerkgroep hebben zitting: de predikanten en een aantal afgevaardigden uit Uden en Veghel.

Na het vertrek van Ds. H. Veltkamp, zitten nog slechts 2 afgevaardigden uit Veghel in de kerkgroep Eredienst.

Specifiek vanuit Veghel roepen wij daarom geïnteresseerden op om de Veghel-delegatie te komen versterken.

U kunt zich daartoe aanmelden bij het secretariaat:

Corine Crone (e-mail: [Corine.crone@on-n-on.nl](mailto:Corine.crone@on-n-on.nl)) en bij ondergetekende, waar u ook (vrijblijvend) inhoudelijke informatie kunt aanvragen.

Aanmeldingen zullen na de vakantieperiode worden behandeld, hetgeen uiteraard van invloed is op de reactietijd.

Dick Boerefijn.

---

**Hallo allemaal,**



Alweer het laatste Klankbord voor de vakantie. Als jullie dit lezen hebben jullie misschien al vakantie, zoals sommige tieners die dit jaar geslaagd zijn voor hun examen: van harte gefeliciteerd en geniet van een welverdiende vakantie.

We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe, maar vergeet ook de mensen niet die niet op vakantie kunnen en misschien wel wat extra aandacht kunnen gebruiken.

Misschien zien we elkaar weer op het SOW kamp of bij de startzondag op 2 september, met PICKNICK.

### **Gedichtje**

Respect, dat spreekt mij aan.

Respect voor mensen die anders denken.

Respect voor de ideeën van het kind.

Respect voor wat wij willen weten.

Respect voor dat wat ieder vindt.

Zo kunnen wij ontwikkelen, en het maakt ons zeker bemind.

### **Gebedje**

Lieve Jezus.

U hebt ons goed voor gedaan wat respect tonen is.

U ging met mensen om waar anderen niets mee te maken wilden hebben.

Als wij nu ook eens konden tonen dat we respect hebben voor anderen.

En niet dat we stoer hoeven te doen, en daardoor onverschillig zijn.

Jezus, wilt U mij helpen en leren respect te hebben?

Amen

---

## Kindernevendienst:

Hoi allemaal

De vakantie is al weer in zicht. En dat betekent dat we al weer bijna een rooster voor het eerste deel van volgend jaar klaar hebben liggen. Er zijn wel wat veranderingen.

Tijdens een leuke dienst hebben we Selwin, Jurgen en Wander naar de tienerkerk overgedragen. Veel plezier daar!

Ik (Anita) stop met de kindernevendienst, maar gelukkig neemt Linda mijn taken over. Fijn! Rolien wil graag een jaartje stoppen met de kindernevendienst. En Margriet gaat van de kindernevendienst naar de tienerkerkleiding. Margriet en Rolien: bedankt voor jullie inzet!

Door deze veranderingen komen we leiding te kort! We kunnen niet meer draaien zoals we graag zouden willen. Er dreigt een vermindering van het aantal keren kindernevendienst!!

Wie wil ons team komen versterken? Ook mannen zijn van harte welkom!

Ook als u bijv. alleen bij de projecten mee wilt helpen is dat erg fijn.

Deze keer een soort van mop, maar misschien zet het je ook wel aan het denken!

God is overal

Eens bracht een moeder haar zoontje bij de rabbi. (Een rabbi is iemand die de bijbel bestudeert heeft)

De rabbi vroeg aan de jongen: Samuel, ik geef je een euro als je me kunt zeggen waar God woont.

De jongen antwoordde: Ik geef u twee euro rabbi, als u kunt zeggen waar hij niet woont.

Een hele fijne vakantie!!

---

## Tienerkerk:

Noteer in je agenda vast de volgende datums: 2 september, 16 september, 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 december en 23 december.

Op 24 juni hebben we afscheid genomen van Eline, als leiding van de tienerkerk. Eline heeft de tienerkerk 17 jaar geleden mee opgericht en is al die jaren de drijvende kracht achter de tienerkerk geweest. Eline, super bedankt, we hebben veel van je geleerd en zullen je zeker missen. Vanaf september gaat Margriet haar taak als leiding van de tienerkerk overnemen; welkom Margriet.

### *Ik geef de pen door aan.....*

Johan, bedankt voor je bijdrage van de vorige keer. Johan gaf de pen door aan Gerjo Stolk. We hebben nog geen bijdrage van Gerjo mogen ontvangen, die houden we tegoed voor het september nummer.



## **SAMEN ETEN = SAMEN DELEN**

Ook zin om met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen?

De kerkgroep Jeugd organiseert, net als vorig jaar, voor iedereen een picknick op de startzondag: 2 september.

Na de eredienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Om ongeveer 12 uur vertrekken we met elkaar naar het park (bij slecht weer blijven we in de kerk).

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten meeneemt.

Het meegebrachte eten zetten we bij elkaar op tafels, zodat we het met elkaar kunnen delen en je ook iets van iemand anders kan proeven.

We vragen u ook om zelf een kleedje mee te nemen en zo nodig een stoel.

Wij zorgen voor drinken en tafels en indien nodig vervoer naar het park.

---

Graag opgeven via de mail bij Ria de Ruiter [r.de.ruiter@home.nl](mailto:r.de.ruiter@home.nl) of op de intekenlijst die een aantal weken voor de aanvang in de kerken hangt.

### Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op [www.sowkerk-uv.nl](http://www.sowkerk-uv.nl) Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar [jeugd@sowkerk-uv.nl](mailto:jeugd@sowkerk-uv.nl). We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Ria de Ruiter  
Telefoon 0413 254937  
E mail [r.de.ruiter@home.nl](mailto:r.de.ruiter@home.nl)



---

## Flor Ayuda.

Ieder jaar worden door de diaconie twee projecten gekozen, eentje in het binnenland en eentje in het buitenland. Het afgelopen jaar (2011) was Flor Ayuda gekozen als project buitenland. Voor dit project is in 2011 drie maal gecollecteerd. De totale opbrengst was € 257,60

Flor Ayuda stelt zich ten doel om arme mensen in Guatemala te helpen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Tegenwoordig zijn de projecten steeds meer gericht op zelfwerkzaamheid: de mensen die hulp krijgen worden gestimuleerd zelf ook te werken aan verbetering. Sinds de oprichting hebben ze veel projecten gerealiseerd zoals scholen, gezondheidsposten, een bibliotheek met computercentrum en een studiefonds.

Flor Ayuda werkt in Guatemala nauw samen met de vereniging AGDI (Asociación Guatemalteca de Desarrollo Integral). De mensen van deze vereniging zijn al 30 jaar bezig met de verbetering van de gezondheidszorg en de leefomstandigheden van de armste bevolkingsgroepen in Guatemala.

AGDI formuleert de projecten aan de hand van de behoeften en vraagt hiervoor steun aan Flor Ayuda. AGDI voert de projecten vervolgens uit en rapporteert hierover aan Flor Ayuda. Flor Ayuda begeleidt, controleert en evalueert de projecten voortdurend.

Van de donaties die Flor Ayuda ontvangt, gaat circa 2% op aan kosten. Dit percentage is zo laag omdat het bestuur van Flor Ayuda zich inzet op basis van vrijwilligheid. Uw bijdrage komt dus bijna volledig ten goede aan de arme mensen in Guatemala.

Voor het jaar 2012 is gekozen voor de projecten: Stichting Leevboerderij Het Erfdeel en Doinggood Foundation. Hierover later meer.

Namens de Diaconie Uden-Veghel,  
Wallie Dalmolen

---

## Beleef de zeilweek van je leven!

Al meer dan veertig jaar organiseert de Stichting Signaalkampen zeilkampen voor middelbare scholieren tussen de 13 en de 18 jaar. Ook in de zomer van 2012 wordt er weer gezeild in Friesland. Een Signaalkamp is niet zomaar een zeilkamp, de stichting heeft een eigen identiteit die in de vakantiecampen naar voren komt. Signaalkampen staat namelijk voor christelijk kampwerk. Dat betekent dat er bepaalde vanzelfsprekendheden zijn, zoals een stukje uit de Bijbel, een gedicht of een lied aan het begin en einde van de maaltijden. Daarnaast wordt elke dag tijd ingeruimd om in groepjes te praten over dingen waar jongeren mee bezig zijn. Voor jongeren van 16-18 jaar die echt willen leren zeilen is er het speciale zeiltrainingskamp. Maar boven al wordt er op de Signaalkampen ontzettend veel plezier gemaakt. Want het belangrijkste doel van de stafleden die de kampen organiseren is dat alle deelnemers een onvergetelijke week hebben.

Van onze deelnemers horen we vaak dat juist de combinatie tussen serieuze momenten en veel fun een Signaalkamp zo bijzonder maakt, je krijgt er een paar goede vrienden bij!

De organisatie van de Signaalkampen is in handen van zo'n 120 zeer gemotiveerde stafleden, tussen de 19 en de 30 jaar. Omdat de Stichting Signaalkampen uit vrijwilligers bestaat, kunnen de kosten van de kampen laag gehouden worden. We kunnen het scholieren alleen maar heel erg aanraden komende zomer (weer) met ons mee te gaan!

Voor alle vragen en informatie kan gebeld worden met het stichtingsnummer 0515-443770. Verder zijn wij ook op het internet te vinden: [www.signaalkampen.nl](http://www.signaalkampen.nl). Per post zijn we zo te bereiken: Stichting Signaalkampen Postbus 75349 1070 AH AMSTERDAM.