
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(november/december 2012)
43^e jaargang, nummer 7

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 22-12-2012
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 08-12- 2012
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen : zie laatste pagina

KERKDIENSTEN IN UDEN

- zo. 18 nov 10.00 u. **gezamenlijke dienst in Veghel**
- zo. 25 nov 10.00 u. ds. D.R. vd Vaart *laatste zondag kerkelijk jaar*
- zo. 02 dec 10.00 u. ds. D.R. vd Vaart 1^e Advent
- zo. 09 dec 10.00 u. Mw. Sannie Floor 2^e Advent
- zo. 16 dec 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart 3^e Advent

KERKDIENSTEN IN VEGHEL

- zo. 18 nov 10.00 u. ds. H. Veltkamp
- zo. 25 nov 10.00 u. Mw L. Oosten *laatste zondag kerkelijk jaar*
- zo. 02 dec 10.00 u. **gezamenlijke dienst in Uden**
- zo. 09 dec 10.00 u. ds. D.R. vd Vaart 2^e Advent
- zo. 16 dec 10.00 u. ds. H. Veltkamp 3^e Advent

Van de redactie

Hij is er weer, ons en uw Klankbord, boordevol nieuwtjes en leuke verhalen. Want neem nu het boeiende stuk "Dag lieve medemens" maar ook de "Tien Leefregels". Beide stukken zijn het waard om uit te knippen en ergens in huis op een prikbord te bevestigen. Dan kunt u het af en toe nog eens lezen. Ik ben het zeker van plan.

Heel interessant is ook het verhaal over het vertrek, maar ook over de benoeming van leden van onze kerkenraad. Fijn om eens te kunnen lezen wat deze mensen voor onze kerk allemaal doen. Geweldig. En dat laatste woord geldt ook voor de schitterende opbrengst van onze rommelmarkt. Fijn dat door in inspanning van veel mensen zo'n mooi bedrag in de portemonnee van de kerk is terechtgekomen. Het zal zeker goed worden gebruikt.

Ach, op deze plaats is de hele inhoud op te noemen, maar blader en lees zelf alles maar. En, mocht u er zin in krijgen zelf eens iets de schrijven dat u aan de andere leden van onze kerk wilt voorleggen, u bent van harte welkom. Ons adres vindt u elders in dit Klankbord.

Aad Begemann.



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick vd Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 -351559

Dag lieve medemens.

Dag, lieve medemens,

neem je tijd om gelukkig te zijn.

Je bent een wandelend wonder op deze aarde.

Je bent enig ,uniek, onvervangbaar.

Weet je dat?

Waarom sta je niet verstomd?

Ben je niet blij, verbaasd over jezelf en over al die anderen om je heen?

Vind je het gewoon, vanzelfsprekend dat je leeft, dat je leven mag,

dat je tijd krijgt, om te zingen en te dansen, om gelukkig te zijn?

Waarom dan je tijd verliezen in een zinloze jacht naar geld en bezit?

Waarom je een massa zorgen maken om de dingen van morgen en overmorgen?

Waarom ruzie maken, je vervelen,

je verdrinken in zinloos amusement en slapen als de zon schijnt?

Neem rustig je tijd om gelukkig te zijn.

Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf

maar een ruimte om te parkeren in de zon !

Phil Bosmans

Afgetreden en bevestigde ambtsdragers

Op 7 oktober vierden we een dienst van aftreden en bevestiging van ambtsdragers. De aftredende ambtsdragers wil ik hieronder bedanken voor hun inzet voor onze gemeente.

Andries Hofman

Ondanks zijn drukke baan die hem tot veel reizen noodzaakt heeft Andries veel tijd gestoken in het voorzitterschap van de kerkenraad. Hij was een sympathieke voorzitter die ruimte gaf aan de kerkenraadsleden, hij had alle dossiers altijd paraat en bewaakte zorgvuldig de voortgang van de activiteiten door het jaar heen. Andries was lid van de Commissies Toekomst 1 t/m 5 die het samengaan van de wijken Uden en Veghel voorbereidden en begeleidden en heeft als zodanig een belangrijke bijdrage geleverd aan het goede verloop van dit proces. Het voorzitterschap was bij Andries in zeer goede handen !

Edith Verver

Nadat Edith een studie rechten had afgerond zei ze: "Nu heb ik weer tijd voor een functie in de kerk !" en werd ze scriba. Voor dit werk bleek ze zeer geschikt. Haar notulen waren altijd helder en zorgvuldig. Wanneer je verhinderd was maar later Ediths notulen las had je het gevoel zelf bij de vergadering aanwezig te zijn geweest. Edith heeft voorstellen gedaan voor de structurering van de kerkenraadsvergaderingen die ertoe geleid hebben dat er veel tijd bespaard werd. Brieven die ze schreef waren juweeltjes van zorgvuldigheid en helderheid. Naast het kerkenraadswerk organiseerde ze nog twee keer de kerstmarkt.

Michel Spoelstra

Michel was ook scriba van de kerkenraad. Hij was verantwoordelijk voor de werkzaamheden rond de kerkdiensten: roosters voor ambtsdragers, de mededelingen in de kerkdienst enz. Michel deed zijn werk op zorgvuldige wijze, liet nooit verstek gaan en was met zijn humor en opgewektheid een zeer plezierig kerkenraadslid.

Wil van de Werfhorst

Wil vertegenwoordigde de kerkgroep V&T in de kerkenraad. Op de vergaderingen was ze altijd op warme opgewekte wijze aanwezig en zakelijk to the point. De kerkgroep V&T waar ze voorzitter van was profiteerde van haar professionaliteit als bibliothecaris. In deze functie organiseert Wil regelmatig lezingen of andere culturele activiteiten in de bibliotheek. Deze ervaring bracht ze mee in de kerkgroep V&T.

Piet van der Wilden

Met tomeloze energie, groot enthousiasme, doorzettingsvermogen en liefde voor de medemens heeft Piet zich jarenlang als diaken ingezet voor kerk en samenleving. Velen heeft hij geholpen op het gebied van schuldhelpverlening, het zoeken van de weg in de wirwar van regelingen rond ziektekosten, het invullen van belastingformulieren en noem maar op. Piet hielp met het organiseren van het tweejaarlijkse uitje voor mensen die niet in staat zijn op vakantie te gaan, zocht naar woonruimte voor mensen die op straat dreigden te komen staan en voorkwam dat gas of elektriciteit van mensen zou worden afgesneden. Als gemeenteraadslid was hij het gezicht van onze kerk naar de samenleving. Piet was namens onze kerk één van de initiatiefnemers van de heroprichting van de voedselbank in Uden. Elders in dit Klankbord of in het volgende Klankbord leest u daar meer over.

Neeltje Hoogstad

Neeltje had zitting in de kerkenraad als ouderling uit Veghel. Op vergaderingen was ze altijd op een hele plezierige en spontane wijze aanwezig. Ze stelde zich vaak luisterend op, zei niet veel maar de opmerkingen die ze plotseling kon maken waren altijd zeer ter zake en je kon eruit opmaken dat ze alles wat er gezegd werd nauwkeurig volgde. Gelukkig kunnen we blijven genieten van het fluitspel waarmee ze de kerkdiensten regelmatig opluistert. Iedere keer weer verrast het me dat zij met één enkele fluit tegenspel kan bieden aan het zoveel grotere instrument dat het orgel is.

Marianne Arts

Marianne was kerkrentmeester. Ze was secretaris van het college van kerkrentmeesters. Ze deed haar werk op consciëntieuze wijze en maakte altijd zorgvuldige notulen. Ze is een heel prettig persoon om mee samen te werken. Helaas dwongen gezondheidsredenen in combinatie met werk en zorg voor haar kinderen Marianne om haar werk als kerkrentmeester neer te leggen. Ze blijft gelukkig wel lid van Kadanz zodat we van haar zangkwaliteiten zullen kunnen blijven genieten.

Mies Smit

Mies heeft al met al met onderbrekingen wel 25 jaar deel uit gemaakt van de kerkenraad. In de vergaderingen hebben we dikwijls geprofiteerd van haar ruime ervaring.

Veel tijd en energie heeft zij gestoken in de kerkrechtelijke procedure die vooraf ging aan de overgang van de SOW-situatie naar de officiële status ala PKN-gemeente Uden-Veghel. Ook heeft ze veel tijd gestoken in het doordenken van door de synode voorgestelde kerkordeveranderingen en het voorstellen van amendementen daarop. Vaak was ze ouderling van dienst in rouw- en trouwdiensten.

Allen hartelijk dank voor jullie inzet !

Corine Crone en Bert Brussaard

Corine Crone en Bert Brussaard werden in deze dienst als ouderling bevestigd. Ze zijn beiden scriba van de kerkenraad. Bert is verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de kerkdiensten. Corine voor de overige zaken.

We wensen hen vreugde toe in hun werk .

In januari wordt Aaldrik Westera bevestigd als diaken en Jan Vermeulen als ouderling.

We zijn blij dat er weer nieuwe ambtsdragers gevonden werden.

Adventsproject kindernevendienst

In de Adventstijd wordt er voor de kinderen van de kindernevendienst weer een project georganiseerd.

Het project van dit jaar heet: “ Profetenkwartet. “

Door de verhalen, het iedere week ontsteken van een extra kaars en liederen leven ook de kinderen toe naar kerst en worden ze vertrouwd gemaakt met de betekenis ervan. Het is altijd leuk dat er in de Adventstijd wat meer kinderen in de kerk zijn dan normaal. De kinderen leren zo elkaar kennen maar ook de ouders ontmoeten elkaar bij het koffiedrinken na de dienst.

Welkom alle kinderen en ouders !

Vriendelijke groet,

ds. Dick van der Vaart

Diaconie

Beste leden van de kerk,

Er is de laatste tijd een hoop veranderd binnen de diaconie voor wat betreft de personele bezetting. Piet van de Wilden en Mien van Strien zijn per oktober gestopt als diaken. Mien hield zich met name bezig met het avondmaal. Dit zal ondergetekende overnemen. Mien blijft wel het avondmaal in de Sint Jan verzorgen als diaconaal medewerkster. Piet heeft zijn functie als diaken en secretaris van de diaconie neergelegd. Wel blijft hij beschikbaar als diaconaal medewerker voor hand en spandiensten. Aaldrik Westera heeft zijn taak als secretaris overgenomen. Aaldrik wordt in januari waarschijnlijk bevestigd maar is alvast wel begonnen met het werk. Gelukkig hebben we dus de taken die vrijkwamen wel weer ingevuld. Wel zijn we met een erg kleine bezetting. Er is met name een tekort aan diakenen. Dat is met name voor de taken die bij een kerkenraadslid horen lastig, dat geeft extra druk. Het team ziet er nu als volgt uit:

Diakenen: Nanda Michielsen-de Wilde (voorzitter)

Cora Schuiling

Wallie Dalmolen (penningmeester)

Aaldrik Westera (secretaris)

Diaconale medewerkers:

Niek Muller

Piet van de Wilden

Magdalein Kostanje

Mien van Strien

We hebben wel wat mensen die meedraaien om te kijken of het werk als diaken wat voor hem of haar is. Wilt u ook eens een vergadering

van de diaconie bijwonen en heeft u misschien interesse om ons team te komen versterken? Neem dan met een van ons contact op.

Er is ook ander nieuws te melden: We zijn sinds kort gestart om de voedselbank in Veghel te helpen en we hebben een aantal vrijwilligers bereid gevonden in Veghel te gaan helpen. Dit is heel praktisch werk dat veel genoegdoening geeft. Heeft u interesse om te helpen? Laat het ons weten. Er zijn verschillende taken die ingevuld kunnen worden. Het idee om de voedselbank in Veghel te gaan helpen is ontstaan omdat bleek dat ook een aantal Udense mensen daar gebruik van maakt. Dan moeten er ook Udense mensen gaan helpen, vinden wij. Er wordt samengewerkt met de gemeentes Uden en Veghel en we proberen zo de voedselbank te helpen. Het blijkt in deze tijden van crisis hard nodig.

Heeft u tips of vragen of weet u iemand die u kent die wel wat hulp kan gebruiken?, schroom niet en neem met ons contact op. In het colofon kunt u de contactgegevens terugvinden van de contactpersonen van de diaconie. Elk lid van de diaconie kunt u natuurlijk in de kerk of daarbuiten aanspreken. Daar staat wij zeker open voor.

Met diaconale groet,

Nanda Michielsen-de Wilde
voorzitter

Gezellige muziekavond op 13 december in Uden

Op donderdag 13 december wordt in onze kerk in Uden een fijne muziekavond gehouden. Onze eigen musici, de organisten/pianisten en onze fluitiste zullen de bezoekers in hun spel meenemen richting Kerst. Er wordt een programma samengesteld dat niet te zwaar is, gewoon fijn om naar te luisteren met muziek in Kerstsfeer. De entree is gratis. Er wordt na afloop een vrije gift van de bezoekers gevraagd voor de onkosten. Mocht er geld over zijn, dan gaat dat naar de diaconie. Om de gezelligheid en sfeer te verhogen is er een pauze waarin koffie, warme chocolademelk en zelfs glühwein wordt aangeboden. Ook na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting en een gezellig nagesprek. Deze muziekavond begint om 20 uur.



De 10 leefregels.

Half oktober heb ik in de dienst in Uden de onderstaande leefregels gelezen. De inhoud heeft een andere taal gekregen en sprak mij daarom heel erg aan. En uit de opmerkingen van kerkgangers bleek dat ik daarin niet alleen stond. Een aantal van hen vroeg om de tekst en één van hen stelde heel praktisch voor om de tekst in het Klankbord op te nemen. In overleg met Sannie Floor, die mij de tekst had gegeven, kunt u hem hieronder vinden.

Hanneke van Beusekom.

Max Arab heeft de 10 woorden als volgt opgeschreven:

1. De Heer zegt: ik ben de God die jullie heeft bevrijd.
2. Met een valse voorstelling van mij kun je mij niet dichterbij halen. Nooit kun je mij vastleggen in dingen die je bedacht hebt. Uitbeelden kun je mij niet. Beeld je niet in dat je mij kunt vasthouden boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water daaronder. Met jouw verbeelding maak je mensen klein. Wie een mens klein maakt, maakt God niet groot.
3. Vervals de naam van je God niet door een medemens in de steek te laten. Laat God er buiten als je bezig bent in je eigen belang. Vloeken is God betrekken bij kwalijke zaken.
4. Zes dagen van de week werk je samen met de Heer je God aan de bevrijding van zijn schepping. Bedenk: op de zevende dag vieren wij samen feest. Je bent een bevrijd menskind. Rusten mag je en gerust mag je zijn als alles en iedereen tot zijn recht komt.
5. Ouderen vertellen van hun leven met de Heer God. Hoor vandaag hoe God er gisteren was en er morgen zal zijn.....
6. Je mag niemand het leven onmogelijk maken. Ieder mens heeft recht op een eigen bestaan. Schep ruimte voor je medemens
7. Trouw ben je als je eerbied hebt voor mensen en hun manier van leven. Trouw ben je aan mensen die hun leven met jou willen delen.
8. Je steelt als je iets van een ander afneemt. Je steelt als je weigert een medemens te geven wat hij nodig heeft.

9. Je zult je met kracht inzetten voor iemands goede naam. De harde waarheid kan een mens vernietigen. Het is een vals getuigenis. eerlijkheid gaat nooit samen met liefdeloosheid.

10. Vergrijp je niet aan de leefwereld van een ander.

Wees bezorgd om alles wat leeft. Al wat levensgeluk is - voor je medemens en voor jezelf- zul je koesteren als een Godsgeschenk.



Hallo allemaal,

Het is al weer bijna winter en de voorbereidingen voor de advent zijn al in volle gang.

De kerkgroep Jeugd heeft, in overleg met de kerkenraad, besloten dat er in Veghel alleen nog kindernevendienst is met gezamenlijke diensten. Dit omdat er in Veghel maar heel weinig kinderen naar de kindernevendienst komen, maar ook omdat het steeds moeilijker wordt om begeleiding te vinden.

Verder is de kerkgroep Jeugd hard aan het nadenken over een leuke activiteit voor iedereen in het voorjaar, als jullie ideeën hebben laat ze dan weten.

Gebedje:

Lieve Vader,

Wat hebt U de seizoenen goed bedacht!

Wat mooi dat de natuur in de winter even gaat rusten.

En in de lente weer begint te groeien.

Ook wij moeten af en toe rusten, Vader.

Wilt U ons helpen eraan te denken dat we af en toe stil zijn, en naar U luisteren?

Amen.

Kindernevendienst:

Hallo allemaal,

Over een paar weken is het alweer kerst! Bij de kindernevendienst hebben we weer een leuk adventsproject. We volgen vier profeten. Profeten zijn mensen die vertellen over God en Jezus. Zij vertellen over de komst van Jezus. Ook tijdens de kerstochtenddienst hebben we weer een mooie bijdrage. Ik hoop dat jullie allemaal komen! We hebben op dit moment weinig kindernevendienstleiding en in Veghel zijn vaak maar weinig, soms zelfs geen, kinderen. Daarom hebben we moeten besluiten om in Veghel alleen maar kindernevendienst te houden als er een gezamenlijke dienst in Veghel is. Op de andere zondagen is er in Veghel dus geen kindernevendienst meer. In Uden blijft er wel wekelijks (op de zomervakantie na) kindernevendienst.

Tienerkerk:

Noteer in je agenda vast de volgende datums: 11 november, 25 november, 9 december en 23 december.

Op 25 december willen we op een originele manier kerst vieren met de tieners. Noteer dus de datum goed in je agenda. Jullie krijgen nog bericht hierover, hou je mail in de gaten.

Ik geef de pen door aan.....

Johan, bedankt voor je bijdrage van de vorige keer. Johan gaf de pen door aan Gerjo Stolk. Het heeft even geduurd, maar hieronder zijn bijdrage

Hoi,

Ik ben Gerjo, 20 jaar oud en sinds kort woon ik in Eindhoven. Ik zit daar nu op kamers omdat ik werktuigbouwkunde studeer aan de TU/e. In mijn vrije tijd drum ik en spendeer ik redelijk wat tijd achter mijn pc, vaak ook om uitgebreid naar muziek te luisteren. Ik ben sinds kort uitgenodigd om te drummen in een leuke indie-band, dus ik ben nu uitgebreid aan het oefenen. Misschien kennen jullie me nog van de

kiernevendienst en de tienerkerk, maar intussen ben ik daar wel te oud voor geworden. Het SOW-kamp blijft stiekem gewoon altijd leuk, net als de Donald Duck.

De pen geef ik door aan **Arie Kranenburg**.

Namens de kerkgroep Jeugd. Ria de Ruiter Tel: 0413 254937
E mail riaderuiter2@gmail.com

Zonig hoogtepunt: de jaarlijkse rommelmarkt kerk Veghel-Uden

Ook dit jaar heeft de Protestantse Kerk uit Veghel weer de jaarlijkse Rommelmarkt georganiseerd. Op zaterdag 8 september werd op 9:00 de poort geopend en kwamen de eerste enthousiaste bezoekers weer binnen. Na een dag van handelen, werd de poort om 15:30 weer gesloten en werd er begonnen met opruimen. Het schoon opleveren van het terrein ging dit jaar in een recordtijd.

Om 18:00 uur zijn we begonnen aan een door de plaatselijke middenstand gesponsord buffet, nadat de opbrengst van de dag bekend werd gemaakt:

Bruto omzet € 6.149,7161 (€570.82 meer dan vorig jaar);

Donaties € 1.328, =

Aantal bezoekers: 749 (3 meer dan vorig jaar).

Voorafgaand aan een dergelijk evenement zijn veel mensen aan het werk om dit mogelijk te maken. 13 weken voorafgaand aan de dag zelf worden er goederen ingezameld en gesorteerd in de loods.

Sponsors ontvangen brief worden daarna gebeld of bezocht door vrijwilligers. Gemeenteleden en de andere inwoners van Veghel en omstreken worden geattendeerd op het inzamelen voorafgaand aan de rommelmarkt, daarvoor is gepubliceerd in kranten, Klankbord en op de website van de kerk.

Een dergelijke markt kan niet georganiseerd worden zonder de vele sponsors uit Veghel en omstreken. Bij dezen willen wij onze sponsors dan ook hartelijk bedanken voor de steun die wij ook dit jaar weer mochten ontvangen. Als extraatje hebben we dit jaar een

advertentie geplaatst in een aantal kranten om onze sponsors nogmaals te bedanken.

We hebben dit jaar ook weer veel donaties gekregen: in totaal €1228,=, waarvan €75,= als anonieme giften. Wij zijn een ieder zeer erkentelijk voor deze bijdragen.

We kijken terug naar een fantastische rommelmarkt; prima sfeer, geen wanklanken, veel samenwerking tussen Uden en Veghel, prachtig weer en een mooi resultaat!

De opbrengst zal worden aangewend voor diaconale doelen of voor de lasten van ons kerkgebouw dan wel voor een bijdrage voor activiteiten die door onze kerk worden georganiseerd. Het bestuur zal de ervaringen van de rommelmarkt nog evalueren, gemeenteleden kunnen hun vragen of suggesties bij voorkeur per e-mail doorgeven of anders door te bellen naar Hans van den Berk:06 – 25 395 664, e-mailadres hans.van.den.berk@home.nl.

Alle vrijwilligers enorm bedankt en tot de volgende editie.

Namens de Evenementen Commissie Protestantse kerk Uden-Veghel

A. Hofman
Gruttodonk 8
5467 AP Veghel