

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 22 juni
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 8 juni
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 05 mei 10.00 u. **Gezamenlijke dienst Veghel**
- do. 09 mei geen dienst (Hemelvaart)
- zo. 12 mei **10.30** u. ds. D.R. vd Vaart (met **VOGG**)
- zo. 19 mei 10.00 u. ds. D.R. vd Vaart (Pinksteren)
- zo. 26 mei 10.00 u. ds. D.R. vd Vaart (doop Lieke v. Heezik)
- zo. 02 jun 10.00 u. **Gezamenlijke dienst Veghel**
- zo. 09 jun 10.00 u. Mw van Beusekom
- zo. 16 jun 10.00 u. ds. D.R. vd Vaart

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 05 mei 10.00 u. Ds. H. Wierda, Utrecht
- do. 09 mei geen dienst (Hemelvaart)
- zo. 12 mei 10.00 u. **Gezamenlijke dienst Uden**
- zo. 19 mei 10.00 u. ds J.G.B. Jansen
- zo. 26 mei 10.00 u. ds. C.P. Bouman
- zo. 02 jun 10.00 u. Mw. ds. W. van Seventer
- zo. 09 jun 10.00 u. ds. D.R. vd Vaart (doop Mark Dwarswaard)
- zo. 16 jun 10.00 u. **Gezamenlijke dienst Uden**

Van de redactie

Hier voor u al weer het derde nummer van 2013. We willen verschillende onderwerpen onder uw aandacht brengen.

Mededelingen van dominee van der Vaart, de jeugdpagina en nog wat andere zaken.

Graag uw volledige aandacht voor het artikel "Kerken om-en-om".

Een artikel over Sara en over ons kerkje in Veghel.

Veel leesplezier!!

Namens de redactie, Bram van der Vijver



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick vd Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 -351559

Venster van de ziel

Ik wens je ogen toe
die de kleine dingen van de gewone dag zien
en in het licht zetten.

Ik wens je oren toe
die de nuances en de ondertönen
in het gesprek met anderen opnemen.

Ik wens je handen toe
die niet lang overleggen
of ze zullen helpen en goed zullen zijn.
Licht dringt door het venster van de ziel
in ons binnenste

en straalt terug in onze omgeving
onderweg met medemensen.
Je moet als een venster zijn.
waardoor Gods liefde in de wereld schijnt.

Edith Stein

Er is een Bron van licht en liefde en wij kunnen niet leven zonder die Bron. Maar die Bron kan ook niet zonder ons: wij zijn er de handen en voeten van.

Edith Stein was een begaafde filosofe die geboren werd in 1891 in Breslau, als dochter van een joodse familie. Ze promoveerde in de filosofie bij de wereldberoemde Edmund Husserl en was enkele jaren zijn assistente. Door het lezen van de autobiografie van Teresa van Avila werd zij katholiek en trad zij in bij de Karmelietessen. Vanwege de vervolging van de joden in Duistland kwam zij naar Nederland. Maar ook daar zou zij niet veilig zijn en werd ze opgepakt. Edith Stein stierf in Auschwitz.

Bron: Loes Marijnissen "Vanuit het binnenste van de ziel" uitgeverij Abdij van Berne

Retraite.

Half februari zat ik er even helemaal doorheen en stelde de kerkenraad mij in de gelegenheid om even op adem te komen in De Noorderpoort, een zen klooster in het Drentse Wapserveen. Met hulp van het boek van Loes Marijnissen, dat ik hier boven al noemde zal ik proberen uit te leggen, wat ik in Wapserveen al meerdere malen gevonden heb.

Als predikant (maar het geldt voor ieder mens) kan ik mijn werk alleen doen en houd ik het slechts vol wanneer ik leef vanuit het binnenste van mijn ziel. Meister Eckhart, een 14e eeuwse mysticus zegt hierover:

Wanneer de mens iets van buitenaf op zich betreft, dan is dat niet juist. Je moet God niet als buiten jezelf opvatten, maar als je eigenste en als dat wat in je is. Daarom moet je niet dienen of werken omwille van één of ander "waarom", noch om Gods eer, noch om je eigen eer.

..

Vele mensen denken dat ze het zo moeten zien, als stond God daar en zij hier. Zo is het niet. God en ik, wij zijn Een“

Het commentaar van Loes Marijnissen luidt:

“Dat je God niet als buiten je moet opvatten betekent hier dat je niet een beeld van God moet hebben als was God daar, ver boven jou verheven, en jij hier. God is de diepere Werkelijkheid in alles en ook in jou. In de diepte ben je ermee verbonden. God is je niet vreemd, Hij is je eigen.

Daarom moet je niet handelen om iets uiterlijks. Zo moet je niet omwille van je eigen eer handelen. Als je je eigen eer zoekt sta je niet meer open voor de wereld om je heen en kun je daar de diepte niet van zien. Maar je moet ook niet handelen omwille van God voor zover je God buiten je denkt.”

Wat Eckhart en Marijnissen bedoelen is dat je alleen dan “in je kracht blijft staan“, ”vanuit je kracht blijft werken“, “in een flow kunt komen“ wanneer je werkt vanuit het binnenste van je ziel, waar je één bent met God. Alleen dan handel je geïnspireerd en spontaan en verlies je geen energie aan onnodige zaken.

“Niet handelen omwille van God voor zover je Hem buiten je denkt“ betekent ook dat je niet probeert te voldoen aan een ideaalbeeld dat je gevormd hebt en waarvan je jezelf de verplichting oplegt hieraan te moeten beantwoorden. Ook niet een ideaal beeld van hoe je zou moeten zijn als christen. Het proberen te gaan lijken op een ideaalbeeld leidt slechts tot uitputting.

De kunst is om ieder streven naar volmaaktheid of heiligheid op religieus en op niet-religieus gebied los te laten en te leven en

werken vanuit het binnenste van je ziel, vanuit innerlijke motivatie (komt van movere: in beweging gebracht worden).

Meister Eckhart zegt:

*“ In de gerechte mag niets werken dan God alleen.
Want, in geval iets van buitenaf je tot werken aanzet,
waarlijk dan zijn al je werken dood.
En zelfs wanneer God van buitenaf tot werken zou aanzetten
dan zijn je werken evengoed dood.*

*Willen je werken leven,
dan moet God van binnenuit,
vanuit het binnenste van je ziel,
je aanzetten:
daar is je leven
en alleen daar leef je .*

Het commentaar van Loes Marijnissen hierop luidt:

*“Als je in je eigen diepte wordt geraakt, dan voel je dat je ten diepste leeft. Je wordt van binnenuit bewogen. Er is liefde, verbonden zijn. Je leeft vanuit een innerlijk Bron, die in jou kan stromen....
Maar hoe kun je die Bron in je laten stromen?”*

Meister Eckhart zegt:

*“Je moet zitten en zwijgen en horen wat God in je spreekt.“
“Dat is iets dat je iedere dag een poosje kunt doen : gaan zitten en het luisterend stil in je laten worden.“*

Dit is wat ik deed tijdens mijn retraite in De Noorderpoort. Tijdens de zen-meditatie (zit-meditatie) zwijg ik en probeer ik te horen wat God in mij spreekt en probeer ik weer te leven en handelen vanuit de eenheid met God.

Wie in grote onrust gaat zitten en tot rust probeert te komen wordt allereerst geconfronteerd met onrustige gedachten en beelden. De kunst is deze er te laten zijn en niet te onderdrukken. Je moet ze niet weg willen hebben. Als ze er mogen zijn zonder dat je erover gaat redeneren, krijgen ze een plek. Er komt weer rust en ruimte. Japanse zenmeesters leggen graag iets uit met een anekdote. Zo zegt de Japanse zenmeester Susuki over de dingen die je tegenkomt in de meditatie:

Hoe kun je het beste toezicht houden op je schapen en je koeien ? Je kunt het beste toezicht houden op je schapen en je koeien door ze een ruime, vette weide te geven.

“Het is als met mensen“ zegt hij. We proberen vaak mensen onder controle te houden. Maar dat zal niet lukken. Je moet ze niet onder controle proberen te houden maar ze ook niet negeren. Je hoeft ze alleen maar gade te slaan. Dan zijn ze onder controle in diepere zin. Gedachten wegdrücken heeft geen zin. Dat is te vergelijken met het onder water duwen van een bal. Hoe dieper je de bal onder water drukt met des te meer kracht komt hij weer boven. Gedachten zijn echter ook als vuur. Wanneer jij ze steeds weer voedt met nieuwe gedachten dan gooi je steeds weer nieuwe houtjes op het vuur; wanneer je stopt met het steeds weer toevoegen van nieuwe gedachten dooft het vuur vanzelf uit. Niet wegdrücken en niet toevoegen is de kunst.

Langzamerhand kom je dan tot rust. “Het stof daalt neer“. Het troebele water wordt helder wanneer de zandkorrels op de bodem gaan liggen.“ U kent die sneeuwlandschapjes wel die rond kerst te koop zijn. Kleine glazen koepeltjes met daarin een dorpje en een kerkje, wit besneeuwd. Wanneer je schudt begint het te sneeuwen en langzamerhand dwarrelt de sneeuw neer en wordt het zicht helder. Zo komt je geest tot rust. Luther schreef: “Een kolkende poel kan de zon niet weerspiegelen, dat gebeurt pas wanneer het water tot rust gekomen is. Zo kan slechts de tot rust gekomen ziel God weerspiegelen”.

In de kerk gaan we er dikwijls vanuit dat iedereen wel weet hoe je moet bidden. Maar dat is een ontkenning van de onrust waarin we dikwijls verkeren. Hulp om de ziel tot rust te brengen is soms nodig. Het is verstandig om hierbij hulp te vragen aan mensen met ervaring. Want voordat de rust over je daalt kan er veel onrust boven komen en ook onverwerkte ervaringen die je niet zonder hulp kunt verwerken.

Kerkdiensten

Op zondag 12 mei vieren we onze jaarlijkse dienst met de VOGG, de vereniging van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Samen met Erick Mickers, geestelijke verzorger van KansPlus zal ik in deze dienst voorgaan. Omdat ouders en kinderen van de VOGG uit de hele regio komen begint de dienst om 10.30 uur. Het thema van de dienst is: “M/moederdag”. De dienst is ook een gezamenlijke dienst Uden–Veghel. Voor de Veghelaren zal het de eerste keer zijn dat ze deze dienst bijwonen.

Op 19 mei vieren we het Pinksterfeest. Voorganger in Veghel is ds. Hans Jansen , ds. Dick van der Vaart in Uden.

Op 26 mei zal Lieke van Heezik, dochter van Wim en Rolien van Heezik worden gedoopt.

Op 9 juni zal Mark Dwarswaard de volwassendoop ontvangen. Mark woont nog geen vol jaar in Veghel maar velen hebben hem al leren kennen als trouwe kerkganger, kerkrentmeester in spe en deelnemer aan V&T activiteiten. Mark, we zijn blij met je en zien met je uit naar een feestelijke doopdienst!

Op 16 juni maken een aantal kinderen de overstap van de kindernevendienst naar de tienerkerk.

Nieuwe liedboek,

Op 25 mei wordt in de Grote kerk in Monnickendam het nieuwe liedboek gepresenteerd.

Er worden door heel het stadje heen leuke activiteiten georganiseerd. Helaas is inschrijving twee maanden voor de grote dag al niet meer mogelijk. Zo groot is de belangstelling. Op zich verheugend. maar jammer voor wie er bij had willen zijn.

De wens om een liedboek samen te stellen is voortgekomen uit:

- 1) het gegeven dat het huidige al dertig jaar in gebruik is en het wenselijk is dat de kerk ook in haar gezang met de tijd meegaat.
- 2) de liederen die gezongen worden al lang niet meer alleen uit het officiële liedboek voor de kerken komen maar uit verschillende bundels.
- 3) het voor de samenhang van het kerkverband van de PKN wenselijk is dat je waar je ook kerkt in Nederland bekende liederen kunt zingen
- 4) er prachtige liederen uit andere werelddelen gevonden zijn die een verrijking van de eredienst kunnen vormen.

Het nieuwe liedboek zal niet uitsluitend nieuwe liederen bevatten. Alle psalmen uit het huidige liedboek worden er in opgenomen en ook veel gezangen. Verder zullen er liederen in komen te staan die we al kennen uit andere bundels (Tussentijds, Evangelische liedbundel, Huub Oosterhuis, Johannes de Heer, Taize, Iona). Maar gelukkig ook liederen die nu nog totaal onbekend zijn, maar over een paar jaar wellicht in de Top Tien van meeste gezongen liederen staan.

De kerkenraad heeft besloten dat wij in Uden en Veghel op kalme wijze het nieuwe liedboek gaan gebruiken. We willen de organisten en de gemeente niet overvragen. Een aantal gemeenteleden zal worden gevraagd om nieuwe liederen te oefenen en voor te zingen. Voor een aantal liederen uit andere werelddelen die moeilijk door het orgel kunnen worden begeleid hebben we wellicht alternatieve instrumentale begeleiding nodig.

Op www.liedboek.nl kunt informatie over het nieuwe liedboek vinden.

Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart

Het Protestantisme

Uden -

Veghel



Het kapelletje.

Op 15 en 16 Mei 1648 werd in het raadhuis van Munster de akte ondertekend en vond de eedaflegging plaats op de Vrede van Munster. Hiermee kwam een einde aan de tachtigjarige

oorlog.

In de akte werd bepaald dat de Zeven Verenigde Nederlanden zijn veroveringen, te weten Staats Vlaanderen, Staats Limburg en Staats Brabant mocht behouden. Deze delen werden zo deel van de republiek waar het protestantisme staatgodsdienst was. De Rooms Katholieke kerken werden genaast en nu gebruikt door de Protestanten.

Dat gebeurde dus ook in Veghel dat in de Meierij ligt. Dit gebeurde niet in Uden, want deze plaats ligt in het Land van Ravenstein dat onder de Hertog van Neuburg viel. Hier was godsdienstvrijheid.

Hadden de protestanten tijdens de 80-jarige oorlog hun Hagepreken (hage = bos), nu moesten de Katholieken in zgn. 'schuilkerken' (in



schuren) hun diensten houden. Maar de Veghelse Katholieken gingen ook naar Uden. Het kapelletje, dat langs de oude weg van Uden naar

Veghel staat, aan de rechter kant vanuit Uden en vòr Mariaheide, is een soort 'gedenkzuil'.

Op de plaquette op de zuil staat::

Ter herinnering aan de jaren 1649 – 1672.

**Gezegend zij de grond
Waar het bedehuis eens stond
Uit vroom besef van plicht
Door 't Veghels volk gesticht
In bange tijden van nood
Toen men hun tempel sloot
En 't kerkgaan slechts toeliet
Op Udens grondgebied**

Het monument is eigendom van de Lambertus parochie. In 1984 is een Maria beeldje, geschonken door de Bossche kunstenares mevrouw Van Woerkom aan de Lambertus parochie, in de zuil geplaatst. Zij had het in 1982 aangeboden en toen heeft het twee jaar bij de pastoor op de schouw gestaan.

Het kapelletje is gerestaureerd en het beeldje en de plaquette zijn vervangen.

Bob Wielick

Pastorale Contact Groep Veghel

Afscheid Kineke de Boom

Nu het ziekenhuis 'Bernhoven' verhuisd is naar Uden vond Kineke dit een goed moment om met het bezoekwerk te stoppen.

Niemand weet precies hoe lang zij dit werk gedaan heeft, maar dat het meer is dan 25 jaar dat is wel zeker. Als u ooit in Veghel in het ziekenhuis heeft gelegen en u lag er op donderdag nog dan heeft u haar vast ontmoet.

Een graag geziene, rustige vrouw die meeleeft met de patiënt en ook zorgde dat de bloemengroet die zondag daar naar toe ging.

Tegenwoordig noemt men iemand als Kineke een 'ervaringsdeskundige'. Wij zullen toch veel moeite doen om haar weer ergens anders in ons pastoraat in te zetten, want we hebben zulke mensen graag in ons team.

Per 1 april heeft Neeltje Hoogstad het werk van haar overgenomen. Neeltje is een oude bekende in onze contactgroep en we zijn blij dat zij dit nu voor haar rekening wil nemen. Ik weet zeker dat zij een goede opvolgster zal zijn; op naar de volgende 25 jaar. Dat moet kunnen met zo'n modern en nieuw ziekenhuis.

Op 18 april hebben wij weer een vergadering van de Pastorale Contact Groep Veghel gehouden. We hebben op een gepaste manier afscheid genomen van Kineke en haar heel hartelijk bedankt voor het vele werk wat zij voor onze PKN-gemeente gedaan heeft.

Ook Neeltje wensen wij Gods zegen toe voor dit mooie, maar ook vaak moeilijke werk.

Bea Wadners-ten Have, voorzitter

Vrouwen in de Bijbel – Sara.

En Sara lachte.....

In alle literatuur die later is geschreven over Sara, komt dit gegeven als eerste naar voren.

Het is ook niet weinig, je man die een leeftijd van 100 heeft en zelf ben je 90 jaar en dan komen er onbekende bezoekers die vertellen dat je binnen het jaar een kind zult baren.

Wie zou daar niet om lachen?

Sara was een beeldschone vrouw. Zo mooi, dat Abraham bij zijn reis naar Egypte haar als zijn zuster voorstelde. Hij was bang dat de Egyptenaren hem zouden ombrengen, zodat ze Sara mee konden nemen. Maar de farao kreeg er lucht van en wilde haar persoonlijk hebben en overlaadde Abraham met geschenken.

Een Joodse legende maakt het nog mooier.

Abraham zou Sara in een kist hebben gestopt toen hij de grens bij Egypte overging. De tolwachters vroegen wat er in de kist zat, want hij moest tol betalen. Abraham zegt: 'Gerst'.

'Nee', zeggen ze, 'het is vast tarwe'. Dan wordt het peper, dan goud, dan edelstenen, tenslotte maken ze de kist open en zien Sara en berichten de farao. Die stuurt een leger en haalt Sara op. Maar God strafte de farao en deze liet Sara gaan.

Toen Abraham zich ver in het zuiden bevond, gebeurde het nog een keer dat hij Sara voor zijn zuster uitgaf. Het was wel een halve waarheid, want Sara was zijn halfzus. Stadskoning Abimelech haalde haar naar zijn hof, maar God greep wederom in.

Sara en Abraham hadden dezelfde vader, Terach, maar niet dezelfde moeder. Zij was tien jaar jonger dan Abraham. Huwelijken tussen familieleden waren niet ongewoon of ongepast in dat tijdperk. Tot aan de wet van Mozes bestond er geen wettelijk verbod op incest.

Vrouwen in die tijd gebruikten net zo goed make-up als wij om zich verleidelijker te maken.

En Sara heeft dat ongetwijfeld ook gedaan. Mascara werd van mineralen gemaakt; van loodsulfaat werd zwarte verf gemaakt en van antimoon (een half metaal) werd groene verf gemaakt. Met henna maakten ze versieringen op de huid. Het omranden van de ogen was niet alleen een schoonheidsteken, maar werd ook in praktische zin gebruikt, het hield de muggen weg bij de ogen.

Van Koningin Izebel weten we dat ze make-up gebruikte en Job noemde één van zijn dochters Keren-Happûch, wat 'doosje met oogverf' betekent.

Sara bleef kinderloos, haar leven was allesbehalve gelukkig. Ze kon in woede uitbarsten, wist hoe ze moest manipuleren, was soms gemeen en jaloers. Dit werd mede veroorzaakt doordat ze geen kinderen had, hoewel God met Abraham het verbond had gesloten voor een groot nakomelingschap. Sara snapte het niet en greep zelf in. Ze gaf haar man haar slavin Hagar, als bijvrouw, zodat zij hem kinderen kon schenken, een Mesopotamisch gebruik.

Later lezen we dat Rachel hetzelfde deed, zij gaf haar slavin Bilha aan Jacob.

Zoiets wat nu draag- en leenmoeders zijn.

En dan zit Abraham voor zijn tent en ziet drie onbekende mannen aankomen. Hij nodigt ze uit in zijn tent. Sara staat achter het gordijn te luisteren, want het is niet gebruikelijk dat de vrouw zich laat zien als er gasten zijn. De mannen worden rijkelijk onthaald. Sara bakte van fijn meel tarwekoeken. Voor eigen gebruik werden er meestal grove gerstekoeken gebakken.

Dan hoort ze achter de gordijnen het nieuws over haar zwangerschap en ze lacht ongelovig.

Na een jaar wordt Isaak geboren, de naam betekent ongeveer 'tot lachen gebracht'.

Haar slavin Hagar, die Abraham inmiddels een zoon Ismaël heeft geschonken, wordt de woestijn in gestuurd. Sara verdraagt ze niet meer in haar nabijheid, ze heeft nu haar eigen zoon. En Abraham, die zegt dat het haar slavin is, laat het gebeuren. Sara werd 127 jaar.

Adrie Plantinga

Bron: De bijbel, Genesis, Haag, Vrouwen in de bijbel
Feinberg, Vrouwen in de tijd van de bijbel
Born, Culinaire bijbel McArthur, 12 buitengewone vrouwen

Van de webredactie.....

Het Protestantisme rond Uden en Veghel, een film van Bob Wielick

De YouTube videofilm bleek helaas niet vrij van technische storingen en haperingen. Vanwege de teleurstellende beeldkwaliteit heeft de redactie na een week moeten besluiten om de film 'uit de lucht' te halen.

Maar de redactie heeft onlangs samen met Bob Wielick de beeldkwaliteit aanzienlijk weten te verbeteren, en de film is nu in HD kwaliteit via het internet beschikbaar!

De nieuwe link is: <http://youtu.be/PGM-vEZ4R9Q>. Overigens kan het allemaal nóg een tandje beter, maar dan moet u de originele DVD bekijken, bij Bob Wielick...Ik hoop dat u alsnog veel plezier zult beleven aan deze uitgebreide en fraaie documentaire van onze historie.

Alle begin is moeilijk, zal ik maar zeggen,

Albert Verver, Webredacteur

Kerken om-en-om.

We gaan eerst een stukje terug in de tijd.

Drie jaar geleden heeft de commissie "Toekomst Uden/Veghel 3" een plan uitgewerkt. Dit plan is destijds voorgelegd aan de kerkenraad en deze was in beginsel akkoord. De kerkenraad heeft toen vanwege het niet vervangen van Ds.Veltkamp de beslissing genomen om-en-om kerken te gaan invoeren.

Dit met het voorstel: per 1 sept. 2013 gaan we van start met kerkdiensten om-en-om.

De voornaamste reden hiervoor was van financiële aard. De financiële omstandigheden leken beter en dientengevolge kreeg het om-en-om kerken iets minder aandacht.

In de laatste kerkenraadvergadering hebben we er diepgaand en uitputtend over gesproken. Aangezien de beide kerkroosters voor 2013 al vastliggen en verplichtingen zijn aangegaan is besloten om met het om-en-om kerken per 1 jan. 2014 te gaan beginnen. Dit heeft tot uitgebreide discussies in de kerkenraad geleid. Daar nu ook de resultaten van Actie Kerkbalans 2013 bekend zijn, is ook daardoor de noodzaak van om-en-om kerken alleen maar meer toegenomen.

Onze conclusie: het is een groot gemis, maar **onvermijdelijk!**

We schonken aandacht aan:

- ~ de hoge leeftijd van een groep kerkgangers
- ~ het missen van variatie in de eredienst
- ~ de maatregel die we gaan nemen is drastisch
- ~ we kunnen de gevolgen niet goed overzien
- ~ we gaan geen mensen kwijtraken, maar ze komen minder vaak
- ~ om-en-om kerken is beter voor de eenheid.

Het voorstel houdt wel in dat de feestdagen Kerstmis en Pasen in beide plaatsen gehouden zullen worden.

We hebben ons ook gerealiseerd dat voor onze niet zo mobiele ouderen een goede regeling moet worden gevonden om hun de mogelijkheid te bieden toch alle diensten bij te wonen. Voor zowel in Uden als in Veghel stellen we ons voor de taxidienst, die nu ook al bestaat, hierop aan te passen.

Voor de kerkenraad nu zaak de gemeente te informeren en mee te nemen in de hele besluitvorming. Dit willen we graag doen op de gemeenteavond 23 mei 2013 in Veghel.

We maken u allen erop attent dat er vanuit Uden voor deze avond de mogelijkheid bestaat om aan te geven dat u graag mee wil rijden.

U kunt u aanmelden bij: **Dhr. A. Troost, tel. 331463**

Hans Schilder, Jan Vermeulen en Hanneke van Beusekom.

In aanwezigheid van om en nabij de 25 personen vertelde op 19 maart jl oud-gerechtsdeurwaarder G. van Druuten over de opleiding tot het ambt van deurwaarder. Ook luisterden de aanwezigen met volle aandacht naar vele anekdotes die hij in zijn 40-jarige loopbaan had meegemaakt. Na de lezing ontspoon zich een levendige discussie en werden vele vragen gesteld.



- Op onze volgende bijeenkomst zal de heer Jan van Erp van de 'Heemkundekring Vehchele' een fotopresentatie verzorgen, getiteld '**Groeten uit Veghel**'. Jan van Erp is bestuurslid en tevens coördinator van de archeologische werkgroep. U zult beelden zien van Veghel zoals het was en zoals het nu is.

De heemkundekring is opgericht in 1981 en sinds 1985 beschikt zij over een eigen onderkomen op de eerste verdieping van "Het Raadhuis", Markt 1 te Veghel. Aan 'Heemkundekring Vehchele' is deze maand voor de tentoonstelling 'Trouw aan oranje' in Villa Klondike door het college van B&W de Oranje Strik toegekend.



Dus: **Donderdag, 30 mei a.s. van 14.00 – 16.00 uur** in de Schakel, achter de Protestantse Kerk te Veghel, een middag over oud en nieuw Veghel. Vooraf en in de pauze schenken we koffie en thee. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage van € 2,- per persoon. Introducees zijn van harte welkom.
De Seniorengroep
nd. Rien Wadners



Hallo allemaal,

Het mooie weer is eindelijk begonnen. Er is dus weer volop gelegenheid om buiten te spelen en te genieten van de natuur. We gaan weer een **activiteit** voor iedereen organiseren en wel op **zondagmiddag 16 juni**. We gaan met elkaar een GPS tocht lopen. Welke dat wordt, dat blijft nog even een verrassing.

Voor kinderen/jongeren tot 18 jaar is de activiteit gratis. Van de volwassenen vragen we € 2,00 per persoon.

Na de feestelijke kerkdienst, waarin Morena en Onno overgaan naar de tienerkerk, drinken we met elkaar koffie en daarna gaan we op pad.

Iedereen mag mee, dus niet alleen ouders met kinderen. Maar vindt u het leuk iets met de jeugd te ondernemen, schrijf dan zeker in. Een boterham moet je zelf meenemen, maar wij zorgen voor drinken. Let op de intekenlijsten in beide kerken, hier kan je inschrijven. Aanmelden kan ook via de mail.

Kindernevendienst:

In de kindernevendienst nemen we op 16 juni afscheid van Onno en Morena. Zij zijn inmiddels al zo groot, dat ze mee mogen gaan doen met de tienerkerk. Tijdens de dienst op deze zondag zwaaien we ze uit en heet de tienerkerk ze tegelijk welkom.

Tienerkerk:

Noteer in je agenda vast de volgende datum: 12 mei, 26 mei, 9 juni en 23 juni. Op 16 juni is de overdracht van de kindernevendienst naar de tienerkerk. Het zou fijn zijn als jullie er ook zijn om ze welkom te heten

Een gedichtje over bomen:

*De tuinman zag de bomen kalen,
ze waren bijna bladerloos.
Hij zag de laatste blaadjes dalen.
en sprak; wat is dat toch grandioos!
Het heeft geen zin ze op te vangen,
want tegen het voorjaar zijn ze er weer.
Ik hoeft ze zelf niet op te hangen,
welnee, dat doen de lieve Heer.*



Je kunt de boomstam ook zien als Jezus.

Hij is de stam en wij zijn de takken.

Als je een tak losknipt van de stam, verdroogd het.

Een tak kan alleen groeien en bloeien als het met de stam verbonden is.

Ook wij kunnen alleen maar van Jezus houden en doen wat hij van ons vraagt

als we met Jezus verbonden zijn. Dit kunnen we doen door te blijven bidden en te doen wat Hij van ons vraagt

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl. Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl. We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiters

Telefoon 0413 254937

E mail riaderuiter2@gmail.com