
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(september-november 2013)
44^e jaargang, nummer 6

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 09 nov
KOPIJ INLEVEREN VOOR: 26 oktober
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 29 sep 10.00 u. ds. D. R.vd Vaart (doopdienst)
- zo. 06 okt **Gezamenlijke dienst Veghel**
- zo. 13 okt 10.00 u ds. D. R.vd Vaart
- zo. 20 okt 10.00 u. Mevr. S. Floor
- zo. 27 okt 10.00 u. Kandidaat De Koning
- zo. 03 nov **Gezamenlijke dienst Veghel**

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 29 sep 10.00 u. Mevr. van Beusekom
- zo. 06 okt 10.00 u ds. D. R.vd Vaart (Avondmaal)
- zo. 13 okt 10.00 u ds. Hebly
- zo. 20 okt **Gezamenlijke dienst Uden**
- zo. 27 okt 10.00 u. ds J. v. Drie
- zo. 03 nov 10.00 u ds. D. R.vd Vaart

Van de redactie

De zomer is nu echt voorbij. De regen klettert op het dak en juist vandaag is de kachel weer voor het eerst aangezet. Misschien dat deze editie u door het koude en natte weer kan helpen. We zijn tenslotte een kleine, doch warme kerk.

Dominee vd Vaart opent met de kreet "Wat doe ik hier in Godsnaam?". Lees het maar eens rustig door. Verder nieuws van de diaconie, kerkenraad en ook Kerkgroep Jeugd.

Ook de kerkgeschiedenis Uden/Veghel is weer present plus een artikel over vrouwen in de bijbel.

Informatieve en soms toch ook wel belangrijke informatie. Voor elk wat wils.

Veel leesplezier,

Namens de redactie,

Bram van der Vijver

P.S

De andere redactieleden waren op vakantie. Dus dit nummer is 20 x door de spellingscontrole gehaald en ik heb het zelf ook zeer intensief gecontroleerd. Maar er kan altijd iets gemist worden. Uw begrip hiervoor.

.....we zoeken trouwens nog steeds nieuwe redactieleden, graag zeer taalvaardig en talentvol met Microsoft Word. Meldt u aan!!!



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick vd Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 -351559

“Wat doe ik hier in Godsnaam ?“

De titel hierboven is de titel van een boekje van Carel Ter Linden, de bekende hofpredikant, die hierin op verzoek van zijn uitgever de lezer deelgenoot maakt van de inhoud van zijn geloof. Het is een prachtig boekje, geschreven door een spirituele auteur die grote liefde heeft voor de verhalen uit de bijbel en zo tot op de dag van vandaag als hoogst actueel beschouwt. U kent het wellicht omdat u het zelf gelezen hebt of omdat u de auteur bij Pauw en Witteman gezien en gehoord hebt. Ik heb groot respect voor Carel Ter Linden en herken zijn vragen en twijfels en antwoorden. Op een belangrijk punt verschil ik met hem in geloofsvisie. Carel Ter Linden kan niet meer geloven in een persoonlijk God terwijl het voor mijn geloof, in mijn beleving, juist wezenlijk is dat ik God met Gij of U of Jij kan aanspreken. Dit in het vertrouwen en gevoelen te worden gehoord. Ik snap ook wel dat God geen man met baard op een troon is. In deze zin is hij niet persoonlijk. Hij is m.i. echter ook niet onpersoonlijk. De beste omschrijving vind ik : boven - persoonlijk. God is ten minste persoon maar ook oneindig veel meer. Hierover kun je niet discussiëren . Je kunt niet met argumenten elkaar overtuigen van het wel of niet

persoon zijn van God. Wel kun je elkaar duidelijk maken hoe jij gelooft en hoe jij God ervaart en ziet.

Ik hecht eraan te zeggen dat ik Carel Ter Linden niet als een ongelovige beschouw en mezelf als een gelovige. Aan het eind van zijn boekje relateert Ter Linden deze tegenstelling zelf. Tegen Carel Ter Linden zou ik echter willen zeggen dat ik God beleef op de wijze zoals dit onder woorden is gebracht door Ken Wilber in zijn boek “ Integrale spiritualiteit”. De auteur onderscheidt drie gezichten van God. Hierover heb ik een jaar geleden al eens geschreven in dit blad. Maar de visie van Ken Wilber geeft zo'n prachtig antwoord op de vragen die Carel Ter Linden oproept en kan mensen zo helpen om hun eigen godservaringen te ordenen dat ik deze graag nog eens onder uw aandacht wil brengen.

De drie gezichten van God.

Het derde gezicht van God. (God in de derde persoonsvorm – Er moet wel IETS zijn)

Dit is God zoals “Hij” op onpersoonlijke manier ervaren wordt in de schoonheid en de geordendheid van de natuur. In het ontzag over de complexiteit van het geheel en de samenhang van de afzonderlijke delen. In de majesteit van de bergen. De uitgestrektheid van de oceaan. De oneindigheid van het heelal. In het wonderlijke samenspel tussen zon ,maan en aarde dat leven op aarde mogelijk maakt. In de eerbied die je kunt voelen bij het zien van een pasgeboren kind. In het wonder dat je beleeft in de harmonie van muziek . In het geraakt worden door de bewegingen van een dans. Dit derde gezicht van God wordt beleefd als een “ iets “ . Er moet “ iets “ zijn. Er is “iets ”dat groter is dan wij , “iets” dat ons overstijgt.

Vele spirituele zoekers kiezen vandaag de dag het derde gezicht van God als poort naar transcendentie.

Het tweede gezicht van God.

(God in de tweede persoonsvorm - Gij)

God beleefd als “Gij” met wie de mens in een levende, liefdevolle persoonlijke relatie kan treden. Deze beleving van God is de unieke bijdrage van jodendom, christendom en islam aan de wereldreligie. Kan men God met het derde gezicht nog en beetje op afstand houden. Als “Gij” komt Hij op persoonlijke wijze dichtbij. Voor Zijn schoonheid, majesteit en volheid buigen wij in diepe eerbied. De ontmoeting met God op persoonlijke wijze slaat ons uit onze egocentrische baan rond onszelf en opent ons voor de A/ander. “Ik wordend zeg ik Gij” zegt Martin Buber zo mooi. Je wordt een “ik” door “Gij te zeggen. “Terwijl je “Gij” zegt word je “ik”.

Het eerste gezicht van God.

(God in de eerste persoonsvorm – ik)

Joden en christenen kennen dit gezicht uit de bijbel waar God Mozes zijn Naam openbaart:

“Ik ben die Ik ben“. Jezus pakt deze Naam op in zijn “Ik ben..” uitspraken waarin Hij spreekt vanuit Zijn totale verbondenheid met God. God spreekt: “Ik ben” in Jezus en Jezus spreekt: “Ik ben” in God. “Ik ben de weg, Ik ben de waarheid, Ik ben het leven, Ik ben het Licht” enz. Jezus is volkomen één met God, Zijn Vader. In de kerk werd deze mogelijkheid altijd aan Jezus voorbehouden. Hij was de Zoon van God. Wij mochten ons “slechts” kinderen van God noemen. Maar door de eeuwen heen hebben joodse, christelijke en islamitische mystici deze volkomen eenheid met God beleefd. Het spreken vanuit de eenheid met God in de ik-vorm heeft menig

mysticus het leven gekost omdat men ten onrechte meende dat het godslasterlijk was. En ook Jezus zelf werd om deze reden van godslastering beschuldigd. Maar wanneer een mysticus in de ik-vorm vanuit zijn/haar verbondenheid met God spreekt dan doet hij/zij dat niet vanuit een opgeblazen ego. Dit ego is al openbarsten als een graankorrel en brengt de nieuwe halm van een met God volledig verenigd zelf voort. Deze halm draagt de vruchten van de Geest: liefde, zachtmoedigheid, nederigheid, dienstbaarheid etc. En doelt Jezus ook niet op de mogelijkheid van volkomen eenwording met God wanneer Hij ons Zijn broeders en zusters noemt? Nogmaals: wie in de eerste persoon vanuit God spreekt verbeeld zich niet dat God helemaal met hem/haar samenvalt. God is veel groter dan een mens. Maar de mens is wel deel van God zoals een golf deel van de oceaan is. De oceaan doortrekt de golf. De golf is wezenlijk oceaan. Zo doortrekt God de mens. Is de mens wezenlijk God. Maar zoals de oceaan ook oneindig veel groter is dan de golf zo is God ook oneindig veel groter dan de mens.

Een voorbeeld van dit spreken vanuit de eenheid met God is te vinden bij Meister Eckhardt die leefde van 1260 – 1328: “Het oog waarmee ik God zie, is hetzelfde oog waarmee God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één kennen en liefhebben.”

Het eerste gezicht van God is ook in hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme de poort naar het transcendente. God wordt er niet in de derde persoon beleefd als buiten de mens zijnde. Ook wordt God niet beleefd als het tweede gezicht die zich op persoonlijke wijze buiten de mens bevindt maar men beleefd de volkomen eenheid van alles en iedereen en zichzelf op niet-persoonlijke wijze.

Het mooie van dit drie gezichten model is dat de theïstische (met persoonlijke God) godsdiensten (jodendom, christendom, islam) samen gedacht kunnen worden met de niet-theïstische (het mysterie wordt niet als persoonlijke God geïnterpreteerd) religies (hindoeïsme, boeddhisme taoïsme). Joden, christenen en islamieten kunnen aan hindoes, boeddhisten en taoïsten duidelijk maken dat het tweede gezicht van God veel diepzinniger is dan het oppervlakkig beeld van een oude man met een baard op een troon waar onvolwassen mensen zich aan vast klampen als vervanging van hun aardse vader. Door duidelijk te maken dat het tweede gezicht ook in het christendom aangevuld wordt met het derde en eerste gezicht kan zichtbaar worden dat de persoonlijke God mensen niet in kinderlijke afhankelijk houdt maar van hen juist sterke en onafhankelijke mensen kan maken.

Denk aan de 12 ! jarige Jezus die nadat zijn ouders een dag en een nacht ongerust naar Hem hadden gezocht , Hem vonden in de tempel en hen op hun verwijt antwoordde:“ Wisten jullie niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van Mijn Vader ? “Het gevaar dat het tweede gezicht van God te simplistisch wordt opgevat, wordt bezworen wanneer het wordt aangevuld met het derde en eerste gezicht van God. God is niet alleen persoonlijk maar ook de kracht die het universum van binnenuit samen houdt en het universum zelf en wijzelf. Hij is bijbels gesproken “alles in allen. “

Joden, christenen en islamieten kunnen door contact met hindoes, boeddhisten en taoïsten meer oog krijgen voor het onpersoonlijke (beter gezegd bovenpersoonlijke) derde en eerste gezicht van God. God is persoon maar ook de hele kosmos en de materie waarvan wij zijn gemaakt. En wij zijn zelf “God” d.w.z. deel van God zoals een golf oceaan is d.w.z. deel van de oceaan.

Spreeken over God vanuit slechts één gezichtspunt is altijd incompleet. Een spreken dat recht doet aan de rijkdom van God heeft alle drie de gezichtspunten nodig.

Kerkdiensten

Op zondag 29 september is het vredesdag en wordt Koen Appeldoorn gedoopt.

Op zondag 6 oktober vieren we avondmaal in Veghel.

Jubileum Aad Begemann

Op 29 september vieren we dat Aad Begemann 30 jaar als organist en pianist aan onze gemeente verbonden is. Aad, in hoeveel diensten zul je de gemeentezang begeleid hebben ? Al met al (huwelijks-en uitvaartdiensten meegerekend) denk ik wel 500 á 600 diensten. Hartelijk dank ! En alvast gefeliciteerd!

Iedere zondag samen naar de kerk ?

Ook op de laatste kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad weer gesproken over de vraag of we vanaf startzondag 2014 iedere zondag een gezamenlijk willen kerken om en om in Uden of Veghel of dat we nog door willen gaan in het huidige ritme d.w.z. de eerste en derde van de maand gemeenschappelijk de 2^e en vierde nog apart. Argumenten voor alleen nog gemeenschappelijk zijn: 1. Het is fijn om elkaar iedere zondag te ontmoeten 2. Het is gezelliger in een volle kerk. 3. Alleen in een gezamenlijke dienst zijn er voldoende kinderen en jongeren om een kindernevendienst en tienerkerk te houden 4. Wanneer ouders weten dat er andere ouders zullen zijn stimuleert hen dat om ook te gaan 5. Wanneer kinderen en tieners weten dat ze leeftijdsgenoten zullen ontmoeten zullen ze het leuk vinden om met

hun ouders mee te gaan. 6. Ouderlingen en diakenen worden ontlast wanneer ze minder vaak dienst hoeven te draaien.

Argumenten die pleiten voor het in stand houden van de huidige regeling van twee gemeenschappelijke diensten per jaar zijn: 1. Of je het nu leuk vindt of niet sommige mensen zijn zo gehecht aan hun vaste plaatsje in hun eigen kerk dat ze het gewoon niet opbrengen om naar de nadere kerk te gaan. 2. Voor sommige ouderen is dit ook teveel gevraagd. 3. Er zullen wanneer je twee kerken een dienst hebt in totaal meer kerkgangers zijn dan wanneer je één kerk sluit.

Op de gemeentevergadering stelde iemand dat het van belang is om in beide plaatsen iedere zondag de kerk open te houden omdat men er dan vanuit kan gaan dat de kerk altijd open is op zondagmorgen. Daarom werd voorgesteld om wanneer er een gemeenschappelijke dienst is de kerk die anders gesloten zou zijn toch te openen. In de Schakel of in de koffiekamer zouden gemeenteleden die er tegen op zien om naar de andere plaats te gaan elkaar toch kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Om aan de ontmoeting inhoud te geven zou iemand b.v. iets kunnen vertellen over een Bach – cantate of juist over moderne muziek of een verhaal voorlezen o.i.d. Een voorbereidingsgroep onderzoekt de mogelijkheid hiervan.

De kerkenraad worstelt met de problematiek. Aan de ene kant is het beleid er al jaren op gericht om tot gemeenschappelijke diensten te komen. Aan de andere kant wil de kerkenraad luisteren naar de wens van de gemeente. In het voorjaar moet er een besluit genomen worden. Wat is wijsheid ?

vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart

De kerkenraad: Liedboeken, Om-en-om kerken en WC's.

Liedboeken.

Het zal u niet ontgaan zijn dat binnen de PKN (Protestantse Kerken in Nederland) een nieuw liedboek is geïntroduceerd, 40 jaar nadat het vorige Liedboek is uitgekomen. In het Klankbord van maart - april heeft Wim van Hoek daar al iets over verteld.

De vraag voor de kerkenraad was nu: gaan we dit Nieuwe Liedboek gebruiken, en zo ja: *Hoe* gaan we dat dan doen? Nadat de kerkgroep Eredienst een voorstel had gedaan is in de kerkenraad besloten om het Nieuwe Liedboek inderdaad in te voeren en aan de kerkgroep Eredienst is gevraagd om dit besluit verder uit te werken.

Er staan veel bekende liederen in het Nieuwe Liedboek, maar toch zullen de organisten tijd nodig hebben om de nieuwe melodieën in te studeren. En ook wij, gemeenteleden, zullen hieraan moeten wennen.

Om-en-om kerken

In mei is op de gemeenteavond gesproken over het om-en-om kerken, beurtelings in Uden en in Veghel. De kerkenraad had in principe besloten om vanaf 1 januari 2014 de ene week in Veghel en de andere week in Uden een kerkdienst houden, zoals nu in de vakantieperiode gebeurt.

De financiën en het feit dat een steeds kleinere club mensen “de kar moeten trekken” waren de belangrijkste redenen. Bovendien werd gehoopt op een positief effect op de eenheid binnen onze gemeente. Op de gemeenteavond bleek dat velen zich niet konden vinden in dit besluit. Bovendien hebben enkele mensen zich aangemeld om na te denken over andere vormen van diensten.

Daarom is in de kerkenraadsvergadering besloten om de maatregel (in elk geval tot september 2014) nog niet in te voeren, maar te blijven

bij de 2 zondagen per maand dat we nu al gezamenlijke diensten hebben. Ondertussen zal er geëxperimenteerd worden met andere vormen van vieringen die minder beslag leggen op ambtsdragers en predikant en die toch voldoen aan de behoefte om elkaar in het eigen, plaatselijke kerkgebouw te ontmoeten. Inmiddels zijn de mensen die zich aangemeld hebben al voor de eerste keer bij elkaar geweest. U zult binnenkort nog horen van de plannen.

WC's

Behalve deze typisch kerkelijke zaken komen er in de kerkenraad ook meer wereldse zaken aan de orde, zoals de WC's.

De toiletten in de kerk in Uden worden vernieuwd. Zondags is de capaciteit voldoende, maar bij andere bijeenkomsten of bij begrafenisdiensten ontstaan er regelmatig wachtrijen. De kerkrentmeesters hebben nu een plan ontwikkeld om bij de consistoriekamer een nieuw en ruimer toilettenblok aan te leggen, incl. een nieuw invalidentoilet. De plaats van het oude invalidentoilet kan dan in de toekomst gebruikt worden voor uitbreiding van de keuken.

Inmiddels is van alle instanties de benodigde toestemming verkregen en zal de verbouwing op 14 oktober beginnen. Om hier een tekening te plaatsen is wat moeilijk, maar die zult u binnenkort in de hal van de kerk zien hangen.

Bert Brussaard, scriba.

Vrouwen in de bijbel – Rachel en Lea.

Rachel was een vroedvrouw. Zij die aanvankelijk geen kinderen kon krijgen, leerde van de plaatselijke vroedvrouw hoe zij moest helpen bij bevallingen en ze werd er erg goed in.

Jacob, de zoon van Izaäk en Rebekka, viel voor haar als een blok, want ze was erg mooi. Haar ogen waren bodemloos zwart, haar bruine haar had een bronzen gloed en haar huid de kleur van goud en honing. Ze was klein en fragiel, had een hese stem, maar sterke en gespierde handen.

Als kind was haar bijnaam Tuki, wat zoetheid betekent.

Geen wonder dat Jacob toen hij haar ontmoette bij de put, door haar werd betoverd en regelrecht naar haar vader Laban ging om haar als vrouw te vragen.

Maar het liep anders. Laban die geen oprecht mens was, liet Jacob zeven jaar voor zijn vrouw werken, verzond daarna een list en huwelijkte eerst Lea uit, om zodoende Jacob langer in dienst te houden, zodat hij langer van hem kon profiteren.

Na zeven jaar werken werd Rachels oudere zuster Lea zijn vrouw en na nog eens zeven jaar werd Rachel zijn vrouw.

Lea verheugde zich Jacobs vrouw te worden. Gewoonlijk draaiden mannen hun hoofd om als ze Lea tegenkwamen. Ze had vreemde ogen, één blauw oog als lapis lazuli en één groen oog als Egyptisch gras.

Een fabel vertelt dat haar ogen zo geworden zijn, omdat ze zoveel huilde, want ze was voorbestemd om de vrouw van Ezau, Jacobs broer, te worden en die stond als goddeloos bekend.

Een andere fabel vertelt dat toen ze geboren werd de vroedvrouw riep dat er een heks ter wereld was gekomen en ze verdrongen moest worden, voordat ze een vloek over de familie kon werpen. Maar haar grootmoeder verhinderde dat en gaf haar de naam Lea, wat minnares betekent.

Beide vrouwen streden om de gunsten van Jacob. Lea schonk Jacob zonen, Rachel bleef kinderloos. De na-ijver tussen de vrouwen was groot.

Eens, toen Ruben, de zoon van Lea, uit het veld kwam met 'liefdesappels' om die naar zijn moeder te brengen, vroeg Rachel of zij een paar appels mocht hebben. In de hoop deze te kunnen gebruiken om zonen bij Jacob te verwekken. Lea werd boos en zei: 'Je neemt me mijn man af en nu wil je ook nog dit?' Rachel bood in ruil voor de appels aan, dat Jacob de volgende nacht bij haar mocht slapen. Aldus geschiedde.

Liefdesappels komen van de plant Alruin of Mandragora. Zij stonden bekend als seksueel stimulerende appels. Er is veel over deze plant geschreven.

De Griekse wijsgeer Pythagoras vergeleek ze met miniatuurmensjes, dit vanwege de vormgeving van de wortels. Er bestaat een legende die vertelt dat vroege christenen de appels zagen als een probeersel van God, voordat hij Adam en Eva schiep.

Rachel, de vroedvrouw. Vrouwen baarden hun kinderen op een krukje in de vorm van een hoefijzer. Barenden vrouwen werden aan beide zijden of aan de achterkant ondersteund door andere vrouwen. De vrouwen spraken de moeder moed in.

Toen Rachel haar slavin Bilha aan Jacob had gegeven om een kind te verwekken, en Bilha moest baren, liet Rachel haar op haar knieën

steunen. Zo had zij ook het gevoel dat het kind van haar was.

Tenslotte krijgt Rachel toch twee zonen, Jozef en Benjamin. Ze sterft in het kraambed van Benjamin. Ze noemde haar zoon eerst Ben-Oni, wat betekent 'zoon van mijn leed'. Maar Jacob veranderde die naam in Benjamin, wat betekent 'zoon van het zuiden'. Al zijn kinderen waren in het noorden van het land geboren, behalve deze éne zoon.

Adrie Plantinga

*Bron: De bijbel, Genesis Diamant, De rode tent
De Cleene, Compendium rituele planten
Feinberg, Vrouwen in de tijd van de bijbel*

Van uw diaconie

Enkele maanden geleden hebben alle leden van de diaconie samen met enkele diakenen uit andere plaatsen de cursus basisdiaconaat gevolgd. Al met al waren het leerzame en inspirerende bijeenkomsten waar deelnemers handvatten kregen om invulling te geven aan het diaconaat.

Het diaconale werk is veelzijdig en vraagstukken over armoede is een aandachtspunt voor de diaconie. Zo is het geen nachtwerk geworden de laatste vergadering van de diaconie maar laat werd het wel en dat kwam omdat we geruime tijd hebben gediscussieerd over verzoeken van mensen om financiële ondersteuning. Al pratend constateerden we dat verzoeken om steun van mensen uit de eigen omgeving meer emotie = lees discussie oproepen dan vragen van mensen van buiten onze kerkgemeente. In de afweging mag het geen verschil maken maar toch blijft het lastig om de juiste beslissingen te nemen.

Het jaarverslag 2012 is klaar en voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn, binnenkort staat het op de website van de kerk.

Gift: van een katholieke mevrouw ontvingen we € 100.- waarvoor onze hartelijk dank.

Langzaam maar zeker raken we ingewerkt, want er is veel te doen en met ons kleine clubje kunnen we slechts een beperkt aantal taken uitvoeren. Hulp kunnen we altijd gebruiken, bijvoorbeeld om het werelddiaconaat meer aandacht te geven en dus zouden we ook heel blij zijn als u diaken of diaconaal medewerker zou willen worden. U bent van harte welkom!

Namens het diaconaal team Uden en Veghel

Aaldrik Westera

Het Protestantisme

rond

Uden -

Veghel



Kijk eens rond in de kerk van Veghel.

Daar zit je dan in de kerk te wachten op de aanvang van de dienst. Dat is niet de eerste keer, maar heb je je wel eens afgevraagd wat de geschiedenis is van wat je er ziet?

In dit artikeltje kom je het te weten!

Voor je zie je het liturgisch centrum met kansel, doopbekken en de lezeaar waarop de Bijbel ligt.

De kansel is waarschijnlijk uit de RK kerk meegenomen, want in het besluit van 1819 werd bepaald dat preekstoel, banken en stoelen door de Protestanten uit de oud kerk naar de nieuw te bouwen kerk meegenomen mochten worden. De trap is nieuw, dat was oorspronkelijk een draaitrap met spijlen.



De togen zijn nieuw en de schacht en voetstuk zijn waarschijnlijk ook van later datum. Er is opgemerkt dat de kansel zal dateren uit de tijd dat de oude Veghelse kerk in handen van de protestanten kwam (1648); ook de stijl wijst naar het midden van de 17^e eeuw. De lezeaar komt waarschijnlijk

eveneens uit de oude kerk. Op de achterkant staat gegraveerd: '1751' en de letters 'P.G.J.' Die letters zijn zeer waarschijnlijk van Petrus Godefries Josselin, die predikant van Veghel en Erp was van 1730 – 1765.

Op de lezeaar ligt een statenbijbel die uit de kerk van Erp naar Veghel is gekomen toen deze kerk in 1931 is afgebroken. In de inscriptie op het schutblad staat:

*“Een present exemplaar voor de kerk van Erp
ontvangen van Dr. van Leeuwen te Culemborg den
23^e September 1855”.*

Deze Bijbel is uitgegeven en gedrukt door Wed.
Joannes Elzevier, Leiden 1663.

Aan de kansel is het doopbekken opgehangen in
een S-vormige arm, eindigend in dolfijnenkopje en
met uitstulpingen. Op de stengel, met open knop,
rust de houder met zes zuiltjes. De houder is van
origine voor een zandloper, die vroeger waarschijnlijk een indicatie gaf
hoe lang er nog gepreekt kan/moet worden. De herkomst is als van de
lezenaar.

Als we zo het front van de kerk verder bekijken zien we in de deur een
'spionnetje'. Dit is ook uit vroeger tijden en daardoor kon de predikant
of de ouderling van dienst de belangstelling voor de dienst vaststellen.
Als er een Avondmaalsdienst is verschijnt het avondmaal stel op de
tafel. Dit avondmaal stel dateert uit 1857. Het bestaat uit een zilveren
schaal. En verder 1 kan; 2 bekers, 2 collectevazen en 2 borden. Dit
allemaal van “Delfts Blauw” en zilver.
Leuk om te weten, toch...?



Bob Wielick

PELGRIMSPAD VAN DEN BOSCH NAAR VUGHT

Pelgrimeren doe je om te bidden, om te genezen, om een ander mens
te worden, om je leven te overdenken of juist om je hoofd leeg te
maken. Pelgrimeren is meer dan gewoon wandelen, maar het valt niet
mee om dit “meer” te omschrijven. Vroeger gingen veel gelovigen op
bedevaart dicht bij huis, tegenwoordig worden juist de lange, verre
bedevaarten populair.

Theologe Ineke Albers schrijft een heilzame werking toe aan het lopen
en onderweg zijn: “Lopen heeft een positief effect op de stemming en
gedachten van mensen. Je wordt er vrolijk, opgewekt van.”

We willen een stukje gaan lopen van het Pelgrimspad, een Lange-
Afstand-Wandelpad. Dit pad begint in Amsterdam, loopt via 's
Hertogenbosch en sluit bij Visé aan op de Jacobsweg. Het is de
bedoeling een afstand van ongeveer 10 kilometer af te leggen,
beginnend in Den Bosch.

Datum: 5 oktober, bij slecht weer 12 oktober 2013

Vertrektijd: 10.00 uur met eigen vervoer, in overleg

Informatie en opgeven bij:

Petra Smits telefoon, 0413 – 25 33 72

e-mail: petrasmits@xs4all.nl

Clara Middel telefoon: 0413 – 26 47 56



Hallo allemaal,

En al weer helemaal gewend aan het schoolritme?
We hopen dat ook het ritme van de kindernevendienst en de tienerkerk er weer in zit. De start van het seizoen zag er veel belovend uit uit.

Een Vriend voor ieder kind

Lieve Here Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn.
Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag,
En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan.
Maar ook als ik wil dansen en springen
En een mooi liedje voor U wil zingen
U bent altijd daar!
Lieve Here Jezus,
Het is zo fijn
Dat U mijn Vriend wil zijn!

Kindernevendienst:

Tienerkerk:

Noteer in je agenda de volgende bijeenkomsten: 22 september,
6 oktober, 20 oktober en 3 november.

Zondag, (tiener)kerk.

Weer naar de (tiener)kerk??

Maar ik heb geen zin!

Ik moet nog op facebook

En chatten met een vriendin.

Ik wil niet naar de kerk
want er komt wat op tv
en straks gaan ze skaten,
dan wil ik ook graag mee.

Ik hoef niet naar de kerk
Op school leren we al genoeg
En ik wil ook eens uitslapen
Het begint echt te vroeg!

Hey, wat maak je me nou?
God maakt ALTIJD tijd voor jou!
Stel dat Hij geen zin in jou zou hebben
En dat je het voortaan maar alleen moet redden

God geeft je troost, vreugde, liefde en zegen
Hij is altijd bij je en kent al jouw wegen.
Hij laat jou nooit in de steek
En jij maakt je druk om dat uurtje in de week?

Startzondag:

Na de mooie eredienst waarin ook 2 kinderen werden gedoopt, was het weer tijd voor de jaarlijkse picknick. Gelukkig was het mooi weer en zo trokken we gezellig met elkaar naar het park. Op de uitgespreide plaids stonden weer de heerlijkste dingen; pannenkoeken, broodjes, verschillende salades, wraps, stokbrood, croissants enz. ook het zelf drinken meenemen was een succes. Na ruim een uur gegeten, gepraat en gespeeld te hebben was het tijd om weer naar huis te gaan. Het was gezellig. Volgend jaar weer?

Kamp Heeswijk-Dinther

Vrolijk togen we vrijdagavond 16 augustus naar het kamp in Heeswijk-Dinther, voor een paar Hollandse zomerdagen, samen met oud en jong.

Aangezien we een winkel hebben, betekent dat om beurten sfeer proeven. Andree zette de tent vast op, samen met 2 van onze kleinzoons.

Er werd die avond met zelf gemaakte lampions van kleurige staafjes in een jampotje, een speurtocht gedaan. Met daarbij de daarbij verstrekte opdrachten, was het de bedoeling die te lezen. Ik ben blij dat de jongste nog scherpe ogen hebben, daar de mijne 's avonds op halve kracht lijken te werken. Daarna een kampvuur gestookt waarbij wat werd gehapt en gesnapt.

De volgende morgen na stapels te hebben zien verdwijnen in hongerige magen, deden we een soort vossenjacht in Heeswijk. Vervolgens keerden we kampwaarts, voor de nodige cafeïne, waarbij huis gemaakte taart werd geserveerd. Met keuze uit appel, chocolade, witte, kokos of blauwe smurfentaart! Aan creatieve invallen geen gebrek. Vervolgens wat spelletjes en waterballet voor de kinderen en 's avonds een overheerlijke BBQ.

Wederom een kampvuur met een pittige quiz. Er werd gezongen bij

gitaarmuziek. En dat alles op een heerlijke zomeravond. Kinderen laat naar bed, en wij nog veel later.

Zondagochtend half 7 roept onze kleinzoon Frank uit zijn tent: "Oma wat doe je?"

"Oma probeert nog wat te slapen", zeg ik.

"Ja maar wat doe je dan oma?"

Twee seconden later liggen er 2 kinderen op ons bed. En dus zijn we wakker.

Er uit, en ontbijt helpen maken. Frank vind het maar niks dat we 'gewoon' brood eten.

Als je gaat kamperen is het feest dan eet je pannenkoeken, is de mening van Ruben en Frank.

Die ochtend hebben we als thema 'Feest', waar over werd nagedacht in groepjes.

De verrassende conclusie was, dat het mogelijk is dat iedereen daar een ander invulling aan geeft. B.v. Kerstfeest, is voor de één een kerkdienst of meditatie, en voor de ander kan dat een discofeest zijn, waarin beiden God kunnen eren.

En ja, dan is het tijd om corvee te doen, alles op te ruimen en in te pakken. De laatste restjes op gemaakt, een laatste foto.

En volgend jaar komen we weer. Zeker weten.

Groetjes Marijke en Andree Troost.

Hier nog het gedichtje wat ik op het kamp heb gemaakt naar aanleiding van de reactie van de kinderen op de vraag "Wat is voor jou een feest? Wat vind je eigenlijk net zo leuk als je verjaardag? Waar wordt jij nou echt blij van?" Dit naar aanleiding van Romeinen 14:5 en 6

*Als ik met mijn pop speel,
Dan maak ik daar een feestje van
En voor mij is het een feestje,
Als ik weer naar school toe kan*

*Straks valt er weer wat te vieren
Als papa t'rug is van weggeweest
Maar stiekem, heel stiekem,
Vind ik eigenlijk ied're dag een feest.*

Coen Kuijpers