

---

**KLANKBORD**  
**Protestants Informatieblad Uden-Veghel**  
**(maart - april 2014)**  
**45<sup>e</sup> jaargang, nummer 2**

---

**EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 3 mei**  
**KOPIJ INLEVEREN VOOR 18 april**  
e-mail adres: [kopij\\_klankbord@hotmail.com](mailto:kopij_klankbord@hotmail.com)  
voor kopijadressen: zie laatste pagina

---

**KERKDIENTEN IN UDEN**

- zo. 23 mrt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo.. 30 mrt. 10.00 u. kandidaat mevr. Eikelenboom
- zo. 06 apr. 10.00 u. ontmoeting Sytze Westerhof, Andre Troost
- zo. 13 apr. 10.00 u. ds. Schutte, legerpredikant, Ede
- do. 17 apr. 19.30 u. ds. D.R. van der Vaart (Witte donderdag, HA)
- vr. 18 apr. 19.30 u. dienst in Veghel.
- za. 19 apr. 22.00 u. ds. D.R. van der Vaart (Stille Zaterdag)
- zo. 20 apr. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart (m.m.v. D. Sluijmers)
- zo. 27 apr. 10.00 u. ds. mevr. Hovestad

**KERKDIENTEN IN VEGHEL**

- zo. 23 mrt. 10.00 u. ds. J. Hebly
- zo.. 30 mrt. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 06 apr. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 13 apr. 10.00 u. mevr. L. Oosten
- do. 17 apr. 19.30 u. dienst in Uden
- vr. 18 apr. 19.30 u. ds. D.R. van der Vaart (Goede Vrijdag)
- za. 19 apr. 22.00 u. dienst in Uden
- zo. 20 apr. 10.00 u. ds. C.P. Bouman
- zo. 27 apr. 10.00 u. Ontmoeting o.l.v. Arend Buurma en Mies Smit

---

## Van de redactie .....

Het nieuwe Klankbord ligt voor u. De inhoud is heel gevarieerd. Natuurlijk ruime aandacht voor het naderende Paasfeest. Gezien zowel vanuit de ogen van onze predikant als door de kerkgroep jeugd. Goed om beide visies naast elkaar te lezen. Niet minder belangrijk natuurlijk is de toekomst van onze kerk. Want het gaat er nu toch echt van komen.

Vanaf januari, zo heeft de kerkenraad besloten, zijn er alleen nog maar om en om diensten. Dat kerkbezoek in heel Nederland terugloopt, is al langer bekend. Maar ook wij als protestanten in Uden en Veghel, gaan dat nu in de praktijk merken. Lees er over. En geef dan ook nog aandacht aan de enquête. Die heeft ook te maken met de toekomst van onze kerkgemeenschap. Okay, de enquête is wel wat moeilijk, maar doe u best.

Tenslotte: ook aandacht voor de verslagen van de senioren groep Veghel, de ontmoeting in Uden en een weekend in het klooster in Velp.

*Namens de redactie: Aad Begemann.*



adres: Schepenhoek 157  
tel.: 0413 -261488

## Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53  
tel.: 0413 - 351559

### Hij leeft in God

In zijn prachtige boek "Laat mij horen. Jouw Stem.", een bundeling van preken, schrijft Kees Waaijman, oud directeur van het Titus Brandsma Instituut voor Spiritualiteit in Nijmegen, een preek over Pasen onder de titel : "Hij leeft in God."

Het liefst zou ik deze preek helemaal willen laten afdrukken in dit Klankbord maar daarvoor ontbreekt de ruimte. Bovendien moet je ook leren hoe je de preken en boeken van Waaijman moet lezen. Hij schrijft niet moeilijk maar wel op een wijze waarop je gemakkelijk heen leest over wat hij zegt.

Omdat ik wat hij schrijft over opstanding zo mooi en raak en diep vind wil ik zijn paaspreek aan u doorgeven door er uit te citeren en er een interpretatie van te geven.

Bij Lucas 24: 1 -12 schrijft Waaijman nadat hij heeft uitgelegd hoe Jezus, de gekruisigde, het lot deelt van al die tallozen die door de eeuwen heen geslagen en gemarteld zijn:

"En zie, nu komt het wonder dat alle wonderen overtreft: aan gene zijde van de dood heeft God hem opgeraapt, verzorgd, levend gekust. Hij heeft hem niet laten vallen, Hij leeft in God, zoals Hij altijd geleefd heeft uit God. Dit wonder gaat ons bevattingsvermogen te boven. "Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in geen mensenhart is opgekomen, wat God heeft weggelegd voor wie Hem liefhebben."

"Kletspraat", zeiden de apostelen. Zij hadden gelijk en zullen altijd gelijk hebben: het gelijk van de betweters. Maar de vrouwen hadden het geschouwd: Maria uit Magdala, Johanna , Maria de moeder van Jakobus en nog andere vrouwen die met hem waren meegekomen. Zij schouwden de Verrezenen.

Wat zij **zagen** was een leeg graf, de weggerolde steen en de linnen doeken. Zij **zagen** de relieken van de dood, maar zij **schouwden** wat zij hoorden: "Hij is verrezen. Hij leeft in God."

(Waaijman stelt "zien" tegenover "schouwen". Het "zien" is het zintuigelijke kijken. Het kijken met de ogen van het lichaam. Het kijken door uitbreidingen van de ogen van het lichaam: de fotocamera, de filmcamera, de verrekijker of microscoop. Het schouwen is het zien met de ogen van de ziel. Met onze lichamelijke ogen kunnen we driedimensionaal kijken. Met de ogen van onze ziel komt er een vierde dimensie bij : de dimensie van God. Stel u een kubus op papier voor: u kunt slechts twee vlakken zien, u kijkt tweedimensionaal. Stel u dezelfde kubus in werkelijkheid voor: u kunt eromheen lopen u kijkt driedimensionaal en kunt ook de achterkant en de andere zijkant zien. Stel u voor u kunt zonder erom heen te lopen alle vlakken van de kubus tegelijkertijd zien: de vierde dimensie.)

---

“Wij schouwen, in hoop, een nieuwe schepping. Hemel en aarde gaan voorbij maar Hij laat niet varen het werk van Zijn handen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – geen oog heeft het gezien, het nieuwe Jeruzalem – geen oor heeft het gehoord, de nieuwe tempel – in geen mensenhart is opgekomen wat God voor ons heeft weggelegd. Dit is het allergrootste wonder dat wij schouwen in hoop: “ Hij is verrezen in God.”

(Waaijman heeft zijn preek vermoed ik ook geschreven met in zijn achterhoofd de vraag die dikwijls gesteld is en telkens opnieuw gesteld wordt en die luidt: “Is Jezus echt opgestaan uit de dood of moet je het symbolisch zien ?” Met deze vraag blijf je echter binnen de driedimensionale werkelijkheid. En daarbinnen laat die vraag zich niet beantwoorden. Het is binnen de vierde dimensie, de dimensie van God, dat wij belijden: “Hij is verrezen in God. “ Werkelijk ? Ja, werkelijk ! Hij leeft in God !)

### **Kerkdiensten**

Ook dit jaar vieren we weer de paascyclus. Het mysterie van Pasen is zo groot dat een mens er zijn/haar hele leven mee bezig blijft. Bovendien kan een mysterie, in tegenstelling tot een raadsel, nooit worden opgelost. Hoe dieper je in een mysterie doordringt hoe groter het wordt. Ieder jaar herhalen we de paaskring. In een spiraalbeweging dringen we steeds dieper door in het mysterie van de opstanding. En zoals we ieder jaar wanneer we terwijl het nog winter is plotseling voor het eerst het naderen van de lente ruiken en voelen (wat nog niet eens een reuk of gevoel genoemd kan worden – daarvoor is het nog te pril) zo beleven we in de paascyclus ieder jaar opnieuw het in aantocht zijn van de nieuwe schepping die begon met de opstanding van de nieuwe Adam. En op paasmorgen zingen we: “ Dit is een morgen als ooit de eerste. Zingende vogels geven hem

---

door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord.”

### **Witte donderdag**

Ter herinnering aan de laatste maaltijd die Jezus met Zijn leerlingen vierde vlak voor zijn arrestatie vieren we het avondmaal aan tafel. De dienst wordt gehouden in Uden en begint om 19.30 uur.

### **Goede vrijdag.**

We herinneren ons de kruisdood van Jezus. Wezenlijk voor deze dienst is dat we de herinnering aan Jezus dood plaats vindt in het licht van Zijn opstanding. Daarom is het ondanks de zware thematiek geen sombere dienst. De dienst wordt gehouden in Veghel en begint om 19.30 uur

### **Paaswake**

We vieren de doorbraak van het licht in de duisternis. De overwinning van het leven op de dood. We ontsteken de paaskaars en geven het licht via de paaswake kaarsjes aan elkaar door. We herinneren ons onze doop door water te ontvangen in de palm van onze hand. De dienst wordt gehouden in Uden en begint om 22.00 uur.

### **Paaszondag**

Het paasfeest wordt gevierd in Veghel en in Uden. In Uden wordt het veertig-dagen project van de kindernevendienst “Zoek de stilte” voltooid.

De prachtige sopraan Daniëlle Sluijmers zal deze dienst verrijken met haar zang. Na de dienst kan wie wil op de begraafplaats naast de kerk een bloem leggen op het graf van een dierbare als teken van de opstanding. Aanvang 10.00 uur.

---

### **Om en om kerken – gewikt, gewogen, geluisterd en besloten.**

Op de kerkenraadsvergadering van 20 februari heeft de kerkenraad, na lang gewikt en gewogen te hebben, besloten om per januari 2015 alle kerkdiensten gemeenschappelijk te laten zijn en ze om en om in Veghel en Uden te laten plaatsvinden. De kerkenraad had hiervoor vier argumenten:

1. Het aantal kerkgangers in Veghel en Uden neemt af. Noch de kerk in Uden noch in Veghel zit de kerk op zondagmorgen vol. Het is daarom fijn om samen te kerken.
2. Dit bevordert bovendien de gemeenschapsband tussen de leden uit Veghel en Uden.
3. In Veghel wordt er op in de huidige situatie geen kindernevendienst gehouden wanneer er geen gemeenschappelijke dienst is omdat de belangstelling te klein is. Wanneer we gemeenschappelijke diensten houden kan er in zowel Veghel als in Uden kindernevendienst worden gehouden.
4. De ambtsdragers die ouderling of diaken van dienst zijn worden in de huidige situatie zwaar belast. Ze hebben vaak dienst. Door alleen nog gemeenschappelijk te kerken worden zij ontlast.

Er waren ook argumenten die pleiten tegen het gemeenschappelijk kerken:

1. Het is een groot goed wanneer gemeenteleden en niet-gemeenteleden er vanzelfsprekend vanuit kunnen gaan dat er op zondagmorgen dienst is in de kerk in de eigen woonplaats. Zo hoeft je er niet aan te twifelen kerk open is en kom je niet voor en dichte deur te staan. (Dit argument was de reden om het experiment met “de ontmoetingen” aan te gaan .De ontmoeting van gemeenteleden in de Schakel of de koffiekamer in de kerk waar die ochtend geen dienst wordt gehouden).

2. Wanneer je beide kerken open houdt zal het totaal aantal kerkgangers op die morgen groter zijn dan wanneer je één kerk sluit omdat de afstand, hoe kort ook toch een psychologische drempel blijkt te zijn .

Zowel de argumenten voor als tegen het voorstel om alleen nog gezamenlijk te kerken snijden hout. De kerkenraad heeft de argumenten zorgvuldig moeten wegen en afwegen tegen elkaar. De kerkenraad heeft geluisterd naar wat er op de gemeentevergadering vorig jaar door gemeenteleden hierover naar voren is gebracht. De kerkenraad heeft gemeend alle zorgvuldigheid te hebben betracht en is tot de overtuiging gekomen (waarbij een minderheid een andere mening was toegedaan maar zich toch neerlegde bij het gevoel van de meerderheid) dat we per januari 2015 gezamenlijk moeten gaan kerken.

Over de ontmoetingen zou ik nog willen opmerken dat deze geenszins bedoeld zijn om ruimte te bieden aan mensen die zich van onze gemeente zouden willen afsplitsen omdat ze zich niet zouden kunnen vinden in onze kerkdiensten. Dat was en is bij niemand van de initiatiefnemers een beweegreden.. Het doel van de ontmoetingen is om het bezwaar te ondervangen dat mensen voor een gesloten deur zouden komen te staan wanneer zij op zondagmorgen in hun eigen plaats naar de kerk zouden willen gaan. In de ontmoeting drinken mensen een kopje koffie met elkaar, lezen uit de bijbel, spreken er over met elkaar en/of luisteren naar een verhaal over b.v een cantate van Bach of een ander onderwerp dat het christelijke geloof raakt. Elly Buurma schrijft elders in dit Klankbord over één van deze ontmoetingen. Zou u willen helpen bij het voorbereiden van een Ontmoetingen laat mij dit dan s.v.p. even weten.

*Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart*

---

## Enquête

De beleidscommissie heeft de enquête gelanceerd om inzicht te krijgen in de beleving van gemeenteleden.

Gelukkig zijn er inmiddels een aantal respondenten met goede en bruikbare antwoorden geregistreerd.

Helaas blijft de response wat achter en is er sprake van onbalans tussen de response uit Uden en Veghel.

Als Uden en Veghel samenwerken aan gemeenschappelijk kerk-zijn, is een evenwichtig inzicht in uw denken over kerk en gemeente-zijn absolute noodzaak.

Wij hebben begrepen dat sommigen de vraagstelling moeilijk of confronterend vinden.

Mede daarom is de enquête volledig anoniem.

De commissie heeft besloten de **sluitingstermijn** voor inzending van uw antwoorden te **verlengen tot uiterlijk 31 maart a.s.**

U kunt de formulieren in de postbus aan het hek van de kerk in Veghel deponeren, afgeven aan mevr. Lies Oosten, Marterweide 20, Veghel, of in Uden in de bus in de hal van het kerkelijk centrum deponeren!

Wij rekenen op Uw medewerking.

*Namens de beleidscommissie,  
Dick Boerefijn*

---

## 1<sup>e</sup> lustrum Seniorengroep Veghel



Het was eind 2008 toen onder de bezielende leiding van de toenmalige predikant, ds. Henk Veltkamp, een werkgroep gestalte kreeg en in januari 2009 als 'Seniorengroep Veghel' van start ging. Een groep met veelal vaste gasten

die om de twee maanden worden verrast met een middag vullend programma. Na vijf jaar, waarvan de laatste jaren onder leiding van Frans de Waal, kijken we terug op goed bezochte en qua onderwerpen, afwisselende middagen.

Op 28 januari jl vierden wij met onze trouwe bezoekers het vijfjarig jubileum van de Seniorengroep. We waren te gast in de boerderij van 'Dien en Miet', ook wel bekend als 'Ons Achterhuis' aan de Hoogstraat in Veghel. In deze gerestaureerde boerderij zijn de sporen van het verleden duidelijk zichtbaar gebleven. Door de eigenaresse Gerda Cornelissen, gekleed in authentieke Brabantse kledij, werd de geschiedenis van het pand verteld. Voor koffie en appelgebak van de plaat was gezorgd en onder begeleiding van accordeonspeler van één van onze vaste gasten, de heer G. van Druuten, beleefden we een gezellige middag.

**Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag, 25 maart 2014 van 14 tot 16 uur in 'de Schakel'.**



historicus André Velthausz een lezing geven, met als thema het 'Duits Lijntje', de spoorweg die door Veghel liep en op sommige plaatsen in onze gemeente nog zichtbaar aanwezig is. Sinds 1881 reden over het Duits Lijntje internationale sneltreinen, waarmee reizigers zonder overstappen van Londen naar Sint-Petersburg konden. Zelfs de Tsaar van Rusland en zijn familie reisden op deze manier door Veghel! Graag tot ziens op 25 maart.

*Seniorengroep Veghel Rien Wadners*

---

## In memoriam Diny van de Brug – de Jonge.

Op 1 maart is mevrouw Diny van de Brug in rust overleden. Zij woonde met haar man Hans aan de Ringbaan Noord 61 in Uden. Ze was heel geliefd in haar gezin en bij veel andere mensen. Als echtgenote, moeder en oma, zorgde zij voor gezelligheid thuis of tijdens de vakanties, en iedereen genoot daarvan. Ze leefde mee met haar gezin, maar ook met de mensen die zij leerde kennen. Zorg dragen voor anderen, dat dreef haar. Tijdens de dienst van woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis luisterden we naar haar kleinkinderen en kinderen, naar hun lieve woorden en mooie muziek. Het was fijn dat Laudate Deo in de dienst zong, want Diny heeft 44 jaar bij dit koor gezongen. Een grote groep mensen begeleidde haar naar haar laatste rustplaats vlak bij de Kruisherren.

“Geslachten gaan, geslachten zullen komen, wij zijn in Gods ontferming opgenomen.”

*Sannie Floor.*

*Vanaf 28 februari 2014 wonen Aart en Sannie Floor op het*

*SAFFRAANVELD 41  
5467 NN in VEGHEL*

*Het huis in Uden aan de Heinsbergenstraat 35 is verleden tijd.  
Het telefoonnummer blijft 0413-265688.*

---

## Ontmoeting in de Samen op Weg kerk in Uden op 6 februari.

Op initiatief van een aantal gemeenteleden wordt er, op de zondagen dat er geen kerkdienst is, in Uden een ontmoeting georganiseerd. Dit geldt ook voor Veghel.

Met als doel de kerk op die zondagen toch open te kunnen stellen en zo gemeenteleden en andere belangstellenden de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten.

De ontmoeting op 6 februari was voorbereid en georganiseerd door Andre Troost, Marijke Sloff en Arend Buurma. Gerjo Stolk zorgde voor beeld en geluid. Er waren plm. 19 mensen gekomen, we zaten bijna allemaal op de voorste rij, met tafels ervoor. Vooraf werd er koffie en thee geschonken en kennis gemaakt of bijgepraat.

Dit keer was ervoor gekozen, de elementen dank, lof en de nood van de wereld d.m.v. het zingen van liederen te verwoorden. De liedteksten werden met de beamer getoond. Ook was er een mooie presentatie te zien met teksten en beelden uit de natuur en een presentatie met een gebed.

Na afloop werd gevraagd om ervaringen en suggesties. De reacties waren divers, maar zeker positief. Ik vond het een compliment waard, dat het groepje dat deze ontmoeting had voorbereid zich hiermee kwetsbaar durfde op te stellen. Zij hebben voor Uden de spits afgebeten.

Ik heb kennis gemaakt en een fijn gesprek gehad met iemand die voor de eerste keer naar onze kerk was gekomen. En ook met iemand die na lange tijd weer kwam, met twee kinderen. Alleen al daarom

---

beantwoordde deze ontmoeting aan het doel, want anders waren deze mensen voor een dichte deur gekomen. Het informele karakter zorgt ervoor dat je gemakkelijk met elkaar in gesprek komt. Ik hoop dat dit experiment slaagt en dat er meer mensen aanhaken om een keer samen met anderen een ontmoeting voor te bereiden. Aanmelden kan bij: ds. Dick van der Vaart.

*Elly Buurma*

## **Bedankt!!!**

We willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties bij ons 40 jarig huwelijk, zowel privé ,via de telefoon, of de email. Zo willen we ook Cees van Schie en Peter van Andel voor het gebruiken van de klapstoelen. Nogmaals onze hartelijke dank daar voor.

We hebben een onvergetelijke dag gehad, met familie en vrienden.

Een hartelijke groet van hier.

*Teun en Ank Pols.*

---

## **Een weekend in het klooster te Velp.**

*Een weekend in het klooster van de Kapucijnen*

Oriëntatie op de spiritualiteit van Franciscus.

U kunt als gast iets van het franciscaanse leven ervaren door een weekend lang mee te leven met de gemeenschap. U neemt deel aan gebed, stilte, maaltijd en gesprekken en u volgt een programma onder begeleiding van twee deskundige en betrokken begeleiders.

Dit programma bestaat onder meer uit onderling gesprek en dialoog, gezamenlijke bezinning over klooster en spiritualiteit van Franciscus, kennismaking met mediteren en gezamenlijke vieringen.

Het weekend staat open voor iedereen, vrouwen en mannen van elke leeftijd en levensovertuiging, die kennis willen maken met de franciscaanse spiritualiteit. Voorkennis is niet nodig. De enige voorwaarden zijn, dat u het leven van de mensen ter plaatse wilt delen en dat u met de deelnemers in gesprek wilt gaan.

Er zijn in dit prachtige oude klooster sinds een jaar geen religieuzen meer. Er is een woongroep van vijf mannen en vrouwen, die leven volgens de Franciscaanse spiritualiteit.

Prijs naar draagkracht: €40 bij een inkomen tot 1200 netto  
€75 bij een inkomen tot 1600 netto  
€100 bij een inkomen boven 1600 netto

De datum: 16 tot 18 mei.

Informatie en opgeven bij Petra Smits tel: 0413 – 253372

Clara Middel tel: 0413 – 264756

*E-mail: [petrasmits@xs4all.nl](mailto:petrasmits@xs4all.nl)*



Hallo allemaal,

Lekker carnavalsvakantie gehad? Ondertussen zijn de scholen weer begonnen en gaan we met elkaar op weg naar Pasen.

Met kerstmis weten alle kinderen wel wat er is gebeurd: het kindje Jezus is geboren.

Met Pasen is dat iets moeilijker, was Jezus nu dood gegaan of opgestaan? Hoe zat dat ook alweer? En wat gebeurde er nog meer? Daarom gaan we de week voor Pasen eens elke dag stil staan bij wat er nu precies is gebeurd, en waarom het is gebeurd.

#### **De week voor Pasen**

##### **Palmzondag.**

Lucas 19: 28-40

Wat gebeurde er:

We vieren dan dat Jezus als een koning op een ezel werd binnengehaald in Jeruzalem.

De mensen zwaaiden met palmtakken, en legden jassen en kleden op de grond, daarover mocht Jezus met het ezeltje lopen. De mensen waren allemaal heel blij.

---

##### **Maandag:**

Wat gebeurde er:

Maandag dinsdag en woensdag gaan we 3 woorden gebruiken die belangrijk zijn voor de wereld en de mensen.

Het woordje van vandaag is VREDE.

Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven Rom 12:18  
Vrede heeft iedereen nodig, en Jezus heeft ons geleerd wat vrede is, Vrede krijg je door naar andere mensen te luisteren.

Door eens niet wat je zelf vindt en wilt belangrijk te vinden. Door ook eens te doen wat andere mensen en kinderen willen.

Vrede heeft alles te maken met vreugde. Vreugde in de dingen die je doet samen.

##### **Dinsdag**

Wat gebeurde er:

Het woordje van deze dag is LIEFDE.

Liefde is o zo belangrijk. Zonder liefde kan niemand leven.

Ook Jezus had veel liefde voor iedereen. Zelfs voor mensen die niet zo lief waren.

Er staan heel veel verhalen over in de bijbel, lees maar eens:

Lucas 19: 1-10 Jezus en Zacheüs

Matteüs 8: 28-34

##### **Woensdag**

Wat gebeurde er:

Vandaag het belangrijke woordje: HOOP.

Wat is hopen nu eigenlijk? Als je jarig bent en je zou wel graag iets hebben, maar je weet dat het te duur is. Dan hoop je dat je het toch krijgt.



---

Hebreeërs: 10: 23 en We moeten aan wat we hopen en belijden vasthouden, want God die ons die beloften deed, is te vertrouwen.

Hebreeërs 11: 1 Geloven is zeker zijn van de dingen waarop je HOOPT, weten dat wat je niet ziet, toch bestaat.

Hoop geeft houvast in je leven, hoop doet leven. Mensen die erg ziek zijn hopen ook dat ze beter worden. Daardoor kunnen ze de ziekte ook beter dragen.

### **Witte donderdag:**

Wat gebeurde er:

Op deze dag at Jezus voor het laatst met Zijn vrienden. We noemen dit het laatste avondmaal.

Jezus zei, toen Hij het brood in stukken brak en ronddeelde: Dit is mijn lichaam, en het wordt voor iedereen gegeven.

En bij het ronddelen van de wijn zei Hij: Dit is mijn bloed dat voor iedereen wordt vergoten.



---

### **Goede vrijdag**



Wat gebeurde er:

Het is de vrijdag voor Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is doodgegaan.

Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen. Jezus heeft heel veel voor alle mensen gedaan.

Want doordat Hij aan het kruis is gestorven heeft Hij ervoor gezorgd dat de weg naar God vrij is.

### **Paaszaterdag:**

Wat gebeurde er:

Op paaszaterdag denken we aan Jezus die nu in het graf ligt, een uitgeholde grot met een grote zware steen ervoor.

Morgen is het Pasen. Dan is het graf leeg. Jezus is op gestaan uit het graf!



---

### Kindernevendienst:

Met de kindernevendienst hebben we weer een interessant project in de 40-dagentijd. We luisteren weer naar verschillende verhalen en iedere week werken we aan de Palmpaasstok. Kom dus zo vaak mogelijk, dan kun je een hele mooie stok maken!



### Tienerkerk:

Noteer in je agenda de volgende bijeenkomsten: 16 maart, 30 maart, 13 april, 27 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, **15 juni** en 22 juni.

De JEUGDDIENST staat gepland voor 15 juni. Zoals je hierboven ziet hebben we dus niet zo heel veel tijd meer om het goed voor te bereiden. Zorg dus dat je zoveel mogelijk aanwezig bent. Jouw inbreng is van groot belang.