
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(mei-juni 2014)
45^e jaargang, nummer 3

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 7 juni
KOPIJ INLEVEREN VOOR 23 mei
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENSTEN IN UDEN

- zo. 04 mei 10.00 u. ds. G.P. Krol (Geldermalsen)
- zo. 11 mei 10.00 u. kandidaat dhr. Bassie
- zo. 18 mei. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 25 mei. 10.00 u. ds. T. Wegman (Den Haag)
- zo. 01 jun. Dienst in Veghel
- zo. 08 jun. 10.00 u. ds. S. Jumelet (Zaltbommel) *Pinksteren*

KERKDIENSTEN IN VEGHEL

- zo. 04 mei 10.00 u. ds. B. Zoodsma (Eindhoven)
- zo. 11 mei 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 18 mei. Dienst in Uden
- zo. 25 mei. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 01 jun. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart (HA)
- zo. 08 jun. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart *Pinksteren*

Van de redactie

Geen zware plof op de deurmat deze keer. Gelukkig wel een verscheidenheid aan onderwerpen.

Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Als kind had ik daar hele heftige beelden bij, ds. van der Vaart gaat hier wat dieper op in.

Verder een “heads up”, artikel van Kees Nickel. “Heads up” is een luchtvaartterm, men gebruikt dit als waarschuwing. Kijk niet alleen naar je vliegtuiginstrumenten, maar kijk ook om je heen om ook zelf te zien wat er gebeurt. Lees het maar eens, dan begrijpt u wel wat ik bedoel.

De vrouw uit de bijbel is dit keer Hannah, een mooi verhaal, duidelijk beschreven door Adri Plantinga.

Natuurlijk de jeugdpagina's, info over het SOW kamp en uitleg over de werkzaamheden Brim.

Werkzaamheden Brim, dit zei mij niet zoveel, na het lezen van dit verslag was het voor mij al veel duidelijker. Een aanrader.

Veel leesplezier!!!

Namens de redactie: Bram van der Vijver



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Op weg naar Pinksteren

Na het kerstfeest en het paasfeest zijn we al weer op weg naar het derde grote feest van de christenheid: het pinksterfeest. We vieren dan wat traditioneel “de uitstorting van de Heilige Geest” wordt genoemd. Voor insiders vertrouwde taal. Voor outsiders en jongeren abacadabra. Daarom wil ik een poging wagen om in nieuwe taal zinvol en hopelijk begrijpelijk hierover te spreken. Het is maar een poging. Voor aanvullingen en verbeteringen houd ik me aanbevolen.

Sinds eeuwen spreken we in de kerk van de “Drieenige God”: Vader, Zoon en Heilige Geest. De naam “Vader” wil zeggen dat God de bron van alle leven is. Alles en iedereen komt uit Hem voort, bestaat in Hem en leeft in Hem en zal weer naar Hem terugkeren.

De naam “Zoon” verwijst naar Jezus die Zich ten volle bewust was van zijn oorsprong en eenheid met God. Daarom kon Hij dit bewustzijn ook wekken bij anderen en bij ons. “De gemeente is het Lichaam waarvan Christus het hoofd is” schrijft Paulus. “De Zoon” impliceert dus ook de gemeente en des gemeente impliceert de mensheid. “De Zoon” is de mensheid die vol is van God en één is met God en zich daar bewust van is.

De naam “Heilige Geest” is een verwijzing naar de scheppende en herscheppende Geest van God.

De woorden “scheppende Geest van God” verwijzen naar het scheppingsverhaal in Genesis waar we lezen dat de Geest van God als een vogel over de wateren van de oervloed zweefde en met zijn vleugels een windvlaag veroorzaakte die het wateroppervlak beroerde, een aanraking waaruit de aarde geboren werd. Diezelfde windvlaag wordt gevoeld door de leerlingen van Jezus die zich na de dood en opstanding van Jezus verscholen hebben in een huis in Jeruzalem. Die windvlaag zet hun in vuur en vlam. Ze worden enthousiast (is vol van God). Ze worden opnieuw geboren, herschapen, d.w.z.: de Geest Zelf schrijft de Tien Woorden in hun hart, d.w.z. dat ze deze spontaan en met hart en ziel in de praktijk brengen.

Het pinksterfeest is eigenlijk geen kerkelijk feest maar een universeel feest. We vieren dat de Geest van God de Vader (Schepper) de Zoon (mensheid) vervult. De vader wordt één met de Zoon. God wordt één met de mensheid. Zij wordt herschapen, de Tien woorden (universele verklaring van de rechten en plichten van de mens) worden in haar hart geschreven. De mensheid brengt ze spontaan in de praktijk. Het Koninkrijk van God breekt aan.

Kerkdiensten

Avondmaal

Op zondag 1 juni vieren we avondmaal in Veghel

Pinksteren

Op 8 juni vieren we Pinksteren in beide kerken: Veghel en Uden

Gemeentevergadering

De kerkenraad nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse gemeentevergadering op 5 juni in de kerk in Veghel. Aanvang 20.00 uur. In deze vergadering legt de kerkenraad verantwoording af voor het gevoerde beleid en kan gemeenteberaad plaatsvinden. Ook geven de kerkrentmeesters inzicht in de financiën.

Vriendelijke groet, Ds. Dick van der Vaart.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Op een enkeling na hebben de meesten van jullie autorijles gehad in vroegere jaren. Meestal was zo'n les heel spannend en sommigen zaten zelfs met gierende zenuwen achter het stuur.

Ten eerste moest je al wennen aan de instructeur die duidelijk zijn superioriteit aan de dag legde en ten tweede werd je geconfronteerd met de voor jou nog onbekende techniek. Tot overmaat van ramp moest je bij het weggrijden nog om je heen op het verkeer letten, een niet te vergeten element!! Een troostrijke gedachte daarbij was de dubbele besturing bij lesauto's, zodat de "hopelijk aardige" instructeur kon voorkomen dat jij, op van de zenuwen, tegen de eerste de beste boom zou aan knallen.

Na een hoop ellende en slapeloze nachten kwam je dan toch op het punt dat je, na verloop van tijd, het zelfs leuk begon te vinden om als mens de techniek de baas te zijn en zowaar een echte auto te kunnen besturen!

Maar, pas op!!met die eerste rit zónder instructeur gingen de zenuwen weer gieren.

In de krant las ik onlangs een artikel over faalangst bij het rijexamen. Alle lessen kwamen nu weer bovendrijven. Starten met de sleutel, de versnelling in de één, dus niet per ongeluk meteen in z'n drie, en oh ja, eerst de gordels om, dat had je dus eerst moeten doen. En voor je wegreed, eerst in alle spiegels kijken, waarvan de achteruitkijkspiegel de belangrijkste is.

Als je nu een goede instructeur hebt gehad heeft hij jou geleerd dat je "ogen op steeltjes" moet hebben om veilig te kunnen rijden: ogen, zoals vele insecten die ook hebben om hun "prooi" goed in de gaten te houden!!

In ons maatschappelijk én kerkelijk leven zouden we ook die "ogen op steeltjes" moeten hebben. Als we namelijk goed om ons heen kijken kunnen we pas duidelijk signaleren wie onze naaste is, hoe het met hem of haar gaat.

Het is haast een diaconaal verhaal. Maar zijn wij allen niet diakenen!? Omzien naar elkaar is een wezenlijk element van ons christen zijn. Sommige mensen hebben dat van nature, anderen moeten zichzelf hierin trainen.

U weet wellicht dat wij in onze PCOB- afdeling een kleine groep vrijwilligers hebben die door de jaren heen die "ogen op steeltjes" in de praktijk trachten te brengen en de mensen om hen heen in de gaten houden.... maar dan niet als "prooi"!!!!

Het is wel zo dat wij allen mede afhankelijk zijn van de signalen die ons aangereikt worden.

Dusgewoon even opletten!!

Kees Nickel.

Start werkzaamheden BRIM in Veghel.

Dat klinkt goed, maar wat betekent het? Allereerst BRIM, dat staat voor: Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten. De aanvraag, welke het College van Kerkrentmeesters (CVK) samen met Bouwbedrijf Van der Ven heeft ingediend is in november 2013 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gehonoreerd!

Dat wil zeggen dat wij de komende zes jaar (2014-2019) jaarlijks een subsidiebedrag ontvangen voor de instandhoudingwerkzaamheden aan ons monumentale kerkgebouw in Veghel.

Dat bedrag is behoorlijk, namelijk 13.379,00 Euro! Maar... dat ontvangen wij alleen van de RCE als we zelf ook een even groot bedrag bijleggen (we ontvangen maar de helft van de zogenaamde subsidiabele kosten). Gelukkig is het bedrag over zes jaar verdeeld, dus kunnen we hiervoor met z'n allen gaan sparen. We doen dat al voor een deel met de collectes die zijn bestemd voor kerk en gebouwen.

Werkzaamheden

Welke werkzaamheden er moeten worden verricht staat in het rapport van de Monumentenwacht Noord-Brabant, die elk jaar onze kerk in Veghel inspecteert.

Hieruit zijn de punten geselecteerd die in de subsidieaanvraag zijn opgenomen:

- Zo dient de lei bedekking van het dak van de kerk jaarlijks nagelopen te worden; een kapotte lei betekent dat er water onder de leien terecht komt op het planken beschoot, wat vervolgens gaat rotten. Daarna komt het water in de kapconstructie en tast de spanten aan. Daarna zouden we potten en pannen moeten gaan sparen om die op de kerkbanken te zetten als het regent... Vandaar dus de jaarlijkse controle.

- De boom die ten Noordwesten van de kerk op het kerkhof stond zorgde voor aantasting van de gevel en de goot. Deze is inmiddels al door enkele vrijwilligers van de Veghelse kerk omgezaagd (waarvoor dank!);
- Diverse timmerwerk in de kap;
 - het verankeren van een muurplaat (het gewicht van het dak wil de spanten uit elkaar drukken, de muurplaten voorkomen dit);
 - loopbruggen maken, zodat de inspecteurs van de monumentenwacht veilig over de gewelven kunnen lopen (nu zijn het net acrobaten die in een circus lopen te balanceren op een dunne balk);
 - de trap naar het torentje om dezelfde reden verbeteren en voorzien van een bordes;
 - (preventief) behandelen van het houtwerk in de kap tegen zwam, houtrot en insecten; deze drie kunnen voor grote, dure problemen zorgen als je ze de vrije loop laat;
 - Zelf zorgen we dat er fatsoenlijke verlichting in de kap komt, die is al jaren provisorisch.
- De preekstoel, het oudste stukje kerkelijk goed in Veghel, is erg uitgedroogd en “schreeuwt” om een behandeling, een deskundige van de Monumentenwacht zal nog aangeven wat de beste methode is, tevens zal er her en der wat houtwerk aangeheeld moeten worden;
- er dient wat herstelwerk aan de goten te gebeuren, dit is nog niet ernstig, maar voorkomen is ook hier weer beter dan genezen;
- zo zijn er ook reparaties aan het torentje nodig (hout- en schilderwerk en loden onderdelen);

-
- aan de kerkraden is hier en daar behoefte aan herstel, zowel van het ijzerwerk als van het schilderwerk.

Bouwbedrijf Van de Ven

Voor de uitvoering van de werkzaamheden (waarbij ook de aanvraag van de subsidie was inbegrepen) heeft het CVK twee restauratiebouwbedrijven uitgenodigd een offerte te maken. Deze offertes zijn door mij “gespiegeld” (vergeleken) en daaruit kwam Bouwbedrijf Van de Ven als gunstigste naar voren. Het scheelde... 70 hele Euro's! Het waren dus twee gelijkwaardige offertes. Voordeel voor Van de Ven is ook dat zij, bij wijze van spreken, elke spijker van de kerk kennen.

Planning

We wilden eerst starten met de restauratie van de preekstoel, maar we hebben ervoor gekozen om dit jaar te starten met de werkzaamheden aan de kap. Dit omdat hierdoor de sterkte van de kap gewaarborgd blijft, maar vooral omdat hierdoor de veiligheid van de inspecteurs en arbeiders die in de kap moeten zijn enorm wordt vergroot. Deze werkzaamheden zullen al binnenkort starten.

De Preekstoel wordt dan waarschijnlijk in 2016 behandeld.

De schilderwerken en werkzaamheden aan de ramen en goten worden met een steiger gedaan, deze werkzaamheden worden geclusterd en zullen waarschijnlijk in 2018 of 2019 plaats vinden.

In de tussenliggende jaren kunnen we dan verder gaan sparen.

De jaarlijkse werkzaamheden aan de leibedekking kunnen zonder steiger; aan het dak zijn haken bevestigd, waardoor de leidekker zijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

Bouwkundige termen

Duizelt het u inmiddels door de vele bouwkundige termen? Vraagt u bij de koffie na de dienst gerust aan mij wat er bedoeld wordt!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Mark Dwarswaard

Vrouwen in de bijbel - Hanna

Er woonde een man in het gebergte van Efraïm, zijn naam was Elkana. Twee vrouwen had hij, Hanna en Penina. Penina had kinderen, Hanna niet.

Weer een onvruchtbare vrouw in de geschiedenis van Israël.

Elk jaar ging Elkana met Hanna en Penina en haar kinderen naar Silo om in het heiligdom de vruchten van het land te offeren.

Silo was de heilige plaats van de Israëlieten vóórdat David Jeruzalem veroverde en tot heilige plaats maakte.

Wanneer Elkana aan tafel de spijzen deelde, kreeg Hanna een dubbel deel, want hij hield erg veel van haar. Penina, die wel wist dat haar man veel van Hanna hield, was verschrikkelijk jaloers. Zij had kinderen, Hanna niet. Daarom treiterde ze Hanna zoveel ze kon. Vrouwelijke solidariteit op dat gebied was ver te zoeken. Je telde als vrouw niet mee als je geen zonen baarde.

Volgens deskundigen besteedden vrouwen in die tijd tweederde deel van hun leven of meer aan het baren en verzorgen van kinderen. Tegenwoordig is dat slechts een zevende deel.

Hanna raakte van verdriet in een depressie en besloot God om hulp te vragen. Tijdens het jaarlijkse oogstfeest ging ze naar de tempel waar Eli priester was.

Ze bad intens, zonder hulp van een voorbidder richtte ze zich rechtstreeks tot God. Eli zag haar bidden, haar lippen bewogen, maar hij hoorde geen geluid. Hij dacht dat ze dronken was en stuurde haar de tempel uit.

Maar Hanna vertelde hem van haar verdriet, daarop zegende Eli haar en zei dat God haar gebeden had verhoord.

Hanna werd zwanger. Volgens een legende baarde zij haar zoon al na zes maanden, in haar 19^e huwelijksjaar en op een leeftijd van 130 jaar.

Net als Sara werd ze op hoge leeftijd met een zoon beloond. Hanna noemde haar zoon Samuël, wat betekent: 'De Heer heeft gehoord', en zij beloofde God haar zoon aan Hem te geven, al de dagen van zijn leven. Een gelofte die verregaand was en die ze deed zonder overleg met haar man Elkana.

Zodra ze Samuël niet meer zelf hoefde te voeden, bracht ze hem naar Eli, die hem onder zijn hoede nam. Daarna kreeg Hanna nog twee zonen en twee dochters. Iedere keer als zij een kind baarde, stierf er ééntje van Penina, zodat uiteindelijk hun nakomelingen gelijk in aantal waren.

Toen haar eerste kind werd geboren jubelde Hanna een loflied wat later in de literatuur en in de muziekgeschiedenis als 'Canticum Annae' bekend is geworden, een hymne aan Gods macht en rechtvaardigheid.

De tekst van dit loflied is de basis geworden van de 'Lofzang van Maria' zoals die eeuwen later is opgetekend in het boek Lucas. De eerste Latijnse woorden van dit lied 'Magnificat' heeft vele componisten geïnspireerd, waaronder J.S. Bach. Sinds de Middeleeuwen is dit het hoogtepunt van de vesperliturgie.

Adrie Plantinga

*Bron: De bijbel, Samuël Feinberg, Vrouwen in de tijd van de bijbel
Haag, Vrouwen in de bijbel Ter Linden, Het verhaal gaat....*

Gift:

Van een nabestaande van Boeli Cornelisz hebben wij een gift van 20 Euro ontvangen als dank voor het onderhoud van de begraafplaats. Wij zijn deze gever zeer erkentelijk!

Het College van Kerkrentmeesters



Hallo allemaal,

Hebben jullie fijne paasdagen gehad? Inmiddels is het al weer meivakantie en gaan we op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. In de kindernevendienst zullen we daar ook aandacht aanbesteden. In de tienerkerk wordt hard gewerkt aan de tienerdienst die we op 15 juni gaan houden in de kerk in Uden.

We hopen dat veel mensen deze dienst zullen bijwonen, zowel jong als oud.

We nodigen iedereen daarom van harte uit om aanwezig te zijn. Verder hebben we weer een leuk uitstapje gepland op 29 juni. We gaan dan met iedereen die mee wil naar het Afrika museum in Berg en Dal. Verderop lees je er meer over.

Hoe praat God met ons

Wij praten met God als we tot Hem bidden.

We vouwen onze handen, doen onze ogen dicht, en zo denken we aan God, en we praten tegen Hem.

We weten dat Hij ons hoort, ook al zien we Hem niet.

Maar horen we God wel eens praten tegen ons??

In de Bijbel staat een mooi verhaal over een kleine jongen die op een dag Gods stem hoorde: De jongen heette Samuel.

Hij woonde in een tent dat het Tabernakel heet, dat was een tent waar

God in woonde in de tijd van de Bijbel, tussen de mensen van Israël.
Samuel hielp een oude priester die Eli heette.

Op een nacht werd Samuel wakker.

Iemand riep hem: "Samuel, Samuel!"

Samuel dacht dat Eli hem riep en vlug liep hij naar hem toe.

Maar Eli had niet geroepen, dus ging Samuel weer terug naar zijn bed.

Maar hij lag er net in toen weer de stem klonk: "Samuel, Samuel!"

Weer liep hij naar Eli, maar ook nu weer zei Eli dat hij niet geroepen had.

Toen het voor de derde keer gebeurde zei Eli tegen Samuel: "Maar nu weet ik wie jou roept! Het is God, ga maar vlug terug naar je bed, en als je Zijn stem weer hoort zeg dan: Ja Heer, uw knecht luistert."

Samuel ging weer in zijn bed liggen en wachtte vol spanning af.

Hij kon haast niet geloven dat God het was die hem riep.

Heel stil lag hij daar, en ja hoor daar was de stem weer: "Samuel, Samuel!"

Samuel zei: "Ja Heer, uw knecht luistert."

En God sprak die nacht tot Samuel, Hij vertelde hem wat er allemaal zou gaan gebeuren.

Na die keer praatte God nog wel vaker met Samuel.

Samuel werd één van de grootste profeten.

Een profeet is iemand waar God tegen spreekt en die dat weer doorgeeft aan de mensen.

(1 Samuël 3: 1-21)

Uitstapje

Op 29 juni gaan we met iedereen die mee wil naar het Afrika museum in Berg en Dal. We vertrekken na het koffiedrinken in de kerk en rijden dan met elkaar naar het museum.

Daar zullen we onze zelf meegebrachte lunch opeten, waarna we gezamenlijk het park/museum ingaan. Van de volwassen deelnemers zal een kleine bijdrage gevraagd worden.

Je kunt je nu vast opgeven per mail bij riaderuiter2@gmail.com.

Graag even vermelden om hoeveel personen het gaat en de leeftijden van de kinderen.

Kindernevendienst:

Wat is dat: een warm hart?

Het heeft met andere mensen om je heen te maken!

Een warm hart is een hart dat niet alleen voor zichzelf klopt, maar ook voor andere mensen.

We hebben een warm hart als we laten merken dat we van anderen houden. Hoe kunnen we dit laten merken?

We kunnen proberen andere mensen te helpen, te delen, te zorgen dat iedereen het fijn heeft.

God wil graag dat we een warm hart hebben voor elkaar.

In de grote familie van God delen we bijzondere dingen met elkaar.

We houden van dezelfde God, we zingen en bidden samen, we huilen en lachen met elkaar.

We horen allemaal bij elkaar, we zijn als het ware verbonden met een warm hart.

Tienerkerk:

Noteer in je agenda de volgende bijeenkomsten: 11 mei, 25 mei, 8 juni, 15 juni en 22 juni.

De JEUGDDIENST staat gepland voor 15 juni. Zoals je hierboven ziet hebben we dus niet zo heel veel tijd meer om het goed voor te bereiden. Zorg dus dat je zoveel mogelijk aanwezig bent. Jouw inbreng is van groot belang.

SOW kamp 2014

We kondigden al eerder aan dat het SOWkamp dit jaar plaatsvindt van 5-7 september. Nu de tuinstoelen weer buiten staan en de caravan uit de stalling mag, zijn wij gestart met de voorbereidingen van dit oergezellige weekend. Het is 26 jaar geleden ontstaan: als afsluiting van de zomer een weekendje kamperen met gemeenteleden van de SOWkerk. De ouders kletsen bij en de kinderen vinden elkaar in sport- en spelactiviteiten. Schrijf je nu in voor dit weekend, misschien wel de laatste keer in 2014 dat je je tentje opzet of caravan bewoont!

We gaan naar hetzelfde adres als afgelopen jaren, kampeerboerderij 't Zand, Zandkant 7, 5473 TA Heeswijk. Voor degenen die geen kampeeruitrusting hebben, is er de mogelijkheid om toch mee te gaan met het kamp. Neem in dit geval even contact op met de kampeercommissie.

Het inschrijfgeld voor dit kamp is per persoon:

Kinderen t/m 3 jaar gratis.

Voor kinderen 4 t/m 15 jaar € 22.50

Vanaf 16 jaar € 30.00

U kunt zich opgeven door vòòr 7 juni het inschrijfgeld over te maken op rekening 962805181, t.n.v. H. Knechten te Uden, SOW kamp 2014. Stuur ons ook even een mailtje waarin u het aantal personen en de leeftijd/geboortedatum vermeldt. U ontvangt dan vanzelf verdere informatie van ons.

Onze ervaring is dat velen zich erg laat opgeven: maar u zou toch ook graag willen weten hoeveel gasten er bij u komen eten ???

Mail dat naar: hans@knechten.com

Tosca en Hans, Eline, Loes, Margot en Tineke