
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(juni-juli 2014)
45^e jaargang, nummer 4

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 12 juli
KOPIJ INLEVEREN VOOR 27 juni
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 08 jun. 10.00 u. ds. Jumelet (Zaltbommel) *Pinksteren*
- zo. 15 jun. Jeugddienst o.v.v. Ria de Ruyter
- zo.. 22 jun. 10.00 u. ds. Slok, Veenendaal
- zo. 29 jun. **10.30 u.** ds. D.R. van der Vaart (dopen, Kans Plus)
- zo. 06 jul. Dienst in Veghel
- zo. 13 jul. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart (HA)

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 08 jun. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart *Pinksteren*
- zo. 15 jun. 10.00 u. mw. H. van Beusekom
- zo.. 22 jun. 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 29 jun. 10.00 u. ds. Mevr. van Seventer (St. Oedenrode)
- zo. 06 jul. 10.00 u. mw. H. van Beusekom
- zo. 13 jul. Dienst in Uden.

Van de redactie

Hij ligt weer voor u, het nieuwe Klankbord. Wat dunner dan normaal. Het aanbod van artikelen is wat minder dan andere keren. Niet minder waardevol, zeker niet. Maar je zou verwachten dat in een kerkelijke gemeente als de onze waarin heel veel gebeurt, er ook meer naar buiten zou komen. Per slot van rekening is het Klankbord een optimaal communicatiemiddel. De naam: "Klankbord" zegt het al. Een soort echo. Het zou voor onze kerkenraad een goed middel kunnen zijn om op de hoogte te blijven van wat er in onze gemeente leeft. En andersom ook natuurlijk. De kerkenraad kan zo goede info geven aan de leden van onze kerk. En zo samen in contact komen en blijven. Daarom vanuit de redactie een oproep aan zowel de kerkenraad als de kerkleden: hou elkaar op de hoogte van wat er leeft en gebeurt. Communicatie heet dat en communicatie is een goed uitgangsmiddel voor samenwerking en gemeenschap, iets dat we als redactie van het Klankbord graag willen entameren. En daarom ook een dringende oproep om de vergadering van kerkenraad en gemeente op 12 juni in het kerkelijk centrum in Uden massaal te bezoeken.

Namens de redactie, Aad Begemann.



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Jezus zei: "Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij."
Johannes 14:11

Een jonge monnik vroeg eens aan een de wijze abt van zijn klooster: "Is de vereniging met God niet het einddoel van de zoektocht van de mens?" De abt antwoordde: "Het einddoel van de zoektocht van de mens is niet de vereniging met God omdat er nooit een scheiding is geweest. Het enige dat je nodig hebt is een flits van inzicht om dit te begrijpen."

Bij zijn doop kreeg Jezus de flits van inzicht waarmee hij zich realiseerde dat hij één met God was, dat hij deze eenheid niet na hoefde te streven, maar dat deze eenheid er altijd al geweest was en altijd zou blijven. Jezus realiseerde zich dit, hij beleefde het, hij voelde het, het was een ervaring.

Wij lijden dikwijls aan een sterk gevoel van gemis. We missen iets maar weten dikwijls niet wie of wat. En we proberen wanhopig om aan dit gemis te ontsnappen door een zoeken naar mensen, dingen en ervaringen die voldoening schenken. We hebben het gevoel van iets wezenlijks gescheiden te zijn.

Jezus maakt ons duidelijk dat datgene, dat we missen, "God" is. En hij maakt ons ook duidelijk dat we wel denken van Hem gescheiden te zijn maar in werkelijkheid één met Hem zijn. Jezus ervaart dit. Zijn

onderwijs is erop gericht om ook ons tot het inzicht te brengen beter gezegd tot de levende ervaring te brengen van onze eenheid met God.

Vanuit de ervaring van deze eenheid schrijft ook Paulus: "Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer." *Romeinen 8: 38,39.*

Wij zijn één met God en God is liefde (1 Johannes 4: 8). "Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem/haar."
1 Johannes 4: 16"

Het gaat erom dat we ons realiseren dat we één zijn met God die liefde is en dat we deze eenheid gaan ervaren. Die ervaring kan slechts overgedragen worden van hart tot hart. D.w.z. mensen die leven vanuit de liefde en de ervaring van de eenheid met God, kunnen deze ervaring die sluimert in ieder van ons "wakker" maken. Het is een gave en opgave voor een ieder van en om deze ervaring liefdevol door te geven aan anderen.

Ook het gebed is een manier om ons onze eenheid met God bewust te laten worden.

Kerkdiensten

Op zondag 8 juni vieren we Pinksteren.

Jeugddienst

Op zondag 15 juni wordt er een jeugddienst gehouden in Uden. Deze dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door de jongeren van de tienerkerk.

Doopdienst met Vogg

Op zondag 29 juni vieren we onze jaarlijkse dienst met de Vogg. De vereniging van ouders met kinderen met een verstandelijke beperking. In deze dienst zullen voorgaan Ds. Dick v.d. Vaart en Erick Mickers.

Verder zullen in deze dienst Pleun en Luuk Maas ,dochter en zoon van Bart en Serena Maas, worden gedoopt. Ook zal het Sleutelorkest zijn medewerking verlenen. De dienst begint een half uur later dan gewoonlijk: om **10.30 uur**.

Gemeentevergadering

Op donderdag 12 juni om 20.00 uur wordt de jaarlijkse gemeentevergadering gehouden. Dit jaar in Uden. De kerkenraad en de kerkgroepen zullen verslag doen van hun werkzaamheden. De kerkrentmeesters zullen het financiële jaarverslag presenteren. U bent van harte welkom!

Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart

Voor u gelezen.....

Verbindend vieren.....

Is de titel van een bundel over spelen met vormen en stijlen in de eredienst. De bundel is samengesteld door Klaas-Willem de Jong, predikant te Utrecht.

“Liederen uit verschillende tradities, filmpjes van YouTube, drama – het komt in menige protestantse kerkdienst voor, samen met traditionele vormen als preek en gebed. De klassieke orde van dienst dreigt te bezwijken onder deze veelvormigheid.”

De auteurs van dit boek kijken terug op de bron van de liturgie en vertelt de christelijke gemeente het verhaal van Gods bevrijdend handelen in Jezus Christus, waarvan zij zelf onderdeel is.

Verbindend vieren is geen afgeronde theologische verhandeling, maar een eerste theologische verkenning van een nieuwe/oude benadering van liturgie en biedt tal van praktische voorbeelden om de kerkdienst met andere ogen te kunnen bekijken en zelf aan de slag te gaan.

Een zeer inspirerend en lezenswaardig boek; juist ook voor gemeenteleden.

Prijs: € 14,90

ISBN 978 90 239 2690 0

Oefenruimte

Gemeente en Parochie als gemeenschap van leerlingen

De schrijver is Sake Stoppels, docent Kerkopbouw en Diaconie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

“Jezus roept leerlingen; geen kerkmensen. Dat is de grondtoon van dit boek. Oefenruimte help om de geloofsgemeenschap verder te laten komen in de navolging van Christus. Daarbij wordt afstand

genomen van de vrijblijvende kerk. Waar niets hoeft, gebeurt immers maar weinig, aldus de auteur, die zoekt naar een manier om een nieuwe cultuur van discipel schap te bouwen. Zin zoeken gecombineerd met concrete en soms best radicale voorstellen.”

De kerk wordt nog altijd gezien als een oefenplek voor het leven als volgelingen van Jezus. Niet eenvoudig in de tijd van sterk veranderende geloofsopvattingen, communicatievorming en binding met principes, individualisme in beleving en praktijk; waardoor de z.g. ‘lichtere gemeenschappen’ populair zijn, evenals spiritualiteit buiten de kerk. Permanente instituties als kerken moeten terugwijken voor flexibiliteit, tijdelijkheid en improvisatie. Daardoor is er een grote verscheidenheid in zoekrichtingen, modellen en opvattingen. De schrijver schuwt vragen over onze identiteit niet. Wie zijn wij? Wat is onze roeping? Welke zijn onze verwachtingen, en welke vormen van betrokkenheid willen we wel of niet?

“Een gemeente die niet leert, verleert het om gemeente te zijn”

Kortom: dit boek maakt korte metten met gezapigheid in de zin van “wij geloven het wel” en biedt inspiratie voor nieuwe daadkracht voor iedereen die de kerkelijke gemeenschap wil laten voortbestaan, zodat de boodschap van Gods Koninkrijk serieus genomen blijft worden.

Prijs € 15,90

ISBN 978 90 239 2733 4

Dick Boerenfijn

Vrouwen in de bijbel – Ruth.

Het boek Ruth dat zich in de bijbel tussen de boeken Richteren en Samuel bevindt, beschrijft geen grote politieke of religieuze gebeurtenissen. Het is een soort novelle over Ruth en Boaz.

Naomi had twee schoondochters, Ruth en Orpa. Haar echtgenoot en haar twee zonen waren gestorven en Naomi bleef achter met haar twee schoondochters. Geen mannen om voor hun bescherming te zorgen en geen middelen om in hun levensonderhoud te voorzien, ze dreigden tot de bedelstaf te vervallen. Het was in die tijd gebruikelijk dat weduwen naar hun geboorteland terugkeerden. Dus Naomi wilde teruggaan naar Bethlehem, daar waar ze vandaan kwam. Haar beide schoondochters kwamen uit de vlakte van Moab en zij verzocht hen om bij hun eigen volk te blijven om zo weer hun leven op te pakken. Orpa bleef, Ruth niet. Daar waar Naomi heenging, ging zij ook. De God die Naomi aanbad, zou ook haar God worden.

Zo gingen de vrouwen op weg naar het thuisland van Naomi, naar haar familie. Voor vrouwen een gevaarlijke onderneming zo zonder enige bescherming. Gehuld in lompen en blootvoets trokken ze schijnbaar onvermoeid naar Bethlehem, ze liepen zelfs op sabbat. Zij arriveerden in de tijd van de gerst oogst, over het algemeen een tijd van overvloed.

In Israël was een maatschappij ontstaan van herders en landbouwers. Voedsel was er genoeg, ook al waren er soms tijden van hongersnood die meestal werden veroorzaakt door lange droogte of oorlogsgeweld.

Brood was het basisvoedsel, men gebruikte vier soorten graan; spelt, gierst, gerst en tarwe.

Soms werd het graan vermengd met gemalen peulvruchten.

Gerst was het meest algemeen. Toen de eetcultuur wat verfijnder ging worden, werd gerst het graan voor de armen.

Ruth ging met andere arme vrouwen het veld op om na het oogsten de afgevalen aren te verzamelen. Ze bleef niet onopgemerkt op de akkers van de rijke landeigenaar Boaz.

Deze Boaz had familiebetrekkingen met Naomi. Hij had naar Ruth geïnformeerd en gehoord dat zij een dappere vrouw was die goed voor haar schoonmoeder zorgde. Hij gaf zijn maaiers de opdracht extra veel aren te laten vallen, zodat Ruth genoeg had om op te rapen. Maar Ruth verzamelde alleen datgene wat ze nodig had.

Een Joodse legende vertelt het volgende:

Naomi hoorde dat er elke dag genoeg aren te vinden waren voor Ruth en kreeg argwaan. Ze vermoedde dat Ruth een minnaar op het veld had die haar van aren voorzag. Maar Ruth ontkende. Daarop ontstond bij Naomi het idee om Ruth aan Boaz te koppelen. Ze droeg Ruth op om zich mooi te maken en in de nacht naar het veld van Boaz te gaan. Ruth wilde wel, maar was angstig om in de nacht alleen naar buiten te gaan en maakte zich veel minder op dan Naomi had gezegd, bang als ze was dat andere mannen achter haar aan zouden komen. Toch ging ze op weg.

Boaz echter was wel rijk, maar een eenvoudig man. Ondanks zijn 80 jaar sliep hij op de dorsvloer. Ruth voegde zich bij hem. Toen Boaz midden in de nacht wakker werd, schrok hij zich een ongeluk toen hij een vrouw aan zijn voeten zag liggen. Hij vroeg wat ze kwam doen. Ruth riep zijn bescherming in en zei: 'Ik ben naar mijn redder gekomen, zodat u uw hemd over mij kunt spreiden'.

Ruth vraagt hem om zijn mantel, de slip van zijn gewaad, letterlijk: om zijn vleugels over haar uit te spreiden. Het bedekken met het gewaad was een Semitische gewoonte om een bezitsaanspraak op een persoon te doen gelden, wat tegelijkertijd een bescherming vormde.

Eigenlijk vraagt ze hem om met haar te trouwen, wat kort daarna ook gebeurde, nadat Boaz naar de vergaderplaats bij de stadspoort was gegaan om het te regelen.

Ruth is 40 jaar oud als ze met Boaz trouwt en ze krijgen een zoon Obed. Naomi die in haar jeugd de verzorgster was van Boaz, mag nu zijn zoon verzorgen.

Adrie Plantinga

Bron:

De bijbel, Ruth

Feinberg, Vrouwen in de tijd van de bijbel

Haag, Vrouwen in de bijbel

Born, Culinaire bijbel

Bedankt!

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties, bloemen, kaarten, etc. welke wij bij ons 60 jarig huwelijk jubileum van U mochten ontvangen. Het was voor ons een dag om nooit te vergeten.

Een hartelijke groet van Wil en Piet Nieuwenkamp

Van de Diaconie

Rond Pasen hebben we onze "Paasgroetactie" ten behoeve van gevangenen in de Nederlandse gevangenissen gehouden. We weten niet hoeveel mensen aan deze actie hebben meegedaan maar elke briefkaart die een gevangene ontvangt is te beschouwen als een teken van hoop, want deze actie laat zien dat er ook op een andere manier aan hen gedacht wordt.

Traditiegetrouw worden er aan het eind van de kerkdienst op de 1^e Paasdag bloemen aan alle kerkgangers uitgedeeld die men vervolgens op het graf van een overleden dierbare of (on)bekende kan neerleggen. Door een misverstand waren er dit jaar (in Uden) tot onze spijt te weinig bloemen om uit te delen. Volgend jaar zullen we beter opletten.

Helaas zijn voedselbanken in de hedendaagse samenleving een niet weer weg te denken fenomeen. Het bestrijden van verborgen armoede door het verstrekken van voedselpakketten lijkt inmiddels de gewoonste zaak ter wereld. Inmiddels zijn er 14 vrijwilligers uit onze gemeente die op toerbeurt een ochtend of middag actief zijn op de voedselbank.

Naast deze vorm van diaconale hulp zijn er anderen manieren om ondersteuning te bieden: bijvoorbeeld door hulp bij klussen of bij de administratie. Als u zelf hulp nodig heeft of iemand in uw omgeving kent die volgens u daar mogelijk voor in aanmerking komt: laat het ons maar weten!

Vriendelijke groet,

Uw diaconie

Ontvangen

De commissie van kerkrentmeesters heeft een gift van vijf euro ontvangen voor het open houden van de kerkdeuren. Onze dank hiervoor.



Hallo allemaal,

Alweer een nieuw Klankbord met aandacht voor de jeugd.

In de tienerkerk wordt hard gewerkt aan de tienerdienst die we op 15 juni gaan houden in de kerk in Uden.

We hopen dat veel mensen deze dienst zullen bijwonen, zowel jong als oud.

We nodigen iedereen daarom van harte uit om aanwezig te zijn.

Verder hebben we weer een leuk uitstapje gepland op 29 juni. We gaan dan met iedereen die mee wil naar het Afrika museum in Berg en Dal. Verderop lees je er meer over.

Om over na te denken:

*Neem even de tijd héél even maar
om je naaste te zien - te ontmoeten op je weg.*

*Neem even de tijd, héél even maar
om in stilte Zijn schepping te bewonderen op je weg.*

*Neem even de tijd, héél even maar
om te genieten, dankbaar te zijn op je weg.*

*Neem even de tijd, héél even maar
om te denken dat elke nieuwe dag een gave,*

*maar ook een opgave is op je weg.
Neem even de tijd, héél even maar
om te kijken waar je kunt helpen op je weg.
Neem ook de tijd om gelukkig te zijn, door uit jezelf te treden,
ruimte te geven aan de ander op je weg.*

Uitstapje

Op 29 juni gaan we met iedereen die mee wil naar het Afrika museum in Berg en Dal. We vertrekken na het koffiedrinken in de kerk en rijden dan met elkaar naar het museum. Daar zullen we onze zelf meegebrachte lunch opeten, waarna we gezamenlijk het park/museum ingaan.



Van de volwassen deelnemers zal een kleine bijdrage gevraagd worden.

Je kunt je nu vast opgeven per mail bij riaderuiter2@gmail.com. Graag even vermelden om hoeveel personen het gaat en de leeftijden van de kinderen.



Kindernevendienst:
Zomertijd, fijne tijd!

God, de zomer is een fijne tijd,

We mogen ervan genieten, van de zon,
verse aardbeien, zwemmen, buiten eten.

Laten we ook nog steeds denken aan onze medemens.

Aan eenzame mensen die nauwelijks buiten komen.

Aan arme mensen die geen vers fruit hebben om te eten.

Aan mensen die niet genoeg geld hebben om op vakantie te gaan.

God open onze ogen voor deze mensen, en dat we ze een stukje
van de zomerzon kunnen brengen in hun leven.

Amen

Tienerkerk:

Noteer in je agenda de volgende bijeenkomsten: 8 juni, 15 juni en 22 juni.

De JEUGDDIENST staat gepland voor 15 juni. Zoals je hierboven ziet hebben we dus niet zo heel veel tijd meer om het goed voor te bereiden. Zorg dus dat je zoveel mogelijk aanwezig bent. Jouw inbreng is van groot belang.

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl. Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter

Telefoon 0413 254937 Email: riaderuiter2@gmail.com