
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(sep-nov 2014)
45^e jaargang, nummer 7

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 08 NOV
KOPIJ INLEVEREN VOOR 24 OKT
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENSTEN IN UDEN

- zo. 05 okt: 10.00 u. ontmoeting
- zo. 12 okt: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 19 okt: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 26 okt: 10.00 u. ds. Both, Lopik
- zo. 02 nov: 10.00 u. ontmoeting
- zo. 09 nov: 10.00 u. ds. De Graaff
- zo. 16 nov: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart

KERKDIENSTEN IN VEGHEL

- zo. 05 okt: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 12 okt: 10.00 u. ds. Westra, Waalre
- zo.. 19 okt: 10.00 u. ontmoeting
- zo. 26 okt: 10.00 u. mv L. Oosten
- zo. 02 nov: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart (Dopen)
- zo. 09 nov: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 16 nov: 10.00 u. ontmoeting

Van de redactie

Een zachte plof op uw mat deze keer. Zestien kantjes, waarvan een grote bijdrage van onze jeugd. Het had meer kunnen zijn: we hebben nog 4 mooie fotopagina's van het Sow-kamp. Die zagen er mooi en gezellig uit, echter ze kwamen niet tot hun recht in de lage fotokwaliteit van ons klankbord. Misschien iets voor onze website??

Helaas is het al een paar keer gebeurd dat een inzending voor het klankbord, die op tijd was ingestuurd, niet is geplaatst door ons, puur door slordigheid, of niet secuur genoeg napluizen in de inbox van ons emailaccount of we alles wel hebben meegenomen. Wij vinden dit erg vervelend en we gaan de komende weken eens kritisch kijken naar onze werkwijze om een manier te vinden dat dit niet meer voorkomt.

Toch veel leesplezier.

Namens de redactie, Bram van der Vijver



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hooftstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Duikelaar

Al lijkt ik er wat wankel bij te staan
vergis je niet: ik heb een fundament
diep in mezelf : Ik richt me altijd op.
Ik ben door niets of niemand neer te slaan.

Anton Korteweg

“Een harde klap!” zeggen mensen wanneer hun iets naars overkomt in hun leven. Harde klappen kunnen mensen uit hun evenwicht brengen. Zodanig dat ze dreigen om te vallen. Maar wie het zwaartepunt van zijn of haar leven zoekt in God en in Hem zijn evenwicht vindt, is als de duikelaar uit het bovenstaande gedichtje.

Kerkdiensten

Op 5 oktober in een gezamenlijke dienst in Veghel mogen we drie ambtsdragers bevestigen: Neeltje Hoogstad als ouderling en Mike en Juliana Schijf als diaken. Wat fijn dat er weer mensen gevonden zijn die zich willen inzetten voor de gemeente en de samenleving !

Op 19 oktober in een gezamenlijke dienst in Uden zal het diakonale project “Farmfriends” worden gepresenteerd. Het gospelkoor ‘Adaja’ zal deze dienst met zang verrijken

Op 2 november zullen Hannah Andersen en Yfke Frencken worden gedoopt.

Huwelijken

Op 24 september zullen Inge Achterberg en Anton Hoevenaars in het huwelijk treden om 13.30 uur in de Kruisherkenkapel in Uden. Inge en Toon: wat fijn dat nieuw geluk voor jullie mogelijk is! We zijn heel blij voor jullie!

Op 17 oktober om 15.00 uur zal de huwelijksdienst plaatsvinden van Wanda Gevers en Almer Bassa in de Samen op Weg kerk in Uden. Wanda en Almer: we wensen jullie veel geluk!

Vorming en toerusting

Bij het vorige Klankbord ontving u het programmaboekje van de kerkgroep V&T. Meldt u s.v.p. aan wanneer u met een activiteit mee wilt doen, ook al zou deze pas in januari beginnen. We kunnen dan een inschatting maken van het aantal deelnemers.

Farmfriends

Hierboven is al de dienst aangekondigd van 19 oktober waarin Max Kooijmans, een neef van mijn vrouw Peterine het diaconale project Farmfriends zal presenteren. De diakonie wil dit project het komende jaar ondersteunen. Hoe werkt Farmfriends?

Voor de Afrikaanse boer is een koe een kostbaar bezit. Zij zorgt voor melk, aanwas, mest en financiële reserve. Op veel bedrijven met 1 of 2 koeien wordt een deel van de melk voor het gezin gebruikt. Melk is een hoogwaardig voedingsmiddel en is vooral voor de kinderen een uitstekende aanvulling op het dieet. Daarnaast voorzien veel van de kleine Afrikaanse veeboeren in hun dagelijkse behoefte aan geld door een deel van de melk te verkopen. Hierdoor ontstaat een regelmatige stroom van inkomsten waarmee de normale inkopen voor eten en

drinken kunnen worden gedaan. Naast melk produceert een koe nakomelingen. Een deel van de nakomelingen is nodig voor de

vervanging van oude dieren en eventueel uitbreiding van de veestapel. Daarnaast kan een deel van de nakomelingen worden verkocht. De verkoop van dieren resulteert in een aanzienlijk bedrag ineens, waarmee investeringen in b.v. schoolgeld, een fiets of dergelijke kunnen worden gedaan.

De Lease Koe

Voor kleine boeren is het lenen van geld voor een nieuwe koe onbetaalbaar. Daarom heeft Farm Friends de Lease Koe bedacht.

Via zijn coöperatie krijgt de boer een drachtige Lease Koe. Zodra de koe melk gaat geven wordt de aanschafwaarde van 400 Euro via het melkgeld terugbetaald. Daar doen de meeste boeren twee jaar over. Na twee jaar zijn de koe en het kalfje eigendom van de boer. Het terugbetaalde geld wordt gebruikt voor de aanschaf van de volgende Lease Koe. Voor meer informatie zie www.farmfriends.nl

Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart

Een woord van dank.

Het was hartverwarmend dat velen van onze kerkgemeenschap met ons meeleeften tijdens de ernstige ziekte en na het overlijden van onze oudste dochter Petra. Aandacht geven is een bron van kracht. Het is goed om zorgen, moeite, verdriet, maar ook vreugdevolle dingen met elkaar te delen.

Heel hartelijk bedankt.

Teun en Meta Pietersma.

Vrouwen in de bijbel – Judit

De schrijver van het Deuterokanonieke boek in de bijbel is niet bekend. Bovendien is de historie, zoals die is beschreven, ook niet helemaal juist. Toch is dit verhaal uitgebreid beschreven en heeft het in de latere eeuwen als inspiratie gediend voor schilders en musici. Waarschijnlijk heeft dit verhaal gediend als opsteker voor het volk van Israël, want men zei: 'Er is geen angst in Israël, zolang Judit leeft'.

Judit was een zeer rijke en gelovige weduwe. Haar man Manasse was tijdens de oogst getroffen door een zonnesteek en daar aan overleden.

Hij liet haar veel geld en goederen na. Judit was nog jong en uitzonderlijk mooi. Zij woonde in de stad Betulia.

Het was in die tijd dat koning Nebukadnezar de hele wereld wilde veroveren en daarom had hij zijn legeraanvoerder Holofernes opdracht gegeven om de stad Betulia in te nemen.

Het leger had zich samengetrokken rond de stad en had de watertoevoer afgesneden.

Al gauw ontstonden er grote problemen onder de bevolking.

De magistraten van de stad verloren de moed en stonden op het punt zich over te geven, maar dat kwam Judit ter ore. Zij wil een overwinning en bedenkt een list.

Ze kleedt zich in haar mooiste gewaden, behangt zich met goud en zilver, neemt haar dienstmaagd mee en een zak met proviand. Zo gaat ze op weg naar Holofernes.

Bij het vijandelijke kamp aangekomen, vraagt ze naar Holofernes. De soldaten zijn diep onder de indruk van de mooie verschijning en brengen haar regelrecht naar de legeraanvoerder.

Ze vertelt Holofernes dat ze is gevlucht uit haar stad, omdat het Joodse volk zich te buiten gaat aan zonden en zij daar geen deel meer van wil uitmaken en vraagt om bescherming.

Dan zal zij hem wijzen op welke manier hij de stad het beste in handen kan krijgen.

Holofernes is zeer gecharmeerd van haar en geeft haar zijn bescherming. Wel vraagt ze van hem om iedere avond vrij het kamp te mogen verlaten, samen met haar dienstmaagd, om in het veld te kunnen bidden en om van het voedsel te kunnen eten wat zij zelf heeft meegebracht. Holofernes stemt toe.

Bij de vierde dag is de begeerte van Holofernes naar de mooie vrouw zo hoog opgelaaid, dat hij haar in zijn tent uitnodigt. Judit gaat. Er is een overvloedige maaltijd en veel drank, dus Judit zorgt er voor dat Holofernes stomdronken wordt. Dan neemt ze zijn zwaard, pakt hem bij zijn haren en slaat het hoofd van de romp. Ze neemt zijn hoofd, stopt het in haar zak met proviand en verlaat samen met haar dienstmaagd het kamp. Dit valt niet op, immers iedere avond gaan de twee vrouwen samen op weg.

Ze komen behouden in Betulia aan, de stad is van de ondergang gered.

Een bloederige geschiedenis, maar Judit komt eruit tevoorschijn als redster van Israël.

Zo wij al mogen denken dat dit soort verhalen alleen maar in de Bijbel en in vroegere tijden gebeurden, dan vergissen wij ons.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw was in Nicaragua dictator Somoza aan het bewind. Een lid van de heersende bende was generaal Vega, een berucht folteraar van de geheime dienst. Hij had een oogje op de mooie advocate Nora Astorga, lid van een vrijheidsbeweging, en probeerde haar voor zich te winnen. Op een dag liet ze hem per telefoon weten dat het zover was en nodigde hem uit. Het plan was om hem dronken te voeren en hem dan gevangen te laten nemen door verzetsstrijders, om zo de vrijlating van gevangenen te verkrijgen. Het liep anders. Bij binnenkomst in het appartement van Nora, stortte de verliefde generaal zich ogenblikkelijk op haar en trok haar het bed op. Zij kon niet anders dan de hulp inroepen van de mannen die zich in haar buurt hadden verstoppt voor haar bescherming. In het vuurgevecht dat volgde werd de generaal gedood.

Nora Astorga kan worden gezien als een moderne Judit. Beide vrouwen stelden hun persoonlijk lot ter beschikking van hun volk. Beiden gebruikten sexuele aantrekkingskracht als wapen en van beiden werd gezegd dat ze vastberaden waren en moed hadden.

Adrie Plantinga

Bron:

De bijbel, Judit

Haag, Vrouwen in de bijbel

Kun je nog zingen, zing dan mee.

Op 5 oktober wordt er in de kerk in Veghel om 16.00 uur een zangdienst gehouden.

Op 21 en 28 september liggen er in de kerken in Uden en Veghel briefjes, waarop u uw favoriete lied kunt invullen. (Denkt u er wel een beetje aan, dat iedereen mee moet kunnen zingen?) De bundel, waaruit u uw favoriete lied haalt, doet niet ter zake.

Uit de verzoeknummers wordt de liturgie samen gesteld.

We hopen u de vijfde te ontmoeten.

Kun je nog zingen, zing dan mee!

Neeltje Hoogstad

SENIORENGROEP VEGHEL

Na de opening van onze (avond-)presentatie op donderdag, 26 augustus jl, werd door voorzitter Frans de Waal stil gestaan bij het overlijden van Bea Wadners. Vervolgens werd het woord gegeven aan Erwin Jansen uit Eerde. Hij vertelde, in een goed bezette Schakel, over de operatie Market Garden.



- Op onze volgende bijeenkomst zal de heer Jan van Erp van de 'Heemkundekring Vehchele' een presentatie verzorgen over het 'Ontstaan van Veghel'.



Jan van Erp is bestuurslid en tevens coördinator van de archeologische werkgroep.

Dus: **dinsdag, 07 oktober a.s. van 14.00 – 16.00 uur** in de Schakel, achter de Protestantse Kerk te Veghel, een middag over het ontstaan van Veghel. Vooraf en in de pauze schenken we koffie en thee. Voor de onkosten vragen we een kleine bijdrage van € 2,- per persoon. Introducés zijn van harte welkom.

De Seniorengroep
RDW



Hallo allemaal,

De school is weer begonnen, de rommelmarkt heeft plaatsgevonden en ook het SOW kamp is weer achter de rug.

Wat hebben we genoten van elkaar en het prachtige weer.

Ik kijk al weer uit naar volgend jaar. Jullie ook?

Ook de picknick op de startzondag was weer een groot succes.

Sleutels naar een warm hart



Filippenzen 1:3-11

Het heeft met andere mensen om je heen te maken!

Een warm hart is een hart dat niet alleen voor zichzelf klopt, maar ook voor andere mensen.

We hebben een warm hart als we laten merken dat we van anderen houden. Hoe kunnen we dit laten merken?

We kunnen proberen andere mensen te helpen, te delen, te zorgen dat iedereen het fijn heeft.

God wil graag dat we een warm hart hebben voor elkaar.

In de grote familie van God delen we bijzondere dingen met elkaar.

We houden van dezelfde God, we zingen en bidden samen,

we huilen en lachen met elkaar. We horen allemaal bij elkaar, we zijn als het ware verbonden als een warm hart.

SOW kamp:

In de zondagsdienst op het SOW kamp zijn we met elkaar in groepjes bezig geweest over gevoelens: Naast het praten over bijbelteksten die hier over gaan moest elke groep 4 regels maken voor het eind gebed. We willen dit graag met iedereen delen.

*Here God,
Bedankt dat U ons beschermt tegen alles wat er gaat gebeuren.
Dat is een fijn gevoel.
We hopen dat anderen dat gevoel ook hebben,
Of dat God hen dat geeft.*

*Maak dat wij de zon niet onder laten gaan over onze boosheid.
Geef ons de wijsheid om te zorgen dat we met een opgeruimd hart
naar bed kunnen gaan
En dat we aan het einde van de dag alles uitgepraat hebben.*

*God de almachtige, bent U wel zo machtig?
Wij vinden het allemaal niet zo gemakkelijk om daar in te geloven.*

*Vriendschap is belangrijk en daarom zijn we blij en enthousiast dat we
bij de gemeente van God horen.
We beleven vreugde, van en met elkaar.
We hopen dat jullie allen hebben genoten.
Wij in ieder geval wel.*

*Lieve God,
U weet dat we soms wel eens bang zijn.*

*Maar dan hoeven we ons niet alleen te voelen,
wanneer andere mensen ons angst aanjagen.
Want we weten dat U altijd dicht bij ons bent.*

We bidden voor groot en klein.

Dat er geen verdriet meer zal zijn.
We denken hierbij aan Syrië.
En eindigen met kyrië.
Amen.

Kindernevendienst:

Voor de zomervakantie heb ik jullie verteld dat we aan de slag wilden met bekende en mooie bijbelverhalen. Inmiddels zijn we al weer een paar weken bezig en hebben jullie al kunnen luisteren naar het Scheppingsverhaal en de Ark van Noach. Welke verhalen we nog meer gaan vertellen? Kom maar naar de kindernevendienst, dan hoor je het vanzelf.

Bijzonder verhaal

Schepen vergaan,
En rozen verwelken,
Een kind moet naar school,
En een boer moet melken.

Alles lijkt zo gewoon.
Zo normaal,
Maar Gods schepping
Is een heel bijzonder verhaal!

Er zijn veel woorden die met het woord “praten” te maken hebben.

- fluisteren
- babbelen
- kletsen
- roddelen
- schreeuwen
- spreken
- schelden

Sommige van deze woorden zijn vriendelijk bedoeld, maar anderen zijn helemaal niet aardig.

We kunnen als we praten verschillende dingen bedoelen.

Je kunt met een boze toon praten, maar ook heel vriendelijk.

Je kunt ook boze woorden zeggen, waarmee je andere mensen verdrietig of boos maakt.

Ik heb dit pas nog meegemaakt:

In de vakantie zijn we naar een klein pretpark geweest.

Ze hadden daar zo'n groot springkussen, waar veel kinderen plezier in hadden.

Plotseling zag ik dat de kinderen die uit het springkussen kwamen helemaal geen plezier meer hadden, sommigen huilden zelfs!

Ik heb gevraagd aan een meisje waarom ze huilde, en ze vertelde dat er 3 kinderen in het luchtkussen zaten die iedereen uitscholden, en gemene dingen riepen.

Boze woorden maakt verdrietig.

Aardige woorden maken mensen juist blij:

- Wat een leuke jas heb je aan!
- Bedankt dat je zo aardig tegen me bent.
- Zal ik je helpen, dan ben je eerder klaar.
- Wat knap van je!

Dit zijn allemaal aardige woorden waarmee je mensen blij maakt. Toch is boos worden niet altijd verkeerd, even terug naar het springkussenverhaal:

Ik heb die 3 kinderen er natuurlijk wel even flink wat van gezegd, dat ze erg flauw waren en heel snel op moesten houden met schelden omdat ze andere kinderen daar pijn mee deden.

En dat ik ze er anders uit kwam halen! Dat hielp! Ze kwamen er zelf al uit.

Tienerkerk:

Zet de volgende datums vast in je agenda: 14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december en 21 december.

We gaan er met elkaar weer iets leuks van maken.

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiters

Telefoon 0413 254937

E mail riaderuiter2@gmail.com