

---

**KLANKBORD**  
*Protestants Informatieblad Uden-Veghel*  
*(nov-dec 2014)*  
*45<sup>e</sup> jaargang, nummer 8*

---

**EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 20 DEC**  
**KOPIJ INLEVEREN VOOR 05 DEC**

e-mail adres: [kopij\\_klankbord@hotmail.com](mailto:kopij_klankbord@hotmail.com)  
voor kopijadressen: zie laatste pagina

---

**KERKDIENTEN IN UDEN**

- zo. 09 nov: 10.00 u. ds. De Graaff (*dankdag gewas/arbeid*)
- zo. 16 nov: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart (*H.A*)
- zo. 23 nov: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart  
(*laatste zondag kerkelijk jaar*)
- zo. 30 nov: 10.00 u. Mevr. S. Floor
- zo. 07 dec: 10.00 u. ontmoeting
- zo. 14 dec: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 21 dec: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart

**KERKDIENTEN IN VEGHEL**

- zo. 09 nov: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart (*dankdag gewas/arbeid*)
- zo. 16 nov: 10.00 u. ontmoeting
- zo. 23 nov: 10.00 u. Mevr. H. van Beusekom  
(*laatste zondag kerkelijk jaar*)
- zo. 30 nov: 10.00 u. Mevr. ds. M.van den. Beld (Eindhoven)
- zo. 07 dec: 10.00 u. ds. D.R. van der Vaart
- zo. 14 dec: 10.00 u. ds. D. Strasser (Son)
- zo. 21 dec: 10.00 u. ontmoeting

---

## Van de redactie .....

Hij is er weer, het nieuwe Klankbord, uw schriftelijk contact met onze kerk. Een afwisselende inhoud. Veel lezenswaardige stukken. En vooral informatief. Onder meer over de vrouwen in de bijbel, ditmaal over Ester. Verder over de komende kerkdiensten en langzamerhand traditiegetrouw veel ruimte voor de jeugd. Interessante info dit keer ook van de diaconie. Onder meer over onze giften en wat daarmee wordt gedaan. Artikelen dus van onze "kerkgangers".

Maar wat wij een beetje missen is wat meer van en over de kerkleiding. Het Klankbord is toch voor iedereen een prima communicatiemiddel, en dat hebben we al vaker aangegeven. Kerkenraad kom op dus.

Iedereen veel leesplezier.

*Namens de redactie, Aad Begemann.*



adres: Schepenhoek 157  
tel.: 0413 -261488

## Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53  
tel.: 0413 - 351559

“Maak je geen zorgen voor de dag van morgen.”  
*Mattheüs 6:34*

“Wanneer wij worden overvallen door wanhoop, komt dat gewoonlijk doordat we te veel denken aan het verleden en aan de toekomst.”  
*Theresia van Lisieux*

### Nu en straks

De woestijnvader abba Bessarion wandelde met zijn leerling langs de zee. De leerling kreeg grote dorst. Daarop begon abba Bessarion te bidden en zei: “Drink het water van de zee”. Toen de leerling dit deed bleek het water van de zee zoet te zijn. De leerling vulde daarop een kruik. Abba Bessarion vroeg hem waarom hij dit deed. De leerling antwoordde dat hij dit deed om verderop geen dorst te hoeven lijden. Hierop zei abba Bessarion: “God is hier en God is overal”.

### Y. Nomura, Woestijnwijsheid.

Bovenstaande citaten ontleende ik aan een verhalenbundel van Stephan de Jong. De citaten gaan in op de menselijke neiging om het hier en nu te verlaten (en daarmee het lichaam) en in gedachten terug te gaan naar het verleden of vooruit te gaan naar de toekomst.

Wanneer wij bezig zijn, zijn we met onze aandacht in het hier en nu, om het werk dat we onder handen hebben goed te doen en om geen brokken te maken. Wanneer we het werk neerleggen zijn we echter geneigd om het hier en nu ogenblikkelijk te verlaten om in gedachten naar het verleden of naar de toekomst te gaan. Het is heel moeilijk voor ons om in het hier en nu te blijven. Gaan we in gedachten naar het verleden dan kunnen we onszelf kwellen met spijt- en schuldgevoelens over wat we gedaan of nagelaten hebben. Gaan we in gedachten naar de toekomst, dan kwellen we onszelf dikwijls met zorgen en angsten. Mogelijk wortelt deze neiging in ons overlevingsinstinct. We willen leren van gemaakte fouten in het verleden en mogelijke fouten in de toekomst om ons overleven veilig te stellen.

Een mens leeft echter nooit in het verleden of in de toekomst maar alleen in het hier en nu. Dit zijn tijd en plaats waar we God en medemens kunnen liefhebben en kunnen genieten van de schoonheid van de natuur en de kunsten.

De christelijke traditie roept ons daarom in navolging van Jezus op om onze gedachten over het verleden en de toekomst te verlaten, om ons hoofd te verlaten, om neer te dalen in ons lichaam en in het hier en nu te komen en te blijven.

Om kwellende gedachten over het verleden los te kunnen laten, biedt Jezus ons vergeving in Naam van God. En om zorgen voor de toekomst los te kunnen laten roept Jezus ons op om in het hier en nu te vertrouwen op God.

De oproep om in het hier en nu te blijven zien we al in het verhaal over het manna-brood dat uit de hemel kwam vallen. De Israëlieten kregen te horen dat ze slechts brood voor één dag hoefden te rapen. Raaptten ze meer dan werd dat brood oneetbaar. Alleen de dag voor de Sabbat mochten ze voor twee dagen rapen opdat er op de rustdag niet gewerkt hoefde te worden. Het volk had in het begin natuurlijk wel de neiging om brood voor meerdere dagen te rapen. Het ging/gaat om een leerproces. Vertrouwen moet je leren.

---

In het Onze Vader worden we hieraan herinnerd in de bede: "Geef ons heden ons dagelijks brood". En in hetzelfde gebed vinden we ook de bede: "En vergeef ons onze schulden ....."

Het Onze Vader wil ons leren om het verleden los te laten door vergeving en de toekomst los te laten door vertrouwen. Het Onze Vader wil in ons leren om onze gedachten te verlaten, om neer te dalen in ons lichaam en om in het hier nu te leven. In het hier nu worden wij omgeven door God. In het hier en nu kunnen wij onze medemens ontmoeten. In het hier en nu kunnen wij de zon op ons voelen, de kleurenpracht van bloemen zien en hun geuren ruiken. In het hier en nu wil God ons ontmoeten.

### **Kerkdiensten**

Op 9 november vieren we *dankdag voor gewas en arbeid*. In agrarische gemeenschappen een vanzelfsprekendheid omdat men dagelijks leeft met zaaien, maaien en oogsten. Voor een "stadsgemeente" als de onze, met constante aanvoer van producten door de supermarkten, lijkt dankdag een overblijfsel uit vroegere tijden. Maar wie er over nadenkt, beseft dat we nog net zo afhankelijke zijn van de zegen van God als vorige generaties.

Op 16 november vieren we avondmaal in Uden.

### **Laatste zondag van het kerkelijk jaar.**

Op 23 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken dan hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We noemen hun namen en ontsteken kaarsen.

---

Als Gij niet zijt  
de grond waarop ik sta  
de bron waaruit ik put  
de einder waarheen ik ga –  
als Gij niet zijt  
waar blijf ik dan  
in tijd en eeuwigheid?

*Peer Verhoeven*

### **Wij gedenken in Veghel:**

Mevr. Jeanne Poppes – IJzerman	88 jaar
Mevr. Lijntje van Driel	88 jaar
Dhr. Hennt Teerink	70 jaar
Mevr. Bea Wadners	62 jaar

### **Wij gedenken in Uden:**

Dhr. Cornelis van Dee	83 jaar
Mevr. Cornelisje Beumer – Gorel	93 jaar
Mevr. Dina Jannetje van de Brug – De Jonge	78 jaar
Dhr. Frank Bastiaans	81 jaar
Dhr. Reijer Pijning	90 jaar
Dhr. Petrus Hendrikus Johannes de Groot	77 jaar
Mevr. Pauline Berendine Talke Bronwasser – Steenhuis	91 jaar
Mevr. Margaretha Jeanette Haan – Keuter	73 jaar
Mevr. Louize Albertha Oosterhof	90 jaar

We geloven dat ze geborgen zijn bij God.



Op dinsdag, 18 november a.s. organiseert de seniorengroep Veghel een middag met als thema: het **Sint Barbaragilde uit Veghel**. Het oudste gegeven over het Sint Barbaragilde duikt op in een akte van 6 juni 1505. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een heel interessante middag te worden. Zo zullen een aantal 'gildepakken' getoond worden. Voor een deskundige uitleg hebben wij de heer Andre Velthausz bereid gevonden.



- Dus noteert u nu alvast de datum, 18-11-2014 van 14.00 - 16.00 uur, in uw agenda.

### Seniorengroep alleen voor ouderen of toch niet?

Nou nee, ik zal het maar even uitleggen. Het is al een paar keer voorgekomen dat er leden van het bestuur werden aangesproken op het interessante programma van ons, door mensen die nog niet tot de categorie ouderen behoorden. Zij gaven aan dat zij anders graag van de partij waren geweest. Dat is toch jammer? Wij zijn ook de vervelendste niet (denken wij) en daarom het volgende: mocht u geïnteresseerd zijn dan hoeft u in het vervolg niet thuis te blijven mokken omdat u nog niet oud genoeg bent, nee, u gaat gewoon naar De Schakel en luistert naar hetgeen waar u voor gekozen heeft. Bovendien geniet u nog van een kopje koffie of thee met een lekkernij er bij. Wie doet u wat! Vindt u het straks zo gezellig dat u denkt ik wil hier bij horen, dan krijgt u iedere twee maanden een uitnodiging met daarop vermeldt de activiteit van de middag, als extra service.

Namens het bestuur

*Rien Wadners*

## Vrouwen in de bijbel – Ester

Het verhaal van Ester, er is een heel Bijbelboek aan haar gewijd, maar niet één keer wordt de naam van God genoemd.

Het is het verhaal van een vrouw met lef, zij die haar hart liet spreken. Ze komt tevoorschijn op het moment dat haar medemens met de dood wordt bedreigd.

In de Hebreeuwse taal wordt hart met het woord 'lev' vertaald.

Als weeskind groeit ze op bij haar oom Mordechai. Het is een stil en bedeesd kind, maar ze ontwikkelt zich als een buitengewone mooie jonge vrouw.

Als Koning Ahasveros, de koning van het grote Perzische rijk, op zoek is naar mooie jonge vrouwen voor zijn harem, valt ze bij hem op.

De geschiedenis vertelt dat zijn huidige koningin Wasti in onmin is gevallen, omdat zij voor zijn gasten niet wilde dansen. Eigenlijk betekende dat in die tijd dat zij naakt moest optreden en dat weigerde zij. Daarom werd zij van het hof verbannen en was de koning op zoek naar andere vrouwen.

Onder de vele vrouwen die naar zijn hof moesten komen, bevond zich Ester.

Voordat deze vrouwen voor de koning mochten verschijnen, moesten zij een jaar lang een schoonheidskuur ondergaan. Zes maanden werden zij behandeld met mirreolie en zes maanden lang met balsems en andere vrouwelijke schoonheidsmiddelen.

Hieruit blijkt ook dat Ahasveros schat- en schatrijk was. Het duurste parfum was balsem, een reuk olie die in het aan de Dode Zee gelegen Engedi en in Jericho werd gemaakt.

De bereidingswijze was een zo goed bewaard geheim dat in de laat-Byzantijnse tijd geen spoor meer te vinden was van het productieproces en de plant. Ester is van Joodse afkomst. Haar oom Mordechai en de bewaker van de harem adviseerden haar om daar niets

---

over te zeggen, niet tegen de koning, tegen niemand. Dat doet ze dus ook niet.

Dan neemt Ahasveros haar tot vrouw en wordt zij koningin. Een Joodse vrouw op de troon van het Perzische rijk en niemand die dat weet.

Op een zekere dag breekt er rumoer uit in de poort voor het paleis. Mordechai zit in de poort en schreeuwt het uit: 'Ze gaan ons vermoorden, we gaan er aan! En alleen omdat ik niet voor Haman, de overste van de koning, heb gebogen. Alle Joden worden uitgeroeid.' Ester stuurt een hoveling naar Mordechai voor opheldering. Deze geeft hem een brief voor de koningin waarin het doodvonnis van de Joden staat vermeld. Mordechai smeekt Ester om naar de koning te gaan om te proberen haar volk te redden.

Maar Ester weet, op eigen initiatief naar de koning gaan, betekent de doodstraf.

Keuzes maken in het leven, dat is waar het nu om draait.

En Ester doet dat, zij kiest voor haar volk. Zij vraagt Mordechai alle Joden in de stad samen te brengen en drie dagen en drie nachten te vasten, zoals zij met haar gevolg ook zal doen.

Daarna zal ze, tegen de wet in, naar de koning gaan. 'Kom ik om, dan kom ik om.'

En zo geschiedde op de derde dag.

De koning luisterde naar haar en het Joodse volk werd gered.

Steeds weer zie je dat vrouwen er voor zorgen dat de geschiedenis van het volk Israël doorgaat en niet vastloopt; de mannen doen op die beslissende momenten even niet mee.

En waar was God, die niet in dit Bijbelboek werd genoemd? Ik denk in deze moedige vrouw.

*Adrie Plantinga*

Bron: De bijbel - Ester Haag, Vrouwen in de bijbel – Vermeij, Allemaal vrouwen - Feinberg, Vrouwen in de tijd van de bijbel

---

## Van de diaconie

Op zondag 5 oktober zijn Mike en Juliana Schijf in het ambt van diaken bevestigd, ze draaiden al een tijdje mee in het diaconale team en zijn dus vertrouwd met de activiteiten die de diaconie door het jaar heen ontplooit. Maar we kunnen nog steeds versterking voor ons team gebruiken, belangstellenden zijn van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Dagelijks worden wij (u en ik) via de media geconfronteerd met de noden in de wereld en u zult er niet van opkijken dat wij wekelijks meerdere verzoeken om steun krijgen. Deze aanvragen zijn doorgaans goed beargumenteerd, de betreffende hulporganisaties doen goed werk. Tijdens het opstellen van het collecterooster merken we dat het vervolgens lastig is om een keuze te maken en dat we vele aanvragen terzijde moeten leggen omdat nu eenmaal niet alles kan. Voor 2015 hebben we ervoor gekozen om stichting Farm Friends wat vaker op het rooster te zetten. Diegenen die zondag 19 oktober in de kerk zaten hebben middels een diapresentatie kennis kunnen maken met het werk van deze stichting. Daarnaast willen we in 2015 enkele collectes bestemmen voor een kindertehuis in Lombok, Indonesië; in het volgende Klankbord meer daar over. Soms wordt een verzoek om steun zo indringend gesteld dat we vanwege de urgentie hebben besloten om €250 over te maken, in dit geval t.b.v. de hulpverlening aan vluchtelingen in Noord-Irak en Syrië.

Dichterbij krijgen we ook regelmatig verzoeken van mensen die financieel in de knel zitten om hen te ondersteunen. Het gaat hierbij vaak om alleenstaande ouderen of gezinnen die in de schuldsanering zitten en moeten rondkomen van een leefgeld van 30-40 euro per week. Uit het vakantiefonds ontvangt men afhankelijk van de gezinsgrootte met Kerst en de zomervakantie €70 (alleenstaande) en €180 (moeder met 2 schoolgaande meisjes). De één besteedt het aan een paar nieuwe schoenen en de ander aan een abonnement voor Hemelrijk, een dagje uit of schoolspullen.

Vorig jaar hebben wij als geloofsgemeenschap meegedaan met het diaconieweekend en de voedselinzameling. Ook dit jaar willen we in

---

de week(enden) van 15 en 16 november en 22 en 23 november weer een voedselinzameling houden van lang houdbare levensmiddelen voor mensen die op het absolute minimum zitten. De opbrengst wordt ter beschikking van de Voedselbank Veghel gesteld, die er zorg voor draagt dat de levensmiddelen op de goede plek terecht komen. Dit alles onder het motto: **“Werp eens een blik in de keuken van een ander”**. Binnenkort meer hierover.

Bedankjes voor verkregen giften ontvingen we van: Stichting Inti Huahuacuna, Wings of Hope, het Leger des Heils, Stichting Exodus, Stichting het Passion en het Inloopschip te 's Hertogenbosch.

Als u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet maar neem contact op met één van diakenen.

Met vriendelijke groet,

*Aaldrik Westera*

---

## **“Protestanten zoeken zelf een oplossing”**

*Het Brabants Dagblad had op 18 oktober een dubbele pagina over kerkbezoek onder de titel **Terugloop? Protestanten zoeken zelf een oplossing**. Omdat niet iedereen deze krant leest, heb ik een uittreksel gemaakt. Wil iemand het volledige krantenartikel lezen? Het hangt op het prikbord van onze kerk in Uden.*

Redacteur Tom Vos bezocht en interviewde ds. Molenaar in Heeswijk-Dinther, onze Dick van der Vaart en ds. Henk Spoelstra in Oss. Redacteur Tom Vos concludeert dat de protestanten, die slechts één procent van de Brabantse bevolking uitmaken hun kerkgemeenschappen wel afslanken.

Van der Vaart schetst in het artikel de samenwerking tussen Uden en Veghel, die volgens hem intensief is. Op de vraag of er nieuwe fusies komen zegt Dick: “We kijken met andere protestantse gemeenten hoe we elkaar kunnen ondersteunen. We denken na over het houden van gezamenlijke jeugdactiviteiten”.

Hoe is de loop naar de protestantse kerken?, was ook een vraag.

Ds. Molenaar antwoordt daarop met: “tussen de 18 en 35 mensen nemen in de banken plaats”. In Oss komen wekelijks 150 mensen. Uden en Veghel trekken wekelijks honderd mensen. Meestal zitten in de kerk van Veghel 25 mensen, in Uden drie keer zoveel. Dick zegt daarop: “Niet veel, maar de gemeente is altijd klein geweest. Kort na de oorlog bestond het kerkvolk in Veghel uit 25 gezinnen. Dat neemt niet weg dat we tien jaar geleden in Uden en Veghel nog dubbel zoveel kerkgangers hadden als nu.”

Volgens de krant proberen de kerken de diensten aantrekkelijker te maken. Ds. Molenaar in Dinther: “Ik stop er verrassingen in. Dat slaat aan”. Tijdens een dienst deelde hij bijvoorbeeld maskers uit met als boodschap: kom achter je masker vandaan. De Osse ds. Spoelstra ziet beleving als middel om mensen te raken. Hij zegt: “De preek, het gebed, de liederen moeten aanspreken. De mensen komen

---

niet vanzelf". Dick: "Wij maken diensten die gemeenteleden persoonlijk voorbereiden. Daarin spelen hun eigen levens- en geloofservaringen een grote rol. Het aantal vrijwilligers in de protestantse kerken is groot. Volgens Dick is in Uden en Veghel het aantal 140 mensen. Hij zei tegen de krant: "Dat je een enclave bent in katholiek gebied zal er mee te maken hebben. Ze zijn extra betrokken. Mensen vinden het fijn zich in te zetten voor anderen. Zo beleven zij hun lidmaatschap." Minder kerkgangers, minder voorgangers, minder gebouwen. Niet alleen de katholieken, ook de protestantse gelovigen hebben het moeilijk, concludeert Tom Vos in zijn artikel. Redden zij het in noordoost Brabant nog wel? Op die vraag is vooral ds. Molenaar positief: "Ja, wij staan midden in de samenleving. Over twintig jaar zal onze kerk er nog gewoon zijn. Pessimistisch denken levert niets op".

*Aad Begemann.*



Onze oprechte dank voor het medeleven en de warme interesse na het overlijden van mijn lieve en zorgzame vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

**Bea Wadners – ten Have**

*Fam. R.D. (Rien) Wadners*

---

## Thema en verwendag voor wie ALLEEN is

Op 9 november a.s. wordt in Veghel een dag georganiseerd speciaal voor mensen die op dit moment alleen door het leven gaan. Het is een themadag, waarbij de deelnemers ook lekker een beetje verwend worden.

Voor de tweede keer organiseert het Steunpunt Rouwbegeleiding van de Hulpdienst Diakonie Veghel een dag als deze. De dag begint om 10.00 uur en alle deelnemers worden ontvangen met thee of koffie. In de voormiddag zijn er enkele korte lezingen, afgewisseld met mooie muziek.

Na een korte wandeling is er een heerlijke verzorgde lunch, waarna ieder deel kan nemen aan enkele workshops naar keuze. Wat past bij u of waar bent u nieuwsgierig naar? Wat hebt u altijd al eens willen proberen?

We sluiten om 16.00 uur de dag af na nog een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers.

Het programma zal, meer nog dan de eerste keer, toegespitst zijn op gezelligheid, ontmoeting en ontspanning, al zal het ook niet ontbreken aan inspiratie voor daarna.

De dag is niet specifiek bedoeld voor mensen die een partner hebben verloren en daardoor alleen verder moeten. **Iedereen** die alleen door het leven gaat is van harte welkom.

Het gebeuren vindt plaats op zondag 9 november in de pastorie van de Lambertuskerk, Burg. de Kuyperlaan 1 in Veghel.

Het maximum aantal deelnemers is 30 personen.

De kosten zijn € 7,50, te betalen bij binnenkomst.

Aanmelding per e-mail: [steunpuntrouw@gmail.com](mailto:steunpuntrouw@gmail.com) of telefonisch: 06-50606626 (R. van Stratum)





Hallo allemaal,

In de kindernevendienst en de tienerkerk besteden we dit seizoen veel tijd aan de verhalen uit de Bijbel. De verhalen zijn heel belangrijk om door te geven aan elkaar en om ze goed te begrijpen gaan we ze lezen en bespreken.

Er staan veel mooie en spannende verhalen in de Bijbel.  
Kom gerust luisteren en meepraten.

Omdat het herfst is en er veel gebeurt met de bomen om ons heen, gaat het deze keer over bomen.



Een gedichtje over bomen:

De tuinman zag de bomen kalen,  
ze waren bijna bladerloos.  
Hij zag de laatste blaadjes dalen.  
en sprak; wat is dat toch grandioos!  
Het heeft geen zin ze op te vangen,  
want tegen het voorjaar zijn ze er weer.  
Ik hoeft ze zelf niet op te hangen,  
welnee, dat doet de lieve Heer.

---

### Kindernevendienst:

Bomen zijn als mensen.

Als je nu naar de bomen kijkt buiten, zijn ze al bijna kaal, want het is herfst. Bomen zijn eigenlijk heel bijzonder. Eerst een kleine eikel, of kastanje of een ander zaadje. En het groeit uit tot zo'n machtige boom met miljoenen bladeren.

Je zou een boom kunnen vergelijken met mensen in een familie.  
Hieronder staat een heel mooi gedicht hierover:

#### **Mensen zijn als bomen,**

Als je aan een boom zou vragen:  
hé boom, sta jij nou graag alleen?  
Dan zou hij, denk ik zeggen:  
geef mij maar boompjes om me heen.

Zou je aan je vader vragen:  
Hé vader, sta jij graag alleen?  
Dan zou hij, denk ik zeggen:  
geef mij maar mensen om me heen.

Als je aan een boom zou vragen:  
aan wie geef jij het leven door?  
Dan zou hij, denk ik zeggen:  
daar heb ik nou mijn takken voor.

Zou je aan je moeder vragen:  
aan wie geef jij leven door?  
Dan zou ze, denk ik zeggen:  
ja, kijk, daar heb ik jou nou voor.

Zou je aan je oma vragen:  
jouw leven, waar komt dat vandaan?  
Dan zou ze denk ik zeggen:  
van oma's die niet meer bestaan.



---

Dus bomen zijn als mensen:  
geen van twee staat graag alleen,  
in kinderen en takken, zo groeit  
er leven om ons heen.

Jij, je vader en moeder,  
dat is een soort van levensboom;  
die tak een eindje verder,  
dat is een tante of oom.

Maar die opa's en oma's die  
jaren terug gestorven zijn?  
Ja, kijk, ik zal maar zeggen,  
Dat zullen wel de wortels zijn.

Een boom heeft takken, bladeren en wortels nodig. En wij hebben  
elkaar ook nodig. Het zou niet leuk zijn om bijvoorbeeld alleen in een  
klas te zitten, of ergens in een pretpark alleen in een attractie.  
Samen is vaak veel leuker dan alleen. Het is fijn om elkaar te helpen,  
of met elkaar te spelen of samen te werken.

#### **Tienerkerk:**

Zet de volgende data vast in je agenda: 9 november, 23 november, 7  
december en 21 december.

We gaan er met elkaar weer iets leuks van maken.

Namens de kerkgroep Jeugd.  
Ria de Ruiter  
Telefoon 0413 254937  
E mail riaderuiter2@gmail.com

---

## **Man kent gehele Bijbel uit het hoofd**

De wandelende Bijbel wordt hij genoemd. Charles Matlock uit Savannah, Tennessee, heeft een fotografisch geheugen en dat heeft hij gebruikt om de Bijbel vrijwel geheel uit het hoofd te leren. Er ontbreken nog een paar passages, maar dat mag nauwelijks nog een naam hebben. En bovendien wordt daar nog aan gewerkt. Zeker 99 procent van de Bijbel kan Matlock nu letterlijk uit het hoofd opzeggen.

Charles Matlock is 59 jaar en heeft er meer dan 40 jaar voor nodig gehad om de Bijbel van buiten te leren. Als iemand een willekeurige passage noemt, kan Matlock de bijbehorende tekst geven. En op verzoek kan hij ook complete Bijbelboek uit het hoofd opzeggen.

"Ik ben hiermee begonnen toen ik een tiener was", vertelt Matlock. "Ik vertel andere mensen graag over Christus en over wat Hij heeft gedaan in mijn leven. De Bijbel memoriseren is daarvoor een fantastisch middel. Ik zit nooit verlegen om een tekst."

Matlock, die inmiddels is gepensioneerd, is maar weinig thuis te vinden. Hij reist rond door het zuiden van de Verenigde Staten, en bezoekt kerken, ziekenhuizen, bejaardenhuizen of is zo maar op een straathoek te vinden. Altijd pratend met mensen over Jezus Christus. "Ik hoop zoveel mogelijk mensen tot Christus te kunnen leiden", zegt hij. "Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het doel van waarom ik op aarde ben."

*(Bovenstaand bericht haalde ik uit de dagelijkse elektronische nieuwsbrief met berichten over kerk en geloof in Nederland en wereldwijd. Geïnteresseerd? Kijk dan op [www.cip.nl](http://www.cip.nl) en meld u gratis aan - ds Henk Veltkamp)*