
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(dec-jan 2014-2015, 46^e jaargang, nummer 1)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 24 JAN
KOPIJ INLEVEREN VOOR 09 JAN
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

Zie pagina Kerkdiensten van de website www.sowkerk-uv.nl

KERKDIENTEN IN VEGHEL

Zie pagina Kerkdiensten van de website www.sowkerk-uv.nl



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 - 261488

Mededelingen
ds. Dick van der Vaart



Adres: Hooftstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Kerst 2014

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus, de mens door wie het licht van God in deze wereld doorbrak. De mens door wie God opnieuw die woorden uit het scheppingsverhaal riep :“Er zij licht.”

Jezus werd ons lichtend voorbeeld. Hij was de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Dat wil zeggen de eerste mens van een nieuwe mensheid. In Jezus werd zichtbaar wat God bij de schepping voor ogen had: liefdevolle, rechtvaardige, zachtmoedige mensen. In Jezus werd duidelijk welke mens wij in aanleg zijn.

Was een nieuwe mensheid nodig ? Ja, in het verhaal over de zondvloed lezen we: “In Noachs tijd was de aarde verdorven en vol onrecht.....de aarde was door en door slecht, iedereen leidde een verderfelijk leven “(Genesis 6:5 en verder). Dit moet niet gelezen worden als een krantenartikel of een geschiedenisboek maar als een verhaal dat niet echt gebeurd is maar ons wel de ogen opent voor wat waar is. Deze woorden moeten worden begrepen als de verzuchting die wij slaken wanneer we op t.v. de verschrikkelijke daden zien van de jonge mannen van IS , wanneer we de beelden zien van helikopters van Assad die bommen uitgooien boven woonwijken, wanneer we de terreuraanslagen zien die in Nigeria worden gepleegd enz. We verzuchten dan : “ Het komt nooit goed met deze wereld. Met deze mensheid.“ De kerstboodschap gaat lijnrecht tegen dit pessimisme in. We vieren de geboorte van een mens die we

beschouwen als de eerste van een nieuwe mensheid. Door Zijn Heilige Geest zal God ieder mens omvormen tot mensen die zijn als Jezus: liefdevol, rechtvaardig, zachtmoedig. Dit proces van omvorming is het werk van de Geest: ook wij worden dus verwekt door de Heilige Geest opdat we opnieuw kunnen worden geboren. Mensen die geschapen worden/verwekt worden door de Geest, als beeld en gelijkenis van God. Het komt wèl goed met deze wereld !

Toen de engel Gabriël Maria de geboorte van deze mens aankondigde en haar vroeg of zij dit kind ter wereld zou willen brengen verklaarde zij zich hiertoe bereid. Gastvrij maakte ze ruimte in zichzelf voor het kind dat het symbool is voor de A/ander d.w.z. het symbool voor God en voor de medemens. “ Zo vraagt de engel ook aan ons om gastvrij ruimte te maken in ons hart voor de A/ander.

Beleidsplan

In het nieuwe beleidsplan dat uitgangspunt vormt voor de activiteiten in onze gemeente voor de komende vier jaar wordt ook gesproken over gastvrijheid.

“Wij willen ons ontwikkelen tot een gastvrije, open gemeenschap waarin mensen geborgenheid, gemeenschap, uitdaging en oriëntatie kunnen vinden. Pillers van onze gemeenschap zijn:

1. vieren en inoefenen van de omgang met God.
2. vieren en oefenen van de omgang met elkaar
3. de dienst aan de samenleving
4. de communicatie met de samenleving “

“De komende vier jaar willen wij de gastvrijheid van onze gemeenschap vergroten. “

Gastvrijheid

“Een gastvrije gemeente is een gemeenschap van gasten. Niet alleen mensen van buiten zijn gasten ook zij die zich reeds binnen de gemeente bevinden zijn dat. Het is de Heer Zelf die ons binnen roept (ekklesia).We zijn gasten aan de tafel van de Heer. De kerk is niet van ons, de tafel is niet van ons. We ontmoeten elkaar aan de tafel van de Heer . Daar eten we samen, praten we samen, beleven we gezelligheid, lachen en huilen we, horen we van nood in de wereld en besluiten we de handen inéén te slaan om er iets aan te doen.

Een gastvrije gemeente stelt zich open voor mensen van buiten. Dat vraagt van de gemeente dat ze poogt om barrières te slechten die mensen van buiten belemmeren om deel te nemen aan de omgang met God, de gemeenschap met elkaar en de dienst aan de samenleving.

Een gastvrije gemeente is een uitnodigende gemeente. Zij zet niet alleen de deuren van de kerk voor haar gasten open maar zij stelt zichzelf voor hen open (zoals Maria voor de A/ander) Dat betekent dat wij zonder vooroordelen naar onze gasten leren kijken en ze onvoorwaardelijke leren aanvaarden zoals ze zijn. Dat is alleen mogelijk wanneer wij onze vooroordelen leren herkennen en onszelf vanuit de liefde God onvoorwaardelijk aanvaarden. Wanneer wij contact leren maken met de goddelijke bron in onszelf en van daaruit communiceren dan zullen we oprecht geïnteresseerd naar de ander luisteren. Dan zullen we niet te snel denken dat we de ander begrijpen maar dóórvragen net zolang tot de ander zich werkelijk begrepen voelt. Het gaat hierbij om een leerproces. Innerlijke gastvrijheid een gave is die ons geschonken wordt maar die we ons nog eigen moeten maken door deze in toe oefenen. Een gast zal zich welkom voelen wanneer hij/zij hartelijk welkom geheten wordt , wanneer er oprecht naar hem/haar geluisterd wordt en wanneer hij/zij vertrekt het gevoel heeft werkelijk gezien te zijn.“

De komende tijd zullen de kerkgroepen zich buigen over de vraag hoe zij de gastvrijheid van onze gemeente daadwerkelijk zullen

kunnen vergroten. Op de gemeentevergadering hopen zij u hiervan te kunnen berichten. Ook u kunt nadenken over de vraag hoe u gestalte kunt geven aan gastvrijheid.

Deze heeft een meer uiterlijke kant b.v. het hartelijke en met aandacht begroeten van degen die naast u komt te zitten in de kerk als een meer innerlijke kant : Zoals boven beschreven staat het ontwikkelen van gastvrijheid is ook een innerlijk proces, een proces van het leren zien van vooroordelen (zonder je hierover schuldig te voelen, iedereen heeft ze) en het loslaten daarvan.

Wanneer we uiterlijke en innerlijk gastvrijheid uitstralen kunnen we als gemeente aantrekkelijk worden voor buitenstaanders want in de samenleving is grote behoefte om deel uit te maken van een warme gemeenschap.

Kerkdiensten

Kerstdienst

In zowel Veghel als Uden wordt een kerstdienst gevierd. Beide diensten ogen veelbelovend.

In Veghel zal de dienst worden verrijkt door zang van Marianne van Oorschot en Ellie Buurma. Wie vorig jaar de kerstdienst in Veghel bijwoonde weet hoe prachtig beide kunnen zingen en hoe hun stemmen op elkaar ingesteld zijn ! Arend Buurma en Dick Boerefijn zullen zorgen voor de muzikale begeleiding. Dick Boerefijn op het pas gerestaureerde en verrijkte orgel . Arend Buurma op de spinet. Voorganger : ds. Dick van der Vaart. Aanvang: 22.00 uur

In Uden wordt de kerstdienst voorbereid door gemeenteleden en zal de dienst worden geleid door kandidaat Bassi. Aan hem bewaren we goede herinneringen doordat hij vaker voorging in Uden. Hij is bereid om helemaal uit zijn woonplaats Groningen naar Uden te komen om in de kerstdienst voor te gaan. De dienst zal worden verrijkt door zang van een gelegenheidskoor samengesteld uit leden van Kadanz. Aanvang: 22.00 uur

Eerste kerstdag

Op eerste kerstdag zal mevr. Sanny Floor voor gaan in Veghel . In Uden zal er speciale aandacht zijn voor kinderen. Het koor Kadanz zal deze dienst verrijken met hun zang.

Oudejaarsavond

Traditioneel zal er in Veghel de oudejaarsdienst worden gehouden. In deze dienst delen we met elkaar wat we in het oude jaar aan vreugde en verdriet hebben meegemaakt door het drinken van de bekertjes van vreugde en verdriet .Aan het einde van de dienst heffen we met elkaar het glas.

Aanvang **19.00** uur.

Om en om

In nieuwe jaar kerken we om en om in Veghel en Uden. Kijk dus even in het Klankbord of op de website waar de kerkdienst wordt gehouden. De fysieke afstand tussen Uden en Veghel is niet groot. De psychologische afstand soms nog wel. Toen collega Henk Veltkamp nog maar net vertrokken was had ik het gevoel dat het naar Veghel toch wel een eindje rijden was. Maar naarmate ik de afstand vaker reed werd deze kleiner en kleiner. Nu heb ik al niet meer het gevoel dat ik naar een andere plaats rijdt. En wanneer je dan de moeite neemt en het stukje rijdt en je wordt hartelijk en gastvrij ontvangen dan voel je je helemaal thuis!

Oecumenische viering in Johanneskerk in Veghel

In het kader van de week voor gebed van de eenheid van de kerken vieren we de gezamenlijke dienst in Veghel op 18 januari in de Johanneskerk, van Diemenstraat 1 ,in Veghel –Zuid, samen met onze RK, broeders en zusters en de leden van de Evangelische gemeente . Op deze zondag is onze kerk in Veghel dus gesloten. De oecumenische vieringen werden tot vorig jaar op zaterdagavond gehouden. Om de oecumene een nieuwe impuls te geven besloten we om deze dienst weer op zondagmorgen te houden. Om en om in de kerk van de deelnemers. Vorig jaar waren we te gast bij de Evangelische gemeente. Dit jaar in de Johanneskerk. Volgend jaar

zijn wij de ontvangende kerk. Het belooft een inspirerende viering te worden met als thema : “ Dorst ? “ Het koor van de Johanneskerk zal deze dienst verrijken met zang en leden van de Evangelische gemeente zullen als voorzangers ons begeleiden in samenzang van Opwekkingsliederen. Aanvang **10.30** uur.

V&T “ Een nieuwe aarde “ Eckhart Tolle

Sommigen zeggen: “Ik ben niet gelovig wel spiritueel. “ Daarmee bedoelen ze dat zij zich niet (meer) kunnen herkennen in de taal die binnen de kerken gesproken wordt maar zich wel ten diepste verbonden voelen met de grond die het leven draagt of de bron waaruit het leven ontspringt.

Eckhart Tolle, een Canadees van Duitse afkomst, bekend geworden door zijn boek “De kracht van het nu “en auteur van het boek “De nieuwe aarde “ is een spiritueel leraar die geen goeroe wil zijn maar velen aanspreekt met zijn denken over een bewustzijns verandering die niet gemakkelijk in woorden

te vangen is maar zich uit in een uitspraak als: “Ik ben niet gelovig maar wel spiritueel. “

Op uitnodiging van Ophra Winfrey bespreekt Tolle op YouTube zijn boek de “Nieuwe aarde “ en beantwoordt hij via Skype vragen van kijkers over heel de wereld.

Wie geïnteresseerd is in de verschuiving van “gelovig”naar “spiritueel” en wie eens vanuit dit perspectief naar het christelijk geloven zou willen kijken, nodig ik uit om samen met mij te kijken naar fragmenten uit het programma van Ophra Winfrey en Eckhart Tolle. Plaats: SOW kerk Uden. Data: 14, 21 en 28 januari. Van 20.00 uur tot 21.30 uur. Opgave bij ds. Dick van der Vaart (tel. 24 66 34 e-mail: ds.dickvandervaart @kpnmail.nl)

Vriendelijke groet, ds. Dick van der Vaart

In memoriam Janneke Dudink-Sipkens.

Geheel onverwacht overleed op 1 December mw. Janneke Dudink, ze was 80 jaar. Het was een grote schok voor de kinderen en voor iedereen die haar kende. In de kerk zal haar plaats voortaan leeg zijn, ze zat meestal rechts achterin.

De “Dankdienst voor haar leven” was een dienst waarin met veel liefde over haar werd gesproken. De kring van kinderen en kleinkinderen vormde, als het ware, een warme deken om hun moeder, schoonmoeder en oma.

De tekst op de rouwkaart was uit psalm 139: “Heer u doorgrondt en kent mij” .

Met persoonlijke woorden en zorgvuldig uitgekozen liederen werd Janneke herdacht. Haar gezin begeleidde haar naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats naast de kerk.

“Deze lieve moeder, schoonmoeder en oma Janneke, een geschenk van God, is teruggekeerd naar haar Schepper, in vertrouwen op Jezus die gezegd heeft: Ik ben de opstanding en het leven.”

Sannie Floor.

BEDANKT.

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle zorgen, kaarten, bloemen, gebeden en aandacht van de afgelopen weken. Gelukkig is alles nu bijna weer achter de rug en zijn de uitslagen gunstig. Het is hartverwarmend om zoveel lieve en betrokken mensen om je heen te hebben. ik hoop dat we dit ook door kunnen geven aan onze jeugd.

Betrokkenheid helpt!

Ria de Ruiter

Vrouwen in de bijbel – Suzanna

Het verhaal van Suzanna en Daniël is één van de deuterokanonieke boeken en komt in de Hebreeuwse bijbel niet voor. Dit verhaal is een toevoeging aan het boek Daniël.

Lang geleden woonde er in Babel een man die Joakim heette.

Zijn vrouw was Suzanna, de dochter van Chelkia en zij was een buitengewoon mooie vrouw.

Zij was ook zeer vroom, haar ouders hadden haar opgevoed naar de wet van Mozes en zij deed en leefde zoals haar geleerd was.

Joakim was een rijk man, hij bezat een groot huis dat in een park gelegen was. Vooraanstaande lieden bezochten graag zijn woning, want Joakim was een gastvrij man.

Nu waren er twee oudsten uit de gemeenschap die vaak bij hem thuis kwamen, omdat zij als rechters waren aangesteld en in Joakims huis werd recht gesproken.

De goddeloosheid en zedeloosheid waren in Babel toegenomen, maar de twee rechters die eigenlijk als voorbeeld voor de gemeenschap dienden te zijn, namen het niet zo nauw met de wetten en zeden. Beiden hadden hun oog op Suzanna laten vallen, zonder dat zij dit van elkaar wisten.

In de middag ging Suzanna meestal in het park van haar man wandelen in gezelschap van twee dienstmeisjes.

De twee gelegenheid om Suzanna te ontmoeten.

Hoewel zij goed wisten dat hun hartstocht voor de vrouw niet deugde, legden zij hun geweten het zwijgen op. Op zekere dag konden zij het niet meer uithouden en beëindigden hun werkzaamheden vroeg in de middag, zeiden elkaar gedag, en deden alsof zij huiswaarts keerden. Zonder het van elkaar te weten, slopen ze het park in op zoek naar Suzanna. Maar, o schrik, ze kwamen elkaar tegen op één van de paden. Ze overlegden en besloten gezamenlijk Suzanna te overvallen. Ze verborgen zich in de struiken en wachtten tot Suzanna voorbij zou komen.

Na enige tijd verscheen zij in gezelschap van haar dienstmeisjes. Het was een warme dag en omdat er toch niemand in het park was, wilde zij een bad nemen. Ze stuurde haar dienstmeisjes weg om olie en balsem te halen. Zodra deze meisjes weg waren, sloten de mannen de poort van het park en liepen op Suzanna af.

Ze zeiden: 'Suzanna er is niemand in het park en de poort is gesloten, we sterven van begeerte naar je, dus willen we gemeenschap met je. Als je niet meewerkt, dan zullen we rond vertellen dat je hier een jongeman hebt ontmoet en dat je daarom de dienstmeisjes hebt weggestuurd.'

Suzanna zuchtte diep en zei: 'Wat ik ook doe, het pakt toch slecht uit, verzet ik me, dan zal ik ter dood worden veroordeeld, verzet ik me niet, dan word ik verkracht. Maar liever val ik onschuldig in uw handen, dan dat ik een zonde bega tegenover de Heer.'

Toen begon ze luid om hulp te roepen, zodat ze in het huis te horen was. De twee mannen openden snel de poort en vertelden tegen het personeel dat kwam toegesnel, wat Suzanna had gedaan.

De volgende dag werd Suzanna in gezelschap van haar familie voorgeleid aan de rechters en de twee oudsten getuigden tegen Suzanna en werden geloofd en zij werd ter dood veroordeeld.

Maar Suzanna riep God aan en deze verhoorde haar gebed in de persoon van Daniël.

Hij wist de mannen tegenstrijdige verklaringen te ontfutselen, zodat het er op uit draaide dat de mannen werden gedood en niet Suzanna.

Vanaf die dag stond Daniël in hoog aanzien bij het volk.

mannen die van de wandeling wisten, zochten naarstig naar een

In de joodse traditie wordt er weinig aandacht besteed aan dit verhaal. Slechts enkele joodse schrijvers uit de Middeleeuwen vermelden Suzanna, maar de Arabische wereld heeft meer belangstelling voor haar gehad; het verhaal is bijna onveranderd terug te vinden in de sprookjesverzameling 'Duizend-en-één nacht'.

De 'kuis Suzanna' zoals ze wordt genoemd is heel veel het onderwerp geweest in de kunst.

Tallose schilders hebben haar afgebeeld, ook al om redenen dat men straffeloos een naakt kon schilderen en toch een Bijbelse voorstelling kon weergeven.

Het verhaal is nog onverminderd actueel doordat allerlei mensen nog steeds schijnen te denken dat slachtoffers van verkrachting het hoogstwaarschijnlijk wel aan zichzelf te danken zullen hebben.

Adrie Plantinga

Bron:

De bijbel, toevoeging deuterokanoniek boek Daniël
Haag, Vrouwen in de bijbel



Hallo allemaal,

In de kindernevendienst en de tienerkerk besteden we dit seizoen veel tijd aan de verhalen uit de Bijbel. De verhalen zijn heel belangrijk om door te geven aan elkaar en om ze goed te begrijpen gaan we ze lezen en bespreken.

Kom gerust luisteren en meepraten.

Nog even en advent is alweer voorbij, dan is het alweer kerst. In de adventweken hebben we iedere week een mooi gedicht verteld bij het opsteken van de kaarsen:

Het is Advent, één kaars gaat aan.
Een mooi moment om even stil te staan.
Met ons hart op God gericht,
Gaan we samen de adventstijd in.
En in dit kleine kwetsbare Licht
Zien we de belofte en de herinnering.

De tweede kaars mag nu gaan branden.
Als onmiskenbaar teken.
God houdt ons altijd in zijn handen.
Hij zal ons hart nooit breken.
We wachten nu met groot verlangen.
Op de Koning die komen zal.

Ons hart bezwaard of onbevangen.
Maar vol vertrouwen bovenal.

De derde kaars zoals je ziet
Het wordt hier nu steeds lichter.
Liefde hecht zich aan verdriet
Want Jezus nadert dichter.
De Trooster is ons al gegeven,
Dat is de Heilige Geest,
Hij geeft ons richting in ons leven,
Naar Jezus wijst Hij t allermeest.

Vier kaarsen zijn nu aan gestoken.
We komen dichterbij
De dag is bijna aangebroken.
De dag dat Jezus kwam voor jou en mij.
Hoe het ook met je gaat,
God blijft je altijd trouw.

Wat als een paal boven water staat
Hij houdt heel veel van jou.
God heeft ons bij elkaar gebracht
Om Hem samen te aanbidden
Hij fluistert in ons oor heel zacht.
Ik ben in jullie midden.

Wij vieren hier nu met elkaar
Dat Jezus kwam en overwon.
Wat U beloofd wordt zeker waar.
U zult vertoaien wat U begon.

Met de tekeningen hieronder kun je een mooie kerststal kijkdoos knutselen!



Kindernevendienst:

Tijdens de adventweken hebben we verhalen gelezen over de voorbereidingen op de geboorte van Jezus. We hebben ook veel foto's gemaakt. Deze foto's gaan we met kerst in de kerk laten zien! Leuk, hè! Ben je ook zo benieuwd naar de foto's waar je zelf op staat? Kom dan zeker naar de kerk op 25 december, dan kun je zien wat we ervan gemaakt hebben.

In de kerstvakantie is er geen kindernevendienst (behalve dan natuurlijk met kerst). Na de kerstvakantie starten we weer op 11 januari. Volgend jaar is er om en om een kerkdienst in Uden en Veghel. Er is telkens kindernevendienst in de kerk waar ook de kerkdienst is.

Tienerkerk:

Zet de volgende data's vast in je agenda: 21 december, 11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni.

Op 21 december sluiten we met een bijzondere tienerkerk dit jaar af. We gaan er met elkaar weer iets leuks van maken.

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Linda Kuijpers

Ria de Ruiters

Telefoon 0413 254937

E mail riaderuiter2@gmail.com