

---

**KLANKBORD**  
*Protestants Informatieblad Uden-Veghel*  
(feb-mrt 2015, 46<sup>e</sup> jaargang, nummer 2)

**EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 28 maart**  
**KOPIJ INLEVEREN VOOR 13 maart**  
e-mail adres: kopij\_klankbord@hotmail.com  
voor kopijadressen: zie laatste pagina

---

***KERKDIENSTEN IN UDEN***

- zo. 01 feb: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 08 feb: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 15 feb: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 22 feb: 10.00 u. mevr. S. Floor
- zo. 01 mrt: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 08 mrt: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 15 mrt: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 22 mrt: 10.00 u. dienst in Uden

***KERKDIENSTEN IN VEGHEL***

- zo. 01 feb: 10.00 u. pastor mevr. E.M. Spijkerman, Deil
- zo. 08 feb: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 15 feb: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 22 feb: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 01 mrt: 10.00 u. mevr. L. Oosten
- zo. 08 mrt: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 15 mrt: 10.30 u. dienst in Veghel
- zo. 22 mrt: 10.00 u. dienst in Uden

---

## **Van de redactie .....**

Dat was even schrikken toen dominee Dick van der Vaart plots behandeld moest worden voor acute hartproblemen. We zijn dan ook erg blij dat een persoonlijke boodschap op de valreep nog bij ons binnen kwam. (zie pagina 19). We zijn hier dankbaar voor.

Verder stukjes van de diaconie, verslag van de Enquête en natuurlijk een bijdrage van de jeugd. De vrouw uit de bijbel is dit keer Izebel, het schijnt een bitch te zijn, vrij vertaald, een lastig kreng. Interessant om eens te lezen en in te verdiepen..

Een voetnoot bij het kerkrooster van februari en maart. De kerkdiensten gaan wel door, op dit moment is het nog niet duidelijk wie de voorgangers zullen zijn. Ook is er nog geen duidelijkheid, ondanks het voorspoedig herstel van onze dominee, wanneer hij zijn taak weer op zich neemt.

Dan nog dit.....

Communicatie, het delen van informatie is noodzakelijk om iedereen op de hoogte te houden als er veranderingen en of problemen zijn in een bedrijf, vereniging en zeker ook in een kerkgemeenschap. Zowel de zender van de informatie, als de ontvanger van die informatie, heeft hier een verantwoording in. We vragen dan ook uw aandacht voor ons redactionele stuk in dit nummer.

Veel leesplezier en ook van ons een goed en gezegend 2015.

Namens de redactie,

*Bram van der Vijver*



adres: Schepenhoek 157  
tel.: 0413 -261488

## Mededelingen



Adres: Hooftstraat 53  
tel.: 0413 -351559

Op deze plaats in het Klankbord vindt u meestal de mededelingen van ds. Van der Vaart. Een citaat of gedicht, gevolgd door een filosofisch geteint stukje bezinning en afgesloten met enkele praktische mededelingen over de komende diensten, collectes of persoonlijke werkzaamheden in de gemeente Uden-Veghel.

Dat u dit nu mist is een logisch gevolg van de plotse afwezigheid van onze dominee vanwege hartproblematiek waarvoor hij in december gedotterd werd. I.v.m. zijn revalidatie zal hij de komende maand(en) nog niet of niet volledig zijn werkzaamheden op zich kunnen nemen. Wij wensen hem een voorspoedig herstel toe en wijsheid bij de mate en wijze van werkhervatting.

De kerkenraad heeft in december via het Kerknieuws de abonnees op dit medium op de hoogte gebracht van bovengenoemde gebeurtenissen en van enkele praktisch te regelen zaken voor ons als kerkleden of –bezoekers. Omdat naar mijn idee slechts een beperkt deel van de regelmatige kerkbezoekers over een computer en/of internet beschikt, zou het de kerkenraad sieren als zij de gelegenheid had gebruikt bij het uitkomen van dit Klankbord om ons nader te informeren over de situatie en over wat er door hen geregeld is of wordt. Een gemiste kans!

De communicatie vanuit de kerkenraad is trouwens toch verre van onderhoudend, laat staan intensief, te noemen. De laatste keer dat de kerkenraad van zich heeft laten horen was in het Klankbordnummer dat op 12 juli 2014 is verschenen. Hetzelfde nummer waarin een open brief aan de kerkenraad opgenomen is. Zowel hierin, als in het elders in dit blad weergegeven enquêteverslag, als in meerdere redactionele stukjes is aangegeven dat er een gebrek aan communicatie wordt ervaren door gemeenteleden. De kerkenraadsmededeling was m.i. behoorlijk algemeen en gaf slechts versluierd aan wat er op dat moment speelde in kerk of kerkenraad. Blijkbaar zijn de communicatieoproepen geen enkele reden voor dit gesloten lijkend bolwerk om ons te laten weten hoe zij ons kerkelijk leiding geven en sturing geven aan de kerk in deze woelige tijden.

Ja, er is een beleidsstuk, een tekst over wat je denkt, van plan bent, nodig vindt of zou willen. Maar dat is nog geen praktijk, geen dagelijkse uitvoering, geen beslissing!

In hoeverre zijn we op de hoogte van onze plaatselijke kerkelijke leiding? In juli werd melding gedaan van een tijdelijk terugtrekken van de voorzitter van de kerkenraad, maar inmiddels is deze van haar functie ontheven vanwege te hoge betrokkenheid bij de kerk in Veghel. Wat levert de bemoeienis op van de PKN via de inzet van Atie de Vos? Hoe ver staat het met het organisatiemodel en de bezinning op de taken en verantwoordelijkheden van de kerkgroepen versus kerkenraad? Wat heeft de kerkenraad besloten te doen met de ontmoetingen die al twee keer geëvalueerd zouden zijn?

Het is maar goed dat de kerkelijke gemeenschap zich nog staande weet te houden ondanks de kerkenraad. Dat er mensen zijn die naar vernieuwing zoeken in de wijze van zondags samenkomen. Denk aan de door de jongeren voorbereide en gepresenteerde dienst. Dat er mensen vanuit pastorale groepen links en rechts ondersteuning bieden waar die nodig is.

---

Dat er lef is om met andere kerkelijke groeperingen contact te onderhouden en om eens bij elkaar in de keuken te kijken.

Het gebrek aan communicatie is misschien nog geen reden om onze kerk op te doeken, maar het doet er zeker geen goed aan en het geeft te denken voor de toekomst, ons kerkelijk voortbestaan. En die toekomst kan er veel sneller zijn dan we mogelijk nu kunnen zien.

Mede namens de redactie van het Klankbord,

*Wiebe Oosten.*

---

## Enquête Kerk zijn Uden-Veghel

De vorig jaar in onze kerken gehouden enquête is jammer genoeg maar door 28 gemeenteleden ingevuld. Dit is maar 5.4% van het aantal aangeschreven kerkleden.. Volgens de beleidscommissie is deze respons zo laag dat uit dit onderzoek kwantitatief geen projectie kan worden gevormd als onderbouwing van het beleid. Daarom is vooral een selectie gemaakt van de kritische opmerkingen en suggesties van de gemeenteleden die de enquête wel hebben ingevuld.

### **KERKDIENTEN**

Wat betreft de kerkdiensten zijn de volgende suggesties binnengekomen:

Verdieping en afwisseling van de liturgie waarbij ook rekening wordt gehouden met jongeren. Catechisatie en belijdenis in eigentijdse vorm. Meer rust en bezinning tijdens de dienst. Onze dominee is een fijn mens en een zeer goede pastor maar mist volgens een aantal mensen visie in zijn preken. De lekenvoorgangers staan dicht bij het heden. Men mist ook de christelijke identiteit en beleving van de bijbel. Behoefte is er aan meer spiritualiteit. Meer muziek en zang, ook gericht op jongeren. En verder die jongeren ook inschakelen bij de eredienst zelf, bijvoorbeeld door te musiceren, collecteren enz.

### **VERBONDENHEID**

Verbondenheid met gemeenteleden vindt men belangrijk, werken dus aan vertrouwen, geborgenheid en saamhorigheid. In de ontmoetingen bijvoorbeeld gastsprekers uitnodigen. Belangrijk is naar elkaar luisteren, steun en troost geven. Maar ook meer ruimte voor persoonlijke gesprekken en gebed. En verder de rouwbegeleiding handhaven, maar ook de huiskamerontmoetingen, de seniorenclub en de zondagslunch, maar dan ook in Uden.

---

## JEUGD

En wat betreft de jeugd het volgende: projecten tienerkerk stimuleren. Het thema "halen we de jeugd naar de kerk, of brengen we de kerk naar de jeugd" vooral stimuleren. En die jongeren een taak in de kerk geven, hun talenten gebruiken. Bijvoorbeeld bij technische ondersteuning zoals internet, gebruik beamer enz.

## KERKGEBOUW

Onze kerkgebouwen zouden meer gebruikt moeten worden voor bijvoorbeeld concerten, lezingen, filmbespreking en bezinningsavonden. En dat laatste over onderwerpen als euthanasie, homoseksualiteit, echtscheiding, begrafenis c.q. crematie.

## ALGEMEEN

Uit de enquête bleek ook dat men vindt dat de kerk midden in de maatschappij moet staan. Het om en om kerken blijkt niet ideaal voor ouderen. De vervoersservice moet daarom beter. Meer bekendheid geven aan werk van de diaconie. Betere aandacht voor ouderenzorg en eenzaamheid, de SOS-telefoon bekendheid geven. Meer moderne communicatiemiddelen gebruiken. En ook verbeteren van de communicatie tussen kerkenraad en gemeente.

Het rapport was opgesteld door Peter van den Broek, namens de beleidscommissie.

---

## Vrouwen in de bijbel – Izebel

Izebel, een bitch van het eerste uur. De naam roept kwaad op, er zullen niet veel ouders zijn in deze wereld die hun dochter de naam Izebel zullen geven. Tot op de dag van vandaag is de naam geassocieerd met slecht gedrag.

Wie is ze, deze vrouw? Een prinses, een koningsdochter, dochter van koning Etbaäl.

Een heidense koning, die zijn eigen broer heeft vermoord om zelf op de troon te komen.

Omdat ze geen erfopvolger voor haar vader kan zijn, wordt ze uitgehuwelijkt aan koning Achab. In haar land wordt Baäl aanbeden en die gewoonte neemt ze mee naar haar nieuwe land, inclusief Baäl-priesters. Achab laat dat toe, hij is een zwakkeling.

Ze heeft nooit haar Foenisische godsdienst opgegeven, ze bleef Baäl vereren en Achab ging dat ook doen. Hij liet zelfs een tempel voor Baäl bouwen en richtte een altaar voor hem op.

Zo kwamen ze in conflict met de profet Elia.

Izebel was een kunstzinnige vrouw, Achab liet een ivoren paleis voor haar bouwen, waar ze met strakke hand regeerde.

Ze zaaide dood en verderf onder degenen die voor haar voeten liepen, zoals de profeten van Israël, maar als we de bijbel mogen geloven, dan is haar dood net zo vreselijk geweest.

Als koningin van Israël leidde ze duizenden van Gods volk in afgoderij, seksuele immoraliteit en perversie. Ze hanteerde nu eens verleiding, dan weer intimidatie.

Maar ze was trouw aan Achab en wilde hem in alles ter wille zijn.

Zo is er het verhaal van Nabot. Achab wilde dolgraag de wijngaard van Nabot ombouwen tot een moestuin, maar Nabot wilde zijn erfgoed niet afstaan aan de koning, ook al kreeg hij er ander land of geld voor.

---

Dit tot ongenoegen van Achab die er chagrijnig van werd. Toen Izebel dit hoorde, maakte ze daar korte metten mee. Wie was hier nou de koning, Achab toch zeker, Nabot was maar een onderdaan.

Ze verzint een list, laat Nabot vals beschuldigen en vervolgens ter dood brengen. Zo, de weg is vrij voor Achab om zijn moestuin te beginnen. Achab weet het, maar laat het zo. Koning en koningin, partners in het kwaad.

Inmiddels is Achab gestorven en haar zoon Joram vermoord. Een opvolger dient zich aan.

Jehu, ze wacht hem op in haar kamer. Ze heeft zich koninklijk aangekleed. Ze begroet hem met de woorden: 'Gaaf het goed met je, koningsmoordenaar?' In haar ogen is Jehu fout, haar man en haar zoon hebben zich immers gedragen zoals het koningen dat doen, ze heeft tenslotte van huis uit niets anders geleerd.

Jehu wacht niet lang, twee eunuchen pakken haar op en gooien haar uit het raam. Als Jehu later de opdracht geeft haar te begraven (ze was tenslotte wel van koninklijke bloede) is er niets meer van haar over. Honden hebben haar opgegeten.

Guus Kuijer heeft in 1988 een boek over haar geschreven en daarin laat hij Izebel aan het woord en daardoor wordt het verhaal van een andere kant belicht.

De Izebel van Guus Kuijer is een intelligente, hartstochtelijke vrouw. Het beeld van een door-en-door verdorven mens, 'een hoer en een heks' is hierin niet te vinden. Hij laat haar aan het woord de laatste uren van haar leven:

*'Ik zit in het boven vertrek van de poort van Jizreël. Ik weet niet hoeveel tijd mij nog rest, want ik ga sterven. Mijn moordenaar is in aantocht, maar ik spring uit het venster voordat hij de hand aan mij slaat. Mijn grootste zorg is dat zij zullen zeggen: zij werd geduwd, zij sprong niet uit zichzelf, want ze willen mij elk spoor van dapperheid ontzeggen'.*

---

In haar terugblik van haar leven erkent zij volmondig dat haar handelwijze betreffende Nabot een misdaad was.

*'Maar misschien is het goed te zien dat ik een mens ben en geen satan. Misschien is het goed te weten dat ik, die goed was en slecht tegelijk, een gewoon mens dus, een gruwelijke misdaad beging omdat ik de koning te zeer liefhad'.*

Haar conclusie waarom zij zo gehaat en vervloekt is:

*'Omdat ik zo hardnekkig liefhad en hoop hield en niet neerzag op genot. Daarom.'*

Een boeiende vrouw en een boeiend boek.

*Adrie Plantinga*

*Bron:*

*De bijbel, Koningen*

*Guus Kuijer, Izebel van Tyrus*

*Mirjam Vermeij, Allemaal vrouwen*

---

## Van de diaconie

Afgelopen december heeft de diaconie met medewerking van de Rotary op 22 adressen een kerstpakket kunnen afleveren.

Dankzij uw donaties hebben wij ook diverse gezinnen/alleenstaanden een financieel extraatje kunnen overhandigen.

Van verschillende instellingen ontvingen wij bedankjes; in de brief van Amref, de Flying doctors, lazen we het volgende: "Met uw kerstgeschenk kunnen wij verloskundigen opleiden om vrouwen veilig te laten bevallen, om de gezondheid van baby's en kleine kinderen goed in de gaten te houden en ze te beschermen tegen bijvoorbeeld malaria. Zo kunnen we moeder- en kindersterfte in Afrika fors terugdringen.

De stuurgroep Winterinloop in 's Hertogenbosch die de opvang voor dak- en thuislozen organiseert, meldt in haar brief: "U heeft met uw bijdrage er voor gezorgd, dat dak- en thuislozen even konden bijkomen met een bakje koffie of thee gedurende de wintermaanden."

Verder ontvingen we bedankbrieven van de stichting Leevoerderij Het Erfdeel en de Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind.

Tenslotte, de diaconie wordt gevormd door vier diakenen en twee diaconale medewerkers. Mede onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen worden wij in toenemende mate geconfronteerd met hulpvragen van verschillende aard. Nee, wij klagen niet maar zouden ons niettemin erg gelukkig prijzen als er mensen in onze gemeente zijn die onze gelederen willen komen versterken. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de diakenen.

Vriendelijke groeten,

*Uw diaconie*

---

## Reis naar Syrië

Een klein berichtje, om een bijzondere reis aan te kondigen. De komende tijd gaan jullie er zeker meer van horen! Samen met 49 andere vrouwen hoop ik van 6 tot 13 februari op reis te gaan naar Jordanië, het buurland van Syrië. Dat klinkt als een mooie vakantie, maar deze reis belooft anders te worden dan alle andere. Wij gaan op pad om Syrische vrouwen te ontmoeten die gevlucht zijn voor de oorlog in Syrië.

Het programma van de reis wordt verzorgd door de christelijke hulporganisatie ZOA. Deze organisatie biedt hulp aan Syrische vluchtelingen in de Jordaanse grensstad Irbid door hen te voorzien van voedsel, dekens, kachels en door hen te ondersteunen met psychische hulp. Ik hoop dit project van ZOA te gaan bezoeken.

Wil jij deze vrouwen en hun gezinnen ook steunen? Geef dan aan ZOA via IBAN 550 o.v.v. Women for Syria.

Op 12 april is de collecte in onze kerk bestemd voor ZOA; ik hoop dan verslag uit te kunnen brengen van mijn reis.

Site: [www.zoa.nl/womenforsyria](http://www.zoa.nl/womenforsyria)

Hartelijke groet,

*Tineke Stolk, diaconie*

---

## College van Kerkrentmeesters

### Verantwoording (1)

Via mevrouw J. van Kranenburg-Kuijvenhoven ontvingen wij een gift van € 20,= voor de Kerk.

### Verantwoording (2)

Daarnaast hebben wij nog een gift ontvangen van € 10,= voor de Kerk.

Langs deze weg willen wij de betreffende families hiervoor hartelijk dankzeggen.

*Uw college van Kerkrentmeesters*

## KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE.

Zondag, 1 februari, wordt er om half acht weer een zangdienst gehouden in de kerk in Veghel,  
Met medewerking van enige solisten, zingen we weer bekende liederen.  
U kunt het lied, dat u graag zingt a.s. zondag na de dienst opgeven.

Ook kunt u het vóór 20 januari mailen naar: [honing33@home.nl](mailto:honing33@home.nl)



Hallo allemaal,

Alweer een nieuwjaar. Ook dit jaar proberen we er voor jullie en voor ons weer een leuk, leerzaam en gezellig jaar van te maken. We willen jullie vragen om zo vaak mogelijk naar de kindernevendienst en de tienerkerk te komen. Dit is leuk voor jullie, maar ook voor de mensen die deze bijeenkomsten voorbereiden.

### Winter, de natuur rust uit

Het is nu volop winter!

Veel mensen vinden de winter niet leuk: te koud, te donker, te glad op de weg, kleurloos.

Maar de winter heeft ook zoveel leuke kanten, kinderen weten dat! Sneeuw! IJspret, gezellige dagen, een lekker warm bed, glijbanen maken buiten, schaatsen!



De winter is het seizoen dat de natuur in diepe rust is. Maar als je goed kijkt zie je toch al knoppen aan de bomen, de natuur bereid zich voor op weer een groeiseizoen.

Dat is toch eigenlijk allemaal mooi geregeld. Wie kan zo iets nou

---

bedenken? De natuur zit zo knap in elkaar.  
Degene die dat bedacht heeft moet wel heel veel weten! En natuurlijk weet je dat God dat heeft gedaan!  
Hij geeft de natuur in de winter rust, zodat krachten worden verzameld voor de lente, wanneer alles weer gaat groeien.



Zo is het eigenlijk ook met ons, af en toe hebben we even rust nodig in ons toch wel drukke leventje.  
In de nieuwe agenda van 2015 staan vast al weer heel wat afspraken! Want we moeten best veel doen. Als je een poosje druk bent geweest ben je weer even aan rust toe.  
Even weer onze gedachten op God richten. Stil worden van binnen. Luisteren of God ons iets te vertellen heeft.  
En waar kunnen we dat beter doen als in een mooi winters landschap. Het is heerlijk om te schaatsen, maar ook om eens rustig in een winterbos te wandelen.

Lieve God,  
Wij hebben het vaak druk, Heer,  
soms komen we tijd te kort.  
U hebt nooit tijd te kort, U waakt  
altijd over ons. Daarvoor wil ik U bedanken.  
Leer ons ook een beetje tijd te maken voor U.  
Zodat we elke dag even een stille tijd houden,  
waarin we met U praten en in de Bijbel lezen.  
Amen.

---

### **Kindernevendienst:**

Het jaar is nog maar net begonnen, Kerst is net geweest en nu gaan we alweer op weg naar Pasen.  
De periode voor Pasen heet de 40-dagentijd. Dit begint direct na carnaval. Het is een tijd waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest en nadenken over wat Pasen voor ons betekent. Pasen is het feest van de opstanding van Jezus.  
De eerste zondag van de 40-dagentijd is 22 februari.  
We gaan met de kindernevendienst weer een mooi project doen. Kom je ook?  
Er is telkens kindernevendienst in de kerk waar ook de kerkdienst is, dus in principe om en om in Veghel en Uden. Als er in beide kerken een kerkdienst is, is de kindernevendienst in Uden.  
Er is geen kindernevendienst in de vakanties. Dat betekent dat er de komende periode geen kindernevendienst is op 15 februari.

### **Tienerkerk:**

Zet de volgende datums vast in je agenda: 25 januari, 8 februari, 22 februari, 8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april, 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni.

We gaan er met elkaar weer iets leuks van maken.



# Jij bent bijzonder



*Lees je vaak in de Bijbel*  
De bijbel - Gods gids voor ons!



Psalm 119 - 105

## **Website:**

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op [www.sowkerk-uv.nl](http://www.sowkerk-uv.nl). Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar [jeugd@sowkerk-uv.nl](mailto:jeugd@sowkerk-uv.nl). We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.  
Ria de Ruiter  
Telefoon 0413 254937  
Email: [riaderuiter2@gmail.com](mailto:riaderuiter2@gmail.com)

---

## Een actuele groet van ds. Dick van der Vaart

Uden, 13-01-2015

Beste mensen,

Vanmorgen ben ik bij de cardioloog geweest. Uit zijn onderzoek bleek dat mijn hart zich al bijna weer helemaal hersteld heeft en ik na revalidatie mag hopen op volledig herstel. Het gaat zo goed dat hij me pas in december weer wil zien.

Vanmiddag heb ik een afspraak met een fysiotherapeut waarmee een revalidatieprogramma van zes weken begint.

Graag wil ik jullie bedanken voor jullie hartelijk meeleven. Dat heeft mij/ons goed gedaan .

*Hartelijke groet, Dick van der Vaart*