
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(juni 2015, 46^e jaargang, nummer 4)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 13 juni
KOPIJ INLEVEREN VOOR 29 mei
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 03 mei: 10.00 u. ds. J. Smit (Oestgeest)
- zo. 10 mei: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 17 mei: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 24 mei: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 31 mei: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 07 juni: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 14 juni: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 21 juni: 10.00 u. dienst in Veghel

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 03 mei: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 10 mei: 10.00 u. ds. A. Plaatzer
- zo. 17 mei: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 24 mei: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (*m.m.v. Daniëlle Sluijmers*)
- zo. 31 mei: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 07 juni: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (HA kring)
- zo. 14 juni: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 21 juni: 10.00 u. mevr. L. Oosten

Van de redactie

Ook dit keer geen probleem om het Klankbord te vullen. Veel ingezonden stukjes met belangrijke informatie. De redactie is u allen hier zeer erkentelijk voor.

Als eerste de bijdrage van onze dominee, die gelukkig weer bijna helemaal hersteld is. Iets waar we met ons allen weer dankbaar voor mogen zijn.

Informatie van de kerkenraad, het verslag van de gemeente avond, een bericht van kerkgroep jeugd en informatie over het nieuwe SOW kamp.

Ook nog een afsluitend stuk van Adrie Plantinga over vrouwen in de bijbel. We zullen deze bijdragen missen! Bedankt.

Als laatste graag uw aandacht voor het losse vel wat in het midden van dit nummer te vinden is. Daarop vindt u een samenvatting van het beleidsplan en aan de andere zijde een vragenlijst. Wilt u dit goed doorlezen en ingevuld inleveren??

Veel leesplezier!

Namens de redactie.

Bram van der Vijver.



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Pinksteren

Binnenkort vieren we weer met ons allen het Pinksterfeest. Maar wat vieren we dan? Binnen de kerk zijn we geneigd om deze vraag te beantwoorden in traditionele taal: we vieren de uitstorting van de Heilige Geest zoals Jezus beloofd had bij Zijn Hemelvaart. Buiten en binnen de kerk wordt deze taal van de traditie dikwijls niet meer begrepen. We staan voor de uitdaging om zelf woorden te vinden voor het Pinkstergebeuren.

Ik waag een poging. Ik besef dat het Pinksterfeest rijker van inhoud is dan ik kan weergeven. Maar het is als met een goudstaaf. Die kun je niet uitdelen. Daarvoor is het nodig er munten van te maken. Ik maak slechts één muntje.

Toen Jezus rondtrok door het land Israël in het gezelschap van zijn leerlingen, liet Hij door Wie hij was zien, dat wij mensen spirituele wezens zijn. Het woord "spiritueel" verwijst naar het latijnse woord "Spiritus" dat "Geest" betekent en dat wij in de kerk kennen als "Spiritus Sanctus": Heilige Geest.

Ons spirituele wezen wordt in de bijbel in het tweede scheppingsverhaal verbeeld doordat God de mens de levensadem inblaast: de levensadem (spiritus) wordt geïnspireerd. In wezen leven we in innige verbondenheid met God.

We worden door God beademend/geademd. God ademt (in) ons. Wij zijn enthousiast (en = in, thou = theos = God). Wij zijn vol van God. Jezus liet in zijn leven en sterven zien hoe de beademing door God de mens een centrum kan geven, van waar uit de mens krachtig op eigen benen kan gaan staan, werkelijk een zelfstandige persoon wordt, die in liefdevolle vriendelijkheid om kan gaan met zichzelf, met de mensen om hem/haar heen en zorg draagt voor de aarde.

Jezus maakte grote indruk op de mensen om Hem heen. Ze hielden van Hem en bewonderden Hem. Zijn leerlingen waren verslagen en ontmoedigd toen Hij werd gedood. Wonderlijk genoeg hadden ze, nadat de eerste schrik voorbij was, na drie dagen het gevoel dat Hij niet dood was, maar leefde en bij hen was. Ze voelden zijn Aanwezigheid (n.b. ik maak muntgeld ook van de gouden staaf van Pasen!).

In de tijd die volgde kwam er een bewustwordingsproces op gang. Ze realiseerden zich dat ze Jezus bewonderden, maar dat ze, door Hem op een voetstuk te plaatsen, Hem ook op afstand hielden. Langzamerhand drong het tot hen door dat de levenswijze die Jezus voorgeleefd had, ook mogelijk was voor hen. Ze realiseerden zich dat Jezus hen niet alleen het Wezen van God had geopenbaard, maar ook hun eigen wezen: beademend worden door de Heilige Geest.

Op het Pinksterfeest breekt dit besef in volle helderheid bij Jezus' leerlingen door en geven ze de Geest alle ruimte om hen te beademen. Dan klinkt er uit de hemel het geluid als van een hevige windvlaag. De Heilige Geest blaast de leerlingen de levensadem in. De windvlaag uit de hemel is een ademtocht van God. Net als bij Jezus kwam ook bij hen hun wezen aan het licht. Ze werden spirituele, liefdevolle en vriendelijke mensen die leefden in innige verbondenheid met God. Een mogelijkheid/werkelijkheid die ook ons geschonken wordt!

Ten slotte: spiritueel is niet zweverig. Het Chinese karakter voor een spiritueel mens is een poppetje tussen twee strepen. Een mens

wiens/wier hoofd de hemel raakt en met beide voeten stevig op aarde staat. Spiritualiteit is een wijze van omgaan met God, medemens en natuur hier op aarde!

Kerkdienst op Hemelvaartsdag

Op 14 mei wordt er in de Protestantse kerk in Grave een regiokerkdienst gehouden. In vele kerken wordt er op Hemelvaartsdag geen kerkdienst meer gehouden omdat er dan dikwijls maar twintig of dertig mensen in de kerk zitten. Daarom heeft de werkgroep SAGE (samenwerkende gemeenten) het initiatief genomen voor een regiokerkdienst: een gezamenlijke dienst in Grave met de gemeenten Ravenstein, Oss, Boxmeer, Cuijk, Lith/Oyen, Gennep en Uden/Veghel. Vorig jaar werd de regioviering bezocht door 120 mensen. Wanneer er uit iedere gemeente 20 mensen komen, kunnen er dit jaar wel 140 mensen zijn. U bent van harte welkom! Om 10.00 uur begint de dienst in de kerk die te vinden is in de Bagijnenstraat 1, 5361 EM te Grave. In de dienst waarin ds. Henk Spoelstra uit Oss en ds. Dick van der Vaart voorgaan, zal er ruime aandacht voor de kinderen zijn. Na de dienst drinken we koffie. Vervolgens spelen we een spel. Ten slotte gebruiken we samen een lunch. We verzamelen om 9.15 uur bij de kerk (zowel in Uden als in Veghel) om samen naar Grave te rijden. Het is dus geen bezwaar wanneer u niet over een auto beschikt. Er zijn aan deze dag geen kosten verbonden. Wilt u deelnemen, geef u dan s.v.p. op bij ds. Dick van der Vaart (tel. 24 66 34 of e-mail: ds.dickvandervaart@kpnmail.nl)

Kerkdienst met Pinksteren

Op 24 mei vieren we het Pinksterfeest in een gezamenlijke dienst in Veghel. Sopraan Daniëlle komt de dienst verrijken met haar zang. Ze zal prachtige liederen ten gehore brengen!

Re-integratie predikant

Gelukkig verloopt mijn herstel voorspoedig. Na voorzichtig begonnen te zijn met pastoraat, heb ik het voorgaan in kerkdiensten weer opgepakt en bezoek ik een aantal vergaderingen. In juni hoop ik weer voor 100% aan het werk te zijn. Ook mijn hardlooptoestand gaat met sprongen vooruit.

Vakantie predikant

Van 2 –10 mei heb ik een weekje vakantie.

Vriendelijke groet,

Ds. Dick van der Vaart

Nieuws van de pastorale kerkgroep

De huiskameravonden, georganiseerd door de pastorale kerkgroep, zijn inmiddels weer achter de rug. Het onderwerp, een interview met Carel ter Linde, waarin hij zijn veranderd beeld over God uiteen zette, sprak erg aan. Vijftig gemeenteleden, op hun gemak door de informele omgeving van de huiskamer, deelden, luisterend en sprekend, elkaars geloof belevenis. Wat een rijkdom in deze tijd.

Namens de groep,

*Jan Vermeulen (voorzitter),
Neeltje Hoogstad (scriba)*

Gemeentevergadering over het beleidsplan

Op 16 april is er een gemeenteavond gehouden over het nieuwe beleidsplan. Na het welkom door Ria de Rooter hebben we lied 320 gezongen: "Zingt een nieuw lied voor God de Here".

Atie de Vos (adviseur van de kerkenraad) heeft een toelichting gegeven op de manier waarop de kerkenraad van onze gemeente is georganiseerd. De basis voor de besluitvorming is het beleidsplan.

Aaldrik Westera heeft een invulling gegeven aan de kernpunten uit het beleidsplan, die door de kerkenraad zijn benoemd rond het centrale thema "gastvrijheid":

- a. Zoeken naar een nieuwe inrichting van de kerkdienst om los te komen van de huidige traditie. Daarin moet ruimte voor uitwisseling zijn.
- b. Een zodanige cultuur ontwikkelen dat de betrokkenheid van de jeugd kan toenemen.
- c. Meer aandacht voor thema's die gemeenteleden bezig houden.

Eén van de voorbeelden van een andere manier van denken die hij noemde is het organiseren (b.v. één maal per maand) van laagdrempelige kerkdiensten waar zaken als muziek, dans, een gedicht of een uitgebeeld verhaal centraal staan.

De Ontmoetingsbijeenkomsten, die al gehouden worden, zijn een goede mogelijkheid om in gesprek te komen met elkaar en met mensen die niet meer in de kerk komen.

Dick Boerefijn hield onder het motto "Daar gaan we dan!" een pleidooi voor het stapsgewijs vertalen van het beleidsplan in concrete acties. Het gaat om de toekomst van onze kerk. Als we niet een nieuwe koers uitzetten dan zal de kerk mogelijk over 10 jaar niet meer bestaan. Een kerkgemeenschap is hard nodig als één van de weinige

ankerpunten in een steeds ingewikkelder wordende samenleving vol "ikjes".

Daarvoor is het nodig dat we stil durven staan bij het feit dat we "geroepen" zijn.

Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen aan een vernieuwde invulling van het kerk zijn. Er zijn formulieren uitgereikt waarop iedereen kan aangeven op welke terreinen hij of zij een bijdrage wil leveren, op basis van aanleg, interesse en vaardigheid.

(U kunt ook nog meedoen, zie middenblad ...!)

Peter van den Broek heeft nog eens de resultaten opgesomd van de gehouden enquête. Deze zijn al eerder gepubliceerd in het Klankbord van februari/maart 2015.

Na een pauze kon iedereen reageren. Een greep uit de vele vragen en antwoorden, reacties en suggesties:

- Het doel van het beleidsplan is niet het winnen van zieltjes, maar om mensen te enthousiasmeren. Om ze bij de kerk te betrekken.
- Het is niet de bedoeling om de eeuwenoude liturgische tradities helemaal over boord te zetten, maar om een beperkt aantal "andere" diensten te organiseren.
- Het bezoeken van gemeenteleden door ouderlingen kan een manier zijn om er achter te komen wat er leeft onder de mensen. Daar staat tegenover dat volgens anderen de mensen mondig genoeg zijn om zelf aan de bel te trekken als ze behoefte hebben aan een gesprek.
- Dat er meer aandacht aan de jeugd besteed moet worden wil nog niet zeggen dat de ouderen vergeten worden. Maar de kerkenraad heeft 3 punten als prioriteit genoemd. Er is helaas beperkte menskracht beschikbaar.
- Lopend Vuur diensten en diensten samen met de VOGG zijn al voorbeelden van laagdrempelige diensten! In het verleden zijn meerdere succesvolle pogingen gedaan, zoals het organiseren

van een “Herberg avond”. Het kost veel inspanningen, maar heeft wel aantrekkingskracht.

- Gaat het er om dat de kerk blijft bestaan, of dat het verhaal van God en de mensen doorgaat? Misschien gebeurt dit in de toekomst wel niet meer op zondag maar op een andere manier. Gods woord vindt toch wel zijn wegen.
- Stel de kerk, b.v. 's avonds, open voor jongeren, en luister naar de vragen die ze hebben. Ga niet voor anderen denken, maar reageer op waar ze mee komen.
- De kerkdienst leeft niet meer bij jongeren, zeker niet als die om 10.00 uur is. Zij willen meer d.m.v. creativiteit bezig zijn met het geloof. Of samen naar The Passion kijken, waardoor het oude verhaal opnieuw voor ze gaat leven.
- Er zijn (landelijk) ook succesverhalen van gemeentes waar oude en nieuwe zaken naast elkaar bestaan. En waar men op zoek gegaan is naar de mensen buiten de kerk.

De avond werd afgesloten met het zingen van lied 304: “God is getrouw, zijn plannen falen niet”.

Anonieme gift

Wij hebben in Veghel € 120 ontvangen, “als dank voor het onderhoud van de graven”.

Het College van Kerkrentmeesters

Vrouwen in de bijbel – Loflied op de Vrouw.

In de bijbel komt de vrouw er in het algemeen niet zo goed vanaf. Vrouwen waren een bezit, mannen konden er mee doen wat ze wilden. Een vrouw had eigenlijk maar twee functies, moederschap en arbeidskracht. Bovendien had ze ook nog weinig te vertellen, want de man was het hoofd van het gezin en als zodanig maakte hij de dienst uit.

Dat doet mij denken aan mijn vader, ik kom uit een gezin van negen kinderen. Het was de gewoonte dat mijn vader aan tafel uit de bijbel las. Met zo'n groot gezin gebeurde er nogal eens wat en soms vlogen de woorden over de tafel.

In zo'n situatie gebeurde steevast dat mijn vader de bijbel open sloeg en las: ‘Gij vrouw, weest uw man onderdanig.....enz.’ Dit tot grote ergernis van mijn moeder, die dan nog bozer werd.

Het verweer van mijn vader was altijd dat hij daar niets aan kon doen, hij sloeg de bijbel open en het viel vanzelf open bij deze tekst (Efeziërs 5:22). Volgens mij was de bijbel daar uitgesleten en viel hij inderdaad daar vanzelf open. Overigens, nu achteraf hebben we veel plezier in dit voorval.

Maar heeft u Spreuken 31 wel eens gelezen? Vast wel!

In alle voorgaande afleveringen heeft u kunnen lezen dat er in de bijbel toch wel veel melding wordt gemaakt van hele bijzondere en krachtige vrouwen. Goede vrouwen, wijze vrouwen, slechte vrouwen, eigenlijk niet veel anders dan wat er nu in onze samenleving leeft.

In Spreuken 31 staat ‘een loflied op de goede vrouw’.

Het boek Spreuken maakt deel uit van een verzameling wijsheden uit de tijd van het Oude Testament. Veel wijsheden worden toegeschreven aan Koning Salomo, maar er zijn verschillende dichters die hier deel van uitmaken.

Ik citeer:

Een goede vrouw, wie zal haar vinden?

Zij is meer waard dan edelstenen.

Haar man kan zich op haar verlaten, hij zal er wel bij varen.

Ze stelt hem nooit teleur, ze maakt hem gelukkig, haar leven lang.....

*Haar handen rusten nooit, ze is altijd aan het spinnen of weven.
Diezelfde handen strekt ze naar de armen uit...*

En het gaat zo nog wel even door.
Ik vond onderstaande moderne vertaling, wellicht spreekt die u aan.

*Een sterke jonge vrouw, wie zal haar vinden?
Zij overtreft parels en diamanten. Ze is een zegen voor de mensen die
hun hart aan haar toevertrouwen. Ze zorgt goed voor haarzelf. Ze
heeft oog voor de behoeften van de mensen om haar heen. Zij heeft
een doel voor ogen en richt haar leven in om dat doel te bereiken. Met
plezier gaat ze studeren of naar haar werk. Als ze ergens aan begint,
maakt ze het af. Wat ze heeft beloofd, komt ze na. Hobby's,
vriendinnen, thee en chocola zijn een greep uit haar drukke bestaan.
Waar ze kan helpt ze anderen. Lekker koken, een goed gesprek,
samen lachen. Voor een goed advies kun je bij haar terecht. Ze
luistert naar je en helpt je. Er is er maar één zoals zij. Haar vrienden
zijn zeer op haar gesteld. Haar buitenkant vergaat, maar wie zij is blijft
voor eeuwig. Zij doet alles vanuit wie zij is, het resultaat is groot.
Hiervoor ontvangt zij eer. Kracht en waardigheid stralen van haar af.
Zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet, omdat ze weet dat
ze het samen met haar Vader doet!*

Een mooi beeld van een vrouw in deze tijd, maar ook eentje die best
wel zwaar is, want er wordt wel erg veel van je verwacht. Voldoet u er
aan? Ik eigenlijk niet!

Dit is mijn laatste bijdrage van Vrouwen in de bijbel. In 16 afleveringen
zijn 19 vrouwen aan de orde gekomen. Over lang niet alle vrouwen
die met name in de bijbel worden genoemd, heb ik iets verteld. Heel
bewust heb ik Eva en Maria weggelaten en heb ik gekozen voor
vrouwen die wat minder bekend zijn.
Zelf heb ik genoten van mijn zoektocht naar de verhalen achter de
vrouwen, ik hoop dat u dat ook heeft gedaan.

Adrie Plantinga

Muziek- zang avond

Zondagavond half 8 een muziek-zang avond in ons kerkgebouw te
Uden.

Ik was al bang dat ik een beetje laat was en dat er niet zo veel plaats
meer zou zijn. Maar wat schetste mijn verbazing? De kerk was
praktisch leeg!

Ik telde de mensen en er waren in totaal, inclusief onze muzikanten,
18 personen in de kerk voor deze muziek- zang avond.

Wat een blamage, 4 van onze medegemeenteleden hebben zich
ingespannen om ons een mooie avond te bezorgen en dan zo'n lage
opkomst?!

Zelf was ik blij dat men zo'n avond organiseerde, maar zal er nu nog
wel een vervolg komen? Ik zou me kunnen voorstellen dat dit nu de
laatste keer is geweest.

U weet niet wat u gemist heeft! Wij weten dat wel!

José Pauls

Bedankt

Heel veel dank voor alle blijken van medeleven voor en na het
overlijden van mijn man Chris, onder andere de bezoeken, bloemen
en kaarten. Het heeft mij en familie veel goed gedaan!

J. J. Riem-Posthumus

Uit de kerkenraad

Gemeenteavond

Als ik dit schrijf moet ik zeggen “op 16 april *wordt* er een gemeenteavond gehouden” met als belangrijkste onderwerp het beleidsplan. Als u dit leest is die vergadering al geweest. Misschien dat elders in dit Klankbord daar al een verslag van staat.

In het najaar zal er een tweede gemeenteavond worden gehouden. Dan zullen het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie, de Kerkgroepen en de Kerkenraad verslag doen van het afgelopen jaar.

Kerkenraad

Ter ondersteuning van de kerkenraad heeft Dettie van Ginkel zich bereid verklaard om de vergaderingen te notuleren. We zijn er erg blij mee!

Op dit moment is Ria de Ruiten tijdelijk voorzitter. In een volgende vergadering willen we een permanente voorzitter kiezen en een zogenaamde “assessor”: iemand die tijdelijk de functie van voorzitter en scriba kan waarnemen als één van de twee afwezig is, b.v. tijdens ziekte of vakantie.

In eerste instantie willen we kandidaten voor deze functies zoeken binnen de huidige kring van ambtsdragers.

Herstel Dick van der Vaart

We zijn erg blij dat het steeds beter gaat met Dick. Maar hij heeft nog wel een weg te gaan. Hij zal steeds meer taken gaan hervatten. Zo gaat hij vanaf 19 april weer voor in de kerkdiensten.

Kerkrentmeesters en diaconie

De jaarrekeningen over 2014 van zowel het College van Kerkrentmeesters als van de Diaconie zijn goedgekeurd en een kascontrolecommissie is ingesteld.

Jeugd

De Kindernevendienst en de Tienerkerk hebben een succesvolle Goede Vrijdag gevierd met het kijken naar “The Passion” in de kerk. Er was een goede opkomst en er heerste een goede sfeer.

Pastoraat.

Er kan teruggekeken worden op een serie zeer succesvolle huiskameravonden. Er is gebleken dat er een grote behoefte bestaat om meer gesprekken te hebben over “het nieuwe Godsbeeld”.

De kerkgroep Vorming en Toerusting zal bekijken hoe dit vorm gegeven kan worden.

Informatieboekje/folder

Het bekende informatieboekje zal geen nieuwe uitgave meer krijgen. Gegevens verouderen zo snel, dat iedere uitgave direct al achterhaald is. In plaats daarvan zullen er nieuwe folders gedrukt worden, die voor allerlei doelen gebruikt kunnen worden.

Deze folders zijn binnenkort beschikbaar.

EN ...!

We hebben inderdaad 1 belangstellende bezoeker mogen begroeten op een vergadering van de kerkenraad!

Als u de tweede (of derde, of ...) wilt zijn: u bent welkom op 21 mei of 25 juni, 20.00 uur in de koffiekamer van de kerk in Uden.

Namens de kerkenraad,

Bert Brussaard

Reageren? E-mailen naar kerkenraad@sowkerk-uv.nl of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden



Al 27 jaar SOW Kamp

Bij deze willen we jullie uitnodigen om 4 – 6 sept. 2015 alvast vrij te houden in jullie agenda voor het volgende SOW kamp! Er is een nieuwe locatie voor dit jaar.

Kampeerboerderij de Kastanjes in Elzendorp. (Meer info is te vinden op: www.dekastanjes.nl)

Dit is een kampeerboerderij, met een groot buitenterrein gelegen aan het bos en gelegenheid om te kamperen in een eigen kampeermiddel. Een ieder die geen kampeergelegenheid heeft maar wel in een groepsaccommodatie zou willen slapen is dus ook van harte welkom. Er staan stapelbedden en er zijn meerdere slaapzalen (geen kamers).

Het ziet er echt heel mooi uit.

Waar het programma uit bestaat houden we natuurlijk nog geheim maar het gaat erg leuk worden. Aarzel niet en ga mee met het

allerleukste, gezelligste, ontspannendste en sportiefste kamp weekend van het jaar, het SOW kamp 2015!

Het inschrijfgeld voor dit kamp is per persoon:

kinderen t/m 3 jaar	gratis.
Voor kinderen 4 t/m 15jaar	€ 22.50
Vanaf 16 jaar	€ 30.00

U kunt zich opgeven door **vòòr 15 juli** het inschrijfgeld over te maken op rekening NL54SNSB962805181, t.n.v. H. Knechten te Uden, SOW kamp 2015.

Stuur ons ook even een mailtje (hans@knechten.com) waarin u het aantal personen en de leeftijd vermeldt. U ontvangt dan vanzelf verdere informatie van ons.

Wij hebben er veel zin in.

Tot ziens,

SOW –bestuur: Hans, Tosca, Tineke, Margot, Loes en Eline.

Onderhoud kerkgebouw Veghel (2)

Zoals ik in het vorige Klankbord geschreven heb, zouden de ramen van ons kerkgebouw in Veghel worden schoongemaakt. Twee mannen van Cleaning Service Veghel zijn hier twee dagen mee bezig geweest! Zowel van binnen als van buiten.

Het was voor hen even zoeken welk schoonmaakmiddel het meeste geschikt was, omdat veel schoonmaakmiddelen uiteraard gebaseerd zijn op de moderne ruit, die in de glasfabriek “getrokken” wordt, terwijl de kerk nog oude “geblazen” ruiten heeft. Dit kunt u zien als u door deze ruiten naar buiten kijkt; ze zijn niet vlak en strak zoals bij u thuis (tenzij er bij u thuis natuurlijk ook geblazen glas in de ramen zit).

Verder was het behoorlijk werken om de ramen aan de binnenkant te reinigen; het roet van het jarenlang branden van de kaarsen was al een hele laag geworden, evenals het stof wat zich jarenlang heeft opgehoopt (je kunt er dan ook niet makkelijk met een stofdoek bij, daarbij komt dat het ijzerwerk zo ruw is dat dan meer van de stofdoek aan de ramen blijft zitten dan dat er stof op de stofdoek terecht zou komen). Na een kerkdienst zijn de ramen meestal beslagen (veel mensen brengen nou eenmaal veel vocht mee) en deze condens druipt dan naar beneden, door het stof en het roet heen. Daar wordt het ook niet schoner van. Overigens zet ik al enige tijd de ramen na de dienst open, zodat de vochtige lucht eruit kan ventileren.

Uiteindelijk hebben de mannen van Cleaning Service Veghel de ramen mooi schoon gekregen en kunnen wij daar weer van genieten als we in de kerk zitten.

Het mooiste komt nog: De Rommelmarktcommissie heeft aangegeven de kosten van deze schoonmaakoperatie op zich te nemen en te betalen uit de opbrengst van de rommelmarkt!

Rommelmarktcommissie (en allen die daar verder bij betrokken zijn): Hartelijk dank!

Op 19 maart is, zoals ook in het vorige Klankbord is aangegeven, de Monumentenwacht Noord-Brabant geweest voor de inspectie van ons monumentale kerkgebouw.

Zij waren zichtbaar onder de indruk van de vooruitgang door de werkzaamheden die vorig jaar, door de firma Van der Ven, boven de gewelven zijn uitgevoerd. Uiteraard worden de overige gebreken, waar nu nog niets aan is gedaan, er niet beter op als je er niets aan doet, maar omdat ze op de werkzaamhedenlijst staan van de BRIM (de restauratie/onderhoudsregeling) en wij die werkzaamheden binnen de resterende vijf jaar willen gaan uitvoeren, is er geen alarm geslagen.

Er is door de mannen van de Monumentenwacht een aantal kapotte natuursteen leien van de dakbedekking vervangen en terwijl zij daarmee bezig waren heb ik de goten van de Schakel weer even leeg gehaald (de ladder staat er dan toch bij).

Verder zijn er geen nieuwe gebreken ontdekt en kan ons kerkgebouw er weer even tegen, mits dat dus die BRIM werkzaamheden nog worden uitgevoerd binnen die vijf jaar. Zoals al eerder aangegeven zijn we daarvoor nog aan het sparen.

Ouderling - Kerkrentmeester

Mark Dwarswaard

De onsterfelijke ziel...

In oktober 2007 schreef ik een klankbordartikel over de ziel. Ik denk dat het zinnig is dit, vanwege het belang, in wat andere vorm nog eens te herhalen.

Ongeveer alle culturen geloofden in een soort ziel, een overlevingsprincipe van het menselijk lichaam. De oude joden vormen daarop een merkwaardige uitzondering.

Alsof hun 'geniale' bewustwording van het bestaan van de ene Godheid niet de ruimte bood voor een verder besef van onze onsterfelijke ziel.

De oude, filosoferende Grieken wisten daar beter raad mee en zij geloofden in meerderheid in het bestaan van een overlevende menselijke ziel, welke later gelukkig door het christendom is overgenomen. Ik en andere oudere christenen zijn dan ook met de ziel opgegroeid. Tot het vreemde verschijnsel dat in de tweede helft van de 20e eeuw 'moderne' theologen de oud-joodse benadering weer over begonnen te nemen en het bestaan van de ziel weer geleidelijk vervaagde.

Er bestaat in onze moderne tijd een geweldige hoeveelheid aanwijzingen dat dit bestaan van een ziel, van een bewustzijn dat direct na de dood overleeft, realiteit is. Talrijke serieuze boeken vertellen over bijna-doodervaringen en over het verschijnsel dat vele mensen ook zonder ziekteverschijnselen hun grofstoffelijk lichaam hebben kunnen verlaten en na hun terugkeer uit een 'fijnstoffelijk rijk' daarover verhaald hebben. Ik heb gearzeld of ik hiermee wel "uit de kast wilde komen": maar ook ik ben in het verleden tal van keren bewust buiten mijn fysieke lichaam geweest.

Ieder is vrij dit al dan niet aan te nemen. Andere vertellers van uittredingen hebben 'grootsere' belevenissen gehad dan ik. Dit is één van de redenen om er niet te veel mee naar buiten te treden. Maar persoonlijk heb ik de zekere ervaring bewust in andere 'werelden' te hebben vertoefd, meestal óók materieel doch van 'fijnstoffelijke' aard. Daardoor heb ik niet slechts uit de literatuur maar ook uit eigen belevingen de zekerheid dat bij mijn sterven mijn ziel of bewustzijn verder leeft en ik met een nieuwe episode in mijn ontwikkeling te maken zal krijgen.

En ik ben er van overtuigd dat dit voor ieder mens zal gelden...

Aart van Geenen, Nieuwe-Tijds Christen



Hallo allemaal,
Wat was het mooi en gezellig om met elkaar naar de Passion te kijken. Met 19 jongere en kinderen en 11 volwassenen hebben we een mooie avond gehad. voor velen was het leerzaam om de kruisweg nu een in beelden van deze tijd te zien.
Onze volgende activiteit staat al weer gepland op 7 juni naar het Afrikamuseum.



Wat fijn dat de lente weer is begonnen hé.
We kunnen weer buiten spelen, en soms kan de jas al uit blijven.
Het is toch wel een wonder, dat wisselen van de seizoenen.
En de lente is de mooiste, vind ik. De nieuwe bladeren aan de bomen,

Vogels die 's morgens
weer het hoogste lied
fluiten, trekvogels die



weer terug komen uit verre landen.
En het zonnetje word steeds een beetje warmer, de mensen worden daar ook zo blij van. Natuurlijk regent het ook nog wel, maar je ziet dat het gras ervan gaat groeien.

De seizoenen wisselen steeds, maar God, die dit alles zo heeft bedacht en gemaakt,
Hij verandert niet! Hij blijft steeds dezelfde.
Onze Grote Vader is als een zon, Hij verwarmt ons altijd met Zijn liefde, en laat ons groeien!

Afrikamuseum

Op 7 juni gaan we met elkaar naar het Afrikamuseum.
Ook volwassenen mogen mee.
We verzamelen na de kerkdienst in Veghel om 11.45 uur bij de kerk.
Neem lunch en wat te drinken mee.
Jongeren tot 18 jaar kunnen gratis mee en voor de volwassenen rekenen we € 5,00 per persoon.



Kindernevendienst:

We hebben een mooi 40-dagenproject gehad, waarin we naar en over verhalen over Jezus geluisterd, geknutseld, getekend en gespeeld hebben. De optocht met palmpaasstokken was prachtig; een hele rij kinderen die van achter door de kerk naar voren liep.

Er is telkens kindernevendienst in de kerk waar ook de kerkdienst is, dus in principe om en om in Veghel en Uden. Als er in beide kerken een kerkdienst is, is de kindernevendienst in Uden. Er is geen kindernevendienst in de vakanties. Dat betekent dat er de komende periode geen kindernevendienst is op 3 en 10 mei.

Een Vriend voor ieder kind

Lieve Here Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn.

Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag,

En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan.

Maar ook als ik wil dansen en springen
En een mooi liedje voor U wil zingen

U bent altijd daar!

Lieve Here Jezus,
Het is zo fijn
Dat U mijn Vriend wil zijn!

Tienerkerk:

Zet de volgende data vast in je agenda; 3 mei, 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni.

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter

Telefoon 0413 254937

E mail riaderuiter2@gmail.com