

---

**KLANKBORD**  
*Protestants Informatieblad Uden-Veghel*  
*(juli-augustus 2015, 46<sup>e</sup> jaargang, nummer 6)*

**EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 29 augustus**  
**KOPIJ INLEVEREN VOOR 14 augustus**  
e-mail adres: [kopij\\_klankbord@hotmail.com](mailto:kopij_klankbord@hotmail.com)  
voor kopijadressen: zie laatste pagina

---

***KERKDIENTEN IN UDEN***

- zo. 26 juli : 10.00 u. ds. J.G.B. Janssen (Heusden)
- zo. 02 aug 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 09 aug: 10.00 u. ds. Hovestad-de Jong (Baard)
- zo. 16 aug 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 23 aug: 10.00 u. ds. S. Both (Lopik)
- zo. 30 aug 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 06 sep: 10.00 u. mevr. L. Oosten
- zo. **13 sep: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Startzondag)**

***KERKDIENTEN IN VEGHEL***

- zo. 26 juli: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 02 aug: 10.00 u. ds. Van Drie (Oss)
- zo. 09 aug: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 16 aug: 10.00 u. mevr. H. van Beusekom
- zo. 23 aug: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 30 aug: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 06 sep: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. **13 sep: 10.00 u. dienst in Uden (Startzondag)**

---

## Van de redactie .....

Voor u ligt het laatste nummer van het Klankbord voor de vakantieperiode. Vanaf deze plaats wenst de redactie alle lezers een schitterende vakantie toe. Waar u ook heengaat, geniet ervan en kom ontspannen thuis. Want daarna gebeurt er, ook in onze kerk, weer van alles. Het kampeerweekeinde en natuurlijk de startzondag krijgen veel belangstelling.

Over de startzondag op 13 september schrijft ds. Van der Vaart uitvoerig. Iedereen doet mee, zowel onze beide koren als alle organisten en andere musici. En met de jeugd na afloop een gezellige picknick in het park. Maar dat is niet alles. Op die dag vieren onze dominee Dick en zijn vrouw Peterine het feit dat zij 25 jaar geleden zijn getrouwd. Zij zullen in deze dienst hun huwelijksbeloften hernieuwen. Na de dienst willen zij dat vieren met de gemeente.

Een ander interessant verhaal gaat over de reformatie. Bijzonder ook, voor het eerst drukken we daarbij twee kleurenfoto's af. Het Klankbord gaat met zijn tijd mee....

Tenslotte: als u in uw vakantie ergens een kerk bezoekt, en u beleeft daar een bijzondere ervaring, laat het ons weten. Dan kunnen we dat mogelijk delen met onze overige kerkleden.

Tenslotte: Peterine en Dick namens de redactie van harte gefeliciteerd met jullie zilveren huwelijk.

*Aad Begemann..*



adres: Schepenhoek 157  
tel.: 0413 -261488

## Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53  
tel.: 0413 -351559

### **Het ware woord**

*Een monnik vatte een groots plan op. Hij droomde ervan de bijbel in zijn landstaal te vertalen en er tienduizend exemplaren van te maken. Deze zouden moeten worden verspreid over het hele land om de mensen God te doen leren kennen. De monnik reisde stad en land af om geld voor zijn plannen los te krijgen. Een enkele rijke gaf hem een zak vol goudstukken. Maar het meeste geld werd gegeven door arme boeren die van hun armoede iets afstonden voor het plan om de bijbel te vertalen en te verspreiden. Na tien jaar bedelen had de monnik genoeg geld verzameld om zijn droom te verwerkelijken. Maar in die dagen stroomde de grootste rivier van het land over. Duizenden mensen raakten huis en haard kwijt. De monnik zag het aan en gaf al het bijeengebrachte geld aan de slachtoffers van de ramp. Opnieuw ging de monnik het land rond en opnieuw verzamelde hij geld voor het drukken van een groot aantal bijbels. Rijken en armen droegen bij naar vermogen. Het duurde tien jaar voor hij eindelijk het geld bijeen had gebracht om zijn plannen waar te maken. Maar juist in die periode brak er een grote epidemie uit. De monnik kon het leed van de slachtoffers niet aanzien en weer gaf hij al zijn verzamelde geld aan hen. Weer volgden tien jaren van geld bijeen vergaren voor zijn grootse doel. Eindelijk slaagde hij erin een bijbel vertaling voor zijn land te maken en tienduizend bijbels te laten drukken. De mensen waren er blij mee. Maar zei zeiden ook: "Eigenlijk heeft de monnik drie*

*bijbels uitgegeven. De eerste twee waren onzichtbaar voor het oog, maar wel superieur aan de derde."*

*uit een verhalenbundel van ds. Stephan de Jong*

### **Startzondag 13 september in Uden**

Op zondag 13 september openen we het activiteitenseizoen 2015/2016 met een feestelijke startzondag. De koren Laudate Deo en Kadanz zullen deze dienst opluisteren met hun zang. Bovendien zullen de organisten, samen met anderen een muzikale bijdrage leveren aan deze dienst. Omdat we hiervoor wat meer ruimte nodig hebben zal de dienst plaatsvinden in Uden, waardoor de normale om-en-om-regeling doorbroken wordt en we twee keer achter elkaar dienst hebben in Uden.

### **25 jarig huwelijksjubileum Peterine Kooijmans-Dick van der Vaart**

Op 12 september is het 25 jaar geleden dat Peterine en ik elkaar het ja-woord gaven in de Burgwalkerk in Kampen. Wij vieren dit op die dag met familie en vrienden. Op startzondag willen wij in de dienst onze huwelijksbeloften hernieuwen en dit na de dienst ook vieren met de gemeente.

### **Bedankt Lies!**

Na 28(!) jaar trouwe dienst heeft Lies Oosten in de junivergadering afscheid genomen van de kerkenraad. Schrik niet: ze blijft gelukkig lekenvoorganger en centraal aanspreekpunt in Veghel en zal daarnaast nog verschillende werkzaamheden blijven verrichten. We raken haar niet kwijt maar haar werkzaamheden voor de kerkenraad legt ze neer. Omdat ze lekenvoorganger blijft, is het gewenst dat ze ambtsdrager is; daarom zal ze niet aftreden als ouderling.

Lies: in de afgelopen 28 jaar heb je je met hart en ziel ingezet voor onze kerk en heb je heel veel betekend voor de gemeente. Je was en bent een steunpilaar. Op zeer vele plaatsen en bij zeer vele gelegenheden heb jij je energie, je denkkraft, je creativiteit en je

---

pastorale gaven geschonken aan onze gemeente. Hartelijk dank daarvoor! We zijn blij dat je een aantal werkzaamheden wilt blijven verrichten. En weet dat je als lekenvoorganger en voorganger in rouwdiensten zeer wordt gewaardeerd!

#### **Aftreden ambtsdragers**

Na de zomer zullen op een nog te bepalen zondag Sanny Floor, Corine Crone en Inge van Es aftreden al ambtsdrager.

#### **Vakantie predikant**

Van 25 juli – 24 augustus ben ik op vakantie.

Voor dringende pastorale zaken kunt u dan contact opnemen met mevr. Lies Oosten (tel. 350695) of mevr. Aleid Veldhorst (tel. 272923)

#### **Huwelijk Loes van de Brug en Jip Coolen**

Op 18 september willen Loes van de Brug en Jip Coolen een zegen vragen over hun huwelijk. De huwelijksdienst zal plaatsvinden in de SOW kerk in Uden .Aanvang 14.00 uur. Loes en Jip: we wensen jullie een feestelijke dag te midden van jullie familie en vrienden!

*Vriendelijke groet,*

*Ds. Dick van der Vaart*

---

## **1517 – 2017 500 JAAR REFORMATIE**

De Protestantse Kerk in Noord-Brabant – Limburg heeft al ruim veertig jaar een partnercontact met de Evangelische Kirche van Kurhessen-Waldeck en het bisdom 's Hertogenbosch.

Jaarlijkse ontmoeten wij elkaar de drie dagen na Pasen. Dit jaar ging de reis naar Duitsland naar de stad Marburg.

Het thema van de ontmoeting was: Katholieke en Protestantse perspectieven op het gedenken van de Reformatie in 2017. Wat is daarvan belangrijk en het gedenken waard, en hoe wordt dat dan herdacht.

Vanuit de drie kerken werd een referaat gehouden over dit thema. Na elke lezing was er een groeps gesprek met vragen en opmerkingen. De inleiders waren onze gastheer bisschop Martin Hein van Kassel voor de EKKW, drs. Geert van Dartel voor het bisdom 's Hertogenbosch en als laatste ds. Karin van den Broeke, praeses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk.

Voor de woensdag was een “pelgrimsweg” door de binnenstad van Marburg voorbereid waar we natuurlijk regelmatig iets m.b.t. de Reformatie tegenkwamen. Zo bezochten we o.a. de Schlossberg met het Landgrafenschloss op de westelijke heuvel van de stad. Naast zijn historische betekenis als eerste residentie van de landgraven van Hessen is het kasteel van groot belang voor kunst- en bouwhistorici.

Op uitnodiging van landgraaf Philipp von Hessen vond hier in september 1529 het Marburger Religionsgespräch plaats tussen de reformatoren Melanchton, Bucer, Luther en Zwingli.

Luther en Zwingli werden het niet eens. Luther zei: het is **“dit is** mijn lichaam”, nee zei Zwingli **“het betekent dit is mijn lichaam”**. Een scheidingspunt tussen Lutheranen en Gereformeerden.

Van dit gesprek is een schitterend schilderij gemaakt wat nog altijd in de zaal hangt.



*Het gesprek tussen Luther en Zwingli van 1529*



Ook in de kerken kwamen we dingen tegen die ons aan de Reformatie herinnerden.

---

Nu staat de zomertijd voor de deur en gaat u wellicht ook op reis of een uitstapje maken in binnen- of buitenland. Misschien komt u ook wel ergens iets tegen wat herinnert aan de Reformatie.

Wij zouden het erg leuk vinden als u ons daarvan iets kunt vertellen; waar en wat u hebt gezien en als het kan er een foto van wilt maken. Wilt u dat dan opsturen aan ondergetekende. Zo kunnen we kijken hoe en waar de Reformatie nog leeft en wat het nog betekent voor ons kerk-zijn in deze tijd.

H.H. de Haan – Verduyn,  
Scriba Classicaal Regionaal Overlegorgaan Noord-Brabant en Limburg  
Email: [dehaan-verduyn@freeler.nl](mailto:dehaan-verduyn@freeler.nl)

## Komt Allen

**Op zaterdag 12 september 2015 naar de  
rommelmarkt van de Protestantse Kerk  
op het Meijerijplein te Veghel.  
Vanaf 9.00 uur tot 15.30  
Zorg dat u op tijd aanwezig bent!**

---

## Uit de kerkenraad

### Kerkgroepen en jaarplannen

Zoals u (hopelijk) weet bestaan er naast de kerkenraad, de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters ook een aantal “kerkgroepen”: voor Vorming en Toerusting, de Erediensten, het Pastoraat, en de Jeugd.

Elke kerkgroep moet elk jaar een jaarplan indienen, waarin ze beschrijven wat ze van plan zijn te gaan doen. Na afloop van het jaar wordt dan geëvalueerd hoe de plannen verlopen zijn.

In de kerkenraadsvergadering van 25 juni is het jaarplan van de kerkgroep Eredienst behandeld. Het is een mooi voorbeeld van waar de kerkgroep mee bezig is en hoe ze dat doen: concrete onderwerpen en tegelijkertijd zoekend naar de goede weg.

Eén van de onderwerpen is b.v. het bevestigingsformulier voor ambtsdragers. Een mooi formulier, maar door velen als “zwaar” of zelfs “oubollig” ervaren. Is het mogelijk om een nieuwe formulering te vinden die niet “populistisch” wordt?

### Gemeenteavond.

Al eerder is aangekondigd dat er dit jaar een tweede gemeenteavond zal worden gehouden.

Op deze avond zullen o.a. de kerkgroepen, de diaconie en het College van Kerkrentmeesters verslag doen over het afgelopen jaar.

De avond zal worden gehouden op **11 november in Veghel**.

Meer informatie over deze avond krijgt u later, maar noteer vast de datum!

### Tienerkerk

De deelnemers aan de Tienerkerk zijn de Bijbel “van kaft tot kaft” aan het lezen.

---

Via “app-jes” houden ze contact met elkaar over de vorderingen.

Ook iets voor u?

### Afscheid ambtsdragers

Aan het einde van dit jaar moeten we helaas afscheid nemen van een aantal ambtsdragers. Dit zal in de kerkdienst gebeuren, maar de kerkenraad wil er ook zelf, in een speciale bijeenkomst, bijilstaan.

Dit brengt uiteraard met zich mee dat we ook op zoek zijn naar mensen die ons team willen komen versterken.

### Startzondag

I.v.m. het SOW-kamp is de startzondag verplaatst naar **zondag 13 september**.

De dienst zal niet in Veghel plaats vinden maar **in Uden** gehouden worden.

*Namens de kerkenraad, Bert Brussaard*

Reageren? E-mailen naar [kerkenraad@sowkerk-uv.nl](mailto:kerkenraad@sowkerk-uv.nl) of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden



Hallo allemaal,

Alweer zomervakantie.

Hebben jullie er zin in? Lekker buitenspelen, misschien nog op vakantie en natuurlijk naar het SOW kamp.

Op 6 september is het SOW kamp en op 13 september is de startzondag met picknick.



### **SAMEN ETEN = SAMEN DELEN**

Ook zin om met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen?

De kerkgroep Jeugd organiseert, net als vorig jaar, voor iedereen een picknick op de startzondag: 13 september.

Na de eredienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Om ongeveer 12 uur vertrekken we met elkaar naar het park (bij slecht weer blijven we in de kerk).

Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten **en** te drinken meeneemt.

---

Het meegebrachte eten en drinken zetten we bij elkaar op tafels , zodat we het met elkaar kunnen delen en je ook iets van iemand anders kan proeven. We vragen u ook om zelf een kleedje mee te nemen en zo nodig een stoel.

Wij zorgen voor tafels, borden bestek, servetten en bekers en indien nodig vervoer naar het park. Mocht er eten of drinken over zijn, dan verzoeken we u dit weer mee naar huis te nemen.

Gebedje:

God, onze Vader,

wij dromen van een heerlijke vakantie die ons staat te wachten.

Wij hopen op de zon die alles blij en feestelijk maakt.

Wij vragen U, laat de zon ook schijnen in ons hart,  
zodat we met volle teugen kunnen genieten  
van alles wat U geschapen hebt.

Help ons om net zoals U een zon te zijn voor elkaar.

Amen.



Ik heb vakantie. En ik lig hier lekker.

Ik voel me rijk,

met boven mij de wolken

die langs de blauwe hemel voorbijglijden.

Ze veranderen steeds van vorm en kleur.

---

Wie heeft ooit zo'n groot televisiebeeld gezien?

Ik voel me rijk met de lucht om me heen,  
die zuiver is.

Ik kan ademen zo veel ik wil.

Ik hoef er niks voor te doen.

Het is allemaal gratis.

Ik voel me rijk,  
met de zon die mij warm maakt  
en al een beetje bruin.  
Ik voel me rijk,  
met het water voor een frisse duik.  
Ik voel me rijk,  
omdat ik weet dat mijn vriendje komt.  
Ik voel me rijk,  
als ik mijn ogen sluit,  
en dromen ga.....  
Dan vraag ik me af:  
Wie heeft dit alles gegeven?  
Wie is zo rijk?  
Wie is zo goed voor ons?

### **Kindernevendienst:**

Jaaaaaaaaa, het is vakantie! Een paar weken niet naar school, lekker buiten spelen en doen wat je leuk vindt. Misschien ga je wel op vakantie! Heel veel plezier in ieder geval de komende tijd. Ook de kindernevendienst gaat even met vakantie. Er is geen kindernevendienst vanaf 19 juli. De eerste zondag na de zomervakantie (6 sept.) is het SOW-kamp. Dan is er ook geen kindernevendienst. De eerste kindernevendienst is dan weer op 13 september. Dat is ook de Startzondag van het nieuwe seizoen. Komen jullie dan allemaal weer? Voor nu: een hele fijne vakantietijd voor iedereen.



### **Tienerkerk:**

Zet de volgende data vast in je agenda: 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december en 27 december.

De tieners zijn begonnen met het lezen van de Bijbel. Lazen we eerst verhalen uit de Bijbel, nu zijn we begonnen aan de hele Bijbel. We gaan proberen de hele Bijbel uit te lezen. Via de app houden we elkaar op de hoogte en tijdens de tienerkerk praten we over wat we gelezen hebben. We hebben afgesproken om in de vakantie het hele boek Genesis te lezen.

Knap hoor tieners. We zijn benieuwd of het allemaal gaat lukken, een hele uitdaging.



Namens de kerkgroep Jeugd.

*Ria de Ruiters*  
Telefoon 0413 254937  
E mail riaderuiter2@gmail.com