

---

**KLANKBORD**  
*Protestants Informatieblad Uden-Veghel*  
*(oktober-december 2015, 46<sup>e</sup> jaargang, nummer 8)*

**EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 19 december**  
**KOPIJ INLEVEREN VOOR 04 december**  
e-mail adres: [kopij\\_klankbord@hotmail.com](mailto:kopij_klankbord@hotmail.com)  
voor kopijadressen: zie laatste pagina

---

***KERKDIENSTEN IN UDEN***

- zo. 25 okt 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 01 nov: 10.00 u. ds. S. Both, Lopik
- zo. 08 nov: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 15 nov: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 22 nov: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (laatste zondag kerkelijk jaar)
- zo. 29 nov: 10.00 u. ds. D v.d. Vaart (eerste Adv. /ontmoetings dienst)
- zo. 06 dec: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 13 dec: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (derde Advent)
- zo. 20 dec: 10.00 u. dienst in Veghel

***KERKDIENSTEN IN VEGHEL***

- zo. 25 okt: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 01 nov: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 08 nov: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart  
(Dankdag, aftreden, bevestigen ambtsleden)
- zo. 15 nov: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 22 nov: 10.00 u. mevr. L. Oosten (laatste zondag kerkelijk jaar)
- zo. 29 nov: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 06 dec 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (tweede Advent)
- zo. 13 dec: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 20 dec: 10.00 u. mevr. H. v. Beusekom

---

**Van de redactie .....**

Veel leesplezier,

Namens de redactie,

*Aad Begemann..*



adres: Schepenhoek 157  
tel.: 0413 -261488

## Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53  
tel.: 0413 - 351559

### Dank!

Voor alle kaarten, bloemen en telefoontjes die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25 jarig huwelijksfeest. Peterine en ik en ook onze dochters hebben genoten van het feest dat we hebben gevierd in familie- en vriendenkring op zaterdag en waren ontroerd door de hernieuwing van onze huwelijksgeloften op zondag. Het bijzondere van het feest op zaterdag was dat ik iedereen kende. Dat maak je anders eigenlijk nooit mee. Het is heel fijn om alle mensen waarvan je houdt zo om je heen te hebben. Het bijzondere van de zondag was dat ik me echt een bruidegom voelde. Aan mijn trouwdag heb ik eerlijk gezegd weinig herinneringen, maar deze dienst heb ik heel bewust beleefd.

### Kerkdiensten

#### Dankdag en aftreden en bevestiging ambtsdragers

Op zondag 8 november is de dankdag voor gewas en arbeid. Waarschijnlijk hoort u hierover binnenkort meer via de mailservice. In deze dienst zal mw. Inge Achterberg (van Es) aftreden als ouderling-lekenvoorganger. Jarenlang heeft Inge vele mensen trouw bezocht als pastoraal werker, heeft ze zich ingezet voor de oecumene, heeft ze deel uitgemaakt van de kerkgroep pastoraat en de kerkenraad en is ze voorgegaan in de kerkdiensten op

zondagmorgen en in rouwdiensten. Inge bedankt voor je niet aflatende inzet gedurende zo lange tijd!

In deze dienst zal mw. Ina Spoelstra bevestigd worden als ouderling. Ina we zijn heel blij dat je je wilt inzetten voor onze gemeente en de kerkenraad wilt komen versterken. Dat bemoedigt ons voor de toekomst!

#### Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op 22 november vieren we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst, zowel in Uden als in Veghel, gedenken we hen die ons in het afgelopen jaar ontviel. We noemen hun naam en ontsteken een kaars aan de paaskaars: het symbool van de Opgestane Heer.

#### Wij gedenken (uit Uden)

Janneke Dudink-Sipkens	80 jaar
Hubertus Johannes Lookman	80 jaar
Roelofje van Brussel –Strijkert	82 jaar
Gert ter Maaten	82 jaar
Annijge Morelissen – Weijdema	72 jaar
An Goossens – van Bijsteren	74 jaar

*Geef Uw toekomst en Uw heerlijkheid  
aan deze gestorven mensen.*

*Wij kunnen niet geloven  
dat hun leven vergeefs voorbij is gegaan  
en dat alles  
wat zij voor mensen hebben betekend  
nu verloren is.*

*Maar wij verenigen ons met het geloof  
waarin zijzelf aan U hebben vastgehouden  
ten einde toe.*

*Aan U, hun God en onze God,  
Die voor ons leeft  
in eeuwigheid.*

*Huub Oosterhuis*

---

### **Ontmoetingsdienst**

Wanneer de kerkenraad er mee instemt (ik schrijf dit al voor de vergadering) zal op zondag 29 november, eerste Advent, een ontmoetingsdienst worden gevierd. In deze dienst experimenteren we met een integratie van een gewone dienst en de ontmoetingen zoals ze worden gehouden in Uden waarin op zondagmorgen geen dienst gehouden wordt. Tussen de stoelen worden tafels geplaatst, waar de gemeente achter plaats neemt. Voor de aanvang van de dienst kan al een kopje koffie of thee worden gedronken. Daarna volgen we de liturgie zoals we dat gewend zijn. In plaats van de preek zal ik een korte inleiding houden waarna er rond de tafels over gesproken kan worden. In een gewone dienst hopen we dat de Geest spreekt door de lezing uit de Schrift en door de preek. Daarom bidden we om verlichting met de Heilige Geest. In de ontmoetingsdienst hopen we dat de Geest zal spreken door de gesprekken in de groepen en bidden we daarom ook om verlichting door de Geest. Nadat de groepen met elkaar gesproken hebben stellen we de vraag: "Wil je met ons delen datgene wat er in de groep gezegd is, waarvan je denkt dat het een verrijking zal zijn voor de andere groepen om het te horen." Het gaat dus niet om een zakelijke rapportage van het groepsgesprek, maar alleen om wezenlijke zaken. We vragen ook niet per groep om iets te delen, maar geven de gelegenheid om dit te doen. Zo is iedereen vrij om te spreken of niet. Criterium is: verrijkt het anderen? Na de groepsgesprekken volgen we weer de liturgie zoals we dat gewend zijn.

### **Catechisatie**

Onlangs ben ik op verzoek van twee jongeren (16 en 19 jaar oud) begonnen met het geven van catechisatie. Deze vindt plaats om de week op zondagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in Veghel. Wanneer je geïnteresseerd zou zijn om eventueel mee te doen en je bent tussen de 16 en 21 jaar oud, dan ben je van harte welkom. Mocht je in Uden wonen en geen vervoer hebben, geen probleem. Bel me op en je kunt met me meerijden.

---

### **FILMAVOND**

*En op 'n goede dag.....*

En op 'n goede dag is een humorvolle, halfuur durende film over loyaliteit. Alia(28) en Hamza(32) zijn een verliefd Marokkaans stel. Geconfronteerd met een omstrede wet over het verbod op het dragen van hoofdoeken, vindt Alia, onvoorwaardelijk gesteund door haar man en bijgestaan door haar collega's, een grappige, wonderbaarlijke en totaal onverwachte oplossing om de wet te omzeilen.

Een interessante, niet zo zwaar op de hand zijnde, humorvolle film van de bekende Nederlandse regisseuse Heddy Honigmann. Ze heeft inmiddels meer dan veertig producties op haar naam staan. De meeste daarvan zijn documentaires.

Na de film kunnen we erover napraten. U bent van harte welkom!

Datum: donderdag 26 november in de SOW kerk in Uden. Aanvang: 20.00 uur.

*Vriendelijke groet, Dick van der Vaart*

---

## **Uit de kerkenraad**

Na een goede start van het nieuwe seizoen met het SOW-kamp en de startdienst (met experimenten met geluid en verlichting) is ook het kerkenraadswork weer begonnen.

### **Afscheid Atie de Vos**

In de kerkenraadsvergadering van 10 september hebben we afscheid genomen van onze adviseur Atie de Vos. Haar werkwijze en inbreng zijn door de Kerkenraad erg gewaardeerd. De kerkenraad voelt zich echter genoeg 'op de rit' om zonder haar inbreng verder te gaan.

Atie heeft aangegeven dat zij ervaren heeft dat in onze gemeente veel kracht zit. Ze heeft er alle vertrouwen in dat de kerkenraad het nu ingeslagen pad goed zal blijven volgen. Zij wenst ons veel succes voor de toekomst.

Namens de kerkenraad heeft Ria de Ruiter Atie een mooie bos bloemen overhandigd.

### **Jubileum Dick en Peterine**

Ook hebben we kort stil gestaan bij het huwelijksjubileum van Dick en Peterine. Ook zij hebben van ons een mooie bos bloemen gekregen.

### **Afscheid ambtsdragers**

Doordat een aantal kerkenraadsleden hun beslissing om te stoppen hebben herzien zal er op 15 november afscheid worden genomen van slechts één kerkenraadslid: Inge Achterberg-van Es.

Gelukkig zijn we er in geslaagd om een opvolger voor haar te vinden.

### **Beam Team**

Al een poosje zijn we aan het nadenken over het wel-of-niet gebruiken van een beamer tijdens de kerkdiensten. Omdat daar nog al wat bij

---

komt kijken is besloten om in het kerkgebouw in Uden eerst een proef te doen, waarbij gedurende een aantal maanden de beamer wordt gebruikt naast de gedrukte liturgie. Hoewel de huidige opstelling van de beamer en het scherm niet ideaal is, willen we daar voor deze proef toch gebruik van maken. Als de proef slaagt en we beter weten wat nodig is, worden verbeteringen aangebracht.

U wordt hierover nog verder geïnformeerd. Ook zal na afloop van de proef om uw mening worden gevraagd.

### **Jeugd**

De kerkgroep Jeugd wil graag meer samen gaan werken met gemeentes uit de omgeving. Zo gaan de tieners een jeugddienst in Oss bijwonen. Een paar weken later komen de tieners uit Oss naar onze gemeente.

### **En verder**

De Kerkrentmeesters denken na over de noodzakelijke verbouwingen in Uden en Veghel en over de financiële toekomst van onze gemeente.

De Diaconie houdt de vinger aan de pols van de samenleving en helpt mensen die dat nodig hebben. O.a. via de voedselbank. Ook vragen zij (en wij) zich af waar we als gemeente kunnen en moeten helpen bij de komst van de vluchtelingen naar ons land.

Namens de kerkenraad,

*Bert Brussaard*

*Reageren? E-mailen naar [kerkenraad@sowkerk-uv.nl](mailto:kerkenraad@sowkerk-uv.nl) of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden*

---

## In memoriam Dhr. Frits van Stiphout.

Dhr. van Stiphout is geboren op 15 april 1943 en overleed op 12 juli 2015 in het ziekenhuis Bernhove in de leeftijd van 72 jaar..

Zijn overlijden kwam heel onverwacht ook al wist de familie dat hij ernstig ziek was.

De dienst waarin we afscheid van hem hebben genomen, werd in onze kerk in Veghel gehouden op 18 juli. Na de dienst zijn de familie en de vrienden naar het crematorium gegaan in Rosmalen. Daar werd nog een fotoserie getoond over zijn leven, waarna iedereen afscheid kon nemen.

Binnen onze gemeente was het geen bekend gezicht maar hij droeg de kerk een warm hart toe.

Het was een integere man waar heel veel rust van uit ging; daarover vertelde zijn dochter Stephanie tijdens de dienst.

Op de rouwkaart stond :

“Wanneer je verdrietig bent  
kijk dan opnieuw in je hart  
en zie dat je huilt  
om wat je vreugde schonk”.

Wij wensen Mimi, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte voor de komende tijd.

*Lies Oosten..*

*Eigenlijk had dit stukje al in het vorige Klankbord moeten staan, maar daarvoor was ik te laat. Mijn excuses daarvoor.*

---

## Henk Drok naar Maarssen

Vorige week hoorde ik dat Henk Drok Veghel gaat verlaten. Op 2 november a.s. verhuist hij naar Maarssen.

Beste Henk, we zullen je missen, al begrijpen we wel dat dit een goede beslissing voor je is. Je zit dichterbij de buurt van familie en vrienden.

Hartelijk dank voor je grote inzet voor onze gemeente. Jarenlang heb je het enge trapje beklommen naar het Veghels orgel. Daar begeleidde je de gemeentezang met groot enthousiasme.

Ook voor bijzondere diensten konden we altijd een beroep op je doen. Bij veel activiteiten van onze gemeente was je en ben je een graag geziene gast. Je zit nooit om een woord verlegen en sluit je heel makkelijk aan bij anderen.

Ik hoop dan ook dat je in je nieuwe woonplaats snel went en ook daar weer je plaatsje vindt.

Henk nogmaals dank voor alles en het ga je goed.

Hartelijke groet namens de gemeente,

*Lies Oosten*

---

## Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zoals gebruikelijk gedenken we dan de mensen uit onze gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden. De familie zal daarbij worden uitgenodigd.

We gedenken:

Dhr. Gerold van Brussel, 87 jaar

Dhr. Chris Riem, 91 jaar

Dhr. Jac de Mooij, 74 jaar

Dhr. Frits van Stiphout, 72 jaar.

Tijdens de dienst wordt voor hen een kaars aangestoken ter gedachtenis, die de familie achteraf kan meenemen.

De voorganger die zondag is Lies Oosten.

*L. Oosten.*

## Andere datum Leerhuis over het Land Israël

In het programmaboekje van de kerkgroep V&T staan voor het Leerhuis in 2016 de volgende avonden gepland, 29 februari, 14 en 21 maart.

Maar op verzoek van de inleider ds. Marja van den Beld zijn de avonden verzet naar een andere dag, te weten: maandag 8 februari (carnavalsmaandag), donderdag 3 maart en maandag 21 maart 2016.

Eeuwenlange vervolgingen zijn er de oorzaak van dat het Joodse volk verspreid woont over de wereld. Maar in liturgie, gebeden en rituelen is het diepe verlangen naar Zion doorgegeven.

“Volgend jaar in Jeruzalem”. Begin 20e eeuw, door de pogroms in Rusland, werd de noodzaak van een veilig thuisland urgent. Zelfs

---

Oeganda werd als optie voorgesteld, maar massaal verworpen op het Joodse wereldcongres. Alleen Israël gold als de plek waar het volk echt veilig zou kunnen zijn en weer een volledig Joods leven zou kunnen leiden.

Wat zit hierachter? Is dat puur nationalisme? Waarom zou iemand niet Jood kunnen zijn in Amsterdam of New York? Daar leven toch grote ook gemeenschappen?

Een belangrijke vraag, zeker in een tijd waarin het verwijt van “landje pik” nogal eens klinkt.

Aan de hand van bijbelteksten en de Joodse praktijk in feesten en gebruiken zullen we nagaan waarom land en volk Israël onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Plaats : De Schakel Veghel                      Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Opgave en inlichtingen: Aaldrik Westera

Telefoon                      : 06 - 83120613

Email                                : westera5@ziggo.nl

## Gespreksgroep Rouw gaat weer van start

Terwijl de mensen, die het afgelopen jaar hebben meegedaan aan de gespreksgroep Rouw nog één extraatje te wachten staat, is het alweer bijna tijd voor het opstarten van de volgende groep.

Op zaterdag 17 oktober is de ontmoetingsochtend voor rouwenden in de pastorie van de Lambertuskerk in Veghel. Deze ochtend is bedoeld voor mensen die rouwen om het verlies van een dierbare. Tijdens de bijeenkomst wordt ook informatie gegeven over de gespreksgroep voor rouwenden.

Het Steunpunt Rouwbegeleiding (onderdeel van de Hulpdienst Diakonie) organiseert deze gespreksgroep. Deelnemers hieraan komen tien keer bij elkaar onder leiding van enkele gespreksleiders. De eigen vragen en verhalen van de deelnemers staan centraal. Mooie teksten, tips en informatie over het verloop van een rouwproces zijn vaste onderdelen.

---

De start van de groep is begin november en samen met de gespreksleiders helpen de deelnemers elkaar de donkere winter door. De ervaringen van groepen uit het verleden laten zien dat het een goede manier kan zijn om uit het dal van verdriet omhoog te komen. Ieder die rouwt en andere rouwenden wil ontmoeten, of de leden van het Steunpunt Rouwbegeleiding wil spreken, is van harte welkom op de ontmoetingsochtend van 17 oktober.

Wilt u meer over weten over de gespreksgroep Rouw, ook dan bent u op die ochtend welkom. Wij geven u graag alle nodige informatie. De ontmoeting vindt plaats in de pastorie van de Lambertuskerk, Burg. de Kuyperlaan 1 in Veghel en om 10.00 uur staat er koffie en thee klaar.



### **HULPDIENST DIAKONIE VEGHEL**

Tel. 0413 35 22 32

Bereikbaar: ma-vr van 9u tot 11u.

Alle dagen tussen 19u tot 22u [www.parochiesveghel/diakonie](http://www.parochiesveghel/diakonie)

## **Van de diaconie**

### **Bezoek aan het Inloopschip te s-Hertogenbosch**

Leven op straat is topsport in de ware zin van het woord, buitenstaanders hebben geen idee hoe zwaar mensen het hebben die op straat leven. Aan het woord is ds. Peter van Helden die een deel van zijn tijd als pastor werkzaam is in het Inloopschip.

Op zoek naar een concreet binnenlands diaconaal project om als diaconie financieel te steunen is een bezoek gebracht aan het Inloopschip te 's-Hertogenbosch. Dit is een plek waar men dag- en nachtopvang biedt aan dak- en thuislozen (m/v) vanaf 18 jaar. Naast opvang worden mensen door beroepskrachten en vrijwilligers geholpen met informatie en advies over hulpverlening en re-integratie in de samenleving. Voor pastorale zorg kan men terecht bij de pastor.

---

Het inloopschip is er jaren geleden, mede op initiatief van ds. Van Drie toen nog als predikant werkzaam in 's-Hertogenbosch, gekomen. Begonnen op een schip dat haar ligplaats had in de Zuid-Willemsvaart, is men inmiddels al weer enige tijd gehuisvest in een groot herenhuis in de Hinthammerstraat.

Het verblijf in de opvang betekent even ontspannen van het leven op straat, een douche, t.v. kijken of een praatje met een medewerker. Overdag kan men tussen 10.00 en 16.00 uur terecht; dan sluit de opvang tot 20.00 uur. Vanaf die tijd kunnen mensen die zich hebben ingeschreven voor een slaapplek zich weer melden.

Na de rondleiding door het gebouw en het gezamenlijk drinken van een kopje koffie met enkele bezoekers, hebben wij ons enigszins een beeld kunnen vormen van wat de opvang kan betekenen voor de mensen die noodgedwongen op straat moeten leven.

De diaconie wil dit project opnemen in het collecterooster 2016

*Aaldrik Westera*

## **Zonig hoogtepunt: de jaarlijkse rommelmarkt kerk Uden-Veghel**

Ook dit jaar heeft de Protestantse Kerk uit Uden-Veghel weer de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd. Op zaterdag 12 september werd op 9:00 de poort geopend en kwamen de eerste enthousiaste bezoekers weer binnen. Na een dag van handelen, werd de poort om 15:30 weer gesloten en werd er begonnen met opruimen. Het schoon opleveren van het terrein ging dit jaar in een recordtijd.

Om 17:30 uur zijn we begonnen aan een door de plaatselijke middenstand gesponsord buffet, nadat de opbrengst van de dag bekend werd gemaakt:

Bruto omzet € 5084,40 (€ 617,55 meer dan vorig jaar); De geschatte kosten dit jaar zijn ca. € 1350,00.

Aantal bezoekers: 562 (128 meer dan vorig jaar).

---

Deze dag was een bijzondere dag voor iedereen: de eerste rommelmarkt zonder Jac de Mooij. We hebben hier nog bij stilgestaan tijdens de afsluiting van de dag. Jac heeft zoveel betekend voor de rommelmarkt en zijn wens om door te gaan, heeft ons allemaal geïnspireerd.

Voorafgaand aan een dergelijk evenement zijn veel mensen aan het werk om dit mogelijk te maken. 13 weken lang voor de dag zelf worden er goederen ingezameld en gesorteerd in de loods. Sponsors ontvangen een brief en worden daarna gebeld of bezocht door vrijwilligers. Gemeenteleden en de andere inwoners van Veghel en omstreken worden geattendeerd op het inzamelen. Daarvoor is gepubliceerd in kranten, Klankbord en op de website van de kerk.

Een dergelijke markt kan niet georganiseerd worden zonder de vele sponsors uit Uden, Veghel en omstreken. Bij dezen willen wij onze sponsors dan ook hartelijk bedanken voor de steun die wij ook dit jaar weer mochten ontvangen. Als extraatje hebben we dit jaar een advertentie geplaatst in een aantal kranten om onze sponsors nogmaals te bedanken.

We kijken terug naar een fantastische rommelmarkt: prima sfeer, geen wanklanken, veel samenwerking tussen Uden en Veghel, prachtig weer en een mooi resultaat! Maar wel heel veel regen na de sluiting: om 15:30 begon het te gieten; geen probleem voor de gasten, maar wel voor de mensen die moesten opruimen....

De opbrengst zal worden aangewend voor diaconale doelen of voor de lasten van ons kerkgebouw, dan wel voor een bijdrage voor activiteiten die door onze kerk worden georganiseerd. Het bestuur zal de ervaringen van de rommelmarkt nog evalueren, gemeenteleden kunnen hun vragen of suggesties bij voorkeur per e-mail doorgeven of anders door te bellen naar Hans van den Berk: 06 – 25 395 664, of per e-mail [jfa.van.den.berk@gmail.com](mailto:jfa.van.den.berk@gmail.com)

Alle vrijwilligers enorm bedankt en tot de volgende editie.

Namens de Evenementen Commissie Protestantse kerk Uden-Veghel  
*A. Hofman*

---

## Thema voor de eredienst

De kerkgroep Eredienst probeert de erediensten inspirerend te houden. Daarbij is belangrijk om te weten wat uw beleving van de eredienst kan verhogen. De liturgie omvat meerdere elementen.

Het onderwerp van de overweging is een kernpunt. U wordt uitgenodigd hiervoor thema's voor te stellen. Deze uitnodiging geldt voor alle leeftijden. Niet het onderwerp alleen aanduiden met een enkel woord, maar met enige toelichting \ onderbouwing \ informatie betreffende uw overwegingen voor dat onderwerp.

Gaarne ook uw adresgegevens voor mogelijk nadere informatie; b.v. door de predikant.

U mag ook voor andere aspecten betreffende de eredienst ideeën aanreiken.

U kunt uw voorstel deponeren:

In Uden in een bus bij de uitgang van de kerkzaal.

In Veghel in de Schakel.

## Uitnodiging voor de gemeentevergadering

Op 11 november wordt er in de Schakel in Veghel een gemeentevergadering gehouden, waarvoor de kerkenraad u van harte uitnodigt. Voor de pauze zullen de kerkrentmeesters, diakenen, de kerkenraad en de kerkgroepen pastoraat, eredienst en V&T, de beleidscommissie en de organisatoren van de Ontmoetingen verslag doen van hun werkzaamheden. Vervolgens zal er een rondvraag zijn waarin u zaken aan de orde kunt stellen. Na de pauze zal dhr. Jaap Smit enige fragmenten laten zien van een film die hij aan het maken is over ons gemeentelven. Daarna is er gelegenheid voor een drankje en een hapje. De kerkenraad hoopt op uw komst!



## Digitaal: onze website en Kerknieuws

Als protestantse gemeente Uden-Veghel hebben we al geruime tijd een eigen website, [www.sowkerk-uv.nl](http://www.sowkerk-uv.nl), destijds opgezet door Herman Visser. Het beheer wordt namens de kerkenraad verzorgd door Albert Verver (email: [redactie@sowkerk-uv.nl](mailto:redactie@sowkerk-uv.nl)).

De website is bedoeld voor eigen gemeenteleden én voor mensen van buiten de gemeente, van ver en dichtbij. Waarschijnlijk hebt u al eens op de website rondgekeken. Laat anders dit bericht de aanleiding zijn om dat alsnog te doen. Het internetadres is: [www.sowkerk-uv.nl](http://www.sowkerk-uv.nl).

Op de website vindt u naast de permanente informatie over onze gemeente, zoals de kerkenraad, de kerkgroepen, de predikant, de historie en de contactinformatie, ook actuele informatie over de kerkdiensten, komende activiteiten en evenementen, zoals bijv. het V&T programma. En ook de digitale versie van het Klankbord. Inclusief een archief van oude jaargangen! En natuurlijk hebben we een Nieuwspagina waarop de laatste wetenswaardigheden staan. Tip: zet de Nieuwspagina onder uw favorieten.

Binnenkort vindt u op de website ook een pagina met de zgn. ANBI gegevens van onze gemeente en diaconie. Deze informatie zult u vanaf januari nodig hebben bij uw aangifte van de belastingdienst voor de aftrekbaarheid van uw giften en vrijwillige bijdragen. Hierover later meer.

Naast de website hebben we ook een berichtenservice, genaamd Kerknieuws. Dit is een digitale nieuwsbrief met zeer actuele berichten, zoals activiteiten van komende week (bijv. Rommelmarkt, lezingen) of bijzondere diensten. Maar ook urgente mededelingen zoals omtrent een uitvaart wanneer dat niet tijdig via de kansel kan worden afgekondigd.



Ongeveer 150 gemeenteleden hebben zich al voor Kerknieuws aangemeld. Als u ook op de hoogte wilt blijven, kunt u een email sturen naar de webredactie ([redactie@sowkerk-uv.nl](mailto:redactie@sowkerk-uv.nl)), onder vermelding van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. U ontvangt dan een paar keer per maand een berichtje. Ik zie uw aanmelding graag tegemoet!

*Albert Verver, webredacteur*



Hallo allemaal,

Jullie hebben vast allemaal wel iets gehoord over de vluchtelingen die vanuit verschillende landen naar ons land vluchten. Vaak komen ze uit landen waar het oorlog is. Veel van deze vluchtelingen hebben een ander geloof dan wij. Daarom nu een stukje over andere geloven.

Veel plezier bij de oppas, de kindernevendienst en de tienerkerk.

## Andere geloven



Als Christen krijg je wel eens de vraag wat je van andere geloven vindt, of krijg je te maken met kinderen die een ander geloof hebben. Het ligt er ook een beetje aan waar je woont. Als je in een klein dorp woont gelooft vaak bijna iedereen in God, en niet in Allah of Boeddha. Als Christen heb je als basis meegekregen dat God je Vader is en lees je uit de bijbel. Maar om iets te weten van andere geloven is helemaal niet verkeerd, zo weet je wat je klasgenoten of vrienden bezig houdt en waarom ze bepaalde dingen doen. Je kunt er met

ze over praten en zeggen wat jij gelooft en waar jij voor staat. Zo kun je heel duidelijk je eigen mening vormen en ook doorgeven.

Wij lezen de Bijbel, maar Joden hebben bijvoorbeeld de Thora, of Moslims hebben de Koran. Zo heeft ieder geloof zijn eigen regels en boeken. Als christen moet je andere mensen respecteren. Ieder mens heeft wel een geloof, ook al geloof je niets, dan geloof je dus in niets.



Mensen maken keuzes; we moeten dat respecteren. Een christen gelooft ook in de liefde: God is liefde. En daar hoort geen haat bij of oorlog. Dat mensen allerlei regels en wetten bij het geloof verzinnen, is niet van God. Mensen die elkaar pijn doen of oorlog voeren om het geloof, dat heeft God er nooit mee bedoeld. Het geloof is niet bedoeld om ruzie te maken, maar om andere mensen in hun waarde te laten en van ze te houden. Jezus kwam op aarde om dat voor te doen en te vertellen over liefde voor God en elkaar. Als mensen zo met elkaar kunnen leven, zou er geen armoede en oorlog zijn. Ook Christenen maken oorlog helaas. Er zijn mensen die denken dat zij alleen gelijk hebben en

---

hun regels in het geloof de ware regels zijn. En ze willen daar niet anders over denken; ze stellen hun mening boven de liefde. Dat is niet goed. God wil alleen dat mensen in liefde met elkaar leven. Daar gaat het om. Daar kun je alles op terugbrengen.

### **Kindernevendienst:**

Na de zomervakantie zijn we weer fijn begonnen met de kindernevendienst. Net als vorig jaar lezen we bekende Bijbelverhalen. Daarbij doen we dan een spelletje, puzzelen, knutselen en soms kijken we een filmpje. De komende tijd gaan we daarmee door. Het is telkens kindernevendienst in de kerk waar ook de kerkdienst is. In de schoolvakanties is er geen kindernevendienst. Dit betekent dat er in de komende periode geen kindernevendienst is op 25 oktober en 1 november; dan is het herfstvakantie! Tot ziens allemaal in de kindernevendienst!



Er was een vrouw in de bijbel die een prachtig sieraad had. Een ketting die je om het hoofd draagt met 10 zilveren muntjes eraan. Ze was er heel zuinig op, want het was het meest kostbare wat ze had.

---

Op een dag ontdekte ze dat er 1 muntje zoek was. Ze schrikt er heel erg van, en natuurlijk gaat ze zoeken. Ze draait de lamp hoog zodat ze beter kan zien en begint te veggen. Alle meubels gaan aan de kant. En dan.....daar vindt ze het muntje terug! Ze is heel blij, iedereen moet het weten. Ze roept de burens en haar vriendinnen om feest te vieren, zo blij is ze.

Jezus heeft dit verhaal in de bijbel vertelt, en dat deed Hij niet zomaar. Jezus bedoelde hiermee dat God jou nog veeeeel belangrijker vindt dan een zilveren muntje.

God vindt iedereen belangrijk!

Voor ons allemaal heeft God iets moois bedacht voor ons leven.

De één kan goed schrijven en een ander helpt graag mensen, of misschien kun je wel heel goed luisteren als iemand wat te vertellen heeft.

Iedereen kan wel iets waarmee je andere mensen een plezier kan doen!

God vind je belangrijk of je nu minister word, vuilnismans of huisvrouw. Als je God (Jezus) wilt volgen, kan Hij je leven waardevol maken!

### **Tienerkerk:**

Zet de volgende data's vast in je agenda: 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november, 13 december en 27 december.

De tieners zijn begonnen met het lezen van de Bijbel. Lazen we eerst verhalen uit de Bijbel, nu zijn we begonnen aan de hele Bijbel. We gaan proberen de hele Bijbel uit te lezen. Via de app houden we elkaar op de hoogte en tijdens de tienerkerk praten we over wat we gelezen hebben. Het boek Genesis hebben we nu uit en we zijn inmiddels begonnen aan Exodus.

Op 4 oktober hebben enkele tieners de kerkdienst in Oss bezocht die mede georganiseerd was door de tieners uit Oss.

Het is de bedoeling dat de tieners uit Oss op 18 oktober naar onze tienerkerk komen.

Want het is leuk en leerzaam om ook andere tieners te leren kennen.

---

Geloven is...



een ander liefhebben

**Website:**

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op [www.sowkerk-uv.nl](http://www.sowkerk-uv.nl) Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar [jeugd@sowkerk-uv.nl](mailto:jeugd@sowkerk-uv.nl).

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter

Telefoon 0413-254937

Email: [riaderuiter2@gmail.com](mailto:riaderuiter2@gmail.com)