
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(december 2016, 46^e jaargang, nummer 9)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 6 februari
KOPIJ INLEVEREN VOOR 22 januari
e-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 20 dec: 10.00 u. dienst in Veghel
- do. 24 dec: 22.00 u. Kerstnachtdienst ds. F. Borger (Amsterdam)
- vr. 25 dec: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (m.m.v. Kadanz)
- zo. 27 dec: 10.00 u. ds. J. Adriaanse (Randwijk)
- do. 31 dec: 19:00 u dienst in Veghel
- zo. 03 jan: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 10 jan: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 17 jan: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 24 jan: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 31 jan: 10.00 u. mevr. H. v. Beusekom
- zo. 07 feb: 10.00 u. dienst in Veghel

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 20 dec: 10.00 u. mevr. H. v. Beusekom (vierde Advent)
- do. 24 dec: 22.00 u. kerstnachtdienst ds. D. v.d. Vaart
m.m.v. sopraan Marianne van Oorschot, alt Ellie Buurma.
- vr. 25 dec: 10.00 u. drs. V. d. Wouw (Eindhoven)
- zo. 27 dec: 10.00 u. dienst in Uden
- do. 31 dec: 19:00 u. ds. D. v.d. Vaart (Oudjaarsavond)
- zo. 03 jan: 10.00 u. mevr. ds. W. van Seventer, St Oedenrode
- zo. 10 jan: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (Heilig Avondmaal)
- zo. 17 jan: 10.00 u. dienst in Uden
- za. 23 jan: 19.00 u. oec. dienst in de Johanneskerk
- zo. 24 jan: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 31 jan: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 07 feb: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart

Van de redactie

Om te beginnen: de redactie wenst alle lezers een heel fijne kersttijd en een goede start van het komende jaar. Voor u ligt het laatste nummer van het Klankbord van dit jaar. Overvol, met allerlei belangrijke en ook leuke zaken. Met veel ruimte voor onze jeugd bovendien.

Een van de leuke verhalen is het verslag van mevrouw Dicky Vijver uit Oss over haar "bezoek aan de burens". Het geeft een bijzondere kijk op onze kerken. Heel belangrijk, vinden wij, is ook het verslag van de samenwerkende protestantse kerken in Noord-Oost Brabant. Het is een lang verhaal daarom nu de inleiding en in de komende nummers het verslag.

Veel aandacht in dit nummer ondermeer voor de vergaderingen die zijn gehouden in de kerkenraad en met de gemeente. Lezen dus en u ben weer helemaal op de hoogte. Tenslotte staan er mooie gedichten en leuke liederen in dit nummer. We hopen dat de inhoud u zal boeien.

Veel leesplezier,

Namens de redactie,

Aad Begemann..



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart

Een verhaal

*Een verhaal is als het water
dat je warm maakt om een bad te nemen.
Het brengt berichten over tussen het vuur
en jouw huid. Het laat hen elkaar ontmoeten
en het reinigt jou.*

*Maar heel weinigen kunnen neerzitten
in het midden van het vuur zelf,
zoals een Salamander of zoals Abraham.
Wij hebben bemiddelingen nodig
om dat te brengen.*

*Schoonheid omringt ons,
maar meestal moeten we wandelen
in een tuin om dat te beseffen.*

*Het lichaam zelf is een soort van scherm
om af te dekken en gedeeltelijk te onthullen
het licht dat laait*

aan de binnenkant van jouw aanwezigheid.

*Water, verhalen, het lichaam,
al de dingen die wij doen, zijn bemiddelingen
die verhullen en tonen wat verborgen is.*

*Bestudeer ze, en geniet van het gewassen worden
door een geheim dat we soms kennen,
en dan weer niet.*

Rumi (Perzische dichter 13^e eeuw)



Adres: Hooftstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Het kerstverhaal is een verhaal dat bemiddelt tussen het vuur van God en onze belichaamde zielen. Het kerstverhaal verwarmt onze harten. God trekt zich terug uit ons zicht, omdat wij de aanblik van zijn heerlijkheid niet zouden verdragen. Net zo min als onze ogen het zonlicht rechtstreeks kunnen aanschouwen. God trekt zich terug uit ons zicht. We kunnen Hem niet zien, maar zijn warmte wel voelen doorheen het kerstverhaal.

“Het lichaam zelf is een soort van scherm om af te dekken en gedeeltelijk te onthullen, het licht dat laait aan de binnenkant van jouw aanwezigheid.” Met kerst vieren we dat het Woord vlees geworden is. Het mysterie van de incarnatie. God Zelf is in Jezus aanwezig. God licht in Jezus op en Jezus wordt doorschijnend tot op God. Het vuur van God laait hoog op in Jezus. Zijn lichaam schermt het vuur af en onthult het tegelijkertijd. Zo wordt het ook gezegd in het bekende kerstgezeg “Komt allen samen “:

*“Het licht van de Vader
licht van de beginne
zien wij omsluierd, verhuuld in het vlees:
goddelijk Kind gewonden in de doeken!
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden die Koning!”*

Kerkdiensten

Kerstnacht

In Veghel vieren we een mooie muzikale kerstnachtdienst m.m.v. sopraan Marianne van Oorschot en alt Ellie Buurma. Ze zullen worden begeleid op het spinet door Arend Buurma. De samenzang zal worden begeleid door orgelspel van Dick Boerefijn. Voorganger: ds. Dick van der Vaart. Aanvang 22.00 uur.

In Uden zal ds. Ferdinand Borger uit Amsterdam voorgaan. Hij werkt bij de IKON als radio- en t.v. maker (www.ferdinandborger.nl). Deze dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door een voorbereidingsgroep.

Kerstmorgen

In Veghel zal drs. Van der Wouw uit Eindhoven voorgaan. In Uden ds. Dick van der Vaart. Het koor Kadanz zal in deze dienst meewerken. Het adventsproject van de kinderen zal worden voltooid.

Oudejaarsavond

Hoewel het aantal kerkgangers op oudejaarsavond niet groot is, hechten degenen die komen zeer aan deze dienst. Het doet ze goed om aan de vooravond van het nieuwe jaar even stil te staan bij alles wat er in het oude jaar gebeurd is en al voorzichtig vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. U bent van harte welkom! Aanvang **19.00 uur**.

De liturgie op de beamer

Vanaf het moment dat er in de kerk in Uden een scherm kwam te hangen, nu al weer enige jaren geleden, speelde de vraag of ook wij, zoals steeds meer gemeenten, de liturgie zouden gaan projecteren via een beamer. Voor- en nadelen werden op een rijtje gezet. Enkele voordelen: 1. Er zouden geen nieuwe liedboeken hoeven te worden aangeschaft 2. Er hoeven minder papieren liturgieën te worden gemaakt wat kostenbesparend werkt en goed is voor het milieu (voor slechtzienden zullen er wel papieren liturgieën op groot formaat gemaakt worden) 3. Er kunnen korte filmpjes worden vertoond die de dienst verlevendigen. Nadelen: 1. Leesbaarheid op het scherm bij verschillende lichtval 2. Kwetsbaarheid: bij uitval lamp heb je meteen niets meer.

Technische problemen zullen wel kunnen worden opgelost maar de invoerbaarheid staat of valt met de vraag of er voldoende mensen kunnen worden gevonden die in staat zijn om de liturgie in PowerPoint te verwerken en dit met enige regelmaat (1x in de twee? maanden) willen doen.

Besloten werd om in Veghel geen gebruik te gaan maken van een beamer.

De kerkenraad besloot enige tijd geleden om het gebruik van een beamer in Uden gedurende een proefperiode uit te proberen. De heren Bert Brussaard, Henk Morelissen en Dick van der Vaart bereiden deze proef voor. In één van de diensten in januari zal het gebruik van de beamer voor de eerste keer worden uitgetoetst. Gedurende de proefperiode zal er ook steeds een papieren liturgie worden gemaakt.

En nogmaals: voor slechtzienden zal er, mocht de proef slagen en het gebruik van de beamer blijvend worden ingevoerd, ook in de toekomst een liturgie op groot formaat beschikbaar blijven.

Vriendelijke groet,

Ds. Dick van der Vaart

Week van de eenheid.

Op zaterdag 23 januari 2016 hebben we in het kader van de week van de eenheid een kerkdienst in Veghel samen met de Franciscusparochie. De dienst wordt gehouden in de Johanneskerk in Veghel-Zuid. Aanvang 19.00 uur. Pastor Konings is onze gastheer.

Hanneke van Beusekom.

TOCH WILLEN WIJ KERSTMIS VIERN

Toch willen wij Kerstmis viern
Het feest van Jezus' komst
Hij die aan allen van goede wil
Vrede op aarde kwam brengen
Toch willen wij Kerstmis viern
Al hebben velen op onze wereld
Die boodschap van Gods liefde
Nog steeds niet verstaan
Toch willen wij Kerstmis viern
Met allen die samen zullen zijn
Vriendschap en liefde willen delen
Begrijpen wat Hij ons gaf
Toch willen wij Kerstmis viern
Om samen te hopen en te bidden
Dat alle mensen voelen in hun hart
Gelukkig zijn in deze ene wereld
Kan alleen komen met Zijn woorden
VREDE OP AARDE.

©wim uijtdewilligen 2015

Uit de kerkenraad

Gebruik Beamer

Zoals u weet zijn we met een paar mensen aan het bekijken of en hoe een beamer gebruikt kan worden in de erediensten. Een aantal gemeentes hebben ons een voorbeeld gestuurd van hoe zij het doen. Ook hebben ze hun ervaringen met ons gedeeld.

Hulpdienst Diakonie Veghel

Voor de volgende kerkenraadsvergadering worden een aantal mensen van de Hulpdienst Diakonie Veghel uitgenodigd. In deze hulpdienst werkt onze gemeente samen met de parochies van Veghel-centrum. De kerkenraad wil graag nader kennis maken en beter op de hoogte raken van de werkzaamheden van deze hulpdienst.

Moderamen en Veghel

In het moderamen (een soort dagelijks bestuur van de kerkenraad, waarin de vergaderingen worden voorbereid) is op dit moment niemand vertegenwoordigd uit Veghel. We vinden dat niet wenselijk en zijn dan ook op zoek naar iemand die wil, kan en geschikt is. Op dit moment is er (nog) niemand beschikbaar.

Wereldvredesactiviteiten 2015

De werkgroep Meditatie en Bezinning in de Kruisherenskapel heeft vorig jaar voor het eerst een tocht georganiseerd voor een groep mensen die een wandeling maakte tussen diverse geloofshuizen (waaronder onze kerk) in Uden. Ongeveer 75 mensen hebben hieraan deelgenomen.

Ook dit jaar zullen we ons gebouw hiervoor open stellen op 31 december.

Als u mee wilt doen kunt u meer informatie vinden op:

<http://www.kapelgemeenschap.nl/home/nieuws>, onder het kopje
“WERELDVREDE-MANIFESTATIE 31 DECEMBER 2016”

Toekomst

Om meer met onze gebouwen te kunnen doen zijn aanpassingen nodig. Bovendien zijn een aantal zaken aan vervanging toe.

De te maken verbouwingskosten houden direct verband met de toekomst van onze gemeente en van de 2 gebouwen in Uden en Veghel.

Voordat over de verbouwingen een besluit wordt genomen, zullen de totale kosten (Uden en Veghel) geïnventariseerd worden.

Beleidscommissie

In een gesprek met de beleidscommissie, waarin we besproken hebben hoe we er nu voor staan met het beleidsplan, hebben we geconstateerd dat de kerkenraad vooral praktisch bezig is. We moeten meer de diepte in en een gezamenlijke visie vast zien te stellen, met behoud van de verschillen die er zijn.

De komende tijd gaan we daar aan werken.

Namens de kerkenraad,

Bert Brussaard

Reageren? E-mailen naar kerkenraad@sowkerk-uv.nl of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden

Aktie Kerkbalans 2016

Het lijkt wellicht wat vroeg, maar toch zijn wij als College van Kerkrentmeesters al druk doende met de Aktie Kerkbalans 2016.

Het uiterlijk van deze actie ziet er enigszins anders uit dan de voorafgaande jaren.

Met opzet is gekozen voor een wat groter lettertype en de tekst is geplaatst op een gevouwen A4 formaat met daarbij behorende enveloppe.

Alleen de antwoordstrook blijft grotendeels hetzelfde. Klein formaat en zodanig voor wat betreft tekst opgesteld dat dit formaat ook de jaren daarop gebruikt kan worden. Alleen de enveloppen hiervoor blijven dezelfde grootte houden als voorafgaande jaren.

Al met al geen schokkende zaken, maar het lijkt ons op zijn plaats U daarvan op de hoogte te stellen.

Namens College van Kerkrentmeesters,

Hans Schilder

Dankwoord

Bij deze willen wij u bedanken voor uw bliken van medeleven tijdens de langdurige ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma, Annigje Morelissen-Weijdema.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Henk Morelissen, kinderen en kleinkinderen.

Gemeentevergadering 11 november 2015 te Veghel

Op deze avond waren ca. 35 gemeenteleden aanwezig.

Alle kerkgroepen, colleges en commissies kwamen aan het woord en vertelden wat het doel van hun groep is, wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben en wat de plannen voor de toekomst zijn.

De kerkenraad heeft het afgelopen jaar 3 speerpunten uit het beleidsplan benoemd: gastvrijheid, experimentele diensten en de jeugd. In veel verslagen kwamen deze punten terug.

Een greep uit de onderwerpen die ter tafel kwamen:

De **Kerkrentmeesters** zijn aan het bekijken welke aanpassingen er aan de gebouwen gedaan moeten worden om ze meer "multifunctioneel" te maken.

Voor het kerkgebouw in Uden wordt aandacht besteed aan hoe het geluid en de sfeer verbeterd kan worden. Door het gebruik van een headset door de predikant en door een andere verlichting.

Maar ook zijn ze, samen met de kerkenraad, bezig met de moeilijke vraag: hoe lang kunnen we nog doorgaan met de huidige manier van geld besteden en met het huidige gebruik van onze twee kerkgebouwen. Want hoe ziet onze gemeente er over ca. 10 jaar uit?

De **Diaconie** gaat het komende jaar meer samenwerken met omliggende gemeentes (SAGE). En het diaconaal team mag best wel wat uitgebreid worden!

Blij zijn we met de actie van "De Ronde Tafel Meijerij Uden/Veghel" (verkoop champagne), waarvan de opbrengst dit jaar naar de Diaconie gaat.

De **Kerkgroep Eredienst** is met veel onderwerpen bezig geweest. Vooral met de prioriteiten uit het beleidsplan, zoals experimentele diensten, Lopend Vuur diensten en de jeugd.

Ook het komende jaar zullen deze onderwerpen de aandacht vragen.

De **Beleidscommissie** zal het komende jaar het beleidsplan levend houden en de kerkenraad en de kerkgroepen ondersteunen.

Door de 2 contactgroepen van de **Kerkgroep Pastoraat** is veel werk verzet, vaak in stilte.

Zo zijn er ca. 210 bezoeken afgelegd!

Ook zijn er het afgelopen seizoen huiskamerbijeenkomsten gehouden en bijeenkomsten in het verzorgings- en verpleeghuis St. Jan.

Voor het komende jaar is o.a. het doel om meer deelnemers naar de huiskamerbijeenkomsten te krijgen, waarvan het onderwerp "Tijd" zal zijn.

Uit de deelnemers aan de ontmoetingsbijeenkomsten (georganiseerd door de **Werkgroep Ontmoetingen**) in Uden is een hechte, vertrouwde groep van ca. 10 gemeenteleden ontstaan. De formule van de bijeenkomsten is gebruikt voor een experimentele dienst op 29 november.

Ook deze groep kan uitbreiding gebruiken.

De **Kerkgroep Vorming en Toerusting** gaat het komend jaar de speerpunten uit het beleidsplan in haar programma proberen te krijgen.

De **Kerkgroep Jeugd** doet regelmatig verslag van haar activiteiten in het Klankbord.

Het komend jaar gaat de kerkgroep door met haar activiteiten, net zoals met de uitwisseling met Oss.

De jaarverslagen van de kerkgroepen kunt u lezen op de website van onze gemeente.

De vraag die de **Kerkenraad** bezig houdt is hoe we verder moeten met het beleidsplan. Daarvoor is een gezamenlijke visie, een gezamenlijk beeld van de weg die we moeten bewandelen, belangrijk. Daar gaat de kerkenraad mee aan de slag.

Tijdens de gelegenheid om **vragen** te stellen kwamen aan bod de publicaties in de regionale bladen (een "PR-groep" zou hier meer aandacht aan kunnen geven), het bezoek dat door een aantal gemeenteleden aan de vluchtelingenopvang in Rosmalen is gebracht op 8 november (dankdag voor gewas en arbeid; met giften uit onze gemeente) en de ervaringen met het om-en-om kerken (de aanwezigen hadden er geen problemen meer mee).

Na de pauze vertoonde Jaap Smit delen uit de film over onze gemeente die hij aan het maken is.

Voorzitter Ria de Ruiters besloot de bijeenkomst met de tekst:

*Eenheid in hoofdzaken,
verscheidenheid in bijzaken,
en liefde en respect in alle zaken.*

Daarna zongen we samen psalm 72: 1 en 7.

Bert Brussaard (scriba)



Zoals inmiddels een traditie is geworden wordt ook op zaterdag 23 januari 2016 een oecumenische dag georganiseerd door de twee grootste geloofsgemeenschappen binnen Veghel, de Protestantse gemeente, en onze katholieke Franciscus parochie. Zoals elk jaar doen we dit ook nu samen met de in vriendschap verbonden christelijke geloofsgemeenschappen uit Gogh.

Dit jaar willen we bij het landelijke thema voor de Gebedsweek voor de Eenheid van de kerken aansluiten met de uitroep:

'Het woord is aan jou!'

Dit jaar zullen we om 10.00 uur samenkomen in het parochiecentrum van de Franciscusparochie aan de Burg. De Kuyperlaan 1, waar we allereerst u allen, mensen uit alle Veghelse geloofsgemeenschappen naast hen die vanuit Gogh zijn overgekomen, willen ontvangen met koffie en gebak. Om daarna in een inhoudelijk programma in te gaan op het thema van dit jaar gekoppeld aan het door Paus Franciscus afgekondigde jaar van barmhartigheid.

Na de lunch is er een bezoek gepland aan SIEME1 op de Noordkade te Veghel, waarna het dagprogramma wordt afgesloten rond 16.00 uur met een kort gebedsdienst in de Protestantse kerk aan de Hoofdstraat 53.

's Avonds om 19.00 uur zal er dan nog in de Johanneskerk aan de van Diemenstraat 1 de jaarlijkse oecumenische viering gehouden worden waar voorgangers uit onze Veghelse geloofsgemeenschappen samen in woord en gebed zullen voorgaan.

In verband met de voorbereidingen geven er wel de voorkeur aan om van u te vernemen of u naar deze dag komt. Daarom vragen wij u om u aan te melden bij het Parochiecentrum van de Lambertuskerk, Email: lambertus.parochie@planet.nl of via telefoonnummer 36 31 15. Mocht u dit vergeten hebben weet dan dat u toch van harte welkom bent. Wij hopen op uw komst. "Het woord is aan u!"

Namens de Oecumenische werkgroep, Hanneke van Beusekom

Andere datum Leerhuis over het Land Israël

In het programmaboekje van de kerkgroep V&T staan voor het Leerhuis in 2016 de volgende avonden gepland, 29 februari, 14 en 21 maart.

Maar op verzoek van de inleider ds. Marja van den Beld zijn de avonden verzet naar een andere dag, te weten:

maandag 8 februari carnavalsmaandag, donderdag 3 maart en maandag 21 maart 2016

Eeuwenlange vervolgingen zijn er de oorzaak van dat het Joodse volk verspreid woont over de wereld. Maar in liturgie, gebeden en rituelen is het diepe verlangen naar Zion doorgegeven.

“Volgend jaar in Jeruzalem”. Begin 20e eeuw, door de pogroms in Rusland, werd de noodzaak van een veilig thuisland urgent. Zelfs Oeganda werd als optie voorgesteld, maar massaal verworpen op het Joodse wereldcongres. Alleen Israël gold als de plek waar het volk echt veilig zou kunnen zijn en weer een volledig Joods leven zou kunnen leiden.

Wat zit hierachter? Is dat puur nationalisme? Waarom zou iemand niet Jood kunnen zijn in Amsterdam of New York? Daar leven toch grote ook gemeenschappen?

Een belangrijke vraag, zeker in een tijd waarin het verwijt van “landje pik” nogal eens klinkt.

Aan de hand van bijbelteksten en de Joodse praktijk in feesten en gebruiken zullen we nagaan waarom land en volk Israël onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Plaats : De Schakel Veghel

Tijd : 19.30 – 21.30 uur

Opgave en Inlichtingen: Aaldrik Westera

Telefoon : 06 – 83120613 Email: westera5@ziggo.nl

Op bezoek bij de burens

De protestantse kerken moeten in de nabije toekomst meer regionaal samenwerken. Dat geldt al voor de regio Noordoost-Brabant. Lith, Ravenstein en Grave zijn geen onbekenden voor ons, maar wie zijn nog meer onze burens? Tijd om op onderzoek en bezoek te gaan, vond de redactie. Onze jeugd en de jeugd van de kerken in Uden en Veghel hebben contact, dus een nadere kennismaking met die kerken leek ons een goed begin van deze rubriek.



Eerst maar eens op de website van de burens kijken om te weten waar het kerkgebouw is en hoe laat de dienst begint. Uden-Veghel is één gemeente, de diensten zijn de ene zondag in Uden, de andere in Veghel. Het adres van de kerkgebouwen staat pas bij de een na laatste tab: contact. Er staat erg veel tekst en niet veel foto's of plaatjes op het web. Zelfs een hele pagina over visie; die begint met: 'We worden geïnspireerd door onze visie. Deze is gericht op drie elementen.' Niet heel flitsend voor aspirant-leden, denk ik. Onder de kop 'historie' lees ik dat de hervormde en gereformeerde kerken in Uden en Veghel al vanaf 1970 samen op weg zijn. Er wordt niet vermeld wanneer ze één kerkelijke gemeente zijn geworden. Bij

'kerkenraad' staan twintig namen vermeld en dan zijn er nog twee vacatures! Wat verder nog opvalt is dat er bij het kerkgebouw in Uden 'SOW-kerk' staat en bij dat van Veghel 'PKN-kerk'; dat het merendeel van de (paar) afbeeldingen op de site plaatjes van het kerkgebouw in Uden en slecht één van dat in Veghel zijn. Genoeg stof om met de burens over van gedachten te wisselen.

Op de eerste zondag van de wintertijd rijd ik naar Veghel. Het is bewolkt, maar het zonlicht scheert al vanachter de wolken over de prachtig gekleurde bomen langs de A50. Het is nog heerlijk rustig en een paar regels uit het gedicht 'Zondagmorgen' van Ida Gerhardt schieten mij te binnen: *'Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht.'* De tomtom voert mij naar het centrum van Veghel; naast de Blokker en tegenover het casino staat de kerk, een Waterstaatskerk, onopvallend en prachtig met een stralende engel met bazuin op de toren. Achter het hek ontdek ik zelfs nog enkele graven. De voordeur lijkt dicht en het pad voert mij naar de achteringang, die tevens de ingang van het bijgebouw (de Schakel) is. Ik word hartelijk begroet en als ik vertel waarom ik hier vandaag 'kerk', zegt iemand (die ik herken als ds. Dick van der Vaart): 'Ah, je komt dus gluren bij de burens.' Ondanks de leuke assonantie houd ik het toch liever bij 'op bezoek'. Op de gedrukte liturgie staan beide kerkgebouwen afgebeeld. De kerk vult zich al snel; ik schat dat er zo'n 60 mensen zijn. Er is vóór de dienst al net zo'n gezellig geroezemoes als in de Paaskerk. Ik raak aan de praat met een echtpaar dat een paar weken geleden met het Afrika-Engakoor bij ons gezongen heeft. Volgens mij zijn er wel meer gemeenteleden lid van een koor, want er wordt heerlijk gezongen. De predikant houdt zich niet aan het leesrooster, maar heeft 'de verheerlijking op de berg' uit Marcus 9 als thema gekozen. Hij vertelt dat het in dit Bijbelverhaal gaat om het mysterie achter de werkelijkheid. Is dat mysterie in onze alsmaar verder seculariserende cultuur nog te ervaren? In de 'dienst van de dankbaarheid' (bij ons 'dienst van gaven en gebeden') wordt afscheid genomen van een gemeentelid, dat twintig jaar organist/pianist in de kerk in Veghel is geweest. Hij gaat naar een woonzorgcentrum elders in het land verhuizen. Dick van de Vaart

roept hem naar voren en ik zie in zijn houding en ogen de onzekerheid die zo kenmerkend is voor de eerste fase van dementie. Wij zingen hem staande zijn lievelingslied ('Een naam is onze hope') toe en hij zingt uit het hoofd uit volle borst mee. Zijn ogen stralen.

Daarna gaat hij voor de laatste keer hier achter de piano zitten; zijn vingers dansen over de toetsen en hij speelt de sterren van de hemel. Dit is zo'n mysterie, denk ik ontroerd: muziek dwars door de harde werkelijkheid van Alzheimer heen.

Na de dienst gaat bijna iedereen naar de Schakel voor de koffie. Ik schuif aan aan een van de zes tafels. Mijn buurman vertelt me, dat er iedere zondag koffiedrinken is en dat het altijd gezellig druk is. Vaak sluit de koster de kerk pas tegen één uur. 's Middags wordt het kerkgebouw door een ander kerkgenootschap (de Twaalf Apostelen) gebruikt en zo nu en dan zijn er concerten of uitvaartdiensten van buiten de eigen kerk. Het kerkje staat op de monumentenlijst en vraagt veel onderhoud. Men krijgt daar soms subsidie voor en veel wordt door gemeenteleden zelf gedaan, maar zoals in veel plaatsen drukt het onderhoud van het gebouw zwaar op de begroting. Ik vraag hoe het is om één kerk te zijn met een kerk in een buurtgemeente. Dat ligt gevoelig, merk ik. Fusies tussen partners van verschillende grootte geeft bij de kleinste vaak een Calimero-gevoel, denk maar aan FranceAir-KLM. 'Toen we samen-op-weg waren voelde Veghel zich gelijkwaardig, sinds de fusie voelen we ons minder gezien'. En ook algemeen menselijk: bekenden zoeken elkaar op en misschien zijn er daarom maar twee van de zes tafels tijdens het koffiedrinken gemengd.

Ik ga naar een 'Udense' tafel en val met de deur in huis: 'Hoe komt het dat de integratie tussen beide gemeentes niet wil vlotten?' Een diepe zucht. Vanuit Uden is van alles geprobeerd, vindt men daar, maar men geeft toe, dat integratie niet gemakkelijk is. Zo is er een groep samenkomt in het kerkgebouw in Uden. 'Ontmoetingsdienst aan tafel' noemt men die. Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat zo wellicht de toekomst van veel plaatselijke protestantse kerken in

Nederland is: gesloten kerkgebouwen, maar groepen mensen die bij elkaar blijven komen rondom het Woord en op elkaar betrokken zijn.

Hoe blijft dan de kerk zichtbaar in de maatschappij? De beide mannen met wie ik dit gesprek heb, zijn kerkelijk en maatschappelijk betrokken. Zij zien een belangrijke rol weggelegd voor de diaconie. Zowel in Veghel als in Uden is de diaconie een gerespecteerde partner voor de burgerlijke gemeente. Vanuit de diaconie wordt aan de voedselbank meegedaan. De jaarlijkse rommelmarkten, die in Uden door de diaconie en in Veghel door de kerk worden georganiseerd, zijn bekende fenomenen in beide plaatsen. Regionaal moeten kerken gaan samenwerken met zulke activiteiten, vinden ze. Het contact tussen de jeugd in Oss en Uden/Veghel is een goed initiatief, maar jammer genoeg bestaat het regionaal overleg tussen de diaconieën niet meer. Misschien moet dat ook weer opgepakt worden. En volgens hen zouden alle kerkgebouwen meer een maatschappelijke functie moeten krijgen zoals bijvoorbeeld een concert- of theaterzaal, of een zaal van waaruit begrafenissen worden verzorgd. Uiteindelijk is de gereformeerde kerk in Uden ooit in een kroeg begonnen.

Na een hartelijk afscheid ga ik naar huis. Ik krijg nog het laatste nummer van het kerkblad *Klankbord* mee. Het is op A-5 formaat en ik bekijk jaloers het kaft! Mooie uitstraling. In onze redactie hebben we het al eens over een gezamenlijk regionaal kerkblad gehad. Met zo'n kaft krijgt een kerkblad cachet! Wie weet...

Dicky Vijver

Eerste deel van het evaluatieverslag SaGe (Samenwerkende Gemeenten)

Geachte Lezer(es),

In het kader van het project Samenwerkende Gemeenten / SAGE stuur ik u bij deze de evaluatie van de 2^e fase in het project SAGE. Deze evaluatie is afkomstig van een 7 protestantse gemeenten in Noord Oost Brabant.

Inleiding

De uitgangssituatie:

Reeds in 2009 en eerder werd door gemeenten in de classis 's-Hertogenbosch op de Classicale Vergaderingen aangekaart dat zij te maken hadden met sterke krimp, verslechtering van de financiële positie, en het niet voldoende ambtsdragers meer kunnen vinden.

Het Breed Moderamen (BM) van de classis pakte deze vraag op in 2009 en organiseerde een dag waarop per gemeente 4 a 5 personen aanwezig waren, en inventariseerde tijdens de dag zorgen en kansen van de gemeenten, m.m.v. externe ervaringsdeskundigen. Belangrijk: van meet af aan werd de problematiek breed besproken en gedeeld. met velen. We leerden dat dat de problematiek tot een gedeelde verantwoordelijkheid maakt van de hele classis.

Deze activiteit vroeg om een vervolg; dit werd opgepakt door de gemeenteadviseur. Samen met enkele vrijwilligers, deskundigen op het terrein van organisatie en financiën, en in nauw overleg met het BM van de classis, startte zij een interviewronde langs alle gemeenten van de classis (2010).

De situatie van de gemeenten werd in beeld gebracht met cijfers, trends en toekomstverwachtingen; dit resulteerde in een rapport genaamd Gemeenten op Maat (oktober 2010)

De uitkomsten van dit onderzoek werden besproken tijdens een classicale vergadering november 2010. Duidelijk werd daar een aantal met elkaar samenhangende tendensen zichtbaar: ledenaantallen nemen af, daarmee ook de inkomsten en daarmee het aantal fte's predikantsplaats. Daarnaast ligt er zorg bij het afnemende aantal vrijwilligers dat bestuurswerk kan doen in de kerkelijke organisatie; zowel tijd als kennis ontbreekt.

De werkgroep GOM (Gemeenten op Maat) en de gemeenteadviseur maakte samen met het BM van de classis een Plan van Aanpak. Dit plan is gericht op het met elkaar in contact brengen van gemeenten op de Classicale Vergaderingen, + uitwisseling van ervaringen, deskundigheidsbevordering en samenwerking. Dit heeft als doel de gemeenten nieuw elan en enthousiasme te brengen. Deze aanpak leidt tot samenwerkingsprocessen in clusters van 3-5 gemeenten.

De gemeenten Lith en Oyen en Oss hebben een reeds jaren lange intentie om de samenwerkings- mogelijkheden verder te verkennen en hebben in 2011 hun intentie tot samenwerking in het SAGE-project vastgelegd.

Wordt vervolgd.....



Hallo allemaal,

Het laatste Klankbord van dit jaar. Het is Kerstvakantie. In de kerk vieren we de geboorte van Jezus. Jullie zijn hier de afgelopen weken volop mee bezig geweest.

We willen iedereen vanuit de kerkgroep Jeugd een hele mooie jaarwisseling wensen en hopen jullie allemaal weer te zien in het volgende jaar.



Kerstverhaal van deze tijd

Er was eens een man, die kerstmis grondig wilde vieren. Hij hing rode slingers langs de muur van de kamer en hij zette in de hoek een boom met engelenhaar en lichtjes: en daarvoor natuurlijk de stal. Toen dekte hij de tafel. Urenlang had hij daarvoor bij drie winkels in de rij gestaan, maar het zag er nu dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij een kaarsje aan en het grote licht deed hij uit; dat was kerstsfeer. Toen klapte hij in zijn handen en op dat teken kwamen zijn vrouw, kinderen en ouders de kamer binnenschuiven. "Nee maar!", zeiden ze bedremmeld, "dat had je niet moeten doen!" Maar omdat hij het toch gedaan had, gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. "En nu gaan we niet alleen eten", zei de man,

"We moeten ook goed beseffen wat er vandaag eigenlijk gebeurd is!" En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens een plaats vonden. Tenslotte werd het kind toch geboren, zij het dan in een stal. Toen begonnen ze te eten. "Kijk", zei de man, "dat is nu echt kerstmis vieren!" En zij spraken erover hoe schandalig het was, dat er nergens plaats was voor een vrouw, die een kind moest baren. Maar ja, dat was tweeduizend jaar geleden; zo iets komt gelukkig nu niet meer voor. Op dat ogenblik werd er gebeld. Verstrooid legde de man z'n mes en vork neer, knoopte zijn servet af en slofte naar de voordeur. Er stond een man op de stoep met een baard en met heldere lichte ogen. Die vroeg of hij even binnen mocht schuilen, want het sneeuwde zo; het was namelijk een "witte kerst". De man, die kerstmis grondig wilde vieren, werd echt driftig: "Ja, uitgerekend op kerstmis! Zijn er geen andere avonden!" En hij smeedt de deur met een smak dicht.



Terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en het eten smaakte niet meer. "Ik ga toch eens even kijken." zei hij. "Er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat!" Buiten zag hij nog net de bezoeker om de hoek verdwijnen met een jonge vrouw naast zich die in verwachting was. Hij holde naar de hoek, maar er was niemand meer te zien, ze leken in de sneeuw te zijn opgelost.

Toen de man weer aan tafel zat, stonden tranen in zijn ogen. "De wind is wat schraal vanavond", zei hij tot zijn vrouw. Zijn vrouw leek hem aan en begreep wat er was gebeurd. Hij had een vreemdeling weggestuurd, maar eigenlijk had hij Jezus weggestuurd. Zijn vrouw zei zacht: "We hebben de kerstboodschap nog niet goed begrepen. Wij zitten hier met ons vele lekkere eten, de kerstversieringen en de kerststal, en we sturen arme mensen weg!" De man schaamde zich diep. Toen sprong een van de kinderen op,

"Maar we kunnen er nog wel iets aan doen!" Laten we het Leger des Heils bellen en vagen of er nog mensen zijn die geen plek hebben vanavond om te eten!" Ze gezegd zo gedaan. Een uur later was het druk in het huis. Er waren vier daklozen gekomen en ze zaten smakelijk mee te eten. En zo werd het toch een gezellige kerst voor iedereen.

KERSTGEDICHT:

Kerstfeest is een feest van vrede,
Vrede hier en overal.
En die vrede voor de mensen
is begonnen in een stal.

Kerstfeest is een feest van lichtjes.
Lichtjes in de duisternis,
in een wereld waar het leven
lang niet altijd vrolijk is.

Toch is Kerst een feest van blijdschap.
een feest voor jou en een feest voor mij
Kerstfeest maakt je warm van binnen,
en die warmte maakt je blij.

Kerstfeest is een feest van mensen
Mensen groot en mensen klein
En voor ieder op de wereld
Wil de Heer de Vader zijn.

Kerstfeest is een feest van liefde.
Liefde die God heeft voor mij.
Laat ons uit die liefde leven.
Zet de ruzies maar opzij.

Kerstfeest is een feest van Christus,
Zoon van God lang verwacht
Laten wij nu Hem aanbidden,
die ons licht geeft is de nacht.

Kindernevendienst

De laatste maanden van het jaar staan altijd in het teken van veel feestjes en cadeautjes. Tenminste, dat is zo voor de meeste kinderen hier in Nederland. Helaas zijn er ook genoeg kinderen op de wereld die het heel wat minder getroffen hebben, die nauwelijks iets hebben om mee te spelen en het op school zonder schrift of potlood moeten doen, als ze al naar school kunnen. Met de kinderen van de kindernevendienst hebben we daarom in november meegedaan met de actie SCHOENMAATJES. Van simpele schoendoos tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dé kans voor kinderen om écht iets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd. De actie werd enthousiast ontvangen; ook volwassenen zonder jonge kinderen deden eraan mee! Zo hebben we maar liefst 20 dozen kunnen vullen! De dozen zijn gevuld met schoolspulletjes, zeep, tandenborstel, tandpasta en leuk speelgoed. De kinderen hebben de dozen ook prachtig versierd, zodat het echte cadeaus zijn geworden. De dozen worden door Edukans uitgedeeld in landen als Albanië, Irak, Kenia, Malawi en Ghana.

In de adventtijd hebben we rondom het thema 'Hoe laat is het?' geluisterd naar prachtige verhalen uit de Bijbel over deze tijd vol verwachting. Zacharias, Elisabeth, Maria, Johannes, ze zijn allemaal langsgeslagen in de afgelopen weken. Ook voor de kerstdienst hebben we met de kindernevendienst weer een leuke bijdrage voorbereid.



Er is telkens kindernevendienst in de kerk waar ook de kerkdienst is, dus in principe om en om in Veghel en Uden. Als er in beide kerken een kerkdienst is, is de kindernevendienst in Uden. Er is geen kindernevendienst in de vakanties. Dat betekent dat er de komende periode geen kindernevendienst is op 27 december en 3 januari. Op 20 december is er, ondanks de kerstvakantie, wél kindernevendienst omdat het dan 4e advent is.

Tienerkerk:

Zet de volgende datums vast in je agenda: 17 januari, 31 januari, 14 februari (Valentijnsdag), 28 februari, 13 maart, 27 maart (eerste paasdag), 10 april, 24 april, 8 mei, 22 mei, 5 juni, 19 juni, 3 juli.

De tieners gaan dit jaar afsluiten door in de kerstvakantie met elkaar naar de film te gaan.



De jongeren zaten te chillen.

(op de wijs van de herdertjes lagen bij nachten)

De jongeren zaten te chillen
door iPhone en buis vergezeld.
Ze wilden hun honger stillen
ze hadden een pizza besteld.
Toen hoorden zij engelen rappen
ze handelden daarop ad rem:
ze stopten onmiddellijk met zappen
en googleden "Bethlehem".

Toen Google Maps hen had gewezen
waar Bethlehem ongeveer was
begonnen de matties te racen
ze gaven hun scooter flink gas.
En plotseling zagen ze stralen
"een hemelse TomTom , te gek!"
Zo konden ze niet verdwalen
en kwamen ze op die plek.

Het Baby'tje dat ze daar zagen
deed hen door hun knieën gaan.
Ze waren door Hem aangeslagen
ze hadden hun sjaal afgedaan.
Die legden ze over Zijn "wieg" heen;
die doos daar zo koud op die stoep.
Ze toonden hun Redder aan iedereen
ze plaatsten het op YouTube.

Namens de kerkgroep Jeugd,

Ria de Ruiter, Telefoon 0413 254937