

---

**KLANKBORD**  
*Protestants Informatieblad Uden-Veghel*  
*(aug-sep 2016, 46<sup>e</sup> jaargang, nummer 5)*

**EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 10 september**  
**KOPIJ INLEVEREN VOOR 26 augustus**  
E-mail adres: [kopij\\_klankbord@hotmail.com](mailto:kopij_klankbord@hotmail.com)  
voor kopijadressen: zie laatste pagina

---

***KERKDIENTEN IN UDEN***

- zo. 07 aug: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 14 aug: 10:00 u. ds. J.W. Wind (Westervoort)
- zo. 21 aug: 10.00 u. dienst in Veghel
- zo. 28 aug: 10.00 u. ds. H.A. Post (Veenendaal)
- zo. 04 sep: 10.00 u. dienst in Veghel (Ontmoeting)
- zo. 11 sep: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart (Startzondag)
- zo. 18 sep: 10.00 u. dienst in Veghel (Ontmoeting)

***KERKDIENTEN IN VEGHEL***

- zo. 07 aug: 10.00 u. mevr. L. Oosten
- zo. 14 aug: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 21 aug: 10.00 u. mevr. H. van Beusekom
- zo. 28 aug: 10.00 u. dienst in Uden
- zo. 04 sep: 10.00 u. pastor mevr. E.M. Spijkerman (Deil)
- zo. 11 sep: 10.00 u. dienst in Uden (Startzondag)
- zo. 18 sep: 10.00 u. ds J. Hebly

---

**Van de redactie .....**

Daar ligt dan het vakantienummer van het Klankbord voor uw ogen. Gewoon meenemen want er valt veel in te lezen, inclusief een paar leuke puzzels. Wel bedoeld voor de kinderen maar toch ....

Voor iedereen die na de Pinksterpreek dacht dat onze dominee niet meer geloofde ..., hij gaat er uitvoerig op in. Vooral niet overslaan. Verder een boeiend verhaal van ons mederedactielid Bram van der Vijver. Allereerst gefeliciteerd Bram ..., je geeft in je artikel een leuke en boeiende reis langs de kerken in je leven. Een goede tip, want kerken hadden een grote invloed op je leven.

Maar er staat meer in dit Klankbord, onder meer een leuk stukje over het zoeken naar kerkenraadsleden en niet te vergeten natuurlijk de jeugdrubriek, helemaal aan de vakantie gewijd. Geniet ervan. En als u leuke vakantiegebeurtenissen beleeft, zet ze op papier, aardig of interessant misschien voor lezers van ons kerkblad.

Namens de redactie,

*Aad Begemann.*



adres: Schepenhoek 157  
tel.: 0413 -261488

## Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53  
tel.: 0413 - 351559

### Naar aanleiding van mijn Pinksterpreek:

In de afgelopen weken is mij gebleken dat een aantal uitspraken in mijn Pinksterpreek niet overgekomen zijn zoals ik bedoelde. Bij sommigen kwam zelfs de vraag op: Geloof Dick nog wel? Daarom zal ik nog eens proberen uit te leggen wat ik wilde zeggen.

Wanneer je spreekt over geloven in God moet je eerst duidelijk maken wat je bedoelt met geloven. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Het voor waar houden van een aantal geloofswaarheden (God is almachtig, alomtegenwoordig, alwetend etc.). Hierbij gaat het om de inhoud. In de Engelse taal wordt hiervoor het woord "believe" gebruikt. Het gaat om het geloof *dat* geloofd wordt.
2. De tweede betekenis van geloven is vertrouwen. Het gaat om de innerlijke houding, de overgave. In de Engelse taal wordt hiervoor het woord "faith" gebruikt. Het gaat hier om het geloof *waarmee* geloofd wordt.

Er zijn ook twee manieren van niet-geloven

1. Een oppervlakkige manier van geloven die niets méér is dan de eerste manier van geloven: het met het verstand voor waar aannemen van de geloofsinhoud zonder dat dit het hart raakt en het leven beïnvloedt.

2. Het afwijzen van de geloofsinhoud omdat deze voor het verstand niet aannemelijk zou kunnen zijn, omdat men de symboliek niet verstaat en meent de geloofsuitspraken letterlijk te moeten nemen (God is een oude man met witte baard die zit op een troon). Dit is een oppervlakkige manier van niet-geloven.

Geloven is méér dan het voor waar houden van een aantal geloofswaarheden. Het gaat om geloofsvertrouwen, om een innerlijke houding. Wanneer een oppervlakkige gelovige in gesprek gaat met een oppervlakkige niet-gelovige dan zal dat gesprek niet vruchtbaar kunnen zijn. Wil er een goed gesprek op gang kunnen komen dan moet de oppervlakkige gelovige (die alleen met het verstand gelooft) en de oppervlakkige niet-gelovige (die alleen met het verstand niet-gelooft) afdalen van het hoofd naar het hart en van hart tot hart spreken over wat geloven zou kunnen inhouden. Zij kunnen dan met elkaar spreken over geloven als innerlijke houding. En dan zal blijken dat zij veel gemeen hebben.

Welke inhoud heeft geloven als innerlijke houding?

1. Een basisvertrouwen dat alles ten diepste goed is en uiteindelijk goed komt ondanks alle lijden. Het diepe vertrouwen dat "All shall be well. All will be well. All matter of things shall be well." (Juliana van Norwich)  
Het diepe vertrouwen dat "niemand valt of hij valt in Uw handen."
2. De innerlijke houding van gastvrijheid zoals Jezus die voorleefde. Hij gaf ruimte aan een ieder die hij ontmoette. Hij ontving mensen op gastvrije wijze en zonder vooroordelen en zonder mensen te veroordelen. Hij opende Zijn hart voor hen.

- 
3. De innerlijke houding van vergevingsgezindheid.
  4. De innerlijke houding van liefde.
  5. De innerlijk houding van verontwaardiging over onrecht.

Deze innerlijk houding komt ook tot uitdrukking in de volgende uitspraken:

“Ubi caritas et amor Deus ibi est”. Waar barmhartigheid is en liefde, daar is God.

“Wat je aan de minste van mijn broeders en zusters gedaan hebt (hongerigen gevoed, naakten gekleed, gevangenen bezocht etc.), dat heb je aan Mij gedaan.”

Zoals God door Jezus werkte en zo werke-lijk werd in deze wereld, zo kan hij ook door ons werke-lijkheid worden. (En hij kan slechts werkelijkheid worden omdat Hij bestaat.)

In mijn leven probeer ik me de innerlijke geloofshouding eigen te maken. Probeer ik me toe te vertrouwen aan God, probeer ik mijn vooroordelen los te laten en me gastvrij open te stellen voor de ander en hem /haar ruimte te bieden, vergevingsgezind en liefdevol te zijn en oog te hebben voor onrecht.

6. Het is de Heilige Geest die mij uitnodigt om me toe te vertrouwen aan God en die, wat ik schreef onder 1 t/m 5, in mij bewerkt.

Bij punt 1 gaat het om de Vader. Bij de punten 2 t/m 5 om de Zoon. Bij punt 6 om De Geest. Bij het nadenken over wie God zou kunnen zijn komt deze drieslag altijd weer boven: De Drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Geloof Dick nog wel? Ja, in de Drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest!

---

### **Startzondag**

Op 25 september vieren we startzondag. Dat doen we in een “Ontmoetingsdienst“. We volgen de gebruikelijke liturgie, maar in plaats van de preek spreken we samen over vragen die ik zal inleiden. We zitten niet in rijen maar rond tafels. Zowel voor als na de dienst drinken we koffie of thee, zodat we elkaar werkelijk kunnen ontmoeten.

### **Avondmaalsdienst**

De avondmaalsdienst die gepland was voor 18 september in Veghel wordt verplaatst naar 2 oktober.

### **In memoriam: Jan Visser**

Op 1 juli overleed volkomen onverwacht de heer Jan Visser. Hij werd 76 jaar. Vele jaren lang, tot zijn overlijden, maakte hij samen met zijn vrouw Ali de kerk in Uden schoon. Op zijn rouwkaart staat dat zijn leven gekenmerkt werd door liefde, eenvoud, hartelijkheid en bezorgdheid. Zo was hij. Het was altijd een vreugde om hem te ontmoeten. Altijd opgewekt en vrolijk, altijd bezig, altijd vol energie. Binnen onze gemeente was hij actief als leider van de jeugdvereniging “Horizon“, kerkenraadslid en lid van de rommelmarktcommissie. Voor hij met functioneel leeftijdsontslag ging werkte hij bij de luchtmacht. Daarna werkte hij nog bij een varkensfokbedrijf, reed hij bij Ambutax, maakte hij de kerk schoon en werkte hij in zijn tuin. Een man die de kunst van het leven verstond en ook de kunst van het liefhebben. Zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkind missen hem zeer en wij ook.

---

### **Vakantie predikant**

Van 30 juli t/m 28 augustus houd ik vakantie. Voor dringende zaken betreffende Uden kunt u zich dan wenden tot mw. Aleid Veldhorst (tel. 272925) , voor Veghel tot mw. Lies Oosten (tel. 350695) of mw. Hanneke van Beusekom (tel. 367197)

Vriendelijke groet,

*ds. Dick van der Vaart*

### **Van de Diaconie**

#### **Het Vakantiefonds:**

De opbrengst van het vakantiefonds is dit jaar €2245,-. Van dit geld worden mensen met een smalle beurs voorzien van wat extra geld om te besteden voor de vakanties of aanschaf van kleding. Ook wordt dit geld gebruikt voor wat extra's voor de tijd rond Kerst en Nieuwjaar. Vergeleken met vorig jaar is de opbrengst deze keer beduidend hoger. In 2015 kreeg de diaconie in totaal €1545,= Toch een verschil van €700,-. Hartelijk dank voor de gulle gaven.

Namens de Diaconie,

*A. Westra*

---

*In het blad Diakonia staat het volgende gedicht wat wij het u niet onthouden:*

#### ***Wie alleen loopt***

*Wie alleen loopt  
Raakt de weg kwijt.  
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.  
Een hand alleen kan geen touw om een bundel knopen.  
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.  
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.  
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.  
Wie alleen loopt, gaat gebukt onder haar last.  
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet.  
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.  
ze heeft maar twee voeten,  
ze heeft maar twee armen.  
ze heeft maar twee ogen.  
  
Maar in de gemeenschap  
heeft ieder duizend handen,  
heeft ieder duizend voeten,  
loopt niemand ooit alleen.*

*Patrice Kayo uit Kameroen*

---

## Uit de kerkenraad

De afgelopen maanden zijn we doorgestaan met het uitnodigen van kerkgroepen: Jeugd, Pastoraat en Vorming en Toerusting. De bedoeling is om elkaar beter te leren kennen en op een directere manier met elkaar van gedachte te wisselen.

### Bezoek Kerkgroep Jeugd

Bij het bezoek van de Kerkgroep Jeugd kwam naar voren dat er niet genoeg mensen beschikbaar zijn om alles wat men wil doen uit te voeren. En dat terwijl het steeds moeilijker wordt om de jeugd op de één of ander manier bij de kerk te betrekken.

Veel ideeën zijn geopperd: Meer aandacht voor de jeugd tijdens de dienst (bloemen!), actief betrekken door b.v. collecteren, lezen.

En het allerbelangrijkste: wat willen ze zelf? Gospelband, visuele hulpmiddelen zoals YouTube.

### Bezoek Kerkgroep Pastoraat

In deze kerkgroep zijn veel mensen actief met veel taken, zoals de huiskamerbijeenkomsten.

Er zijn 2 contactgroepen actief: één in Veghel en één in Uden. Deze organiseren het bezoekwerk aan nieuw-ingekomenen, ouderen, zieken e.d.

Veel leden van deze groepen hebben een cursus rouwverwerking gevolgd,

De Kerkenraad is van mening dat de kerkgroep Pastoraat een hele belangrijke pijler onder onze gemeente is.

### Bezoek Kerkgroep Vorming en Toerusting

Met haar jaarprogramma (dat voor 2016/2017 al bijna vastgesteld is) probeert de kerkgroep aan te sluiten bij vragen die in onze gemeente en in de maatschappij leven. B.v. rondom spiritualiteit en ouderdom.

De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor mensen van buiten onze gemeente (gastvrijheid!).

---

## Vluchtelingen

Op 12 mei jl. was er een bijeenkomst van de (burgerlijke) gemeente Uden over de komst van een AZC.

Ook onze PKN-gemeente was daar aanwezig.

Voordat de vluchtelingen daadwerkelijk aanwezig zijn in Veghel en Uden moet er nog veel gebeuren. Pas dan kan ingevuld worden waar behoefte aan is en wat onze gemeente kan bijdragen.

## Beleidsplan

Van de oorspronkelijke beleidscommissie zijn 3 mensen gestopt. Het plan is gemaakt en er wordt op verschillende plaatsen en manieren mee gewerkt. Maar er is wel teleurstelling over de betrokkenheid van anderen bij het onderwerp en de omvang van de respons.

Twee leden van de commissie gaan door als “ondersteuningscommissie” van de kerkenraad.

Om ervoor te zorgen dat het onderwerp blijft leven, zal het een vast agendapunt worden waar we duidelijke afspraken maken over wat we doen. Belangrijk daarbij is dat het niet gaat om “alles op z’n kop te zetten”, maar om het maken van kleine stappen.

## Diaconie

De diaconie is aan het onderzoeken of het vormen van een interkerkelijk noodfonds (samen met b.v. de RK-parochies) tot de mogelijkheden behoort. Voorlopig ziet het er veelbelovend uit!

Namens de kerkenraad,

*Bert Brussaard*

*Reageren? E-mailen naar kerkenraad@sowkerk-uv.nl of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden*



## SAMEN AAN TAFEL

In de periode april t/m mei 2016 hebben we in de kerk in Uden een drietal "Samen aan tafel" bijeenkomsten georganiseerd. De eerste maaltijd die werd gehouden op 1 april jl. waren we met 18 mensen. De tweede maaltijd werd gehouden op 29 april 2016. Op het menu stond een Indische rijsttafel en toen kwamen er 48 mensen. Dat was even schrikken, te meer omdat er toen hard gewerkt werd aan de keuken en er flink geïmproviseerd moest worden om de maaltijd warm op tafel te krijgen. Maar het lukte en het was supergezellig. De laatste keer werd de maaltijd gehouden op 27 mei 2016, en konden we 42 deelnemers verwelkomen.

Ons doel was om op een ontspannen manier, onder het genot van een eenvoudige, smaakvolle en gezonde maaltijd elkaar, gemeenteleden en hun eventuele meegebrachte gasten, beter te leren kennen. Dat is gelukt. De reacties van de deelnemers van de eerste drie maaltijden waren heel positief en we hebben gemerkt dat de mond op mondreclame haar werk doet.

De ca. 12 gemeenteleden die zich hebben aangemeld als hobbykoks hebben de maaltijden grotendeels thuis bereid. In de kerk wordt er zo nodig de laatste hand aan gelegd met behulp van het spiksplinternieuwe gasfornuis met extra grote oven. De gerechten waren goed verzorgd en erg smakelijk en werden in buffetvorm gepresenteerd. Per keer wordt de maaltijd verzorgd door 4 à 5 koks die elk voor 8 à 10 personen koken

Samen met de koks hebben we op 8 juni jl. de eerste drie bijeenkomsten geëvalueerd en zijn we tot de conclusie gekomen dat we graag met deze "Samen aan tafel" maaltijden willen doorgaan. En ook de kerkenraad is enthousiast en heeft dan ook groen licht

gegeven. We zouden wel het koksteam nog iets willen uitbreiden, zodat de koks ongeveer 1 x per kwartaal aan de beurt zijn om te koken. Dus mocht het u leuk lijken om mee te draaien in dit team, dan horen wij dat graag.

Vanwege de vakantieperiode zijn er in de maanden juni en juli geen maaltijdbijeenkomsten. Op vrijdag 26 augustus a.s. gaan we weer starten en wel met een heerlijke barbecue maaltijd. U krijgt hiervoor in de week voorafgaand aan de barbecue nog een Kerknieuwsbrief.

Tot het einde van het jaar zijn de volgende bijeenkomsten reeds gepland:

- 26 augustus 2016 (BBQ),
- 30 september 2016,
- 28 oktober 2016 en
- 25 november 2016.

In december is er geen maaltijdbijeenkomst, maar in januari 2017 gaan we er weer mee door. De data voor het eerste halfjaar van 2017 maken we weer tijdig bekend in het Klankbord. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons mailen: [samenaantafel@sowkerk-uv.nl](mailto:samenaantafel@sowkerk-uv.nl)

Graag willen wij u een hele mooie zomer toewensen en wij hopen u na de vakantie weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

*Peterine Kooijmans, Marleen Baarslag en Edith Verver*

---

## Rommelmarkt protestantse gemeente in Veghel

**Op zaterdag 24 september 2016**, vindt de Rommelmarkt van de Protestantse Kerk weer plaats op het Meijerijplein te Veghel. In de afgelopen jaren waarin deze Rommelmarkt is gehouden hebben wij de reputatie opgebouwd van kwaliteit met resultaten voor zinvolle activiteiten en goede doelen binnen en buiten onze kleine kerkgemeenschap.

Dit initiatief heeft een vergrote kans van slagen als we ook dit jaar op uw bereidheid mogen rekenen. Wij roepen u op, om eens de zolder op te gaan en te kijken of daar niet wat spullen tussen zitten die wij wellicht nog voor een aardig bedrag kunnen verkopen.

### **Wilt u spulletjes ter beschikking stellen?**

**Dat kan iedere dinsdagavond vanaf 28 juni t/m 20 september van 19.00 uur tot 21.00 uur in de grijze nishut aan de Lagelandstraat 10 Veghel. Dat is naast Nutrifeed.**

Bij voorkeur te bereiken vanaf NCB- laan. Op de NCB-laan 1<sup>e</sup> weg rechtsaf naar Pastoor van den Elzenlaan en daar linksaf voor garagebedrijf van Doorn.

U kunt uw spulletjes overdragen aan het vrijwilligersteam. In verband met de hoge verwijderingskosten worden witgoed, bankstellen, kasten, bedden en spiralen en matrassen en groot tuingereedschap **NIET** aangenomen. De medewerkers van het vrijwilligersteam behouden zich het recht voor om aangeboden materiaal te weigeren!

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0413-354341

*Hans van den Berk*

---

## DE LICHTE LUTHER

Zingen, kijken, eten, praten, zelfs reizen in het Lutherjaar, daartoe zet het jaarprogramma 'Amuse' aan. Met het oog op het jubileum in 2017 is dit lichte voorgerecht voor plaatselijke gemeenten ontwikkeld, geschikt om elk moment in te stappen.



Als 'voorafje' op het jubileumjaar 2017 organiseren de Protestantse Kerk en De Roos van Culemborg op zaterdag 17 september de Amuse-dag. Kees van der Zwaard en prof. Heleen Zorgdrager bijten het spits af met hun kijk op 'de lichte Luther'. Verder staat op het programma veel zang, poëzie, Lutherse Tafelpraat en kunst. Op de dag wordt gedemonstreerd hoe een plaatselijke gemeente - een jaar lang - met Luther aan de slag kan. Alle onderdelen van het gelijknamige jaarprogramma Amuse komen aan bod: zingen, kijken, eten, praten en reizen. Met Luther! Iedereen is van harte welkom.

### **De lichte Luther**

Zaterdag 17 september 2016  
Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2, Culemborg  
11.00-15.00 uur

Met medewerking van het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken en de Barbaracantorij o.l.v. Marijn Slappendel

### **Programma**

11.00-11.05 u.: Welkom en introductie op 'Amuse', jaarprogramma voor gemeenten

11.05-11.20 u.: Zingen Lutherliederen uit Amuse

11.20 12.00 u.: DE LICHTE LUTHER

\* Kees van der Zwaard: De muze van Luther (de creativiteit van een reformator)

\* Prof. Heleen Zorgdrager: Theologie als tafelkruid (Luther in het alledaagse leven)

12.00-12.20 u.: Zingen uit Amuse

---

12.20-12.40 u.: Korte presentaties: Tafelpraat, Lutherreis, expositie en muziek

12.40-13.00 u.: Pauze, rondwandeling, informatie en muziek

13.00 14.00 u.: TAFELPRAAT

*Met Luther aan tafel:* 15 tot 20 gasten eten en praten over zinnige zaken.

*Twee gespreksthema's:* 'Is geloven radicaal?' en 'Wie plant anno 2017 welk appelboompje waar?'

*Aan tafel:* ds. Karin van den Broeke (preses van de generale synode van de Protestantse Kerk), Heleen Zorgdrager (hoogleraar dogmatiek), ds. Margriet Gosker (projectleider jubileumcampagne 2017), Astrid van der Weijden (journalist), Tanja Kootte (conservator Catharijneconvent), Kees van der Zwaard (theatermaker), René van Loenen (dichter), Rien Wattel (organisator), Henri Veldhuis (stadspredikant in Culemborg) e.a.

*Voor gasten:* recept uit Amuse, *voor publiek:* 16e-eeuwse broodmaaltijd met dun bier of water

**14.00-14.15 u.:** Rondwandelen, informatie en muziek

14.15-14.30 u.: Korte presentaties: expositie Catharijneconvent, Kirchentag 2017

14.30-15.50 u.: Zingen uit Amuse

14.50-15.00 u.: Afsluiting en toelichting op campagne 2017: 500 jaar protestant (Protestantse Kerk in Nederland)

Toegang vrij. Graag aanmelden voor 10 september en verdere informatie op [www.500Jaarprotestant.nl/amuse](http://www.500Jaarprotestant.nl/amuse)

---

## Kerkpad van mijn leven....

Vorige maand 52 jaar geworden. Dat lijkt heel wat, maar ik voel me niet veel anders dan 30 jaar geleden. (Als ik in de spiegel kijk zou ik me wel anders **moeten** voelen.)

Ik word wel melancholischer met het ouder worden, een gevoel dat versterkt wordt bij het ontmoeten van oude vrienden, ooms en tantes, die ik weer ontmoet als ik mijn moeder begeleid naar verjaardagen, feestjes en begrafenissen. Na een lang ziekbed met veel complicaties heeft ze zelf besloten om haar Fordje in te leveren. Ik merk nu dat het cirkeltje rond begint te worden. Was het voor mijn ouders heel normaal om hun ouders overal heen te brengen, begint dit voor mijn zus en mij ook routine te worden. Ook de discussies er omheen. Mijn moeder wil de benzine betalen, mijn zus en ik willen dit niet; gekibbel, en een dag later vindt je in je broekzak 30 euro die ik dan weer stiekem in de portemonnee van moeders terug stop.

Gisteren met mijn moeder op bezoek bij oude vrienden, in het dorp Rijnsburg. Een oud protestants bolwerk in de randstad dat de afgelopen 10 jaar met de problemen heeft te kampen waar wij al constructieve oplossingen voor hebben gevonden. Minder diensten, sluiten van wijkkerken en samen op weg met de hervormden. De emoties lopen hoog op. Het doet zeer om een kerk te moeten sluiten waar mensen heel hun leven al samenkomen.

Zoals ik in het vorig klankbord al schreef in "Van de redactie ...", ben ik aan het spitten in oude foto's van vroeger. Die foto's bewaren herinneringen van mijn leven, maar ook van de verschillende kerken en plaatsen waar ik mijn geloof mocht en mag belijden. Ik wil u graag meenemen langs het kerkpad van mijn leven. Waar het begon, de Bergsingelkerk in Rotterdam, de kerken in Rijnsburg en Schiedam. Meenemen naar de plekken waar ik kwam tijdens mijn dienstplicht, de koude kadertent in Altewalde, de huiskamersfeer in het PMT en de warme kerken in Hamilton en Smitsville, Canada. Maar ook in de



---

gevangenis en het ziekenhuis is een kerk, wordt gezongen en gebeden, op plekken waar ik werkte en werk.

*Bram van der Vijver*

### **Langs de zijlijn**

*Ruth gaat in deze column van Christine van Reeuwijk (creeuwijk1969@kpnmail.nl) op zoek naar nieuwe ambtsdragers en leert van Truus die wel ouderling wil worden dat je vooral jezelf moet geven. 'Daar word je een nieuw mens van.'*

## **Nieuwe mensen werven.**

Het was er stevig aan toegegaan in de kerkenraad. Wilde de kerk nog levensvatbaar blijven, moesten ze voordat het nieuwe seizoen begon allemaal één nieuwe ambtsdrager scoren. Ruth was al jaren ouderling en wilde er zeker voor gaan, al had ze wel wat moeite met dat woordje scoren. Andere kerkenraadsleden waren minder enthousiast, leuren, kon ook averechts werken.

Ruth had er van tevoren goed over nagedacht. Moest je als de zon scheen de vraag nu juist wel of niet stellen. Zo tegen de zomer hadden velen het extra druk, maar aan de andere kant liep je dan soms via de achtertuin wel net iets makkelijker bij elkaar binnen. En wat speelde er toch veel achter menig deurbel, als je alleen de gemeenteleden in haar eigen straat al nam, de één had een kind dat zichzelf sneed, de ander zorgde voor een demente man of gehandicapte dochter, je kon het bijna niet geloven als er eens niks bijzonders speelde.

En of je dat samengestelde gezin nu wel moest vragen, zij hadden hun handen toch al vol, er werd gefluisterd dat de jongste pas iets gestolen had en het gemeentelid daarnaast zou komend jaar

---

promoveren. Er hadden in ieder geval nog genoeg mensen aandacht nodig.

Het nieuwe seizoen kwam steeds dichterbij, maar ze had nog steeds niemand warm gekregen en ook bij het volgende adres werd het zelfs nog voordat ze het had kunnen vragen wéér een nee: er stond een bordje verkocht in de tuin.

Bij Truus op de hoek zou ze nog een laatste poging wagen, ze durfde bijna niet op de deurbel te drukken, want had zij na de dood van haar man niet eerder zelf een ouderling nodig, maar haar vinger leek wel naar haar bel toegezogen te worden. Met een zwaai deed Truus de deur open. 'Ha Ruth, kom verder, hoe is het met jou?' 'Daar kom ik niet voor,' antwoordde ze, maar voordat ze het doorhad begon ze te praten. 'We weten allemaal dat de maatschappij steeds killer wordt, maar dat je je teleurstelling daarover bijna met niemand meer kunt delen, vind ik verdrietig. Velen gaan er immers zelf in mee.' Het zat haar hoger dan ze dacht en Truus luisterde zo goed dat je als vanzelf bleef praten. Zij zou ongetwijfeld een uitstekende ouderling zijn. 'Maar waar ik eigenlijk voor kwam,' zei Ruth die de vraag van de voorzitter vervolgens aan haar voorlegde. 'Ja natuurlijk wil ik dat,' zei Truus. 'Meen je dat, uh, ik bedoel...' Een snelle blik op de wasmand met kinderkleding deed vermoeden dat Truus vaker voor iemand klaarstond. 'Ik herken het wat jij me net vertelde, maar ik draai het sinds het overlijden van mijn man maar om: niet te veel verwachten, maar jezelf geven. Daar word je een nieuw mens van.'

Nog diezelfde dag botste Ruth in de supermarkt tegen de voorzitter van de kerkenraad op. 'Ik heb geen nieuwe ambtsdrager gescoord.' 'Tjonge, jij ook al niet.' Hij kon zijn teleurstelling maar amper verbergen. Ze glimlachte en zei: 'Inderdaad, maar ik heb wel een nieuw mens gevonden.'

*Christine van Reeuwijk*



# VAKANTIE

Hallo allemaal,

(Naar Marcus 4,26-33)

Jezus was een toffe leraar.

Hij vertelde dikwijls en zo kon men veel van Hem leren.

Dikwijls vertelde Jezus over het Rijk van God. En met het Rijk van God bedoelde Hij, een hele mooie wereld op aarde.

Ooit zou die prachtige wereld er komen, zei Hij. Stilletjes zal die wereld groeien zoals het gebeurt met een boer die gezaaid heeft en elke dag weer opstaat en slapen gaat en op een dag zal het zaad uitkomen door de zon en de regen en het zal groeien tot prachtige planten. Al die mooie planten zouden groeien zonder dat de boer er iets moest aan doen. Zo zal het Rijk Gods er komen, zei Jezus. De mooie wereld op de aarde kan zelfs beginnen met een mosterdzaadje, zei Jezus. Dat is een piepklein zaadje, wel het allerkleinste zaadje van heel de wereld.

Als je dat zaadje zaait in de grond schiet het omhoog en het wordt groter dan al de groenten en bloemen, groter dan de fruitbomen. De mosterdplant krijgt heel veel takken en wordt zo groot dat de vogels er onder komen schuilen voor de zon en nestjes kunnen bouwen.

Zo'n prachtige boom waar iedereen graag in komt wonen zo zalig zal die mooie wereld worden.

Zo leerde Jezus ons hoe graag God ons ziet omdat Hij ons een mooie wereld geeft.

En zo leerde Hij ook dat uit kleine dingen ook heel mooie zaken kunnen ontstaan.

Zo zijn al de kleine dingen die wij op school doen voor elkaar mooie takken van de boom van Gods Rijk.

Zo zijn al de mooie dingen die wij in de vakantie zullen doen.



God, onze Vader,  
wij dromen van een heerlijke vakantie die ons staat te wachten.  
Wij hopen op de zon die alles blij en feestelijk maakt.  
Wij vragen U, laat de zon ook schijnen in ons hart,  
zodat we met volle teugen kunnen genieten  
van alles wat U geschapen hebt.  
Help ons om net zoals U een zon te zijn voor elkaar. Amen.

---

### Kindernevendienst:

Het schooljaar is voorbijgevlogen en nu is het alweer zomervakantie! We hebben er bij de kindernevendienst een leuk jaar van gemaakt met een aantal hoogtepunten. We begonnen het schooljaar met het schoenendoosproject van Edukans. Wat een succes was dat met zoveel mooi versierde en gevulde dozen die hun weg hebben

gevonden naar kinderen die het een stuk minder goed hebben dan wij. Kerst en het adventproject waren mooi, net als het 40-dagenproject en Pasen. Pinksteren was met een enorme opkomst ook een feestje!

En nu mogen jullie heerlijk gaan genieten van een lange zomervakantie. Lekker genieten met familie en vriendjes, buiten spelen, zwemmen en misschien ga je wel op vakantie of een dagje uit. Heel veel plezier in ieder geval!

Voor wie graag puzzelt heeft Linda hieronder een paar puzzels neergezet:

---

## Bijbelboeken oude testament

*In onderstaand vierkant zitten de namen verborgen van 33 bijbelboeken uit het Oude Testament. Er zijn er 36. De vraag is nu: Welke 3 ontbreken?*

G	Z	J	B	N	L	E	V	I	T	I	C	U	S	Z
E	X	O	D	U	S	Z	E	L	E	I	N	A	D	Z
N	J	Z	E	M	Z	R	S	H	A	G	G	A	I	N
E	N	U	U	E	Z	A	T	Z	D	P	Z	J	Z	E
S	E	A	T	R	I	C	H	T	E	R	E	N	Z	R
I	K	Z	E	I	U	Z	E	Z	I	E	Z	A	Z	E
S	E	K	R	Z	Z	T	R	H	L	D	E	F	Z	D
P	I	O	O	Z	Z	Z	H	A	G	I	C	E	Z	E
R	N	N	N	N	N	Z	J	B	O	K	H	Z	M	I
E	O	I	O	E	E	A	E	A	O	E	I	Z	U	L
U	T	N	M	H	M	J	R	K	H	R	E	Z	H	G
K	K	G	I	E	L	A	E	U	O	Z	L	A	A	A
E	L	E	U	M	A	S	M	K	S	Z	E	M	N	A
N	Z	N	M	I	S	E	I	Z	E	Z	O	O	Z	L
M	I	C	H	A	P	J	A	Z	A	Z	J	S	Z	K

# PUZZEL

a b c d e f g h i j k l m



Probeer met behulp van de vlagcode erachter te komen welke zin uit de Bijbel hieronder staat.



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1:25

Zoek de verschillen:



Samuël mag in de tempel komen werken.  
Dit verhaal staat in 1 Samuël 1

Er is geen kindernevendienst in de schoolvakantie van 24 juli t/m 4 september. Het weekend van 9 t/m 11 september is het SOW Kamp; dan is er ook geen kindernevendienst. We starten weer op 18 september.  
Fijne vakantie!

## Tienerkerk:

De planning voor het nieuwe seizoen is nog niet klaar, maar we houden contact via de app.  
Een hele fijne vakantie allemaal. Lekker genieten!

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter E mail [riaderuiter2@gmail.com](mailto:riaderuiter2@gmail.com)