

---

**KLANKBORD**  
*Protestants Informatieblad Uden-Veghel*  
*(dec-jan 2016-2017, 46<sup>e</sup> jaargang, nummer 8)*

**EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 10 februari**  
**KOPIJ INLEVEREN VOOR 27 januari**

E-mail adres: [kopij\\_klankbord@hotmail.com](mailto:kopij_klankbord@hotmail.com)  
voor kopijadressen: zie laatste pagina

---

**KERKDIENTEN IN UDEN**

- za. 24 dec: **22:00** u. ds. F. Borger, Amsterdam (Kerstnacht)
- zo. 25 dec: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart (1<sup>e</sup> Kerstdag),  
(m.m.v. Kadanz)
- zo. 01 jan: 10:00 u. ds. Post
- zo. 08 jan: 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 15 jan: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart zo.
- Zo. 22 jan: 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 29 jan: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 05 feb: 10:00 u. Ontmoeting
- zo. 12 feb: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart

**KERKDIENTEN IN VEGHEL**

- za. 24 dec: **22:00** u. ds. D. v.d. Vaart (Kerstnacht)  
(m.m.v. Marianne van Oorschot)
- zo. 25 dec: 10:00 u. ds. H. Veltkamp (1<sup>e</sup> Kerstdag)
- za. 31 dec: **19:00** u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 08 jan: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart (Heilig Avondmaal)
- zo. 22 jan: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 05 feb: 10:00 u. gastpredikant

---

**Van de redactie .....**

En toen was het plots weer december. Ik verzucht het vaker, maar de tijd schiet door mijn handen heen. Misschien voor u ook. Een bescheiden kerstnummer, met berichten van de kerkenraad, diaconie en beheer kerkelijk centrum. Natuurlijk ook weer een bijdrage van en voor onze jeugd

Dominee Dick van der Vaart begint met de vraag waarom we elk jaar Kerstmis vieren. Deze vraag kan vele wereldlijke en theologische antwoorden opleveren. Het kerstdiner is weer een item waar veel mensen vaker van wakker liggen, waardoor we moeilijk onbevangen ons bezig kunnen houden met de theologische kant van deze vraag. Leest u het maar eens aandachtig door.

Verder nog een stukje van mijn kerkpad van mijn leven, zoals ik het mij herinner. Ik hoop dat u daar verschillende puntjes in herkent.

Wij wensen u allen een gezegende Kerst en een Gelukkig en Gezond 2017.

Namens de redactie,

*Bram van der Vijver*



adres: Schepenhoek 157  
tel.: 0413-261488

## Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53  
tel.: 0413-351559

### Kerstverhaal.

Waarom vieren we ieder jaar weer Kerst? Waarom lezen we ieder jaar weer het kerstevangelie en kerstverhalen? Dat is niet omdat we geïnformeerd moeten worden over de geboorte van Jezus, zoals we door het journaal geïnformeerd worden over actuele gebeurtenissen. Dat Jezus geboren werd wisten we al. De betekenis van die geboorte kan niet als kaal nieuwsfeit overgedragen worden, maar mogen we ieder jaar opnieuw ontdekken en beleven.

Willem Jan Otten zegt heel mooi in zijn boek "O.L.V. van de schemering" in een essay, waarin hij overdenkt waarom hij verhalen schrijft:

"Ik maak onderscheid tussen iets vertellen en iets te zeggen hebben. Wat ik te zeggen heb heeft een verhaal nodig om mee gezegd te worden. Maar het verhaal kan beter zó verteld worden, dat ik ontdek, of beter: besef wat ik te zeggen heb. Het verhaal weet iets wat ik, door het te vertellen, kan zeggen. Als ik probeer te zeggen waar het mij om gaat zonder het verhaal te vertellen, dan word ik iets wat ik niet wil zijn: een geest zonder lichaam, een rivier zonder bedding. Ik wil niet theoretiseren, ik wil geen abstract betoog houden, maar iets zintuiglijks, iets fysieks en zichtbaars het werk laten doen."

Zo kunnen wij op abstracte, theoretische, rationele wijze zeggen dat Jezus het ware mens-zijn aan de mensheid voorleefde en daardoor "Licht voor de wereld" werd.

En dit is waar, maar we gaan deze waarheid pas beleven wanneer we in de adventstijd, in de donkere dagen voor Kerst zingen: "Nu daagt het in het oosten" en wanneer we met Kerst zingen: "Daar is uit 's werelds duistere wolken een Licht der Lichten opgestaan".

Op abstracte wijze kunnen we zeggen dat Jezus Zich nooit verheven voelde boven de gewone mensen. Maar ook dit gaan we pas beleven wanneer we in het kerstverhaal lezen dat Hij in een stal geboren werd en Zijn wieg een kribbe was waarin hij in doeken gewikkeld werd neergelegd.

Op rationele wijze kunnen we zeggen dat Jezus geboorte een wereldomvattende betekenis had omdat Hij een boodschap voor de wereld had. En ook dit wordt pas concreet voor ons wanneer we het verhaal lezen over de wijzen uit het oosten, de vertegenwoordigers van de wereld, die naar Bethlehem reizen om het Kind eer te betonen. In vele landen in Europa en ook in ons land heerst een sfeer van negativiteit, boosheid en somberheid. Mensen maken zich zorgen over hun toekomst en die van hun kinderen en kleinkinderen. De globalisering zorgt ervoor dat banen verdwijnen naar lage-lonen landen. De automatisering zorgt ervoor dat het werk van mensen wordt overgenomen door computers. Velen kunnen geen vaste aanstelling krijgen, maar gaan van tijdelijke baan naar tijdelijke baan, waardoor ze in voortdurende onzekerheid over hun inkomen verkeren en geen hypotheek kunnen afsluiten.

Wat kunnen we als kerk doen om de sfeer in onze samenleving te helpen opklaren? Hoe kunnen we licht, uitzicht en hoop bieden? Hoe kunnen we mensen bemoedigen?

Niet door abstracte, theoretische betogen te houden, maar door mensen uit te nodigen met ons het kerstevangelie te lezen, met ons de oude, vertrouwde kerstliederen te zingen, door met ons in de kerstnacht licht te ontsteken in het donker. De woorden, beelden en klanken, de sfeer in de kerk, de warmte die wij als gemeente uitstralen, dat zijn de sacramenten (geleidende elementen) waardoor wij troostend, bemoedigend en hoopgevend in de samenleving aanwezig kunnen zijn en de sfeer van negativiteit kunnen helpen opklaren.

---

### **Kerkdiensten**

De kerstnachtdienst in Uden wordt voorbereid door gemeenteleden en geleid door ds. Ferdinand Borger uit Amsterdam. Aanvang: 22.00 uur. Op eerste kerstdag zingt het koor Kadanz in Uden. De kinderen van de kindernevendienst hebben in de Adventstijd een aantal klassieke kerstliederen geoefend. Deze zullen we op kerstmorgen met hen zingen. Voorganger: ds. Dick van der Vaart.

In de kerstnachtdienst in Veghel zal Marianne van Oorscot zingen. Ze zal worden begeleid door Arend Buurma op orgel en piano. Voorganger: ds. Dick van der Vaart. Aanvang: 22.00 uur.

Op kerstmorgen zal ds. Veldkamp voorgaan in Veghel. Fijn om hem weer in ons midden te hebben!

Op 31 december zal om **19.00** uur de oudejaarsdienst in Veghel worden gehouden.

Op 1 januari gaat ds. Post voor in Uden. We kunnen elkaar dan gelukkig nieuwjaar wensen.

### **Vrijwilligers bedank avond**

In onze gemeente zijn maar liefst rond de 150 vrijwilligers actief. Een enorm aantal voor een kleine gemeente als de onze! De kerkenraad wil hen als dank voor hun inzet bedanken door een feestelijke avond te organiseren. Het zangduo "The Neighboursisters" zal zorgen voor veel sfeer. De vrijwilligers zullen via de vertegenwoordigers van de kerkgroepen of commissies uitgenodigd worden. De avond zal worden gehouden op 8 februari in de kerk in Uden. Bent u vrijwilliger? Houdt deze avond dan s.v.p. vrij in uw agenda!

### **Vreemde vogels**

"Vreemde vogels" is de titel van een boek dat Henk Veltkamp heeft geschreven. Hij geeft 110 portretten van dominees en priesters uit romans van bekende auteurs. De tekst op de achterflap luidt: "Hoe kijken bekende schrijvers aan tegen dominees en priesters, tegen religie en religieuze instituten? Wat betekent het volgens hen om in God te geloven en daaraan je leven te wijden? De aan hun

---

verbeelding ontsproten dominees en priesters zijn personages waarin het conflict

tussen ideaal en werkelijkheid zich pregnant afspeelt, niet alleen in het contact met de mensen die zij ontmoeten, maar onontkoombaar ook in hun eigen beleving.

Henk Veltkamp, die deze literaire volière heeft samengesteld, laat zien hoe grote romanschrijvers hart en ziel hebben gegeven aan die wonderlijke, maar o zo menselijke bemiddelaars tussen hemel en aarde." Uitgeverij Kok - Utrecht. Van harte aanbevolen!

Ik wens u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar,

Vriendelijke groet,

*Ds. Dick van der Vaart*

---

## **Uit de kerkenraad**

### **Film van Jaap Smit**

Op initiatief van Jaap Smit is het jaar 2015 van de protestantse gemeente Uden-Veghel in beeld gebracht. Deze film is klaar en Jaap heeft hem naar de Kerkenraad gestuurd om te bekijken en met de vraag welk nut deze film voor de kerk kan hebben.

In de kerkenraadsvergadering van november hebben we de film bekeken. Iedereen vond het een mooi document en had complimenten voor het resultaat en de tijd en energie die er in gestoken is. Het is zeer de moeite waard om dit aan de gemeente te laten zien, bijvoorbeeld een keer tijdens het koffiedrinken na de dienst en/of tijdens een gemeenteavond.

Over verdere mogelijkheden voor deze film wordt nog nagedacht.

### **Ex-ambtsdragers**

Zoals u weet kampen we met een te kort aan ambtsdragers. Dit legt een zware druk op de ambtsdragers die dienstdoen in de zondagse erediensten. Om deze druk te verminderen zullen een aantal personen die in het verleden ouderling geweest zijn gevraagd worden of ze bereid zijn om dienst te doen in de kerkdiensten. Dit zal dan hun enige taak zijn.

### **Kerk 2025**

Door de synode van de PKN is een rapport opgesteld over de toekomst van de (landelijk) kerk met als titel "Kerk 2025". Door het kleiner worden van de kerk is het noodzakelijk om de organisatie te herstructureren, zodat we beter kunnen werken aan waar het echt om gaat in de kerk.

In de vergadering in november heeft de kerkenraad dit rapport besproken.

---

Het is de bedoeling dat dit rapport, met de nodige wijzigingen, in april volgend jaar wordt goedgekeurd. Dan komen we er zeker op terug. Een gevolg is nu al wel dat de ondersteuning van de protestantse gemeenten vanaf volgend jaar niet meer regionaal maar centraal gedaan zal worden.

### **Beheer KC-Uden**

Om het beheer van het kerkelijk centrum in Uden ook in de toekomst goed te laten verlopen heeft de kerkenraad enige tijd geleden besloten om de coördinatie van het beheer over te dragen aan Leendert Plug. Elders in dit Klankbord kunt u daar meer over lezen.

Hij heeft alle werkzaamheden in kaart gebracht en is, met een grote groep vrijwilligers, begonnen aan de overdracht. Natuurlijk loopt een dergelijke operatie niet vlekkeloos. Maar rond een aantal zaken ontstonden zoveel irritaties en frustraties dat er schade werd toegebracht aan verschillende personen. Ook dreigde dit onze gehele kerkelijke gemeenschap te beschadigen.

Na veel gesprekken met verschillende betrokkenen is gebleken dat er geen oplossing meer mogelijk was die aan alle personen recht doet. Daarom heeft het moderamen, met instemming van de kerkenraad, besloten om vanaf 1 januari 2017 het schema, zoals opgesteld door Leendert Plug e.a., strikt te gaan volgen. E.e.a. heeft ertoe geleid dat een aantal personen gestopt zijn met hun werkzaamheden voor de kerk. Wij betreuren het dat het zover heeft moeten komen en hopen dat het enthousiasme, waarmee het werk in onze gemeente is gedaan, weer terug zal keren.

Namens de kerkenraad,

*Bert Brussaard*

---

## Gespreksgroep LIBERAAL CHRISTENDOM

“Liberaal christendom” is de titel van een boek dat werd geschreven door 11 predikanten en werd uitgegeven onder redactie van Rick Benjamins (hoogleraar theologie) Jan Offringa (predikant) en Wouter Slob (predikant). De auteurs zijn verbonden met “Op Goed Gerucht” en/of de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

Het woord “liberaal” duidt tegenwoordig meestal de politieke richting aan die o.a. door de VVD wordt vertegenwoordigd, maar zo moet het woord in de titel van het boek niet worden opgevat. Hier betekent het “vrijzinnig”. Maar dit klinkt als “lichtzinnig”. De Dikke van Dale geeft als betekenis voor “liberaal”: “onbekrompen”. Maar omdat liberale theologie dikwijls tegenover orthodoxe theologie wordt geplaatst, wordt hiermee de suggestie gewekt dat orthodoxe theologie bekrompen zou zijn. Liberale theologie is echter niet lichtzinnig en orthodoxe theologie is niet bekrompen. Het zijn twee manieren waarop men het mysterie van God ter sprake brengt.

Liberale theologie gaat uit van de situatie dat velen niet meer kunnen geloven in een almachtige God die het wereldgebeuren bestuurt en daarin ingrijpt. Zij kunnen niet meer geloven in een God die als een zelfstandig wezen als een schepper boven de wereld staat. Daarmee lijkt voor hen de mogelijkheid om in God te geloven weg te vallen. Liberale theologen willen zich daarbij niet neerleggen. Daarvoor is het geloof hen te kostbaar. Daarom zoeken ze naar een nieuwe manier van spreken over God. Deze manier van spreken wordt uitprobeerd in het boek.

De hoofdstukken in dit boek die door Rick Benjamins, hoogleraar in Groningen, geschreven zijn zou ik willen lezen en bespreken met mensen die net als de liberale theologen op zoek zijn naar een nieuw spreken over God of met mensen die, hoewel zij zich bij de orthodoxe theologie thuis voelen, toch geïnteresseerd zijn in liberale theologie. Ik zou bepaalde fragmenten samen zin voor zin willen lezen, daarbij wat uitleg geven en er samen over in gesprek willen gaan.

U bent van harte welkom.

---

Data: de maandagen 9 januari, 23 januari, 6 februari en 20 februari 2017.

Plaats: Samen op Weg kerk in Uden. Tijd: van 20.00 uur - 21.30 uur. Opgave s.v.p. zo spoedig mogelijk bij: ds. Dick van der Vaart, e-mail: ds.dickvandervaart@kpnmail.nl

## Van de diaconie

Binnen het diaconale team hebben zich recentelijk enige wijzigingen voorgedaan. José Pauls is na drie jaar gestopt als notuliste van onze vergaderingen, José bedankt voor je inzet. Haar taak is overgenomen door Ina Spoelstra die tevens het secretariaat voor haar rekening neemt. Ondergetekende heeft de voorzittershamer neergelegd waardoor deze functie vacant is. Dick van der Vaart zal - totdat er een opvolger is - de vergaderingen leiden. Aaldrik Westera blijft lid van het diaconale team en gaat zich bezig houden met het oprichten van een Noodfonds. Enkele leden van de diaconie hebben op uitnodiging van de gemeente Uden deelgenomen aan een thema-avond over het gemeentelijke armoedebeleid, een leerzame avond en dus kijken we met belangstelling uit naar het nieuwe armoedebeleid.

## Ontvangen giften

Van mevrouw Z. te V. ontvingen wij € 10.- en uit de opbrengst van de rommelmarkt ontvingen wij van de organisatoren €1500.-, beide gevers onze hartelijke dank.

Tenslotte wij wenst het diaconale team u veel heil en zegen toe in 2017.

*Aaldrik Westera*

---

## Het Kerkpad van mijn leven, gezang op de achterbank.

Ik zit eigenlijk helemaal alleen in de auto als ik naar mijn werk ga, elke dag 25 min heen, soms 25 min terug. Luisterend naar mijn favoriete muziek, bereid ik me dan voor op mijn komende werkdag.

Met die twee bijzondere pubers van mij heb ik geen zeggenschap over de radio. Mijn dochter Veronique kruipt op de achterbank met haar mp4 en mijn zoon Ton (verstandelijk gehandicapt, adhd, autisme) wringt zich op de voorstoel en is dan de baas over de radio en/of routeplanner. Dit is zo gegroeid en moeilijk te veranderen bij deze strakke structuurgroep.

Mijn gedachten zwerven dan nog weleens naar de tijd dat ik met mijn ouders en zus vaak op en neer ging naar het geboortedorp van mijn ouders. Radio was begin jaren 70 beperkt, mp4, huuuuu, bestond niet. Nu zaten mijn zus en ik beiden op een conservatieve protestantse school, elke maandagochtend moesten wij dus een versje uit psalm/gezangen boekje leren. Dit werd dan geoefend in de auto.

Dat had wel iets, als gezin, luid galmend van Rotterdam naar Rijnsburg en weer terug. We hadden er ook geen hekel aan, het hoorde er gewoon erbij. Als er in het weekend familiebezoek was, kroop mijn vader achter het orgeltje en zongen we met zijn allen mee met de gezangen en psalmen die hij speelde.

Ton houdt van de gezangen en psalmen. Dit komt vooral door mijn vader. Die man heeft lang de structuur vastgehouden van elke zondag naar kerk, maar toen hij daar te zwak voor was, werd het de kerktelefoon en "Nederland zingt" op zondag. Met Ton als baby op schoot. Mooi experiment.

---

Je neemt een autist/adhd-er die rustig wordt van kerkmuziek en een opa die dan met zijn kleinzoon gaat meezingen. K3 kon het

vergeten. Ton leerde zo, op zijn niveau, zingen maar ook lezen, via de ondertiteling. Een win-win situatie.

Vorige week had Ton een cd'tje de auto in gesmokkeld, gekregen van oma in Schiedam. Het bestond uit een verzameling nummers, getiteld "Lied van de herkenning". Hij stopte het in de cd-speler en zong zachtjes mee. Veronique kon niet achterblijven en sloot vrolijk aan.

En mijn vrouw, tja, van Rooms Katholieke komaf. Die kent weinig teksten uit haar hoofd. Maar we vonden het alle twee een hele mooie rit .....

---

## Beheer Kerkelijk Centrum Uden.

Om de activiteiten rond het Kerkelijk Centrum in Uden nog beter te laten verlopen hebben we in de persoon van Leendert Plug een goede coördinator gevonden.

Zijn functie bestaat vooral om overzicht en zo nodig aanspreekpunt voor het KC Uden te zijn.

Om U zo veel mogelijk duidelijkheid te geven het volgende:

Rouw- en Trouwdiensten	L. Plug	0413 258096
	A. Troost	06 51070383
Verhuur Ruimtes	A. Troost	0413 331463
	T. Groothoff	0413 267288
Financiële afdeling	Mevr. R. van Heezik	0413 264852
Indeling/klaarzetten stoelen	P. van de Wilden	06 43191431 e.a.

Functie van deze groep is klaarzetten van stoelen en tafels in de Kerkzaal, Koffieruimte voor na gebruik van de kerkdienst en Rode Kruis. Commissies en andere gebruikers worden vriendelijk verzocht zelf voor opstelling te zorgen en na gebruik in oorspronkelijke opstelling terug te zetten. (Tenzij anders afgesproken).

Koffie zetten

Iedere commissie zorgt voor zelf koffie zetten en zorgt ervoor dat na gebruik alles netjes opgeruimd wordt. Vuile kopjes in vaatwasser plaatsen en vaatwasser aanzetten. Schone vaat eruit halen en op zijn plaats zetten.

Op dit moment is nog geen persoon die het overzicht/opzicht van het keukengebeuren beheert.

Gastheren/dames. Per 1.1.2017. Nieuw roosteropstellen.  
Henk en Ria Janse

Koffie schenken na kerkdienst. Per 1.1.2017. Nieuw rooster opstellen.  
Actie CKR.

Onderhoud Tuin De heren H. Sinke, P. v. d. Wilden,  
J. Vermeulen, M. Reitsma.

---

Algemeen

Natuurlijk zijn er veel leden in onze kerk ongemerkt veel bezig met de diverse taken en klussen. Het is moeilijk om deze stuk voor stuk te noemen.

Bereikbaarheid.

Daar onze maatschappij steeds meer digitaal gaat werken verzoek om zoveel mogelijk via APP, SMS bericht of email vraag of informatie kenbaar te maken.

L. Plug.	0413 258096	Mail	lplug@onsbrabantnet.nl
A. Troost	0413 331463	Mail	info@lijsterie.nl

Hebt U suggesties of verbeterpunten laat het ons weten.

Wij nemen dan contact met U op en proberen deze dan in de praktijk toe te passen.

Bent U één van de mensen die één van de opengevallen functies wil vervullen, neem dan gerust contact op.

Zeer veel van bovengenoemde zaken en taken werden door de fam. Henk en Ria Janse verricht.

Zeer veel dank zijn hun verschuldigd.

Namens College van Kerkrentmeesters.

*Hans Schilder*



Hallo allemaal,

## KERSTMIS

De K is van kindje,  
Alle kinderen vinden het fijn om te kijken naar  
het kleine Kindje in de kribbe.  
Alle kinderen willen misschien ook lijken op  
dat kindje Jezus, dat zoveel geluk en vrede bracht.

De E van eenzaam,  
Ook is deze tijd is er veel verdriet en eenzaamheid.  
Kerstmis zegt ons: niemand mag in de kou  
blijven staan.

De R van rijk.  
Je denkt dan meteen aan geld en goed, maar  
het kan ook rijk zijn van vreugde, rijk, diep  
in je hart, net als in de stal

De S van soldaten.  
Er zijn er zoveel over de wereld, te veel.  
Oorlog en vechten! Waarom?  
Het Kerstkind leert ons: vrede op aarde voor  
alle mensen.

---

De T van thuis.  
thuis is geborgenheid, gezelligheid en saamhorigheid.  
Niet alleen rond de kerststal, maar altijd.

De M van Maria, de moeder van Jezus.  
Het is ook de M van alle moeders, die zorg hebben voor hun kinderen.  
Mogen zij, en natuurlijk ook de vaders,  
thuis zorgen voor dezelfde sfeer als in de stal  
bij het Kindje Jezus.

De I van iedereen.  
Kerstmis is er voor elk van ons.  
Je huis en hart open zetten voor iedereen,  
want ieder heeft een ander nodig.

De S van stilte en sfeer en slot.  
Stil staan bij verdriet en bij vreugde.  
Stil worden van geluk, sprakeloos van een wonder.  
Het wonder van de geboorte van het Kindje Jezus.





---

### Kindernevendienst:

Hoi allemaal,  
Tijdens de adventtijd waren we vol verwachting over de geboorte van Jezus. We hebben er verhalen over gehoord, over getekend, spellen gedaan en we hebben gezongen! Samen hebben we 'Midden in de winternacht' geoefend, zodat we dat met Kerst allemaal mee kunnen zingen! Leuk! Komen jullie allemaal op Eerste Kerstdag naar de kerk in Uden? Dan maken we er een mooie kerstviering van!  
Daarna hebben jullie lekker vakantie en is er geen kindernevendienst. Die start weer op 15 januari.



### GEBEDJE:

Dank je lieve God,  
dat wij niet hoeven op te klimmen tot U,  
nooit, maar dan ook nooit, zouden wij U bereiken.  
Dank U, dat U neerdaalde tot ons,  
tastbaar, Menselijk in het kind Jezus.  
Amen.

### Tienerkerk:

Noteer de volgende datums maar vast in je agenda: 15 januari, 29 januari, 12 februari, 26 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april, 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli.

---

### Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op [www.sowkerk-uv.nl](http://www.sowkerk-uv.nl). Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar: [jeugd@sowkerk-uv.nl](mailto:jeugd@sowkerk-uv.nl).  
We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.

*Ria de Ruiter*

Telefoon: 0413 254937 E-mail: [riaderuiter2@gmail.com](mailto:riaderuiter2@gmail.com)

