
KLANKBORD

Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(febr.-mrt. 2017, 48^e jaargang, nummer 1)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 7 april 2017

KOPIJ INLEVEREN VOOR 24 maart

E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com

voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 5 febr.: 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 12 febr.: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 19 febr.: 10:00 u. Ontmoeting
- zo. 26 febr.: 10.00 u. drs. De Goei, Amersfoort
- zo. 05 mrt.: 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 12 mrt.: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 19 mrt.: 10:00 u. Ontmoeting
- zo. 26 mrt.: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 02 apr.: 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 09 apr.: 10:00 u. mw. L. Oosten-Bouman

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 5 febr.: 10.00 u. ds. J. Hebly, Eindhoven
- zo. 19 febr.: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 05 mrt.: 10.00 u. ds. H. Veltkamp (Zaltbommel)
- zo. 19 mrt.: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 02 apr.: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart

Van de redactie

We zijn een actieve kerk: we gaan samen eten in de kerk, onze ouderen zijn actief zowel in Veghel als in Uden en kleine kinderen en tieners hebben hun eigen kerk. En, lees erover in dit Klankbord, er staat een aantal interessante bijeenkomsten op stapel. Zoals de avond over schrijfster Catharina Visser. Ook ds. Henk Veltkamp geeft een lezing, voor de Veghelse Seniorengroep, over zijn boek "Vreemde Vogels". Lees erover in dit Klankbord. Maar er is ook iets wat het predikaat "jammer" verdient, namelijk het afscheid van het koor Laudate Deo dat na 54 jaar heeft besloten te stoppen. In een hele fijne kerkdienst hebben we afscheid genomen. Op de liturgie van deze dienst stond een interessante spreuk die ik u niet wil onthouden, namelijk: "*Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt muziek het leven*".

In dit eerste Klankbord van het nieuwe jaar kunnen we elkaar nog gelukkig nieuwjaar wensen. Op zijn Chinees: "sun nien fai luk". Dat staat, met andere talen, in de jeugdpagina's. Veel te lezen dus. We houden ons overigens nog steeds aanbevolen voor uw inbreng. U bent welkom met tips en tekst.

Namens de redactie,

Aad Begemann.



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413-261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Het lied van het riet

Luister naar het lied van het riet
over zijn scheiding:

Sinds ik uit het bed van riet werd losgesneden
kwam een klagelijke klank in me.
Iedereen die gescheiden is van zijn geliefde
weet wat ik bedoel.

Heimwee is het lot van ieder
die uit zijn oorsprong werd losgerukt.

Waar mensen samenwonen ben ik,
en meng me in hun blijdschap en verdriet.

Een vriend ben ik voor allen
al hoort slechts een enkeling
achter de noten die ik zing

het geheim dat ik in me draag.

Daar lenen oren zich niet voor.

Lichaam en ziel zijn niet van elkaar gescheiden
maar wie heeft de ogen om dit te zien?

Wie heeft de oren om dit te horen?

Roemi, Perzische dichter, 14 eeuw

Het riet uit dit prachtige gedicht is een rietfluit, gemaakt van riet dat groeit langs de bedding van een rivier. De rietfluit legt uit wat de oorsprong is van zijn altijd wat melancholieke klank: hij werd losgesneden uit zijn rietbed, de grond van zijn bestaan. De rietfluit is het symbool van de mens die zich afgesneden voelt van zijn oorsprong. De oorsprong die wij "God" noemen. Zoals God de mens bij de schepping de levensadem inblies, zo blaast de fluitist de fluit de adem in zodat hij tot leven komt.

Roemi verwoordt in dit gedicht zijn grote verlangen naar God. Hij mist de eenheid met zijn schepper. Hij heeft het gevoel dat zijn lichaam los van God op aarde is en gescheiden leeft van zijn ziel, die in de hemel bij God is. "Maar," zegt hij op het eind van zijn gedicht: "Lichaam en ziel zijn niet van elkaar gescheiden." D.w.z. in werkelijkheid zijn we niet gescheiden van God, maar één met Hem. "Maar wie heeft de ogen om dit te zien? Wie heeft de oren om dit te horen?"

Ons verlangen naar God is al een verbondenheid met God. Dit verlangen wordt gewekt door God Zelf. Dat doet Hij niet buiten zichzelf om door een ingreep te doen in onze ziel maar door te Zijn wie Hij is. Omdat hij *is*, verlangen we naar Hem. Omdat hij onze oorsprong is, herkennen we Hem als zodanig. Hij omgeeft ons. We leven in een directe verbondenheid met Hem. Wanneer je met je handen een schaal vormt, dan heeft deze schaal een eigen ruimte die gevormd wordt door de binnenkant van je handen. Deze schaalruimte is echter onmiddellijk verbonden met de ruimte waarin je je bevindt, maakt daar deel van uit. Zo is onze ziel een ruimte, die onmiddellijk verbonden is met de ruimte die God is en zijn wij deel daarvan. We verlangen ernaar deel te zijn van God, terwijl we dat al zijn.

Wanneer ons verlangen gewekt is gaan we naar Hem op zoek. In de kerk kennen we een weg die naar Hem leidt. Dat is de weg van Jezus. Dat is de weg van liefde, zachtmoedigheid, vergevingsgezindheid, het doen van de werken van barmhartigheid: bezoeken van zieken en gevangenen, voeden van hongerigen, laven van dorstigen, kleden van naakten, etc. En het is ook je in de stilte terugtrekken om in het gebed je schepper te ontmoeten.

Mijn uitleg van het gedicht is theologie. Het is een verwatering van de zoete smaak van het gedicht. Veel mooier dan theologie

is theopoëzie. Poëzie voert de mens naar een diepere laag van zijn ziel. Een laag waarop hij God kan ervaren: heel even in het voorbijgaan. Is het dan niet beter om de theologie maar weg te laten? Misschien wel, maar goede theologie ontsluit het hart voor theopoëzie en is daarom wellicht niet overbodig.

Diaconie

In onze visie, die u kunt vinden op de website van de kerk, staat dat onze gemeente rust op vier pijlers: De omgang met God, het omzien naar elkaar, de dienst aan de samenleving en de communicatie met de samenleving. De diaconie maakt deel uit van de derde pijler: de dienst aan de (wereld-)samenleving. Gelukkig verricht een behoorlijk grote groep mensen uit onze gemeente diaconaal werk: acht mensen werken bij de voedselbank, een viertal mensen helpt ouderen bij het invullen van hun belastingformulier, er zijn collectanten, diakenen en diaconaal medewerkers. Zondags in de eredienst en in ons persoonlijk geloofsleven worden we opgeladen met energie. Maar daar willen we dan ook wat mee doen. Die energie wil omgezet worden in daden. Voelt u deze energie in u? Schiet mij of een diaken aan op welke plaats u de derde pijler zou willen versterken.

Vakantie

Van 25 februari – 6 maart heb ik een weekje vakantie. Op mijn voice-mail zal ik inspreken wie u kunt bellen over spoedeisende zaken.

Vriendelijke groet,
Ds. Dick van der Vaart

Geraakt door wijsheid

In het huidige tijdsgewricht lijkt een deel van de mensheid haar ankerpunten te verliezen, versluierd en misleid door verwrongen communicatie over van alles en nog wat.

Ik hoorde onlangs in Heeswijk-Dinther een mooie overdenking van hun voormalige predikante Anny van Herwijnen. Mijns inziens is die overdenking voor bredere kring interessant. Derhalve citeer ik hier de highlights (alle niet-cursieve teksten):

“Hoorde u rond de jaarwisseling ook die oude zin van onze grote cabaretier Wim Kan?”

“Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?”

“Met deze, onze wereld waarin absurde leiders aan het roer komen, waarin bondgenootschappen op losse schroeven staan, waarin oorlog en verderf het gewonnen lijken te hebben van vrede en waarachtigheid?”

-
Dan volgt een uiteenzetting over de rol van Jozef, die zich ontredderd moet hebben gevoeld; zijn lief, nota bene in verwachting... en zoals het verhaal gaat (Nico Ter Linde), niet eens van hem... hij moest haar toch maar trouwen. De engel had het hem in een droom bezworen! Jozef diende erop te VERTROUWEN dat het zo goed was. Zo zou hij later zijn leven begrijpen; verstaan dat God hem zo een kind naar Gods hart zou noemen.

-
“Daarom: vertrouwen en rechtvaardigheid, het zijn voor mij dé twee woorden voor deze overdenking.”

-
Daarna volgt de uitleg over de boodschap van het oude volk Israël, in het bijzonder Gods belofte dat Abraham kinderen zou krijgen. Sarah zou leven geven aan nageslacht. Op haar hoge leeftijd, en zij lachte, lachte... een gelukkige lach..., die alle door verderf, bomgordels aan lijven van kinderen en jonge mensen, aan kapotgebombardeerde steden zou overschallen!!!

“Het geluid dat verwachtingsvol blijkt klinken en roept, ja keihard schreeuwt voor mijn part om: ... daden van VERTROUWEN op die verbondsgod, onze God, die leven roept in deze wereld. Mensen stel je open om geluk te bewerkstelligen in deze barre wereld! Waar we dat ook maar kunnen. Gun elkaar, jezelf en de ander HET LEVEN. ‘Richt op en help waar mogelijk, om het leven leefbaar te houden in de scheuren van dit gebroken bestaan’ (Lennard Cohen)... veel geroemd rond kerst.”

-
Vervolgens komt de apostel Paulus in beeld, die Abraham als rechtvaardige typeert; niet vanwege zijn daden, maar wel vanwege zijn ‘vertrouwen’ op God.

-
“Abraham ontving ook Gods belofte en zegen voor het nageslacht, **niet door de wet**, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt. Eenvoudiger gezegd: vertrouw er maar op dat Gods Geest ons inzicht sturen kan en wil, als wij zelf maar bereid worden een opening te maken hoe moeilijk soms ook. Vergeven is vaak zo’n massaal te groot woord, maar elkaar lucht geven en hobbels proberen weg te nemen; dat kan leiden tot een bevrijdende en ruimere blik. Een kleine maar niet onbelangrijke aanwijzing krijgen we van Paulus mee over hoe we ons erfgenaam van het koninkrijk van God mogen weten door met deze houding de wereld tegemoet te willen treden.”

-
Aan het eind van de overdenking:

-
“Naar bijbelse begrippen is ‘recht behandeld worden’ niet enkel krijgen wat je toekomt. Als je iets afgepakt is behoort je het alsnog te krijgen... In de bijbel gaat het verder: De Tzadiek, de rechtvaardige, krijgt wat hem of haar naar Gods belofte toekomt! Gods persoonlijke waakzaamheid hierover, daar kunnen we niet omheen. Gods beloften dienen vervuld te worden en zijn gerechtigheid dient gedaan te worden.

Wij mensen halen soms bij benadering de houding van de Tzadiek, en wereldleiders zien wij soms pogingen doen. In de Psalmen worden

zulke daden Gods bezongen. En de profeet Jesaja is overweldigend in het bejubelen van de grote daden van de Knecht des Heren. En wij ook, eveneens in onze eigen omgeving, daar zie je af en toe iets geweldigs oplichten van zulk gedrag. Soms doen we zelf mee en voelen we ons gelukkig, omdat het je zo blij maakt dat je het toch kunt aanleren.

Nabeschouwing

Al met al is het een leerzaam document, dat ons allicht helpt om met elkaar een goede koers te kunnen volgen.

*Met dank aan pastor Annie van Herwijnen!
Geredigeerd door Dick Boerefijn.*



Wij zoeken voor de kerk in Uden lieve mensen die willen oppassen op de kindjes van 0-4 jaar, tijdens de kerkdienst.

Dus een oproep aan alle mama's, papa's, opa's, oma's en tieners! Lijkt het je wat of heb je vragen dan kun je contact opnemen met:

Ina Manders: 06-30137715

JAARVERSLAG 2016 – Kerkgroep Eredienst

Ten geleide

De kerkgroep Eredienst heeft in haar functioneren in 2016 niet alleen vanuit vastomlijnde agendapunten kunnen werken. Naast de reguliere agendapunten zijn er invloeden geweest vanuit het beleidsplan en ook vanuit ontwikkelingen binnen onze kerkelijke gemeenschap.

Voor velen is de zondagse kerkgang niet meer zo vanzelfsprekend, zeker niet voor de jeugd.

Zo komt het dat het jaarplan 2015/2016 ook in 2017 wordt aangehouden.

Wat heeft de kerkgroep Eredienst in 2016 kunnen doen.

De kerkgroep Eredienst kwam in 2016 5 x bijeen en is zij 1x bij de kerkenraad genodigd om tot informatieuitwisseling te komen. Daaruit vloeiden ook weer contacten voort met de kerkgroep Jeugd en met de werkgroep ontmoetingen.

De agenda telde gemiddeld zo'n 14 onderwerpen en een aantal mededelingen.

Genoeg voor avondvullende vergaderingen ...

Ruimte bieden aan themabehandeling

In 2016 konden 2 bijzondere interactieve kerkdiensten worden georganiseerd met als thema's rond de 10 geboden ofwel leefregels (Lopend vuurdienst) en gastvrijheid.

Dat leverde heel verrijkende uitwisseling en reacties op.

Er ligt nog een aanvraag voor meer aandacht voor rituelen.

Bijzondere diensten

De Paasdiensten, Pinksteren, Advents- en Kerstdiensten zijn steeds in de kerkgroep Eredienst aan de orde gesteld; tevens zijn ook rouw- en trouwdiensten onderwerp van gesprek geweest. Ook is het om-en-om kerken vaak onderwerp van gesprek geweest.

Bijbel in gewone taal

Hoewel zeer duidelijk in uitleg is de discussie daarover kortstondig geweest: we moeten de Bijbel in gewone taal niet op de kansel gaan gebruiken. In het huidige tijdsgewricht voegt die gewone taal weinig sacraals toe en kan zelfs hier en daar als stuitend ervaren worden.

Bevestiging Ambtsdragers

We hebben gesproken over de invulling van het bevestigingsformulier en het etiket van ambtsdragers. Er kunnen bijna geen nieuwe ambtsdragers worden benoemd, terwijl de kerkorde dat wel voorschrijft. De oorzaken zijn tweeledig; de maatschappelijke en seculiere werkdruk remt de bereidheid om inhoudelijke verantwoordelijkheid te nemen en anderzijds voelen gemeenteleden het ouderlingschap als een belaste term, waaraan men niet gemakkelijk kan voldoen.

Avondmaalsviering

Zowel inhoudelijk als praktisch is dit sacrament verscheidene keren onderwerp van discussie geweest. Diepgaande discussies ontstonden in een open sfeer. Daarin zochten we met elkaar naar wegen om dit ook wat 'belaste' sacrament een juiste plaats te geven. Er zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd, vooral op praktische gronden en lettend op de verschillen tussen Uden en Veghel.

Liturgisch memorandum

Als de lengte van de agenda het toeliet kwam er een hoofdstuk uit het Liturgisch memorandum aan de orde. De doop en Avondmaal in 2016.

Tijdens die discussie kwam ook weer het hoofdstuk rituelen aan de orde, omdat het Heilig Avondmaal als sacrament ook een ritueel is. Wat de doop betreft kwamen vooral de werkwijze en symboliek aan de orde.

Visuele en akoestische hulpmiddelen in de kerkdienst

De prioriteiten voor Uden zijn anders dan voor Veghel. Het Udense kerkgebouw kampt met een akoestisch (verstaanbaarheid) probleem,

waarvoor metingen worden verricht. Daarnaast is er geëxperimenteerd met beamergebruik. Punt van zorg daar is de technische beheersing en de veelvuldige storingen in de connectiviteit van diverse systemen. Bovendien leidt de zichthoek en lichtval bij beamergebruik in de kerk niet overal in de zaal tot een duidelijk leesbare display.

Voor Veghel geldt dan ook nog dat een beamer met scherm in het monumentale kerkje eerder een storende factor is dan een verbetering in de communicatie.

De commissie laveert nog steeds uitermate zorgvuldig tussen pro's en contra's. In Uden zal het werken met de beamerpresentatie naar verwachting met enkele aanpassingen doorgaan. De plaats van het kruis in de kerk is daarbij ook een aandachtsveld.

Uden kent geen kerkbanken zoals in Veghel, waardoor visuele ondersteuning nodig is.

Onderlinge uitwisseling

In de kerkgroep eredienst wordt aandacht besteed aan de geloofsopvattingen van haar leden. Bij toerbeurt hebben de leden ingeleid hoe zij in het geloof staan en wat ze ermee in de kerkgroep willen bereiken. Dat levert interessante en verrijkende gedachtewisselingen op, waarmee de kerkgroep eredienst zichzelf voedt.

Daarnaast werden vragen van gemeenteleden beantwoord over de schriftlezingen, over beschikbaarheid van een noodpreek, veiligheid, voldoende organisten en allerlei praktische zaken.

Afscheid

Onder dankzegging voor zijn inbreng hebben wij afscheid genomen van Aad Begemann.

Aad heeft als actief organist/pianist steeds een bijdrage geleverd aan diverse onderwerpen maar heeft aangegeven het werk van de kerkgroep niet meer op zijn inmiddels 'bejaarde' levenspad te kunnen inpassen. Aad blijft wel betrokken bij de Ontmoetingen. Onduidelijk is nog het lidmaatschap van Sjierk Jongma.

Wat staat er op het programma voor 2017

Ook dit jaar zullen weer onderwerpen uit het liturgisch memorandum aan de orde komen.

Daarnaast zijn er 2 vergaderingen gereserveerd voor een uitdiepend onderwerp.

In maart staat daar de doorleefde kerkgemeenschap centraal en in september het christendom versus de vrije markteconomie.

Ook is er aandacht voor de vorm en beleving van de eredienst, met ruimte voor discussie over de wijze waarop de kerk naar haar leden en daarbuiten communiceert.

Kortom: er zijn 6 vergaderdata gepland, waarvan ten minste 4 x een volle agenda.

Uitnodiging aan de gemeente

De vergaderingen van de kerkgroep Eredienst zijn openbaar. Als u die wilt bijwonen, neem dan contact op met onze secretaris Mw. M. Smit voor de juiste data, tijden en plaatsen.

Ook kunt u onderwerpen aandragen, waarvan u vindt dat die in de kerkgroep Eredienst behandeld moeten worden. Eveneens aan onze secretaris te sturen.

Haar E-mail: 'Ziggomail' msuden@ziggo.nl. Of per telefoon: (0413) – 254804.

Veghel/Uden, januari 2017

Dick Boerefijn, voorzitter

Persbericht

Op zaterdag 11 maart 2017 zal van 13.30 tot 16.00 uur een bijeenkomst worden gewijd aan het gedachtegoed van Catharina Visser en wel in de Kruisherenskapel in Uden. Catharina overleed 13 februari 2015 na een leven als schrijver/dichter van een twintigtal boeken.

Enkele van haar boeken zullen die middag te koop zijn. Velen kennen Catharina Visser, deze mystica, al uit haar boeken en uit haar publicaties in het destijds landelijk gezaghebbend tijdschrift: het DABAR bericht.

Zij was lid van de al dertig jaar nog steeds bestaande leefgroep DABAR. Samen met Hans Luyten en Renée Rietveld organiseerde zij in Heeswijk jarenlang bijeenkomsten met bekende inleiders over spirituele onderwerpen en ook begeleidde zij daar meditatiegroepen. Tijdens de bijeenkomst deze zaterdag zal onder meer een interview worden getoond dat Lucette Verboven jaren geleden met Catharina hield. Verder zullen citaten uit haar boeken en dichtbundels worden gelezen. Zo schreef Catharina in 1996 een ontroerend gedicht over een gevluichte chirurg uit Afghanistan. Het leed in de wereld liet haar nooit onberoerd. Over de bezettingstijd in Amstelveen schreef zij "Jaren van verduistering".

De toegangsprijs is gesteld op € 7.50. Uw aanmelding op info@kapelgemeenschap.nl dan wel op tel 0413262662 (Heddy Bodewes v.m.) wordt op prijs gesteld in verband met de indeling van de beschikbare ruimte.

Betalingsverzoek voor het Klankbord

Ook dit jaar doen we als redactie van het Klankbord een oproep tot betaling voor dit kerkblad dat ongeveer acht keer per jaar bij u thuis afgegeven wordt.

We maken van deze gelegenheid gebruik om onze dank uit te spreken aan de vele vrijwilligers die betrokken zijn bij het in elkaar zetten en verspreiden van het Klankbord. Maar ook de organisatoren van de verspreiding, degene die alles kopieert en hen die ons van kopie voorzien zijn we dank verschuldigd.

De laatste oproep voor een financiële vergoeding heeft tot een opmerkelijke stijging van het aantal betalingen geleid. Blijkbaar voelden meerdere mensen zich geroepen om na te kijken of zij betaald hadden en we hebben zelfs gezien dat sommigen meerdere jaren hebben teruggekeken.

De ontvangen gelden worden gebruikt voor het onderhoud van het kopieerapparaat, het drukken van de kaften en de aanschaf van papier. Ook het verzenden van Klankborden naar adressen die ver van een looproute van vrijwilligers zijn gelegen kosten geld.

Als redactie vragen wij u om ook dit jaar minimaal € 6,00 over te maken om de verspreiding van het Klankbord mogelijk te maken.

Als u geld over maakt, zou u dan zo vriendelijk willen zijn het bezorgadres van het Klankbord te vermelden in de ruimte voor opmerkingen? Het is soms erg moeilijk uit te zoeken wie een betaling doet, vooral omdat enkele namen meermaals op onze lijsten voorkomen of omdat de naam van de Klankbordontvanger niet gelijk is aan de naam die op de betalingsrekening vermeld staat. Hartelijk dank vast.

Rekeningnummer NL31INGB0002777154 t.n.v. dhr. W. Oosten en dhr. R.D. Wadners in Veghel.

Namens de redactie,
Wiebe Oosten.

Oproep i.v.m. aanvulling van het archief

Na de herinrichting van de eerste verdieping van ons huis bleef ik min of meer zitten met enkele dozen en talrijke stapels Klankborden van voorgaande jaren. Echt fatsoenlijk ruimte voor deze spullen heb ik niet en ook zou het me aan mijn hart gaan als dit alles verloren zou gaan doordat onze zoon geen kerkelijke verbintenis meer voelt of dat er misschien slechts met veel moeite iemand binnen de kerk gevonden zou worden die bereid is alles tijdelijk en mogelijk zelfs maar gedeeltelijk wil of kan bewaren.

In overleg heeft de redactie van het Klankbord gezocht naar een meer permanente oplossing. Deze is gevonden bij het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum), waar ook het kerkelijk archief van onze gemeente is ondergebracht.

Via Bob Wielick hebben Lies en ik in het verleden enkele dozen met Klankborden gekregen. Voor een deel nog verzameld door Piet Nieuwenkamp. Wij hebben deze verzameling steeds aangevuld met nieuwe Klankborden en we zullen dat voorlopig ook blijven doen.

Sinds het verschijnen van het Klankbord is de verzameling compleet, d.w.z. sinds maart 1968, toen de eerste blaadjes met een getekend kaft zijn verschenen. De naam "Klankbord" wordt gehanteerd sinds dec. 1969.

Voor die tijd kwam er elke 14 dagen een getypt en gestencild kerkblaadje uit met namen als Kerkelijk Nieuws (der Ned. Hervormde gemeente Uden), Kerkblad voor Veghel en Uden en Kerkblad der Hervormde gemeente Veghel-Uden c.a. In totaal zijn er 117 nummers verschenen, die we helaas niet allemaal in het archief hebben.

Heeft u zelf nog van deze oude exemplaren of weet u of er bij anderen nog uitgaves zijn, dan zouden we deze graag krijgen of daarvan een kopie en afschrift maken. Mogelijk is er nog iets te vinden in een foto- of plakboek naar aanleiding van een speciale vermelding in het blaadje. Bijv. een huwelijk, doop, belijdenis of overlijden. We snappen dat de kans klein is dat u nog iets van tussen 1953 en 1968 bewaard heeft, maar we vinden het de moeite van het

proberen waard om straks alles zo volledig mogelijk te bewaren voor toekomstige belangstellenden.

Heeft of weet u iets, neem dan a.u.b. contact op met Lies of Wiebe Oosten, Marterweide 20 in Veghel. Tel. 0413 350695.

Einde kostertaak

In het vorig Klankbord heeft U kunnen lezen dat de kerkelijke organisatie veranderd is.

Hierbij is de kostertaak van mij, dhr. H. Janse verdeeld over 2 personen:

- De organisatie wordt geregeld door dhr. Leen Plug
- Het kerkmeubilair wordt geregeld door dhr. Piet van der Wilden.

Als ouderling/lid van het Pastoraat blijf ik voorlopig nog meewerken aan:

- gastvrouw-/gastherenteam
- Klankbordgroep
- Liturgieteam

Hiermee is er meer duidelijkheid over mijn werkzaamheden in onze kerk.

H. Janse



Ds Henk Veltkamp houdt een presentatie over zijn boek 'Vreemde vogels'

Dominees en priesters in de wereldliteratuur

Op dinsdag, 21 maart a.s. tussen 14.00-16.00 uur zal ds. Henk Veltkamp een presentatie houden in de Schakel over zijn meest recent verschenen boek: 'Vreemde Vogels'.

In dit boek beschrijft ds. Veltkamp 100 literaire portretten van dominees en priesters die nooit hebben bestaan; zij zijn ontsproten aan de verbeeldingskracht van Nederlandse en vooral veel wereldwijd bekende auteurs.

Hoe kijken romanschrijvers aan tegen religie, tegen de geestelijkheid, tegen religieuze instituten en geloofsconflicten. De dominee en de priester zijn bij uitstek personages waarin zich het conflict afspeelt tussen ideaal en werkelijkheid.

Met portretten van dominees en priesters uit de romans van o.a.: J.M.A. Biesheuvel, Hugo Claus, Roald Dahl, F.M. Dostojevski, Graham Greene, Maarten 't Hart, Harry Mulisch, Multatuli, Jean-Jacques Rousseau, Jan Siebelink, Simon Vestdijk, Emile Zola en vele anderen.



- **Noteert u dus alvast in uw agenda: 21 maart (14-16 uur) in de Schakel: presentatie ds. Veltkamp.**

Wij hopen u te mogen begroeten. Vooraf en in de pauze schenken we koffie en thee. Voor de kosten vragen we een kleine bijdrage van € 2,50 per persoon.

Bestuur Seniorengroep Veghel



Hallo allemaal,
Hier alweer het eerste Klankbord van 2017.
We hopen er met elkaar weer een mooi en vrolijk jaar van te maken en hopen jullie natuurlijk heel vaak te zien.

Gelukkig Nieuwjaar



Misschien kunnen jullie 1 van jullie vrienden nog Gelukkig Nieuwjaar wensen in zijn/haar eigen taal.

Chinees (Mandarin) - Sun nien fai lok

Engels - Happy New Year

Deens - Godt Nytår

Frans - Bonne année

Gaëlsch - Aith-bhliain Fe Nhaise Dhuit

Duits - Gutes Neues Jahr

Hawaiiaans - Hauoli Makahiki Hou

Hebreeuws - Shanah tovah

Indonesisch - elamat Tahun Baru

Italiaans - Buon Capo d'Anno
Japans - Akemashite Omedetou Gozaimasu
Noors - Godt Nyttår
Pools - Szczęśliwego Nowego roku
Portugees - Feliz ano novo
Roemeens - La Multi Ani
Russisch -S Novym Godom
Spaans - Feliz Año Nuevo
Zweeds - Gott Nytt År
Turks - Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Een Vriend voor ieder kind

Lieve Here Jezus,
Ik vind het zo fijn,
Dat U mijn Vriend wil zijn.

Dat ik tegen U praten mag,
Op elk moment van de dag,

En dat U naast mij gaat staan
Als de dingen even moeilijk gaan.

Maar ook als ik wil dansen en springen
En een mooi liedje voor U wil zingen

U bent altijd daar!

Lieve Here Jezus,
Het is zo fijn
Dat U mijn Vriend wil zijn!



Kindernevendienst:

Waar smaakt God naar?
Wanneer ik je vertellen wil dat God van mensen houdt,
Dan zoek ik wel naar woorden, maar die klinken te vertrouwd.
God lijkt niet op een wolk ofzo, geen opa met een baard.
Er is geen woord, geen beeld dat hem echt helemaal verklaart.
Maar als we nu eens proberen gaan en zoeken naar een smaak
Die past bij God en bij geluk, is onze smaak dan raak?
Het tintelt zachtjes in je mond, je wordt er vrolijk van;
Verrukkelijk en beter dan een woord beschrijven kan.
Johannes ging vertellen van wat Jezus heeft gedaan.
'Je moet het eerst een proberen', zij hij, 'dat zet ik vooraan,'
Een bruiloft waar gedronken wordt, de allerbeste wijn;
Nog heerlijker dan feestelijk wil God voor mensen zijn.
Vertel het Evangelie van het hemels koninkrijk:
Een voorproefje is heerlijk en het ligt in je bereik.
Nog lekkerder dan lekker en dan duizend keer zo goed,
Dat lijkt misschien een beetje op wat God voor mensen doet.

Lied van Erik Idema

Het is alweer bijna vakantie! Daarom is er geen kindernevendienst op 26 februari en 5 maart. Daarna gaan we in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen.

Tienerkerk:

De eerste keer in het nieuwe jaar mochten we meteen 3 nieuwe tieners, die regelmatig de weekenden in Veghel zijn, te verwelkomen. Het was heel gezellig en we hopen ze nog vaak te zien. Noteer allemaal de volgende datums maar vast in je agenda: 29 januari, 12 februari, 26 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april, 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli.

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.
Ria de Ruiter
Telefoon 0413 254937
E mail : riaderuiter2@gmail.com

Puppy's.....

Als Hanna lakschoentjes koopt heeft binnen een paar weken de halve klas die. Alleen Kirsten loopt op sandalen. Als Hanna in de lente een rok aantrekt, lopen de volgende dag alle meisjes in een rok. Alleen Kirsten loopt in een spijkerbroek en op sandalen. Als Hanna dan ook nog zo'n beeldig roze shirtje met pailletten kiest, is Kirsten de enige met een bloes, een spijkerbroek en sandalen. En dat is prima, vindt Kirsten.

Op school is de spreekbeurtentijd. Iedere ochtend houden twee kinderen een spreekbeurt.

In een documentaire op televisie heeft Hanna gezien dat haar deodorant, háár deodorant, nog steeds jonge hondjes gebruikt om uit te testen of de deodorant wel veilig is voor mensen. Geen enkel merk doet dat meer, al jaren niet, maar dat van haar wel. In het geheim. Het is dat een medewerker het stiekem heeft gefilmd, anders had niemand het geweten.

Met overgave en boosheid vertelt Hanna de klas in haar spreekbeurt over deodorant en dierenleed. En dat dat allemaal hier in de stad gebeurt. Het is een schande!

Dan is de pauze. De jongens voetballen op het achterplein. De meiden hebben het nog steeds over deodorant en puppy's en als Hanna vindt dat er echt iets aan gedaan moet worden, vinden alle meiden dat er echt iets aan gedaan moet worden. Zo gaat dat als Hanna iets vindt.

En Kirsten? Die staat rustig te kleppen met wat vriendinnen. Een paar dagen later, als school net uit is, staat Hanna in haar regenpak bij haar fiets. Ze baalt, want niemand vindt een regenpak ècht heel bijzonder'. Vandaag heeft ze niet gescoord. Kirsten staat twee fietsen verder. Haar regenpak staat haar niet veel beter. 'Meende je dat, van die puppy's?', vraagt Kirsten. Hanna kijkt op. 'Ja!', zegt ze fel. 'Heb je een idee?' 'Ja, maar dat kan ik niet in mijn eentje.' 'Zeg maar wat ik moet doen.' Hanna kijkt Kirsten aan. 'Echt?' 'Echt!'

Hanna houdt haar hoofd schuin en kijkt nog eens. 'Ook als het gevaarlijk is?' 'Echt is echt,' zegt Kirsten en samen gaan ze op pad. Twee weken lang zijn ze elke dag samen bezig. Ze maken van Hanna's idee een goed plan. Eerst doen we dit, dan doen we dat. Wat hebben we nodig? Ze zagen en ze timmeren. Van hun zakgeld kopen ze een schijnwerper op batterijen. De printer maakt overuren en dan, als alles af is, belt Hanna de krant om een afspraak te maken. Vrijdag, bij nieuwe maan, om tien uur 's avonds.

Vrijdagavond. Tien uur. De grote witte muur van de fabriek staat in het donker van het industrieterrein. Plots gaat er een schijn- werper aan

en projecteert een puppy op de muur van de fabriek. Vlak bij de merknaam. De fotograaf van de krant maakt een foto. Hanna en Kirsten verwisselen de sheets voor de schijnwerper. Steeds weer nieuwe puppy's verschijnen op de muur. De fotograaf maakt foto's. Auto's komen in volle vaart aanrijden, over het terrein tot aan het hek en over de weg tot aan Hanna en Kirsten. Boze bewakers stappen uit. De fotograaf maakt foto's.

De volgende dag staan de foto's op de voorpagina van de krant met het verhaal van Hanna en Kirsten en een artikel waarin de directie zegt dat het allemaal niet zo erg is als het lijkt en dat het nooit meer zal gebeuren.

Uit: Bonnefooi

Protestants christelijke Ouderenbond 1

Velen van U zullen wel eens van de PCOB hebben gehoord. In Uden hebben we een afdeling en we werken samen met de Katholieke Ouderenbond aan de belangen voor onze senioren (vanaf 55 jaar) bij de Gemeente en landelijk is er overleg met de Rijksoverheid.

Volgend jaar zijn er de gemeenteraadsverkiezingen, We willen graag weten welke belangen cq wensen er leven onder de mensen van 55 jaar en ouder. Wat vindt U van de huisvesting, van de zorg en van de WMO? Politieke partijen gaan geleidelijk aan een beginnen aan het verkiezingsprogramma.

Graag zouden wij ook van U opmerkingen ontvangen zodat we op basis daarvan de politieke partijen kunnen adviseren deze punten op te nemen in de verkiezingsprogramma's opdat er in Uden beleid gevoerd wordt waarbij rekening gehouden wordt met hetgeen onder ons leeft.

Kom ook eens kennismaken met de lokale PCOB-middagen. U bent altijd welkom.

H.Wolters, Zicht 11, Telefoon: 252590