
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(april-mei. 2017, 48^e jaargang, nummer 2)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 26 mei 2017

KOPIJ INLEVEREN VOOR 12 mei

E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com

voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENTEN IN UDEN

- zo. 26 mrt.: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 02 apr.: 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 09 apr.: 10:00 u. mw. L. Oosten-Bouman
- do. 13 apr.: 19.30 u. ds. D. v.d. Vaart
- za. 15 apr.: 22:00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 16 apr.: 10:00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 23 apr.: 10:00 u. ds. P. Cammeraat, Veenendaal
- zo. 30 apr.: 10:00 u. Ontmoeting
- zo. 7 mei: 10.00 u. gastpredikant
- zo. 14 mei: 10.00 u. Ontmoeting
- zo. 21 mei: 10:00 u. prop. E. Agterhuis, Driebergen
- zo. 28 mei: 10:00 u. Ontmoeting

KERKDIENTEN IN VEGHEL

- zo. 02 apr.: 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- vr. 14 apr.: 19:30 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 16 apr.: 10.00 u. ds. A.R. Plaatzer
- zo. 30 apr.: 10:00 u. ds. W. van Seventer, St. Oedenrode
- zo. 14 mei: 10.00 u. gastpredikant
- zo. 28 mei: 10:00 u. Pastor H. van Bommel, Megen

Van de redactie

De griepepidemie is voorbij, hoor ik net op de radio. Mijn lichaam denkt er anders over. Het is niet anders.

Hiervoor u ligt weer een nieuw Klankbord, de Paaseditie. Dominee van der Vaart opent met een gebed van Huub Oosterhuis. Pasen staat centraal in zijn bijdrage.

Graag ook uw aandacht voor de bijdrage van de kerkenraad en zeker ook voor onze jeugd bijdrage.

Ondergetekende neemt u weer mee langs momenten in zijn leven. Ik hoop dat u ze herkenbaar vindt.

De zon schijnt buiten, de lente lijkt te komen. Ik ga op zoek naar een doos tissues.

Wij wensen u een fijn Pasen.

Namens de redactie,

Bram van der Vijver



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 63
tel.: 0413 - 351969

Geef Uw toekomst en Uw heerlijkheid
aan deze gestorven mens.
Wij kunnen niet geloven
dat zijn leven vergeefs voorbij is gegaan,
en dat alles
wat hij voor mensen heeft betekend
nu verloren is.
Maar wij verenigen ons met het geloof
waarin hijzelf aan U heeft vastgehouden
ten einde toe,
aan U, zijn God en onze God,
Die voor ons leeft in eeuwigheid.

Huub Oosterhuis

Dit mooie gebed van Huub Oosterhuis bidden we op Goede Vrijdag wanneer we in gedachten staan aan de voet van het kruis op Golgotha. We herinneren ons dan dat Jezus geworsteld heeft met de gedachte dat alles tevergeefs geweest was en dat God hem in de steek zou laten: "Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?" Maar dóór deze worsteling heen bleef Jezus aan God vasthouden, ten einde toe. Op het laatst vertrouwde hij zichzelf aan God toe: "Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest."

Op het paasfeest vieren we dat God Zich een betrouwbare God betoond heeft. Hij wekte Jezus op uit de dood en liet daarmee zien dat het leven van Jezus, zijn woorden en daden zinvol geweest waren, eeuwigheidswaarde hadden en houden. Hieraan ontlene wij de hoop dat ook onze goede daden zinvol waren, blijven en zullen zijn. Dit wordt in het laatste couplet van het paaslied “Ik zeg het allen dat hij leeft” uitgezongen:

Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat jij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

Ieder klein gebaar dat wij uit liefde maken, ieder vriendelijk woord dat we spreken, elke arm om de schouder van een medemens, alles wat we doen voor onze kinderen, ouders, broers, zusters, burens of onbekenden, alles wat we doen voor de natuur, voor dieren, ieder gebed zal oneindig zinvol blijken te zijn.

Stille week en Pasen

Witte donderdag

We herdenken de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen door het avondmaal te vieren aan tafels in de kerk in Uden.

Aanvang 19.30 uur

Goede Vrijdag

We herdenken de kruisweg die Jezus ging. De kruiswegviering is in de kerk in Veghel. Aanvang 19.30 uur.

Stille Zaterdag en Paaswake

Een dag van stilte die verwijst naar de stilte die er was rond het graf van Jezus. De stilte wordt doorbroken door de uitroep: De

Heer is waarlijk opgestaan! Deze klinkt aan het begin van de Paaswake waarin we de doorbraak van het licht vieren door de paasvlammetjes aan elkaar door te geven. De Paaswake wordt gehouden in de kerk in Uden. Aanvang: 22.00 uur.

Paasfeest

Op eerste Paasdag vieren we de opstanding in beide kerken. Ds. Plaatzter zal voorgaan in de kerk in Veghel. Zelf zal ik voorgaan in de kerk in Uden. Daniëlle Sluimers zal komen zingen. Aanvang beide diensten: 10.00 uur.

Voorzitter diaconie

In onze visie (zie website) hebben we verwoord dat onze gemeente rust op vier pijlers: 1. Het vieren en inoefenen van de omgang met God. 2. Het omzien naar elkaar. 3. De dienst aan de samenleving. 4. De communicatie met de samenleving. Ook hebben we onze gemeente een leerschool voor spiritualiteit en solidariteit genoemd. Het logo van die school is een duif met op zijn ene vleugel het woord spiritualiteit en op de andere vleugel het woord solidariteit. Alleen met twee vleugels komt de duif (de Heilige Geest en de gemeente) van de grond. Diaconie is een onmisbare pijler, een onmisbare vleugel. Door het diaconale werk ontvangt de gemeente energie en levenskracht.

Zaken waar de diaconie zich o.a. mee bezig houdt zijn: Mensen de weg wijzen naar de sociale dienst en hen soms daar naartoe begeleiden. In samenwerking met de Rotary mensen met een minimuminkomen een kerstpakket bezorgen. Het mogelijk maken van een vakantieweek voor een klein aantal mensen. Onderzocht wordt de mogelijkheid om met de gezamenlijke

kerken een noodfonds op te richten. Het zoeken en kiezen van collectiedoelen voor binnen- en buitenland en het onder de aandacht brengen hiervan. Het ondersteunen van de voedselbank door vrijwilligers te werven. De organisatie van het avondmaal. De handtekeningactie voor Amnesty International.

Een kerstgeschenk voor 80-plussers. Het opbouwen en onderhouden van contacten met organisaties als Welzorg en Platform Minima.

Belangrijk werk en mooi werk! Nu zijn we op zoek naar een voorzitter die leiding zou willen geven aan dit werk. Lijkt het u wat? Neem dan s.v.p. contact op met ondergetekende!

Vriendelijke groet,

Ds. Dick van der Vaart

Archief

De oproep om te kijken of u nog oude exemplaren van het Klankbord ergens had liggen (van tussen 1953 en 1968) heeft tot nu toe geen reacties opgeleverd. Daarom hebben we besloten om dat wat we aan archief hebben binnenkort af te geven aan het Brabants Historisch Informatie Centrum. Mocht u t.z.t. alsnog iets vinden voor bedoeld archief, dan kunt u dit altijd bezorgen bij de redactieleden en zorgen zij ervoor dat alles onder één nummer verzameld blijft.

Met dank voor eventuele zoekacties, namens de redactie,

Wiebe Oosten.

Uit de kerkenraad

Het nieuwe jaar (inmiddels al weer een aardig tijdje aan de gang) is ingezet met een bedankavond voor de ongeveer 150 vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. Het mag een geslaagde avond genoemd worden: kijkt u maar eens op de website van onze gemeente (onder "Nieuws").

PCOB

Op de eerste kerkenraadsvergadering is een vertegenwoordiging van de PCOB op bezoek geweest. Te lang is er geen "formeel" contact geweest tussen de kerkenraad en de PCOB.

We hebben gesproken over de mogelijkheden voor de PCOB om meer gebruik te kunnen maken van het Klankbord en de email berichtenservice van onze gemeente.

Sommige activiteiten van de PCOB raken nauw aan die van onze gemeente, zoals de belangenbehartiging en ondersteuning van senioren op het gebied van zorg en andere zaken.

Het zou goed zijn om op die terreinen meer samen op te trekken, zonder een nieuwe groep op te richten.

Het was een goede en zinvolle gedachtewisseling die we op regelmatige basis voort zullen zetten.

Noodfonds

Aaldrik Westera heeft een presentatie gegeven over de status van het op te richten Noodfonds: een interkerkelijke samenwerking op diaconaal vlak in Uden. Het gaat daarbij niet om structurele hulp maar om hulp in acute noodsituaties.

De planning is om in september van dit jaar het fonds al een heel eind vorm te hebben gegeven. Op het aantal beroepen dat op dit fonds zal

worden gedaan is nog niets te zeggen. De bedoeling is om klein te beginnen.

Beamer

Na een proefperiode is er een nieuwe beamer aangeschaft, omdat de oude te weinig lichtopbrengst had. Ook heeft de kerkenraad toestemming gegeven om het kruis te verplaatsen, zodat het niet meer schuil gaat achter het scherm.

Namens de kerkenraad,

Bert Brussaard

Reageren? E-mailen naar kerkenraad@sowkerk-uv.nl of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden

Verantwoording

Van een meelevend kerklid uit Veghel heeft onze gemeente via een Legaat een bedrag van € 500,00 ontvangen.

Aan de nabestaanden spreken wij onze dank uit en wensen hen veel sterkte toe voor de komende tijd.

Ds. van der Vaart heeft tijdens één van zijn bezoeken aan gemeenteleden een gift ontvangen van € 20,00.

Ook hiervoor onze hartelijke dank.

College van Kerkrentmeesters

Kerkpad van mijn leven....Rooms Katholiek.

Ik ben pas echt in aanraking gekomen met de Roomse Kerk, toen ik de verpleegkundige opleiding volgde in het Schieland Ziekenhuis, te Schiedam. Net gefuseerd met het Roomse Nolet Ziekenhuis, twee straten verder gelegen. Als tweede jaars leerling kreeg ik als werkbegeleidster Zuster Anna, een 50-jarige non die als verpleegkundige op de interne afdeling werkte. Er waren raakvlakken: hard werken is niet erg, zondagsrust is belangrijk, (dit uitte zich dat ik dan alleen de bedden hoefde op te maken, niet te verschonem) maar toch ook een verfrissende kijk op geloof en heel je volwassen leven dienstbaar stellen voor jouw geloof en kerk.

Ik was zelf zoekende hoe ik mijn werk en geloof het beste kon uiten. De opleiding was zwaar, dagelijks omgaan met leven en dood is mooi, maar gaat gepaard met vallen en opstaan. Principes en professionele beroepshouding: mag je als verpleegkundige je geloof uiten?

In een nachtdienst vond ik daar antwoord op. Op een eenpersoonskamer lag een oude vrouw, ziek. Elke half uur ging de bel, een glas water, de po, nee, ik heb geen pijn. Als jonge broeder had ik natuurlijk wel geleerd van de vraag, achter de vraag, maar dit in de praktijk herkennen.....

Om drie uur 's nachts bij mijn rondje, hoorde ik haar huilen. Mijn gediplomeerde collega was bezig met een spoedopname, dus ik moest dit toch zelf gaan oplossen. Toen ik het nachtlampje aandeed lag er een rozenkrans op de vloer. Mevrouw was erg verdrietig maar ook boos. "Ik heb vandaag voor het eerst niet gebeden, ik was boos op God, nu durf ik niet meer". Ik raapte de rozenkrans op en gaf het aan haar. Twijfel, reageer ik nu als medegelovige of als zorgprofessional? Het zweet brak me uit, helpen met een reanimatie leek mij op dat moment makkelijker. 'Zullen we dan samen bidden?' Opgelucht keek ze me aan. Hortend en stotend heb ik toen zachtjes het Protestantse "Onze Vader" gebeden, (zoals Jezus zei, een gebed als je niet de juiste woorden kan vinden), waarna mevrouw met een

Weesgegroetje en het slaan van het kruis dit moment afsloot. Bij mijn volgende ronde lag ze rustig te slapen.

Zes jaar later werkte ik in het Radboud, waar regelmatig de ziekenhuispastoor langs kwam om patiënten te bezoeken en te steunen in hun ziekte. Ik had fijn contact met de pastoor. We zagen meer de raakvlakken in ons geloof dan de verschillen.

Ik had die tijd de verantwoording voor een oudere vrouw, non, heel haar leven voor de kerk in het buitenland gewerkt, ten dienste van God, Maria en de Kerk. Ze was terminaal, de artsen hadden haar dit verteld. Ze reageerde met een heel natuurlijke afweer. Boos, bot naar haar omgeving, ook broeder Bram kreeg de volle laag. Ze wilde niets, niet praten met een psycholoog en vooral niet met de pastoor, ik mocht er met hem NIET over praten.

Ik stond aan de balie toen de pastoor aan kwam lopen. ‘Hoe is het Bram, je kijkt zorgelijk’. Weer even een dilemma, informatie delen als gelovige, of professioneel blijven?

Ik keek hem aan: “Ik zit met een opstandige non”. Ik zag even het vraagteken in zijn ogen, maar het kwartje viel snel, universitair opgeleid. “Ik loop er wel even heen.” Hij heeft lang bij haar bed gezeten, er vielen heftige woorden, maar ik zag ze later toch samen bidden, het “Onze Vader”, Roomse versie, voordat de pastoor naar de volgende patiënt ging.

Bram van der Vijver

Gods vrede met u

Door het contact met moslims en andere gelovigen heb ik al meerdere jaren een kleurrijke kalender aan de muur hangen. Hierop staan naast de christelijke, ook de joodse, islamitische, hindoestaanse, boeddhistische en orthodox-christelijke feest- en gedenkdagen met een korte omschrijving. Zo'n interreligieuze kalender maakt het gemakkelijk om te weten wat anders gelovigen herdenken en beleven en helpt te begrijpen wat hun harten raakt.

Ruim 10 jaar geleden waren we in Damascus, dus voordat Isis hier gruwelijk tekeer is gegaan. Een moslim groet ons met de woorden 'Salaam Alaykun', wat betekent 'Gods Vrede met u'. Hij biedt aan onze gids te zijn en vraagt of wij gelovige mensen zijn. Verheugd constateert hij dat we als christen en moslim nu beiden in een stad staan met eigen en gezamenlijke geloofswortels. Want Damascus wordt van oudsher in verband gebracht met onder anderen aartsvader Abraham (Ibrahim), de schuilplaats van Maria en Jozef (Meyren en Yusuf), met Paulus die hier christen is geworden en met de voetstappen van de profeet Mohammed.

Onze gids is een diep gelovig mens die veel weet en graag in gesprek gaat met anderen, ook over het geloof. Damascus hanteert volgens hem nadrukkelijk beide jaartellingen, de christelijk westerse en islamitisch oosterse. Hij wijst op de islamitische kalender waarop het jaar en de dagelijkse gebedstijden staan aangegeven.

Ook in de Friese moskeeën hangt zo'n kalender. Peinzend vraagt

hij zich af of wij als gelovigen moeten strijden om de verschillen of juist eerst de vredesopdracht van God hebben te leven. Zonder belangrijke verschillen te willen ontkennen, deel ik zijn verlangen naar die heerlijke Vrede Gods tussen mensen. Een vrede die er kan zijn wanneer mensen dit in Gods Naam willen uitdragen in hun dagelijkse leven.

Samen bekijken we de grote Omajjaden moskee waar in de gebedszaal het hoofd van Johannes de Doper (Yahya) wordt bewaard onder een mooie en indrukwekkende marmeren koepel.

Aan moslims en christenen wordt hetzelfde bekende Bijbel- en Koranverhaal verteld. Ik zie gelovigen van velerlei pluimage hier ieder op hun eigen wijze Gods Naam aanroepen.

Moslims en christenen bidden ieder op hun eigen manier. Dan loopt onze gids naar Syrische christenen en stelt ons aan hen voor, want hij denkt dat wij en zij dat vast mooi vinden. En dat is inderdaad zo. Onder de indruk van het vele wat we zien en ervaren, verlaten we de moskee. Als afscheid wensen we onze mede christenen en moslim broeder toe:

Salaam Alaykum, Gods Vrede met u.

Als gevolg van alle wreedheden van Isis vluchten mensen met pijn in hun hart naar Europa met hoop op een veilige manier van leven. Ik hoop en bid dat zij 'Gods vrede' mogen ontmoeten in Nederland.

Corry Nicolay, Kleurrijk predikant PKN

(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)



Hallo allemaal,

Dag, donker kruis, met je moeilijke, verdrietige dingen.

Jij hoort ook bij het leven.

Wij steken bij jou een kaars aan, wij hopen dat de duisternis licht zal worden.

Wij wachten nu op Pasen.



Kindernevendienst:

In de 40 dagentijd hing in de kerk in Uden een grote poster van een opkomende zon. De zon is een teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan schijnen. Zo heeft God het bedacht in het begin. En zo gaat het steeds weer.

Op de zon worden in de loop van de veertigdagentijd verhalen geplakt. Het zijn verhalen waarin het licht van Pasen straalt. Ze laten zien hoe mooi en veelkleurig God het leven gemaakt heeft. Zo wordt de zon een teken van geloof in het leven. In de Paasdienst in Uden sluiten we het project af.

Na Pasen is het alweer vakantie! Er is geen kindernevendienst op 23 en 30 april en 7 mei.

Heer Jezus,

Wees bij ons ook al bent U gestorven.

Leer ons te delen met de mensen, die honger hebben.

Dan zullen ze kunnen opstaan en een nieuw leven beginnen
 Dan zullen zij en wij echt Pasen vieren en gelukkig zijn.
 Laat ons onze ogen opengaan voor Uw
 aanwezigheid in ons midden.
 Amen

PASEN
WOORDZOEKER

Jezus is de opstanding en het leven.



A	Z	R	J	R	K	L	I	T	T	E	K	E	N	S	G	B	J	K	M
Z	Y	N	T	Q	T	F	Q	I	H	F	D	J	O	N	P	R	W	L	S
W	W	T	F	H	A	N	K	K	R	P	P	U	N	I	M	K	C	H	V
C	B	N	Y	H	Q	G	Q	W	G	E	T	D	G	H	Q	D	X	P	O
B	A	V	O	N	D	M	A	A	L	T	X	A	E	K	J	L	G	V	F
M	C	W	A	P	G	X	K	B	D	R	T	S	L	R	T	I	O	O	Q
Z	W	Q	F	P	E	P	D	O	F	U	V	S	O	U	Q	J	E	L	B
V	F	V	M	B	W	G	P	A	L	S	O	O	O	I	M	D	D	B	F
E	A	L	P	X	Y	N	U	H	D	G	A	N	F	S	S	E	E	R	G
R	U	L	E	D	F	T	P	Z	P	J	D	R	V	W	P	N	E	A	O
R	S	M	D	A	Q	A	L	X	C	Q	T	N	O	M	I	X	V	C	L
A	O	A	O	P	S	T	A	N	D	I	N	G	K	C	J	O	R	H	G
D	L	R	U	R	D	I	S	C	I	P	E	L	E	N	K	U	I	T	O
E	D	I	Z	L	A	Z	A	R	U	S	E	T	E	M	E	Y	J	G	T
N	A	A	V	X	J	G	G	U	P	G	M	W	G	S	R	U	D	E	H
A	T	E	K	W	M	R	E	B	B	Z	N	J	A	J	S	Q	A	S	A
G	E	T	H	O	M	A	S	U	Z	I	E	P	N	I	P	G	G	E	P
X	N	N	R	A	U	S	C	L	B	N	P	A	S	E	N	T	F	L	R
C	A	P	X	K	O	E	E	V	O	J	H	B	T	J	M	W	F	E	L
H	Q	N	B	F	R	F	T	V	A	S	W	D	P	Y	S	C	G	N	T

- | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. GOEDEVRIJDAG | 6. OPSTANDING | 11. SPIJKERS | 16. VERRADEN |
| 2. PASEN | 7. JUDAS | 12. THOMAS | 17. MARIA |
| 3. AVONDMAAL | 8. GOLGOTHA | 13. LITTEKENS | 18. DISCIPELEN |
| 4. LIJDEN | 9. SOLDATEN | 14. LAZARUS | 19. ONGELOOF |
| 5. GESELEN | 10. PETRUS | 15. VOLBRACHT | 20. KRUIS |

Tienerkerk:

Noteer maar vast de volgende datums in je agenda: 9 april, 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 2 juli.

Op 26 maart hebben we afscheid genomen van Majbritt en Wander. Jammer dat ze de tienerkerk verlaten.

We wensen beiden heel veel geluk in de toekomst.

We zijn met de hele groep naar het Muzieum in Nijmegen geweest.

We mochten daar ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn.



Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiter

Telefoon 0413 254937

E mail riaderuiter2@gmail.com

.....