
KLANKBORD
Protestants Informatieblad Uden-Veghel
(juli-aug 2017, 48^e jaargang, nummer 4)

EERSTVOLGENDE VERSCHIJNINGSDATUM: 08 september 2017
KOPIJ INLEVEREN VOOR 25 augustus
E-mail adres: kopij_klankbord@hotmail.com
voor kopijadressen: zie laatste pagina

KERKDIENSTEN IN UDEN

- zo. 30 juli 10.00 u. ds. Hovestad-de Jong, Baard
- zo. 13 aug. 10.00 u. ds. H. Veltkamp, Zaltbommel
- zo. 27 aug. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart (H. Avondmaal)
- zo. 10 sept. 10.00 u. ds. D. v.d. Vaart
- zo. 17 sept. 10.00 u. Ontmoeting

KERKDIENSTEN IN VEGHEL

- zo. 23 juli 10:00 u. mevr. L. Oosten-Bouman
- zo. 06 aug. 10.00 u. pastor E.-M. Spijkerman, Deil
- zo. 20 aug. 10.00 u. drs. R. Baars, Oss
- zo. 03 sept. 10.00 u. ds. W. van Seventer, Sint-Oedenrode
- zo. 17 sept. 10.00 u. mevr. L. Oosten-Bouman

Van de redactie

Een bescheiden plof op uw deurmat deze keer. Zestien pagina's gevuld met nieuws over onze kerk. Het laatste klankbord voor of aan het begin van de schoolvakantie.

Dominee van der Vaart schrijft over 'Pioniersplekken', een andere vorm van christelijke gemeenschap en kerkzijn. Nieuws van de kerkenraad en een bijdrage van de PCOB. Een bericht over de nieuwe website en vertrouwd als altijd, de Jeugd rondt dit nummer weer af.

Vakantie. Veel mensen gaan erop uit, veel mensen blijven, om wat voor reden dan ook, thuis.

Wij willen graag iedereen deze lerse zegenwens meegeven.

Moge de weg jou tegemoetkomen.
Moge de wind altijd in je rug blazen.
Moge de zon je gezicht warm strelen.
Moge een zachte regen op je velden vallen.
En moge God jou bewaren in de palm van zijn hand
tot wij elkaar opnieuw ontmoeten

Namens de redactie,

Bram van der Vijver



adres: Schepenhoek 157
tel.: 0413 -261488

Mededelingen ds. Dick van der Vaart



Adres: Hoofdstraat 53
tel.: 0413 - 351559

Pioniersplekken

In de maand mei heb ik mij georiënteerd op zogenaamde pioniersplekken. In het vorige Klankbord heb ik daarvan al iets met u gedeeld. Ik schreef toen over mijn bezoek aan “Nykleaster” in het Friese Jorwert. En in de pinksterdienst heb ik een filmpje laten zien van “Heilig Vuur West”, de pioniersplek van ds. Margrietha Reinders.

Wat is een pioniersplek?

“Naast bestaande kerken zijn er nu mogelijkheden voor andere vormen van christelijke gemeenschap en kerkzijn. De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken: experimentele geloofsgemeenschappen gericht op mensen die niet of niet meer in de kerk komen. In een café verhalen uit de Bijbel bespreken; een kledingruilwinkel; een huiskerk; ouders die samen met hun kinderen eten, zingen en knutselen; een klooster nieuwe stijl; een netwerk van jongeren... Het kan allemaal. Pioniersplekken kunnen vanuit allerlei vormen ontstaan. Wees creatief! Tegelijkertijd hebben al die pioniersplekken eenzelfde verlangen: een gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Een pioniersplek is een vernieuwende vorm van kerkzijn die aansluit bij onze veranderende cultuur en allereerst gericht is op mensen die het evangelie niet kennen en niet (meer) betrokken zijn bij een bestaande kerk. Pionieren kan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op een specifieke doelgroep. En het kan zijn dat een gemeente die op zijn einde loopt volkomen nieuw begint: een doorstart.”

Bron: brochure Pionieren vanuit de Protestantse Kerk

Pionieren als vorm van missionair werkzaam zijn

Pionieren is een vorm van missionair werkzaam zijn. Binnen deze werkzaamheid kun je drie vormen onderscheiden: verwelkomen, opzoeken en uitzenden.

Missionair werkzaam zijn door verwelkomen

Hiermee wordt bedoeld dat een bestaande gemeente probeert om de drempel van de kerk te verlagen om zo nieuwe mensen te kunnen verwelkomen. Als Protestantse Gemeente Uden-Veghel zijn we al missionair werkzaam door bijvoorbeeld de Lopend Vuur diensten, de kerstnachtsdiensten, door de taal in liturgie en preek ook verstaanbaar te laten zijn voor niet ingewijden, door de Ontmoetingen en de Ontmoetingsdiensten, door gastvrijheid uitdrukkelijk als beleidsthema te kiezen, door de maaltijden die maandelijks in de koffiekamer worden gehouden, door de zondagslunch in Veghel, door de ouderenmiddagen in Veghel, door de high tea die de kerkgroep Jeugd organiseert voor ouders van dopelingen, enz.

Missionair werkzaam zijn door opzoeken

Hiermee worden activiteiten bedoeld waarmee een bestaande gemeente iets wil betekenen voor nieuwe mensen via een gerichte activiteit. Zo richt de kerkgroep V&T zich naast gemeenteleden op zinzoekers aan de rand van of buiten de kerk. Ook het werk van de diakonie en de betrokkenheid bij de voedselbank kun je missionair noemen.

Missionair werkzaam zijn door uitzenden

Bij deze vorm van missionair zijn zendt een gemeente een groepje mensen uit en stelt een werker aan om een nieuwe geloofsgemeenschap te vormen. Deze gemeenschap richt zich op mensen die zich niet (meer) verbonden voelen met kerk of geloof. Nieuwe mensen die betrokken raken worden (meestal) niet doorverwezen naar de bestaande gemeente. Er ontstaan nieuwe activiteiten, passend bij deze nieuwe mensen. Wanneer er sprake is van een pioniersplek, dan gaat het om deze vorm van missionair werken.

In mijn studieverlof oriënteerde ik mij op pionieren. Ik hoopte met de ogen van een pionier naar onze plaatselijke situatie te kunnen leren kijken. Door de blikverruiming die daardoor zou ontstaan, zouden mijn ogen wellicht opengaan voor mogelijkheden die ik nog niet gezien had. Ik realiseerde me dat ik waarschijnlijk niet als pionier aan het werk zou gaan (pionier in de hierboven beschreven betekenis als stichter van een nieuwe gemeenschap naast de bestaande gemeente), maar wellicht wel nieuwe missionaire activiteiten zou kunnen gaan ontplooiën die mensen ertoe zou uitnodigen zich aan te sluiten bij onze gemeente.

Ik realiseerde me echter dat mijn motivatie hiertoe vooral lag in de wens dat onze gemeente in lengte van jaren mag voortbestaan en daarom mag groeien en jongeren trekken. Die wens delen velen met mij; we houden van de kerk en die wens mag er ook zeker zijn, maar het is wel een op mijzelf, op onszelf gerichte wens. Niet het "heil", het welzijn van de beoogde nieuwe kerkleden staat centraal, maar de wens dat de gemeente blijft voortbestaan. Bovendien impliceert deze wens dat de kerk van de toekomst dezelfde vorm zou moeten hebben zoals we die in de afgelopen anderhalve eeuw in Nederland gekend hebben. Maar wellicht is dat helemaal geen optimale vorm van kerkzijn. In het volgende Klankbord wil ik op deze twee zaken ingaan: de motivatie tot het missionaire werk en de optimale vorm van kerkzijn.

Startzondag

Op 10 september markeren we het begin van een nieuw kerkelijk seizoen door het vieren van een startzondagdienst. Een voorbereidingsgroep wordt gevormd. Bijzonderheden zijn nog niet bekend, maar zullen t.z.t. via kerknieuws worden verspreid. Wel al bekend is dat op die datum de geheel vernieuwde website van onze kerk de lucht in gaat. Albert Verver, Ron Linders en Ina Manders zijn hiervoor nog hard aan het werk.

In memoriam Daniël Schilder

Op 31 mei overleed in de leeftijd van 24 jaar Daniël Schilder. Zoon van Jeroen en Carina Schilder, kleinzoon van Hans en Dineke Schilder en oma Hans en Henk, broer van Ziri en Boy, Evy en Ricky. Daniël werd geboren met een spierziekte: de ziekte van Duchenne. Door de jaren heen moest hij steeds meer aan mobiliteit inleveren. Hieronder bewaarde hij een bewonderingswaardige positiviteit. "Ik gaf het leven een 8. Als ik kon lopen een 10", zei hij. Het verdriet om het verlies van Daniël is groot. Hij wordt zeer gemist, maar laat ook veel na: "Je hebt ons in 24 jaar zoveel gegeven." schreven zijn dierbaren in het overlijdensbericht. We wensen hen heel veel sterkte!

Contactpersonen Veghel

Onze gemeente rust op vier pijlers: 1. Het vieren van de omgang met God, 2. Het omzien naar elkaar, 3. De dienst aan de samenleving, 4. De communicatie met de samenleving. De contactpersonen in Veghel zijn een belangrijke bouwsteen in de tweede pijler. Zij zijn op zoek naar mensen die hen willen helpen het omzien naar elkaar gestalte te geven. Mensen stellen het dikwijls zeer op prijs wanneer ze een bezoekje ontvangen. Contactpersoon zijn is dankbaar werk. Ook zijn de vergaderingen gezellig. We hopen dat u mee wilt doen! Aarzelt u en wilt u er eerst over praten. Laat het me s.v.p. weten (Dick van der Vaart, tel. 24 66 34)

Huwelijken

Op 1 september geven Pepijn van Lankvelt en Elize Schouten elkaar het ja-woord. Ze vragen om een zegen over hun huwelijk in een dienst in de kerk in Uden die begint om 14.00 uur. Het koor Deux Bornes zal aan deze dienst een extra feestelijk tintje geven.

Op 23 september geven Henrike Brussaard en Adam elkaar het ja-woord in de Knobtorenkerk in Sint-Oedenrode. Deze kerk is aangewezen als plek waar een burgerlijk huwelijk gesloten mag worden. Aansluitend op de burgerlijke plechtigheid vindt dan de huwelijksdienst plaats. Henrike en Adam wonen in Australië,

geboorteland van Adam. Zij hebben elkaar leren kennen in Taizé, de kloostergemeenschap in Frankrijk die ieder jaar duizenden jongeren trekt. Familie van Adam komt over uit Australië om de feestelijkheden bij te kunnen wonen. Aan mij de uitdaging om de dienst in de Engelse taal te leiden.

We wensen beide bruidsparen veel geluk!

Vakantie

Van 22 juli – 21 augustus ben ik op vakantie. Mw. Lies Oosten (tel. 350695) neemt waar voor Veghel en ds. Pieter Molenaar (Heeswijk - Dinther) voor Uden.

Vriendelijke groet,

Ds. Dick van der Vaart

Gift

Van de familie Kiezelhorst-Cornelisz een gift ontvangen van € 100, =, als dank voor onderhoud aan de graven; waarvoor onze dank.

De beheerder

Cees van Schie.

Verantwoording.

Tijdens een bezoek aan één van onze gemeenteleden heeft onze predikant, ds. D. van de Vaart een gift ontvangen van € 20,00

Hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters.

Uit de kerkenraad

Commissie Toekomst Uden-Veghel-5

Enige tijd geleden heeft de kerkenraad een commissie ingesteld met als opdracht:

“Adviseer de kerkenraad hoe er financieel verantwoord verder gegaan kan worden de komende 10 jaar”.

De resultaten van het onderzoek zijn op 17 mei aan de kerkenraad gepresenteerd en op 8 juni aan de gemeente.

Belangrijkste conclusie was dat op middellange termijn geen drastische maatregelen (zoals bv. het sluiten van één van de kerkgebouwen) nodig zijn. Een geruststellende conclusie. We zullen de komende jaren steeds de vinger aan de pols houden om te kijken of de ontwikkelingen blijven gaan zoals we nu denken.

Met het rapport van de commissie is onze gemeente financieel in kaart gebracht. Een dergelijke analyse moet er ook komen over de gemeente zelf (de “bemensing”). Hiervoor zullen we o.a. contact opnemen met omliggende gemeentes (zoals de commissie ook heeft geadviseerd) om o.a. de stijgende pastorale kosten per gemeentelid te beheersen.

Gemeenteavond

Op 8 juni is de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Naast een overzicht van de financiën over 2016 werden de resultaten van de commissie Toekomst Uden-Veghel gepresenteerd. Na de pauze hield Ferdinand Borger een voorstelling met drie verhalen over de Reformatie.

De reacties van de aanwezigen was over het algemeen positief. Vooral de combinatie van informatief en bezinning/ontspanning is goed bevallen. Jammer was wel dat de verstaanbaarheid te wensen over liet. Een leerpuntje voor een volgende gelegenheid.

Samenwerkende Gemeentes (SAGE)

Al een aantal jaren vindt er regelmatig overleg plaats met gemeentes in de omgeving. Zo was er op 10 mei een bijeenkomst in Uden waar een inventarisatie heeft plaatsgevonden van de werkwijze van het

pastoraat in andere gemeentes. Naast enkele accentverschillen zijn er toch voornamelijk overeenkomsten. Veel gemeentes ondervinden problemen waar wij ook mee zitten, zoals een tekort aan mensen.

Ambtsdragers

Over een tekort aan mensen gesproken: dit najaar zullen 5 ambtsdragers aftreden. We zijn druk bezig met het zoeken en vinden van vervangers.

Website

In een eerder bericht in het Klankbord heb ik al vermeld dat er gewerkt wordt aan een nieuwe website, omdat de huidige verouderd is, waardoor het onderhouden problematisch wordt. De website zal er totaal anders uit gaan zien, makkelijker toegankelijk zijn, "interactiever" zijn en de mogelijkheid tot meer functies hebben. We hebben er al iets van kunnen zien. Het is de bedoeling om de vernieuwde website op de startzondag (10 september) van start te laten gaan.

Noodfonds

Het interkerkelijk noodfonds Uden dat in oprichting is zal hopelijk in september van dit jaar een feit zijn. In dit noodfonds werken een aantal organisaties (waaronder de diaconie van onze gemeente en de RK-parochie) samen om mensen in acute problemen tijdelijk hulp te bieden. Dit zal dan bv. gaan in de vorm van een gift of een lening. Voor structurele hulp worden mensen in contact gebracht met de instanties die daarvoor opgesteld staan.

Tot slot wens ik u allen een goede vakantie en zomertijd toe!

Namens de kerkenraad,

Bert Brussaard

Reageren? E-mailen naar kerkenraad@sowkerk-uv.nl of schrijven naar Schepenhoek 157, 5403 GA Uden

Binnenkort: de website vernieuwd!

In maart heeft de kerkenraad groen licht gegeven om onze website www.sowkerk-uv.nl te vernieuwen. Sindsdien werken Ina Manders en Albert Verver samen met websiteontwerper Ron Linders erg hard aan de nieuwe opzet. Eind juni hebben we het concept reeds aan de kerkenraad kunnen laten zien, en iedereen was enthousiast! Het komt er fantastisch mooi uit te zien! De opmaak, kleuren en het logo zijn helemaal nieuw, en de website is ook op tablet of smartphone te lezen.

De nieuwe website bevat nog steeds de informatie die u gewend bent, zoals Kerkdiensten en het Klankbord.

Maar er komt veel meer bij! Zoals een kalender met alle evenementen binnen onze gemeente (met aanmelding!), nieuwsberichten (met voor abonnees direct een emailbericht in je mailbox!) en veel opties om allerlei informatie makkelijk te kunnen vinden (via links, ook naar de voor ons belangrijke websites).

En maken jullie gebruik van social media zoals Facebook? Dan zul je ook daar de berichten van onze gemeente kunnen volgen.

In september zijn we klaar met bijwerken en testen en kan de nieuwe website de huidige vervangen.

Jullie zijn vast erg benieuwd hoe dat er allemaal uitziet... Dus noteert maar: Startzondag 10 september! Dan laten we alles zien!

De webredactie,

Ina Manders, Albert Verver

De 33^e Rommelmarkt in Veghel!

Op zaterdag 23 september 2017 organiseren we voor de 33e keer op het Meijerijplein te Veghel de Rommelmarkt van onze gemeente Uden-Veghel.

Ook dit jaar verzamelen we de verkoopbare spulletjes in de loods op de Lagelandstraat nummer 10 in Veghel (naast Nutrifeed). Bij voorkeur te bereiken vanaf de NCB-laan: op de NCB-laan richting

Pastoor van den Elzenlaan en daar linksaf voor Garagebedrijf van Doorn.

Vanaf 27 juni kunt u hier elke dinsdag t/m 19 september tussen 19:00 en 21:00 uur uw spullen inleveren bij het vrijwilligersteam.

NB. Sommige spullen zoals grote meubels en witgoed kunnen we helaas niet aannemen, vanwege de hoge kosten.

We hopen dat u ook dit jaar weer veel bruikbare spulletjes kunt brengen en natuurlijk bent u van harte welkom om de Rommelmarkt zelf!

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0413-37 76 65.

Protestants Christelijke Ouderen

Bond.

Graag willen wij ons voorstellen:

De PCOB is een landelijke organisatie met Protestants Christelijke inslag die de belangen behartigt van haar leden, en wel in de breedste zin van het woord. Vanaf de leeftijd van 50 jaar is iedereen van harte welkom.

De PCOB-**afdeling Uden** is een gezellige vereniging die bijeenkomt in het kerkelijk centrum aan de Schepenhoek in Uden. Daarnaast vervult zij steeds meer een regionale functie, zodat ook senioren van bijv. Veghel, Volkel en Odiliapeel e.a. gemeenten lid kunnen worden.

Naast de genoemde belangenbehartiging, zoals vragen over zorg, wonen, belasting, worden ook lezingen, spelmiddagen etc. georganiseerd.

Ook zijn er contacten met gemeente en andere overheidsinstanties zoals Ons Welzijn.

Samengevat betekent het dat het speerpunt van de PCOB is:



OMZIEN NAAR ELKAAR.

Voor meer uitgebreide informatie kijkt u eens op de site.

www.pcob.nl Hierdoor krijgt u meer inzicht wat de PCOB voor u zou kunnen betekenen. Ook van onze afdeling Uden.

U bent van harte welkom en neem contact op met onze secretaris:

Harry de Wind tel.: 0413 261066 harry.dewind@outlook.com



Hallo allemaal,

Vakantie en even niet studeren, huiswerk maken en vroeg op. Maar genieten van lekker uitrusten, spelen en misschien ook wel op stap. Heel veel plezier allemaal en we hopen iedereen weer veilig en gezond terug te zien op de startzondag 10 september,

Goede buien - Slechte buien

Heb jij weleens een slechte bui? Ik wel!

We hebben allemaal weleens een mopperbui. Dan zijn we bijvoorbeeld:

- ergens ontevreden over
- jaloers
- ongeduldig of verdrietig

Maar de andere kant kan ook, als je juist blij bent, bijvoorbeeld als je:

-
- een goed cijfer haalt
 - bijna jarig bent
 - vakantie hebt

Als je een slechte bui hebt merk je dat ook aan de mensen om je heen, je vader of moeder kunnen dan weleens zeggen; Tjee wat kijk je boos, of, blijf jij maar even uit mijn buurt. Het is vervelend om een slechte bui te hebben, de ander kan daar verdrietig of boos door

worden. Daarom willen ouders vaak dat kinderen hun slechte buien afleren.

Bij een goede bui is dat juist heel fijn voor andere mensen en eigenlijk ook voor jezelf.

Het is natuurlijk niet zo dat we nooit een slechte bui mogen hebben: als we bijvoorbeeld zien dat je zusje of broertje wordt gepest!

Een klein buitje kan dan heel verfrissend zijn, als het daarna maar weer snel opklaart!



Hier volgt een klein gebedje die je kunt bidden als het moeilijk is om een slechte bui om te zetten in een goede bui:

Lieve God,
dank U wel dat u nooit een slechte bui hebt.
Wilt U ons helpen om anderen te vergeven als we boos zijn,
om dankbaar te worden als we ontevreden zijn,
en om vrolijk te worden als we verdrietig zijn,
Amen.

Kindernevendienst

Jaaa, vakantie! Lekker 6 weken doen waar je zin in hebt, buiten spelen, spelletjes doen, op stap naar leuke plekken, misschien wel op vakantie!

Vakantie betekent ook dat er geen kindernevendienst is.

Na de vakantie is er alleen nog kindernevendienst in Uden. We starten weer op 10 september.

Fijne vakantie en tot dan!

Tienerkerk:

Noteer maar vast de volgende datums in je agenda: 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november, 3 december, 17 december.

Welkom Sterre, Minette, Lotte en Jorrit bij de tienerkerk.

We hebben voor het nieuwe seizoen weer een leuke club om mee aan de slag te gaan. Er zijn maar liefst 12 tieners. Lang geleden dat we zo'n grote groep gehad hebben. We hebben afscheid genomen van Majbritt en Wander, zij zijn inmiddels (bijna) 18 en bezig met een vervolgstudie na de middelbare school. We wensen ze veel succes in de toekomst.

Website:

Wisten jullie al dat onze kerk ook een eigen website heeft? Kijk maar eens op www.sowkerk-uv.nl Op deze site staat ook een jeugdpagina. Hebben jullie ideeën voor deze pagina dan kan je dit mailen naar jeugd@sowkerk-uv.nl.

We zijn heel benieuwd naar jullie reactie.

Namens de kerkgroep Jeugd.

Ria de Ruiten

Telefoon 0413 254937

E-mail riaderuiten2@gmail.com